

P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**60<sup>ste</sup> jaargang nr. 3 - april 2016**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

Als je de laatste hoofdstukken van het evangelie van Johannes opslaat, dan valt op, hoe weinig daarin sprake is van Paasvreugde. Na de kruisiging van Jezus zijn er enkele leerlingen getuige geweest van het lege graf en Maria van Magdala heeft verteld van haar ontmoeting met de levende Heer, maar tot de anderen lijkt dat maar niet door te dringen. Ze zitten angstig bijeen, de deuren afgesloten uit vrees voor de Joden. Als dat zo was gebleven, zouden wij nooit meer iets van ze hebben gehoord. Dan zou het evangelie - het blijde nieuws van de overwinning van Jezus op de dood - in die kring van discipelen een stille dood gestorven zijn.

Maar Goddank gaat het verhaal verder. Het is niet Gods bedoeling, dat de volgelingen van Jezus in hun schulp kruipen. Het is niet de bedoeling dat ze hun leven zullen laten bepalen door hun vrees. Dat is de reden dat de Opgestane Zelf door hun gesloten deuren naar binnen breekt, om hun zo de doorgang naar buiten toe weer te openen. Zijn vredewens is méér dan een alledaagse begroeting. Waar de Heer aanwezig is, daar wordt aan de mensen vrede geschonken, sjaloom, een heelheid die de wereld niet kent. Daar ontvangen mensen nieuwe moed, de kracht om de draad van het leven weer op te nemen, ondanks alle doorgemaakte verschrikkingen en alle blijvende dreiging. Als volgelingen van de levende Heer worden die eerste leerlingen - en allen die na hen kwamen - geroepen om zich niet te laten verlammen door alles wat er hun boven het hoofd zou kunnen hangen, niet te geloven dat de dood en het niets onverbiddelijk aan het eind van hun bestaan zullen staan, maar te leven vanuit de blijde zekerheid dat Gods macht nog verder reikt dan dat alles, vanuit de opdracht om de grenzeloosheid van Zijn liefde voor de Zijnen uit te roepen over heel de wereld.

Er zijn heel wat obstakels te overwinnen geweest, voordat het Paasevangelie zijn weg heeft gevonden, de wereld over. Misschien zijn de belangrijkste daarvan nog wel die, die wij zelf hebben opgeworpen: onze vrees om kwetsbaar te zijn, onze aarzeling om ons toe te vertrouwen aan wat niet bewijsbaar is en in tegenspraak lijkt met al onze ervaring, ons ongeloof in wat we niet zelf hebben gezien of meegemaakt. Maar het is pas als we de stap durven zetten buiten onze veilige muren, onze afgesloten vensters en deuren durven open zetten, dat we als bevrijde mensen, als nieuwe creaturen Gods wereld binnen kunnen gaan - aangeraakt door de Levende die in ons midden is verschenen en die met ons mee zal gaan tot aan het einde van de tijd.

JHB

# Kerkraad

We beginnen de vergadering op tijd met een stukje uit de bijbel (1 Kor. 10: 1–13) en gebed.

Na de verwelkoming en het doornemen van de notulen van de vorige vergadering, beginnen we aan de agenda punten.

We evalueren de voorbije erediensten, zondag 7 februari met ds. Van der Borgh en de zondagen tot en met 29 februari met onze eigen predikant.

We maken afspraken voor Goede Vrijdag met het H. Avondmaal en Paaszondag.

We treffen voorbereidingen voor de kerkdienst van 10 april een dienst waar we aansluitend Kerkraads-verkiezingen en Gemeentevergadering hebben. Voor de kerkraad kunnen zich altijd kandidaten melden!

We hebben het over het verdere verloop van het Proponentschap en leggen enkele data vast.

We spreken nog over de vluchtelingen die maart/april in Mechelen worden ondergebracht (een 150 tal volgens de stad).

We praten nog over het Kerkblad en de verschillende lijsten, koffie – lectoren – ouderenbezoek – kindernevendienst.

We hebben het nog over de diaconie – gemeenteleven – en de inkomsten en uitgaven van de kerk.

We bereiden de vergadering voor die we gezamenlijk hebben met de beheerraad, dit gebeurt één maal per jaar.

We hebben het nog over de open kerkdagen van 4 en 5 juni en de erfgoeddag op 24 april.

We bespreken ook de bezoeken en aanvragen tot bezoek aan onze kerk door scholen (meestal Katholieke).

De kerkraadsleden geven ook hun verlofdagen door, zodat we er kunnen voor zorgen dat in de vakantieperiode alles goed en vlot verloopt.

We hebben het nog over de TV dienst van 29 mei waarop we aan meerdere kerken vragen een delegatie te zenden om onze kerk te bevolken.

We sluiten de vergadering af met de verschillende verslagen Senioren – Diaconaat – Zending – Pastoraat en Groot Kerk verband.

We eindigen met een tekst uit het nieuwe Liedboek.

## Aanslagen

Als ik het stukje Kerkraad voor ons Kerkblad schrijf, hebben zich de dag ervoor, op dinsdag, verschrikkelijke dingen voorgedaan. Aanslagen op de mens in het algemeen, op enkelen in het bijzonder, met vreselijke verwondingen en letsels voor tientallen met de dood tot gevolg. Een aanslag die mij raakt tot in het diepst van mijn hart. Hoe is het mogelijk dat er individuen zijn die in naam van, hun medemenssen bewust verwonden en doden! Er staat geschreven "God is Liefde"! Daar hebben deze plegers blijkbaar nooit aan gedacht!

Georges

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Verjaardagen

26 april Dalin Yaqu (e. Maghi)

Dit is de enige jarige op onze verjaardagslijst.  
We wensen u een gezegende verjaardag !



## Activiteitenkalender

04 april	Kerkraad - kerkzaal 19u45
07 april	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
08 april	Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
14 april	Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
17 april	Bevestigingsdienst ds P. Smits, Dendermonde - 14u30
21 april	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
22-24 april	Kampweekend Hoge Rielen, thema "The End"
29 april	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 03 april ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending
zondag 10 april prop. E. van der Linden <i>Jeugddienst</i>	organist: E. Poncin 2° collecte: Orgelfonds
zondag 17 april ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Kerkblad
zondag 24 april dhr. H. Sinnaghel	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Synodale kas
zondag 01 mei ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd
zondag 08 mei ds. G. Snauwaert	organist: E. Poncin 2° collecte: Rwanda

## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
03/04	Hermien	Henriëtte
10/04	-	Aysel
17/04	Hanne	Rina
24/04	Guyny	Godelieve
01/05	Wibe	Henriëtte
08/05	Guyny	Chris



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Ik ben niet bang\*

Het is dinsdagnamiddag 22 maart.

Nog verward en triest door de gebeurtenissen die deze ochtend plaatsvonden, zit ik achter mijn bureau in een Brussel dat haast surrealistisch is geworden. Tot de middag klonken er in de stad onophoudelijk schreeuwende sirenes van ziekenwagens, de brandweer en de politie. Nu is de stad ondergedompeld in een vreemde stilte, die slechts onderbroken door enkele helikopters die boven onze hoofdstad cirkelen. Ik zie ze vanuit mijn raam en mijn gedachten gaan naar de slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek, alsook naar hun nabestaanden.

De hoofdzetel van de Verenigde Protestantse Kerk in België bevindt zich aan de rand van de gemeente Anderlecht, niet bepaald een sjeke buurt. Sterker nog, ons bureau bevindt zich niet in een veilig hoekje te midden van een kantorenpark omgeven door een gladgeschoren gazon. We bevinden ons midden in de stad. Wanneer ik tussen vergaderingen door de buurt wandel, word ik herkend op straat. Ze weten wie ik ben en wat ik doe. Ze begroeten me iedere keer, en soms begroeten enkele moslims me ook spontaan met een omhelzing.

Wat een prachtig land, en wat een wereldstad, met zo een grote verscheidenheid aan gezichten! De leiders van de verschillende erediensten ontmoeten er elkaar regelmatig en sinds de aanslag op Charlie Hebdo, vinden deze ontmoetingen nog vaker plaats. Het volstaat niet om samen enkel grote verklaringen af te leggen, maar we moeten ook onze solidariteit in de samenleving laten zien, als mensen verenigd, juist in en met al hun verschillen.

Vandaag ben ik niet bang. En als ik dat al ben dan enkel voor de simplistische ideeën die opnieuw zouden kunnen worden gevoed door de gruwelijke gebeurtenissen die deze ochtend hebben plaatsgevonden. Simplistische generalisering en wantrouwen zaaien.

Ik zal iedereen blijven feliciteren, ondersteunen en bedanken, die in deze diverse maatschappij laat zien dat het mogelijk is om te geloven, net als de Man uit Nazareth, in een wereld waarin mensen nooit verloochend of vernietigd zullen worden, omdat ze gezien worden als tegenstanders.

Ik hoop dat Brussel en heel België op een waardige manier zullen reageren. We zijn allemaal getroffen, maar toch moeten we doorgaan met iedereen aan te moedigen om er voor elkaar te zijn en met het geven van prachtige voorbeelden van samenleven.

Binnen een paar weken zullen verschillende gemeenschappen, waaronder de Verenigde Protestantse Kerk in België, een

straatvoetbaltoernooi organiseren in het hart van Molenbeek. 40 kleine teams van 4 personen, gemengde teams natuurlijk: moslims, protestanten, katholieken, enzovoort. Op deze en andere manieren kunnen we aantonen dat we in onze samenleving ook echt kunnen samenleven. Het is enkel door samen te werken, dat we het doel kunnen bereiken.

Ds. Steven H. Fuite.  
Voorzitter van de Synodale Raad  
van de Verenigde Protestantse Kerk in België

*\* deze tekst verschijnt eveneens als hoofdartikel in het Franse weekblad Réforme*



Vanwege een correctie van de gregoriaanse kalender op de wending van de aarde rond de zon, kent dit jaar 366 dagen, omdat wij op 29 februari 2016 een extra dag cadeau kregen. Een schrikkeldag, waar wij niets hoefden voor te doen (hooguit een dag langer werken voor hetzelfde maandloon). Het was een dag die de Heer ons gaf, met een opgaande zon en een ondergaande zon.

Schrikkelen komt van het Middelnederlandse scricken, dat oorspronkelijk "met grote passen lopen" betekent.

Het jaar 1517, aangeduid als hervormingsjaar, was geen schrikkeljaar. Maar vanwege een correctie op de Katholieke geloofsleer gaf Luther ons toen meer dan een dag cadeau. Wij "schrikkelden" meteen van aflaten en vagevuur naar de genade Gods. En dat was meer dan een grote stap vooruit, het was een schrikkel met niet te onderschatten gevolgen op theologisch en maatschappelijk vlak. Daarom wordt in dit nummer opnieuw aandacht besteed aan die historische goeie genade.

De redactie



# Synodevergadering 21 mei

Naast de verkiezing van de voorzitter Synodale Raad is er op 21 mei een Studiedag 'Jeugd en beleid van de gemeenten' voorzien.

Een kerngroep van het Jeugdplatform, een platform samengesteld uit de verschillende actoren binnen de VPKB die zich bezig houden met kinder-, jeugd- en jongerenwerking, is bezig met de voorbereiding van deze belangrijke thematische synodezitting.

Deze thematische studiedag staat open voor eenieder, die betrokken is bij het werken met jeugd of die ideeën wil opdoen over het werken met kinderen, jongeren en jonge gezinnen binnen de kerk.

De kerkenraden kregen onderstaande vragen toegestuurd ter bezinning, zodat de afgevaardigden op de Synodevergadering van 21 mei zich gedragen weten door de eerdere gesprekken hierover. Het is de bedoeling dat, voorafgaand aan de synodestudiedag, er ook op regionaal niveau tijdens een districtsvergadering een moment van aandacht en uitwisseling hiervoor wordt ingelast.

## **Vragen aan de gemeenten:**

1. Wat zou u graag van uw geloof willen doorgeven aan kinderen en jongeren in uw gemeente of omgeving?
2. Wat bezielt kinderen en jongeren vandaag? Wat houdt hen bezig? Welke elementen bieden aanknopingspunten als kerk?
3. In hoeverre is uw kerk bezig met de participatie van kinderen en jongeren? Heeft uw gemeente hiermee al geëxperimenteerd en zo ja, wat waren de ervaringen en leerpunten?
  - ... in de zondagsdienst?
  - ... met jeugdwerk rond de kerk?
  - ... met betrekking tot het ondersteunen van gezinnen en (groot-) ouders in geloofsopvoeding?

***Op de gemeentevergadering van 10 april zal hieraan ook aandacht worden besteed***

---

## Open Kerkdagen

Op 4 en 5 juni staan veel kerken in ons land open voor bezoekers. Ook wij hebben ons ervoor aangemeld. Maar we zouden wel graag zien dat enkele vrijwilligers zich aanmelden om wat toezicht te houden en vragen te beantwoorden. Opgave bij een van de kerkenraadsleden.

## Incident van niveau 7 gemeld

Beste lezers en lezeressen, dit had niemand zien aankomen. Toen op 26 april 2026 om 1.23 uur 's nachts baardige terroristen een gekaapt lijnvliegtuig lieten neerstorten op de kerncentrale van Doel, viel onmiddellijk in heel het Waasland en Antwerpen de elektriciteit uit. Elektronische apparaten werkten ook niet meer, zodat de bevolking van nieuws verstoken bleef. De Belgische regering, die meteen op de hoogte werd gebracht, stuurde een geruststellend communiqué



*Risicogebied*

naar de persbureaus om te melden dat ze de nodige maatregelen zou nemen. Internationale ambtenaren en ambassadeurs werden binnen twee uren uit Brussel geëvacueerd.

In Doel zelf heerste chaos. Het koelsysteem bleek niet meer te functioneren en de ingenieurs slaagden er niet in het weer op te starten. Bovendien brandde een deel van de installaties en begon de reactorkern af te smelten. Zo'n drie kwartier na de vliegtuig-inslag waren er twee zware ontploffingen kort na mekaar en een grote hoeveelheid radioactiviteit ontsnapte in de atmosfeer. De Doelse ingenieurs meldden de regering dat de situatie buiten controle was en drongen aan op evacuatie van de wijde omgeving. Hierop vluchtte de voltallige Belgische regering naar Parijs, officieel om van daar uit de reddingswerken beter te coördineren.

Nederlandse ingenieurs stelden omstreeks 3 uur 's nachts een sterk verhoogde radioactiviteit vast in de omgeving van Bergen-op-Zoom en sloegen alarm. Minister-president Gerrit Guldens besloot samen met zijn regering tot onmiddellijke en volledige ontruiming van de getroffen streek door het leger. Aan de grens ontrolden militairen prikkeldraad om de verwachte toestroom van Belgische vluchtelingen tegen te houden, nu kwam immers even het eigen volk eerst.

Intussen begon het onheilspellende nieuws ook tot Antwerpen door te sijpelen. Nergens was nog licht en al gauw ontstond anarchie. Er bestond geen evacuatieplan en dus had de Belgische regering

improviserend het leger opgedragen de stad van een half miljoen inwoners, die op 8 kilometer van Doel ligt, buurt per buurt te ontruimen. Handbediende sirenes loeiden, wat bij de half onwetende bevolking paniek veroorzaakte. In plaats van netjes de instructies van de militairen na te leven, trachtten tienduizenden in doodsangst op eigen houtje weg te raken, zodat alle straten en wegen al spoedig potdicht zaten met auto's. Winkels, apotheken, museums, oude kerken en zelfs ziekenhuizen werden geplunderd, evenals de diamantwijk. Hier en daar brak brand uit. Jonge vrouwen waren op straat niet veilig. De brandende kerncentrale in Doel was van kilometers ver te zien, zodat het de meeste Antwerpenaars begon te dagen wat er werkelijk aan de hand was. Oudere mensen en kinderen kregen last van hoofdpijn, een metaalachtige smaak in de mond en diarree. Sommigen stikten in hun braaksel.

Er kwam een reusachtige vluchtelingenstroom op gang in alle richtingen. Aan de Nederlandse grens patrouilleerden militairen, die iedereen neerschoten die de gesloten grens trachtte over te steken. Het grootste deel van de ontredderde bevolking trok echter zuidwaarts, richting Brussel, in een onbeschrijflijke chaos van auto's, fietsers en voetgangers. Toen de ontelbare duizenden hongerige vluchtelingen in Mechelen aankwamen, sloeg een deel van hen aan het plunderen. Daarop besliste de regering vanuit Parijs dat in ieder geval de hoofdstad Brussel moest gevrijwaard blijven. Militairen werden ontplooid nabij Vilvoorde, met het bevel iedereen die verder probeerde te gaan ter plekke dood te schieten.

Tegen de ochtend aan kwamen alle belangrijke leiders van de Europese Unie samen te Berlijn, maar ze raakten het niet eens over wat moest gebeuren. Ten einde raad en na een volle dag vergaderen, riep men de hulp in van de Verenigde Staten. Presidente Dorothy Stilton stuurde zonder dralen bommenwerpers, die Doel bombardeerden tot alleen een krater in de grond overbleef, die dan vanuit de lucht vol beton werd gestort en die vervolgens via een bres met de Schelde werd verbonden zodat de put vol water liep. Het goede nieuws was dat de Amerikanen er zo in slaagden de verdere verspreiding van radioactiviteit te stoppen, het slechte nieuws luidde dat in een straal van 30 kilometer rond Doel het land enkele eeuwen onbewoonbaar zou blijven wegens radioactieve besmetting. Overigens was door de bres in de Scheldedijk een groot deel van het Waasland onder water gelopen. Na enkele jaren, wanneer wat overbleef van de afgesmolten reactorkern voldoende was uitgereageerd, liet de regering de dijk opnieuw dicht. Nadat het water was gezakt, konden specialisten in zware beschermingspakken beginnen met de opkuis van de radioactieve rommel, een karwei dat veertig à vijftig jaar zou duren en waarvan de kost op 235 miljard

dollar werd geraamd. Dit bedrag was op te hoesten door de Vlaamse belastingbetaler, want zodra de Waalse en Brusselse gewestregeringen hiervan hoorden, hadden ze hun onafhankelijkheid uitgeroepen om niet mee te moeten betalen. Antwerp Electric Power Company, de eigenaar van de centrale, had zich de dag na de ramp failliet laten verklaren om schadeclaims te



*Tsjernobyl*

ontlopen. De evacuees uit Antwerpen en het Waasland werden uiteindelijk hervestigd in Wallonië en Duitsland. Andere landen weigerden vluchtelingen op te nemen omdat ze vreesden dat de verwachte kankergevallen bij de evacuees hun eigen sociale zekerheid te veel zouden kosten.

En zo was onbedoeld de oude Vlaams-nationalistische droom van een onafhankelijk Vlaanderen waar geworden. Alleen moest de Vlaamse regering jaar na jaar de reeds torenhoge belastingen verzwaren om de nucleaire opkuis te bekostigen. Dit bracht een omvangrijke emigratie op gang van zowel personen als bedrijven, zodat hoofdzakelijk laag geschoolde ouderen overbleven en de verarmde bevolking tegen 2050 gehalveerd was.

In een straal van 30 kilometer rond Doel bakende de Vlaamse regering een met prikkeldraad omheinde verboden zone af, die zich ontwikkelde tot een uniek natuurgebied, zij het dat er meer dan gemiddeld misvormde dieren werden geboren. De bedoeling was om op termijn de besmette grond af te graven en alle gebouwen te slopen, op de kathedraal en het stadhuis van Antwerpen na. Zo deed de mens dan ten langen leste toch wat God hem had opgedragen in de tuin van Eden, namelijk de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15, NBV 2004).

Hugo Wilmaerts

#### *Geraadpleegde bronnen:*

- 1. Chernobyl Disaster (Wikipedia-artikel)*
- 2. Fukushima Daiichi nuclear disaster (idem)*
- 3. List of disasters by cost (idem)*
- 4. Foekoesjima: Stof het nog nie gaan lê (Netwerk 24, 13 maart 2016)*

*Noot: INES = international nuclear event scale (7 is het niveau van de rampen te Tsjernobyl en Fukushima)*

# Voorstelling van de gemeenten van de vroegere synodale regio Kirinda (3)

## I. De gemeente Wagishimbiri

De gemeente Wagishimbiri, erkend in 1979 door de Algemene Synode van de EPR, wordt geleid door haar voorganger, bijgestaan door de Raad van Ouderlingen en Diakenen. De parochie telt 38 ouderlingen en 38 diakenen. De ouderlingen en de diakenen leiden met de verantwoordelijke voorganger van de gemeente een gemeenschap van 1.084 gelovigen.

De gemeenteleden komen samen voor de zondagse erediensten en voor de christelijke feesten. De plaatsen voor de eredienst zijn de kerk van de gemeente en de schoolkapellen. De kinderen komen apart samen voor hun zondagsschool. Tijdens de zondagsschool deelt de leiding de kinderen in per leeftijdsgroep: 3 tot 6 jaar, 7 tot 10 jaar, 11 jaar en ouder.

Voor het onderwijs beschikt de gemeente over twee lagere scholen: Wagishimbiri en Rugobagoba.

De gelovigen worden geïnteresseerd voor deelneming aan spaar- en kredietverenigingen. Vier zulke groeperingen zijn heel recent opgezet.

De grootste uitdaging van de gemeente is eerst en vooral haar uiterst pover inkomen, dat alleen gebaseerd is op de bijdragen van de arme gelovigen. De kerk van de gemeente moet nog worden afgewerkt, de woning van de pastor is verouderd en er is geen project, dat inkomen opbrengt.

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, rekenen wij erop van start te gaan met een inkomengenerend project van de gemeente, het aantal spaar- en kredietverenigingen te verhogen en een fundraising te organiseren voor de afwerking en het herstel van de kerk en de pastorie.



Links, de pastorie, rechts de kerk van Wagishimbiri

**Voor de voorstelling van de gemeente Wagishimbiri,  
Dhr François Bikorimana**

## II. De zendingsgemeente Gitwa



De kerk van de zendingsgemeente Gitwa in heropbouw

De zendingsgemeente Gitwa is gelegen in de cel Shyembe, sector Murambi, district Karongi, Westelijke provincie. Ze grenst aan de gemeenten Munanira, Mubuga en Kirinda, alle van de presbyterie Kirinda.

Gitwa is reeds vanouds deel van de gemeente Kirinda, met een erkend statuut van missionaire gemeente, verleend door de Algemene Synode van de EPR in maart 2014. Ze telt 1.533 gelovigen, verdeeld over 6 schoolkapellen en 14 basisgemeenschappen. Ze beschikt over 30 ouderlingen en 30 diakenen.

Op het gebied van onderwijs beschikt de zendingsgemeente van Gitwa over een kleuterschool en een middelbare school. Op het vlak van gezondheid is er binnen de gemeentegrenzen een gezondheidscentrum.

De gelovigen verlenen veel inspanningen voor het bouwen van de kerk.

### **Voor de voorstelling van de zendingsgemeente Gitwa, Dhr Gahima Samuel**

---

## III. De zendingsgemeente Nyagisozi

Nyagisozi is een gemeenschap binnen de gemeente Mutuntu, die als een zendingsgemeente werd erkend in maart 2014. Zij is gelegen in het dorp Uwabarashi, cel Nyagisozi, sector Musange, district Nyamagabe, Zuidelijke Provincie. Maar het actieterrein van de gemeente is verdeeld tussen de administratieve sectoren Musange en Mugano, beide van het district Nyamagabe. De gemeente grenst aan de gemeenten Munanira en Mutuntu in het Oosten, Wagishimbiri, Biguhu en Mugano in het Westen, Kirinda in het Noorden; alle van de Presbyterie Kirinda. In deze korte voorstelling van de zendingsgemeente Nyagisozi zullen we ons beperken tot de bevolking, het evangeliseringswerk, onderwijs, gezondheid, economie, ontwikkeling, de grote uitdagingen en de oplossingen daarvoor.

### **1. De bevolking**

De zendingsgemeente Nyagisozi telt 476 gelovigen, die samenkomen in 4 schoolkapellen en 12 basisgemeenschappen. De gelovigen worden geleid door 20 ouderlingen en 20 diakenen en een verantwoordelijke voorganger.

### **2. Evangelisatiewerk**

De gelovigen ontmoeten elkaar 's zondags en tijdens de feestdagen om de eredienst te vieren. Er zijn ook gebedsmomenten in de week, en vormingen van

de gelovigen tijdens de ontmoetingen in de basisgemeenschappen. De verantwoordelijke van de gemeente werkt nauw samen met de ouderlingen en de diakenen op het gebied van de evangelisatie. De koren spelen een belangrijke rol voor de evangelisatie in de gemeente. Er zijn 8 koren voor volwassenen en één koor van de kinderen van de zondagsschool.

### **3. Onderwijs**

De zendingsgemeente Nyagisozi beschikt over twee kleuterscholen en één lagere school. De twee kleuterscholen hebben 54 kinderen; de lagere school telt 629 leerlingen en 10 leerkrachten.

### **4. Gezondheid**

Hoewel de zendingsgemeente Nyagisozi niet beschikt over een gezondheidscentrum, noch over een ziekenhuis, zijn er toch activiteiten op medisch gebied met sensibilisering ter voorkoming van HIV/AIDS en geboortepanning. Het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum bevindt zich op een afstand van 13 kilometer.

### **5. Economie**

Van de 488 gelovigen van de gemeente zijn er slechts 6 met een vast salaris. Al de anderen leven van de landbouw, die wordt beoefend op heel kleine oppervlakten en op verzuurde grond. Om de situatie van armoede aan te pakken worden de gemeentelieden gemotiveerd om deel te nemen aan spaar- en kredietassociaties. De gemeente ontvangt slechts geringe bijdragen van haar leden, die de enige bron zijn van haar inkomsten.

### **6. Grote uitdagingen voor de gemeente**

1. bouw van een kerk met adobe bakstenen;
2. de nodige verbeteringen aan de gebouwen van de schoolkapellen;
3. de geïsoleerde ligging vanwege het gebrek aan begaanbare wegen;
4. gebrek aan verlichting (elektriciteit);
5. analfabetisme van het merendeel van de bevolking;
6. de extreme armoede van de meeste mensen.

### **7. Mogelijke oplossingen**

- 1) toename van de spaar- en kredietassociaties ter verhoging van het inkomen van de gelovigen;
- 2) herstel van het kerkgebouw;
- 3) inkomengenererende projecten;
- 4) vormingen om de mentaliteit te veranderen;
- 5) versterken van de zondagsschool.

**Voor de voorstelling van de zendingsgemeente Nyagisozi,  
Dhr Ngabonziza Marcel.**



## VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË MECHELEN NOORD

### UITNODIGING KERKENRAADSVERKIEZING EN GEMEENTEVERGADERING

Mevrouw, mijnheer,  
Geacht gemeentelid,

Elk jaar houdt onze gemeente in het voorjaar een algemene vergadering. Op deze vergadering geeft de Kerkraad een overzicht van de werking tijdens het vorige jaar, vertelt de penningmeester van de Bestuursraad hoe we er financieel voorstaan en wat er eventueel gepland is voor dit jaar.

Maar bovenal is de gemeentevergadering de plaats bij uitstek waar de leden met elkaar en de Kerkraad kunnen praten over de werking van onze gemeente en waar nieuwe initiatieven een aanzet kunnen vinden. Om zoveel mogelijk belangstellenden de kans te geven deze belangrijke vergadering bij te wonen, hebben we gedacht deze te laten doorgaan op een zondagmorgen, direct na de dienst.

U en uw gezinsleden worden dan ook vriendelijk uitgenodigd op de gemeentevergadering op **zondag 10 april 2015, aanvang 11.15 uur in ons kerkgebouw.**

Agenda :

- Kerkenraadsverkiezingen (vacature Vandensavel)
- Jaarverslag en commentaren
- Korte koffiepauze
- Toekomst kinder- en jeugdwerking

Om het voor iedereen aanvaardbaar te houden, willen we de vergadering graag afsluiten tegen 13.30 uur ten laatste.

Van harte welkom,

De Kerkraad