

P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**66<sup>ste</sup> jaargang nr. 4 - mei 2022**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

Facebook: [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](https://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)



Kerkgebouw en  
Secretariaat: Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1 t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22 t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de redactie of de kerkenraad.

Vanaf onze eerste dag in dit bestaan is één van de dringendste behoeften van een mensenkind het besef van veiligheid en geborgenheid. Daarom is het zo belangrijk om in een stabiel gezin te worden geboren, een plek waar je je altijd welkom weet, waar je wordt aanvaard om wie je bent, onvoorwaardelijk, en waar je mensen vindt die voor je zullen zorgen. Maar we weten allemaal ook, dat dat alles zijn grenzen heeft. Dat er nu eenmaal dingen zijn, waar zelfs de sterkste vader niet tegen opgewassen is. Dat het met het menselijk bestaan gegeven is, dat we onze ouders niet altijd bij ons zullen hebben en dat er een tijd komt dat we zelfstandig onze weg moeten kiezen, of we willen of niet. Er zijn wetenschappers die dat besef ervoor verantwoordelijk houden, dat de mens zich een God heeft uitgevonden, uit een diepe angst om alleen te staan op een kale knikker in een eindeloos heelal. Ik denk dat dat niet klopt. Het is eerder andersom, dat de God die we in de Bijbel leren kennen ons zo goed kent en zo goed weet waar we nood aan hebben, dat Hij dat tot Zijn levenstaak heeft gemaakt - om als een Vader voor ons te zorgen, ons leven lang en ook nog daarna. Hij is geen product van onze fantasie, zoals al die andere goden die van grote afstand zonder gevoel zitten toe te kijken hoe wij het ervan afbrengen en zich dood lachen om onze stomiteiten. Hij bestaat echt, die God die ons in het leven heeft geroepen om Zijn liefde te beantwoorden en die met ons Zijn weg gaat naar een wereld waar het kwaad en de pijn niet meer bestaan. Dat is geen vrome fantasie, dat is een goddelijke belofte - ook al kun je dat nooit bewijzen, alleen ervaren door de manier waarop je leven loopt, de moeilijkheden waar je voor wordt behoed of die je te boven komt vanwege een onvermoede kracht die je eigen vermogens te boven gaat. Om ons die zorg voor ogen te stellen gebruikt de Bijbel ook wel het beeld van God als herder. Dat is geen uitvinding van Johannes de evangelist, we vinden het ook al in het Eerste Testament. En net als bij het beeld van de vader komt ook hier het accent te liggen op de liefdevolle relatie die er is tussen ons en de Heer, hoe onbetekenend we ook menen te zijn in Zijn ogen. Zoals een herder zijn kudde hoedt, ieder schaap met zijn of haar eigen naam kan roepen en ook van ieder beest de eigenaardigheden weet, het karakter kent, zo staat God met elk van ons in een relatie. Hij weet wat we nodig hebben, Hij let erop, dat we niet verdwalen in het leven. Hij geeft ons de verzekering dat we nooit zonder hulp de problemen van het menselijk bestaan het hoofd moeten bieden en roept ons bij name om Hem te volgen naar een geheelde toekomst in Zijn naam.

JHB

# Kerkraad

Nog steeds tijden van Corona.

We begonnen de vergadering om 20 uur met het lezen van 2 Kor. 6: 11 – 7: 4. Na het gebed en het bekrachtigen van de notulen van de vorige vergadering (07/03/22) legden we de agendapunten vast.

We evalueerden de voorbije erediensten, van zondag 13/03 met een gastpredikant en de zondagen 20 en 27/03 met onze eigen predikant. We evalueerden de diensten als goed.

Na het doornemen van de correspondentie, begonnen we aan de Themata. Als eerste punt bekeken we de komende zondagen van 03/04 t/m 24/04. Zondag 03/04 hebben we een gastpredikant. De volgende kerkdienst houden we op zondag 10/04 en op Goede Vrijdag 15/04 houden we een kerkdienst om 20 uur, we vieren dan ook het Heilig Avondmaal. Paasdienst op zondag 17/04 met aansluitend een maaltijd met belegde broodjes en koeken. Afspraken werden gemaakt voor de aankoop van het nodige voor die feestdiensten. Er werden ook Paasbloemen aangekocht om uit te delen na de Paasdienst. Dan nog zondag na Pasen 24/04. In alle diensten gaat onze predikant voor.

We overlopen de lijst van de te bezoeken ouderen en zieken. Sommigen geven aan liever geen bezoek te ontvangen, contact houden via telefoon wordt wel op prijs gesteld. Voor het jaarplan van 2022 hebben we nog enkele data open, hopelijk kunnen we deze nog invullen. (als u dit kerkblad leest, zijn deze data ondertussen ingevuld). Soms zijn er verschuivingen van zowel gastpredikanten als orgelisten, maar dit proberen we altijd weer te regelen. We bekijken ook of we niet meer kunnen doen met de Facebookpagina. De kerkraadsverkiezingen houden we in maart 2023 (is reeds meegedeeld in de vorige uitgave). De Gemeentevergadering met het jaarverslag van 20/21 hopen we te houden op zondag 15 mei, direct aansluitend op de kerkdienst. We bereiden die vergadering de komende tijd voor. Op zaterdag en zondag 5 juni zijn er de "Open Kerkdagen" we stellen onze kerk open van 14 tot 16 uur, in die tijd wordt er op het orgel gespeeld door verschillende orgelisten!

De jaarlijkse gezamenlijke kerkraadsvergadering met Mechelen Zuid (Zandpoortkerk) is gepland voor het najaar. We hebben het ook nog over de gezamenlijke kerkdiensten in de maanden juli, in de Zandpoortkerk en augustus bij ons in de kerk.

Na de Themata komen we aan de verslagen, waarin Senioren – Diaconaat – Zending – Pastoraat en Groot-kerk-verband = het district Antwerpen-Brabant-Limburg, normaal gezien hebben we onze eerste fysieke (na corona) vergadering ABL op woensdag 20 april in de

Zandpoortkerk, benedenverdieping. Na de rondvraag eindigen we met het lezen van lied 250!

Heeft u iets te melden of een suggestie, laat ons dit weten via mail, telefoon of mondeling.

De volgende kerkraadsvergadering hopen we te houden op woensdag 25 mei in de kerkzaal.

Georges

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 0
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Verjaardagen

01 mei Micah Van Roy (Bart Van Roy en Zarife Eke)

06 mei Riet Vermaas wwe. Kardux

07 mei Godelieve Van Reeth

10 mei Marten Brouwer

10 mei Johannes Brouwer

19 mei Hermien Heres e. Oerlemans

22 mei Willem-Jan Ingels

22 mei Johan Daenen

24 mei Marius Joosten



We wensen al deze jarigen een fijne tijd, maar vooral Gods rijke zegen!

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 01 mei ds. J.H. Brouwer	organist: M. Faure 2° collecte: Rwanda
zondag 08 mei ds. J. van Hees	organist: E. Poncin 2° collecte: Zending
zondag 15 mei ds. J.H. Brouwer	organist: Th. de Jongh 2° collecte: Diaconie
zondag 22 mei ds. J.H. Brouwer	organist: M. Faure 2° collecte: Syrië
zondag 29 mei ds. J.H. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas
zondag 05 juni ds. J.H. Brouwer <i>Pinksteren</i>	organist: P.Oerlemans 2° collecte: Kerkblad

## Kinderopvang/kindernevendienst

Indien er vooraf verwittigd wordt dat er kinderen in de dienst aanwezig gaan zijn, die graag van de oppas of kindernevendienst gebruik zouden maken, wordt dat in de mate van het mogelijke georganiseerd. Voor alle andere gevallen liggen er in de kast met de liedboeken enkele kleurplaten, die in de kerk of in de kerkzaal mogen worden ingekleurd.

## Agenda

05 mei	Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
12 mei	Bijbelavond, 20u Kerkzaal
15 mei	<b>Gemeentevergadering</b> , 11u15, Kerkzaal
25 mei	Kerkraad, 20u, Kerkzaal
26 mei	<b>ProFest</b> , 10 u, Arsenaal, Namen
04-05 juni	Open Kerkendagen



*Droompaden*

# OPEN KERKEN DAGEN

4 en 5 JUNI 2022



Volledig programma  
[openchurches.eu](https://openchurches.eu)

PARCUM



Het Oergel  
in Coördinatie



Nationaal Instituut voor  
het Erfgoed/Herengracht



Open Monumentendag  
2022

*open churches*

## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 1167 staat het volgende, toegeschreven aan Aurelius Augustinus:

Neem nu, Geest,  
Liefdevolle Trooster  
van wie bedroefd zijn,  
neem nu met macht  
uw intrek diep in mijn hart.  
Woon in de donkere hoeken  
van dat verwaarloosde huis  
en verblijd het  
met uw stralend licht.

Uitgekozen door Georges



## Profest 2022

De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten zullen verzamelen om samen de tweejaarlijkse algemene Kerkvergadering te vieren en tegelijkertijd zullen we 100 jaar zendingpartnerschap met de EPR feestelijk herdenken.

Dit evenement, voorbereid door het district Oost-Henegouwen – Namen-Luxemburg en de commissie Kerk en Wereld, zal plaatsvinden op **26 mei vanaf 10 uur in het Arsenaal van Namen**.

Een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop kennis kan worden gemaakt met de concrete verwezenlijkingen van het partnerschap tussen de EPR en de VPKB, maar ook met Rwandese liederen en dansen. Er zullen ook stands zijn waarin de verschillende diensten van de VPKB voorgesteld worden.

Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor, opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek zal worden gehouden door de voorzitter van de Église Presbytérienne au Rwanda.

### *Het verloop van de dag:*

09:00 – 09:45	Welkom (koffie)
09:45 – 10:00	Drummen gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de VPKB
10:00 – 11:15	Eredienst (met Rwandees koor)
11:15 – 12:00	Activiteit voor kleine groepen
12:00 – 13:30	Lunch en vrije tijd
13:00 – 17:00	Opening van de stands – Uitnodiging om te ontdekken
14:15 – 14:45	Woord van de coördinatie Kerk en Wereld
15:30 – 16:30	Animatie door dansers en zangers (RW en BE)
16:30 – 17:00	Animatie door de kinderen (voorstelling van hun activiteit) met de monitoren
17:00	Afsluitende woorden

Er is een mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te kopen. De menu's kosten 12€ (7,5€ voor kinderen onder de 12). Om wachtrijen en tijdverlies te voorkomen, hanteren wij ook een ticketsysteem. Wij raden u daarom aan uw maaltijden op voorhand te reserveren per e-mail ([brigitte.alessandroni@outlook.be](mailto:brigitte.alessandroni@outlook.be)) en het bedrag over te maken op de rekening ProFest 2022. Enveloppen met uw tickets zult u dan bij aankomst aan het onthaal ontvangen.

U kunt er ook de voorkeur aan geven uw eigen maaltijd mee te brengen. Het is mogelijk om ter plaatse koude dranken te kopen.

# PROFEST 2022

**26 MEI te NAMEN**

**VAN 9u TOT 17u**

**in het ARSENAAL**

**RUE BRUNO, 11 - 5000 NAMEN**

**ONTHAAL VANAF 08u30 - VIERING OM 10u  
MOGELIJKHEID OM EEN HAPJE TE ETEN**



**HONDERD JAAR  
PARTNERSCHAP  
VPKB MET DE EPR**

[www.protestant.link](http://www.protestant.link)  
Facebook : "PROFEST 2022"



## Een merkwaardig boek

Beste lezers en lezeressen, toen ik lang geleden samen met een heleboel andere kinderen in Kortenberg catechese volgde als voorbereiding op onze Plechtige Communie, kregen we allemaal een Bijbel. Het was een schooluitgave, met een ingekort Oude Testament en een



volledig Nieuwe Testament. Ik heb die Bijbel indertijd letterlijk kapot gelezen, soms tot na middernacht in bed met een lampje. Ik heb hem nog, maar geen twee bladeren hangen nog aan mekaar! Toch las ik niet alles even graag en waren het vooral de evangelies en de verhalende gedeeltes die in mijn smaak vielen. De heldendaden van Simson of David, of de wonderen en gezegdes van Jezus, waren mij dus veel bekender dan pakweg de brieven van Paulus of het boek Ezechiël. Bij Daniël was ik geneigd de verhalen te lezen en de visioenen maar over te slaan. Eén van de boeken die ik als prille tiener en lang daarna nauwelijks las, was het mysterieuze en mij moeilijk lijkende Openbaring.

Nochtans, Openbaring is één van de meest intrigerende boeken uit de Bijbel!

Openbaring behoort tot de apocalyptische literatuur, een genre dat visioenen van de eindtijd beschrijft zoals die door een engel of hemelse boodschapper worden onthuld aan een profeet. Een visioen kan omschreven worden als een bovennatuurlijke innerlijke ervaring komend in een droom, trance of extase. In Openbaring worden de visioenen beschreven die Johannes rond het jaar 95 zag toen hij in ballingschap was op het eiland Patmos. Traditioneel werd aangenomen dat deze Johannes de apostel is aan wie ook een evangelie en drie epistels worden toegeschreven, maar sommigen betwisten dat omdat er verschillen zijn in taalgebruik en stijl. Uiteraard is het mogelijk dat

de bejaarde Johannes zelf nog moeilijk kon schrijven en zijn visioenen liet optekenen door een leerling. Of dat hij hulp kreeg bij het schrijven van zijn evangelie en brieven, hij was tenslotte aanvankelijk een visser van beroep en geen literator. Vroege kerkvaders als Justinus de Martelaar (in "Dialog met Trypho", rond 135) en Ireneüs van Lyon (in "Tegen ketterijen", rond 180) twijfelden niet aan het auteurschap (\*) van de apostel Johannes.

Het boek Openbaring bevat onder meer brieven aan zeven kerken in Klein-Azië en visioenen waarin figuren voorkomen als de zevenkoppige draak die de vrouw bekleed met de zon belaagt, of het beest lijkend op een panter dat uit de zee opkomt, met poten als van een beer en een muil als van een leeuw. Talloze verschrikkingen komen over de aarde, maar dwars door dat alles heen leidt God de geschiedenis en zal Hij het kwaad overwinnen: "(...) de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid (20:6, HSV)". Openbaring en daarmee ook de Bijbel eindigt met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem en de rivier van levend water. Er bestaan tal van interpretaties van Openbaring en ik ben onvoldoende onderlegd om te weten welke nu precies de juiste is, maar één ding is zeker: het boek was bedoeld als troost en bemoediging voor christenen die het moeilijk hadden. Moge het dat ook voor ons vandaag zijn! Trouwens, al die verschillende interpretaties behoren niet tot onenigheid te leiden: het belangrijkste is dat Christus zal terugkomen, niet hoe en wanneer dit zal gebeuren. Maarten Luther heeft gezegd dat we moeten leven alsof Christus gisteren gekruisigd is, vandaag is opgestaan en morgen zal weerkomen. Als we die raad opvolgen, zijn we altijd gereed!

Bijzonder aan dit laatste boek van de Bijbel is de manier waarop Johannes er voortdurend toespelingen doorheen weeft op eerdere, oudtestamentische geschriften. Overigens is een toespeling iets anders dan een citaat. Bij een citaat wordt een tekst min of meer letterlijk weergegeven, al of niet met bronvermelding. Toespelingen daarentegen, verwijzen subtiel naar een bekende tekst, gebeurtenis of persoon zonder deze te vermelden en het is aan de lezer of toehoorder zelf om het verband te zien en te begrijpen. Een geleerde heeft geteld dat 278 van de 404 verzen in Openbaring toespelingen bevatten op het Oude Testament, anderen hebben bijna 1.000 toespelingen geteld. Uiteraard hangt alles af van hoe je telt, maar het punt hier is dat Openbaring de beeldentaal spreekt van hoofdzakelijk Ezechiël, Daniël en Jesaja, maar eveneens van Zacharia, Joël, Amos, Hosea, Psalmen en

Exodus, om er maar enkele te noemen, de lijst is niet uitputtend. Enkele voorbeelden zijn de troonvisioenen in zowel Ezechiël 1 als Openbaring 4, of de beesten in zowel Daniël als Openbaring. De vier ruiters van de Apocalyps doen dan weer denken aan de verschillend gekleurde paarden in Zacharia 1:7. De oorspronkelijke lezers of toehoorders waren blijkbaar grondig vertrouwd met het Oude Testament en Johannes' talrijke toespelingen riepen bij hen spontaan een hele context op die geen verdere verduidelijking behoefde. Dat Johannes' visioenen zozeer schatplichtig zijn aan het Oude Testament, komt omdat zijn hart en verstand met deze teksten doordrenkt waren zoals een spons doordrenkt kan zijn met water. Hoe is dat met ons hedendaagse christenen?

In het laatste hoofdstuk van het laatste boek in de Bijbel is er opnieuw sprake van de Boom des Levens, die eerder al helemaal in het begin, in Genesis 2:9 wordt vermeld. En zo is de cirkel rond, het is met een goede reden dat het Nieuwe Testament eindigt met Openbaring! De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Hugo Wilmaerts

Bronnen:

- 1) Old Testament Allusions and the Apocalypse of John (Wes Van Fleet, 2017)
- 2) Who wrote the book of Revelation? (Brian Chilton, 2017)
- 3) New Testament Use of the Old Testament (Theopedia)
- 4) The Use of the Old Testament in the Book of Revelation (Rizalde Dequilla, 2016)
- 5) The Use of Old Testament in the Book of Revelation (Opeyemi Oladosu & Caleb Alu, Theological Seminary of Adventist University of Africa, 2016)
- 6) In ontmoeting met het Nieuwe Testament (Walter A. Elwell en Robert W. Yarbrough, 2000)

(\* ) Noot: de auteur van een tekst is niet noodzakelijk de schrijver. De toespraken van iemand als voormalig Amerikaans president Barack Obama bijvoorbeeld, werden niet altijd door hemzelf geschreven, maar zijn ideeën zaten er wel in verwerkt. Hij is dus de auteur, wiens ideeën op papier werden uitgewerkt door een "spookschrijver" (de namen van sommige spookschrijvers zijn zelfs bekend).

# Petrus Immens

## over de opstanding en hemelvaart Christi

Petrus Immens (1664 – 1720) was een Nederlands predikant met Vlaamse roots die vele jaren lang predikant was te Middelburg. Petrus Immens geldt als een vertegenwoordiger van de zogenaamde 'Nadere Reformatie'. Dit was een beweging binnen de gereformeerde kerk die de leer van de Reformatie in levenspraktijk omzette. Thans is Petrus Immens vooral bekend om een postuum uitgegeven werk met de titel 'De godvruchtige avondmaalganger' (1752). Het boek vermaant en bemoedigt avondmaalgangers die twifelen om deel te nemen aan het sacrament omdat zij niet zeker zijn of hun geloof wel oprecht is. Daartoe worden talrijke aspecten van het geloofsleven breed behandeld.

In het 11e hoofdstuk van 'De godvruchtige avondmaalganger' bespreekt Petrus Immens zeer indringend en intiem de omgang van de gelovige met Christus. In de taal van de Nadere Reformatie heet deze omgang 'gebruik maken van de Middelaar'. Het gaat erom een steeds diepere kennis te krijgen van de Jezus Christus en wat Hij voor Zijn Kerk gedaan heeft en blijft doen. Eén van de aspecten van de gelovige omgang met Christus is het overdenken van Zijn opstanding en de plaats die Hij nu inneemt bij de Vader. Dit noemt Petrus Immens 'Christus in de staat van Zijn verhoging'.

Graag deelde ik met u in deze tijd tussen Pasen en hemelvaart wat Petrus Immens over de opstanding van Christus schreef.





## “Christus’ verhoging

Wij moeten Christus ook aanzien in de staat van Zijn verhoging.

Hij is *opgestaan* uit de dood, en daarin ligt de grond voor onze rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Want doordat Christus is opgestaan, heeft de Vader laten zien dat er volkomen aan Zijn recht is voldaan en dat Hij nu in staat is de zondaar te rechtvaardigen. Ja, daardoor zien we ook onze plicht om, met Hem opgewekt, niet meer voor onszelf en de zonden te leven, maar voor deze Heiland, Die voor ons gestorven en opgewekt is, vgl. 2 Korinthe 5:15. Daarom moeten we steeds maar bidden om Hem méér te kennen en de kracht van Zijn opstanding, vgl. Filippenzen 3:10. Dan zal de opstanding van Christus het fundament zijn van onze opstanding tot zaligheid, en ons zo tot troost dienen. We weten dan immers dat het Hoofd leeft en dat daarom ook Zijn leden eenmaal met Hem zullen leven!

We zien ook op Hem als Degene die *opgevaren* is ten hemel om daar een plaats te gaan bereiden voor Zijn erfdeel en vandaaruit Zijn Geest te zenden. Dat moet dienen om ons hart van deze lage aarde naar de hemel op te heffen en met onze gedachten en ons werk dáár te zijn waar Christus is. En ook om veel te bidden om een overvloedige mate van Zijn Geest!

Jezus zit *ter rechterhand Gods* en is verheven boven alle overheden en machten. Hij is daar als het Hoofd van Zijn Kerk, en bewaart, behoedt en beschermt haar tegen alle vijandelijke machten, en zal haar eenmaal bij Hem in heerlijkheid opnemen. Dit moet ertoe dienen om Zijn kinderen in alle tegenspoeden moed in te spreken en op te beuren. Daarom kon Calvijn zeggen: ‘Zolang Jezus aan Gods rechterhand is, heeft de Kerk geen moeilijkheden.’ Hij zal nooit toelaten dat de vijanden van Zijn gemeente zullen overwinnen. En Hij zal ook geen enkel lid, zelfs niet de meest geringe onder hen, verloren laten gaan, want Hij houdt Zijn oog op hen ten goede. O, wat is het toch een bemoediging en vertroosting om te mogen denken: Daar zit mijn Koning aan de rechterhand Gods, en Hij is daar ook voor mij om mijn zaak te verdedigen. Daarom mag ik het aan Hem zo gerust toevertrouwen en overgeven, omdat ik weet dat Hij niet zal rusten vóór Hij ook mij bij Hem in de heerlijkheid opneemt!”

Uit: Petrus Immens, *De godvruchtige avondmaalganger*, hertaald door C. Bregman, De Banier, 2014, pp. 377-378.

Willem-Jan Ingels



De Goede Herder