



P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

65^{ste} jaargang nr. 2 - maart 2021

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Vastentijd.

In de protestantse traditie wordt het begrip 'vastentijd' niet vaak gebruikt. De tijd voor Pasen wordt aangeduid als 'lijdenstijd' - de wat meer traditionele benadering die vooral het lijden van Christus benadrukt en daarbij bijvoorbeeld de zeven kruiswoorden centraal stelt - of als 'veertigdagentijd' - de oecumenisch-liturgische beweging, die in navolging van het geloofsonderwijs van de Kerk uit de eerste eeuwen op het spoor probeert te komen, wie deze Christus eigenlijk (voor ons) is. Maar geen 'vastentijd'. Dat is iets dat te zeer herinnert aan de idee, dat we door onze eigen inspanningen en goede werken zalig kunnen worden in plaats van aangewezen te zijn op genade alleen.

Desondanks zijn er wel degelijk protestanten, die juist in deze periode hun best doen om bepaalde ondeugden achterwege te laten, of dat nu gaat om snoep en koffie en alcohol of GSM-gebruik en andere gewoonten die teveel van hun tijd vragen en waar ze maar moeilijk mee kunnen stoppen. Niet om daar de hemel mee te verdienen, maar om zichzelf ervan bewust te maken dat het dienen van de Verlosser zich niet verdraagt met grote en kleine verslavingen. En het streven naar zuiverheid, naar levensheiliging, is wel degelijk een protestants principe, al kan zich dat niet echt beperken tot enkele weken per jaar.

Een tweede reden voor een dergelijke periode van onthouding kan echter zijn, dat je jezelf er eens extra bij bepaalt, wat voor gezegende mensen we eigenlijk zijn in al het goede dat we van de Heer ontvangen. Dan heeft het wel zin om daar na een poosje weer mee te stoppen en opnieuw te genieten van al die dingen, die we zo gewoon zijn gaan vinden dat we vergeten om God ervoor te danken.

Het belangrijkste bij dat alles blijft echter, dat we de dingen niet maar uit gewoonte doen. Dat we nadenken bij wat we doen en laten en ons telkens afvragen, of het de liefde tot God en de naaste dient. Want we hebben zo gauw de neiging om te overdrijven. Om geen maat te houden bij het eten of het drinken. Om méér te verbruiken van de grondstoffen van de aarde dan nodig is, méér dan er kan worden aangevuld. Voor sommige dingen kan het echt geen kwaad om ons wat meer beperkingen op te leggen.

Maar leven we niet al een hele poos in een bijzondere tijd vol beperkingen? Onze verplaatsingen, ons sociaal contact en ook onze geloofsbeleving staan noodgedwongen al een poos op een laag pitje. Dat helpt wel om erover na te denken, wat echt de belangrijke dingen in ons leven zijn. Wat is maar versiering en waar kunnen we niet zonder? Laten we daar eens echt bij stilstaan, opdat we straks (met Pasen of na de pandemie) niet als vanzelfsprekend onze oude ondeugden weer in ere herstellen, maar werkelijk leren leven uit dankbaarheid.

JHB

Kerkraad

Tijden van Corona.

Zoals verwacht gelden de beperkende voorzorgsmaatregelen nog altijd. De kerkraadsvergadering van 2 maart wordt dus verschoven naar een latere datum, hopelijk kunnen we op dinsdag 6 april fysiek samenkomen. Als dit kerkblad verschijnt zitten we reeds volop (vanaf zondag 21 februari) in de 40 dagen tijd. Pasen houden we op zondag 4 april. We wachten af wat er door het overlegcomité wordt beslist! Laat ons hopen en bidden dat we samen Goede Vrijdag en Pasen mogen vieren in onze kerk. De gezamenlijke kerkdiensten online blijven doorgaan zolang de voorzorgsmaatregelen van kracht blijven. Nogmaals herhalen we, deze pandemie heeft al heel wat teweeg gebracht, we zijn beperkt in ons doen en laten. Maar laten we vertrouwen hebben in onze God en Vader naar de toekomst toe. Misschien heeft Hij langs deze weg wel iets te zeggen tot ons en vraagt Hij meer aandacht voor wat er op wereldvlak gaande is en vraagt Hij meer alertheid van ons allen voor de dingen die nog op ons afkomen. Laten wij hiervoor bidden dat we dit begrijpen!

Heeft u iets te melden of suggesties voor de komende tijd, laat ons dit weten via mail of brief.

De kerkraad wenst u gezegende dagen naar Pasen toe.

Georges

Samenstelling kerkraad

| | | |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Predikant: | ds J. Brouwer | 015 - 20 51 54 |
| Ouderlingen: | Georgette Saliba | 015 - 41 31 85 |
| | Geert Van Cammeren | 015 - 31 97 64 |
| | Xavier Van Lierde | 0485 - 71 71 08 |
| | Georges Vandensavel | 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18 |

Verjaardagen

| | | |
|----|-------|--------------------|
| 11 | maart | Geert Van Cammeren |
| 17 | maart | Guido Jans |
| 24 | maart | Muse Dirlik |
| 26 | maart | Chris Van Gorp |
| 27 | maart | Xavier Van Lierde |

We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag en gezondheid, maar bovenal Gods rijke zegen !



Erediensten

Tot 1 april zijn fysieke kerkdiensten weliswaar toegestaan, maar de beperkingen betekenen voor ons gebouw dat we niet met meer dan 7 kerkgangers tegelijk aanwezig mogen zijn. De kerkraad heeft daarom besloten dat we voorlopig verder gaan met het samenwerkingsverband Leuven, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Vilvoorde. De betrokken voorgangers verzorgen in afwisseling elke zondag een kerkdienst op internet. Wie zich heeft aangemeld voor de digitale distributie van ons kerkblad krijgt de link via e-mail doorgestuurd. U vindt hem ook via onze Facebook-pagina: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

We blijven nochtans hoopvol, dat er intussen versoepelingen zouden kunnen worden doorgevoerd en publiceren daarom toch onderstaande lijst met kerkdiensten. Als we opnieuw opstarten krijgt u daarvan bericht, per mail of telefoon.

Zodra de corona-maatregelen het toelaten, gaan alle diensten weer door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 07 maart organist: P. Oerlemans
ds. I. Koeman 2° collecte: Synodale Kas

zondag 14 maart organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Belgische Gideons

zondag 21 maart organist: Th. de Jongh
ds. J. Brouwer 2° collecte: Jeugdwerk

zondag 28 maart organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Tear Fund

vrijdag 02 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Prot. Faculteit
19u30, Goede Vrijdag, H. Avondmaal

zondag 4 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending
Paaszondag



Agenda*

| | |
|----------|--------------------------------|
| 02 maart | Kerkraad, 19u45 Kerkzaal |
| 08 maart | Bijbelavond, 20u via Kerkzaal |
| 18 maart | Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal |
| 25 maart | Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal |

**Hoewel de corona-maatregelen inmiddels zijn verlengd tot zondag 1 april, hopen we op een verbetering in de situatie die ons in staat stelt om elkaar weer fysiek te ontmoeten, zij het waarschijnlijk nog op de nodige afstand en met mondkapjes. Mocht dat echter nog niet mogelijk zijn, dan vinden de bijbelstudies plaats via Zoom. Als u zich aanmeldt via jhbrouwer@protestant.com wordt u vooraf de link toegestuurd en kunt u van achter uw computer of smartphone deelnemen.*

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 552 staat het volgende gebed van Nico Vlaming:

U die al wat leeft voedt met uw liefde,
wij danken U voor wat wij hier hebben
ontvangen.

Zegen hen die deze maaltijd hebben
bereid,

zegen hen die ervan hebben genoten,
zegen ons allen, nu wij in vrede
en vriendschap uiteengaan.

Amen.

Uitgekozen door Georges

De banaliteit van het kwaad

Beste lezers en lezeressen, de ouderen onder jullie herinneren zich wellicht nog Adolf Eichmann (1906-1962). Deze man was één van de verantwoordelijken voor de Shoah, de industrieel geplande en nauwgezet georganiseerde uitroeiing van 6 miljoen Europese joden. Na de oorlog dook Adolf Eichmann onder en in 1950 wist hij onder een valse naam naar Argentinië te emigreren. Hij voelde zich in dat land veilig en deed weinig moeite zich te verbergen, maar op 11 mei 1960 werd hij in Buenos Aires ontvoerd door de Israëliëse geheime dienst Mossad. De Israëliërs voerden in Jeruzalem tegen hem een proces dat begon op 11 april en eindigde op 15 december 1961 met de veroordeling van Adolf Eichmann als oorlogsmisdadiger. De doodstraf door ophanging werd voltrokken op 29 mei 1962.



Filosofe Hannah Arendt (1906-1975) was een Duitse jodin die in 1933 eerst naar Parijs was gevlucht en vervolgens in 1941 verder naar New York. Zij woonde het proces van Adolf Eichmann bij als verslaggeefster voor het tijdschrift "The New Yorker". In 1963 publiceerde ze het boek "Eichmann in Jeruzalem" met als ondertitel "de banaliteit van het kwaad".

Het woord "banaal" is ontleend aan het Frans ("banal") en betekent volgens mijn woordenboek Petit Robert zo iets als "doodgewoon", "zonder originaliteit", "onbeduidend". Tijdens het Eichmann-proces was het Hannah Arendt opgevallen dat de beklaagde eigenlijk een volkomen psychisch normale mens was, geen monster of demon. Adolf Eichmann was zelfs geen overmatige jodenhater. Hij drukte zich uit in een ambtenarees (*) vol clichés dat hem toeliet zijn schuld af te wentelen: hij was slechts een ambtenaar geweest die plichtsbewust en gehoorzaam aan de wet zijn taak had uitgevoerd. Na de Wannsee-conferentie op 20 januari 1942 waar de topvertegenwoordigers van de ministeries zonder tegenspraak toestemden in de deportatie en vernietiging van de Europese joden, was bij hem elk gewetensbezwaar weggefallen. Wat had hij daar als klein manneke kunnen doen? Hannah Arendt brengt daartegen in dat er zelfs in een totalitaire maatschappij nog keuzemogelijkheden en een moraal zijn. Adolf Eichmann was niet verplicht carrière te maken in de SS. Sergeant Anton Schmid (1900-1942) bijvoorbeeld, redde in Litouwen honderden joden en werd hiervoor terechtgesteld (hij is door

Yad Vashem (**) erkend als "rechtvaardige onder de volken"). Wat Hannah Arendt vooral aan Adolf Eichmann verweet, is dat hij het zelfstandig denken had opgegeven (hij liet zijn naamgenoot de Führer in zijn plaats denken): ambtenarese uitdrukkingen als "de eindoplossing van het jodenvraagstuk" moesten versluieren dat het om een van staatswege georganiseerde massamoord ging, maar dat ontsloeg hem geenszins van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Voor onze eigen gemoedsrust was het ongetwijfeld beter geweest, had Adolf Eichmann een openlijk bloeddorstig psychopatisch monster geweest in plaats van een onbeduidend, banaal burgermannetje. Dan was hij tenminste verschillend geweest, alsof hij buiten de normale mensheid stond. Nu is hij één van ons, griezelig nabij, op ons lijkend.

Het nazisme vertegenwoordigt natuurlijk een extreem boosaardig kwaad, maar de nazi's wisten dit te banaliseren. Er waren evengoed onderwijzers, boekhouders, industriëlen of ambtenaren die er een klein stukje toe bijdroegen dat het misdadige systeem alledaags werd zodat omzeggens niemand er nog bij stil stond. Verhullend taalgebruik moest verhoeden dat mensen gewetensbezwaren zouden krijgen.

Het komt er dus op aan voortdurend op te letten, iets wat Petrus reeds wist: "Wees nuchter en waakzaam, want (...) de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden" (1 Petrus 5:8, HSV). Hierbij denken we meteen aan allerlei brallerige demagogen (***), maar Satan kan zich ook naar binnen wriemelen als een slang en onze gedachten besmetten (zie Genesis 3). In het geval van het nazisme begon hij als een brullende leeuw om de aandacht te trekken, maar woekerde hij vervolgens verder, als een virus gedachten en gevoelens aantastend, normen vervagend, morele grenzen verleggend.

Jammer genoeg is er ook vandaag nog alledaags, "banaal" kwaad, zij het niet altijd zo spectaculair als onder het nazisme. Enkele voorbeelden:

- Het Belgische belastingstelsel is berucht onrechtvaardig. Loontrekkenden worden buitensporig zwaar belast, terwijl voor wie dure advocaten en fiscalisten kan betalen, tal van ontsnappingsroutes bestaan. Lobbyisten beïnvloeden politici om onrechtvaardigheden in stand te houden, waardoor de overheid en de sociale zekerheid van middelen worden beroofd om hun taak behoorlijk uit te voeren.

- In Nigeria wordt het overheidsapparaat aangevreten door een alomtegenwoordige corruptie, iets wat het land sedert de onafhankelijkheid (1960) naar schatting 400 miljard dollar heeft gekost. Nigeriaanse politici hopen macht en rijkdommen op dank zij hun connecties met de petroleumindustrie, terwijl intussen 60 % van de bevolking onder de armoededrempel leeft. Wegen, scholen en

ziekenhuizen zijn vervallen. In de ziekenhuizen is er 's nachts zelfs geen licht, terwijl president Muhammadu Buhari voor zijn gezondheidsproblemen steevast naar Londen gaat.

- Op het internet worden tal van onwaarheden en regelrechte leugens verspreid, evenals de goorste bagger. Toen enkele jaren geleden de 15-jarige Marokkaanse jongen Ramzi Mohammad Kaddouri uit Limburg in Marokko verongelukte met een quad, kwamen er op sociale media berichten in de trant van "allee, toch ene minder". Gelukkig reageerde toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois gepast door condoleances te sturen naar de ouders (hij stak zijn kop niet in het zand en weigerde de haatberichten als "banaal" te beschouwen).

Het zijn maar enkele voorbeelden van banaal, in de twee eerste gevallen zelfs systemisch kwaad waar te weinig vragen worden bij gesteld, iedereen kan er tal van andere bedenken. Waar het op aankomt, is dat we er elk op onze eigen plek trachten tegen in te gaan en dat we voor onszelf blijven denken, zoniet zitten we voor we het weten op een moreel hellend vlak.

En laat dat hellend vlak nou juist de plek zijn waar de Satan zich uitstekend thuis voelt!

Hugo Wilmaerts

(*) ambtenarees: ingewikkeld, stijf en plechtig ambtenarentaaltje (in het Engels "officialese")

(**) Yad Vashem: Israëliëch Shoah-museum

(***) demagoog: volksmenner, die beroep doet op "het gezond verstand" of de "logica" om mensen op te ruien en naar verkeerde gevolgtrekkingen te leiden, zonder daarom zelf noodwendig leugens te vertellen (eenieder kan de voorbeelden zelf invullen)

Geraadpleegde bronnen:

- Duitse, Engelse, Nederlandse en Franse Wikipedia (in aflopende volgorde van belang)
- L'impensable banalité du mal (Myriam Revaux d'Allones, 2008)
- Petit Robert, dictionnaire de la langue française (1979)
- Het Nieuwsblad 02/08/2016: Weerzinwekkende reacties op overlijden

40-dagen tijd

*O Heer God, Barmhartige Vader,
wij komen voor U
om te danken voor al uw begeleiding
en voor uw helpende hand
in de weken die verstreken zijn
sinds het begin van dit nieuwe jaar.
Moge uw Licht en Leiding met ons zijn
doorheen deze 40-dagen tijd.
Help ons om tijd te maken
om samen met onze naasten
door te brengen,
om toe te leven naar
de viering van de dag van Pasen,
de dag van de opstanding
van onze Heiland en Verlosser.
Amen.*

N. NAJARIN.

De functie en de roeping van de mens (*Deel 2*)

(Het eerste deel vindt u in De Brug van februari 2021: de mens is geroepen om als beelddrager van God te leven)

De Zondeval

Wat verandert er aan ons mens-zijn door de zondeval?

Genesis 2:17 noemt de boom van kennis van goed en kwaad. Dat Adam van de vrucht van die boom niet mag eten stelt voor hem een grens. Dat hij geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God maakt hem als een godzoon (zie bv. Psalm 8). Deze grens dat Adam niet van de boom mag eten, stelt Hem nu voor een keuze.

Hoe gaat Adam de relatie met God gestalte geven. Volgt hij het gebod (en geeft hij zich uit handen, geeft hij zich over aan de HEER, zoals Jezus aan het kruis) of overschrijdt hij de grens en stelt hij zich op los van God? Los van God, dat is zijn leven in eigen handen nemen.

Agressie, onrecht, onderdrukking van de zwakke, alle kwaad vindt haar bron in die keuze. Los van God leven.

De mens is vlees, en dus ook sterfelijk ik meen dat de mens zo geschapen is, lichamelijk en dus sterfelijk. In het paradijs staat wel de boom des levens, een aanduiding van eeuwig leven. Maar omdat Adam het leven in eigen handen heeft genomen wordt de dood nu vijand. Hij wordt verbannen uit het paradijs.

Na de zondeval wordt ook het beheer van de aarde voor de mens getekend door zijn los-van-God zijn. Macht is een onlosmakelijk element voor heersen. In de volgende hoofdstukken wordt meer en meer klaar, hoe door de zondeval, macht misbruikt wordt, met onrecht en doodslag tot gevolg. Kain, Lamech, Gen. 6, Babel.



Jezus, onze verlosser

Ik zou opnieuw willen beginnen met een polaire tegenstelling. Uit Openbaring 5:5b en 6: de leeuw van Juda, de wortel van David en het lam dat geslacht is.

Dat zijn twee soorten macht die polair elkaars tegengestelde zijn:

-De leeuw, bron van David is de koningsmacht (Matt. 22:41-45). De macht van sterkte, moed, soevereiniteit. Traditioneel gezien als de Messiasmacht.

-Het lam, dat geslacht is, de zachte, zichzelf uit handen gevende macht, die zich, offerend, in de handen van de Vader legt. Jezus aan het kruis, die aan het einde uitroept: Het is volbracht (Joh. 19: 3).

Ook deze macht is deel van wie de Messias voor ons is.



In 1 Tim. 2:5 en 6 staat over de macht van het offerlam: *⁵er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, ⁶die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft.*

De zachte macht van het offerlam op de troon. De Messias die zichzelf overgeeft om ons te redden.

En dan verrassend: niet de leeuw, maar het offerlam zit op de troon. Hij is de overwinnaar. Hij heeft de vijanden, satan, de dood, overwonnen.

Hij is overwinnaar als mens Jezus Christus en zo kan hij middelaar zijn voor Gods aangezicht met ons mensen. Om zo de liefdesrelatie met de Heer eindelijk te vestigen. In Jezus en met hem, onze softe koning.

Mens zijn

Als nieuwe Adam, middelaar van het nieuwe verbond nodigt Jezus ons om met Hem en met Zijn Vader in te treden in hun relatie. Het oorspronkelijke verlangen van de HEER wordt nu, eindelijk vervuld! We mogen bij God zijn. Dat is onze glorie van mens-zijn.

Jezus nodigt ons. Jezus wil onze koning. zijn. En zijn roeping naar ons om hem te volgen is opnieuw nodend, niet hard, dwingend. Een zachte macht.

Mattheus 11:28-30

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

(In Num. 12:3-4 staat "Mozes was zeer zachtmoedig." Na zijn contact met de Heer, aan het brandende braambosje, op Sinai. Blijkbaar wordt je dan zachtmoedig, zoals Jezus, die heel nabij de Heer is en bidt "ABBA, Vader").

Samenvatting

Hoe ziet de bijbel de relatie tussen de Heer en de mens(en). Daar heb ik naar gezocht.

God heeft hier het initiatief. Hij verlangt naar een verbondsrelatie van trouw en liefde met ons mensen. Dat is de kern van de hele Bijbelse boodschap.

In Genesis 1:1 wordt verteld hoe God de hemel en de aarde schept. Maar vanaf vers 2 wordt verteld hoe God de aarde vormt zodat de mensen daarop veilig kunnen wonen.

De mens is kwetsbaar, en er zijn best wel levensbedreigende elementen (*tohuwabohu*, de duisternis, de diepe wateren, de zeemonsters). Maar God zet die in een structuur met een grens, zodat de mens veilig kan wonen op de aarde.

En dan, op de zesde dag schept God de mens, uniek in wezen. Bedoeld om in relatie te leven. Bedoeld om middelaar te zijn tussen de aarde en

God, de Heer. Genesis 2 verhaalt dan over de relaties van de mens met de aarde (Adam/*adamah*) met de dieren (Adam geeft de dieren namen, een koninklijke taak) en de relatie van Adam en Eva (*ish/ishah*) Adam krijgt de taak om te heersen over de aarde en krijgt daartoe de koninklijke en priesterlijke macht. Maar God stelt een grens. Adam is bedoeld om de Heer te erkennen als zijn koning. God laat Adam de vrije keuze.

Dan, in Genesis 3 pleegt de mens rebellie. Hij overschrijdt de grens en eet van de boom. Hij kiest voor een leven, los van God, soeverein. Als God. Dat is het leven van het onrecht en van de dood. De Heer laat Adam leven, maar toch wordt de dood Adam's vijand.

God blijft koning, soeverein. Hij wil nog altijd met de mensen in verbondsrelatie. Satan, het kwaad, de dood. Maar dat gaat niet met de oude Adamsgroep als middelaar. Dat vergt wel een nieuwe structuur. De Heer zendt Zijn eniggeboren zoon. Hij wordt mens en leeft in een hechte relatie met **ABBA**, zijn Vader. Hij is solidair met ons, oude mensengroep. Tot in de dood. En aan het kruis overwint hij de Satan, het kwaad, de dood. Hij is onze koning, enige middelaar. Hij leert ons liefhebben (1 Tim. 2:5-6).

En dan nodigt hij ons, oude Adams-mensen om hem te volgen. In Mattheus 11: 25-30 staat dat diepe geheim. De Vader kent de Zoon en de Zoon kent de Vader. Dat kennen is een kennen, dat groeit in een innige, hechte liefde, die er bestaat tussen hen (vers 27). In vers 25 noemt Jezus dat een diep verborgen geheim, waarin Jezus ons, oude adamsgroep, nodigt binnen die relatie. Wij mogen met God in verbondsrelatie van trouw en liefde leven. Halleluja.

Dan in de verzen 28-30 spreekt Jezus over zijn en onze functie binnen die relatie.

Zijn juk is zacht (het juk van de koning). Zijn last is licht (als middelaar tussen ons en de Vader).

En hij roept ons hem te volgen (zijn gedrag en ons gedrag).

Zachtmoedig en nederig van hart.

Marius Joosten

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2020

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen in de tweede volle week van maart (14 t/m 20/3 a.s.) een telefoontje verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad, waarna kan worden afgesproken of de omslag aan huis wordt opgehaald of op een andere manier wordt bezorgd.

Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, ofwel een zelf te kiezen bedrag overschrijven op de bankrekening van Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).

Challenge de 40 dagen 2021

40 FILMPJES VOOR ONZE PLANEET

Ben jij ook begaan met het milieu?

Stuur ons jouw getuigenis in een kort filmpje van 3 tot 6 minuten vanaf 10 februari.

Wij zullen een selectie maken van de filmpjes die worden uitgezonden.

Contactgegevens

Voor de Werkgroep Kerk in de Samenleving:

Greet Heslinga

greetheslinga@skynet.be

GSM: 0478 53 82 95

Communicatieverantwoordelijke in VPKB:

Jean-Guillaume DeMailly

jean-guillaume.demailly@protestant.link

Info

<https://nl.protestant.link/uitdaging-veertigdagentijd-tijd-voor-verandering/>



HOUD van de HEER, je GOD, met je
hele HART, met je hele ZIEL, met
je hele VERSTAND en met al je
KRACHT.



En houd EVENVEEL van je
MEDEMENSEN als
van JEZELF.

Lucas 10 vers 27