

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N) - BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

64^{ste} jaargang nr. 3 - april 2020

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

Kerkebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Gideon

Op de bijbelnamiddagen houden we ons tegenwoordig bezig met het boek Rechters. Van tijd tot tijd klinkt daarbij de vraag, waarom we eigenlijk dit boek lezen. Wat heeft dat met de wereld van vandaag te maken?

De laatste keer hebben we een begin gemaakt met het verhaal van Gideon (Ri. 6v). Daar lezen we, hoe het dagelijks leven is verstoord door de angst. Niets kan er meer op de gebruikelijke manier worden gedaan. Iedereen moet zich aanpassen. Zelfs het koren moet heimelijk worden gedorst in een wijnpers, vanwege de dreiging van de Midjanieten die hen uitplunderen.

Daar liggen dan toch parallellen met onze dagen. Wij hoeven weliswaar niet bang te zijn voor vijandelijke legerbendes. Bij ons is het leven ontregeld door een onzichtbare vijand, het sars-CoV-2-virus gooit alles overhoop. Maar de angst is niet minder voelbaar.

In de Gideon-geschiedenis wordt dan één jonge man geroepen om Israël te bevrijden. Geen grote held met superkrachten, maar de jongste zoon uit een onbeduidende familie. Zijn eerste daad is, om de afgoden een kopje kleiner te maken. De Heer weer centraal te stellen in denken en doen. Dat is waar wij in de veertigdagentijd ook aan te werken hebben. En vervolgens verzamelt Gideon een groepje mannen om zich heen. Niet teveel, zodat het succes hun niet naar het hoofd zal stijgen als ze zegevieren over Midjan. Dat ze niet zullen denken, dat ze het door eigen kracht en verdienste hebben gered. Dat ze in gedachten zullen houden, dat het de Heer is, die hun de overwinning heeft geschonken en de bevrijding van de hand van hun vijand.

De ontknoping is indrukwekkend. Hoe die kleine legerbende met ramshorens en fakkels dat hele machtige leger van de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken het zwaard tegen elkaar lieten opnemen en op de vlucht lieten slaan, 300 man tegen 135.000 (Ri. 8:10v).

Dat mag ons moed geven voor de toekomst. Als wij ons - net als Israël in de tijd van Gideon - machteloos voelen in deze dagen, geconfronteerd met de onzichtbare vijand van het virus, als de angst ons in de greep dreigt te krijgen, dan mogen we eraan denken, hoe'n machtige Bondgenoot wij hebben in de God van het Leven, die ons niet laat vallen. Zoals ooit ook aan Jozua verzekerd werd: "De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen." (Dt. 31:8). In die zekerheid mogen we ook nu toeleven naar Pasen, het feest van de overwinning op de dood.

JHB

Kerkraad

De vergadering van maandag 2 maart begonnen we om 19.45 uur met het lezen van Exodus 3 verzen 11 t/m 22 met de aarzeling van Mozes.

Na het gebed en de verwelcoming, overliepen we de agenda en legden die vast. We bekrachtigden de notulen van de vorige vergadering (3 februari), evalueerden de voorbije erediensten van 9 – 16 – 23 /02 en 1/03, begin van de 40-dagertijd.

Na het doornemen van de correspondentie begonnen we aan de Themata. Als eerste puntje kwamen de komende zondagen, 8/03, met een gastpredikant en 15/03 t/m 5/04 met onze eigen predikant aan bod, we bekeken de bijzondere aandachtspunten.

Het tweede puntje van de agenda is altijd de vluchtelingen-problematiek waar we even bij stilstaan. Verder keken we naar de lijst, te bezoeken ouderen, we schenken hier bijzondere aandacht aan en proberen op regelmatige basis hen een bezoekje te brengen.

Met de Gemeentevergadering (15/03) en de beheerraadsverkiezingen (op 26/04) en de kerkraadsverkiezingen (3/05) in het verschiep zetten we de lijst stemgerechtigde leden op punt. We bespraken ook de komende gezamenlijke kerkraadsvergadering met MZ (Zandpoortkerk) en stelden enkele agendapunten op.

We keken ook de lijst van de verjaardagen na en vulden deze aan. Het jaarplan 2020 is compleet op enkele zondagen na wat de orgelbegeleiding betreft, maar hier worden nog afspraken voor gemaakt met de orgelisten. We bekeken de facebookpagina van onze kerk.

We bespraken ook de doop van EVA, kindje van Aysel en Tjeerd, op 22/03 en spraken af wie er op doopgesprek gaat.

We bereiden de Gemeentevergadering voor van 15/03 en verdelen de taken. Na deze vergadering vragen we de mening van de Gemeente over de te verkiezen kerkraad en termijn, dit om eventueel het Gemeentereglement aan te passen. We bekijken of voor ons Kerkblad de tekst van de vrijwillige bijdrage kan worden aangepast.

Het bordje met de aankondiging van de zondagse kerkdienst is goed bevonden. De boompjes die we elke zondag voor de ingang van de kerk zetten, om de aandacht van de voorbijganger te trekken, zijn helaas verdord en dus niet meer bruikbaar, we zoeken hiervoor een oplossing.

We hadden het ook nog over de gebedsdienst "online". We evalueerden ook de gezamenlijke gespreksgroep, afwisselend in onze Kerk en de Zandpoortkerk, die eenmaal per maand doorgaat.

We bekeken ook wie er al enkele zondagen niet naar de kerkdienst is geweest, (door ziekte of ouderdom) die volgen we op met een

telefoontje of een bezoek. Als laatste puntje van de Themata, de werken aan het gebouw (het schilderen van de kerkzaal, waar we koffie drinken) vangen aan op maandag 9/03.

Het laatste onderdeel van de vergadering waren de verslagen: Kindernevendienst en oppasdienst – belijdeniskandidaten (er zijn op dit ogenblik nog geen kandidaten) – de senioren – diaconaat – zending – pastoraat en groot-kerk-verband = district Antwerpen/Brussel/Limburg. De punten voor de volgende vergadering werden aangeduid. De volgende vergadering houden we reeds op 30 maart, dit voor Pasen en de Paasvakantie, het eerste deel samen met MZ, het tweede deel onze eigen vergadering. Voor de rondvraag waren er geen punten. We sloten deze vergadering met lied 268 uit onze zangbundel.

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

12 april Eva van Sitteren

Van harte proficiat en Gods zegen toegewenst!



Agenda

Zoals u zult begrijpen, gaan deze activiteiten alleen door, als de corona-maatregelen inmiddels zijn opgeheven.

30 maart	Kerkenraad, 19u45 Kerkzaal
17 april	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
20 april	Bijbelavond, 20 u Kerkzaal
24 april	Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
03 mei	Kerkenraadsverkiezing, 11u15 Kerk

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, wordt de kerkdienst vervangen door een uitzending via Youtube met aankondiging op onze Facebook-pagina www.facebook.com/VPKBMechelenNoord.

zondag 05 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Protestantse Faculteit

vrijdag 10 april organist:
ds Brouwer, ds Gradl 2° collecte: Zending
**Goede Vrijdag, Gezamenlijke dienst met Avondmaalsviering*,
19u30**

zondag 12 april organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds
Eerste Paasdag

zondag 19 april organist: P. Oerlemans
ds. T. Veldhuizen 2° collecte: Kerkblad

zondag 26 april organist: T. de Jong
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 03 mei organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

* Indien u de dienst via Youtube volgt, wordt u verzocht zelf vooraf brood en wijn klaar te zetten.



Rooster (gaat in zodra de kerkdiensten worden hervat)

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
05/04	Matheus	Henriëtte
12/04	Hermien	Xavier
19/04	Guyny	Godelieve
26/04	Hanne	Jelle
03/05	Wibe	Henriëtte



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Gemeentevergadering

De gemeentevergadering van 15 maart is niet doorgedaan. Zodra het mogelijk is op grond van de ontwikkelingen rond het corona-virus zal een nieuwe datum worden gekozen en gepubliceerd om het Jaarverslag 2019 te bespreken en de voorgestelde wijziging in het Plaatselijk Reglement (schrappen van de beperkingen op een derde termijn als kerkenraadslid) te stemmen. U hoort en leest nog wanneer.

Kerkenraadsverkiezing

Dit jaar loopt het tweede mandaat van Georges Vandensavel als kerkenraadslid af. Hoewel de plaatselijke regeling het slechts in uitzonderingssituaties toestaat, ziet de kerkenraad geen andere mogelijkheid dan hem voor een derde termijn voor te stellen. Hij zelf is daarmee akkoord. De verkiezingen zijn voorzien voor zondag 3 mei, na afloop van de kerkdienst.

Bestuursraadsverkiezing

De aangekondigde bestuursraadsverkiezing is in verband met de corona-maatregelen uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Aangezien er geen bezwaren zijn binnengekomen tegen de voorgestelde kandidaten en ook geen tegenkandidaten zijn gesteld, is de kandidatenlijst nu definitief: Leo Huibregtse, Guy Ntamba en Daniël Van Cammeren.

Geboorte

Naast alle verontrustende berichten van de laatste tijd is er gelukkig ook goed nieuws. Willem-Jan Ingels en Alisa Konevina laten ons weten, dat hun gezin op 27 februari jl. is uitgebreid door de geboorte van een dochter, Ada. We wensen hun alle drie van harte Gods zegen toe met dit nieuwe wonder van Zijn hand.

Psalm 139:16

VERHEUGD MET DE GEBORTE
VAN ONZE PRACHTIGE DOCHTER

A handwritten signature of the name 'Ada' in a cursive script. The letter 'A' is large and has a long horizontal stroke that extends to the left. The 'd' is tall and narrow, and the 'a' is smaller and more rounded.

ADA CLARA JOHANNA INGELS
IS GEBOREN OP 27 FEBRUARI 2020

TROTSE MAMA EN PAPA

Alisa Konevina en Willem-Jan Ingels
Louizastraat 33/101
2800 Mechelen

METER & PETER

Larisa Tsjiburaeva & Hans Ingels

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 533 staat het volgende van Dietrich Boenhoeffer - toepasselijk voor de periode waarin we nu verkeren?

Morgengebed.

*Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten tot U,
ik kan het niet alleen.*

*In mij is duisternis, bij U is licht
ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp Uw wegen niet, maar Gij kent
mijn weg.*

Uitgekozen door Georges

Of men een dodelijke plaag mag ontvluchten



In augustus 1527 werd Wittenberg (Duitsland) getroffen door builenpest. Iedereen die maar kon, vluchtte de stad uit en de universiteit werd gesloten. De Saksische vorst Johannes de Standvastige beval ook Wittenbergs bekendste professor om te vertrekken, maar die weigerde. In de plaats daarvan bleef Maarten Luther, want hij was het, in de stad samen met zijn zwangere vrouw Katharina en zij openden hun huis als

ziekenzaal. Luthers eigen dochtertje Elisabeth zou in december 1527 sterven aan de pest.

Builenpest is een vreselijke ziekte die gepaard gaat met vreselijke pijn, hoge koorts en etterende builen. Ze is uiterst besmettelijk en als ze niet goed behandeld wordt, is de sterfte astronomisch: de Zwarte Dood van 1346 tot 1351 veegde zo'n 60 % van de toenmalige Europese bevolking weg. Ook toen al kwam de ziekte uit Azië, waar ze waarschijnlijk van marmotten overging op zwarte ratten en vandaar op de mens. Eigenlijk is het een bacterie die op vlooiën leeft, die de ziekte veroorzaakt, maar dat wist men in de Middeleeuwen niet. Wereldwijd kostte de Zwarte Dood aan zo'n 75 tot 100 miljoen mensen het leven, waarvan 25 tot 50 miljoen in Europa.

Wie gezond was, deed er alles aan om contact met zieken te vermijden. Mensen ontvluchtten de steden en lieten de zieken maar stervend achter. Winkels bleven gesloten, dokters weigerden patiënten te zien en priesters weigerden de sacramenten toe te dienen.

Maarten Luthers weigering om Wittenberg te verlaten, staat hiermee in sterk contrast. Samen met zijn vrouw koos hij ervoor de zieken te bedienen en zijn leven te leven in de schaduw van de dood. Terwijl velen vluchtten, vroeg een andere pastor Luther of dit voor christenen okee was. Als antwoord hierop schreef Luther zijn brief "Of men een dodelijke plaag mag ontvluchten". In deze brief verduidelijkt Luther het belang van naastenliefde. Hij schrijft over de gemeenschap en over de noodwendige stappen om anderen te beschermen. En hij benadrukt de gave van het dienen.

Maarten Luther verduidelijkte zijn visie dat het niet noodzakelijk verkeerd was om de dood te ontvluchten (zoals David vluchtte voor zowel Saul als Absalom), maar dat men eerst zijn verantwoordelijkheden moest afwegen jegens zijn gemeenschap en verwanten: "(...) we zijn met mekaar verbonden op zo'n manier dat niemand de ander mag verlaten in zijn nood, maar men is verplicht om hem bij te staan en te helpen zoals men zelf zou willen geholpen worden".

Luther beseftte dat onze daden en keuzes een impact hebben op anderen. Hij drong er daarom op aan dat mensen medicijnen zouden nemen, hun huizen ontsmetten en mensen en plekken te vermijden waarvandaan men de ziekte zou kunnen verspreiden. De aanmaning om mensen en plekken te mijden was wel te verstaan alleen geldig als aanwezigheid niet was vereist om hulp te verlenen.

Luther schreef ook over de bijzondere verantwoordelijkheden van gezagsdragers in tijden van crisis. Hun plicht was het, ter plaatse te blijven in getroffen gebieden en hun gezag uit te oefenen ter bescherming en bewaring van hun gemeenschappen. Voor Luther betekende openbare dienst exact dat: dienst.

Luther zag eveneens het belang van ziekenhuizen, die in zijn tijd schaars waren en ver uit mekaar gelegen. "Het zou goed zijn", schreef hij, "ziekenhuizen te handhaven met personeel om voor de zieken te zorgen, zodat zieken uit particuliere huizen daarheen kunnen worden gestuurd".

Maarten Luthers brief getuigde van vooruitzicht. Vandaag staan dokters en verpleegsters vooraan in de strijd tegen epidemieën. Het zijn de helden van de dag.

Maar Luther zag evenzeer het belang van de rol die we allemaal moeten spelen, door voorkoming van ziekteverwekkende situaties en door voor onze naasten te zorgen.

Want dit weet ik, zo schreef hij, als het Christus zelf of zijn moeder was die getroffen werd, zouden we dan niet allemaal helpen? Welnu, zie Christus in uw naaste.

Hugo Wilmaerts

Gebaseerd op Erin M. Hawley (in The Hill): The plague, coronavirus and Martin Luther, why they all matter now.

Geraadpleegde bron: "Whether One May Flee From A Deadly Plague (Martin Luther, 1527)

Gideon



Gideon verstaat met Gods hulp de vijandelijke overmacht.