

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

63^{ste} jaargang nr. 9 - november 2019

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

Kerkebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen
☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310**, **BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Luthers avondgebed

Blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons,
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen

Georg Christian Dieffenbach

Dit gebed, vaak ten onrechte toegeschreven aan Luther zelf, is tekenend voor de maand november, die start met de katholieke feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen, en die uitloopt op de Voleindingszondag, wanneer in de meeste protestantse kerken in Vlaanderen en Nederland de overledenen worden herdacht.

Ook voor een christen mag de wereld vol gevaren en dreigingen zijn, maar die zullen nooit ten diepste onze houding bepalen. Het is niet de *angst* van waaruit wij moeten leven, maar de hoop en het vertrouwen dat door alles heen de Heer ons niet verlaat. Hij stond aan ons begin, Hij zal ons vergezellen tot voorbij die laatste grens, de dood. 'Het einde is het einde niet', schreef Marinus van den Berg in zijn gelijknamige boek. We hebben iets om naar uit te zien, voorbij de horizon van het leven, nee: we hebben iemand om naar uit te zien. En dat mag ons niet alleen troosten en moed geven in het aangezicht van de dood, dat mag ons de zekerheid geven, dat alles wat nu nog de wereld tot een hel kan maken, alle onverdraagzaamheid, onrecht en geweld, zal voorbijgaan. Als Christus' koninkrijk aanbreekt, worden hemel en aarde immers één en alle leed en verdriet maken plaats voor pure blijdschap. Ook wij mogen deel uitmaken van die nieuwe schepping. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God zo goed is. 'Als God zich openbaren zal op de jongste dag, dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.' (Lied 747).

JHB

Kerkraad

De kerkraadsvergadering van 7 oktober werd gehouden in de Zandpoortkerk (MZ). Dit omdat we in het verleden afspraken dat beide kerken 2 x per jaar samen een vergadering houden en dit in het voorjaar (april/mei) en het najaar (oktober). Ds. Stefan Gradl opende de vergadering. De agendapunten werden overlopen en als eerste puntje evalueerden we de uitstap van 6/10 naar SUI in O.L.V. Waver. Iedereen was het eens, geslaagde, mooie kerkdienst, gezellige broodjesmaaltijd en een leerrijke interessante rondgang en uitleg in het gebouwen complex. Gids voor die dag was Frank Pouliart van de Zandpoortkerk MZ. Kortom een geslaagde uitstap! We spraken verder af om zeker elk jaar samen een uitstap te maken.

Als tweede puntje evalueerden we de zomer-kerkdiensten en spraken we over de zomerregeling voor het jaar 2020. Onze predikant heeft de maand juli verlof en dus kerken we in MZ op 5-12-19-26/7. De predikant van MZ heeft de maand augustus verlof en dan kerken we allemaal op 2-9-16-23/8 in MN Keizerstraat. Het is voor niemand leuk om maar met enkelen in de kerk te zitten. Het spaart ook tijd uit naar het zoeken van gastpredikanten en orgelisten, wat soms een moeilijk gegeven is in de zomervakanties. Later leest u hier meer over in de kerkbladen van beide kerken.

Als derde puntje bespraken we eventuele deelname aan "The Passion" in 2022 in Mechelen. We moeten hier eerst meer gegevens over verzamelen.

Als vierde puntje keken we vooruit naar de gemeenschappelijke kerkdiensten in onze kerk op 27/10 en in de Zandpoortkerk MZ op 29/12, deze laatste kerkdienst zal waarschijnlijk met meerdere zusterkerken (ook Vilvoorde) worden gehouden. Maar ook hierover leest u later meer in de beide kerkbladen. We spraken af om de volgende vergadering samen te houden op maandag 4/05/2020.

Ongeveer een uur later hadden wij onze eigen kerkraadsvergadering, om geen verplaatsing te moeten doen en tijd te sparen hebben we vergaderd in het kleine zaaltje achter de grote zaal van MZ. Iedereen was aanwezig. We bekrachtigden de notulen van de vorige vergadering (2/09), legden de agendapunten vast en begonnen aan de evaluatie van de kerkdiensten die werden gehouden - op 8/09 de Startzondag, waar we na de kerkdienst een gezamenlijke broodjesmaaltijd hadden. Het was een gezellige tijd, we zaten aan 2 aparte tafels, misschien toch in de toekomst één grote tafel maken en een beetje decoratie, theelichtjes en onderleggers voor de borden! Ook op 8/09 hadden we in onze kerk de open monumenten dag en werd er om 15 u. een concert

gegeven op het orgel en werd er ook gespeeld op een nyckelharpa, een zeer speciaal instrument. Op zondag 15/09 hadden we een gastpredikant. Zondagen 22/09 en 29/09 met onze eigen predikant. Zondag 6/10 de uitstap met beide kerken naar SUI O.L.V. Waver. (zie hoger)!

We namen de correspondentie door en begonnen dan aan de Themata. Gezien het late uur namen we hieruit de voornaamste punten. We bekeken de komende zondagen, waaronder de Oogstdienst van 13/10. De nodige afspraken werden gemaakt, Georgette zorgt voor de groenten en het fruit, Xavier voor de papieren zakken en Georges voor het brood. We spraken nog over de Facebook pagina, deze wordt geregeld bijgewerkt, het posten van berichten gebeurt door onze predikant en Matheus, dit om eventuele ongewenste berichten te vermijden. We spraken ook nog over het 175 jarig jubileum van onze kerk, dat doorgaat op 1 december 2019 met een viering in de kerk om 15 uur, waarna een receptie in de Keldermans zaal op het Stadhuis.

We spraken ook af dat we er op letten indien er iemand van onze kerkgangers een paar zondagen niet is geweest we deze opvolgen en een bezoekje brengen! Tot slot hadden we het nog over de werken die noodzakelijk zijn in onze kerk, nu de vocht problemen opgelost zijn; we willen de ontmoetingsruimte, de hal en het buitenschrijnwerk laten schilderen. Ook wordt er binnenkort gewerkt aan de noodverlichting en de rookmelders. Er zijn offertes aangevraagd. Er wordt ook werk gemaakt van een inboedelverzekering.

We sluiten de vergadering met het lezen van een lied uit de zangbundel. de volgende vergadering houden we, uitzonderlijk, op donderdag 7 november. Heeft u iets te melden, spreek ons aan of zet het op mail of noteer het op een briefje en geef dit aan de predikant of één van de kerkraadsleden.

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Diaken:		

Agenda

07 nov	Gezamenlijke gespreksgroep, 15u Keizerstraat
07 nov	Kerkraad, 19u45 Kerkzaal
14 nov	Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
19 nov	Missie in de Marge, 9u30 Zandpoortkerk
25 nov	Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
28 nov	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
01 dec	Jubileumdienst 15u Kerk

Verjaardagen

11	november	Naomi Ntamba
15	november	Wibe Brouwer
17	november	Daniël Van Cammeren
29	november	Nelly Luteijn



We wensen deze jarigen een fijne verjaardag, maar vooral Gods rijke zegen toe !

Goeie genade

Een voorganger van een grote kerk komt aan bij de hemelpoort. Voordat hij binnengelaten wordt, stelt "Petrus" hem een aantal indringende vragen waarbij hij 20 punten moet behalen.

"Hoeveel tijd heeft u aan gebed voor uw gemeenteleden besteed, broeder?"

Ik probeerde iedere dag tijd apart te zetten voor gebed.

"Bad u dan voor alle zieken ?"

Nee dat deed ik niet.

Twee punten.....

"Hoeveel zendelingen ondersteunde uw gemeente ?"

Ik weet het niet precies, maar een heleboel.

"Was u persoonlijk betrokken bij hen ?"

Nee dat deed ik niet.

Eén punt.....

En de ondervraging ging nog zo een poos door waarbij hij overal onvoldoende scoorde.

Bij de laatste moeilijke vraag zei de voorganger in wanhoop: "Goeie genade!" Waarop Petrus zei: **"Twintig punten!"** en de hemelpoort zwaaide voor hem open.

De toegang tot de hemel is vrij voor ons allen die Hem liefhebben. Maar liefde voor de Here Jezus is niet goedkoop. De Heiland zegt: "Als jullie mij liefhebben, houden jullie mijn geboden." Dan willen we graag doen wat Hij van ons vraagt! Hebben wij Hem op deze wijze lief?

175-jarig jubileum

Op zondag 1 december a.s., om **15 uur** in de namiddag, hopen we te gedenken dat we als protestantse gemeente 175 jaar lang in Mechelen aanwezig mochten zijn. Na afloop biedt het Stadsbestuur ons een receptie aan in het Stadhuis. We hopen op een flinke opkomst.



Protestantse Gemeente Mechelen-Noord

175-jarig Jubileum

Sunday 1 December 2019

15:00 — 18:00

Protestantse Kerk Mechelen-Noord (VPKB)

Mechelen

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 03 november organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 10 november organist: E. Poncin
ds. G. Snauwaert 2° collecte: Synodale kas

zondag 17 november organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 24 november organist: Th. de Jong
ds. J. Brouwer 2° collecte: Rwanda
Voleindingszondag, H. Avondmaal

zondag 01 december organist: Th. de Jong
ds. J. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds
Jubileumdienst, 15 uur
Eerste Advent

zondag 08 december organist: E. Poncin
ds. P. Schipper 2° collecte: Kerkblad



Rooster

	Kindernevendienst	Lector
03/11	Guyny	Jelle
10/11	Hermien	Godelieve
17/11	Wibe	Xavier
24/11	Hanne	Aysel
01/12	Matheus	Henriëtte
08/12	Aysel	Godelieve



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 420 staat het volgende van Anton Ent, bij Psalm 150

De bijentuin.

*Door de raten van de tijd,
zingt uw honingzoete wind.*

*Hoor de bijenkorven gonzen
mijn adem draagt jouw naam*

*Was ik een boom aan het water
dag en nacht zou ik ruisen:
mijn adem draagt uw naam*

Uitgekozen door Georges

In de armen van een mama

(Marie Depreter & Pablo Gonzalez, in "Le Vif", 18 oktober 2019)



Er zijn in het leven van die ogenblikken die niemand vergeet: goed of slecht, ze doen ons groeien en smeden onze manier van zijn. Soms overvallen ze ons onverwacht, soms zien we ze komen.

Wij wonen in Madrid. Getrouwd sedert april 2018 en wensend ons gezinnetje uit te breiden, horen we

enkele maanden later het goede nieuws: er is een kindje op komst! Uitgerekende bevallingsdatum: 17 juni 2019.

De weken vliegen voorbij. Bij de eerste echografie zien we het hartje van dat wonderlijke nieuwe wezentje kloppen aan wel 1.000 slagen per uur! We zwemmen in geluk.

Eindelijk, in de twintigste week, breekt dan de dag aan waarop we het geslacht van ons kindje zullen weten. Na enkele minuten echografie voelen we aan dat iets niet in de haak is. De dokter focust lange tijd op een specifieke zone. Ongerustheid bekruipt ons. We prevelen stilletjes een schietgebedje. De arts, die zich tot dan toe in een doodse stilte had gehuld, richt zich tot Marie, en tot haar alleen. Zijn woorden zijn vreselijk en ontberen elk greintje tact. Ons kindje is ernstig misvormd. Of Marie wil aborteren?

We zwijgen een ogenblik, niet in staat te antwoorden. Mentaal proberen we de scène terug te spoelen, maar dat is niet mogelijk.

Wij weigeren te aborteren. Mijn vrouw is kapot en tracht afstand te nemen, terwijl de arts verder doorgaat, herhalend dat abortus de beste optie is. "Aborteren is heel eenvoudig, u komt morgen terug en op een half uurtje is het geklaard".

Ons kindje lijdt aan anencefalie. Waarschijnlijkheid van te sterven gedurende de bevalling 40 à 60 %. Overlevingskans als het kindje de bevalling doorkomt 0,00 %.

In tranen zijn we vertrokken, zonder zelfs het geslacht van ons kindje te kennen. Wat te zeggen? Wat te doen? Hoe te reageren wanneer het

ergste gebeurt dat je je had kunnen inbeelden?

We kunnen het niet aanvaarden en weigeren de armen te laten zakken. We nemen opnieuw de auto, we hebben een tweede opinie nodig: wie weet ontwaken we dan uit deze nachtmerrie? Drie uur later komen we aan te Burgos, de stad waar Pablo's vader als arts werkt en waar men ons de misvorming bevestigd.

Onpeilbaar droeve dag, zonder feest noch glimlach, alleen een verpletterend gevoel van onmacht. We kunnen niks doen en dat voelt ijskoud. Slechts één lichtje in de duisternis: we vernemen dat ons kind een meisje is en we noemen haar Elena.

De tijd wordt onze vijand. Nu begint het onverbiddelijke aftellen naar het einde dat we bovenal vrezen. Juist in die moeilijke ogenblikken denken we het meest aan God, en niet altijd ten goede. Toch komen we nader tot hem: op zoek naar een antwoord, verduidelijking of een wonder, gaan we meer naar de mis. In die tijd van grote duisternis, beseffen we dat we niet alleen zijn: iedereen slooft zich uit om ons te helpen en voor ons is dat een opklaring in de donkerte.

De Universitaire Kliniek Navarra in Madrid, waarvan we wisten dat ze onze beslissing om niet te aborteren zou aanvaarden, wordt ons nieuwe ziekenhuis. Onze nieuwe gynaecologe, één en al vitaliteit en glimlach, verandert onze levens. Ze leert ons te zien wat we niet konden zien, te begrijpen dat het beetje tijd dat we met ons dochttertje gaan doorbrengen het mooiste ogenblik van ons leven kan zijn. Ze verduidelijkt ons heel eenvoudig dat Elena een lang leven kan hebben. "Niemand ziet de tijd", zegt ze, "maar we weten allemaal dat hij bestaat. Als we hem in plaats van chronologisch, nu eens zouden meten in liefde, wat een lang en vervuld leven zal uw dochter Elena dan hebben!"

De zwangerschap komt ten einde. Omdat Elena weinig gehaast lijkt haar moeder te verlaten en de uitgerekende datum voorbij is, plant men de bevalling op 20 juni. Marie wordt de 19e 's avonds opgenomen. We weten dat de bevalling lang zal duren. Die nacht, zoals alle andere, blijft Pablo naast haar slapen. Aan God vragen we slechts kleine dingetjes. We bidden dat hij ons het geloof en de moed mag geven om dit ogenblik te beleven. Pablo hoopt het kleintje te kunnen dopen.

Omdat we beiden uit talrijke gezinnen komen, is het niet makkelijk geweest iedereen in Madrid te verzamelen. En toch, ze zijn er allemaal op die dag. De weeën beginnen om 7.45 uur nadat mijn vrouw van de dokters ocytocine heeft toegediend gekregen. Na uren van pijn, besluiten de artsen tot een keizersnede. In zulke gevallen mag normaal

de echtgenoot de operatiezaal niet binnen, maar deze keer aanvaardt onze gynaecologe een uitzondering: "Pablo, jij mag de operatiezaal binnen en je zult zelf je dochtertje dopen".

Om 20.20 uur gaat Pablo de operatiezaal binnen om Marie tot het einde te vergezellen. Om 20.40 uur ziet Elena het daglicht. Pablo bekijkt haar minutenlang, verdrinkend in zijn geluk, alvorens haar te dopen. Hij doet het zelfs twee keer, net voor het geval God het niet zou gehoord hebben.

De volgende uren zijn wellicht de mooiste van ons leven. Heel die vreselijke wachttijd en al het ondergane leed, vonden hun vervulling in de intensiteit van het ogenblik: Elena zien, haar aanraken, haar onze liefde geven, haar duizendmaal kussen, haar voorstellen aan onze verwanten. Er is een geheimenis in elk leven en dat geheimenis laat zich op geen ander ogenblik zo merkwaardig en zo verdicht ontdekken dan in de verwondering van de geboorte.

Na twee uur en elf minuten is Elena uitgedoofd in de armen van haar moeder, nadat ze alle liefde had ontvangen die we haar konden schenken in dit korte ogenblik van eeuwigheid. We waren en we zijn nog altijd de gelukkigste ouders ter wereld.

Elk leven verdient het, geleefd te worden. We zouden bereid zijn alles te herbeleven, van begin tot einde, het leed, het wachten, de ontgoochelingen, de hoop en wanhoop, om Elena nog een seconde te kunnen zien. We hebben haar alles gegeven wat we konden geven.

Wat we haar geschonken hebben, is te kunnen leven en sterven in de armen van haar mama.

(vertaling en inkorting HW)

(Scheur)kalender

Zoals gebruikelijk wordt er in de kerkzaal weer een intekenlijst opgehangen, waarop u uw naam kunt zetten als u met Kerst liever een scheurkalender ontvangt dan een dagboekje. Wacht u niet te lang met invullen?



Bidden, zoeken en kloppen

*Ik las vers zeven van Mattheüs zeven
En overdacht wat dit me had gebracht.
Uw woorden spoorden door mijn leven.
Waar ik Uw hulp vroeg, hebt U die gegeven,
Als ik U zocht, vond ik U onverwacht,
U opende Uw deur zodra ik klopte,
Al was het midden in de nacht.*

*Dank voor Uw aansporingen
in Mattheüs zeven,
Die mij verwijzen naar
Uw sporen in mijn leven.*

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij Mattheüs 7:7



Protestant and Evangelical Airport Chaplaincy

Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken' Jes. 56: 7

Vanaf juni 2018 ben ik halftijds aangesteld als luchthavenaalmoezenier.

Het gebruikelijke werk van de luchthavenchaplain bestaat uit de supervisie in de kapellen, de aanwezigheid in de luchthaven, 'walking the terminal' zoals dat heet en de contacten met passagiers, collega's en verantwoordelijken van Brussels Airport Company. De luchthavenaalmoezeniersdienst is ondergebracht onder de dienst Passenger Experience en valt onder de verantwoordelijkheid van het Welcome Center op de luchthaven.

Afgelopen jaar ontvingen we een groep vluchtelingen uit Syrië die via het project Humanitaire Corridors, ondersteund door de VPKB, onderdak vonden in ons land. Er was de herdenking van 22.03, de dag van de aanslag in de luchthaven. Ik nam dit jaar de tijd voor de uitbreiding van de opdracht door contacten te zoeken met personeel en airlines op de luchthaven, het uitwerken van het idee om een multifaith- of meditatiekamer uit te bouwen binnen het plan 2040 waaraan de luchthaven nu werkt, en interne en externe communicatie van gebedsdiensten. Niet alles is verlopen zoals verwacht.

In de toekomst hoop ik hiermee verder te gaan. In een sterk gesecculariseerde samenleving is het gepaste geduld noodzakelijk om dit uit te bouwen.

De aandacht die het klimaat en de vervuulende luchthavensector afgelopen jaar krijgen in de publieke ruimte en de media zijn niet te onderschatten.

Verder noem ik ook kort de vakbondsacties van Skeyes en de bagageafhandelaars die de luchthaven en haar passagiers wat moeilijkheden hebben bezorgd.

De luchthaven breidt uit, onvermijdelijk, het aantal vluchten en passagiers stijgt jaarlijks.

(begin 2019)

Nog nooit eerder verwelkomden we 25 miljoen passagiers op 1 jaar tijd. Niet alleen is het een nieuw record voor onze luchthaven, het is ook nog eens een symbolische kaap die we overschrijden. Vanaf nu behoort onze luchthaven tot 'Group 1' volgens de ACI categorieën.

"Meer dan 25 miljoen passagiers in één jaar tijd betekent dat gemiddeld bijna 70.000 passagiers per dag via Brussels Airport reizen, met pieken tot 95.000 passagiers tijdens de vakantieperiodes. 20.000 luchthavenmedewerkers zetten dagelijks hun energie en enthousiasme in om ervoor te zorgen dat onze passagiers in de best mogelijke omstandigheden reizen, van bij hun aankomst in de terminal tot wanneer ze in het vliegtuig stappen", zegt Arnaud Feist, onze CEO.

Dit biedt perspectieven voor de uitwerking van onze dienst. De aanwezigheid van de chaplains wordt geapprecieerd, maar is niet vanzelfsprekend in een bedrijf gericht op profit. We worden vermeld in de nieuwe digitale infopunten. De projecten die ik opzette wil ik graag verder uitwerken (zie boven) de komende jaren.

Ik had contact met de luchthavens in Charleroi (Brussels South) en Antwerpen.

Om te onderzoeken hoe ik het luchthavenpastoraat verder kan uitwerken bezocht ik collega's in Amsterdam (april 2019), Parijs en Zürich (Parijs mei 2019).

Tijdens mijn bezoek in Parijs (mei 2019) hoop ik, ook op vraag van de luchthavenpastor in Schiphol, een regionaal netwerk binnen Europa op te zetten en uit te werken, de bouwstenen werden reeds gelegd binnen IACAC, wat kan uitmonden in een conferentie te Brussel in de winter van 2020.

Het volgende jaar hoop ik de contacten met BAC en Brussels Airlines verder te verdiepen.

Ook verzorgde ik dit jaar een kort college tijdens de cursus Kerk en Leven op de Faculteit over het belang van chaplaincy als aanwezigheid in een seculiere samenleving. Ik nam contact met V-Europe, de organisatie voor slachtoffers 22.03.

De commissie kwam dit jaar op 7 mei 2019 samen. Ds. Willy Willems nam in september 2019 afscheid als vrijwilliger na 53 jaar. Dit hebben we op meer dan gepaste wijze gevierd op 22 september.

Met dank aan vrijwilligerster Helfride Willems en de commissie Luchthavenpastoraat die het werk ondersteunt en begeleidt.

Ds. Edwin Delen, luchthavenaalmoezenier.

19 november 2019

MISSIE IN DE MARGE



SPREKERS

dr. Eleonora Hof
dr. Bert Dicu

MODERATOR

ds. Ina Koeman

Door middel van twee lezingen en reflectie gaan we samen op zoek naar een theologisch model waarin kwetsbaarheid en marginaliteit een plaats krijgen.

ZANDPOORTKERK

Zandpoortvest 27,
2800 Mechelen

9u30 - 15u30

Foto: 'schrootkruis' van Waldemar Kuhn in de Heilig-Geist-Kirche van Emmerich (D)

Op zoek naar een plaats voor kwetsbaarheid en marginaliteit in een theologisch model van missie.



Inschrijven via :

Vorming

vorming.protestant.nl