

P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N) - BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de **Verenigde Protestantse Kerk in België**

(verschijnt niét in januari en augustus)

**63<sup>ste</sup> jaargang nr. 4 - mei 2019**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

**Website:** [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)  
**Facebook:** [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](https://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)

**Kerkgebouw en  
Secretariaat:** Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

**Predikant:** ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen  
F 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

## Een gemeente van (on)gelovigen. *(Joh. 20:25)*

Het christelijk geloof heeft het niet gemakkelijk in deze moderne wereld. Ook als het niet van buitenaf wordt aangevallen en onder druk gezet, dan roept het nòg telkens weer allerlei vragen op. Hoe verklaar je het centrale gegeven van het geloof, dat met Pasen de wereld onherkenbaar is veranderd omdat Jezus Christus uit de doden is opgestaan aan een wereld die wordt gestempeld door een wetenschappelijk wereldbeeld waarin geen enkele plaats is voor Goddelijk handelen en voor gebeurtenissen die afwijken van onze dagelijkse ervaring? De houding van filmregisseur Paul Verhoeven die zijn boek over Jezus van Nazareth (ISBN 9789029078917) begint met de opmerking dat alles wat je voor een film met behulp van trucages in beeld moet brengen, ook in de evangeliieverhalen onbestaanbaar is - en dus beter kan worden weggelaten of overdrachtelijk ingevuld - is tekenend voor de houding van de moderne mens. Maar daarmee wordt ieder wonder en elke verwondering van meet af aan de kop ingedrukt, en het geloof dat in onze wereld de dingen ooit anders zouden kunnen gaan wordt uitgehold.

Ondertussen is zulke aarzeling natuurlijk maar al te begrijpelijk. Sterker nog: het evangelie zèlf getuigt ervan in de persoon van de 'ongelovige' Tomas, die - als een goed empirisch wetenschapper - de dingen niet op het gezag van anderen aanneemt, maar zelf wil verifiëren dat hun getuigenis waar is. Dat staat er natuurlijk met de bedoeling om ook ons, de lezers, ervan te overtuigen dat we met een gerust hart het getuigenis van de apostelen voor waar kunnen aannemen.

Ondertussen hebben tegenwoordig hoe langer hoe meer mensen het moeilijk met een lichamelijke opstanding. Ze hebben genoeg aan het geloof, dat er na de dood nog meer volgt, dat de ziel voortleeft bij God. Dat sluit dan ook perfect aan bij de Griekse denktrant van de jonge kerk. Maar de Joodse gedachtewereld van de schrijvers van het Nieuwe Testament neemt daar geen genoegen mee. God heeft de hele mens geschapen en Hij zal ook de hele mens in Zijn verlossing meenemen. De Opgestane vertoont dus nog steeds alle wonden van de kruisiging - al weet Hij dwars door afgesloten deuren heen te komen. En ook in de bekende passage van Paulus over de opstanding (1 Kor. 15:35v) lezen we, dat we op de opstandingsdag lichamen zullen verrijzen - maar wèl met een nieuw verheerlijkt, 'geestelijk' lichaam.

Laten we elkaar maar niet te veel de maat nemen over onze voorstellingen van hoe dat zal zijn, en des te meer vol vertrouwen uitzien naar die grote Dag des Heren, als God alle dingen nieuw maakt.

JHB

## Kerkraad

De vergadering van 1 april begonnen we iets vroeger, 19.30 uur, samen met de predikant en de kerkraad van de Zandpoortkerk. We hadden ons in het verleden al voorgenomen om twee maal per jaar, april en oktober, samen te zitten om te bespreken wat we eventueel samen kunnen doen, maar wel zonder de eigenheid van de eigen kerk aan te tasten. We passen ons aan aan de gewoonten van de Kerk waar we te gast zijn. Dit onderdeel hadden we ook besproken en overeengekomen op onze gemeentevergadering van 24 maart II. Na het lezen van Leviticus 4 verzen 22 – 26 en gebed begonnen we aan de vergadering. Op de agenda stond: de gezamenlijke uitstap, die we vastlegden op zondag 6 oktober 2019. We bezoeken een gebouw, houden een gezamenlijke kerkdienst en gezamenlijke brood maaltijd en ronden het bezoek af. Details worden u later bekend gemaakt. Noteer deze zondag reeds in uw agenda! We bespraken ook de gezamenlijke kerkdiensten voor juli, de vakantietijd van onze predikant en augustus, de vakantieperiode voor de predikant van de Zandpoortkerk. We kwamen nog even terug op de gezamenlijke kerkdienst op Goede Vrijdag met het Heilig Avondmaal, die we eerder hadden afgezegd om de wijze waarop deze viering wordt gedaan (zie boven besluit op de gemeentevergadering). We bespraken de komende Hervormingsdienst op 27 oktober die we met beide Kerken samen vieren in onze Kerk (de gezamenlijke diensten gebeuren beurtelings, het ene jaar in onze Kerk het andere jaar in de Zandpoortkerk). We hadden het nog over de laatste zondag van december, die we dit jaar vieren in de Zandpoortkerk (vorig jaar 2018 was dit in onze Kerk)! We spraken nog over de gespreksgroep waar enkele mensen van beide kerken samenkomen om over een bijbels onderwerp te spreken en uit te leggen. De opkomst is vrij klein, meer deelnemers is wenselijk! We hadden het ook nog over een ingekomen brief, de Zandpoortkerk had hier reeds een standpunt ingenomen, we kijken na of wij hetzelfde standpunt kunnen nemen. De volgende gezamenlijke vergadering gaat door op maandag 7 oktober in de Zandpoortkerk.

We begonnen aan onze eigen vergadering om ongeveer 20.30 uur. We namen de notulen door van de vorige vergadering en keurden deze goed. We legden de agenda vast. We evalueerden de voorbije kerkdiensten, 10 maart met ds. Van der Borght, 17-24 en 31 maart met onze eigen predikant. We namen de correspondentie door, waaronder ook een aanvraag om onze kerk te mogen gebruiken voor een klein concert op vrijdagavond 26 april. Daarna begonnen we aan

de themata. We bekeken de komende zondagen 7 april t/m 28 april, waarin Goede Vrijdag en Pasen.

Altijd komt de vluchtelingenproblematiek aan bod. We spraken over de ouderen en bezoeken eraan. Over het jaarplan 2019 dat nu compleet is wat de voorgangers betreft. We spraken over de ledenlijst, die in de kerk wordt opgehangen voor de Kerkraadsverkiezingen die er aan komen. Op zondag 5 mei kiezen we 2 kerkraadsleden, Geert is herkiesbaar en Xavier, indien verkozen, neemt de plaats in van Mani, die einde termijn (4 jaar) is en zich niet herkiesbaar stelt om familiale redenen.

We hadden het nog over de Facebook pagina, de website. Over 175 jaar aanwezigheid van onze kerk in de stad. We evalueerden de Gemeente vergadering positief. We spraken nog over Pinksterzondag 9 juni waarop belijdenis wordt gedaan door Ben en Jonathan met aansluitend Heilig Avondmaal. De Open Kerkdagen van 1 en 2 juni werden nog besproken. Profest op 30 mei te Gent.

Ook de brandverzekering voor de inboedel werd aangekaart. Als laatste puntje werden de verslagen gegeven over de Kindernevendienst - de Catechese - senioren - diaconaat - zending - pastoraat en groot kerkverband = ABL district. Punten voor de volgende vergadering werden genoteerd. De volgende vergadering houden we op maandag 6 mei, ook hier beginnen we iets vroeger, om 19.30 uur om even samen te zitten met de catechisanten Ben en Jonathan. We sluiten de vergadering met een avondlied. Heeft u nog suggesties of heeft u nog iets te zeggen of te melden, dan horen we dit graag voor de vergadering van 6 mei.

Georges

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Verjaardagen

06	mei	Riet Vermaas wwe Kardux
07	mei	Godelieve Van Reeth
10	mei	Marten Brouwer
10	mei	Johannes Brouwer
19	mei	Hermien Heres e. Oerlemans
22	mei	Johan Daenen
24	mei	Marius Joosten



Al deze jarigen wensen we een fijne tijd, maar bovenal een gezegende verjaardag met Gods rijke zegen!

## Agenda

05 mei	Kerkenraadsverkiezingen, 11u15
06 mei	Kerkenraad, 19u30 Kerkzaal
09 mei	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
13 mei	Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
14 mei	Belijdeniscatechese, 20u Kerkzaal
23 mei	Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
28 mei	Gez. gespreksgroep, 19.30 Kerkzaal
30 mei	ProFest, Campus Odisee, De Smetstraat 1, 9000 Gent
31 mei	Huwelijk Younan en Heidi, 17u, OLV-kerk, Bonheiden



## Geboren

Met gepaste trots laten Tjeerd van Sitteren en Aysel Eke weten, dat ze op 12 april vader en moeder zijn geworden van een dochter, Eva. Moeder en kind zijn inmiddels uit het ziekenhuis thuisgekomen.

Als gemeente willen we natuurlijk graag delen in deze blijdschap en we wensen het jonge gezin toe dat ze veel vreugde zullen beleven aan hun dochter, en dat de zegen van God altijd op haar mag blijven rusten.

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 05 mei  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 12 mei  
dhr. H. Fresen  
*Moederdag*

organist: E. Poncin  
2° collecte: Rwanda

zondag 19 mei  
ds. J. Brouwer  
*(Her)bevestiging ambtsdragers*

organist: T. de Jong  
2° collecte: Zending

zondag 26 mei  
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jong  
2° collecte: Diaconie

zondag 02 juni  
ds. J. Van Hees

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Syrië



## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
05/05	Guyny	Godelieve
12/05	Matheus	Xavier
19/05	Hanne	Henriëtte
26/05	Wibe	Jelle
02/06	Hermien	Chris



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Trouwerij Younan en Heidi

Op vrijdag 31 mei stappen Younan Younan en Heidi Ooms in het huwelijksbootje. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in een viering in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bonheiden (Kerkplein 1) om 17 uur. Allen van harte welkom!

## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 245 staat het volgende van Anton Ent, bij Psalm 90

### Einde

Raadselachtige inwoning bent u voor mij,  
dagelijks haalt u diep in mij adem.

Wanneer ik de tuin verzorg, zegt u tot mij:  
'Wat in knop komt, ooit zal dat sterven'.

Van morgenlicht en avondlucht ben ik  
verzadigd, geef mij uw slaap.

Ik volg u zonder verzet, iedere nacht  
zendt u mij, zeven mijlen op weg,  
terug. Wanneer ik mijn ogen open,  
moet ik ze sluiten. Zo snel vliegt de tijd.

U speelt het spel met eeuwen en dagen  
terwijl u heden, zoals nu, in deze stilte  
waarin

uw stem

over de sneeuwvlakte

*Uitgekozen door Georges*



## Open brief

*"Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf" (Filippenzen 2:3).*

Dierbare zuster,

Na het verschijnen van de laatste Brug was je verontwaardigd, geschokt en ietwat boos op mij omwille van het eerste deel van het artikel "De man voor wie België te klein was", over koning Leopold II. Je vroeg waarom dit zo nodig in het kerkblad moest.

Laat mij beginnen met te zeggen dat ik altijd heel veel achting heb gehad voor jou en dat ik dus graag tijd wil nemen om in te gaan op jouw overigens zeer relevante vraag. Misschien hebben andere mensen hetzelfde gevoel als jij, daarom antwoord ik met een open brief.

Het is mij een grote eer geweest, gedurende jaren elke maand voor jullie een artikel te mogen schrijven. Nooit heb ik bedoeld iemand in zijn gevoelens te kwetsen, maar mocht ik dat onbewust toch hebben gedaan, dan vraag ik je met gepaste christelijke nederigheid mij dit te vergeven.

Ten gronde denk ik dat de geschiedenis van Leopold II wel degelijk relevant is voor ons als christenen:

- De rechtvaardiging voor de kolonisatie van Congo was de verspreiding van de Europese beschaving en in de 19e eeuw werd het christendom geacht daar een deel van te zijn. In zijn satirisch geschrift "Koning Leopolds alleenspraak" (1905) laat de Amerikaanse schrijver Mark Twain de vorst dit laatste nadrukkelijk als argument gebruiken.

- Het schandaal van het "rode rubber" werd aanvankelijk onthuld door Angelsaksische en Scandinavische protestantse zendelingen, die in tegenstelling tot hun Belgische Rooms-katholieke collega's hun kritiek niet binnenskamers hielden en die een profetische rol vervulden.

- Ook vandaag nog worden mensen uitgebuit als goedkope werkkrachten in mijnen, kledingfabrieken en elders, om toch maar producten zo goedkoop mogelijk bij de verbruiker in Europa of Noord-Amerika te krijgen.

Het tweede deel van het artikel "De man voor wie België te klein was" is in feite gereed, maar omdat het gruwelijk gewelddadig is en er

bovendien een Mechelaar in voorkomt, namelijk Guillaume François Van Kerckhoven, wilde ik jou eerst deze brief schrijven.

Met jouw goedvinden, stuur ik volgende maand het tweede deel van het artikel in, je kan dan gerust je mening geven. Weet trouwens dat het zeker niet mijn bedoeling is alles af te breken wat de Belgen ooit in Congo hebben gedaan of onszelf de schuld te geven van al wat daar vandaag verkeerd loopt. Evenmin beoog ik ons koningshuis te besmeuren.

Een land bespoeld door de zee is nooit klein, heeft Leopold II ooit gezegd. Misschien kunnen we eraan toevoegen: een land dat zijn geschiedenis onbevreesd in de ogen kijkt, is een groot land.

Lieve zuster, ik wil je uitdrukkelijk danken voor je reactie, het is fijn dat er mensen zijn die opbouwende kritiek willen geven.

Gods zegen toegewenst,

Hugo



## Open Kerken dagen 2019

Ook dit jaar doet onze kerk mee aan de Open Kerken dagen.

Op zaterdag 1 juni zijn we open van 11u tot 12u en van 12u30 tot 16u, op zondag 2 juni van 12u tot 12u30 en van 13u tot 16u.

Op gezette tijden wordt het orgel bespeeld door leerlingen van de muziekacademie.



# ProFest!

AKV/RANA

GENT - 30 MEI 2019

EEN PROTESTANTS FEEST

*Veelkleurig & Meerstemmig*

ProFest! Kent u het al?

ProFest is de grote feestelijke ontmoetingsdag van de Verenigde Protestantse Kerk in België voor alle leden, vrienden en sympathisanten op 30 mei, Hemelvaartsdag, in Gent. Hieronder vindt u het volledige programma:

## PROGRAMMA

- 9u30 Inloop, ontvangst met koffie, thee en fruitsap
- 10u Kick-off: welkom, themalied aanleren, voorstelling gemeenten etc...
- 10u45 Ontmoetingsspel, kinder- en tienerprogramma
- 12u Lunch
- 13u30 Sing-in
- 14u Creamarkt
- 16u15 Slotviering
- 17u Einde

Voor de maaltijd kun u zich van tevoren inschrijven:

## MAALTIJD

- GOULASH (VLEES OF VEGGIE) + EEN IJSJE OP DE CREA-MARKT  
Prijs € 8. Kinderen t/m 12 jaar € 6.  
Inschrijven en betalen kan tot 13 mei 2019 via de website:  
[www.profest.be](http://www.profest.be)  
of telefonisch op 09 2532900 / 0486 933739 (Marc Loos)  
Graag duidelijk doorgeven voor hoeveel personen u inschrijft en aantal vlees en veggie.  
Bedrag overschrijven op rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v.  
Maaltijd ProFest + naam die bij de inschrijving is doorgegeven.

Er worden nog deelnemers gezocht voor de Creamarkt:

### CREAMARKT

- EEN KRAAMPJE OP DE CREAMARKT?

Heerlijk slenteren en rondneuzen, de hobby van anderen bekijken, een workshop Bible journaling of eigentijds kerk-zijn volgen, Indonesische specialiteiten proeven, tweedehands kleding kopen, Afrikaanse haarvlechtjes laten zetten: het kan allemaal op de Creamarkt.

Maar zelf iets aanbieden of verkopen kan ook. Er zijn nog kraampjes beschikbaar. Deelnemen is gratis, de opbrengst is voor uzelf.

Ook mensen die willen zingen of musiceren zijn van harte welkom op de Creamarkt en mogen zich aanmelden.

### CRÈCHE

- Tijdens de kick-of, de sing-in en de slotviering is de crèche open voor alle kinderen van 0-3 jaar.

### KINDEREN EN TIENERS

- ProFest belooft een geanimeerde en afwisselende dag te worden, ook voor kinderen en tieners, zij doen gewoon alles mee met de anderen. Behalve tijdens het ontmoetingsspel, dan zorgen Projop en SPJ, de Vlaamse en Waalse protestantse jeugdorganisatie, voor een apart programma voor kinderen en voor tieners.

## ALLEN HARTELIJK WELKOM OP DONDERDAG 30 MEI IN GENT !

### WARME MAALTIJD PROFEST

NAAM:			
AANTAL GOULASH volwassenen		x € 8	=
AANTAL GOULASH kinderen		x € 6	=
AANTAL VEGGIE GOULASH volwassenen		x € 8	=
AANTAL VEGGIE GOULASH kinderen		x € 6	=
TOTAAL			

Invullen en voor 13 mei mailen naar [profest.akv@gmail.com](mailto:profest.akv@gmail.com)

of per post sturen naar ds. Marc Loos, VPKB Gent Rabot, Blauwstraat 34, 9032 Gent

Bedrag overschrijven op rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest + de naam die is ingevuld op het formulier.

# Werkgroep Jodendom



Verenigde Protestantse Kerk in België, coördinatie  
bezinning en dialoog

## *“Nieuwjaar van de bomen”*

In de liturgische Joodse kalender viel het Nieuwjaar van de bomen dit jaar op maandag 21 januari 2019.

De Joodse kalender is meer dan een aantal feesten en treurdagen, hij geeft ook aan wat de grondhoudingen zijn die moeten geoefend worden. Het is niet omdat de tempel van Jeruzalem verwoest is dat de offerhoudingen niet moeten overeind blijven. Dankbaarheid bvb. gaat verder dan de concrete offerfeesten, dankbaarheid moet geoefend worden.

In de houding tegenover medemensen, dieren en natuur moet iets zichtbaar worden van de verbinding tussen de Eeuwige en de mensen. We leven er niet zomaar op los, we zijn niet zelf het middelpunt.

We willen het hebben over een feest op de kalender dat weinig gekend is, maar heel mooi laat zien hoe de houding tegenover de natuur geoefend wordt.

Bij het feest "Nieuwjaar van de bomen" (dit jaar dus op 21 januari 2019) of Toe bi-Sjvat (= de 15de van de maand Sjvat) wordt de nadruk gelegd op de natuur. De meeste regens zijn in het Midden-Oosten dan gevallen en vanaf dat moment wordt geteld om de planten tot hun recht te laten komen. De eerste drie jaar zal men planten laten uitkomen, tot hun volledige groei laten komen zonder te plukken, zonder de plant uit te putten; de vruchten van het 4de jaar zal men niet zelf eten (die worden gereserveerd voor de Eeuwige - zo oefent men zijn afhankelijkheid) en pas vanaf het vijfde jaar mag men volop genieten van de vruchten (Leviticus 19:23).

Daarenboven is vanaf de tijd van de Misjna (de tijd van het Nieuwe Testament) dit Nieuwjaar ook gebruikt om een taks te bepalen. Alle bomen geplant voor Toe Bisjvat werden gezien als van het vorige jaar.

De bomen van daarna werden gezien als deel van de volgende oogst. Bij het berekenen van de tiende van elke boom was dus de 'geboortedatum' belangrijk.

Een reglementering dus, een beperking dus, ja maar die gericht is op het leren van de samenhang van mens en geheel, ook als dat een serieuze meerkost betekent. Men plant inderdaad ook geen bomen alleen maar voor zichzelf. Ook de volgende generaties zullen daarvan kunnen profiteren. De kalender heeft dus ook bij dit feest een vormend karakter.

Zoals mijn vaderen geplant hebben voor mij, zo zal ik planten voor mijn kinderen (*T.B. Taanit 23a*)

Dat wordt geoefend in de scholen en de jeugdclubs, ja ook volwassenen zijn daar mee bezig.

Door de schoolkinderen worden tegenwoordig in klasverband jonge plantjes en plantenspitten in de grond gestopt. Iedereen is met bloempotjes bezig. Het is zelfs zo belangrijk dat wordt gezegd, dat als men bezig is met planten, en dat uitgerekend dan de Messias komt, men eerst moet planten en daarna pas de Messias begroeten. Kinderen krijgen extra fruit. En vanaf dat moment zal men beginnen tellen om van de opbrengst iets af te staan.

In de Middeleeuwen ontstond in bepaald kringen zelfs een feest met een extra maaltijd.

Men zal zichzelf elk jaar de vraag stellen of men in sterkte en wijsheid gegroeid is na een jaar, wanneer er een nieuwe jaarring bij de bomen bijgekomen is. Is het herstel van de wereld gevorderd ?

Toen Rav Kook die leefde van 1865 tot 1935 een keer door de velden wandelde, diep in gedachten verzonken, plukte een jonge student die bij hem was een blad van een boomtak af. Rav Kook was zichtbaar geschokt door deze handeling. Zich zachtmoedig tot zijn metgezel wendend sprak hij: "Je moet mij geloven wanneer ik je vertel, dat ik nooit een blad of een grasspriet of enig levend organisme afpluk, tenzij ik dit nodig heb". Hij legde verder uit: "Ieder deel van de plantenwereld zingt een lied en ademt een geheimenis uit van het goddelijk mysterie van de schepping". Voor de eerste keer in zijn leven begreep de jonge student wat het betekent mededogen te hebben met alle schepselen.

Men zou het feest kunnen vergelijken met het vieren van de sabbat. Dan komt ook even alles stil te liggen. Alle scheppende arbeid wordt gestopt. Men komt los te staan van telkens opnieuw produceren, altijd verder uitbouwen. Dat is een afspraak voor zichzelf maar ook voor alle mensen rond hen, het personeel, en op het veld ook de dieren. Men wil even afstand nemen, men wil samen zijn. Men wil genieten van elkaar. Want zo brengt men zijn godsdienst tot uitdrukking.

**MENSEN & BOMEN**

De Thora vergelijkt mensen met bomen:  
"is de mens als een boom op het veld ..."  
(Deut. 20: 19)

---

**Op Toe Bisjvat stel ik mij vragen:**

- 

Zoals een boom vruchten geeft, hoe kan ik bijdragen aan het welbevinden van de naaste?
- 

Zorg ik ervoor dat ik genoeg "spiritueel voedsel" in mijn leven krijg?
- 

Ben ik verbonden met een warme en verrijkende gemeente?
- 

Ben ik verbonden met een warme en verrijkende gemeente?

" ... De Thora vergelijkt de mens met een boom die warmte nodig heeft om te groeien, grond, water en lucht. Zoals een boom waarvan de vruchten de eerste drie jaar niet kunnen gegeten worden, zo moet ook de mens drie jaar wachten vooraleer hij of zij kan onderwezen worden. Het grote verschil is echter dat zijn of haar wortels zich in de hemel bevinden ... "

*Vrij vertaald uit Eliette Abécassis: Le Maître du Talmud, éd. Albin Michel, Paris 2018*

Christus is opgestaan uit de dood.



Jezus leeft en gaat ons voor naar Gods nieuwe wereld.