



P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**63<sup>ste</sup> jaargang nr. 2 - maart 2019**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

**Website:** [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

**Facebook:** [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](https://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)

**Kerkgebouw en  
Secretariaat:** Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

**Predikant:** ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

## Maskers af!

Gal 3:28

De afgelopen weken hebben we gelezen uit het Bijbelboek Esther. Een boek met een happy ending, tenminste voor het Joodse volk. Het ontsnapt immers aan een volkerenmoord waaraan geen ontkomen mogelijk leek. En dat is reden voor een feest, dat tot op vandaag wordt gevierd, het Lotenfeest Poeriem. Aan dat feest zitten veel aspecten die doen denken aan de carnavalsvieringen bij ons. Niet alleen vloeit de alcohol rijkelijk - het is de bedoeling dat je het onderscheid tussen Haman en Mordechai, de beide aartsrivalen uit het verhaal, uit het oog verliest - maar bovendien is het de gewoonte om je voor dat feest te verkleden. Maar dat alles is erop gericht, de relativiteit van alle verschillen te benadrukken. En dat herkennen we in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Galaten.

De meest principiële onderscheidingen tussen mensen, die tussen Joden en niet-Joden, slaven en vrije mensen, mannen en vrouwen, zijn allemaal onbetekenend geworden. Voor God zijn we allemaal gelijk. En daarom mogen ook in onze onderlinge verhoudingen die verschillen niet langer de doorslag geven. In Christus' naam moet het uit zijn met alle discriminatie op grond van geslacht, ras of geaardheid.

Wij mogen leven in de wetenschap, dat we niet op ons uiterlijk worden beoordeeld, of op andere eigenschappen die onbelangrijk zijn. Of je nu koning bent of hoveling, arbeider of bediende, mensen verdienen respect vanwege het simpele feit dat ze mens zijn, kind van de hemelse Vader.

Als christenen hebben we geen overmaat van alcohol nodig om te beseffen, hoe relatief al die verschillen zijn. Als christenen hebben we het ook niet nodig om een masker op te zetten om ons te kunnen inleven in de gevoelens van een ander. Toch lijkt het er soms op, dat mensen juist met een masker op, in de anonimiteit, méér zichzelf kunnen en durven te zijn dan in de rol die ze in het dagelijkse leven nu eenmaal moeten spelen. Dat mag natuurlijk nooit een excuus zijn voor allerlei vormen van losbandigheid en misbruik. Maar het geeft wel te denken.

God kijkt immers dwars door al ons toneelspelen heen en weet wat er in ons hart omgaat. Wat is dan nog het belang ervan dat we voor andere mensen de schijn proberen op te houden, onze gevoelens verbergen en net doen alsof we niet net zo onzeker en kwetsbaar zijn als alle anderen?

Ik ben ervan overtuigd, dat de Heer ons geen Oscar zal geven als we met veel overtuiging doen alsof we iemand anders zijn, zolang totdat we er zelf in gaan geloven, maar dat Hij liever heeft dat we onze maskers afzetten en onze zwakte laten zien, in de overtuiging dat we tenslotte allemaal mogen leven van Zijn genade.

JHB

# Kerkraad

We begonnen de vergadering van 11 februari met het lezen van Lucas 5: 12 - 16. Na het gebed, bekrachtigden we de notulen van de vorige vergadering = 7 januari ! We legden de agendapunten vast, waarop we nog 2 agendapunten toevoegden, Pinksterzondag en de Gemeentevergadering. We evalueerden de voorbije kerkdiensten van 13/01 t/m 10/02, op 13/01 en 3/02 met gastpredikanten, de zondagen 20 en 27/01 en 10/02 met onze eigen predikant ! We namen de correspondentie door, waarna we aan de Themata begonnen.

We bekeken de komende zondagen 17/02 t/m 3/03, op zondag 3 maart, de eerste zondag van de maand, met een kleine diareeks over het bijbel boek Esther. We evalueerden de collecte voor Hoop en Huizen, die 68,- € opbracht !? We evalueerden de bezoekerslijst "ouden van dagen", alle bezoeken zijn nu afgerond. Het Paasproject voor de kindernevendienst wordt op de vergadering van 19/02 met de leiding besproken. We stelden een vergaderdatum vast voor de beide kerkraden van MZ en MN in onze kerk op maandag 1 april (beide kerkraden waren eerder overeengekomen om 2 maal per jaar, lente en herfst, eens samen te komen).

We bekeken het jaarplan 2019, de invulling ervan vraagt wat werk, op enkele zondagen na is het bijna volledig. We bespraken de komende kerkraadsverkiezing op 5 mei, door werk en huiselijke druk stelt Mani Kanza zich spijtig genoeg niet herkiesbaar, we bespreken wie eventueel in aanmerking kan komen als kerkraadslid, we zullen deze de komende tijd vragen naar hun bereidheid hiervoor !

In de vorige editie van ons kerkblad kon u hier reeds iets over lezen: onze kerkgemeenschap bestaat 175 jaar en dit hopen we te vieren in een bijzondere kerkdienst op zondag 1 december 2019 in een namiddagdienst om 15 uur, later meer hierover. De gespreksgroep, met ouderen van MZ/MN komt op regelmatige basis samen. We hadden het nog over onze vertegenwoordiging op ProFest, mei 2019, de uitnodigingen liggen in de kerkzaal. We hadden het ook over de nodige werken aan het gebouw, een vergadering met de Beheerraad is gepland op maandag 4 maart, juist voor de kerkraadsvergadering.

De twee toegevoegde agenda punten komen nu aan bod:

(1) In de kerkdienst op Pinksterzondag 9 juni doen Ben Van Cammeren en Jonathan Denivelle belijdenis van hun geloof en vieren we ook het H. Avondmaal.

(2) Onze jaarlijkse gemeentevergadering houden we direct na de kerkdienst op 24 maart, na het voorlezen van het jaarverslag 2018 kan u hierover vragen stellen, waarna we dan eventueel kunnen napraten !

Als laatste puntje, werden de verslagen gegeven over de Kindernevendienst - catechese - senioren - diaconaat - zending - pastoraat - groot kerk verband = ABL district ! De punten voor de volgende vergadering werden opgeschreven.

De volgende vergadering houden we op maandag 4 maart om 19.30 uur, eerst met de beheerraad, ongeveer een half uur, dan de kerkraad. Als u iets te zeggen of te melden heeft of een suggestie, laat het ons weten !! We sluiten de vergadering af met de rondvraag. We lezen om te eindigen lied 250 uit het liedboek der kerken.

Georges

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2019

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen in de volle derde week van maart (11 t/m 15/3 a.s.) bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, ofwel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie bijgevoegd overschrijvingsformulier).

## In Memoriam Louis Van Cammeren



Op 4 februari 2019 overleed Louis Van Cammeren in de leeftijd van 97 jaar. Zijn hart ging uit naar zijn gezin en zijn zaak, die hij uitbouwde tot een meubelwinkel met vier etalages. Louis was nooit een grote prater. Wel las hij veel en dacht echt over de dingen na. Door zijn huwelijk met Yvonne Quinart was hij met het protestantisme in aanraking gekomen. Hij begon de Bijbel te lezen en sloot zich aan bij onze gemeente in Mechelen. We kennen hem als iemand die nooit klaagde. Ook toen zijn vrouw overleed, nadat hij haar drie jaar lang had verzorgd, ook toen hij naar de home moest, zelfs toen zijn gehoor hem de laatste jaren volledig in de steek liet, hij was met alles content. 'Ik ben ervan overtuigd, dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God' stond er op de rouwkaart. Moge dat geloof nu ook kracht en hoop geven aan hen die achterblijven.

## Verjaardagen

11 maart	Geert Van Cammeren
17 maart	Guido Jans
24 maart	Muse Dirlik
26 maart	Chris Van Gorp

Al deze jarigen wensen we een fijne en gezellige verjaardag toe, maar bovenal Gods rijke zegen !

## Agenda

04 maart	Kerkenraad+Bestuursraad, 19u30 Kerkzaal
05 maart	Belijdeniscatechese, 20u Kerkzaal
07 maart	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
12 maart	"Europa en zijn waarden", 20 uur Zandpoortkerk
21 maart	Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
24 maart	Gemeentevergadering, 11 uur kerk
25 maart	Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
26 maart	Gez. gespreksgroep, 19.30 Kerkzaal



## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 03 maart  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Diaconie

zondag 10 maart  
ds. E. Van der Borgh

organist: E. Poncin  
2° collecte: Synodale Kas

zondag 17 maart  
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jong  
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 24 maart  
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jong  
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 31 maart  
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jong  
2° collecte: Tearfund

zondag 07 april  
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jong  
2° collecte: Faculteit Brussel



## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
03/03	Hanne	Chris
10/03	Aysel	Xavier
17/03	Hermien	Jelle
24/03	Guyny	Godelieve
07/04	Hanne	Henriëtte



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Gemeentevergadering

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd voor onze jaarlijkse gemeentevergadering op 24 maart aansluitend aan de kerkdienst. Het jaarverslag 2018 zal worden gepresenteerd en er wordt tevens gelegenheid geboden om alle mogelijke vragen te stellen over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 210 staat het volgende van Harmen Wind.

### Weg.

Dag in dag uit nam hij het woord,  
mijn vader. Gedragen en kalm  
gaf hij zijn adem aan een psalm  
zoals dat na de maaltijd hoort.

Ik wist: aan alles was gedacht,  
het kwam wel goed. Geduldig bracht  
hij ons naar de vertrouwde verte  
met wuivend riet en struikgewas  
en in dit waterlandschap werd de  
waarheid een pad door het moeras,  
een weg, veilig genoeg om er te  
wandelen, zolang mijn vader las.

Harmen Wind.

Uitgekozen door Georges



## Het meest overschatte verschil (deel II)

*"Maar nu is (...) gerechtigheid geopenbaard (...) namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid (Romeinen 3:21-22 HSV).*

*"Ga dan heen, onderwijs al de volken (...)" (Matteüs 28:19, HSV)*

*"Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 7:9, HSV)*

Beste lezers en lezeressen, zoals we de vorige keer al hebben vastgesteld, behoort Bijbels gesproken geen onderscheid te bestaan tussen mensen op basis van onveranderlijke uiterlijke verschillen en dat gebeurt dan ook niet in de hierboven aangehaalde verzen. Het meest overschatte van alle verschillen is ongetwijfeld huidskleur en dat is iets waar hier in Europa vooral donker gekleurde personen onder te lijden hebben.

Wordt hier in ons eigen België dan onderscheid gemaakt op basis van kleur? Officieel niet, de Belgische overheden zeggen iedereen gelijke kansen te willen geven en hebben in 1981 zelfs een wet goedgekeurd die racisme en xenofobie moet beteugelen. Bovendien zal slechts een kleine minderheid van Belgen zich openlijk uiten als racist. En toch...

Hoewel dit vandaag maatschappelijk minder aanvaardbaar wordt geacht, zijn er toch nog mensen die hun afkeer voor zwarten zelfs in het openbaar moeilijk kunnen bedwingen. Enkele jaren geleden hadden we in de vakantie drie Nederlandse kinderen met Nigeriaanse wortels op bezoek. Samen met mijn eigen jongste zoon Luther speelden ze in de Ruimtevaartstraat achter onze garage. Prompt kwam een oudere dame foto's maken en hen aanmanen op te krassen. Toen de kinderen hierover bij mij kwamen klagen, ging ik mee om de betrokken dame naar het probleem te vragen. "Nederlandstalige kinderen maken niet zo'n lawaai als deze", zei ze, waarbij ik "Nederlandstalig" luid en duidelijk begreep als codewoord voor "blank". Ik vroeg de dame of zij soms een probleem had met de kleur van de kinderen, waarop zij meteen woedend krijsend de politie belde, die ter plekke kwam... en ons gelijk gaf. Kinderen mogen spelen, "Nederlandstalig" of niet!

Toen mijn oudste zoon als zesjarige voor het eerst naar de padvindders (scouts) ging, vroeg één van de leiders of hij hem "neger" mocht noemen. Waarom eigenlijk? Mijn zoon heeft toch een naam? Onze Filip

begreep dit toen niet, hij zag niet echt een verschil tussen zichzelf en de andere kinderen. Maar door de vraag van die leider werd hij "veranderiseerd", anders gemaakt, tot buitenstaander gedegradeerd. Het is een voorbeeld van hoe iemand "gekleurd" wordt door de manier waarop zijn omgeving naar hem kijkt. Overigens was die scoutsleider zich mogelijk van geen kwaad bewust en beschouwt hij zichzelf wellicht niet als racist. Veel mensen hebben immers een dikwijls onbewuste afkeer van donker gekleurden, iets wat door sociologen "aversieve racisme" wordt genoemd. Aversieve racisten zullen desgevraagd hun geloof belijden in de gelijkheid van alle mensen en wanneer ze discrimineren zullen ze dit wijten aan een andere factor dan kleur. Op 22 november 2017 meldde de krant "De Morgen" dat hoewel in België wonende Congolezen bovengemiddeld gediplomeerd zijn, de werkloosheid bij hen toch aanzienlijk hoger ligt dan bij de bevolking in het algemeen. Bovendien werkt 56 % van de Afro-Belgen in een baan onder zijn diploma. Vooral bij vrouwen is dit heel uitgesproken: ondanks de hoge opleidingsgraad, vindt 60 % enkel werk als kuisvrouw, zorgkundige, verkoopster, of in een belcentrum of een restaurant. Dit hoeft niet te betekenen dat Belgische bedrijven bewust en stelselmatig discrimineren tegen Afro-afstammelingen, de cijfers kunnen evenzeer het resultaat zijn van het hierboven vermelde aversieve racisme.

Het probleem met het veelal onbewuste, aversieve racisme, is dat het moeilijk te bestrijden valt. Een personeelsdirecteur die wanneer er twee min of meer gelijkwaardige kandidaten zijn voor een baan, steevast voor een blanke in plaats van een zwarte kandidaat kiest, zal



die keuze zeker niet rechtvaardigen op basis van kleur. Maar onbewust spelen in zijn hoofd misschien wel stereotiepe overblijfsels mee van het vroegere wetenschappelijk racisme, of vanuit de koloniale tijd, toen zwarten geacht werden per definitie minder bekwaam of verstandig te zijn. In Belgisch Congo (1908-1960) konden "inlanders" nooit opklimmen naar verantwoordelijke functies. Zo bijvoorbeeld werd de Force Publique, het koloniale leger van zowel de Congo Vrijstaat (1885-1908) als Belgisch Congo, geleid door uitsluitend blanke officieren.

Nu we het toch over Congo hebben, onlangs was er op de televisie een interessante serie over het Belgische koloniale verleden. Een zekere mevrouw Tracy Bibo Tansi, een Belgische van Congolese oorsprong, pleitte ervoor om de standbeelden van Leopold II weg te halen van

onze pleinen en ze eerder in museums te plaatsen. Zij voelde zich erdoor gekwetst dat de man die volgens haar de oorzaak was van zoveel lijden, in België als een held wordt (of werd) geëerd. Was koning Leopold niet de soeverein van de Congo Vrijstaat, waar de inlandse bevolking door Europese concessie maatschappijen zwaar werd uitgebuit en waar soms zelfs mensen een hand werd afgehakt als ze niet genoeg rubber binnenbrachten? In dezelfde reeks gaf ook een ex-koloniale haar mening over de standbeelden van de omstreden tweede koning der Belgen: "Ik ontzeg aan eenieder het recht om ons Belgen te komen vertellen hoe wij onze pleinen moeten inrichten". Onbewust legde de betrokken dame met deze uitspraak de vinger exact op de zere plek. Wie bedoelt ze met "ons Belgen"? Wie behoort daartoe en wie niet? Als Congolese Belgen zelfs niet het recht hebben op gelijke voet mee te discussiëren over Leopold II, waarover dan wel? Is Leopold niet bij uitstek het meest markante personage uit onze gemeenschappelijke geschiedenis?

Zelf voel ik me altijd ongemakkelijk bij discussies over het kolonialisme. Mochten Europese landen Afrika niet hebben gekoloniseerd, had mijn eigen gezin zelfs niet bestaan! Natuurlijk zijn misbruiken en racisme niet goed te keuren, maar de geschiedenis is wat ze is, wat gebeurd is, kan niet "onbegeurd" worden gemaakt. Met andere woorden, we moeten hoedanook voort met de erfenis die vorige generaties ons hebben nagelaten.

Wij Belgen hebben er zelf alle belang bij om onze uit Afrika stammende landgenoten als broeders en zusters te omarmen, zoniet riskeren we in de toekomst grote moeilijkheden. Afro-afstammelingen vormen vandaag overal in Europa nog min of meer kleine minderheden, maar het valt te voorzien dat zij de komende tientallen jaren sterk zullen toenemen, zowel in absolute aantallen als procentueel. Als die mensen niet geïntegreerd raken, zullen allerhande conflicten onze maatschappij in haar voegen doen kraken en kan een weinig betrokken etnische onderklasse ontstaan, met als gevolg gevaar voor onze democratie.

Overall ter wereld daalt het vruchtbaarheidscijfer, dat is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw, behalve in Afrika. In Niger bedraagt het vruchtbaarheidscijfer meer dan 7 kinderen per vrouw, in Somalië is dit meer dan 6, in Mali en Congo DRC meer dan 5. Het Belgische vruchtbaarheidscijfer is 1,799, het Nederlandse 1,75. Afrika's bevolking neemt aan een ontploffend tempo toe en het is onmogelijk dat al die vandaag geboren kinderen morgen in hun eigen land werk zullen vinden. Er zal dus een grote emigratiedruk blijven bestaan en Europa is voor Afrikanen nu eenmaal het meest nabije continent, het land van melk en honing waarvan ze gescheiden zijn door de Jordaanwateren van de Middellandse Zee.

Mijn vrouw Sandra is zelf uit Nigeria afkomstig, een land met een vruchtbaarheidscijfer van 5,4. Europeanen, zo zegt zij, investeren op de beurs of in een handelszaak. Een heleboel Afrikanen daarentegen, zien kinderen als een goede investering. Wie veel kinderen heeft, mag hopen dat er misschien één of twee tot in Europa raken en vervolgens geld "naar huis" sturen. Niet vergeten, de meeste Afrikanen hebben geen vooruitzicht op een pensioen...

Maar er is ook goed nieuws. Mijn Nigeriaanse vrouw zegt dat de Britten in Nigeria de beschaving hebben gebracht. Zoals Nigeria veel Britse cultuur heeft overgenomen, is het huidige Congo DRC gedeeltelijk het product van Belgische kolonisatie. Elk land is immers het resultaat van zijn eigen specifieke geschiedenis. Zo komt het, dat veel Afrikanen met ons toch een stuk cultuur gemeenschappelijk hebben en dat "vreemd" misschien niet helemaal vreemd is. Verstandhouding zou dus zeker mogelijk moeten zijn, als we tenminste kleur beginnen te beschouwen als wat het werkelijk is: het meest overschatte verschil.

Er is in feite maar één vraag belangrijk voor de toekomst: zijn wij witte Belgen bereid de in ons midden wonende zwarte man oprecht te aanvaarden als onze broer? En de in ons midden wonende zwarte vrouw, voelt zij waarlijk aan als onze zuster? Of zijn deze mensen gedoemd louter omwille van hun kleur in onze ogen voor altijd vreemdelingen en buitenstaanders te blijven, zelfs al zijn ze op Belgische bodem geboren?

*Hugo Wilmaerts*

### **Bronnen:**

World Population Review: Fertility Rate By Country

"Kinderen van de kolonie": televisieserie op Canvas (einde 2018)

De Morgen en Knack (over werkloosheidscijfers)

### **Noten:**

*Veranderiseerd*: ik heb dit woord gebruikt om het Amerikaanse "otherized" uit te drukken. "To otherize a person" betekent hem tot "andere" maken, iemand die niet tot "onze" groep behoort. Op grotere schaal ontstaat zo een tegenstelling: onze eigen "in-groep" versus de "anderen", de "uit-groep". (bronnen: Urban Dictionary; National Public Radio (6/3/2016: With 'Otherize' Pundits Reach Outside the Dictionary To Describe Politics)

*Aversief racisme* (term gemunt door Joel Kovel in 1970, verschijnsel in 1986 uitvoerig bestudeerd door Samuel L. Gartner & John F. Dovidio): een houding gekenmerkt door zowel een geloof in de gelijkheid van mensen als negatieve gevoelens over een bepaalde groep, waardoor omgang met leden van die groep wordt vermeden (definitie door Marte Kaan, NRC 27/05/2013)

*Vruchtbaarheidscijfer*: gemiddeld aantal kinderen per vrouw in haar vruchtbare periode



Graag nodigt de Verenigde Protestantse Kerk in België al haar kerken en leden, vrienden en sympathisanten uit voor ProFest. ProFest is de nieuwe naam van de AKV (Algemene Kerk Vergadering), de tweejaarlijkse ontmoetingsdag.

Het is een **Pro**testantse **Feest**dag onder het motto 'Veelkleurig en Meerstemmig', als uitdrukking van de rijke verscheidenheid van onze kerk en de vreugde over ons gedeeld geloof in God. Een dag afgestemd op klein en groot, jong en oud, wit of zwart, klein of groot geloof, zonder onderscheid.

Telkens wordt deze ontmoetingsdag door een ander kerkdistrict georganiseerd en dit jaar is het de beurt aan Oost en West-Vlaanderen i.s.m. een waarnemer uit een Franstalig district (OostHenegouwen).

ProFest vindt plaats op **30 mei 2019** – Hemelvaartsdag, Campus **Odisee**, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 **Gent**. Een prachtige locatie met een wijds groen terrein voor een waaijer aan activiteiten.

Odisee is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf station Gent Sint-Pieters en er is een ruime gratis parking (voor auto's en bussen) op het terrein.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 u.	Ontvangst
10.00 u.	Kick-off
10.45 u.	Kennismakings- en groepsgesprekken / jeugd- en kinderprogramma
12.00 u.	Maaltijd: goulash (vlees of veggie) + een ijsje op de Crea-markt. Prijs € 8. Vooraf inschrijven op profest.akv@gmail.com en bedrag overschrijven op rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest + aantal personen. Eigen lunchpakket meebrengen kan uiteraard ook. Dranken zijn te koop.
13.30 u.	Sing-in
14-16 u.	Crea-markt, een markt voor en door ProFest bezoekers (kraampjes, workshops, spelen, muziek, dans, drankjes, hapjes, etc.)
16.15 u.	Slotviering

Kortom, een veelkleurige en meerstemmige dag met inhoud, uitwisseling, ontspanning en ontmoeting, om niet te missen. Iedereen is welkom en het kost niets.

Volg ons via de website en Facebook: [www.profest.be](http://www.profest.be) en [www.facebook.com/Profest2019/](https://www.facebook.com/Profest2019/)  
Alle inlichtingen 09 2532900 of 0486 933739 (Marc Loos) – [profest.akv@gmail.com](mailto:profest.akv@gmail.com)

Namens het district Oost en West-Vlaanderen, de voorbereidingsgroep:  
*Tom Schepers, Rudy Liagre, Kathleen Vermeulen, Marc Loos, Yong-Wan Hoogstad, Eefje van der Linden, Jean-Louis Stilmant, Saskia van den Heuvel, Joost Rombaut*

---



### Foto

Aan alle gemeenten wordt gevraagd om van tevoren een foto van hun kerkgebouw te sturen. Deze willen we gebruiken in de ochtend-bijeenkomst, om te tonen dat we samen VPKB zijn, verbonden met elkaar.

Het mag een foto zijn van alleen het kerkgebouw, maar nog leuker is het natuurlijk als de gemeente ervoor staat. Wij willen u vragen deze foto per mail te sturen het profest adres.

## Creamarkt

In de namiddag organiseren we een creamarkt. Een markt vóór en dóór de ProFest bezoekers, in het teken van veelkleurig en meerstemmig samen kerk-zijn.

Het wordt een ruim opgezette crea-, info-, doe- en speelmarkt waar gewoon rondkijken en iets kopen mogelijk is, maar ook actief meedoen of iets leren, en waar VPKB organisaties en aanverwanten zich op een creatieve en interactieve manier voorstellen.

Hier enkele mogelijkheden/voorbeelden, om u op ideeën te brengen:

- Iets (zelfgemaakts) verkopen: streekproducten, koekjes, sieraden, bloemstukjes ...
- De marktbezoekers laten meedoen: koken, schilderen, fotograferen ...
- Kennismaking met een andere cultuur d.m.v. kleding, voedsel, kunst, haarvlechten ...
- VPKB organisaties die zich op een interactieve manier voorstellen.

De organisatie zorgt voor kraampjes en tentjes en maakt zo nodig een passende selectie uit het aanbod dat uit de gemeenten komt.

We vragen u mensen van uw gemeente aan te spreken om op de markt te staan. Er is vast wel iemand met creatief, muzikaal of ander talent of met een bijzonder hobby. Wij verwachten uw aanbod uiterlijk 31 maart 2019 via ons mailadres [profest.akv@gmail.com](mailto:profest.akv@gmail.com).





In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 organiseert het protestants vormingswerk een aantal avonden rond Europese thema's. De avond over het thema 'Waarden' gaat in Mechelen door.

"De Europese Unie is een waardegemeenschap (*a community of values*)." Dit is vaak één van de eerste zinnen waarmee vertegenwoordigers van de EU hun organisatie beschrijven. Ze willen daarmee vooral benadrukken dat de EU méér is dan een economisch verbond. Ook buiten de EU wordt dat vaak zo gezien. Immers heeft het Noors Nobel-Comité in 2012 aan de EU de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Maar wat zijn eigenlijk de waarden van de Europese Unie? En hebben zij iets te maken met het christendom en het christelijk geloof?

Spreker: ds. Stefan Gradl – Zijn proefschrift onderzocht de middeleeuwse theoloog en wijsgeer Thomas van Aquino over geluk. *Deus beatitudo hominis – Eine evangelische Annäherung an die Glückslehre des Thomas von Aquino.*

De avond gaat door op 12 maart 2019 in de Zandpoortkerk – Mechelen-Zuid. Aanvang 20u.

De lezing maakt deel uit van de reeks: *Een geloofwaardig Europa*. Voor de overige avonden zie de affiches in de kerk.

# God kent ons en houdt van ons



We hoeven voor Hem nooit te doen alsof.