



P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**62<sup>ste</sup> jaargang nr. 9 - november 2018**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Facebook:* [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](https://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)

**Kerkgebouw en** Keizerstraat 26-28

*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer

Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

# Openbaring

In de komende weken staat op onze leesrooster een reeks lezingen uit de Openbaring van Johannes. De Apocalyps. En laten we eerlijk zijn: die heeft geen goede reputatie. Als er iemand spreekt over apocalyptische tijden, dan doelt dat meestal op rampen die over ons komen, en die doen vrezen dat het einde van de wereld nabij is. En als je om je heen kijkt, of het nieuws in de krant of op de televisie volgt, dan lijkt het ook wel alsof we het begin van het einde meemaken: de ene aardbeving volgt op de andere, wervelstormen maken talloze slachtoffers, het lijkt wel alsof de aarde volledig uit balans is geraakt; en op politiek gebied lijkt het wel alsof de mensen steeds meer voor de extremen kiezen, zodat steden en landen ten prooi lijken te vallen aan ondemocratische schreeuwers of onbestuurbaar dreigen te worden. En dan denken we al gauw aan wat er in de Bijbel staat over de laatste dagen, vol rampspoed en ellende. Als een laatste beproeving voor degenen die volgelingen van Christus willen zijn, een test of ze het werkelijk waard zijn om Gods Koninkrijk te beërven.

Geen reeks lezingen dus om erg naar uit te kijken, met al die al te realistische beelden, die de eeuwen door de fresco-schilders in Oost en West hebben ertoe geïnspireerd om de kerkmuren te decoreren met schilderijen van het Laatste Oordeel die niets aan de verbeelding overlieten, juist om de mensen te bewegen om niet toe te geven aan alle verleidingen van het bestaan.

En toch is dat niet de belangrijkste bedoeling van deze teksten. Het is de Openbaring van Johannes er niet om begonnen de mensen bang te maken. Ze zijn zo al bang genoeg. Juist in het Romeinse Keizerrijk in de tijd waarin de Apocalyps geschreven werd, een tijd vol oorlogen, vervolgingen en ellende, heerste de angst rondom. En vooral de Christenen hadden alle reden om zich zorgen te maken over de dreiging die hen van alle kanten omgaf. Maar midden in die angst, midden in die dreiging, klinkt dan de boodschap van God: "Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden" (Mt. 10:28) en wordt het perspectief getekent van een Lam dat zegeviert over al die machten die pralen en brallen en dreigen, het toekomstbeeld van een God die voorgoed het kwaad aan banden legt om heel onze werkelijkheid, hemel en aarde, nieuw te maken.

Het wordt eigenlijk hoog tijd om onze taal een beetje christelijker te maken en dat woordje 'apocalyptisch' niet te misbruiken voor alles wat naar de ondergang verwijst. De Openbaring van Jezus Christus belooft juist het tegendeel. Ons staan grote dingen te wachten, als de Heer terugkeert om leed en dood uit de wereld te bannen.

JHB

# Kerkraad

De vergadering van 1 oktober begonnen we iets vroeger dan gewoonlijk, om 19.30 uur, dit omdat we het eerste uurtje van deze vergadering samen zaten met de kerkraad van Mechelen Zuid (Zandpoortkerk)!

We begonnen deze vergadering met het lezen uit Psalm 19 de verzen 8 t/m 15. Na het gebed en de verwelkoming evalueerden we de voorbije zomer-kerkdiensten die we samen vierden, 8 – 15 – 22 juli in de Zandpoortkerk en 29 juli, 5 en 12 augustus bij ons in de kerk. De gezamenlijke kerkdiensten werden goed bevonden. We spraken af voor het jaar 2019 om de gezamenlijke diensten weer te houden, in de zomer, data worden voorop gesteld. Ook Hervormingsdienst op 27 oktober 2019 vieren we samen dan in onze kerk en de laatste zondag van het jaar 29 december 2019 vieren we samen in de Zandpoortkerk. Bijzondere diensten houden we beurtelings in de Zandpoortkerk en bij ons in de kerk in de Keizerstraat. We bespraken ook nog een uitstap met beide kerken in het voorjaar, eventueel naar een andere gemeente met daarop volgend een stadsbezoek of iets dergelijks. We spraken af om april 2019 weer samen te vergaderen.

Om 20.30 uur begonnen we dan aan onze vergadering. We bekrachtigden de notulen van 10 september en legden de agendapunten vast. We evalueerden de voorbije kerkdiensten van 16/9 met ds. M. Schippers t/m 30/9 met onze eigen predikant. De correspondentie werd doorgenomen. Dan begonnen we aan de themata, de komende zondagen werden besproken en de nodige afspraken werden gemaakt voor, 7/10 jubileumdienst, 14/10 de oogstdienst, 21/10 met ds. G. Snauwaert en dan de Hervormingsdienst van zondag 28/10 gezamenlijk in de Zandpoortkerk. We evalueerden ook de trouwdienst van Hanne Eke en Ryan.

We bekeken ook de adressenlijst voor de verzending van ons Kerkblad, deze werd aangepast. We bekeken nog het verdere verloop van het jaarplan 2018. Ook aan het jaarplan 2019 zijn we al bezig, de nodige afspraken worden hiervoor reeds gedaan. De gebedsdienst "On Line" starten we begin 2019 indien mogelijk. We zijn nu ook op Facebook te vinden! We bespraken ook nog de komende Groot Huis bezoeken ten huize van Samir en Georgette te Bonheiden. De verjaardag van onze kerk, 175 jaar, bespreken we volgende kerkraadsvergadering. Ook voor Kerst zijn al enkele afspraken gemaakt.

We bespraken nog de verschillende verslagen, kindernevendienst, jongerencatechese met Ben en Jonathan, de senioren en groot-kerkverband. We leggen de agendapunten voor de volgende vergadering

vast. Door omstandigheden is deze vergadering iets later gepland dan gewoonlijk, op donderdag 15 november. Heeft u suggesties of iets te melden of een idee? Maak dit bekend aan één van de kerksraadsleden of aan onze predikant.

Georges

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Zieken

In de afgelopen weken hebben Ingrid Van Cammeren, Tuur Van Duffel en Xavier Van Lierde om verschillende redenen enige tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. We wensen hun een voorspoedig herstel.

## Agenda

08 november	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
08 november	Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
15 november	Kerkenraad - kerkzaal 19u45
19 november	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
20 november	Gez. gespreksgroep - kerkzaal 19u30
29 november	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30



## Verjaardagen

- 11 november Naomi Ntamba  
15 november Wibe Brouwer  
17 november Daniël Van Cammeren  
29 november Nelly Luteijn

We wensen deze jarigen een blije,  
maar vooral een gezegende verjaardag !



## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 169 staat het volgende van Sytze de Vries (zonder titel)!



In de schaduw  
van uw vleugels  
waak ik  
met uw licht  
voor ogen,  
bid ik mij  
het donker door,  
zing ik mij  
van zorgen vrij.

Uitgekozen door Georges

# Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 04 november  
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 11 november  
ds. T. Veldhuizen

organist: E. Poncin  
2° collecte: Synodale kas

zondag 18 november  
ds. J. Van Hees

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Zending

zondag 25 november  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Rwanda

*Herdenking overledenen; H. Avondmaal*

zondag 02 december  
ds. J. Brouwer

organist:  
2° collecte: Orgelfonds

*Eerste Adventszondag*



## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
04/11	Hermien	Jelle
11/11	Aysel	Chris
18/11	Guyny	Godelieve
25/11	Wibe	Henriëtte
02/12	Matheus	Aysel



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## (Scheur)kalender

Zoals gebruikelijk wordt er in de kerkzaal weer een intekenlijst opgehangen, waarop u uw naam kunt zetten als u met Kerst liever een scheurkalender ontvangt dan een dagboekje. Wacht u niet te lang met invullen?



## Facebook-pagina

Sinds enkele weken zijn wij ook te vinden op Facebook: "VPKB Mechelen-Noord" (<https://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord>). U vindt er wekelijks nieuwe informatie: de hoofdlijn van de preek, soms enkele foto's, en de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Misschien toch ook iets om in de gaten te houden.

## Hij kent onze namen



"Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij" (Jesaja 43:1).

Gedurende een bezoek aan het Nationale 11 September Gedenkteken in New York City, fotografeerde ik snel één van de twee reflecterende waterbekkens. Rond deze waterbekkens zijn in bronzen panelen de namen gegraveerd van de meer dan

3.000 mensen die stierven in de aanvallen op het World Trade Center. Toen ik later de foto van meer nabij bekeek, werden mijn ogen op een vrouw gericht wiens hand op een naam rustte. Velen komen naar deze plek om een naam aan te raken en iemand te gedenken die ze liefhadden.

De profeet Jesaja herinnerde Gods volk aan Zijn nooit falende liefde en bekommernis voor hen, hoewel zij zich zo dikwijls van Hem hadden afgekeerd. De Here zei "Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost; ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij" (Jesaja 43:1, HSV).

In Psalm 23 schreef David, "Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen want U bent met mij (...). Ja goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen". God vergeet ons nooit. 't Maakt niet uit waar we zijn of in welke situatie. Hij kent onze namen en houdt ons vast in Zijn nooit falende liefde.

David McCasland

*(in Our Daily Bread, vertaling HW)*



## Lezersbrief

Met grote belangstelling las ik in de Brug van oktober het artikel "29 vluchtelingen naar België via humanitaire corridor". Onze regering staat blijkbaar toe dat de "erkende erediensmen" 150 door oorlogsomstandigheden geteisterde Syriërs naar ons land overbrengen en hier opvangen, begeleiden en integreren. Wat een gulle regering hebben wij toch! Bij het artikel staat een foto met vertegenwoordigers van de deelnemende erediensmen samen met de pas aangekomen Syriërs.

Ik twijfel niet aan het goede hart van de mensen die dit initiatief hebben genomen, maar toch kan het idyllische plaatje mij niet bekoren. Het ligt misschien aan mijn slechte karakter, maar er rijzen bij mij een aantal onaangename vragen:

- Het initiatief om 150 Syriërs naar hier te brengen lost ten gronde niks op, vermits tot nader bericht de oorlog in Syrië gewoon doorgaat. Wat met de miljoenen andere Syrische ontheemden?
- In België zelf bestaan aanzienlijke samenlevingsproblemen tussen moslims en niet-moslims. Draagt geassisteerde immigratie van alsmaar meer moslims bij tot een oplossing? (opgelet, ik heb niet geschreven dat die samenlevingsproblemen aan altijd dezelfde groep zijn te wijten, wijzelf zijn mee verantwoordelijk)
- Waarom worden Syriërs naar hier gebracht, terwijl de oorlog in Jemen op dit ogenblik veel erger is? En wat met de verminkte vrouwen van Oost-Congo? Mogen die ook komen?
- De Syrische oorlog duurt al 7 jaar en sleept aan door buitenlandse bemoeienissen. Welke initiatieven worden genomen om hieraan een einde te maken?
- Steden als Raqqa en Aleppo zijn totaal kapot geschoten. Onder meer België heeft mee gebombardeerd, om Islamitische Staat te verdrijven. Dit doel was gerechtvaardigd, maar hoe moet het nu verder? Wie gaat de heropbouw betalen? Bestaat daarover een plan?
- De oorlog in Syrië was deels een proxy-oorlog tussen het soenitische Saoedi-Arabië en het sjiiitische Iran, die beiden hun invloedssfeer trachten te vergroten. Iran is een tirannieke

islamitische republiek en Saoedi-Arabië heeft met zijn bombardementen in Jemen een hongersnood veroorzaakt. In 2016 was onze Senaatsvoorzitster Christine Defraigne op reis in Iran zelfs zo kruiperig dat ze een islamitische hoofddoek droeg tijdens haar ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken! Handelsbetrekkingen, weet je wel... Om der wille van het smeer, lijkt de kat de kandeleer! En waarom is het zo moeilijk de wapenverkopen aan het sinistere Saoedische regime te stoppen?

Ik wil met mijn zure oprispingen het edele initiatief van goedgehartige mensen zeker niet afbreken. Zij doen tenminste iets, al betekent het dan niet meer dan een druppel op een oververhitte plaat. Maar de kerken zullen moeten opletten zich niet te laten gebruiken om allerlei politici een goed geweten te kopen! Als we de Syriërs echt willen helpen, zal veel meer, op grotere schaal en meer gestructureerd moeten gebeuren, en dat gaat geld kosten (een Marshall-plan?).

Nee, als God het totaalplaatje bekijkt is Hij vast niet geamuseerd...

*HW (een trouwe lezer van de Brug)*

## Gedenkplaats voor genocide slachtoffers in Kirinda

*In april 1994 en de daaropvolgende maanden voltrok zich in Rwanda een menselijke catastrofe van dusdanige dimensies dat we het sindsdien als een volkerenmoord bestempelen. In een context van burgeroorlog, chaos, onveiligheid en vooral een buitenmaats klimaat van angst, konden extremistische Hutu volksmilities of 'Interhamwe' ertoe overgaan om naar schatting 800.000 van hun Tutsi medeburgers om te brengen. Zijn de daders van de genocide dus zeker gekend, dan is er toch ook geen ontkomen aan de zware verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap, van België ook, die deze menselijke ramp voor haar ogen zag afspelen en niet ingreep om deze misdaden tegen de menselijkheid stop te zetten. In april 2014, 20 jaar na de feiten, bood premier Verhofstadt uit naam van de Belgische regering en het Belgische volk hiervoor formeel zijn verontschuldigen aan de Rwandese regering en volk aan.*

*Wie de beide vertegenwoordigers van onze zusterkerk en gemeente Eglise Présbytérienne Protestante – Kirinda ontmoette bij hun bezoek aan ons district twee jaar terug, weet dat ook onze broeders en zusters van Kirinda – EPR sterk de verantwoordelijkheid en droeve last dragen van de evenementen in april 1994 én vooral, dat ze verantwoordelijkheid willen opnemen in het proces van herstel en verzoening, na dit drama dat hun gemeenschap uiteenscheurde. In wat volgt laten we, in vertaling, onze broeders uit Kirinda aan het woord met betrekking tot hun initiatief voor het bouwen van een gedenkplaats, in voorbereiding op de herdenkingsplechtigheden in april 2019, 25 jaar na de genocide.*

‘De Eglise Presbytérienne au Rwanda EPR en Kirinda Presbyterie in het bijzonder, betreurt de daden van zekere politieke en religieuze leiders die niet de moed gehad hebben om de genocidaire daden tegen de onschuldige Tutsis aan te klagen en wil zich engageren in het verzoeningsproces van de Rwandezen. Kirinda Presbyterie wil investeren in onderwijs van vrede, rechtvaardigheid en verzoening aan zijn gelovigen in het bijzonder en de Rwandezen in het algemeen. De bouw van het herdenkingsmonument is te situeren in dit perspectief van onderricht en preventie van een andere genocide. Elk jaar herdenkt de EPR in Kirinda dit bloedig evenement op twee sites, Kirinda en Remera Rukoma. De bouw van de gedenkplaats site heeft twee doelstellingen: enerzijds bevorderen van eenheid en verzoening en de begraven lichamen in deze site degelijk conserveren opdat deze stoffelijke overschotten niet zouden beschadigd word en blijven voortbestaan als zichtbare tekenen van de genocide en als onderricht voor toekomstige generaties opdat ze niet in de dwalingen van volkerenmoord zouden hervallen en anderzijds ook als symbool van eerbetoon aan de gevallen slachtoffers.

Er vielen in de presbyterie Kirinda naar schatting 758 slachtoffers. Het merendeel van de slachtoffers werden in de rivier Nyabarongo gegooid (omdat de daders de sporen van hun misdaden wilden verdonkeremanen), slechts 37 lichamen werden teruggevonden en begraven op de site van de gedenkplaats. Om deze reden wil de EPR in samenwerking met Presbyterie Kirinda twee monumenten oprichten, waar de namen van de slachtoffers zullen worden opgetekend, als eerbetoon aan de slachtoffers maar ook om te strijden tegen het negationisme van de genocide in Rwanda. Het bouwproject van de gedenkplaats voor de slachtoffers van de genocide in Kirinda zal ook dienen om de graven te bedekken, om ze te beschermen tegen

regenwater, vochtigheid en om het monument te overdekken waar de namen van de slachtoffers worden opgetekend. Bovendien komt er een kamer die zal dienen voor het bewaren van foto's en andere memorabilia van de slachtoffers en foto's van de herdenkingsplechtigheden. De Rwandese gemeenschap en de buitenlanders die de site bezoeken zullen op die wijze de genocide blijven herinneren, vooral omdat de ooggetuigen van de genocide nu aan het verouderen zijn en uiteindelijk hun levenseinde zullen bereiken. We hebben dus een gedenkplaats nodig die onze geschiedenis blijvend zal voortdragen. Dit project zal bijdragen tot een verandering in de socio-politieke divisionaire gedragingen van de bevolking. Op het moment van de herdenkingsplechtigheden, kunnen de genodigden nadenken over de slechtheid van de daders van de genocide bij de uitroeiing van de Tutsi's; het is ook een moment om getuigenissen van overlevenden te delen en God te danken dat Hij hen heeft gered en dat Hij de vrede in Rwanda herstelde.'



*De kosten voor de bouw van de gedenkplaats lopen op tot ongeveer € 7.000 en worden volledig betaald met eigen middelen door de gemeente en gemeenteleden van presbyterie Kirinda. Het jumelagecomité van EPR Kirinda met VPKB-district ABL hield er aan om ons te informeren over dit voor hen zeer belangrijk moment in het leven van hun gemeenschap.*

2000 jaar geleden schreef Marcus zijn evangelie.  
beleef het vandaag in 90 minuten alsof je er middenin zit...

# het Marcusdrama

17 nov & 18 nov  
start: 20u00

ICH  
TUS

regie: ichtus.be

Memo  
Mechelen

organisatie: [memomechelen.be](http://memomechelen.be)  
met steun van de Mechelse kerken

Ter Hertstraat 1, 2800 Mechelen  
deur: 7 euro, WK: 5 euro via  
[memomechelen.be/marcusof/tickets@memomechelen.be](mailto:memomechelen.be/marcusof/tickets@memomechelen.be)



## In Memoriam Gusty De Pauw

Op 4 oktober overleed Gusty De Pauw, de weduwe van Roland Versele, in de leeftijd van 90 jaar. Jarenlang was zij, samen met haar man, een trouw lid van onze gemeente. Ze ontbrak nooit in de kerk, behalve als Roland ergens anders in Vlaanderen in een kerkdienst moest voorgaan, en ook op de seniorenmiddagen was ze altijd present. Toen Roland overleed kon ze helaas niet meer alleen blijven wonen in hun huis aan de Valkstraat, en ze verhuisde naar huize Sint Angela in Onze-Lieve-Vrouwe-Waver, waar ze in volle tevredenheid nog ruim 7 jaar heeft gewoond en door iedereen werd bewonderd om haar kunstige handwerken. Toen is ze ook overgegaan naar de VPKB in Vilvoorde, waar haar kinderen lid zijn. Toch zullen ook wij haar nooit vergeten. Moge ze rust vinden bij God.

## Jubileumviering 7 oktober

De kerkenraad heeft zich ooit geëngageerd om op de eerste zondag van de maand een speciaal accent te geven aan de dienst. Soms is het moeilijk om daarvoor een thema te vinden, maar in oktober is dat zeker gelukt.

Samen vierden we in een bijzondere dienst het feit dat onze kapel inmiddels 725 jaar in Mechelen staat, als een verwijzing naar de Heer die ons genadig aanziet en naar de medemensen die aankloppen om hulp en ondersteuning. Want als kapel van het Passantengasthuis is het een blijvende verwijzing naar onze opdracht om open te staan voor alle mensen die een beroep doen op onze gastvrijheid. Maar tegelijk bepaalt het er ons bij, dat we zelf ook voorbijgangers zijn, onderweg naar ons eigenlijke thuis bij God.

De dienst werd gevolgd door een receptie in het Stadhuis, aangeboden door het stadsbestuur.



Het passanten- of St-Julianusgasthuis vanaf de grote binnenplaats, aquarel van J.B. DE NOTER (1787-1855)



## Huwelijk Ryan en Hanne



Op zaterdag 29 september werd in onze kerk het huwelijk ingezegend van Hanne Eke en Ryan Duqué.

Het was een stralende dag, met een stralend bruidspaar in het middelpunt van de belangstelling.

Het deed deugd om onze kerk tot de laatste zitplaats (en meer!) gevuld te zien worden met jonge mensen van verschillende landen en continenten, met elkaar verbonden door hun band met Ryan en Hanne, maar ook door hun betrokkenheid op God.

Voor de kerkdienst zelf moesten we onze toevlucht nemen tot twee talen, Nederlands en Engels, waarbij alles wat van tevoren was vastgelegd, zoals de schriftlezingen en het bevestigingsformulier, in de ene taal werd gelezen en in de andere stond afgedrukt op het liturgieblaadje, terwijl al het andere in beide talen werd gezegd.

Ontroerend was het om te zien, hoe familieleden van beide kanten meezongen met de liederen die ten gehore werden gebracht door Octavia en die soms nog beter klonken dan het origineel. Het is duidelijk, dat muziek een universele taal is, die mensen van verschillende herkomst kan samenbinden. En datzelfde geldt voor het geloof in die ene Heer, die ons maakt tot broeders en zusters van elkaar, één grote familie wereldwijd.

En dat geeft ons het vertrouwen, dat deze beide mensen die over grenzen heen door God naar elkaar toe werden geleid, ook in hun verdere leven met Hem en met elkaar onlosmakelijk verbonden zullen blijven. De aanwezigheid van de Heer vult immers al onze tekorten aan en maakt het alledaagse speciaal (Jh. 2:1-11).

Moge Zijn zegen hen altijd leiden en bewaren voor elkaar.

# Apocalyps



Christus komt niet terug om ons alles kapot te maken,  
maar om ons een nieuwe aarde te geven waar alles goed is.