

P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

**62<sup>ste</sup> jaargang nr. 7 - september 2018**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

## Scheppingstijd

September is een bijzondere maand: hij begint met de Scheppingszondag en de tijd van bijzondere aandacht voor het milieu, en hij eindigt met de Vredesweek en de tijd van bijzondere aandacht voor de vraagstukken rond oorlog en vrede. En telkens weer hoor je de vraag, waarom we aan zulke thema's *als kerk* aandacht moeten besteden. Wat is daar christelijk aan? Is dat niet iets, waar ieder weldenkend mens voor warm loopt?

In 1983 riep de Wereldraad van Kerken in Vancouver de kerken op tot een Conciliair Proces voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping. Ook toen klonk al de kritiek, dat het geloof werd versmald tot het horizontale, dat er te veel over de wereld werd gesproken en te weinig over God. Van die drie thema's valt het ons vaak het zwaarst om milieubehoud te zien in het licht van de Bijbelse boodschap. 'Vrede' en 'Gerechtigheid' zijn tenslotte kernwoorden, die we in beide testamenten bij herhaling tegenkomen - en we kunnen er ook betrekkelijk veilig om bidden: laat God maar vrede brengen (het gaat toch ons menselijk vermogen te boven), laat Hij maar gerechtigheid scheppen (wij zijn daartoe toch niet in staat). En niemand kan verplicht worden om het onmogelijke te volbrengen, nietwaar? Dat zal allemaal vanzelf wel in orde komen, als Gods Koninkrijk van Vrede en gerechtigheid aanbreekt.

Maar zorg voor het milieu, voor het behoud van de Schepping, dat ligt heel anders. Daar komen we onmiddellijk zelf in beeld. Dat gaat om ons gedrag, onze keuzes, ons comfort. En daarmee komt het ons griezelig dicht op de huid. Maar gelukkig staat het woordje 'milieu' niet in de Bijbel, en kunnen we er dus gemakkelijk onderuit. Of toch niet?

Laten we eerlijk zijn: 'geloof' begint niet bij het milieu. Geloof begint bij God. Bij vertrouwen op Zijn beloften, uitzien naar Zijn toekomst, Hem aanspreken als onze hemelse Vader. Maar dat is allemaal niet vrijblijvend. Want hoe zouden wij het God moeilijk willen maken om Zijn Schepping te herstellen door haar te schenden en de grondstoffen uit te putten? Hoe zouden we Hem als onze Vader kunnen aanspreken zonder ons als Zijn kinderen te gedragen, met zorg voor onze medemensen en onze leefomgeving? 'Rentmeesterschap', noemt de Bijbel dat. De aarde bewerken en bewaren (Gen. 2:15). Omdat ze tenslotte niet van ons is, maar van de Heer (Ps. 24:1), en wij dus het recht niet hebben om haar uit te buiten en te vernielen.

Laten we ons dan verheugen over ieder ander mens, die om redenen die hem of haar aanbelangen tot eenzelfde inzet komt voor vrede, recht en schepping. Maar laten we vooral niet vergeten, dat er voor een christen in Gods naam geen andere keus mogelijk is. JHB

## Kerkraad

Het verslag van onze kerkraadsvergadering van 11 juni, de laatste voor de zomervakantie, heeft u kunnen lezen in de editie van juli/augustus n° 6 Zomer 2018. De volgende vergadering houden we op maandag 10 september. We herhalen, als u suggesties heeft of iets wil melden of bespreken, zeg dit dan aan onze predikant of aan één van de kerkraadsleden. Dit kan ook via mail, telefoon, brief of mondeling. Vol goede moed beginnen we aan een nieuw seizoen op 9 september met de startzondag. Een zondag waar we, direct na de eredienst, gezellig samen mogen eten, we zorgen voor de nodige broodjes en beleg ! Met de startzondag kijken we ook al uit naar belangrijke data, maar vooral naar Kerst!

Laten we mekaar bemoedigen en steunen in gebed, in liefde voor mekaar en voor onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Georges

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## In Memoriam



Op 7 juli overleed Nelly ter Haar-van Leeuwen, minder dan 9 maanden na de dood van haar geliefde echtgenoot. Haar broze lichaam hield het tenslotte niet meer uit. Op de rouwkaart stond de tekst 'Uw genade is mij genoeg' (2 Kor. 12:9b). Het was op Gods barmhartigheid dat ze vertrouwde, haar leven lang. En nu zag ze ernaar uit om haar moede hoofd neer te leggen en voorgoed in Zijn ontferming te worden opgenomen, in het Vaderhuis met de vele woningen. Moge de Heer Zich ontfermen over al degenen die haar moesten laten gaan.

## Huwelijk Sali en Peter



Op zaterdag 25 augustus trouwden Sali Younan en Peter Van Doren in de St-Ludwinakerk te Bonheiden. De vele bijdragen van vrienden en familieleden aan teksten en muziek maakte alles heel persoonlijk. We wensen het jonge paar, dat ze voor elkaar steeds ruimte mogen reserveren in hun leven, maar bovenal dat God ze op hun levensreis mag blijven vergezellen.

## Huwelijksjubileum

Op zondag 5 augustus waren Marius en Rina Joosten 60 jaar getrouwd. Stralend zaten ze naast elkaar in de kerk. En samen met hen hebben we de Heer gedankt voor hun geluk en hun liefde. Maar natuurlijk hebben we dat na afloop ook gevierd met een taartje bij de koffie. Van harte proficiat, Marius en Rina! Dat jullie nog maar lang zo gelukkig mogen zijn met elkaar.

## Verhuisd

In de zomermaanden zijn Marius en Rina Joosten verhuisd naar Kapelle-op-den-Bos, vlakbij hun dochter Vera. Hun nieuwe adres en telefoonnummer hangt op het prikbord in de kerk. Er is nu natuurlijk wel weer een probleem ontstaan: Marius en Rina zouden graag bij ons naar de kerk willen blijven komen, maar hebben geen vervoer - de reis per trein (met overstap) is toch wel bezwaarlijk. Het zou ze wellicht mogelijk zijn om 's zondags zelf vervoer naar de kerk te regelen, maar we doen bij deze een oproep voor chauffeurs **voor de terugreis**; als er zich voldoende mensen opgeven, bent u niet zo vaak aan de beurt. Opgave bij de dominee of een kerkenraadslid.

## Belijdeniscatechese

Als jij/u (er staat geen maximumleeftijd op!) erover denkt om belijdenis te doen en zo in het openbaar te kiezen voor de Heer en Zijn kerk, dan ben je van harte welkom bij de groep die zich daarop gaat voorbereiden. Geef je op bij de dominee (015/205154), dan spreken we in overleg enkele data af.

# Huwelijk Hanne Eke en Ryan Duqué

Op zaterdag 29 september a.s. hopen Hanne Eke en Ryan Duqué elkaar het ja-woord te geven in onze kerk. Voor de dienst, die om 14 uur begint, bent u van harte uitgenodigd. Omdat Ryan en zijn familie uit het buitenland afkomstig zijn en het Nederlands niet goed beheersen, wordt de dienst gedeeltelijk in het Engels gehouden. Maar laat dat u niet afschrikken; het is van belang dat de gemeente bij een dergelijke mijlpaal aanwezig is, en úw aanwezigheid daarbij wordt in het bijzonder op prijs gesteld. We zien uit naar een feestelijke dienst als begin van een gelukkig huwelijk.



"So they are no longer two, but one. therefore what god has joined together, let man not separate"  
Matthew 19:6

"Söyle ki, onlar artik iki değil, tek bedendir, o halde tanrının birleştirdiğini, insan ayırmazın"  
Matta 19:6

We cherish the roles you play in our lives  
And would be honored if you would join us

With our families, we

**Hanne EKE and Ryan DUQUE**

invite you

for a celebration of love, friendship and commitment

Saturday, September 29, 2018

at 13.30pm

at

de Protestante kerk van Mechelen  
Keizerstraat 26-28, 2800 Mechelen, Belgium

## Verjaardagen

01 september	Younan Younan
08 september	Matheus Younan
09 september	Paul De Smet
13 september	Stefani Maghi
19 september	Gerrit Brouwer
19 september	Rita Maghi
21 september	Eddy Van der Borgh
25 september	Sara Van Cammeren
25 september	Nele Van Cammeren

Happy  
Birthday



Al deze jarigen wensen we een gelukkige en fijne verjaardag, maar bovenal een gezegende tijd !

## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 132 staat het volgende van de hand van Anton Ent, naar Psalm 42:

### **Loflied**

Het loflied op de Maker brengt bijeen  
wat nu vervallen en verworpen is.

Hymnen bouwen de kerk van mijn jeugd  
om mij heen, die oude Breepleinkerker.

Het plafond bood geborgenheid,  
de kroonluchter waarheid,  
de witte muur vrijspraak,  
ik was gekleed in kleding van licht.

Ik zing het loflied op de Maker  
dat orde in de chaos schept.



*Uitgekozen door Georges*

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 02 september  
ds. J. Brouwer  
*H. Avondmaal*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Synodale kas

zondag 09 september  
ds. J. Brouwer  
*Startzondag met broodmaaltijd*

organist: E. Poncin  
2° collecte: Zending

zondag 16 september  
ds. M. Schippers

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Diaconie

zondag 23 september  
ds. J. Brouwer

organist: ?  
2° collecte: Kerkblad

zaterdag 29 september  
**14.00 uur**

Huwelijksinzegening Hanne en Ryan

zondag 30 september  
ds. J. Brouwer

organist: Th. de Jongh  
2° collecte: Synodale kas

zondag 07 oktober  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Synodale kas

**15.00 uur** *Jubileumdienst, gevolgd door receptie*



## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
02/09	Hermien	Henriëtte
09/09	Wibe	Godelieve
16/09	Aysel	Chris
23/09	Guyny	Jelle
30/10	Matheus	Aysel
07/10	Hanne	Henriëtte



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*



## Wees gegroet, Maria

Beste lezers en lezeressen, ik ben enkele maanden geleden 58 geworden en mijn kindertijd ligt dus al een tijdje achter mij. Toch kan ik me sommige dingen nog levendig herinneren, ook op religieus vlak. Net als de meeste Vlaamse gezinnen in de vroege jaren zestig, waren we Rooms-katholiek en dat uitte zich in het dagelijks leven op menigvuldige manieren.

Voor elke maaltijd baden we een Onze Vader en een Weesgegroet, en wanneer moeder een brood sneed, sloeg ze er altijd met haar mes een kruisteken op. In mijn kamer, aan de muur rechtover mijn bed, hing een klein donkerhouten kapelletje met erin een stenen beeldje van Maria met het kindje Jezus op haar arm. Buiten mijn eigen moeder, was Maria dus wellicht de vrouw die ik in mijn prille jeugd het eerst bewust gezien heb, dat scheidt toch wel een band. Boven de deur van mijn kamer hing een kruisbeeld en in de gang was er aan de muur een wijwatervaatje met een palmtakje. We woonden in Kortenberg (Vlaams-Brabant) en elke zondag gingen we naar de plaatselijke Sint-Amanduskerk (in 1981 hernoemd tot "Onze-Lieve-Vrouw"). We



kregen van onze moeder telkens een paar muntjes om in de collecteschaal te leggen, maar mijn zus en ik slagden er stevast in om enkele centiemmen achter te houden. Zodra de pastoor zijn laatste zegenbede had uitgesproken, renden we dan de kerk uit zo snel we maar konden, zodat we op de weg naar huis elk een toverbol konden kopen in

een snoepwinkeltje drie straten verder. Zo'n toverbol verkleurde naarmate je hem opzooog en daarvoor hadden we wel een sprint over. We moesten namelijk uit de winkel zijn voor onze moeder bij het kapelletje waar de straat op uitliep de hoek omkwam.

Een Bijbel hadden we niet, maar moeder vertelde ons wel over Adam en Eva, over de Ark van Noach (die zij Noé noemde), over Mozes, over "Jonas" in de walvis, over Daniël in de leeuwenkuil. En over Jezus natuurlijk. Verhalen die zijzelf op school van de nonnen had gehoord in de lessen "gewijde geschiedenis" (een vak dat in mijn tijd al niet meer bestond). Hoogtepunten in ons kinderleven waren onze eerste en

plechtige communie, respectievelijk in het eerste en zesde leerjaar. Voor onze plechtige communie moesten we twee jaar catechese volgen, dat toonde de ernst van de zaak. Ter gelegenheid van zo'n communie werd na de kerkdienst feest gevierd met een heleboel verwanten, die allemaal een geschenk meebrachten. Bij mijn eerste communie droegen de jongens een wit hemd en rode strik, de meisjes een witte jurk. In die kleren stapten we mee in de processie, die onder meer "aan 't Linneke" voorbij een barok Maria-kapelletje trok waarop het jaartal 1661 vermeld staat. Op de straat voor het kapelletje was een mooi veelkleurig zandtapijt aangelegd.

Op het einde van de jaren zestig begon mijn vader minder naar de kerk te gaan en thuis te vertrekken wanneer de mis al half gedaan was. Weldra stopte hij er helemaal mee, hij was zijn geloof kwijt. Onze moeder bleef nog kerken tot ergens halweg de jaren zeventig, tot zij er ook mee ophield. Wat de precieze reden was voor mijn vaders afvalligheid, weet ik niet, het onderwerp is in onze familie zo'n beetje taboe. Ik vermoed dat de pauselijke encycliek *Humanae Vitae*, waarin Paulus VI een door velen als voorbijgestreefd beschouwde seksuele moraal voorschreef, er iets mee te maken heeft. Zelf bleef ik in Kortenberg naar de kerk gaan tot mijn 14e, waarna ik er geleidelijk aan ook mee ophield. Niet dat ik plots ongelovig werd, maar in mijn omgeving was er niemand meer die nog bezig was met het geloof.

Eigenlijk was ik een vroom kind geweest. Zo weet ik nog, dat toen ik op een dag hoofdpijn had, ik de kerk binnen ging en mijn voorhoofd inwreef met wijwater. De hoofdpijn verdween, wat natuurlijk te maken had met mijn geloof en niet zozeer met het wijwater. De lessen godsdienst op school maakten op mij een onvergetelijke indruk. In het tweede leerjaar hadden we een leraar die met ons de hele Bijbelse geschiedenis doorliep en de man kon alles vertellen alsof hij er zelf hoogst persoonlijk was bij geweest. Soms leerden we over heldhaftige christelijke voorbeelden zoals Pater Damiaan of Martin Luther King en ook dat bleef hangen. Bij onze plechtige communie kregen we allemaal een Petrus Canisius Bijbel en die heb ik letterlijk stukgelezen.

Maar op mijn 14e was het dus afgelopen. De tijdgeest was compleet veranderd, de processie ging niet meer uit en Maria en haar Kindje werden niet meer geëerd met kleurige zandtapijten. In de jaren zeventig moest alles anders en onder meer de godsdienstlessen op school alsook de catechese werden "hervormd" en "gemoderniseerd". Mijn vier jaar jongere zus moest nog slechts één jaar catechese volgen voor haar plechtige communie en de inhoud van de lessen was drastisch veranderd: gebeden en het credo van buiten leren, hoefde niet meer, in de plaats daarvan mochten de kinderen een "treintje van vriendschap" inkleuren en uitknippen en andere zulke onnozelheden.

Mijn moeder was geschokt en verliet kort daarna de kerk. Zij die met mijn vader een half jaar had geruzied over de vraag of mijn zus al of niet haar communie moest doen!

Ook op school was de inhoud van de godsdienstlessen "eigentijds" gemaakt. In het eerste jaar van de middelbare school leerden we over de Cubaanse revolutie en met de kinderen van de godsdienstlessen speelden we daarover een heel toneelstuk. De leerlingen van zedenleer waren het publiek. Zelf kreeg ik de rol van Fidel Castro, de held van het stuk! Het waren "linkse", revolutionaire jaren en ik zat in een rijkschool met meerdere leraren die in de late jaren zestig waren afgestudeerd en die volop de geest van mei 1968 hadden ingeademd. Ooit werd ik zelfs berispt omdat ik oneerbiedig had gesproken over de Chinese communistische leider Mao Zedong...

De resultaten van al die "hervormingen" en "modernisering" waren vernietigend. Hele generaties zijn intussen opgegroeid als religieuze ongeletterden en van de autochtone Belgen gaat bijna niemand meer naar de kerk. Eén van mijn collega's, nochtans een ex-leerling van een college in Herentals, meende te weten dat Paulus en Mozes tijdgenoten waren geweest.

Protestantisme kenden we in mijn kindertijd niet, dat lag ver weg achter de horizon, ergens in Nederland. In Kortenberg was er maar één kerk en iedereen vond dat normaal. Ooit heb ik mijn moeder wel horen zeggen dat Luther gelijk had in zijn strijd tegen de aflaatkramers, maar tegelijk keurde ze het streng af dat de protestanten zich hadden opgesplitst in zoveel verschillende denominaties. Pas op mijn 34e, na een auto-ongeval, knoopte ikzelf opnieuw aan bij de kerk en pas op mijn 40e begon ik met mijn gezin naar een protestantse kerk te gaan, oorspronkelijk omdat in onze parochie van toen geen zondagschool bestond en omdat er weinig diepgang was.

Sedert de Spaanse overwinning (1585) in de zuidelijke Nederlanden, was Vlaanderen eeuwen lang bijna een buitenpost van het Vaticaan geweest. Vandaag blijft daar behalve een aantal alleen nog in naam christelijke instellingen (scholen, ziekenfondsen,...) niks van over. Wellicht is dat één van de grootste veranderingen die zich na mijn geboortjaar 1960 heeft voltrokken. Mijn grootouders en veel van hun generatiegenoten zijn het katholicisme tot het einde trouw gebleven en daardoor is de ondergang niet plots gebeurd, maar met het uitsterven van deze generatie deemsterde hun kerk geleidelijk weg, als een traag in de zee zakkende zon.

In Kortenberg staat het kapelletje "aan 't Linneke" er nog altijd. De gemeente heeft het zelfs gerestaureerd en er twee nieuwe bomen geplant. Zo blijft dit relict uit een vervlogen tijd deel uitmaken van het dorpsdecor. België was en is zodanig bezaaid met zulke meestal aan

Maria toegewijde kapelletjes, dat er zelfs een liedje over bestond: "waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, heg of tronk, komt men u, Maria tegen, staat uw beeltenis te pronk". Christus' moeder neemt een voorname plek in, zowel in het Rooms-katholicisme als in de oosterse kerken. Protestanten daarentegen besteden weinig aandacht aan haar, in de 18 jaar dat ik naar protestantse kerken ga, heb ik welgeteld één keer een preek over Maria gehoord. Maar is dat gebrek aan aandacht wel terecht? Wanneer de engel Maria bezoekt om haar een heel bijzondere taak te geven, antwoordt zij nederig: "Zie, de dienaars van de Heere, laat met mij geschieden



overeenkomstig uw woord" (Lukas 1:38, HSV). Maria aanvaardt zonder veel discussie of morren haar zware en riskante opdracht, vergelijk dat eens met Mozes (zie Exodus 3) of Gideon (Richteren 6). Met haar buitenechtelijke zwangerschap riskeerde Maria steniging en ook na de geboorte van het Kindje was het gevaar niet voorbij (zie Matteüs 2:16). Op de bruiloft van Kana verwijst ze de dienaars vol vertrouwen naar haar Zoon: "Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het". Laat ons hopen en bidden dat op een bescheiden manier de vele kapelletjes hetzelfde mogen doen: verwijzen naar die ene, bijzondere Zoon. Daarin kunnen alle christenen mekaar vinden. Wees gegroet, Maria!

Hugo Wilmaerts, 15 augustus 2018

Noten:

- "aan 't Linneke" (aan de kleine lindeboom); achter het kapelletje in de Kapellestraat stond een lindeboom, dit was tevens de naam van een café.

## Jubileumviering

Op de gevel van ons kerkgebouw kunt u lezen, dat we voor onze diensten de beschikking hebben over één van de oudste gebouwen van Mechelen. Onze Gasthuis- of St-Julianuskapel is in 1293 gebouwd als kapel bij het Passantengasthuis, dat onderdak bood aan pelgrims, op weg naar Rome of Santiago de Compostella - vandaar ook de toewijding aan St. Julianus, de schutspatroon van de pelgrims. Ondertussen is dat 725 jaar geleden. En dus is het tijd om eens stil te staan - bij de geschiedenis, bij onze taak in het heden en bij de toekomst waar we naartoe leven.

U hebt al eens een datum kunnen lezen in de kerkenraadsverslagen, maar die kwam bij nader inzien niet bijzonder goed uit. Noteert u dus alstublieft **zondag 7 oktober om 15 uur** voor de jubileumdienst, die wordt gevolgd door een bescheiden receptie in een van de zalen van het stadhuis - als u beschikbaar bent om mee te helpen met de bediening, dan horen we dat graag van u. Ook uw ideeën - voor de dienst en de overige organisatie - zijn natuurlijk van harte welkom.

We zouden uw aanwezigheid als gemeenteleden van Mechelen-Noord erg op prijs stellen. Het gaat tenslotte niet ècht om de stenen, maar om u en ons, als we spreken van Christus' Kerk.

Het voorbereidingsteam,

Zarifa, Aysel en ds Brouwer



# Agenda

03 september	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
<b>09 september</b>	<b>Startzondag met broodmaaltijd na de dienst</b>
10 september	Kerkraad - kerkzaal 19u45
11-12 sept	Omhaling
17 september	Bestuursraad - kerkzaal 20u
20 september	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
25 september	Gezamenlijke gespreksgroep
27 september	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
<b>29 september</b>	<b>Trouwerij Hanne en Ryan - kerk 14 uur</b>

## Startzondag

Op zondag 9 september staan we er samen bij stil dat alle kerkelijke activiteiten na de zomer weer beginnen. Traditiegetrouw doen we dat door middel van een gezamenlijke broodmaaltijd, na afloop van de kerkdienst.

## Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2018

Dinsdag 11 en woensdag 12 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage.

Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkcollecte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.

Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld.

Daarom doen we een oproep aan elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of met behulp van bijgevoegde bankoverschrijving een bedrag overmaken op de rekening van onze kerk.



## Speel jij mee in het Marcus-drama?



Er komt een bijzonder theater-project waar 15 jongeren tussen de 16 en 30 jaar aan mee kunnen doen. Toneelervaring is niet voor alle rollen nodig, wel enthousiasme om samen te spelen in het stuk dat in 90 minuten het hele Marcus-evangelie neerzet. Je oefent je rol onder leiding van een ervaren regisseur en de voorstellingen zijn in het weekend van 17 en 18 november. Het innovatieve concept wordt wereldwijd al in veel landen uitgevoerd en laat telkens een diepe indruk na bij spelers en toeschouwers. Verschillende kerkgenootschappen en het oecumenisch overleg in Mechelen ondersteunen dit project.

- Kom naar de info-avond **woensdag 12 September** om 19.30 uur, Ter Hertstraat 1 (kapel van ACG Beth-El, v/h Ter Hert, aan Tivoli)
- Voor info: mail naar [hanna.dewulf@gmail.com](mailto:hanna.dewulf@gmail.com) of bel haar op 0474/46.45.76
- Lees er hier meer over: <http://www.memomechelen.be/2018/03/theaterproject-marcusdrama-in-mechelen/>



# De Schepping



God heeft ons de aarde gegeven om er goed voor te zorgen. Help jij ook mee?