

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

62^{ste} jaargang nr. 5 - juni 2018

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Job.

In de Bijbel vind je alle menselijk emoties terug. Het gaat niet alleen over geloof en vertrouwen, ook twijfel en aanvechting krijgen een plaats. Het gaat niet alleen over zegen en dankbaarheid, ook voor rampspoed en opstandigheid is er aandacht. En het opmerkelijke is, dat dat alles er måg zijn, zijn plaats heeft in de Schrift. Omdat het gegeven is met de relatie met de Eeuwige, die zoals elke relatie zijn ups en downs kent.

Ondertussen is voor een moderne lezer het Godsbeeld dat spreekt uit het boek Job niet altijd herkenbaar. Een God die ruimte geeft voor ellende, niet omdat Job zo slecht leeft, maar simpelweg om hem op de proef te stellen, om te kijken of hij zijn geloof ook zal behouden als dat niet leidt tot een welvarend bestaan. Natuurlijk betekent de voorstelling dat ook de Satan niets kan doen zonder de toestemming van de Allerhoogste, dat Hij uiteindelijk in staat blijft het leed te keren, een einde te maken aan alle rampspoed. Maar voor mensen van nu blijft het onbegrijpelijk dat een liefhebbend God zulke dingen kan toelaten - en dat is dan ook tot belangrijkste argument geworden van de atheïsten.

Maar er is een andere mogelijkheid om met dit probleem om te gaan. De weg van Job, die zich niet laat aanpraten dat het toch wel allemaal straf voor zijn zonden zal zijn; die zich niet overgeeft aan de wanhoop en alle geloof vaarwel zegt. Maar die de discussie aangaat met de Allerhoogste. Hij zegt de relatie met de Heer niet op, maar schreeuwt juist tegenover God zijn vragen uit. "Waarom?" "Dit is toch niet eerlijk?" "Bent U dan geen God van recht en van trouw?"

Daarin zit hem dan ook het verschil tussen de manier waarop de Bijbel over Job spreekt en de wijze waarop de Koran hem afbeeldt. De Bijbel tekent Job niet als een fatalist die deemoedig ondergaat wat God hem beschoren heeft, al lijkt het daar wel even op als hij het hoofd buigt en zegt "De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen." (Job 1:21). Job is een mens die met de Ontzagwekkende twist (Job 40:2). En uitgerekend dat blijkt voor de HEER waardevoller dan alle theologische constructies die zijn vrienden bedenken om alles te verklaren (Job 42:7). Het gaat tenslotte niet om de theorie, niet om de dogmatiek, maar om het leven in verbondenheid, een bestaan in gesprek met God. Op de hoogtepunten en de dieptepunten van het leven. Alleen dan kunnen we werkelijk onderscheiden, wat er belangrijk is, omdat het Gods toekomst dient. En alleen dan kunnen we echt als gezegende mensen leven.

JHB

Kerkraad

We openden de vergadering van 7 mei met het lezen van een gedeelte uit Genesis en na het gebed verwelkomen we Matheus Younan en Guido Jans. Matheus voor de aanpassing van de Website (in verband met de online dienst) en het aanmaken van een facebook-pagina voor onze kerk. Guido in verband met zijn belijdenis op zondag 20 mei. Na het gesprek met beiden begonnen we aan onze vergadering. We bekrachtigden de notulen van de vorige vergadering van 9 april. We legden de agenda vast en voegden nog enkele punten toe. We evalueerden de voorbije erediensten van 15 april t/m 6 mei. We namen de correspondentie door.

Bij de themata ging onze aandacht uit naar de komende zondagen 13 mei (Moederdag) 20 en 27 mei en 3 juni met een gastspreker. Elke vergadering spreken we over de vluchtelingen, op zaterdag 26 mei is er te Brussel een speciale vergadering "Over Hoop en Huizen". We proberen iemand van ons af te vaardigen naar deze vergadering. We bekijken de verschillende lijsten (bezoek ouderen – lectoren – koffie – leden en kindernevendienst.

We bespreken ook de gezamenlijke diensten in de komende zomerperiode met de Zandpoort kerk. De zondagse erediensten van 8 – 15 en 22 juli kerken we in de Zandpoortkerk en de zondagse erediensten van 29 juli – 5 en 12 augustus kerken we samen in onze kerk. We bekijken het jaarplan 2018 en de verlofperioden van onze predikant en kerkraadsleden en maken afspraken, dit alles om een goede continuïteit van de kerkdiensten te verzekeren. Met dank ook aan de orgelisten die bereidwillig elke zondagse eredienst op post zijn, we hebben de lijst orgelisten kunnen invullen t/m 21 oktober. We bekeken nog de eerste zondagen van het na jaar (de startzondag van 9 september en de oogstdienst 7 oktober). We kochten een bordje voor het noteren van de te lezen bijbel teksten, na kleine aanpassingen konden we dit omhoog hangen. Heeft u opmerkingen positief of negatief over deze aankoop, laat het ons weten!

Elke 3de dinsdag van de maand gaat de gespreksgroep door samen met de Zandpoort kerk, afwisselend in beide kerken. We spraken nog over de Open Kerkdagen op zaterdag 2 en zondag 3 juni, we hopen de aanwezigen telkens een klein orgelrecital aan te bieden.

We spraken nog over Xavier die met attestatie van een andere kerk overkomt naar onze gemeente. Ook de omhaling van april 2018 kwam even aan bod! We bekeken ook de komende bijzondere zondagen in onze gemeente, deze zijn zondag 10 oktober 2018, 725 jarig bestaan van ons kerkgebouw! En zondag 1 december 2019 het 175-jarig

bestaan van onze gemeente in de Keizerstraat! We overliepen ook de verslagen van de werking, kindernevendienst – senioren – diaconaat – zending – pastoraat en groot kerk verband (district ABL) ! We noteren de punten voor de volgende vergadering die we houden op maandag 11 juni! Heeft u iets te melden of wil u iets zeggen, preek ons aan of zend een mailtje! Na de rondvraag sloten we de vergadering met een avondlied uit onze zangbundel.

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

05 juni	Sali Younan
12 juni	Fahmi Maghi
12 juni	Nathalia Nafarin
15 juni	Jozef Uytgeerts
16 juni	Maria Camps wwe. Van Rooyen
17 juni	Lutgarde Van Goethem wwe. Denivelle
19 juni	Piaternella van Leeuwen wwe. Ter Haar
20 juni	Louis Van Cammeren
28 juni	Paul Cornelis
28 juni	Hugo Wilmaerts.



We wensen deze jarigen Gods rijke zegen toe en een fijne verjaardag.

In memoriam

Op zondag 13 mei kwam er een einde aan het leven van Cyriel Van Doren. Hij werd ruim 85 jaar oud. Cyriel kwam regelmatig naar onze diensten, zolang zijn benen hem konden dragen. Hij had het protestantse geloof van huis uit meegekregen, en je kon merken dat dat voor hem belangrijk was doordat hij geregeld stukjes uit kranten en tijdschriften die hem bijzonder raakten, uitknipte en meegaf 'voor de catechese'.



Cyriel had hart voor jonge mensen. Maar het meest leefde hij voor zijn muziek: zijn pianola's en vooral zijn Decap-orgel waren zijn lust en zijn leven. Hij ging graag een paar dagen naar zee, waar hij ook een appartementje bezat, maar keerde steeds met evenveel plezier naar huis terug om weer van de muziek te kunnen genieten - als het orgel speelde, zag je zijn ogen glinsteren. Cyriel was tevreden met zijn bestaan en ried iedereen aan om vooral positief in het leven te staan. Er was echter één ding, waar hij als een huis tegen opzag: dat hij aan het eind van zijn leven naar een home zou moeten, waar hij zijn instrumenten niet kon meenemen. Dat is hem gelukkig bespaard gebleven. De HEER moge zich ontfermen over hem en over hen die hem moeten missen.

Geloofsbelijdenis



Op de Pinksterzondag mochten we er getuige van zijn, hoe Guido Jans zijn vertrouwen uitsprak in die Heer, die ons leven in handen houdt en ons opheft boven onze eigen beperkte mogelijkheden uit. Een bemoedigend teken, dat ons eraan mag herinneren, dat de geschiedenis van God-en-mensen niet ophoudt, maar steeds verder gaat, dat Gods Geest telkens opnieuw mensen

vindt die het estafettestokje van de traditie willen overnemen en verder dragen.

Guido koos het volgende lied uit om af te spelen tijdens de dienst, omdat dat voor hem zo veel betekent (<https://youtu.be/hS9yvRut6PQ>)

You Raise Me Up

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

There is no life no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up...

U tilt mij op

Als ik down ben en oh, mijn ziel is zo lusteloos
als zorgen komen en mijn hart is belast
dan heb ik geen woorden en wacht hier in de stilte
totdat U komt en een poosje bij mij gaat zitten

U tilt mij op zodat ik op bergen kan staan
U tilt mij op om te lopen op stormachtige zeeën
ik ben sterk, wanneer ik op Uw schouders ben
U tilt me op naar meer dan ik kan zijn.

Er is geen leven, geen leven zonder honger
ieder rusteloos hart slaat zo onvolmaakt
maar wanneer U komt en ik vervuld wordt met verwondering
dan denk ik dat ik een glimp van de eeuwigheid ervaar

U tilt mij op...



Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2018

Het is nog niet zo lang geleden, dat we bij u aanklopten voor een vrijwillige bijdrage. Toch is het al weer tijd voor de tweede ronde.

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 12 of woensdag 13 juni 2018 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of (bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 2 van dit kerkblad De Brug).

Liedboek

In ons liedboek, zingen en BIDDEN in huis en kerk, staan mooie liederen maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 93 staat het volgende van de hand van Lloyd Haft, naar Psalm 28.

Ik zal u blijven storen
met mijn stem :
ik laat mij nog niet los van u begraven.
U mag mijn woede horen
want ik woed om u .
Wat zoeken mijn overgebleven handen hier
behalve u ?
Hoor mijn roep dan. Weet met mij:
dat u zult zijn ! Dat hoop ik,
dat houdt mijn hart, mijn handen gaande.
Wat zeg ik liever, dan dat u er bent ?

Uitgekozen door Georges

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 03 juni
ds. S. Fuite

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Syrië

zondag 10 juni
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale kas

zondag 17 juni
ds. G. Snauwaert

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad

zondag 24 juni
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Gemeenteleven

zondag 01 juli
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Orgelfonds



Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
03/06	Guyny	Aysel
10/06	Hermien	Henriëtte
17/06	Hanne	Godelieve
24/06	Wibe	Chris
01/07	Matheus	Jelle



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Agenda

11 juni	Kerkraad - kerkzaal 19u45
18 juni	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
21 juni	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
24 juni	Afscheid ds Ina Koeman - 15u Lange Winkelstraat 5, Antwerpen
25 juni	Gezamenlijke gespreksgroep - 19u30 Zandpoortkerk
28 juni	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30

Israël, de droom van Theodor Herzl (deel IX)



Jaffa bestaat al 3.500 jaar, is één van de oudste steden ter wereld en wordt in de Bijbel meermaals genoemd. Jona “daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging” (Jona 1: 3, HSV) en Petrus verbleef er bij Simon de leerlooier (Handelingen 9: 43).

Vandaag telt Jaffa 30.000 joodse en 16.000 Arabische inwoners. De oude haven met haar kunstgalerijen, theaters, souvenirwinkels, cafés en restaurants is een toeristische trekpleister. Bekend zijn onder meer de Sint-Petruskerk, de Zeemoskee (Masjdjid al Bahr) en de vlooiemarkt. Aan de klokkentoren werd van 1900 tot 1903 gebouwd, ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van de Ottomaanse sultan Abdul Hamid II (1842-1918). In Jaffa stichtten de christelijke journalisten Issa el-Issa (1878-1950) en zijn neef Yousef el-Issa (1870-1948) in 1911 de krant Falastin (“Palestina”), die al spoedig één van de belangrijkste bladen van het land werd en een vroege uiting was van Palestijns nationalisme. De el-Issa's ijverden voor een arabisering van de Grieks-gedomineerde orthodoxe kerk en waren tegenstanders van joodse immigratie, die zij op termijn als een bedreiging voor de Arabieren zagen.

Hoe idyllisch Jaffa vandaag ook mag lijken, de stad kende in de eerste helft van de 20e eeuw een woelige geschiedenis, waarover onze gids Hans overigens niks vertelde. In 1921 werden bij rellen 47 joodse inwoners gedood. De grote Arabische opstand van 1936 tot 1939 begon in Jaffa. Om rellen beter te kunnen bedwingen, bliezen Britse militairen in juni 1936 over een hele strook van oost naar west alle huizen op. Economisch was Jaffa de grootste haven van Mandaat-Palestina, waarbij vooral appelsienen een belangrijk uitvoerproduct waren. Cultureel was Jaffa het hart van Arabisch sprekend Palestina: bioscopen trokken volle zalen met Egyptische en Amerikaanse films, er waren theaters en de meeste boeken en kranten werden hier gepubliceerd. Zelfs de Egyptische wereldster Umm Kulthum trad ooit op in Jaffa! In 1945 telde de stad, bijgenaamd de Bruid van Palestina, 101.580 inwoners, waarvan 53.930 moslims, 30.820 joden en 16.800 christenen.

In de laatste maanden van Mandaat-Palestina ontrolde zich een tragedie. Op 4 januari 1948 liet de joodse terreurgroep "Lehi" een vrachtwagen vol springstof ontploffen bij de Serrani, het uit de Ottomaanse tijd daterende stadhuis, een aanslag waarbij 26 doden en honderden gewonden vielen. Vanaf 25 april 1948 beschoot de zionistische militie Irgoen de stad drie dagen lang met mortieren, waardoor grote aantallen burgers gedood werden en hysterische paniek uitbrak. Irgoen, dat geleid werd door Menachem Begin (1913-1992), moest het bombardement stoppen nadat de Britten ermee dreigden het naburige Tel Aviv te beschieten, maar duizenden Arabieren bleven in grote chaos de stad uit vluchten, die werd verdedigd door 1.500 vrijwilligers. Jaffa capituleerde op 13 mei 1948 voor de 5.000 man sterke joodse militie Hagana en Irgoen, één dag voor de onafhankelijkheid van Israël. Er bleven slechts zo'n 4.000 Arabische inwoners over, die uit hun huizen werden gejaagd en samen gedreven in de wijk al-Ajami, die een omheind getto werd onder bewaking van soldaten met honden. De stad en de opslagplaatsen in de haven werden uitgebreid geplunderd terwijl joden in wanorde de huizen van verdreven Arabieren kwamen bezetten. Vanaf december 1948 vaardigde de nieuwe staat Israël "wetten betreffende afwezige eigenaars" uit, die erop neer kwamen dat de regering kon beschikken over de eigendommen van de gevluchte Arabieren. Verlaten Arabische stadswijken en dorpen werden herbevolkt door joodse immigranten, die massaal toestroomden. Zo waren tegen oktober 1949 reeds 25.255 nieuwe immigranten gehuisvest in nederzettingen gesticht op de plek van vroegere Arabische dorpen of wijken, wat voor de regering goedkoper was dan wanneer zij zelf nieuwe behuizing moest laten bouwen. Het gevolg is dat voor sommige huizen twee verschillende

eigenaars twee verschillende eigendomstitels hebben: een Arabische eigenaar met een akte uit de tijd van Mandaat-Palestina en een joodse eigenaar met een Israëliische akte. In de oorlog van



1947 en 1948 zijn ongeveer 750.000 Palestijnse Arabieren gevlucht of verdreven en de meesten kregen naderhand geen toelating om terug te keren. Deze gebeurtenissen worden door hen de "Nakba" genoemd, "de ramp". Omdat de Palestijnse milities slecht georganiseerd waren en een eengemaakt leiderschap ontbrak, maakten ze weinig kans tegen hun veel beter voorbereide joodse tegenhangers. Op 15 mei 1948, één dag nadat David Ben-Goerion de Israëliische onafhankelijkheid had uitgeroepen, vielen troepen uit Egypte, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon het Palestijnse gebied binnen om de joodse staat in de kiem te smoren. Enkele van deze buurlanden hadden hun eigen agenda en hoopten een deel van het vroegere Mandaat-Palestina te annexeren. "Dit wordt een uitroeiingsoorlog (...). Het maakt niet uit hoeveel joden er zijn, we zullen ze allemaal de zee invegen", luidden de woorden van Abd al-Rahman Azzam Pasha, de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Het piepjonge Israël weerstond de aanval, maar dit soort retoriek zal de Israëliërs, nauwelijks enkele jaren na het einde van de Shoah, zeker niet hebben aangezet tot mildheid tegenover de Palestijnse Arabieren, die hadden gehoopt spoedig te kunnen terugkeren naar hun dorpen en steden. Veel Arabische Jaffawi's vluchtten in 1948 naar de Gazastrook, naar Tulkarm of naar het buitenland en daar wonen zijzelf en hun afstammelingen nog altijd. Uitzicht op terugkeer naar hun geliefde Jaffa is er niet, hoe zou dat ook kunnen? Waar zij eens woonden, leven nu al generaties lang andere mensen en hetzelfde geldt voor zoveel andere Palestijnse steden en dorpen. Sommige huizen en dorpen bestaan zelfs niet meer! Beste lezers en lezeressen, ik weet dat veel christenen Israël hartstochtelijk liefhebben en dat is niet verkeerd. Maar om het land echt goed te begrijpen, moet je het bekijken vanuit alle invalshoeken en dat is waarom ik vandaag het droevige lot van de Arabische Jaffawi's wat uitgebreider behandel, het kan immers model staan voor de Nakba in breder perspectief. Over wie schuldig is aan wat, woeden

verhitte discussies tussen geschiedkundigen, maar elkeen van ons zal wel beseffen dat het verlies van zijn heimat voor een volk een tragisch en traumatisch gebeuren is.



De kuststad Netanya was de laatste halte op onze reis door Israël. De stad is gegroeid uit een in 1929 gestichte nederzetting van citruskwekers en werd vernoemd naar de joods-Amerikaanse filantroop Nathan Straus, van wie de stichters hoopten geld te krijgen. Uiteindelijk hield Nathan Straus zijn portefeuille gesloten, maar de naam veranderde niet meer. Vandaag telt Netanya 210.834 inwoners, allemaal joden. Netanya ligt in de vlakte van Sharon, net op de plek waar het eigenlijke Israël op zijn smalst is. Tulkarm, behorend tot de Palestijnse gebieden, met 51.300 inwoners (waarbij nog de 10.000 bewoners van een naburig vluchtelingenkamp moeten geteld worden) ligt op slechts 14 kilometer! Deze geografische ligging maakte Netanya kwetsbaar voor terrorisme en tijdens de Tweede Intifada (Palestijnse opstand van 2000 tot 2005) werden in Netanya verscheidene aanslagen gepleegd. De moorddadigste van deze aanvallen was de Pesachslachting van 27 maart 2002, waarbij een Palestijnse zelfmoordterrorist van Hamas verkleed als vrouw een bom liet ontploffen tijdens een sedermaaltijd in het Park Hotel. Er vielen 31 doden (waaronder de dader) en 140 gewonden. Sedert de bouw van de Westoeverbarrière (grotendeels in 2015) lijkt dit probleem opgelost. De Westoeverbarrière is een constructie van bijna 10 meter hoge betonnen muren, torens, controleposten, prikkeldraad en greppels die zich 700 kilometer lang door het heilig land slingert en het eigenlijke Israël scheidt van "de gebieden". Netanya telt heel wat immigranten, onder meer uit Rusland en ook verscheidene duizenden uit Frankrijk. Het is

de stad in Israël waar het meeste Frans wordt gesproken en in Le Point van 12 februari 2015 wordt ze zelfs ietwat overdreven "le petit Paris d'Israël" genoemd. Om maar te zeggen dat je er moeiteloos stokbrood en croissants kan vinden...

Netanya is een badstad en het deed deugd onze reis rustig aan de zee te kunnen eindigen. Tot mijn verbazing waande ik mij bijna aan de Azurenkust in plaats van in het Nabije Oosten, met op het strand joodse meisjes en vrouwen in weinig verhullende badkledij, terwijl wat verderop aan een cocktailbar luide Hebreeuwse popmuziek door de boxen schalde. Het contrast met de zedig bedekte haredische jodinnen uit Jeruzalem kon niet groter zijn. En zo bleek weer eens hoe Israël tegelijk traditie en moderniteit koestert. Een echt "oudnieuwland"...

Hugo Wilmaerts

Bronnen:

- Engelse, Nederlandse en Franse Wikipedia
- Lost Cities of Palestine (Al Jazeera)
- Jaffa: Divided it fell (The Independent, 21 januari 2006)
- From the Archive 26 April 1948: Irgun fails to seize Jaffa (The Guardian)
- Jaffa's Arab haven of coexistence resists an influx of Jewish hardliners (The Guardian 18 juli 2010)

Noot:

- oudnieuwland: Theodor Herzl publiceerde in 1902 de utopische roman "Altneuland", waarin hij beschreef hoe een toekomstige "jodenstaat" er zou moeten uitzien
- Jaffa: wordt in de meeste Nederlandse Bijbels "Joppe" genoemd
- Umm Kulthum (1904-1975): wereldberoemde zangeres, verkocht 80 miljoen platen, bijgenaamd "de Stem van Egypte" of "de Ster van de Oriënt". Een tijdlang gaf ze elke eerste donderdag van de maand een radioconcert, wat in Egypte telkens het openbare leven deed stilvallen. Op de dag van haar begrafenis stonden 4 miljoen rouwende Egyptenaren langs de straten.
- Nathan Straus (1848-1931): zakenman en filantroop, mede-eigenaar van de Amerikaanse winkelketen Macy's
- Sharon: centraal deel van de Israëlische kustvlakte (in Nederlandse Bijbels meestal "Saron", zie o.m. Kronieken 5: 16, Hooglied 2: 1)
- Hamas (Arabisch letterwoord dat "Islamitische Weerstandbeweging" betekent): terreurgroep en politieke partij, sedert 2007 alleen aan de macht in de Gazastrook
- Lehi (Hebreeuws letterwoord dat "Strijders voor de Vrijheid van Israël" betekent): zionistische terreurgroep in Mandaat-Palestina, in 1940 gesticht door Avraham Stern, streefde naar "een totalitaire Hebreeuwse republiek" en zocht tot tweemaal toe een verbond met de nazi's tegen de Britten. Het bekendste lid was de latere Israëlische eerste minister Yitzhak Shamir (1915-2012)



FEESTELIJKE
AFSCHEIDSDIENST

ds. Ina Koeman

WAT BLIJFT
IS MORGEN!



U bent van harte uitgenodigd voor de viering op 24 juni 2018.

Aanvang 15 uur in de protestantse kerk

aan de Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen.

Na de dienst volgt een feest, waarbij u allen bent uitgenodigd.

Indien u een korte toespraak wilt houden, meldt u dat bij Koen Kinsbergen,
voorzitter van het PSC (koen.kinsbergen@gmail.com)

Uw auto kunt u evt parkeren op de parking van de UA naast de kerk.

Namens het bestuur van het PSC en de Commissie Stadspredikant

Job



Job verliest alles - zijn vee, zijn kinderen, zijn oogst - alleen zijn vrouw blijft over.
Toch geeft hij zijn vertrouwen op de HEER niet op.