

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

61^{ste} jaargang nr. 9 - november 2017

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

**Kerkgebouw en
Secretariaat:** Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22** t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Eeuwig leven

Als christenen leven we van het evangelie, van de blijde boodschap, dat Christus de dood heeft tenietgedaan. Toch staat die blijdschap niet altijd op hun gezicht te lezen. Dat heeft er alles mee te maken dat we in een onverloste wereld leven. Er is van alles gaande waar we niet van weten, hoe het zal aflopen, op het gebied van milieu en klimaat, oorlog en terreur, de internationale politieke situatie. Wie dat allemaal weglacht, neemt de werkelijkheid niet serieus. Maar wie dat als de laatste waarheid beschouwt, neemt God niet serieus.

Het christelijk geloof is geen garantie voor een voorspoedig en zorgeloos bestaan. Vanaf het begin hebben de volgelingen van Jezus moeten delen in Zijn lijden. En de eeuwen door zijn de burgerlijke en geestelijke overheden de christenen blijven vervolgen omdat die hun machtsaanspraken niet serieus genoeg nemen en altijd blijven doorvragen naar de wil van God met ons leven.

Maar wij hebben een machtig bondgenoot in de Heer, die de Zijnen nooit in de steek laat, in Hem die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij staat ons bij. Hij geeft ons woorden om te spreken. Hij wijst ons wegen om te gaan. Hij zal ons redden als wij de trouw en de standvastigheid niet opgeven, desnoods door de dood heen.

Want Gods horizon is ruimer dan de onze. Waar wij niet voorbij die laatste grens kunnen zien, overziet Hij leven en dood. Zo redt Hij ons uit de greep van het kwaad, verlost Hij ons uit de macht van de dood, zodat wij nu al als Zijn kinderen mogen leven in een relatie met Hem waar de dood geen einde aan kan maken.

God laat ons niet los, Zijn geschiedenis met Zijn Schepping gaat door, wat er ook gebeurt. En wij worden geroepen om ons leven door Hem te laten richten, onze verantwoordelijkheid op te nemen en als Zijn kinderen te leven in de zekerheid dat Hij alles goed zal maken.

Is dat niet reden voor een diepe dankbaarheid en vreugde?

JHB

Kerkraad

Vóór de vergadering van 3 oktober zaten we samen met de Kerkraad van de Zandpoort kerk om te praten over de gezamenlijke diensten in de zomerperiode en de evaluatie hiervan. We zijn van mening dat dit voor herhaling vatbaar moet zijn ook voor het komende jaar 2018 en maken hierover afspraken. We hadden het over Hoop en Huizen voor de vluchtelingen, het blijkt zeer moeilijk een goede woning te vinden voor de vluchtelingen en dan nog betaalbaar ook! We zoeken naar oplossingen hiervoor. We hadden het over de Hervormingsdienst van 29 oktober die we samen houden bij ons in de kerk in de Keizerstraat. We bieden na de gezamenlijke dienst aansluitend een Stadswandeling aan, die door ons kerklid Paul Cornelis is samengesteld. Frank Pouillart, (lid van de Zandpoort kerk) stelt voor deze wandeling te gidsen. Deze wandeling kan later ook nog eens hernomen worden indien er veel belangstelling voor zou zijn en deze ook aan te bieden aan de Toeristische dienst van de Stad. We stelden ook voor om samen een gemeente uitstap te organiseren (een tentoonstelling in Utrecht over de Hervorming?). Eventueel ook een gespreksgroep op te richten die samen komt op de derde dinsdag van de maand. We bekeken ook of het mogelijk is om samen iets te doen rond senior- en jeugdwerking. Bij de rondvraag leek iedereen positief.

De vergadering van 3 oktober werd geopend met het lezen van Psalm 19 verzen 8 t/m 15 over Gods majesteit in de schepping en in de wet. Na het gebed en de verwelcoming werden de notulen van de vorige vergadering (4 september) goed gekeurd en werd de agenda vastgelegd. Er werd één puntje toegevoegd, de oogstdienst van zondag 8 oktober. De taken hiervoor werden verdeeld. Daarna evalueerden we de erediensten van 10 september t/m 1 oktober. We stelden vast dat de startzondag van 10 september goed en gezellig was en de kerkgangers tevreden waren met het verloop. De eetwaren en goederen die, door u meegebracht werden geschonken aan de vereniging Sint Vincentius, gerund door vrijwilligers, een vereniging die zich belangeloos inzet voor de minder bedeelden in onze stad. Zij doen hetzelfde werk als SOS Hulpbetoon, dat we vroeger steunden, maar deze zijn gestopt omdat het gebouw waarin zij zaten werd verkocht en dus moesten verhuizen, terwijl zij gezien de vrijwilligers reeds wat ouderdom hadden die hele verhuis ook niet zagen zitten om dan weer opnieuw alles op te starten. Ook Sint Vincentius wordt gerund door oudere mensen. We namen de correspondentie door en begonnen aan de Themata. We hadden het toch nog even over de startzondag van 10 september met aansluitend in de namiddag het zingen van Luther liederen en de begeleiding van deze op het orgel door verschillende

orgelspelers. Er was heel wat belangstelling, ook vanwege leden van de Zandpoort kerk, toch verlieten enkele bezoekers de kerk na het zingen van de eerste liederen! We keken nog naar de data 24 en 25 december wie er dan orgel kan spelen, omdat deze data nog open staan! Verder spraken we nog over de vluchtelingen. Over de diverse lijsten en stelden vast dat voor de lijst koffie schenken en nadien de afwas er de laatste tijd weinig animo is! We spraken ook nog over de Hervormingsdienst van zondag 29 oktober, die we samen vieren met de Zandpoort kerk, dit jaar in onze kerk in de Keizerstraat. We spraken ook over het jaarplan 2018 en de invulling van de open zondagen, wanneer onze predikant met verlof is of elders voorgaat in een gemeente. We spraken ook over de ingekomen vraag om Online gebedsdiensten, dit gaan we nog verder bekijken. We hadden het nog over de Groot Huis bezoeken van 24 en 26 oktober. Thema hiervoor, liederen. Iedereen heeft wel een favoriet geestelijk lied toch? En ja, we spraken ook al over de Kerstvieringen, Kerstavond dienst op zondag 24 december om 20 uur en Kerstdag dienst op maandag 25 december om 10 uur met daarna een maaltijd, naar jaarlijkse traditie. We merkten ook nog op dat er belangrijke data in het verschiet zijn, in 2018 is het gebouw waarin we kerken 725 jaar en in 2019 bestaat onze gemeente 175 jaar! Na de verslagen van de diverse werkingen, stelden we de Themata punten vast die op de vergadering van maandag 13 november weer op de agenda moeten staan. Heeft u iets te zeggen, te melden of suggesties voor die volgende vergadering, laat het ons weten.

Georges

In memoriam Frits ter Haar

Op 17 oktober kwam er een eind aan het leven van Frits ter Haar na een zware ziekte. Hij bereikte de leeftijd van 95 jaar. Frits maakte indruk door zijn inzet voor de mensen rondom hem, door zijn standvastig geloof en door de trouw waarmee hij de diensten en andere kerkelijke activiteiten bezocht zolang dat ging. Ook zijn optimistische levensvisie en zijn humor zullen we niet gauw vergeten.

In de rouwdienst lazen we uit Romeinen 8, een tekst die ook op de rouwkaarten stond: "Ik ben ervan overtuigd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God." Moge dat geloofsvertrouwen, dat het leven van Frits tekende, nu ook tot troost zijn voor hen die achterblijven.



Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41
Georgette Saliba 015 - 41 31 85
Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64
Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

11 november Naomi Ntamba
15 november Wibe Brouwer
17 november Daniël Van Cammeren
22 november Cyriel Van Doren
29 november Nelly Luteijn



We wensen alle jarigen een gezegende en blijde verjaardag !

Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
05/11	Hanne	Henriëtte
12/11	Wibe	Chris
26/11	Guyny	Godelieve
03/12	Hermien	Aysel



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 05 november organist: Th. de Jongh
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 12 november organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Protestantse Solidariteit
Met een presentatie van Protestantse Solidariteit

zondag 19 november
Gemeente-uitstap Utrecht

zondag 26 november organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds
Voleindingszondag; gedachtenis overledenen; H. Avondmaal

zondag 03 december organist: Th. de Jongh
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kerkblad
Eerste Adventszondag

Agenda

06 november Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
13 november Kerkraad - kerkzaal 19u45
19 november Gez. gemeente-uitstap Utrecht - Zandpoortvest 9 uur
20 november Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
21 november Gezamenlijke gesprekskring - Zandpoortkerk 20 uur
23 november Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
30 november Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30

Gemeente-uitstap in de voetsporen van Luther

Het Catharijneconcent is het belangrijkste museum voor christelijke geschiedenis en kunst in de Benelux. Het is gevestigd in een mooi oud kloostergebouw in de binnenstad van Utrecht en presenteert een uitgebreide collectie die van de Middeleeuwen tot de 21e eeuw reikt.



Uiteraard besteedt het Museum Catharijneconvent aandacht aan het jubileum van

de Reformatie. Op 22 september opende een tentoonstelling over Luther en de Reformatie in de Lage Landen.

In het kader van de hernieuwde samenwerking tussen de beide protestantse gemeenten van Mechelen hopen we dit museum samen met de leden van de Zandpoortkerk te bezoeken.

Op **zondag 19 november** willen wij met auto's of met een gehuurde bus naar Utrecht rijden. Na een inleiding zullen we de tentoonstelling bezoeken. Omdat Utrecht vele bezienswaardigheden heeft, willen we naast het bezoek aan het Catharijneconvent nog iets anders bekijken, bv. de Utrechtse dom, één de belangrijkste kerken van Nederland.

In verband met de organisatie is het van belang dat u zich vooraf aanmeldt bij één van de kerkraadsleden. Dan hoort u vanzelf meer over de planning en de kosten.

(Scheur)kalender

Zoals gebruikelijk wordt er in de kerkzaal weer een intekenlijst opgehangen, waarop u uw naam kunt zetten als u met Kerst liever een scheurkalender ontvangt dan een dagboekje. Wacht u niet te lang met invullen?



Belgisch-Duits convent op de Ebernburg

Eind augustus kwamen 38 theologen en andere geïnteresseerden uit Duitsland, België en Nederland samen op de Ebernburg nabij Bad Kreuznach. Deze traditie van jaren om in een Belgisch-Duits convent samen te komen, had dit jaar een speciaal tintje: de herdenking van 500 jaar reformatie dit jaar. Daarom stond er ook een bezoek aan de stad Worms op het programma.

Het thema was: **Reformatie – Missie – Tolerantie**

All Morgen ist ganz frisch und neu, des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. (Johannes Zwick (1496 - 1542)

Deze woorden zongen we aan het begin van de slotdienst. Woorden die het denken van Martin Luther gestempeld hebben en die teruggaan op de bekende woorden van Paulus in de Romeinenbrief: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost." (3, 23f). Die genade en trouw van de HEER die in de tijd van de Reformatie nieuwe aandacht kregen, die stonden op verschillende manieren centraal tijdens het convent.

Wat betekent dat voor ons mensen aan het begin van de 21^e eeuw? Wat betekent het voor het kerkzijn en voor onze missie in de wereld? Hier een paar gedachten, vragen en ervaringen die voorbij kwamen:

Woorden van Luther die ook nu nog als denkdwtjes van betekenis kunnen zijn: De mens staat niet in het middelpunt, maar voor God – Religie is geen deel van de moraal, maar een unieke dimensie van het menszijn – Een christenmens hoeft niet alleen te gehoorzamen, maar een christen is tegenover ieder ander mens vrij.

Belangrijke vragen voor een missionaire kerk aan het begin van de 21ste eeuw: Wat voor kerk/gemeente willen we zijn? Wat voor kerk/gemeente zou God willen dat we zijn? Wie zijn onze naasten? Jezus vroeg: wat wil je dat ik voor je doe?

Een Duitse theoloog met Afrikaanse wortels sprak over tolerantie en missie en confronteerde ons met het gegeven dat het christendom in Afrika wel missie, maar geen reformatie gekend heeft.

De laatste avond was er een wijnproeverij, waarbij enkele deelnemers voor een ludieke noot zorgden.

Voor 2018 is er traditiegetrouw weer een Belgisch-Duits convent gepland. Ik heb het als een inspirerende ontmoeting ervaren voor het eigen werk in de kerk, daarom: van harte aanbevolen.

Andries Boekhout, Oostende

Israël, de droom van Theodor Herzl (deel III)

Beste lezers en lezeressen, welke christen heeft nooit van Nazareth gehoord, waar de engel Gabriël aan Maria aankondigde dat ze de Messias zou baren (Lukas 1:26) en waar Jezus opgroeide (Matteüs 2:23, Markus 1:9) maar ook verworpen werd (Lukas 4:28)?

Vandaag is Nazareth met meer dan 75.000 inwoners de grootste Arabische stad van Israël en dat is eigenlijk te danken aan een jood. Om hun stad te behoeden voor beschieting en vernieling capituleerden de Nazareners op 16 juli 1948 voor de pas gevormde "Israëlische Weermacht" (*), na wat flauwe weerstand. De overgave werd geformaliseerd in een geschreven overeenkomst, waarbij de stadsbestuurders beloofden alle vijandelijkheden te staken in ruil voor een garantie vanwege de Israëlische officieren dat de stad en haar 15.500 inwoners van toen ongedeerd zouden blijven. Toch kreeg brigadecommandant Benjamin "Ben" Dunkelman nog geen dag later van generaal Haim Laskov het bevel Nazareth te ontruimen. De Canadese jood Ben Dunkelman (1913-1997) was een geharde militair uit de tweede wereldoorlog die als vrijwilliger meevocht in de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog en zijn inzicht was meermaals cruciaal geweest voor de prille Israëlische Weermacht. "Verbijsterd en geschokt" meldde Ben Dunkelman aan zijn overste dat hij weigerde zijn woord te breken en hij verdreef de Arabieren van Nazareth niet. Hierop werd hij door generaal Laskov ontheven van zijn post als militair bestuurder. Maar Ben Dunkelman verliet Nazareth pas nadat hij zijn vervanger Avraham Yaffe op erewoord had laten beloven dat hij de stad niet zou laten ontruimen. Toen generaal Haim Laskov zag dat ook Avraham Yaffe de Nazareners niet verdreef, wendde hij zich tot eerste minister David Ben-Goerion zelf. Bevreesd voor een schandaal in de christelijke wereld, stelde die zijn veto tegen een ontruiming (**). Nazareth telde immers in die dagen een christelijke meerderheid van 60% en de jonge joodse staat kon slechte reclame missen. De Arabieren van Nazareth bleven dus waar ze waren en ze zijn er tot de huidige dag. Wel stichtten de joden in 1957 hun eigen stad Nazareth Illit (Opper Nazareth) op land geconfisqueerd van de Arabieren. Vandaag telt Nazareth Illit 40.000 inwoners, waarvan 64% joden, 14% christenen en 4% moslims.

Een gevolg van de onafhankelijkheidsoorlog was dat hoofdzakelijk islamitische vluchtelingen uit Haifa, Tiberias en een dozijn andere Galilese dorpen en steden toestroomden naar Nazareth, waardoor de bevolkingsbalans omsloeg. De stad telt thans 70% moslims en 30% christenen. In 1999 barstten spanningen uit tussen beide



Kerk van de synagoge van Nazareth (Lk. 4: 15)

gemeenschappen toen de moslims een grote moskee wilden bouwen tegenover de Aankondigingskerk die het stadszicht domineert. Aanvankelijk had de Israëlische regering hierin toegestemd, maar later trok ze die toestemming weer in na twee dagen van gewelddadige confrontaties tussen christenen en moslims, en na protest vanuit het Vaticaan. Vanaf toen hebben moslims op de toegangsweg naar de kerk een grote banier gehangen met Koran-verzen, wat duidelijk provocatief bedoeld is. Maar ook binnen de christelijke gemeenschap zelf bestaan spanningen. Zo tracht de laatste jaren een oosters-orthodoxe priester genaamd Gabriël Nadaf jonge christenen te overhalen tot vrijwillige legerdienst, iets waar anderen dan weer verwoed tegen zijn uit Palestijnse solidariteit. Sommigen vermoeden zelfs een “verdeel en heers” strategie van de regering Netanyahu. Uiteraard gaat het hier om botsende identiteiten en conflicterende loyaliteiten. Zijn Israëls Arabieren (20% van de bevolking) Israëliërs of Palestijnen? Moeten ze loyaal zijn aan een staat waar de wet niet volledig dezelfde is voor joden en Arabieren? De “wet van terugkeer” geldt immers uitsluitend voor joden van heel de wereld, in 1948 gevluchte Arabieren mogen niet terugkeren naar het land van hun voorvaders. Er zijn 1.658.000

Arabieren in Israël, religieus verdeeld in 82% moslims, 9% christenen en 9% droezen.

Christenen vormen in heel Israël zo'n 2% van de bevolking en daarvan is 80% Arabisch sprekend. Onze broeders en zusters zijn de hoogst opgeleide groep van het land: 69% van de christenen behaalt zijn middelbaar onderwijsdiploma, tegenover 64% van de droezen, 61% van de joden en 50% van de moslims. Ook in het hoger onderwijs zijn christenen het meest succesvol en dit leidt tot een sociaal-economische status meer gelijkend op die van de joden dan op die van de moslims. Hun werkloosheidsgraad is de laagste van alle etnoreligieuze groepen! Demografen weten dat naarmate vrouwen hoger opgeleid zijn, ze meestal minder kinderen hebben, wat zich in Israël weerspiegelt in lage geboortecijfers bij christenen tegenover hoge geboortecijfers bij moslims en orthodoxe joden. De florissante positie van de Israëlische christenen contrasteert sterk met de situatie in de rest van het Midden-Oosten, waar het voortbestaan van krimpende christelijke gemeenschappen bedreigd wordt door geweld en emigratie. Sedert enkele jaren bestaat in Israël ook een pastoraal voor Hebreeuws sprekende katholieken, geleid door Broeder David Neuhaus, een bekeerde jood. En volledigheidshalve moet ik nog vermelden dat er zo'n 8.000 à 20.000 eveneens Hebreeuws sprekende messiaanse joden zijn, dit zijn joden die Jezus erkennen als Messias.

Vanaf Nazareth is het slechts 16 kilometer tot aan het Meer van Galilea. En dat is waar het allemaal is gebeurd! Rond het Meer van Galilea spendeerde de Here Jezus het grootste deel van zijn openbaar leven, daar oefende hij zijn ambt uit, daar bewerkte hij zijn wonderen. In



Mozaïek in de kerk van Tabgha

Capernaum kan je de ruïnes zien van Petrus' huis, Tabgha is de plek van een broodvermenigvuldiging, op de Taborberg vond de Transfiguratie plaats (zie Matteüs 17:1-8). We maakten een boottochtje op het Meer, waar Jezus over het water wandelde (Markus 6:45-53).

Maar het allermooiste vond ik de Berg van Zaligsprekingen. In de tuin

met zijn weelderige plantengroei en magnifieke kleurpalet van bloemen kun je in de schaduw van de bomen mediteren over Jezus' acht zaligsprekingen, die te lezen zijn op metalen platen bevestigd aan stenen. Boven op de berg staat een achthoekige kerk vanuit wiens galerij je over het Meer van Galilea kan uitkijken tot aan de Golan-hoogvlakte 13 kilometer verderop aan de overkant. Ik sloot mijn ogen en in mijn dagdream werd de kerk een hemels Jeruzalem neergedaald in het Paradijs, een zalige plek. En is dat niet waar wij hopen op een dag te mogen toeven?

Hugo Wilmaerts

(*) Israëlische Weermacht: in semi-officieel Engels "Israeli Defense Forces" (IDF)

(**) Dat David Ben-Goerion (1886-1973) de Nazareners uiteindelijk niet liet verdrijven, was niet vanzelfsprekend. Toen eveneens in juli 1948 de Israëlische Weermacht de steden Ramla en Lod had ingenomen, vroeg generaal Yigal Allon (1918-1980) aan eerste minister David Ben-Goerion wat hij moest doen met de 50 à 70.000 Arabische bewoners. David Ben-Goerion maakte een energiek wegveeg-gebaar met zijn hand en zei: "Verdrijf hen". Daarop liet luitenant-kolonel Yitzhak Rabin (1922-1995) dit bevel onmiddellijk implementeren. Uiteraard moeten we voorzichtig zijn in ons oordeel over de gebeurtenissen: het jonge Israël werd van alle kanten belaagd en vanuit Lod en Ramla hadden de Arabieren Tel Aviv kunnen bedreigen. Maar hoedanook was deze verdrijving een tragedie voor de bewoners van beide ontruimde steden.

Bronnen:

Engelse Wikipedia

The Toronto Star: "The Toronto Man Who Saved Nazareth" (20 december 2015)

The Independent: "Profile: Peace Through Terror, Yitzhak Rabin" (31 juli 1993)

Washington Report on Middle East Affairs (1994): "Expulsion of the Palestinians: Lydda and Ramleh in 1948"

The Jewish News of Northern California: "Religious rioting ends over Nazareth mosque" (april 1999)

TV-dienst

De VRT heeft ons gevraagd om onze kerkdienst van 25 februari 2018 te mogen uitzenden. De kerkraad heeft daarop positief beslist. We vragen u daarom deze datum alvast in uw agenda's vast te leggen, zodat we niet met een half-lege kerk op de televisie komen.

Themaweek Reformatie in de Bib

Af en toe organiseert de stadsbibliotheek in Mechelen themaweken. Dat betekent dat al haar boeken over een onderwerp in de kijker worden gezet. Daarbij kan een bepaalde schrijver centraal staan (bv. Albert Camus), een literair genre (bv. de poëzieweek) of een thema van maatschappelijk belang (bv. de emancipatie van holebi's).



De twee Mechelse predikanten hebben contact met de stadsbibliotheek opgenomen en voorgesteld om in het kader van het Reformatiejubileum een themaweek over Luther te organiseren. En de stadsbibliotheek heeft toegestemd. Inmiddels werden al de boeken gekozen die worden gepresenteerd.

Twee weken lang, tussen 23 oktober en 4 november, worden op tafels of in vitrines boeken getoond die te maken hebben met Maarten Luther, de Reformatie of het protestantisme in Mechelen. Ook de boeken die werden geschreven over de Zandpoortkerk en de kerk in de Keizerstraat horen erbij. Al deze boeken kunnen worden bekeken of uitgeleend. Misschien komt er nog aanvullende informatie voor de bezoekers van de bibliotheek bij.

Ga dus eens langs bij de bib en neem een kijkje!



PROTEST!

Lutherse lente in Antwerpen 1517-2017



Margaretha wil rust. Jacob wil vrijuit spreken. Hendrik wil eerlijk zijn. Johannes wil de waarheid. Elizabeth wil veiligheid. Nicolas wil schrijven. Anna wil vrijheid. Lambert wil geloven. 500 jaar geleden. Nu. En waar lig jij wakker van?



DONDERDAG 2 NOV '17 - 19.30 UUR
Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (CoSta)
Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen
Inkom: Vrije bijdrage

VRIJDAG 3 NOV - 10.30 UUR
Woonzorgcentrum Sint-Maria, Vredesstraat 93, Berchem

PROTEST! Een musical door jongeren van PROJOP, jeugdwerking van de Verenigde Protestantse Kerk in België in het kader van 500 jaar reformatie.

God houdt de wereld in Zijn hand.



God zorgt goed voor de wereld. Hij zorgt ook goed voor ons.
En dat is iets om blij en dankbaar voor te zijn.