

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

61^{ste} jaargang nr. 8 - oktober 2017

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE93 7510 0260 2367**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Hervormingsdag

(Rom. 12:2v.)



“Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”. Met deze zin uit de NBG-vertaling van de brief van Paulus aan de Romeinen deelden we op Hervormingsdag graag een plaagstootje uit aan onze Gereformeerde broeders en zusters. Alsof we wilden beweren, dat de apostel al partij gekozen had in de latere tegenstellingen tussen de Protestantse kerkgenootschappen. Onzin natuurlijk. Maar Paulus zal net zo min geweten hebben van de kerkscheuring die in 1517 op grond van de ideeën van Maarten Luther zou plaatsvinden. En als hij ervan zou horen, dan zou hij zeker en vast tot kalmte en verdraagzaamheid hebben gemaand, zoals hij ook doet in I Kor. 1:10vv. - en tot trouw aan Christus alleen. Dat dat later tot één van de grondslagen van de reformatorische

kerken is gemaakt (“solus Christus”) betekent niet automatisch dat Paulus dan ook voor hen partij gekozen zou hebben. Hij zet zich immers bovenal in voor eensgezindheid. En voor de vernieuwing die Christus in mensen teweeg brengt zodat zij zich niet in alles aanpassen aan de gangbare meningen en gebruiken (de ‘wereld’) maar God dienen.

En daar is het Luther ook om begonnen. Hij heeft nooit de bedoeling gehad om een concurrerende reformatorische traditie met haar eigen kerkgenootschappen op te richten. Het ging hem erom de Rooms-Katholieke Kerk te hervormen en terug te voeren tot de ware dienst aan God, bevrijd van allerlei buiten-bijbelse overleveringen. Vandaar ook het accent dat hij legde op het gezag van de Schrift alleen (“sola scriptura”) en daarmee op de toegankelijkheid van de Bijbel voor iedereen (hij vertaalde heel de Bijbel in het Duits).

In Worms heeft een kunstenaar ‘de schoenen van Luther’ in brons neergezet, zodat iedereen eens kan voelen hoe het is om in zijn schoenen te staan (zie foto - ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’). Maar persoonlijk heb ik het gevoel, als ik me in zijn positie probeer te verplaatsen, dat hij vandaag vooral verheugd zou zijn vanwege de veranderingen die zich in *alle* kerken aan het voltrekken zijn. De hervorming van de kerk van Rome, waar Christus en de Bijbel meer

centraal zijn komen staan èn de veranderingen in de kerken van de Reformatie, waar we ook wel eens vergeten zijn de ander hoger te achten dan onszelf. Maar Goddank mogen we allen delen in Zijn genade die onze gezindheid voortdurend blijft vernieuwen. JHB

Kerkraad

Op maandag 4 september hielden we onze eerste vergadering na de zomerstop. We begonnen met lezing van Exodus 3 verzen 1 t/m 17 (het brandende braambos en de roeping van Mozes door God). Na het gebed werden de notulen van de vorige vergadering (6 juni) gelezen en goedgekeurd.

We evalueerden de kerkdiensten van 11 juni t/m 3 september, waaronder ook de gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantie met Mechelen Zuid. We spraken af om deze evaluatie ook te doen tijdens een gezamenlijke kerkraadsvergadering. We namen de correspondentie door en begonnen daarna aan de agenda punten.

Eerst en vooral spraken we over de Startzondag van 10 september, de nodige afspraken werden gemaakt. Ook op die dag wordt er een orgelconcert gehouden met Luther-liederen en proberen we deze met de aanwezigen samen te zingen. Verder hadden we het over de vluchtelingen, een altijd weerkerend onderwerp. We evalueerden de diverse lijsten (bezoek – leden – lectoren – koffieschenken – kindernevendienst). We hadden het over de catechese en de jongeren. Over 500 jaar Hervorming en over samenwerking hiervoor met de Kerk van Mechelen Zuid. Een Hervormingsdienst die we met beide Kerken vieren op 29 oktober in de Kerk in de Keizerstraat en waar we ook nog een activiteit willen aan toevoegen (een wandeling en/ of bezoek aan een tentoonstelling hierover).

We hadden het over de verdere invulling van het jaarplan 2017 en de voorbereidingen van het jaarplan 2018. De eerste zondagen van de maanden in het najaar. Over de Groot-huisbezoeken en een thema hiervoor, ook werd onze aandacht gevraagd voor een Online gebedsdienst. Ook het actualiseren van de Website van onze Kerk kwam aan bod.

We bespraken de verschillende verslagen over Kindernevendienst – jeugdkerk – jongerencatechese – senioren – diaconaat – zending – pastoraat en Groot kerkverband.

We sluiten de vergadering af met rondvraag en gebed. De volgende vergadering houden we op maandag 2 oktober in de kerkzaal. Heeft u suggesties of vragen of wenst u iets mede te delen, laat het weten aan de kerkraad of onze predikant. Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01	oktober	Zarifa Eke e. Van Roy.
02	oktober	Mani Kanza e. Ntamba.
05	oktober	Jelle Brouwer.
23	oktober	Henriëtte Liefthing e. Brouwer.
25	oktober	Lilyan Maghi.
28	oktober	Miranda Wilmaerts.



We wensen alle jarigen een prettige verjaardag maar vooral een gezegende tijd door God gegeven !

Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
01/10	Hermien	Jelle
08/10	Hanne	Chris
15/10	Wibe	Godelieve
22/10	Guyny	Aysel
29/10	Hermien	-
05/11	Hanne	Henriëtte



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 01 oktober
ds. J. Brouwer
Jumelagezondag
organist: P. Oerlemans
2° collecte: Itabere

zondag 08 oktober
ds. J. Brouwer
Oogstdienst
organist: E. Poncin
2° collecte: Sint Vincentius Mechelen

zondag 15 oktober
ds. J. Brouwer
organist: P. Oerlemans
2° collecte: WIV

zondag 22 oktober
ds. G. Snauwaert
organist: Th. de Jongh
2° collecte: Synodale kas



zondag 29 oktober
ds D. Gradl/ds J. Brouwer
*Hervormingsdag - **denkt u aan de wintertijd?***
organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 05 november
ds. J. Brouwer
organist: Th. de Jongh
2° collecte: Protestantse Solidariteit

Agenda

02 oktober Kerkraad - kerkzaal 19u45
09 oktober Oec. Bijbelavond - 19u45 Brusselsestw.
10 oktober Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
12 oktober Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
16 oktober Oec. Bijbelavond - 19u45 Brusselsestw.
23 oktober Oec. Bijbelavond - 19u45 Brusselsestw.
26 oktober Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
28 oktober Dankdienst Reformatie - 16u Kathedraal Brussel

PSALMEN EN WIJSHEID

Oecumenisch Bijbellezen in Mechelen

Drie leesavonden

Ingeleid door sprekers vanuit verschillende Mechelse christelijke kerken:
Jelle Brouwer, Luc Devisscher, Stefan Gradl,
Gilbert Snauwaert en Ann Van Steenweghen.
Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

Deelnameprijs:
per avond: € 8,00 via www.vlbn.be /€ 10,00
ter plaatse betalen (drankje inbegrepen)

maandagen
9, 16 en 23 oktober 2017
19.45 u.- 22.15 u.

VAN HARTE WELKOM!



CCV in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

DE POSTHOORN,
Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen



Oogstdienst

Op zondag 8 oktober willen we de Heer weer danken voor de goede gaven van de oogst. In een dankdienst voor gewas en arbeid willen we de medemensen die in deze maatschappij uit de boot vallen, laten delen in onze overvloed. Op die zondag verzamelen we, liefst niet bederfbare, etenswaren en nog draagbare kleding voor de vereniging Sint Vincentius te Mechelen. Aangezien SOS Hulpbetoon zijn werkzaamheden heeft moeten stoppen, wordt ook de tweede collecte die zondag aan deze organisatie overgemaakt. Ook zij zetten zich volledig belangeloos in om de minderbedeelden in deze stad te helpen waar het kan. Uw gaven zijn dan ook meer dan welkom.

GEZEGEND.
GELUKKIG.
DANKBAAR.

Israël, de droom van Theodor Herzl (deel II)

Beste lezers en lezeressen, onze reis door Israël begon op David Ben-Goerion, befaamd als één van de best beveiligde luchthavens ter wereld. Nooit is iemand erin geslaagd, een vanop deze internationale luchthaven vertrekkend vliegtuig te kapen. Van elders komende vliegtuigen werden wél gedwongen er te landen, zoals Sabena-vlucht 571 van 8 mei 1972, gekaapt door vier leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September. Op de toenmalige luchthaven van Lod werd het gekaapte toestel bestormd door Israëlische commando's geleid door Ehud Barak en waaronder Benjamin Netanyahu, beiden latere eerste ministers. Eén passagier en de twee mannelijke terroristen werden gedood, de twee vrouwelijke terroristen werden gevangen genomen.

Over de luchthaven valt verder nog te melden dat ze op 17 kilometer van Tel Aviv ligt en dat net als in België de omwonenden klagen over lawaaihinder, dat het aanvankelijk maar twee door de Britten in 1936 hoofdzakelijk voor militair gebruik aangelegde landingsbanen waren en dat ze pas in 1973 haar huidige naam kreeg ter ere van David Ben-Goerion (1886-1973), zionistisch pionier en na Israëls onafhankelijkheid eerste minister. Het was deze man die op 14 mei 1948 formeel de stichting proclameerde van de Staat Israël en die als eerste de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring ondertekende waaraan hijzelf had mee geschreven.

De luchthaven ligt in de streek Gush Dan, waar meer dan 3.700.000 mensen wonen en die zowat het joodse hartland vormt van Israël, met steden als Tel Aviv, Rishon LeZion ("eerst in Zion"), Petah Tikva ("opening van hoop"), Herzliya (genoemd naar Theodor Herzl) en vele andere. Economisch is dit de motor van de natie.

Het reisgezelschap bestond uit 40 Nederlanders en wijzelf. Onze "Israëlische" gids Hans was een Nederlander getrouwd met een jodin wiens familie zo'n 100 jaar geleden vanuit Rusland naar Palestina was geëmigreerd. Op familiefeesten, zo vertelde Hans, werden naast Hebreeuws door allerlei verwanten Russisch, Jiddisch (*), Pools en nog enkele andere talen gesproken. Hans woonde al 40 jaar in Israël en had er ook militaire dienst gedaan, iets waarop hij bijzonder trots was. Hij had naar eigen zeggen van het reisbureau de opdracht gekregen zo weinig mogelijk over politiek of religie te praten, dat was in deze regio te controversieel volgens zijn bazen, maar in Israël is alles politiek en religie, dus als je daar niet mag over praten, kan je het eigenlijk over

niks hebben. Onze gids waarschuwde ons dus dat hij de instructies aan zijn laars zou lappen, maar hij beloofde zo objectief mogelijk te zijn. In de praktijk vertolkte Hans welsprekend de seculier-joodse standpunten waarmee hij zich identificeerde, prees hij de droezen om hun patriottisme, toonde hij mededogen met de Arabische christenen en kon hij zijn minachting voor haredim (orthodoxe joden) en moslims slechts met moeite beteugelen. Niettemin, Hans was een uitstekende gids die bij elke plek waar we voorbij reden wel één of ander verhaal of anekdote wist te vertellen. En hoewel zijn joods-christelijke gehalte twijfelachtig was, kende hij zijn Bijbel tamelijk goed. Want net dat is wat Israël zo speciaal maakt: het lijkt wel alsof je rondtoert in de Bijbel.

Eén van die Bijbelse plekken is Caesarea, dat vandaag iets meer dan 4.800 inwoners telt, allemaal joden. De 960 Arabieren (930 moslims en 30 christenen) die er voorheen woonden, werden verdreven in 1948. Koning Herodes de Grote liet hier vanaf 22 voor Christus een haven bouwen, opslagplaatsen, markten, een



paaleis en tempels gewijd aan Rome en Augustus. Er was een paardenrenbaan en een theater. Om de vijf jaar werden grote sportcompetities en gladiatorengevechten georganiseerd. De wegen waren wijd en de openbare gebouwen indrukwekkend, er zouden toen 125.000 mensen hebben gewoond. Herodes had zelfs een in de zee gebouwd zwembad waar het aangenaam toeven was. Toch moest je opletten wanneer de koning je uitnodigde voor een zwempartijtje, want net in dit zwembad liet Herodes verscheidene tegenstanders of vermoedelijke tegenstanders vermoorden. Deze koning was namelijk erg wantrouwig, daarom had hij 2.000 lijfwachten en naar verluid ook een geheime politie. Dusdanig was Herodes' wreedheid dat hij zelfs zijn eigen vrouw en twee van zijn zonen liet ombrengen...

De Vlakke van Jizreël kennen we ook uit de Bijbel. Gideon versloeg er de Midjanieten en de Amalekieten, later werd Koning Saul er verslagen door de Filistijnen. In de eindtijd zal hier slag geleverd worden bij Armageddon, zo leert ons Openbaring 16:16. Megiddo was ooit een Kanaänitische stad die omdat opeenvolgende generaties er telkens op

resten van vroegere constructies bouwden, op de duur wat hoger kwam te liggen op een heuveltje (een "tel"). Zo ontstond de naam Har Megiddo, berg van Megiddo, verbasterd tot Armageddon. Vandaag floreert in de Vlakte van Jizreël landbouw en groeien er tarwe, watermeloenen, meloenen, appelsienen, bonen, zonnebloemen, maïs en nog veel meer. Koeien en schapen grazen waar eens slechts moerassen waren. Dikwijls worden over de gewassen netten gespannen die van ver op nylonkousen lijken. Dat is om de heetste zon te weren, waardoor minder moet geïrrigeerd worden. Water is in het Nabije Oosten kostbaarder dan petroleum!



De Karmel is een bergreeks die altijd geassocieerd zal blijven met de profeet Elia, lees er bijvoorbeeld 1 Koningen 18 maar eens op na. Haifa met zijn haven is hier de belangrijkste stad. In 2015 telde het zo'n 278.000 inwoners, waarvan 82 % joden, 14 % christenen en 4 % moslims. Daarnaast zijn er ook droezen en bahais. Het bahaiïsme is een 19e eeuwse

oorspronkelijk Iraanse afsplitsing van de islam en de aanhangers ervan geloven dat Boeddha, Jezus en Mohammed manifestaties waren van God, net als hun stichter Baha'ullah (alias Mirza Husayn Ali Nuri, 1817-1892) en zijn voorloper de Bâb (alias Sayed Ali Muhammad Shirazi, 1819-1850)(**). Haifa herbergt het hoofdkwartier van het bahaiïsme, temidden van prachtige tuinen langs een helling van de Karmelberg. Tot de huidige dag worden bahais in hun "thuisland" Iran als afvallige moslims beschouwd en zwaar vervolgd, in Israël zijn ze vrij hun geloof te beleven, met als enigste voorwaarde dat ze niet mogen proberen joden te bekeren. Ook de Ahmadi moslims van Israël hebben in Haifa hun belangrijkste gebedshuis, de Mahmood-moskee, in de wijk Kababir, één van de weinige buurten in Israël waar joden en Arabieren door mekaar wonen. De ahmadiyya is in de ogen van andere moslims een ketterij omdat de stichter ervan, Mirza Ghulam Ahmad (Brits Indië, 1835-1908) door zijn aanhangers als profeet wordt beschouwd in tegenspraak met het islamitische geloofspunt dat Mohammed (c.570-632) het "zegel" van de profeten was, dit wil zeggen hij die de reeks definitief afsloot. Dat de ahmadi's binnen de

islam een buitenbeentje zijn, bewezen ze onder meer in 1987 door een Jiddische (*) vertaling van de Koran te publiceren.

Een plek die niks met de Bijbel te maken heeft, is Daliyat al-Karmel, het grootste droezendorp (16.000 inwoners) in Israël. Zoals eerder beschreven, is het droezisme een middeleeuwse afscheuring van de islam. In tegenstelling tot joden, moslims en christenen, geloven de droezen in reïncarnatie en hun heilige boeken zijn alleen toegankelijk voor een klasse van ingewijden. Hoewel de droezen Arabisch spreken, zijn het hevige Israëliëse patriotten. Daliyat al-Karmel is bekend om zijn vele restaurants en op zaterdag wordt het druk bezocht door joden die aan de sabbat willen ontsnappen, aldus onze gids Hans. Dat de joodse Israëliërs in feite geen bijzonder religieus volk zijn, heeft mij in Israël toch wel verbaasd. Veel christenen in België of Nederland hebben zo'n beetje een geïdealiseerd beeld van de joden: een heilig volk dat voortdurend bezig is met gebed en Thora-studie, geleid door rabbijnen vervuld van wijsheid. Eigenlijk zijn er in Israël zelf vier subcategorieën van joden, hier gerangschikt volgens aflopende graad van godsdienstigheid: 9 % haredim (ultraorthodoxen), 13 % dati (orthodoxen), 29 % traditionelen (niet streng praktiserenden) en 49 % hilonim (seculieren). Seculieren en religieuzen twistten over tal van zaken, zoals de verplichte sluiting van winkels op sabbat, het verbod op varkensvlees, het bestaan van de staat Israël zelf, en zo voort. Wat de seculieren zwaar op de maag ligt, is de onwil van de haredim om legerdienst te doen. Onze gids Hans noemde de haredim "een hoop profiteurs die hun plichten tegenover hun vaderland niet vervullen, die niet productief zijn en bovendien allemaal tien kinderen hebben terwijl ze er met hun inkomen maar twee kunnen onderhouden, waardoor de regering voortdurend moet bijspringen met geld afkomstig van belastingen betaald door de seculieren". De haredim zelf zeggen dat ze geen legerdienst kunnen doen en niet meer kunnen werken: een thora-student weghalen uit zijn yeshiva (orthodoxe joodse religieuze school) is als een vis uit het water halen...

Hugo Wilmaerts

(*) Jiddisch was voor de tweede wereldoorlog de belangrijkste taal van de Oost-Europese joden. Het is een soort Duits verrijkt met Hebreeuwse en Slavische woorden en geschreven in een Hebreeuws alfabet. De holocaust was voor deze taal een zware slag. In Israël wordt Jiddisch nog door sommige ouderen gesproken.

(**) "bâb" betekent in het Arabisch "deur" of "poort"

Over Mattheüs 8 : 20

“Jezus zei: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen”

Wat betekent dat, wat bedoelt Jezus hiermee? “De Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen?”

De vraag werd aan enkele gemeenteleden gesteld. En zo is dit artikel ontstaan.

Hier volgen enkele reacties.

-Hij woont niet in paleizen, heeft geen rijkdom.

-Mensen zijn zo bezig met rijkdom en bezittingen, dat Hij geen plaats heeft in ons hart.

-Hij heeft geen woonplaats.

-Jezus zegt hoe Hij dit leven op aarde ziet. Als je mij wilt volgen, zegt Hij, ga je wel met me mee op de weg die ik nu ga.

Geen plaats waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. Jezus leeft in een vervreemde, gebroken tijd. Hij is er als Heer en Heelmeester.

Hij laat tekenen zien van heil en echt leven, maar Hij is “op weg” als een vreemdeling. Jezus spreekt in deze verzen over leven in een onverzoevende tijd. De tijd van voor zijn lijden, kruisdood en opstanding.

Maar wij leven nu (ook) in de verzoende tijd, na zijn lijden, dood en opstanding. Wij zijn doorheen zijn dood verzoend met de Vader. Er is naast deze beleving als in Matth. 8:21-22 dan ook geen plaats voor een heel andere beleving, waarin wij ons leven ervaren als “thuiskomen” (of



verblijven) in het huis van de Heer, onze Vader.

-Deze tekst slaat denk ik op de tijd dat Jezus nog op aarde was en het lijden van de Zoon des Mensen nog moest plaatsvinden.

In die zin had Hij zagezegd geen plaats om zijn hoofd neer te leggen in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vossen en de vogels die wel een rust- en beschermingsplaats hebben.

-Toen Jezus in Bethlehem geboren werd, was er geen plaats voor Hem. Als mens had Hij zijn woonplaats in Kapernaüm.

Als Zoon des Mensen had Hij geen woonplaats – geen rustplaats – geen schuilplaats. Toch kwam Hij naar deze aarde om onder de mensen te wonen - te zijn.

Zou Hij verlangen om ons hart als schuilplaats te hebben, om in onze harten te wonen?

Of – en is Hij zelf een rust- en schuilplaats? (zie de vele Psalmen)

-De aarde is een tijdelijke verblijfplaats. Wij zijn pelgrims onderweg! Ergens staat; vergaart u geen aardse dingen, deze zijn een ballast onderweg! Jezus heeft geen bezit of eigen plek omdat Hij altijd onderweg is om het evangelie te verkondigen.

Hij rekent op de liefde en het mededogen van zijn medemens om onderdak en voedsel.

Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt. Samen hebben we iets laten zien van onze verbondenheid maar ook, en bovenal, in ons hart laten kijken.

Dat we mogen volharden en trouw zijn in het lezen en onderzoeken van Gods woord.

N.L.

• SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

20H00



Grosse Messe 1739 für Bach und Luther

J. S. Bach | Wouter Dekoninck

Johann Sebastian Bach bewaarde vol bewondering de geschriften van Luther in zijn bibliotheek. In 1739 schreef hij zijn Dritter Teil der Clavierübung, een reeks onevenaarbare orgelbewerkingen van Lutherse koralen, waarmee hij hulde bracht aan de tweehonderdste verjaardag van Luthers bezoek aan de stad Leipzig. Organist Wouter Dekoninck vertaalde dit meesterwerk van het orgel naar de klankwereld van Bachs barokorkest en zangers, onder de titel 'Grosse Messe 1739 für Bach und Luther'. Hiermee zet hij een nooit eerder gehoorde mis van J. S. Bach in de Duitse taal op de kaart. Ontdek nu deze monumentale tegenhanger van de H-Moll Messe.

Uitvoerders | Exécuteurs:

Wouter Dekoninck, artistieke leiding | direction artistique
Hildebrandt Consort

Sopranen - Sopranos : Elke Janssens, Sojeong Im, Saejeong Kim, Barbara Menier

Alten - Altos : Rob Cuppens, Jonathan De Ceuster

Tenoren - Ténors : Pierre Dehret, Yves Vanhandenhove

Bassen - Basses : Matthew Baker, Joris Stroobants, Matthew Zadow, Pieter Coene

Tickets : € 22 voorverkoop | prévente ; € 25 ter plaatse | sur place ; € 35 VIP | places premiers rangs* ; *Tickets reserveren vóór 26 oktober via email | *Réservation de tickets avant le 26 octobre par email : bach.grossemesse.luther@gmail.com IBAN BE 39 0689 3139 3219 (vermelding | mention : Grosse Messe 28 oktober 2017)*

Academische lezingen Reformatiejubileum:

Lutherdag, Brussel, 30 oktober 2017

Auditorium Lippens, Koninklijke Bibliotheek (Keizerslaan 4, Brussel)

10.00-10.15: Opening/Inleiding.

10.15-10.50 Dr. Guido MARNEF : De historische invloed van de Reformatie in de Lage Landen, met nadruk op Antwerpen en de Lutherse wortels van de latere Calvinistische Republiek.

10.50-11.25 Dr. Anthony DUPONT : De christelijke invulling van martelaarschap: de kerkvaders als leermeesters voor het heden.

11.30-12.05 Dr. Thorsten JACOBI : De betekenis van de Lutherse Reformatie heden.

Algemeen debat

12.20-13.30 Lunch samen met de Franstalige deelnemers.

13.30-13.45 Ouverture - Introduction.

13.45-14.20 Dr Johannes TASCHNER : "Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni" (Genèse 32,26). Quelques remarques sur l'herméneutique de M. LUTHER.

14.20-14.55 Dr. Monique WEIS : La mémoire du protestantisme en Belgique.

14.55-15.30 Ds. Bruneau JOUSSELIN L'impact de Luther aujourd'hui dans l'Eglise et la Société.

15.35-16.15 Panel

16.20-17.30 Receptie voor allen.

De deelnemers die niet bij beide taalluiken aanwezig willen zijn, kunnen tijdens het niet bezochte luik een bezoek brengen aan het Erasmushuis te Anderlecht. Gidsen zijn voor ons voorzien.

De kerkhervorming



Het protestantisme begon precies 500 jaar geleden toen Luther vanwege zijn kritiek uit de kerk werd gezet.