

P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N) - BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**61<sup>ste</sup> jaargang nr. 3 - april 2017**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

## Zaigoed

Telkens opnieuw komen we in de evangeliën het beeld tegen van het zaaizaad dat groeit tegen de klippen op. Nog niet zo lang geleden klonk in de kerkdienst de gelijkenis van de zaaier en het zaad. In het oudste evangelie, dat van Marcus, vinden we vier gelijkenissen (Mc. 4), waarvan er drie gaan over zaad. Dat is dan ook een krachtig beeld. Het zaad dat in het donker slaapt wordt beeld van Gods Koninkrijk, verborgen aanwezig onder ons. De ingeschapen kiemkracht van het zaad wordt beeld van de manier waarop God Zijn bedoelingen realiseert tegen menselijke onverschilligheid en tegenwerking in. En de rijke opbrengst van elke korenaar wordt beeld van de overvloed van Gods heil.

Maar in het evangelie van Johannes verschuift het beeld. Het zaad is niet langer een metafoor voor de gelovige of voor Gods Rijk, maar voor het Woord dat wordt gezaaid. En waar Johannes daarvan spreekt (Jh. 12:24), staat hem telkens weer de gestalte voor ogen van Jezus Christus, Gods Woord van het begin. In zijn evangelie wordt het zaad een getuige van Pasen, met zijn duistere zijde van de Goede Vrijdag en de blijdschap van de Opstandingsdag. Het is een beeld van de Heer, die moet sterven om op te staan en vrucht te dragen. Het zaad geeft zichzelf omwille van Gods toekomst, en het is in het geloof van Jezus' volgelingen en het eeuwige leven waarin ook zij mogen delen, dat de vruchten bovenkomen.

En dan is het geen verrassing meer als het beeld van het zaad nogmaals opduikt, ditmaal in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe (I Kor. 15:36vv.). Daar wordt het zaad beeld van de weg, die wij als gelovigen afleggen. Voor Paulus staat het als een paal boven water, dat al wie in Jezus gelooft zal delen in Zijn verrijzenis (I Kor. 15:19). De opstanding van de Heer is de kern van heel het evangelie, een gebeurtenis die de wereldorde op zijn kop heeft gezet. Maar Gods nieuwe wereld die daaruit ontstaat, betekent goed nieuws voor al Zijn getrouwen. Want de dood heeft geen macht meer over ons (I Kor. 15:54vv.), maar is niet meer dan een doorgangs-station op weg naar de verheerlijking. En om dat geheim te beschrijven, daarvoor schieten woorden tekort. Er is continuïteit en verschil, zoals uit het zaad dat gezaaid wordt een plant of bloem opgroeit, die het in schoonheid verre overtreft. Met dat beeld verzekert ons de apostel, dat wij na onze dood in de heerlijkheid van Christus zullen delen.

Zo wordt dat zaad tot beeld van de belofte van die God, die Zijn kerk niet loslaat, hoe duister het soms ook lijkt, die Zijn Zoon niet aan de dood heeft prijsgegeven, en die ook ons door de dood heen wil voeren naar Zijn Rijk. Houvast voor heel ons leven.

JHB

# Kerkraad

De vergadering van 6 maart werd geopend met het lezen van Deuteronomium 6 verzen 10 t/m 25 dat als titel draagt: Wetten voor groot en klein. Na het gebed begonnen we aan de agenda punten. De notulen van de vorige vergadering ( 6 februari ) werden gelezen en goedgekeurd. We keken naar de agenda punten en legden die vast. We evalueerden de erediensten van 12 februari t/m 5 maart, alle zondagen ging onze eigen predikant voor in deze diensten. We bespraken de ingekomen stukken van diverse aard. We begonnen de themata met de komende verkiezingen van de bestuursraad op 23 april en van de kerkraad op 21 mei, Georgette is uittredend, als ouderling, voor haar eerste termijn van 4 jaar, we hopen op haar te mogen rekenen voor een tweede ambtstermijn. We maakten afspraken voor het jaarverslag van 2016, waarin nog aanpassingen en verslagen moeten worden toegevoegd. We hadden het over de orgelisten, Peter speelt meerdere zondagen in de maand, Emiel speelt de 2<sup>de</sup> zondag van de maand we hebben op dit ogenblik ook enkele gastspelers waarop we kunnen rekenen als Peter en Emiel verhindert zijn. We hadden het over de vluchtelingen problematiek en de, zo lijkt het wel, vluchtelingen die een voorkeursbehandeling krijgen van de overheid. De diverse lijsten, koffieschenken, ouderen, lectoren en kindernevendienst, die elke keer in de agendapunten terugkomen. We hadden het ook over de catechese, om iedereen bij elkaar te krijgen lijkt soms moeilijk. We bespraken ook nog het studieverlof van onze predikant. Het jaarplan 2017 dat op twee zondagen na is ingevuld. We hadden het nog over de gebedsgroep die op de eerste zondag van mei dat is de zevende de eredienst mee voorbereid. We hadden het ook over het gebruik van onze kerk voor een concert met orgel en koor op 14 mei Moederdag. We drongen er bij onze predikant op aan een senario te schrijven van een kerkdienst bij gebrek of afwezigheid van een voorganger. Of gaan we improviseren en dan liederen zingen en bidden. We rondde de vergadering af met de verschillende verslagen over Kindernevendienst – jeugdkerk – senioren – diaconaat ( nu SOS Hulpbetoon is gestopt zoeken we een andere organisatie te Mechelen om onze goederen van de Oogstdienst te schenken ) – zending – pastoraat – groot-kerkverband en ABL. De punten die de volgende vergadering op het agenda moeten staan worden genoteerd. Na de rondvraag eindigden we de vergadering met het mooie avondgebed van Luther (liedboek 202). De volgende vergadering is gepland op maandag 10 april. Heeft u suggesties of opmerkingen laat die dan weten aan één van de kerkraadsleden of de predikant.

# Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## In memoriam Jeanneke Van Ussel

Op 20 maart jl. Kwam er een einde aan het leven van Joanna (Jeanneke) Van Ussel, echtgenote van Karel Van Den Broeck. Ze is 85 jaar oud geworden. Jeanneke was met hart en ziel verbonden met onze gemeente. Sinds haar tweede levensjaar kwam ze trouw naar alle diensten, en ook toen dat haar de laatste jaren om gezondheidsredenen niet meer mogelijk was, bleef ze in de geest met ons verbonden. Jeanneke was een oprecht en eenvoudig gelovige. In dat geloof heeft ze, met veel overtuigingskracht, geprobeerd haar dochter groot te brengen; in dat geloof heeft ze, zonder veel woorden te gebruiken, haar echtgenoten de weg gewezen. Ze kende de kracht van het gebed in de stilte en heeft ook daarin veel voor Karl betekend, met wie zij in een onaantastbare liefde was verbonden. We koesteren onze goede herinneringen aan haar en mogen ons getroost weten door de belofte van Christus, dat wie in Hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven (Jh. 11:25). Moge die zekerheid ook voor Karl een houvast zijn, nu zijn leven zo ingrijpend verandert.

## Verhuizing

Juist in deze dagen is Karl Van Den Broeck verhuisd. Zijn nieuwe adres leest u op ons mededelingenbord in de kerk. Het telefoonnummer blijft gelijk.

## Verjaardagen

26 april Dalin Yaqu e.v. Fahmi Maghi

Wij wensen u Gods rijke zegen!



## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 02 april ds. J. Brouwer	organist: I. Hendrickx 2° collecte: Protestantse Faculteit
zondag 09 april dhr. H. Sinnaghel	organist: E. Poncin 2° collecte: Zending
vrijdag 14 april ds. J. Brouwer <i>Goede Vrijdag</i> <i>Viering H. Avondmaal</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Orgelfonds
zondag 16 april ds. J. Brouwer <i>Eerste Paasdag</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kerkblad
zondag 23 april ds. J. Brouwer	organist: 2° collecte: Synodale Kas
zondag 30 april ds. J. Brouwer <i>Doopdienst</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd
zondag 07 mei ds. J. Brouwer <i>I.s.m. gebedsgroep</i>	organist: 2° collecte: Rwanda

## Bestuursraad

Voor de verkiezingen van de bestuursraad zijn er geen andere kandidaturen binnengekomen dan die van de huidige leden, die herkiesbaar zijn, Zarifa Eke en Fahmi Maghi. Eventuele bezwaren tegen hun kandidatuur kunnen, ondertekend en gemotiveerd, worden ingediend tot 8 april. De verkiezingen zelf zijn voorzien op zondag 23 april, direct na de dienst.

## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
02/04	Hanne	Henriëtte
09/04	Hermien	Rina
16/04	Wibe	Godelieve
23/04	Guyny	Jelle
30/04	Hanne	Chris

*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Agenda

10 april	Kerkraad - kerkzaal 19u45
03 april	Bijbelavond - kerkzaal 20u
20 april	Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
21 april	Catechese-avond - De Rank 18u30
23 april	Verkiezing bestuursraad - kerk 11u15
27 april	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30

## Reliëf

Op 29 maart werd het nieuwe tijdschrift van onze kerk, Reliëf, voorgesteld aan pers en publiek. Deze zesmaandelijke, mooi vormgegeven en tweetalige uitgave wil graag wat diepgang geeft aan het leven belichten. Liberaal noch orthodox, maar gedreven door de overtuiging dat het Evangelie ook vandaag iets te zeggen heeft.

Dit magazine is het geesteskind van een team: schrijvers en redacteuren, tekenaars en illustratoren, fotografen en grafisch ontwerpers. Het eerste nummer is gratis, voor de volgende wordt een abonnementensysteem gehanteerd.



## Deze Marokkaantjes bestaan niet!

Beste lezers en lezeressen, op zaterdag 4 februari verscheen in "De Morgen" een vraaggesprek met voormalig Europees commissaris Karel De Gucht, onder de opvallende kop "die kutmarokkaantjes bestaan echt!". Voor wie het niet zou weten, bedoeld worden slecht opgevoede, grof gebekte en geen gezag aanvaardende kinderen en tienerjongens met Marokkaanse wortels, die in meerdere Europese landen problemen veroorzaken. Wat daartoe bijdraagt is wellicht dat in islamitische culturen meisjes kort worden gehouden uit vrees dat ze hun maagdelijkheid zouden verliezen, terwijl jongens zowat alles mogen en ongeremd hun zin kunnen doen, waardoor sommigen ontsporen. Uiteraard heeft meneer De Gucht het recht en als politicus zelfs de plicht het probleem te benoemen, zelfs al is dat voor de betrokken bevolkingsgroep niet aangenaam. Samenleven betekent dat we met mekaar ook kunnen praten over minder aangename dingen, waarover we het misschien oneens zijn!

Alleen voel ik mij niet lekker bij die crue taal. "Kutmarokkaantjes"? Het gaat toch om kinderen en jongeren, zelfs al zijn ze dan verkeerd opgevoed? En hoefde dat woord nu echt in een krantenkop? In Mechelen is 17 % van de bevolking van Marokkaanse afkomst en met een groot deel zijn er geen noemenswaardige problemen. Hoe voelen die mensen zich wanneer ze lezen over "kutmarokkaantjes"? En wat als morgen schoolkinderen dat nare woord oppikken en er klasgenootjes mee pesten?

Als vooraanstaande mensen zoals een voormalig eurocommissaris dit soort woorden gebruiken, geven ze eigenlijk impliciet de boodschap dat deze jongeren door de samenleving al afgeschreven zijn nog voor hun leven goed en wel is begonnen. Ach, ze worden later toch misdadiger of terrorist, wat zou het ook, het maakt allemaal geen verschil. Hoogstens moeten we voor hen zodra ze in de puberteit komen een cel reserveren in de gevangenis, waar ze dan vanuit de gesloten jeugdinstelling kunnen heen getransfereerd worden bij hun meerderjarigheid.

Vorig jaar speelde in mijn jongste zoon Luther zijn voetbalploeg een tweeling met wiens vader ik weleens een praatje maakte. Abdel, zo heet de man, was erg ongelukkig met de terroristische aanslagen in Parijs (13 november 2015) en Brussel (22 maart 2016). "Niet alleen maken die terroristen levens kapot", zo zei hij somber, "als dit blijft



doorgaan, zal geen Belg nog aan onze kinderen werk willen geven, want we zullen allemaal gewantrouwd worden". Dit zijn woorden van een man die ondanks een pijnende rug elke dag in een metaalbedrijf hard werk verricht om zijn kinderen een betere toekomst te kunnen bezorgen, om zowel zijn beide zonen als zijn twee dochters te laten studeren... Hoe voelt zo iemand zich, wanneer hij zo'n kwetsende krantenkop leest?

Arabieren en bij symbolische uitbreiding moslims in het algemeen worden beschouwd als het zaad van Ismaël, de zoon die Abraham verwekte bij de slavin Hagar (Genesis 16). De Bijbel maakt duidelijk dat Ismaël niet de drager is van de belofte, dat is immers Isaak, maar niettemin laat God hem en zijn moeder niet in de steek, ook voor hen is er toekomst. Zelfs al schopt Ismaël als een wilde ezel om zich heen! En als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan voor alle mensen, dan omvat dit eveneens de Arabische volken. Hoezeer hoop en bid ik dat deze mensen ooit mogen ontdekken dat er een betere weg is dan het donkere kronkelpad dat de meesten van hen nu gaan!

De oplossing voor veel problemen ligt in opvoeding. Zo herinner ik mij een televisiedocumentaire van jaren geleden, waarin het leven werd getoond in een technische school in het Antwerpse die hoofdzakelijk werd bezocht door jongens van Marokkaanse afkomst. De schooldirecteur, op dat ogenblik een bekend voetbalscheidsrechter, regeerde over zijn school met ijzeren hand, maar ook en vooral met heel veel liefde voor "zijn" jongens. Bij die jongeren waren wel wat moeilijke gevallen, maar de directeur en het lerarenkorps deden er alles aan om hun leerlingen om te kneden tot gedisciplineerde vaklui die een waardevolle bijdrage kunnen leveren tot onze maatschappij. Glimmend van trots vertelden de leraars voor de televisiekijkers over succesvolle afgestudeerden van hun school. Terechte trots!

Ik herinner mij ook Martin, die jeugdtrainer was bij voetbalclub SK Rumst toen mijn oudste zoon Filip daar speelde. Zelfs al waren er in de ploeg enkele woelmakers, Martin was hard maar rechtvaardig en slaagde erin respect af te dwingen en iedereen in het gareel te houden. Eigenlijk een beetje zoals de schooldirecteur uit mijn vorige voorbeeld. Het toont aan dat deze opvoeders het bij het rechte eind hadden: respect eisen, maar ook zelf tonen. Marokkanen en andere Arabieren of Berbers zijn heel trots en voelen zich snel gekrenkt als ze de indruk hebben niet gerespecteerd te worden.



Zowel de schooldirecteur als trainer Martin konden zo nodig hard zijn voor hun jongens. Maar ze waren ook oprecht bekommerd om het welzijn van hun leerlingen of hun spelers en die wisten dat.

Natuurlijk beseft ik wel dat sommige jongeren hoedanook het verkeerde pad zullen bewandelen, hoe goed ze ook begeleid worden en hoeveel

tijd en moeite ouders, leraars en anderen ook in hen investeren. Maar er zijn evengoed voorbeelden, ja ook van Marokkaanse jongeren die uiteindelijk wel iets positiefs maken van hun leven. Het is dus dom hun bij voorbaat met een schuttingwoord te omschrijven.

In ons eigen Mechelen is niemand een "kutmarokkaan" en dat is één van de redenen waarom onze Bart Somers onlangs door een in Londen gebaseerde organisatie werd uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld. Mechelen werd geprezen omdat mensen van zoveel verschillende etnische herkomsten er vreedevol samenleven, iets wat mee toegeschreven wordt aan het beleid van de burgemeester en zijn ploeg.

Kutmarokkaantjes bestaan niet !

Salaam aleikoem!

Hugo Wilmaerts

Noten:

Salaam aleikoem: Arabisch voor "vrede zij U"

World Mayor Prize: wordt sedert 2004 jaarlijks toegekend

Bart Somers en Karel De Gucht zijn lid van dezelfde partij, het is dus niet de bedoeling van dit artikel iemand aan te vallen, het gaat gewoon om de verruwing van onze taal.

# Vacatures Commissie Ziekenhuisaalmoezeniers

Aan de kerkenraden



-----  
Waarde zusters en broeders,

Elke commissie van de Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst is paritair samengesteld uit VPKB-leden en leden uit de Federale Synode.

Bij deze vraagt de Synodale Raad uw bijzondere aandacht voor de ARPEE-commissie voor de aalmoezenierdienst in ziekeninrichtingen en verzorgingsinstellingen.

We zijn dringend op zoek naar drie VPKB-leden met medische of pastorale know-how en kennis van het Vlaamse kerkelijk landschap om mee te werken bovenstaande commissie.

De opdracht bestaat uit het screenen van kandidaat-aalmoezeniers, zoals opleiding, pastorale ervaring en pluralistische attitude.

Kunt u in uw gemeente actief op zoek gaan naar personen, die hiervoor in aanmerking zouden komen en de oproep publiceren in uw gemeentebblad ?

Personen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij:

Ds. Petra Schipper  
*Coördinator Nederlandstalig voor de aalmoezenierdienst  
ziekeninrichtingen*  
Appelkantstraat 2 – 2530 Boechout  
GSM 0486/12.50.44  
p.schipper@telenet.be

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Met broederlijke groet  
*Ds. Steven H. Fuite*

## De gelijkenis van de zaaier



Gods goede nieuws is als een zaad dat in de wereld groeien gaat.