

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N) - BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de **Verenigde Protestantse Kerk in België**

(verschijnt niét in januari en augustus)

61^{ste} jaargang nr. 1 - januari 2017

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

*Kerkgebouw en
Secretariaat:* Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

**Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat**

**Rekening: IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22 t.n.v.
Diaconie Keizerstraat**

Een nieuw jaar

Ik wens je een nieuw jaar
vergeet het oude maar
 zijn vreugde en zijn zorg
 zijn weelde en zijn dorst
alleen, wees dankbaar
want het maakte jou tot wie je was

Ik wens je een nieuw jaar
een jaar met wat armoede
 om solidariteit te leren
een jaar met wat ruzie
 om te ervaren hoe deugddoend vergeving is
een jaar met een knagend geweten
 om te weten dat je geweten nog goed werkt
een jaar met wat verdriet
 om een troostende arm om je heen te voelen
een jaar met vele vragen
 om je kennis - of beter nog je wijsheid - te toetsen
een jaar met wat eenzaamheid
 om de rijkdom van de stilte te horen
een jaar met een onvervuld verlangen
 om nog wat over te hebben voor de volgende jaren

Ik wens je een nieuw jaar
O, je merkt dat mijn wens niet klinkt
als zovele andere wensen
maar is er van al die wensen
ooit al eentje uitgekomen?
Vergeef mij deze kleine hoogmoedigheid
ik wou je alleen Gods zegen toewensen
voor dit nieuwe jaar

Wouter Deruwe

Kerkraad

We openden de vergadering van 5 december met gebed en het lezen uit Jesaja 35 verzen 1 t/m 10. De notulen van de vorige vergadering (26 oktober) werden nagekeken en goedgekeurd. Het agenda werd na toevoeging van 2 punten, vastgelegd.

We evalueerden de erediensten van zondag 30 oktober (de gezamenlijke Hervormingsdienst in de Zandpoort kerk, van onze Kerk waren we met 20 aanwezig) (zondag 13 november met een gastpredikant) t/m zondag 4 december (2e Advent) 2016. De diensten werden goed bevonden. We overliepen de in- en uitgaande correspondentie, hoofdbrok hierin was het jaarplan 2017 rubriek: Orgelisten! Ook de voorgangers voor de open zondagen van 2017 kwamen aan bod, de vakantie maand juli is soms moeilijk in te vullen!

We bespraken de komende activiteiten: Kerst en wat hiervoor nog moest worden gedaan. We beslisten ook definitief, omdat 1 januari 2017 op een zondag valt, uitzonderlijk geen kerkdienst te houden. We bekeken de lijst voor de te bezoeken ouderen. De lijsten koffie en lectoren, dienstlijst kindernevendienst werden eveneens overlopen. We spraken over de Orgelbegeleiding van de erediensten en het afscheid van Jaap dat we willen doen op 18 december na de eredienst waar hij nog op het orgel speelt, hij begeleidt ook nog de erediensten op 24 Kerstavond en 25 december Kerstdag.

We spraken ook over de eerste zondagen van 2017 waar we toch proberen een gastpredikant te hebben of een speciale dienst willen houden. We hadden het ook nog over de jongerencatechese en de senioren bijeenkomsten. Na de rondvraag sloten we de vergadering met een avondlied. De volgende vergadering houden we op maandag 6 februari 2017. Wie opmerkingen of suggesties heeft, die horen we graag !

Nieuwjaar

Bij de uitgave van het eerst exemplaar van ons Kerkblad "De Brug", wensen we een ieder van u en uw dierbaren een Gezegend 2017. Dat we samen kerk mogen zijn en uitkijken naar Zijn Rijk, een wereld van vrede en verdraagzaamheid, van gelijkheid en liefde voor elkaar en erbarmen voor zij die hierom vragen. Zo ook hebben wij dit gekregen door Geloof in onze Hemelse Vader en Zijn Eniggeboren Zoon onze Here Jezus Christus.

Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01	februari	Hindrik Brouwer
02	februari	Ingrid Van Cammeren
02	februari	Ben Van Cammeren
09	februari	Peguy Ntamba
11	februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14	februari	Karl Vandenbroeck
15	februari	Bart Van Roy
17	februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
26	februari	Guy Ntamba
28	februari	Peter Oerlemans



We wensen alle jarigen een fijne verjaardag, maar vooral Gods zegen!

Zieken

Ook de afgelopen weken heeft Paul De Smet enige tijd in de kliniek moeten doorbrengen vanwege een virusinfectie. Gelukkig is ondertussen alles zover in orde, dat hij weer naar huis mocht - net op tijd voor de verhuis naar een serviceflat in Hombeek. Het nieuwe adres vindt u op het prikbord in de kerk, het telefoonnummer blijft (hoogstwaarschijnlijk) ongewijzigd. Paul groet iedereen en hoopt binnenkort weer in de kerk te kunnen komen.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 05 februari organist:
ds. E. Van der Borght 2° collecte: Synodale Kas

zondag 12 februari organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: 'Ik help een kind'

zondag 19 februari organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zaterdag 26 februari organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie

zondag 05 maart organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale Kas

Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
05/02	Hermien	Godelieve
12/02	Guyny	Chris
19/02	Wibe	Aysel
26/02	Hanne	Henriëtte
05/03	Hermien	Rina



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Agenda

04 februari Huwelijksinzegening Aysel en Tjeerd - kerk 17u
06 februari Kerkraad - kerkzaal 19u45
20 februari Bijbelavond- -kerkzaal 20 uur
23 februari Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30

FEBRUARI



2017

Aysel & Tjeerd

Onze ontmoeting werd een diepe vriendschap
Vriendschap werd ware liefde
En onze liefde leidt tot ons trouwen

Zaterdag 4 februari 2017 gaan we trouwen en jij bent hier voor uitgenodigd.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 17.00 uur in de Protestantse Kerk te Mechelen.

We kijken uit naar jullie aanwezigheid.

KERKELIJKE INZEGENING
OM 1700 UUR
PROTESTANTSE KERK TE MECHELEN
KEIZERSTRAAT 26 - 28
2800 MECHELEN



CEREMONIEMEESTER KAYLEE VAN SITTEREN

TELEFOONNUMMER 0031 661507644

E-MAIL: KAYI.FEVS@ML.COM

2017: een dubbele reformatie

We staan in 2017 aan een nieuw begin. Na de droom uit de Utopia van Thomas More (1516) herdenken we nu in de inspiratie van de 95 stellingen van Maarten Luther (1517) en starten ook met de vernieuwde digitale Kerkmozaïek. De tijd staat niet stil, en wij dus ook niet...

Zoals onze Synodevoorzitter het uitdrukte: 2017 is niet enkel een jaar van nostalgisch herdenken. Het is een her-denken en actualiseren van de grondslagen van ons geloof. Dat is ook het doel van de AKV op Hemelvaartsdag 2017. Nieuwe stellingen als dynamiek voor een herdenken van de reformatie.

De hervormde Kerkmozaïek in 2017 is minder revolutionair dan de hervorming die in 1517 ontstond. De bestaande rubrieken blijven gehandhaafd en grotendeels ook dezelfde scribenten, die regelmatig een tekst zullen publiceren. Maar daarnaast willen we ook nieuwe vlotte pennen een kans geven en de rubriek Glas in lood nieuw leven inblazen, waarin lezersbrieven en reacties geplaatst kunnen worden.

Praktisch gezien: Het maandblad op papier verdwijnt, maar start in 2017 in een nieuwe vorm! Door de inzet van een groep vrijwilligers, is het nu voor iedereen GRATIS te lezen! Op <http://nl.protestant.link> tref je alle artikels aan, met telkens een passende illustratie. Laat je inspireren (en verleiden om te reageren!).

Zin om iets te schrijven? In februari wordt het onderwerp Liefde, vermits de enige heilige die protestantse mannen nog horen te gedenken Sint Valentijn is.

Voor vragen of opmerkingen, kan U contact opnemen met comm@protestant.link of via een lid van uw kerkenraad.

Marian Knetemann en Rudy Liagre

De elektronische dominee

Beste lezers en lezeressen, de nieuwe synodevoorzitter had de gave van het woord, dat moet gezegd worden. "Onze Verenigde Protestantse Kerk van België zit in vieze papieren", zo zei hij. "Zware bezuinigingen dringen zich op!" Vervolgens overtuigde hij de vergadering met een goed uitgewerkte



Powerpoint-presentatie vol onbegrijpelijke tabellen en grafieken van het punt dat hij wilde maken: een verre gaande automatisering van de pastoraal was onafwendbaar, als de VPKB in de toekomst financieel wilde overleven, nu een eveneens in geldnood verkerende Belgische Staat niet langer de salarissen van de dominees wilde betalen. Na heel wat gepalaver besloot de synode uiteindelijk tot een proefproject in één enkele gemeente. Bij een positieve evaluatie na enkele maanden, zou dan het project VPKB-wijd uitgerold worden. "En dit alles", zo voegde een enthousiaste synodevoorzitter eraan toe, "zal de VPKB niks kosten, want het hele project wordt gesponsord door computerbedrijf Inventive Big Machines in het kader van een reclamecampagne".

Zo geschiedde het dat spoedig daarna een aantal technici van het computerbedrijf aan het werk gingen in de gemeente Mechelen-Noord in de Mechelse Keizerstraat, waar de proef zou plaatsvinden. Het resultaat was indrukwekkend: de kerk werd voorzien van een computersysteem dat elke menselijke tussenkomst overbodig maakte, met als pronkstuk de Valentinus XXL, een uit harde plastic vervaardigde robot die voortaan de complete zielenzorg zou overnemen. Alle gemeenteleden kregen op hun smartphone een app geïnstalleerd, die hen elektronisch kon troosten, zegenen of bemoedigen. Bejaarden in rusthuizen kregen op hun nachtkastje een toestelletje met hetzelfde doel, zodat geen predikant hen nog hoefde te bezoeken. De Valentinus XXL stond bij inactiviteit opgesteld in de vergaderzaal waar je door moet om in de eigenlijke kerk te komen, ter hoogte van de kapstokken. Hij beschikte over een elektronisch oog dat

elke beweging in de zaal kon waarnemen en was geprogrammeerd om iedereen die binnenkwam de hand te schudden. Na elk handschudden werd de robot vervolgens automatisch ontsmet, dat was veel hygiënischer dan bij een echte dominee, zo stond in de begeleidende brochure. De Valentinus XXL kon zelfs als een echte predikant samen met de kerkenraad intocht houden, hoewel zijn bewegingen wat houtherig, of moet ik zeggen plastiekerig waren. Preken was evenmin een probleem: je hoefde in het systeem slechts een Bijbel-hoofdstuk en versnummers in te tikken en de robot zocht op het internet naar een passende preek. Je kon zelfs kiezen tussen een conservatieve of liberale preek, katholiek of protestants en beschikbaar in twee talen. Bovendien werkte het systeem met kunstmatige intelligentie en was het zelflerend: het sloeg ervaringen uit het verleden op in zijn geheugen, observeerde het heden met zijn elektronisch oog en zocht op het internet razendsnel naar een passende respons op elke situatie. Eigenlijk kon de Valentinus XXL zichzelf dus verder programmeren.

Gedurende de eerste twee weken liep alles goed en dus werd de oude menselijke dominee met vervroegd pensioen gestuurd. Hij was overbodig geworden, nu zijn taak volledig was gerobotiseerd.

In de derde week kwam op een dag Tabita langs om de kerk en de vergaderzaal te kuisen. Tabita was de dochter van de kerkenraadsvoorzitter en ze deed dit werk omdat ze als studente de kleine vergoeding die ervoor werd betaald goed kon gebruiken. Ze zette tijdens het werk een muziekje aan. Chuck Berry's "Little Queenie" weerklonk en ze waagde zelfs een danspasje, er was hier toch niemand die haar zag. De Valentinus XXL registreerde haar bewegingen en zocht op het internet.

De week erna, toen Tabita opnieuw kwam kuisen en ze in de vergaderzaal bezig was met de boekenkast tegenover de kapstokken, tikte de robot haar plots speels op de bips. Geschrokken slaakte Tabita een gillette, maar toen ze om zich heen keek, zag ze niemand. Zou ze zich dit nu hebben ingebeeld? De Valentinus XXL registreerde haar bewegingen en zocht op het internet.

De derde keer dat Tabita kwam kuisen, begon het computersysteem eensklaps dichterlijk te declameren: "Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen, hoe sierlijk zijn je hals en je ketting. Zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum". Tabita werd er warempel van

ontroerd, zoals deze machine haar vrouwelijke schoonheid bezong. Maar de robot deed meer, hij boog voorover en strekte zijn arm uit als om haar ten dans te vragen, terwijl Chuck Berry's "Little Queenie" weerklonk. Tabita duwde een tafel opzij en pakte vervolgens de hand. Ze tolde en wervelde op het ritme van de rock'n'roll en liet zich aan het einde in de armen van de robot vallen, die haar tegen zich aandrukte, zo zacht en teder als zijn hard-plastiek lichaam dat toeliet. Tabita legde haar hoofd schuin tegen de harde borstkas van de Valentinus XXL, maar ontwaakte al gauw uit haar roes. "Help, ik flirt met een robot, ik ben vast rijp voor de psychiatrie", zo zei ze. "Ach Tinus, welk belang heeft het ook, uiteindelijk ben jij maar een ziellose machine zonder hart of gevoel. En tussen ons kan het toch niks worden, later wanneer ik de man van mijn leven ontmoet, wil ik moeder worden, en ik zie niet goed hoe dat met jou zou lukken". De robot bleef de rest van de tijd stil, terwijl hij het internet scande.

Toen de zondag daarop de ouderling van dienst de kerkdeur opende en de vergaderzaal instapte, trof hem een geur van verschroeide plastic. Aan de kapstokken lag de Valentinus XXL op de vloer en het hele computersysteem was ontregeld. De technici van Inventive Big Machines kwamen ter plekke en vonden dat de robot blijkbaar zichzelf had vernietigd nadat hij op het internet had gezocht hoe dat precies moest. Niemand begreep er iets van, hoe kon dit nou?

De kerkenraad van Mechelen-Noord gaf op haar volgende vergadering het proefproject met de Valentinus XXL een negatieve evaluatie en daarop deed de VPKB-synode hetzelfde. Het hele project werd geannuleerd en de oude dominee werd teruggeroepen uit zijn vervroegd pensioen. Voorheen hadden de kerkgangers de preken van hun dominee soms saai gevonden, nu beseften ze de waarde ervan. De gelovigen vingen het verlies van hun elektronische predikant zelf op en verdeelden de taken. Ze bemoedigden en troostten mekaar waar nodig en gingen regelmatig bij bejaarden en zieken op bezoek.

En God zag dat het goed was.

Hugo Wilmaerts

Noot:

- uiteraard is dit verhaal compleet fictief
- Chuck Berry (°1926): Amerikaanse zanger en gitarist, rock'n'roll pionier in de jaren 1950

1 Januari 1917

Omdat de kerkdeuren op nieuwjaarsdag dicht waren, heb ik op Internet wat preken voor oud en nieuw opgehaald. Traditioneel Psalm 90, lied van Mozes, voor Oudjaar, en Jozua 1:1-9 voor Nieuwjaar. Dit levert deze reflectie op.

Als je de kranten er op naleest, dan heerst er somberheid rond de verwachtingen voor 2017. Het jaar 2016 wordt al zwaar ingeschat als een jaar van negatieve ontwikkelingen.

De Standaard gaf een katern uit rond "hoop en wanhoop", met alle grote lijnen (politiek en economie) onder wanhoop. En de kleine (tekenen van betrokkenheid, verhalen van mensen die zich inzetten voor de zwakken en voor recht en vrede) onder hoop.

En onze verwachtingen blijven somber.

Wat zal Trump doen als president in de USA? Hoe verloopt Brexit van de UK en wat betekent dat voor Europa en de Euro? Gaan de verkiezingen in Frankrijk Marine Le Pen aan de macht brengen? Hoe verloopt het conflict in het Midden Oosten? Komt er oorlog met China? Hoe krijgen we controle op de opwarming van de aarde? Hoe kunnen we vermijden dat de Afrikaanse landen in de armoede en ellende blijven zitten, en dat we worden overspoeld met vluchtelingen?

De traditionele Nieuwjaarstekst van Jozua 1 lijkt me een sterke steun voor ons om deze somberheid los te laten. En om in 2017 met vertrouwen onze roeping van kerk-in-de-stad aan te vatten.

Jozua wordt opgedragen om het land in te trekken en het in bezit te nemen. Het is Israels erfenis. Dat is een riskante taak, en Jozua is bang.

De tekst wordt gedragen door twee sleutel-gedachten:

-Wees vastberaden en standvastig. Het wordt driemaal herhaald, Vs 6, 7, 9.

-jullie gids moet de wet zijn, het wetboek (tweemaal herhaald, vs 7 en 8). De onderliggende boodschap is: jullie moeten het land binnen-trekken als "mensen van het boek".

Het lijkt brutaal "het land in bezit nemen". Wat gebeurt er met de huidige inwoners? Maar in die "wet van Mozes" wordt dat "in bezit

nemen" tot heilsboodschap voor alle mensen. Het is de weg ten leven. Die wet zal de samenleving tot rechtsstaat omvormen, ook voor de zwakken.

Wij hebben op onze beurt in het evangelie van Jezus van Nazaret een oersterke boodschap. We zijn geroepen om die uit te dragen, hier, in Mechelen. Niet als angstige, onszelf indekkende mensen (met het excuus: geloof is een privé zaak). Maar open en in vertrouwen. Vastberaden en standvastig.

Ook wij, Protestanten, zijn bekend in Vlaanderen als "mensen van het boek".

(Denk maar aan de Bijbeldag. Daarvan was onze eerdere dominee Ds Jean Du Meunier de leidsman)

We mogen onze identiteit niet wegstoppen. Ook niet om met fiere trots ons gelijk en onze eerste plaats te claimen. Maar om de blijde boodschap van bevrijding te delen met alle mensen - een boodschap voor op de marktplaats. Dat evangelie is een boodschap van persoonlijk heil. Maar het is ook een politieke boodschap!

En in deze tijd van angst, populisme en cocooning in de poging om ons comfort veilig te stellen is dat politieke aspect misschien wel het belangrijkste: dat aan zwakken, armen en verdrukten, vreemdelingen en vergetenen recht en gerechtigheid wordt gedaan. Onze rijkdom staat ons daarbij vaak in de weg.

1 januari 2017

Marius Joosten

Geloof in herstel

Ongeveer een jaar geleden begon ik aan mijn proponentschap. Op het moment dat deze kerkbrief in uw bus valt, zal 'het' erop zitten. Zes maanden mocht ik in de twee gemeentes van Mechelen meewerken met het gemeentelieven, de laatste zes maanden stonden in het teken van een diaconaal project rond gevangenispastoraat. Het project heeft intussen een naam: REA, het Hebreeuws voor naaste. Een project binnen de VPKB in samenwerking met andere organisaties die werk maken van (na)zorg voor (ex-)gedetineerden en hun familieleden.

In Mechelen werd er gekozen om mee te doen aan de Actie aan de poort.

Op 21 december waren er vier vrijwilligers om samen met de mensen van het beschermcomité, een aantal moslims en de straathoekwerkers, mee post te vatten voor de poort van de gevangenis om familieleden en bezoekers een hart onder de riem te steken. Het was soms lang wachten, maar de contacten die er waren met de bezoekers en mede organisatoren mochten er zijn. Het post vatten werd ook opgemerkt door gewone voorbijgangers en ook dat is belangrijk.

Het is denk ik ook goed om te weten dat ook andere protestantse kerken in Vlaanderen en in Nederland bezig zijn met gevangenispastoraat, mogelijke opvang van ex-gedetineerden alsook aandacht voor hun familieleden. Zo is er een goede samenwerking met Kerken met Stip in Nederland en met Gevangenezorg Nederland. De Protestantse Kerk van Brussel denkt na om Kerk met Stip te worden. Beide VPKB gemeenten in Gent vierden kerst in de gevangenis van Gent. Ook de VPKB gemeente van Dendermonde trok met Kerst de gevangenis in en ook zij dragen het gevangenispastoraat een warm hart toe.

In Gent was er in november een netwerkdag over gevangenispastoraat. Ook hier waren mensen vanuit de PKB aanwezig. Deze ontmoeting zorgde voor een samenwerking voor een 'Actie aan de poort' in Gent die in maart zal doorgaan. Bij deze actie zijn naast de protestantse gemeenten in het Gentse ook andere levensbeschouwingen betrokken.

Het zijn misschien kleine stappen, niet te min zijn al die contacten, en ervaringen van groot belang om als kerk(en) oog en oor te hebben voor wat er in gevangnissen leeft, om mogelijk ook plaats te bieden aan mensen en hun familie die een nieuwe start willen maken en verlangen naar een 'gewoon' leven.

Voor u als kerkgemeenschap is het hopelijk een bemoediging om te weten dat ook anderen uw betrokkenheid delen. Al deze activiteiten bieden bovendien mogelijkheden om ervaringen, contacten, ideeën en informatie uit te wisselen.

Om dit laatste ook een plaats te geven, is er ook een facebookpagina REA. Hierop worden activiteiten en weetjes geplaatst. Door deze pagina te "liken", blijft u op de hoogte. Het adres is: <https://www.facebook.com/zorgzamekerkREA/>

Tenslotte is er de hoop dat ik op deze wijze ook met de beide Mechelse gemeenten verbonden kan blijven. Op 26 februari is er in de Zandpoortkerk een afscheid voorzien. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Tot dan...

Ga met God, Vaya con Dios.

Eefje van der Linden

Oecumenische viering Mechelen - 18 januari 2017



Muren scheiden, het Kruis verbindt

In de Zandpoortkerk is onlangs een muur afgebroken. Niet letterlijk de kerkmuur, gelukkig. Het gebouw is overeind blijven staan. Het was de muur die symbool staat voor de scheiding en verdeeldheid die tussen mensen bestaat. Zo'n muur wordt opgebouwd door bijvoorbeeld onverschilligheid, onbegrip, vervolging, jaloezie, minachting, onverdraagzaamheid en wantrouwen.

De oecumenische viering van 2017 stond in het teken van verzoening, met het symbool van de muur die ons scheidt. Als we kwetsbaar durven zijn, onze zwakheid erkennen en God de ruimte geven, zal Hij het initiatief nemen. Steen voor steen breekt God de muur af. Hij gooit de stenen niet weg, maar gebruikt ze om het Kruis op te richten, waarrond we ons kunnen verenigen en verzoenen. Zo gaat Hij ook om met de brokstukken van ons leven. Hij gooit ze niet weg, maar Hij draait ze om - upside down - om zijn Koninkrijk te bouwen.



Na de viering was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Met dank aan de ploeg van de Zandpoortkerk voor de gastvrijheid. Volgend jaar ontmoeten we elkaar opnieuw in een andere kerk, ergens in de stad. Tot het zover is blijven we bidden voor eenheid en vieren we onze verbondenheid in Christus.

De omhaling ten voordele van [project Betlehem](#) (sociale huisvesting) bracht 220 euro op. Informatie over oecumene in Mechelen op www.memomechelen.be

Vrede en alle goeds



God biedt iedereen Zijn heil en vrede aan. Doe jij ook mee?