

P 902041

DE BRUG

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

59^{ste} jaargang nr. 5 - juni 2015

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds. J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Storm.

Waar de wind in de Bijbel vaak een beeld is van Gods kracht ten goede - het Hebreeuws en het Grieks kennen immers maar één woord voor wind, adem en Geest - daar kan hij ook tot een storm worden die je leven ondersteboven keert. Dat is niet altijd een negatief iets. Soms zitten we zodanig vastgeroest in oude gewoonten en versleten denkbeelden, dat er werkelijk iets ontzagwekkends moet gebeuren om ons in beweging te krijgen.

Voor Jona was het nodig om door elkaar te worden geschud door de storm op zee, voordat hij wilde luisteren naar wat God hem te zeggen had en de weg naar Ninevé in wilde slaan. Voor de leerlingen van Jezus is de storm op het meer (Mc. 4:35vv.) een middel om hen wakker te schudden en te doen beseffen dat de Heer zelf bij hen aan boord is, Hij die een volkomen nieuwe tijd zal inluiden, het tijdperk van Gods genade die zelfs de dood te sterk af is.

Waar het voor de primitieve mens heel vanzelfsprekend was om alle natuurgeweld als een 'act of God' (daad van God) te ondergaan, zijn wij het niet meer gewoon om in dergelijke geweldige verschijnselen de hand van God te zien. Het stoort zelfs een beetje als we ons realiseren, dat een centrale gebeurtenis als de wetgeving op de Sinai met zoveel donder en bliksem, zoveel vuur en rook en lawaai gepaard ging (Ex. 19:16vv.).

God wil niets liever dan dat wij in beweging komen, Hem tegemoet. Maar het zal vooral van onszelf afhangen, hoe Hij ons daarvoor moet benaderen. Of de storm van Zijn Geest ons leven laat schudden op zijn grondvesten, om ons te storen in onze vanzelfsprekendheden, om ons te bevrijden van onze hoogmoed en eigendunk. Of dat die zelfde Geest ons overkomt als een zachte koelte en ons verkwikt als de adem van Zijn lippen.

JHB

Kerkraad

Op de vergadering van 5 mei evalueerden we de kerkdiensten van 3 april Goede Vrijdag, zondag 5 april Pasen, zondag 12 april, zondag 19 april de gezamenlijke dienst in Boechout voor de TV, zondag 26 april en zondag 3 mei. Verder hadden we het over de ouderen en zieken. De lijst van de stemgerechtigde leden wordt bijgewerkt. De kerkraadsverkiezingen van zondag 3 mei, waar we zeer dankbaar zijn voor de beide verkozen leden Geert Van Cammeren en Mani Kanza. We hadden het ook over zondag 10 mei Moederdag, wat we doen en de aankopen hiervoor. We gaan ook onderhandelen met de politie om toelating te krijgen om op zondag 10 mei, wanneer de Hanswijk processie uitgaat, tot 11.30 uur te mogen parkeren voor de kerk. We hadden het ook nog over de beheerraad en gemeentelieven. Het huwelijk op 23 mei van Arnoud van Messen waar ons wordt gevraagd een kerkraadslid af te vaardigen. De aanstaande doop van Emmanuel Dirlik op 31 mei. De Diaconie, waar het PSC Kuurne stopt met zijn werking en geen giften meer kan ontvangen, we hebben contact genomen met PSC Antwerpen en besprekingen gestart. Ook voor de piano werden afspraken gemaakt om deze in de kerk te krijgen. We hadden het ook over de verlofperioden die er weer aankomen, we moeten zorgen voor continuïteit in onze gemeente. Verder hadden we het nog over de zending in Kirinda vanwaar enkele mensen naar België komen in de maand oktober 2015. De volgende vergadering is op 2 juni, een vergadering met de 2 nieuwe kerkraadsleden en ook de laatste vergadering voor het verlof, op deze vergadering bespreken we dan ook al de startzondag van 6 september, de eerste vergadering na het verlof is op dinsdag 1 september. Heeft u iets te melden, suggesties, vragen, voor de komende periode, laat dit dan weten !

Koffiedrinken

De lijst hangt weer omhoog, deze lijkt maar moeilijk ingevuld te raken, nochtans drinken we elke zondag koffie op algemene aanvraag en als ik goed kijk zijn het altijd dezelfde mensen die om de enkele zondagen hun naam hebben ingevuld. Elke zondag zijn er tussen de 30 en 35 mensen aanwezig in de dienst, wanneer mogen we uw naam eens op de lijst zien ? komaan jongeren, jeugd, actievelingen en anderen !!! de koffie wordt gemaakt, enkel schenken is niet moeilijk en afwassen nog minder. Commentaar geven is goed, werken daaraan nog beter !

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2015

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 9 of woensdag 10 juni 2015 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of (bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

Verjaardagen in juni

05 juni Sali Younan
12 juni Fahmi Maghi
12 juni Nathalia Nafarin
15 juni Jozef Uytgeerts
16 juni Maria Camps wwe. Van Rooyen
17 juni Lutgarde Van Goethem wwe. Denivelle
17 juni Marie Louise Poedts wwe. Kockelkoren
19 juni Pieterella van Leeuwen e. Ter Haar
20 juni Louis Van Cammeren
25 juni André Vanderhaegen
28 juni Paul Cornelis
28 juni Hugo Wilmaerts



Al deze jarigen wensen we een prettige en bovenal een gezegende verjaardag!

Bijbelnamiddag

Op 30 april kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag.

Ds. Jelle H. Brouwer opende de namiddag met een openingsgebed.

Daarna begonnen wij waar wij laatst gebleven waren, d.i. Handelingen 4: 32 – 37. Het was gepland om het volgende hoofdstuk ook te bespreken. Maar omwille van verschillende vragen die uitgekomen waren, en het uitleggen ervan, hadden wij niet veel tijd meer over. Wij gaan het de volgende keer verder bestuderen.

De volgende bijeenkomst is voorzien op donderdag, 28 mei 2015.

Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin

Mail-adressen

Wie in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij het overlijden van een lid van onze gemeente, graag per e-mail op de hoogte wordt gesteld, wordt uitgenodigd zijn/haar mailadres door te geven aan jhbrouwer@protestant.com. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

zondag 07 juni
ds. J. Brouwer
Medewerking gebedsgroep

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 14 juni
ds. J. Vanhees

organist: E. Poncin
2° collecte: FPG

zondag 21 juni
ds. G. Snauwaert

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Orgelfonds

zondag 28 juni
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Orgelfonds

zondag 05 juli
dhr. H. Sinnaghel

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending



Activiteitenkalender

01 juni Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
02 juni Kerkraad - kerkzaal 20u15
15 juni Bestuursraad - Gasthuisveldstraat 39, 20 uur
25 juni Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30

Een koord uit drie strengen gevlochten

“Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken”, zo lezen we in Prediker 4, 12b.

Deze tekst was ook het thema waarover voorganger Steven Fuite preekte tijdens de bevestigingsdienst ter gelegenheid van het huwelijk van Arnout Van Messem (zoon van onze vroegere kerkraadsvoorzitter Rudi Van Messem en zijn vrouw Immi) met Debbie Botterman, in het prachtige domein Gravenhof te Dworp. Wat die drie strengen symboliseren is natuurlijk niet moeilijk te raden: het gaat om Arnout, Debbie en God als derde streng die alles omwikkelt.

Laat ons bidden voor dit jonge koppel, dat hun huwelijk inderdaad mag zijn als een koord uit drie strengen gevlochten.

Namens onze dominee, de kerkraad en heel de gemeente Mechelen-Noord, proficiat !



Hugo Wilmaerts (ouderling van dienst)

De onoverbrugbare maatschappelijke breuklijn

De Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk effent het pad voor de zegening van gelijkgeslachtelijke koppels. Een resolutie daartoe is afgelopen weekeinde bijna unaniem goedgekeurd op de synode te Sète. Je zou de impact hiervan kunnen relativeren, omdat immers thans de volop florerende evangelische stroming veel zwaarder weegt dan deze denominatie, die het gros van de gereformeerde en lutherse traditie omvat. Volledigheidshalve kun je eraan toevoegen dat de belangrijke Unie van Protestantse Kerken in Elzas-Lotharingen haar eigen beslissing heeft uitgesteld bij gebreke aan consensus. Maar hoedanook gaat het om een beslissende stap (...) waarmee de liberale stroming zichtbaar keuzes maakt die, hoezeer ze ook Luther en Calvijn zouden geschokt hebben, gelijk lopen met ontwikkelingen in de samenleving.



Ondanks de ogenschijnlijke bijna-unanimititeit, legt het synodebesluit een diepe breuklijn bloot dwarsdoor het christelijke volksdeel. Binnen de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk zullen gemeentes weigeren het besluit toe te passen, althans aanvankelijk. En binnen het bredere protestantisme stoot de "verlichte elite" op openlijke weerstand en soms minachting vanwege dikwijls meer volks georiënteerde evangelische gemeenschappen. Maar je hoeft niet diep te graven om te merken dat de ideologisch-theologische breuklijn evenzeer het katholieke volksdeel doorklieft, zij het dan onder de oppervlakte (...). Het enigste verschil bestaat erin dat door de manier waarop de Rooms-katholieke Kerk is georganiseerd, de liberale stroming niet kan opborrelen, zodat het onderwerp niet ter sprake komt. (...)

Zichtbaar of verborgen, de "maatschappelijke breuklijn" ligt wijd open in het westerse christendom. (...) Enerzijds botst op politiek vlak de koppige weerstand van de enen tegen een culturele omwenteling aangedreven door economisch en zedelijk liberalisme met de enthousiaste instemming daarmee van anderen. Anderzijds botsen op theologisch vlak tegengestelde lezingen van de goddelijke wet zoals de Bijbel die formuleert (...), wat zich vertaalt naar een diepe kloof in de opvattingen omtrent zonde. Dat is niet niks ! Maar de breuklijn onderkennen, belet ons niet ze te relativeren. (...) Wat christenen verenigt is hun geloof in Jezus Christus, gestorven en verrezen voor het heil van de mens. De rest is ook belangrijk, maar is niet helemaal van dezelfde aard. Gelukkig !

Tot slot, het christendom is geen eiland. De maatschappelijke breuklijn is nog breder dan ze diep is. (...) Ze loopt dwars door heel Frankrijk, met op de achtergrond een cultuurcrisis. Dezer dagen blijkt dit opnieuw uit het debat omtrent draagmoederschap. Het verzet hiertegen wordt bezielde door een feministische stroming die begint op te staan tegen het libertaire liberalisme belichaamd door (minister van Justitie) Christiane Taubira. Het gaat dus niet om een strijd van protestanten tegen katholieken, of van religieuzen tegen

seculieren, of van “boze reactionairen” tegen “zedeloze progressieven”. Nee, het gaat eerder om twee opvattingen over vrijheid en waardigheid, alsook omtrent mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Met deze breuklijn, die niet snel zal verdwijnen, moeten we leren leven.

Jean-Pierre Denis op de Franse christelijke nieuwswebstek “La Vie” (19 mei 2015, vertaling en inkorting HW)). Oorspronkelijke titel: “L’irréductible fracture sociétale”.

Noten:

1. Libertair: voorstander van maximale vrijheid voor het individu, zolang dit geen schade toebrengt aan anderen
2. Liberaal christendom: “vrijzinnig” christendom in de Hollandse betekenis, ondogmatisch, zonder vast credo
3. Reactionair: iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen als reactie op ontwikkelingen die hij als schadelijk ziet
4. Draagmoeder: vrouw die voor iemand anders een kind draagt en baart, al dan niet tegen betaling

Algemene Kerk Vergadering 14 mei

Op 14 mei kwamen ongeveer 500 mensen bijeen voor de Algemene Kerk- vergadering van de VPKB. Mons, dat dit jaar de culturele hoofdstad van Europa is, had als thema gekozen: “De Bijbel, erfgoed van de mensheid”. Daarom werd deze AKV met enkele Hebreeuwse woorden (de eerste taal van de Bijbel) van welkom en een zegen geopend. De dienst werd besloten met een Griekse zegen (de laatste taal van de Bijbel).



Daartussen werd een feestelijke dienst gevierd met het Heilig Avondmaal. De dienst was geheel drietalig en werd begeleid door het koor uit Mons: “Les Trois Rolandins”. De preek, in de vorm van een dialoog, legde de nadruk op de Bijbel als bron van voortdurende hoop en nieuw begin. Vaak blijkt de Bijbel het begin van een menselijke ontmoeting en een bron van vreugde, wanneer ze wordt begrepen en geleefd.

Na een maaltijd met couscous op de zonbeschenen perken en een bezoek aan de Bijbelexpositie voor sommigen en aan Mons voor anderen, kwamen we terug voor een concert van Nahed. Het werd een concert dat vol met Zuid-Marokkaanse zon zat en met het karakter van een getuigenis door deze christelijke zanger van Berberse afkomst.

Onze dank gaat uit naar de voorbereidingsgroep uit Mons, die deze vrolijke bijeenkomst heeft georganiseerd en ook naar dominee Stefan Gradl, die ten tijde van de vergadering ook een inwoner van Mons was en op een uitstekende wijze zorgde voor de Nederlandse en Duitse vertalingen.

Bron: www.VPKB.be, met dank aan Joëlle Maystadt

Uit de redactie

Diversiteit en meningsverschillen maken kerken rijker, opener en veelkleuriger, maar vormen met de Kerk soms ook een moeizaam huwelijk. Niet zelden verlangt men, ten koste van de heterogeniteit, naar homogeen denken en geloven. Zolang het daarbij om thema's gaat waarover men verschillend kan denken zonder dat dit mensen al te diep in hun hoogstpersoonlijke existentie raakt: (schepping, hemel, leven na de dood....) is er niet veel aan de hand.

Maar er zijn ook thema's waarover men niet fundamenteel van mening kan verschillen zonder dat dit mensen in hun diepste persoonlijke zijn pijnlijk treft. Seksuele geaardheid is zo'n thema. Bovendien komt daar de onevenwichtigheid bij dat de afwijzing van seksuele geaardheid vrijwel per definitie gebeurt door diegenen die zelf die geaardheid niet hebben. Sterker nog: de meerderheid die "zus" is, oordeelt over de minderheid die "zo" is. Een immanente onrechtvaardigheid. Geef mij dan maar dat gedicht van Hans Andreus: "Je bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan anders willen."

Namens de redactie,
Ernst Veen

Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €

Storten kan op rekeningnummer van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.

IBAN BE06 3100 0835 5022



Protestantse
Omroep

Woensdag 17 juni 2015
VRT Radio 1 om 20:03

Eens komt de grote zomer
Frank Marivoet



De storm op het meer



Als Jezus bij je is, hoef je nergens bang voor te zijn.