

P 902041

DE BRUG



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

58^{ste} jaargang nr. 6 - zomer 2014

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Wereldkampioen.

Traditioneel vormen de zomermaanden het decor van het ene sportspektakel na het andere. Op het ogenblik houden de wereldkampioenschappen voetbal de aandacht gevangen - de Rode Duivels doen nog volop mee - en afgelopen maandag is ook Wimbledon al weer begonnen. En binnen twee weken gaat dan ook nog de Tour de France van start in Engeland. Al dat sportgeweld heeft veel meer mensen in zijn ban dan geloof en kerk, en het lijkt een geduchte concurrent van elke godsdienst.

En toch gebruikt de Bijbel uitgerekend het beeld van een sportevenement om het leven van een christen mee te kenschetsen. In 1 Korintiërs 9: 25v. vergelijkt Paulus de weg van het geloof met een wedloop in het stadion en met een bokswedstrijd. En in de brief aan de Hebreëen horen we van de massa supporters die ons aanmoedigt (Hebr. 12:1). Zoals een wedstrijd de uiterste concentratie vraagt en de inzet van alle krachten, zo is ook een waarachtig geloof de kern waar je leven om draait en van waar uit alles zijn plaats krijgt.

Maar er zijn ook verschillen. In de sport is er tenslotte maar één winnaar. Alle mededingers zijn elkaars concurrenten, en ze verheugen zich als een ander onderuit gaat. Dat is in het geloof anders. Als het erop aankomt, horen al Gods kinderen tot hetzelfde team. Ze ondersteunen elkaar, ze moedigen elkaar aan. Ze gedragen zich als elkaars broers en zussen, en niet als rivalen.

Want tenslotte is er niet slechts één, die met de erekrans zal gaan lopen. Of misschien toch wel. Maar dan Eén, met een hoofdletter. De race die wij lopen, het leven dat wij leiden, dient ervoor, dat mensen zullen kunnen zien tot welk team wij behoren. Het gaat erom, dat wij volharden in ons vertrouwen op de Heer. Dat wij niet opgeven, Hem te volgen. Dan mogen wij allen delen in de prijs, die Hij al heeft behaald.

JHB

Kerkraad

Op de kerkraadsvergadering van 3 juni, de laatste voor de vakantiemaanden, evalueerden we de voorbije kerkdiensten. Wat ons opviel was de geringe opkomst bij de 2 laatste vieringen van het H. Avondmaal (24 kerkgangers) we vroegen ons af wat hiervoor de reden kon zijn, toeval? Of de manier waarop we het vieren? Stond ook op het agenda, de invulling van het jaarplan, na de herschikking van de kerkraad, de taakverdeling, nakijken van de lijst met de stemgerechtigde leden, de verjaardagen, adressenbestand voor de verzending van ons Kerkblad. De vakantiemaanden juli en augustus, de gastsprekers voor die tijd wanneer onze predikant in juli met verlof is en ook voor die periode het crisispastoraat, waar we steeds in nood beroep kunnen doen op ds. Snauwaert. Ook hadden we het over de startzondag van 7 september, noteer deze alvast op uw kalender, meer hierover vindt u in ons kerkblad. Heeft u opmerkingen of suggesties geef dit door aan uw predikant of kerkraadsleden. De volgende kerkraadsvergadering is op dinsdag 2 september.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59

Koffiedrinken

06 juli
20 juli
03 augustus
17 augustus



Activiteitenkalender

06 juli	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
20 juli	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
03 augustus	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
17 augustus	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
06 september	Kerkschoonmaak - Kerkruimte 10 uur
07 september	Startzondag

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
06 juli	Younan	Noa
13 juli	Hanne	Sarah
20 juli	Sali	Guyny
27 juli	Zarifa	Nynke
03 augustus	Hermien	Eva
10 augustus	Younan	Sarah
17 augustus	Hanne	Noa
24 augustus	Sali	Guyny
31 augustus	Zarifa	Nynke
07 september	Younan	Eva

** In de zomervakantie loopt de kindernevendienst door. Er zijn verhalen en verwerkingen voorhanden, maar je hoeft je daar niet aan te houden. Probeer wel iemand te vinden om mee te ruilen, als je zelf niet kunt.*

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 06 juli ds. J. Vanhees	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending
zondag 13 juli dhr. P. Van Vaerenbergh	organist: E. Poncin 2° collecte: Synodale kas
zondag 20 juli ds. G. Snauwaert	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Diaconie
zondag 27 juli ds. G. Snauwaert	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kerkblad
zondag 03 augustus ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Synodale kas
zondag 10 augustus dhr. H. Fresen	organist: E. Poncin 2° collecte: Zending
zondag 17 augustus ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Orgelfonds
zondag 24 augustus ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte:
zondag 31 augustus da. P. Schipper	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas
zondag 07 september ds. J. Brouwer <i>H. Avondmaal, startzondag</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending



Verjaardagen

01 juli	Husniye Koçan wwe. Dirlik
02 juli	Nezer Dirlik
04 juli	Edwin Ntamba
11 juli	Arthur Vanduffel
11 juli	Jaap van der Wulp
13 juli	Ton Kardux
14 juli	Kay Huibregtse
16 juli	Guyny Ntamba
24 juli	Elske Brouwer
27 juli	Rina Blokland e. Joosten.
29 juli	Corrie Noordzij e. van der Wulp
30 juli	Tanja Sakur
03 augustus	Irène Joelants
04 augustus	Samir Younan
08 augustus	Georges Vandensavel
13 augustus	Nynke Brouwer
21 augustus	Sabri Eke
23 augustus	Hanne Eke
24 augustus	Jacques Stiévenard
25 augustus	Aysel Eke
27 augustus	Rudi Van Messeem
27 augustus	Hushna Dirlik e. Eke



Kerkschoonmaak

Hoewel de kerk regelmatig wordt schoongehouden, blijft het noodzakelijk om een paar keer per jaar alles nog eens grondig te poetsen. Daarvoor doet de bestuursraad bij deze een oproep aan u allen om een handje te helpen. Vele handen maken immers licht werk?! We verwachten u graag op zaterdag 6 september van 10 tot 12 uur in de kerk. Dan kunnen we het nieuwe seizoen met een propere lei beginnen.

Startzondag

Op zondag 7 september beginnen we het nieuwe werkjaar. Na de avondmaalsdienst worden de verschillende activiteiten van onze gemeente aan u gepresenteerd. En vervolgens bent u allemaal uitgenodigd om samen onder het genot van een kopje koffie een broodje te blijven eten. We hopen echt dat iedereen daarvoor tijd vrijmaakt. We zijn tenslotte aan elkaar toevertrouwd door die ene Heer die ons allen tot een gemeenschap geroepen heeft.

Zieken

Na een val in zijn huisje in de Ardennen is Marcel Van der Mijsbrugge teruggekeerd met een kwetsuur aan zijn arm en bekken. Daarom is hij voor onderzoek in de kliniek opgenomen. We hopen en bidden dat het meevalt en dat hij spoedig geneest.

De gebedsgroep

In deze 4-delige reeks over het gebed is de voorbede de laatste bijdrage. Een voorbidder is iemand die voor een ander bidt, die voor Gods troon van genade pleit voor iemand.

Voorbede is "op de bres staan".

Op de bres staan komt voor in Ezechiël 22:30: "Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd - maar zo iemand heb ik niet gevonden."

Wat een confronterende tekst! Niet één stem smeekt om genade.

Toen Jezus in de woestijn verzocht werd, gebruikte Hij de Schrift om satan te verslaan. Matteüs 4:4 "Er staat geschreven."

Ook wij kunnen het Woord gebruiken en zo leren bidden naar Gods wil.

De Heilige Geest zal ons in het hart geven wat in Gods hart is en zo beantwoordt het gebed aan Gods doel.

Ook in het gebed gaat het in de eerste plaats om Christus.

Een voorbidder mag vrijmoedig tot God gaan.

God verlangt dat we heel duidelijk onze vragen formuleren en gericht onze noden bij Hem brengen - niet het antwoord.

In de Bijbel staan veel teksten over bidden, een voorbeeld: Kolossenzen 1:9-12a.

Almachtige God, die bij machte bent al onze gebeden te beantwoorden.

Wij bidden dat U ons zult helpen voorbidders te zijn op wie U kunt rekenen. Wij bidden dat wij zullen bidden wat U op Uw hart hebt.

Help ons om zonder enige twijfel te geloven dat Satans aanvallen kunnen worden verijdeld door de kracht van het levende Woord van God.

Wij bidden dat we niet vaag zullen bidden, maar duidelijk verzoeken zullen doen.

Laat ons het op de bres staan nooit moe worden.

Wij bidden dat U een geest van voorbede over ons uitstort. Dat we voorbede mogen doen zoals U deed bij de Vader. U bad: "Vader, bewaar hen in Uw naam. Dat zij één zijn gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U. Bewaar hen voor de boze, vervul hen met blijdschap en heilig hen door de waarheid van het Woord van God."

Zo willen wij voorbede doen:

- voor onze kinderen en kleinkinderen: we leggen ze in Uw hand.
- voor de voorganger en ambtsdragere: geef hun inzicht en zorgzaamheid.
- voor elkaar: geef ons liefde voor elkaar.
- voor de vervolgte christenen: neem hun angst weg en bescherm hen.
- voor Uw volk Israël.
- voor de vrede van Jeruzalem.
- voor de gebieden waar oorlog en geweld is.
- voor de wereldleiders: dat ze begaan mogen zijn met hun volk en vrede nastreven in de wereld.
- voor Uw kinderen: dat we beeld dragere mogen zijn van Uw Zoon, Jezus die ons de weg heeft gewezen.

In Jezus' naam.

Amen.

Ondergang van de christenen in Irak?

De bliksemsnelle doorbraak van de djihadisten destabiliseert de vlakte van Ninive, waar veel christenen wonen. Hun toekomst in het land ziet er somber uit.

Op 10 juni om 11 uur 's nachts, verliet een gezin tussen zoveel anderen Mossoel, te voet vluchtend uit een stad die in de handen viel van djihadisten. Om 3 uur in de namiddag 's anderendaags, bij 40 ° C, kwamen ze aan in de christelijke stad Qaraqosh, waar thans bijna 300 gevluchte gezinnen verblijven. Op twee dagen tijd zijn ongeveer 500.000 personen, waaronder enkele duizenden christenen, van Mossoel naar de Koerdische zone gevlucht. (...)

Reeds verscheidene jaren ondergingen de christenen van Mossoel bedreigingen, ontvoeringen en soms executies in deze stad, die beetje bij beetje uitgroeide tot het bolwerk eerst van Al Qaida in Irak, en vervolgens van de "Islamitische Staat in Irak en de Levant" (ISIL). Toch blijven sommigen in Mossoel, waar de kerken op dit ogenblik nog niet vernield zijn, maar waar voortaan wel de sharia wordt toegepast.

In feite is het djihadistische offensief niet de eerste episode die christenen ertoe verplicht de stad te ontvluchten om elders of in het buitenland te gaan wonen. Sedert 2003 slinkt hun aantal onophoudelijk. Ten tijde van Saddam Hussein's val waren zij met 1,2 miljoen, daarvan blijven er nu nog 4 à 500.000 over, verdeeld tussen de dorpen van de Ninive-vlakte (in het bijzonder het bijna volledig christelijke Qaraqosh met 50.000 inwoners), alsook in Kirkoeek en Bagdad. (...)

Na twee jaren van stabiliteit, ziet de toekomst er nu weer somber uit. "We hebben er genoeg van", zucht Sanaa, een Bagdadse christin die zich zorgen maakt om de snelle opmars van de djihadisten naar de hoofdstad. "Wij hopen op een wonder", vertrouwt Rita ons toe. Zij is een Chaldeeuwse uit Kirkoeek, dat door het Koerdische leger beschermd wordt. "Momenteel werken we voort, maar wie weet wat er te gebeuren staat?"

"De christenen zijn dubbel bang", verduidelijkt dominicaan Ameer Jaje. "Bang voor een radicale islam die de sharia afdwingt en van de christenen tweederangs burgers maakt. En bang voor de verdeling van het land in drie zones, namelijk soennitisch, sjiietisch en Koerdisch. Dat zou gevaarlijk zijn voor de minderheden! De horizon is somber, wij zien geen licht."

Welke toekomst is er in deze context voor de christenen in Irak?

De vluchtelingen van Mossoel voegen zich in Qaraqosh bij andere christenen. Hoe werk en behuizing vinden in deze overbevolkte stad, wiens bevolking op 10 jaar verdubbeld is? "Wij veroordelen zeker niet de mensen die vertrekken. Het leven van een mens is immers meer waard dan zijn grond", roept Ameer Jaje uit, "maar we moeten geduld oefenen. (...) Onze aanwezigheid is een teken van hoop voor het hele land", zo meent hij. "Als wij verdwijnen, als Irak

nog maar één kleur heeft, is het Irak niet meer. De gematigde moslims hebben ons nodig om verandering te bewerken". (...)

Laurence Desjoyaux op 19 juni 2014 in "La Vie" (oorspronkelijke titel "Les chrétiens d'Irak vont-ils disparaître?", vertaling en inkorting HW)

Noot:

Soennieten en sjiieten: stromingen binnen de islam (ontstaan uit een geschil omtrent de opvolging van Mohammed). De huidige djihadisten zijn soennieten (de richting waartoe ook de vroegere dictator Saddam Hussein behoorde), terwijl de huidige regering van Irak beheerst wordt door hun vijanden de sjiieten. Christenen zitten zowel in Irak als in Syrië dikwijls tussen hamer en aambeeld. Overigens mag dit alles ons niet doen vergeten dat de oorlogen in Syrië en Irak onmetelijk lijden veroorzaken voor aanhangers van alle geloofsovertuigingen, dus ook voor de moslims zelf.

Chaldeeën: Assyriërs behorend tot de Rooms-katholieke kerk

Dominicanen: orde van Rooms-katholieke broeders

Kerkmozaïek Zomer 2014

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Blik op oneindig

Het is weer vakantie en dan gaat bij velen de blik even op oneindig, dan willen we weg. De een doet dat letterlijk, de ander vooral in de geest; probeert afstand te nemen en tot rust te komen. In dit nummer laten we diverse mensen aan het woord die vertellen over hoe zo'n reis hun visie op het leven heeft veranderd. Hoe je in den vreemde dingen kunt ontdekken over jezelf, ook als gelovige, ook als kerk. Mocht u, beste lezer, verlof kunnen nemen - niet ieder is dat gegund - dan wensen wij u zo'n verrijkende ervaring toe.

Blik op oneindig? Ja zeker, om daarna des te scherper te kunnen zien waarop het hier en nu aankomt.

Namens de redactie,
Dick WURSTEN

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

VRT Radio 1 om 19:05

Woensdag 16 juli : 'Onkruid op de akker'
Bert Beukenhorst

Woensdag 20 augustus: 'Engagement'
Bert Beukenhorst



Zomerse fietstocht

Beste lezers en lezeressen, omdat beweging gezond is, neem ik jullie vandaag mee op een fietstocht van 15 kilometer.

Vertrekken doen we bij het "België Vrij" monument dat in 1905 werd opgericht aan de Grote Steenweg te Berchem om 75 jaar onafhankelijkheid te vieren. Het monument stelt prins Frederik de Mérode voor met twee strijdmakkers. Prins Frederik, wiens rechterbeen op



23 oktober 1830 tijdens de Slag bij Berchem verbrijzeld werd door een Hollandse kogel, stierf op 4 november 1830 te Mechelen aan zijn verwondingen. Hij was de eerste edelman die sneuvelde voor de Belgische zaak en werd prompt onze eerste nationale held.

Enkele honderden meters verder slaan we linksaf de Driekoningenstraat / Statiestraat in, die kaarsrecht naar het station voert. In deze immigrantenstraat merken we naast tal van Turkse en Marokkaanse bakkerijen, winkels, restaurantjes en kapperszaken, niet minder dan vier evangelische kerken (twee Engels-, één Spaans- en één Portugeestalig), benevens de Rooms-katholieke Sint-Hubertus in een zijstraat.

We slaan rechts af en steken de Singel en via een brug de Ring over, het fietspad langs de Roderveldlaan volgend. Enkele bedrijven hebben hier hun zetel en voor de voetbalfans is er het stadion van Berchem Sport.

Spoedig bereiken we het grondgebied van Mortsel en hier voert de "fietsostrade" ons langs rustige villawijken met bijna uitsluitend blanke bewoners, tot het station "Oude God" aan het Mortselse Stadsplein. De merkwaardige naam "Oude God" zou uit de Romeinse tijd stammen, toen in deze buurt naar verluid een heidense tempel stond ter ere van Jupiter (deze was de "oude" god, die later verdrongen werd door de "nieuwe" God van de christenen). Achter het Mortselse stadhuis ligt Fort 4, dat van 1859 tot 1864 gebouwd werd als deel van de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Vandaag is het voormalige militaire domein een natuurgebied, een oase van rust in een jachtige omgeving. Is dit geen mooi voorbeeld van hoe zwaarden tot ploegscharen kunnen worden omgesmeed (zie Jesaja 2: 4)?

Langs een "duikweg" fietsen we onder het Stadsplein door naar Hove, waar het voormalige station werd omgebouwd tot taverne "Bahnhove", een naam met een wel erg Duitse woordspeling...

Steeds de spoorweg volgend, komen we langs een woonwijk en akkerland aan het station van Kontich-Kazerne. Zoals de naam het zegt, stond hier vroeger (vanaf 1877) een kazerne, maar die is thans omgebouwd tot woongelegenheden. Nadat in 1836 de spoorlijn was aangelegd, werd het centrum van Kontich moeilijker bereikbaar voor de inwoners van het gehucht Lint, die er in 1869 in slaagden zich af te scheiden om een zelfstandige gemeente te worden met de spoorweg als grens.

Op 21 mei 1908 gebeurde de vreselijke "ramp van Kontich". Een trein reed met een snelheid van 30 kilometer per uur bij het station in op een andere, stilstaande trein. De rijdende trein boorde zich in de wachtende wagons, waardoor er 41 doden en 340 gewonden vielen, voornamelijk arbeiders, soldaten en bedevaarders. Een wisselwachter zou een wissel verkeerd hebben gezet. Hij zou vervolgens zijn weggevlucht en



de hele dag hebben zitten bidden en wenen bij de boskapellen. Tot op de huidige dag bestaat de zegswijze "dat is de ramp van Kontich" om uit te drukken dat iets heel ergs is geschied.

Even verderop komen we bij de Kontichse boskapellen, beiden aan Maria toegewijd. De eerste boskapel, daterend uit 1760, staat vlakbij de Babbelkroonbeek, wiens gekabbel duidelijk hoorbaar is. Lange tijd was dit een bekend bedevaartsoord. De tweede kapel, dicht bij de spoorweg, werd in 1838 opgericht door Lintenaars en kwatongen beweren dat die probeerden om zo een graantje mee te pikken van de inkomsten gegenereerd door de bedevaarten... Wat er ook van zij, beide kapellen, omzoomd met houtkanten van haagbeuk, zomereik, lijsterbes en vlier, zijn bij uitstek plekken die onze ziel nodigen tot rust en meditatie aan de voeten van Jezus' moeder.

Door een perenboomgaard fietsen we nu richting Duffel. Langs de wegkanten bloeien bloemen en kruiden. Ze werken niet en weven niet, maar Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen, zo lezen we in Matteüs 6:28-29. Schapen en paarden kijken niet op wanneer we voorbij fietsen. Nadat we om een bosje zijn heen gereden, bereiken we via een brug en voorbij het Sint-Maartenziekenhuis en het sportcentrum de stationsbuurt van Duffel. Enkele honderden meters hier vandaan kunnen we bij de ruïnes van kasteel Ter Elst mijmeren over de vergankelijkheid van onze aardse eigendommen. Lucht en leegte, zou Prediker hebben gezegd...

Over de nieuwe Nete-brug fietsen we naast de spoorweg tot aan het station van Sint-Katelijne-Waver. Het fietspad is pas vorig jaar aangelegd en de berm was toen kaal, maar overal ontkiemt jong groen, met allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die later zullen vruchten dragen met zaad erin. En aldus Genesis 1:12 parafraserend, komen we aan bij het station van Sint-Katelijne-Waver, waar onze tocht eindigt.

Prettige en gezegende vakantie toegewenst !

Hugo Wilmaerts

Anekdote: "Dat is hier de ramp van Kontich", zuchtte voetbalcommentator Rik De Saedeleer (ex-speler van Racing Mechelen!) toen België in 1982 met 0-3 van Polen verloor.

Amougies

Wat ga je doen in de vakantie?

Amougies is een kinderkamp van EJV (Evangelisch Jeugd Verbond) een superleuk kamp met elk jaar een ander thema . Dit jaar wordt het mijn 4^{de} keer maar ik ben het nog steeds niet beu !



Thema vorig jaar : Elke ochtend ga je naar de witte tent daar zing je liedjes en kijk je naar een toneeltje met vervolg. Er is een voetbalveld en een hoge heuvel .Wanneer je vrij bent kun je doen wat je wilt en helemaal op het einde is er een kampvuur . De groten (waaronder ik) slapen in tenten de middengroepen slapen in het paviljoen en de kleinste in de toren .Het is niet alleen leuk maar je leert ook veel en maakt vrienden of je ziet mensen die je al kent .Een fijne vakantie !



door luther wilmaerts