

P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt níet in januari en augustus)

57<sup>ste</sup> jaargang nr. 8 - oktober 2013

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

**Kerkgebouw en** Keizerstraat 26-28  
**Secretariaat:** 2800 Mechelen  
**Predikant:** ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat**  
**Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.**

## Elia, een lied

Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,  
alles wat vastomlijnd leek staat te beven –  
In de emotie heb ik U gezocht,  
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.

En de ontreddering ging voor U uit,  
het vuur als Uw heraut vooruitgezonden -  
Ik bleef alleen in mijn eenzelligheid,  
tot niemand onzer komt Gij onomwonden.

En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,  
achter een sluier soms, uit een stil midden  
is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:  
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.

*Willem Barnard (1920-2010), theoloog, schrijver, dichter.*

Dit gedicht verwijst naar het verhaal in 1 Koningen 19.

Elia, de profeet, is gevluht: er staat een prijs op zijn hoofd, hij is uitgeweken naar onherbergzaam gebied.

De onvermoeibare strijder van God is nu een verbitterde krijger in een grot.

Elia ziet wat er van zijn leven geworden is en legt zich neer in de woestijn, de plek van eenzaamheid en dood. Hij wil slapen en niet meer wakker worden.

Maar God roept hem: 'Kom uit je grot, ga op de berg staan, dan kan ik je zien!'

Eerst is er een geweldige storm. Dan een aardbeving. Tenslotte vuur.

Het is een indrukwekkend trio, maar God is er niet in.

Dan is daar de stem van een zachte stilte. Elia doet iets merkwaardigs: hij verpakt zijn gezicht in zijn mantel. Hij kan niets meer zien, hij is helemaal aangewezen op zijn oren.

En God spreekt: , 'maar andersom: als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.'

*Uit: Symbolen worden tot cimbalen - Abeltje Hoogenkamp*

## Kerkraad

Op de vergadering van dinsdag 3 september, de eerste na de zomervakantie, hadden we veel te bespreken en was de agenda rijk gevuld.

We evalueerden de kerkdiensten van de zomermaanden juli en augustus. We hadden het over de startzondag van 8 sept. ook op de agenda stond de oogstdienst – de hervormingsdienst, beiden in de maand oktober, de eerste zondagen van de maand – de komende groot huis bezoeken – de bedeling van de info folder van onze kerk in de hotels en toerisme diensten – over ons kerkblad "de Brug" – Advent periode en Kerst – ook denken we reeds aan het komende jaar 2014, de eerste zondagen en het 170 jarig bestaan van onze kerk in Mechelen – het opmaken van het jaarplan. Zoals u kan lezen komt er toch heel wat kijken om een continuïteit te garanderen.

Onze volgende vergadering is op dinsdag 1 oktober, indien u iets te melden heeft of wil dat op die vergadering een bepaald onderwerp besproken wordt, geef dit dan door aan één van de kerkraadsleden of aan de predikant.

G.V.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 06 oktober ds. J. Brouwer <i>Jumelage-zondag</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Synodale Kas
zondag 13 oktober dhr. H. Fresen	organist: E. Poncin 2° collecte: Zending
zondag 20 oktober ds. J. Brouwer <i>Oogstdienst</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: SOS Hulpbetoon
zondag 27 oktober ds. J. Brouwer <i>Hervormingsdienst</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Werkgroep Integratie Vluchtelingen
zondag 03 november ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
06 oktober	Younan	Nynke
13 oktober	Hanne	Eva
20 oktober	Elske	Sarah
27 oktober	Zarifa	Noa
03 november	Hermien	Guyny

## Koffiedrinken

06 oktober  
20 oktober



## Verjaardagen

01 oktober	Kristin Eke e. Eke
01 oktober	Zarifa Eke e. Van Roy
02 oktober	Mani Kanza e. Ntamba
05 oktober	Jelle Brouwer
14 oktober	Rebekka Dirlik
23 oktober	Henriëtte Liefthing e. Brouwer
25 oktober	Lilyan Maghi
27 oktober	Natha Huibregtse
28 oktober	Miranda Wilmaerts



## Activiteitenkalender

01 oktober	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
03 oktober	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
05 oktober	Liedboekpresentatiedag Maria-Horebeke 10u30
14, 15, 16, 17 okt	Groothuisbezoeken
06 oktober	Biddende moeders - kerkruimte 11u15
19 oktober	Diaconale dag - Bloemistenstraat 2a, Kortrijk 9u30
24 oktober	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
31 oktober	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

## Dagboek of scheurkalender

We willen voor alle gezinnen opnieuw een dagboek of een scheurkalender bestellen om die met Kerstmis uit te delen. Als u voorkeur hebt voor een scheurkalender kunt u dat aangeven op de intekenlijst die in de kerkzaal wordt opgehangen.

## Startzondag



Voor onze startzondag op 8 september hebben we het erg getroffen met het weer.

Direct na de kerkdienst vertrokken we met z'n allen naar het Vrijbroekpark, waar gelukkig bij de nieuwe barbecueplek plaats was om bij elkaar te zitten (en te staan) om samen te praten en te eten.

Er was een ruime keus van allerlei gerechten, die door gemeenteleden zelf waren bereid. Een even bonte verscheidenheid als van degenen die geduldig op hun beurt wachten, en waar ook alle leeftijden en achtergronden waren vertegenwoordigd. Dank aan iedereen die hieraan een aandeel heeft geleverd!



Ook de jeugd was goed vertegenwoordigd. En dat was maar goed ook, want na het eten was er een introductiemiddag voor de catechesegroep gepland, die twee nieuwe leden mocht verwelkomen: Rebekka Dirlik en Peguy Ntamba. Een mooie start van het nieuwe seizoen!

## Groothuisbezoek

Net als de afgelopen twee jaar willen we graag in overzichtelijke groepjes met elkaar in gesprek komen. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen, juist ook als gelovigen, ieder met zijn of haar eigen overtuiging. We zijn blij, dat ook ditmaal weer een aantal gemeenteleden hun huiskamer hiervoor heeft opengesteld. De groothuisbezoeken staan gepland in de tweede en derde week van oktober, rondom het thema: bidden. We gaan proberen wat gevarieerde groepen samen te stellen, qua leeftijd en achtergrond. U kunt een telefoontje verwachten om te vragen wanneer het u het beste past. Maar u kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met ds Brouwer (tel. 015/205154).

## Vakantiegedachten

Tijdens de vakantie heb ik veel tijd om te lezen, waar ik in de loop van het jaar soms niet aan toekom.

Hier volgen een paar zaken die ik las en me tot denken zetten.

In de zomer van 2011 overleed Otto von Habsburg, de oudste zoon van de laatste Oostenrijkse keizer. Hij is zelf nooit keizer geworden, maar werd wel met keizerlijke eer begraven. Op 16 juli 2011 kwam de rouwstoet met het lichaam van deze Otto von Habsburg aan bij de Kapucijnerkapel in Wenen, waar de rouwdienst zou plaatsvinden.

De ceremoniemeester klopte met een staaf op de gesloten deur van de kerk, waarna een stem aan de andere kant van de deur vroeg "Wie wil er binnengelaten worden ?" De ceremoniemeester antwoordde: "Otto von Habsburg, voormalig kroonprins van Oostenrijk", waarna hij allerlei adellijke titels opnoemde. "Wij kennen hem niet," klonk het vanuit de kerk.

Het tafereel herhaalde zich. Weer een klop op de deur met de staaf en de reactie "Wie wil er binnengelaten worden ?" Toen werden alle functies van Otto von Habsburg opgesomd met alle verdiensten in zijn leven. Er kwam weer als antwoord: "Wij kennen hem niet." Pas toen de ceremoniemeester voor de derde keer op de deur klopte en op de vraag wie er voor de deur stond antwoordde met: "Otto von Habsburg een sterfelijk en zondig mens", zwaaide de deur van de kerk open !

Dit is geen anekdote maar historisch en behoort tot het vaste ritueel van de keizerlijke begrafenissen van de familie von Habsburg !

Dit is een schitterende illustratie van waar het in het evangelie om gaat, dat wij niet op eigen verdienste het eeuwige leven ontvangen, maar enkel door de genade van onze Here Jezus Christus.

Gelezen in hZkl.

Nog las ik het volgende: God roept u niet omdat u bekwaam bent, maar Hij bekwaamt u omdat u geroepen bent !

Georges Vandensavel

## Het verband tussen Lucas en Elia?

*In het evangelie van Lucas kom je telkens weer de tegenstelling tussen de armen en de rijken tegen: de lofzang van Maria, de rijke jongeling, de rijke man en de arme Lazarus, enzovoort. We lezen daaruit deze weken in combinatie met de verhalen van Elia, die in de Joodse (en christelijke) traditie bij uitstek degene is geworden, die het Koninkrijk van God aankondigt. Is er verband? Ik kwam het volgende tegen op internet.*



Een rijke Jood die het helemaal gemaakt had in een Godvergeten leven, kreeg tenslotte heimwee, heimwee naar de vreugde en gezelligheid van zijn jeugd, hoe ze vroeger samen Pesach vierden en zijn moeder zich tot het uiterste inspande om met eenvoudige middelen een feestelijke sedermaaltijd op tafel te toveren en zoals iedereen van de jongste tot de oudste daarin een rol kreeg... en dan die geheimzinnige lege stoel voor Elia en de deur op een kier... O, als hij dat nog weer eens kon vieren en meemaken...

Hij dwaalde door de stad keek in de winkels met alle feestelijke uitstallingen van de sedermaaltijd. Maar wat had je precies nodig en waar kon hij het vieren, hij had immers kind noch kraai... Was Elia er maar, die zou wel raad weten...

Maar wacht, wie liep daar met scherpe zoekende blik in schamele geitenvellen door de straten, als dat Elia niet was...

Diezelfde middag was de armste Jood van het stadje in opdracht van zijn vrouw naar de winkelstraat gegaan, hij wist precies wat hij moest hebben, maar had geen soe op zak om ook maar iets te kopen, was Elia er maar, die zou wel raad weten... Maar wacht, die grote vorstelijke man daar, als dat Elia niet was...

Bij de mooiste winkel, met de beste spullen, liepen ze elkaar tegen het lijf, of althans daar begonnen ze verward tegen elkaar te praten: wat heb je nodig voor de seder? Oh, zei de arme; dit en dat, ongezuurd brood, een ei, bittere kruiden, een lamsboutje... Maar dat kost zo en zoveel... Oh, zei de rijke, maar dat is geen punt, kijk hier een stuk goud en koop wat je nodig hebt! De arme wist niet hoe dankbaar en hoe snel hij de winkel in moest komen om al het benodigde te halen. Hij bedankte de rijke wel 10 maal, maar die vond het geen punt. De rijke had nog wel één vraag: waar gaan we het nu vieren?

Oh, dat is geen punt, zei de arme, kom maar mee, en hij nam de rijke mee naar zijn eenvoudige woning, waar zijn vrouw en talrijke kinderen al gewassen en geboend vol spanning op de uitkijk stonden, de ohs en de ahs waren niet van de lucht, de rijke voelde zich vereerd en gelukkig, de stoelen stonden al klaar, en die ene stoel daar apart op de ereplek, dat moest wel de stoel voor Elia zijn en de rijke dacht, straks zul je zien dat deze arme gastvrije gastheer Elia is, maar nog terwijl hij dat dacht werd hijzelf met zachte doch dringende hand door de arme op Elia's stoel geplaatst: Ik wist wel goede, gulle rijkheid, zei hij, dat je Elia was, stil, ontken het maar niet! .....

## Het belang van Busan

Ds. Werner LATEGAN:	Op weg naar dialoog
Dr. Anne-Marie REIJNEN:	Naar de eenheid van Kerken: een belangrijk getuigenis
Ds. Jeanne SOMER-GOTTELAND:	Diaconie in de 21ste eeuw
Antoinette PANHUIS:	Het neusje van de zalm
Eric JEHIN:	Oecumenisch initiatief – strijd tegen HIV en aids in Afrika
Antoinette PANHUIS:	Vier het leven!

---

### Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

#### R A D I O

VRT op Radio 1 op woensdag om 20u03

20 november

*Mens voor de mensen zijn: De Bijbel, vandaag ook nog ? door Frank Marivoet*



---

### PRO - Protestantse Omroep

**VRT, zondag 10 november 2013**

**Eén 9.40 u**

**Canvas : laat avond**

#### “Een blij mens”



#### *Portret van de Synodevoorzitter van de Protestantse Kerk*

Sinds 1 januari van dit jaar is ds. Steven Fuite de nieuwe synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België .

Afkomstig uit Nederland, ontmoet hij als tiener zijn geliefde in Ronse en wordt hij ook verliefd op de Protestantse Kerk in ons land.

Na zijn theologiestudie is Steven Fuite 15 jaar dominee in Mechelen en 7 jaar in Brussel.

Als prille 50-ger werd hij verkozen tot dit hoogste ambt in de kerk.

Een warm en gedreven mens, verankerd in de kerk, zijn gezin en de muziek.

Realisatie: David De Decker, [david@dddproductions.be](mailto:david@dddproductions.be)

tel 0495 412 473

Productie: Antoinette Panhuis, [antoinette.panhuis@swing.be](mailto:antoinette.panhuis@swing.be)

tel 02 230 52 22

God stuurt de raven om Elia eten te brengen.



Help de raaf om de weg naar Elia te vinden.