



P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55<sup>ste</sup> jaargang nr. 10 - dec 2011/jan 2012

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

**Kerkgebouw en Secretariaat:**  
Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

**Predikant:**  
ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: **IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

---

Magnifiek!

Lucas 1:46-55

Soms krijg je de indruk, dat de evangelist Lucas een hekel heeft aan rijke en machtige mensen. Je ziet dat aan zijn versie van de zaligsprekingen (Lc 6:20-26), waar de armen 'gelukkig' worden genoemd en de rijken een wee-roep aan hun adres horen klinken. En je hoort het ook in de lofzang van Maria, als zij zingt van de heersers die van hun tronen worden gestoten, terwijl de geringen aanzien krijgen en van de hongerigen die door God met gaven worden verzadigd, terwijl de rijken met lege handen worden weggestuurd. Lucas gelooft nu eenmaal niet in rijkdom. Dat is eerder een obstakel om het Rijk van God te kunnen binnengaan dan een hulpmiddel (Lc 18:25), zegt hij. En hij heeft een goede reden om zo te denken en te spreken. Want God zelf heeft het hem voor-gedacht en voor-gezegd. Toen Hij, de Allerhoogste, Zich tot de mensen keerde om hen te verlossen uit de macht van het kwaad en ter wereld kwam in de erbarmelijkste omstandigheden, een voederbak als wieg, een stal als onderdak. Toen Hij, de Allergrootste, zich liet kennen in de gestalte van een mensenkind, kwetsbaar en onaanzienlijk. Toen Hij, de Heer der heren, zich vernederde en de minste van de mensen gelijk werd, om tenslotte de pijn en de schande van de kruisdood te ondergaan. Zó heeft Hij *ons* een nieuwe weg gewezen om te gaan. Een nieuwe manier van leven, niet langer met ons eigen 'ik' in het middelpunt, maar gebaseerd op het geloof in Zijn trouw, de liefde voor Hem en voor elkaar, en de hoop op Zijn Koninkrijk dat naar ons onderweg is. Als Lucas de revolutie predikt, dan is dat niet simpelweg een omkering van de aardse machtsverhoudingen, maar dan is dat de revolutie van de bekering. Van de ommekeer, wèg van onze zelfgekozen wegen die op niets uitlopen, terug de weg van naar God die toekomst heeft. De ommekeer naar Hem, die de weg is, en de waarheid en het leven. Naar Hem die ons redt van onze ijdele pretenties, van onze jacht naar meer en groter en belangrijker. Want daarin schuilt niet het geluk, niet de zin van het leven. Omdat God niet te vinden is bij de groten der aarde, maar zich laat vinden in een pasgeboren kind. Hij laat zich vinden, niet door hen die op hun tenen lopen en zich uitrekken, maar door hen die knielen en zich buigen. Is dat niet magnifiek?!

JHB

## Kerkraad

De kerkraadsvergadering van 7 november werd door ds Brouwer geopend met lezing en gebed. Na de evaluatie van de voorbije erediensten en het vastleggen van de agenda, werd de correspondentie doorgenomen.

De kerkraad ging verder met de voorbereidingen voor Advent en Kerst, maakte afspraken omtrent het uitnodigen van de families van onze overledenen van het voorbije kerkelijk jaar op Voleindingszondag, nam het verslag door van de groothuisbezoeken en besliste de evaluatie daarvan met de gemeente te bespreken op de jaarlijkse gemeente- vergadering in maart 2012. Voorlopig komt er geen nieuwe reeks maar het blijft wel de bedoeling dit op regelmatige tijdstippen te hernemen. We bespraken ook de verdere invulling van de eerste zondagen in het komende jaar en willen zo snel mogelijk een vernieuwde folder van onze gemeente klaar maken voor bedeling in de stadsfilialen en de hotels in de buurt.

Voor de oppasdienst kijken we uit naar een paar nieuwe leidsters en voor het kindernevendienstteam namen we kennis van de wens van Wilda om er per januari 2012 mee te stoppen. De diakenen deden verslag van de werking in de voorbije maand en verder kwamen de seniorenwerking, de jeugdwerking en het pastoraat aan de orde.

Onze volgende vergadering is gepland op maandag 5 december 2011 en daarbij zal het jaarplan 2012 en de verdere voorbereiding van het Kerstfeest veel aandacht moeten krijgen.

## Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59
	Rina Joosten	015-41 95 73

## Verjaardagen

01 december	Renate Huhn e. De Smet
01 december	Yunus Dirlik
23 december	Kristin Dinler
26 december	Bedre Dirlik
28 december	Chris Du Meunier e. Vandensavel
01 januari	Georgette Saliba e. Younan
11 januari	Annie Olberding e. Vander mijnsbrugge
13 januari	Wilda Dijkers e. Huibregtse
13 januari	Guler Dikec e. Dirlik
15 januari	Godwin Ntamba
25 januari	Sandra Ogiamen e. Wilmaerts
26 januari	Sarah Dirlik



Allen van harte gefeliciteerd !!

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.*

zondag 04 december                      organist: P. Oerlemans  
ds. G. Snauwaert                      2° collecte: synodale kas

zondag 11 december                      organist: E. Poncin  
ds. J. Brouwer                      2° collecte: zending

zondag 18 december                      organist: J. van der Wulp  
ds. J. Brouwer                      2° collecte: synodale kas

zaterdag 24 december                      organist:  
ds. J. Brouwer                      2° collecte: Ruanda  
*20.00 uur Kerstavond*

zondag 25 december                      organist:  
ds. J. Brouwer                      *geen collecte*  
*Kerstdienst met broodmaaltijd*



 *Vergeet u niet uw naam te zetten op de lijst voor de Kerstviering?*

zondag 01 januari                      organist: P. Oerlemans  
*Gebedsdienst tgv Nieuwjaar*                      2° collecte: orgelfonds

zondag 08 januari                      organist: E. Poncin  
ds J. Brouwer                      2° collecte: synodale kas  
*H. Avondmaal*

zondag 15 januari                      organist: J. van der Wulp  
ds J. Brouwer                      2° collecte: zending

zondag 22 januari                      organist: J. van der Wulp  
ds J. Brouwer                      2° collecte: diaconie

zondag 29 januari                      organist: J. van der Wulp  
ds J. Brouwer                      2° collecte: kerkblad

## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
04 december	Hermien	Sandra
11 december	Perla	Sarah
18 december	Sali	Eva
24 december	Younan	Nynke
25 december	<i>geen kindernevendienst</i>	
01 januari	Hanne	Sandra
08 januari	Hermien	Sarah
15 januari	Perla	Nynke
22 januari	Elske	Eva
29 januari	Sali	Sarah

## Immigrantenkerken, zegen of vloek ?

Iedereen die wel eens in onze steden wandelt, zal het al wel gemerkt hebben: samen met de massale immigratie uit de armere delen van deze wereld, is ook een groot aantal nieuwe kerkgenootschappen op Europese bodem gearriveerd.

Deze "bedieningen" (in het Engels: "ministries") dragen namen als "Kingdom Life Center", "Redeemed Christian Church of God", "Nouvelle Jérusalem", "Movimiento Misionario Pentecostal", "Nova Geração", "Igreja Universal do Reino de Deus", "Mountain of Fire & Miracles Ministries" en zo voort, eenieder die wat om zich heen kijkt, vindt er vast nog heel wat andere.

Ook de oosters-orthodoxe kerken (zoals de Russische kerk op de Loosplaats in Antwerpen) of de Noorse zeemanskerk kunnen min of meer als immigranten-kerken worden bestempeld, en dit laatste voorbeeld toont aan dat het fenomeen niet nieuw is.

Overigens hebben in de Verenigde Staten lange tijd Europese immigrantenkerken bestaan, waarin sommige nog bestaande denominaties hun oorsprong vinden (denken we maar aan de gereformeerde kerken in Michigan, die in de 19e eeuw zelfs het Nederlands als voertaal behielden).

In feite kan men een immigrantenkerk definiëren als een kerk die hoofdzakelijk bezocht wordt door mensen van één oorspronkelijk uitheemse etnische groep of taalgemeenschap.

De huidige immigrantenkerken in Vlaanderen en Brussel zijn grotendeels herkomstig uit Subsaharaans Afrika en Zuid-Amerika, vandaar dat als voertalen vooral de oude koloniale talen Engels, Frans, Portugees en Spaans worden gebruikt, hoewel de kinderen en jongeren toenemend Nederlands praten.

Bij dit alles rijst natuurlijk de vraag, waarom grote aantallen Christelijke immigranten nooit de weg vinden naar onze inheemse (Vlaamse) katholieke en protestants-evangelische kerken. En daaraan gekoppeld, of onze inheemse kerkgenootschappen wel genoeg ondernemen om ook deze nieuwelingen een spirituele thuis te bieden. Mogen immigranten in onze Vlaamse kerken iets meebrengen uit hun eigen cultuur (bijvoorbeeld zang of dans), of verwachten we van hen dat ze volledig assimileren en dus in feite een identieke kopie worden van onszelf ?

Maar wat is dan toch de aantrekkingskracht van zo'n immigrantenkerk ?

Om te beginnen, ontmoet de immigrant in zijn kerk lotgenoten, mede-immigranten. In zo'n immigrantenkerk kun je je eigen taal spreken, of toch de schooltaal van je land (er wordt gepreikt in de oude koloniale talen, zie hoger), en niet dat lastige Nederlands dat je maar half verstaat. Bovendien kun je naar hartelust uitbundig zingen en dansen, er wordt gemusiceerd met elektrische piano en gitaar, niet met zo'n saai kerkorgel zoals in veel inheemse kerken.

Daar bovenop komt de vurige prediking.

Meermaals hoorde ikzelf zwarte predikanten verkondigen dat de Christelijke immigranten hier niet zomaar zijn, nee God heeft hen hier geplaatst met een missie, namelijk de Bijbel terugbrengen naar de inheemse Europeanen die hem achteloos in de vuilnisbak hebben gegooid. Deze immigranten zijn niet de minsten in de samenleving, nee, God heeft hen dit land beloofd, zoals de Israëlieten de Jordaan overstaken, zo hebben zij de Middellandse Zee overgestoken, om het land samen met de autochtonen te laten floreren.

Aldus verschaft de immigrantenkerk haar volgelingen (die in hun nieuwe land van nul alles moeten opbouwen) krachtige antistoffen tegen mogelijke gevoelens van minderwaardigheid, onbegrip of moedeloosheid. Eén zo'n antistof is een gevoel van morele superioriteit tegenover een Europa dat dikwijls als moreel verdorven wordt ervaren (onze liberale wetten betreffende abortus, euthanasie en bovenal

homohuwelijk stuiten bij de meeste immigranten op totaal onbegrip).

Toch denk ik, dat de meeste van deze "bedieningen" slechts zullen overleven zolang de toestroom van nieuwe immigranten uit Subsaharaans Afrika en Latijns-Amerika blijft duren.

Men kan zich immers afvragen of de nakomelingen van de huidige immigranten nog zin zullen hebben om urenlang durende diensten te bezoeken waarvan je niet weet wanneer ze zullen eindigen en die verlopen in een vreemde taal, en of de toekomstige, mogelijk inheemse huwelijkspartners van deze immigrantenkinderen hiertoe bereid zullen zijn.

Overigens zijn de meeste van deze kerken charismatisch of pentecostaals, en preken vele predikanten het "welvaart evangelie". Samengevat komt dit erop neer dat God ook bekommerd is om ons materieel en financieel welzijn, als we echter op dit gebied willen gezegend worden moeten we zoveel mogelijk geld geven aan de kerk (minstens 10 % van je inkomen), dit is zaad dat we zaaien en dat God ons honderdvoudig zal teruggeven.

Je zou denken dat dit toch wat al te doorzichtig is, maar nee hoor, sommige graaigrage predikanten worden schatrijk !

Niettemin, ondanks de bij sommige "bedieningen" woekerende misbruiken, geloof ik dat we als inheemse Christenen positief moeten staan tegen onze uitheemse geloofsgenoten, dat we te allen tijde moeten bereid zijn met hen in dialoog te treden, en vooral dat we bereid moeten zijn goed naar mekaar te luisteren en van mekaar te leren.

En als we dat doen, kunnen de nieuwelingen voor onze soms wat ingedommelde Europese kerk niks minder betekenen dan een injectie van nieuw leven...

Zou dat misschien Gods bedoeling zijn ?

Hugo Wilmaerts

## Bijbelnamiddag 27 oktober 2011

Het was een plezierige uitstap om aanwezig te zijn in de bijbelnamiddag. Dankzij de zon en alles wat het mogelijk maakte (de trein, de fiets, e.a.).

Wij wouden beginnen met de bespreking over het boek "Markus in de leer" geschreven door dr. G. D. J. Dingemans, maar dan kwamen allerlei vragen en gedachten boven en dan kwamen wij terecht in de volgende bijbelverzen, o.a. Mattëus 22 : 37 t/m 40 en Efeziërs 5 : 20 t/m 24.

De namiddag was verrijkend met koffie en versnapering tijdens de koffiepauze.

Dominee gaf de beurt aan Nathalia om de namiddag te sluiten met een gebed.

Bij de volgende bijeenkomst heten wij alle aanwezigen van harte welkom.

N. Nafarin.

## Koffiedrinken

04 december

fam. Van Gorp

18 december

fam. Huibregtse

01 januari

vrijwilligers

15 januari

fam. Van Roy



## Activiteitenkalender

05 december

Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur

06 december

Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur

15 december

Kerstviering senioren - kerkzaal 14.30 uur

02 januari

Kerkraad - kerkzaal 20 uur

03 januari

Bijbelavond - kerkzaal 20 uur

26 januari

Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

## Vanuit de diaconie

Op een koude oktober avond togen wij (Rina en Hugo, de beide diakenen) naar de Prosper de Troyerstraat, waar we warm en hartelijk ontvangen werden ten huize van Jozef Uytgeerts.

Onze gastheer vertelde bij een dampend kopje thee honderd uit over zijn twee passies, namelijk het geloof, en Polen.

Reeds vele jaren is Jozef een overtuigd protestants-evangelisch Christen, die nooit de deur uit gaat zonder een metalen visje op zijn vest gespeld.

Thans is hij gepensioneerd, maar voorheen werkte Jozef het grootste deel van zijn leven als metselaar.

Eén anekdote vonden we toch de moeite van het publiceren waard (als we alles wat Jozef ons vertelde moeten afdrucken, zou dit blad te klein zijn) .

Op een dag had hij aan een ongelovige huiseigenaar zo entoesiast van Jezus getuigd, dat deze hem 's anderendaags niet meer wilde binnenlaten. Jaren later echter, ontmoette Jozef dezelfde persoon toevallig op de markt, en wat bleek ? De voorheen ongelovige eigenaar had zich bekeerd en was Christen geworden !

Jozef's tweede passie is Polen en dat komt natuurlijk via zijn Poolse vrouw Iwona.

Meermaals per jaar reizen Jozef en zijn echtgenote met de bus naar het stadje Osterode (33.603 inwoners) in de Poolse provincie (voivodschap) Ermland-Mazurië vanwaar Iwona herkomstig is.

Osterode (Ostroda in het Pools) is een mooi stadje aan de Drewenz rivier, die iets verder verbreedt tot het Drewenz meer.

De jongste jaren trekt de omgeving heel wat toeristen, maar toch blijft er veel armoede en alcoholisme, aldus onze gastheer.

Op zijn reizen in Polen constateert Jozef telkens dat de Poolse regering enorm veel belang hecht aan infrastructuur (wegen, bruggen, hotels,...) onder andere met het oog op het Europese voetbalkampioenschap dat Polen in 2012 samen met Oekraïne organiseert.

Daarbij wordt het sociale wel eens vergeten, aldus onze gesprekspartner.

Uiteraard is de overweldigende meerderheid van de Poolse bevolking Rooms-katholiek, maar toch zijn er hier en daar ook kleine protestantse gemeenschapjes.

Wanneer Jozef in Osterode is, bezoekt hij daar het plaatselijke methodistische kerkje, waar hij goed bevriend is geraakt met voorganger Waldek. Hij doneert ook regelmatig wat geld ten bate van de armen van deze gemeente en onze diaconie schenkt daar bij deze gelegenheid 100 € bovenop.

Jozef zorgt ervoor dat dit geld ter plaatse raakt en verzekert dat het goed zal gebruikt worden.

Wie graag meer wil weten over Polen in het algemeen, of Osterode in het bijzonder, moet Jozef maar eens aanspreken tijdens het zondagse koffiedrinken.

Wedden dat je dan als laatste de kerk uitgaat ?

Rina Joosten & Hugo Wilmaerts

## Zieken

De afgelopen maand moest mevrouw Irène Joelants e. Leysens geruime tijd in het ziekenhuis doorbrengen. We wensen haar van harte beterschap.

## Jeugdkerk van 13 november

Onder leiding van Sali lazen en bespraken de aanwezige jongeren (Ben, Nele, twee Sarah's, Ninoa, Miranda, Eva, Mattias en Guiny) de tekst van Matteüs 35:31-46.

Wanneer de Mensenzoon weerkomt, zal dit zijn als rechter, om de schapen van de bokken te scheiden.

Omwille van ons geloof, heeft Jezus reeds in onze plaats ons toegangkaartje tot zijn koninkrijk betaald toen hij stierf aan het kruis, dus we hoeven niet bang te zijn. Maar Hij verwacht dan van ons wel meer dan gewoon wetten naleven.

Hoe moeten wij de hongerigen voeden en de dorstigen laven, vreemdelingen opnemen ?

En waarom gevangenen bezoeken die misschien vreselijke misdaden hebben begaan ?

Aan de discussie hieromtrent hadden we een hele kluif !

Dat sommigen verloren gaan "in het eeuwige vuur" (vers 41) vonden we een vreselijke gedachte, maar misschien heeft de mens wel een stok achter de deur nodig ? Gelukkig maar, wil God niet liever dan dat zoveel mogelijk mensen redden, daarom ook heeft Hij Jezus naar ons toe gestuurd.

Zit je op de middelbare school en heb je interesse voor Bijbel en geloof ?

Dan is de jeugdkerk iets voor jou, iedere tweede zondag van elke maand !

Stip alvast volgende datums aan:

- zondag 11 december

- zondag 8 januari

(nog beter is natuurlijk elke zondag naar de kerk te komen)

Hugo Wilmaerts

## Kerstfeestviering Senioren

Alle senioren worden van harte uitgenodigd.

Op 15 december willen we in onze kerk samen het kerstfeest vieren. We beginnen om 14u30.

We hebben Jaap Van der Wulp uitgenodigd om ons te begeleiden bij het zingen van advent- en Kerstliederen. Hij heeft toegezegd, dat hij komt!

Ds Brouwer zal ons vertellen over de teksten uit het Oude Testament, die heenwijzen naar de geboorte van de heiland. We lezen het kerstevangelie uit Lucas 2.

Er wordt een Kerstverhaal verteld. Natuurlijk is er ook een pauze met versnaperingen.

En als er een lied is, dat U graag wil dat we dat samen zingen, is ook daar plaats voor.

Als U vervoer nodig heeft, vragen we U dat U ons dat tijdig laat weten. Dan zorgen we daarvoor.

Van harte welkom!

Rina Joosten-Blokland

Landbouwstraat 112, 2800 Mechelen

Tel 015/419573E-mail [mariusjoosten@skynet.be](mailto:mariusjoosten@skynet.be)

**De protestantse kerk William Tyndale-Silo gedenkt in samenwerking met de bibliotheek Vilvoorde 475 jaar William Tyndale, bijbelvertaler in Vilvoorde.**

## TENTOONSTELLING

Leven en werk van William Tyndale **van 25 november tot 31 december 2011** in de Bibliotheek van Vilvoorde

**Grote Markt 9 - 1800 Vilvoorde**

### OPENINGSUREN:

Maandag, woensdag en vrijdag 14 – 19 uur,  
dinsdag en donderdag 14 – 17 uur, zaterdag 10 – 15 uur

*William Tyndale is een 16<sup>de</sup> eeuwse bijbelvertaler. Zijn werk ligt aan de basis van de King Jamesvertaling die door de Engelse kerken nog steeds gebruikt wordt. Hij bracht zijn laatste maanden door in het kasteel van Vilvoorde als gevangene van de Inquisitie en belandde er uiteindelijk ook op de brandstapel. Zijn as werd uitgestrooid in de Zenne.*

## POËZIE EN DE BIJBEL

**Donderdag 8 december 2011** met Benno Barnard, Geert van Istendael en Willem Jan Otten in de Bibliotheek van Vilvoorde - 20 uur  
Grote Markt 9 - Vilvoorde

**Inschrijvingen en info:** Tel. **02 251 39 45** of  
[poezie@protestantsekerkvilvoorde.be](mailto:poezie@protestantsekerkvilvoorde.be)

---

**Kerkmozaïek**  
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

*December 2011*

- Kerst: *Manpower* buitenspel
- Bonhoeffer in 1933 te Londen frappant en fel over het Magnificat Adventspreek - Maria - Verzet

Wat heeft Kerstmis met het buitenspel staan van *manpower* te maken? Nee, niets met het internationaal bekende gelijknamige instituut dat zichzelf aanprijst als *sterk in werk*. *Manpower* is ook een gewoon Engels woord dat zoveel als *mankracht* of *mannenmacht* betekent. En dat is precies wat in Lucas' geboorteverhaal van Jezus buitenspel staat: Maria wordt zwanger zonder tussenkomst van een man. Daar, voorafgaand aan de komst van de Messias, aan de bakermat van het evangelie, komt er geen *manpower*, geen mannelijke potentie aan te pas. Dat gaat niet om het buitenspel staan van de man op zichzelf, maar om datgene waar *mannenmacht* symbool voor stond en staat. Voor *power* en potentie. Voor het recht van de sterkste. Voor de onderdrukking van het zwakke en onmachtige. Voor het zich groot en breed maken ten koste van het kleine en geringe. Voor de cultus van de macht om oorlog te voeren, te veroveren, te onderwerpen, te overheersen, te tiranniseren. Voor de cultus ook van de eigenmachtige menselijke potentie en vruchtbaarheid, de eigenmachtige soevereiniteit en zelfgenoegzaamheid, waar God niet meer nodig is en ja: waar dan dus God buitenspel wordt gezet.

Aldus houdt Lucas ons voor: wie God aan het werk wil zien, moet niet kijken naar de grootse, superieure en *potente* hoofdlijnen van de geschiedenis, vanouds opgeëist en geschreven door de mannen en de machtigen, maar naar de *achterkant* van de geschiedenis. Niet naar de uitvergroete ego's, maar naar *gewone* kwetsbare mensen. Niet daar waar de gespierde overwinningen worden geboekt, maar waar de klappen vallen en waar de geringe thuis is: aan de achterkant van de macht. Want het kon wel eens zijn dat juist op zulke plaatsen Gods toekomst oplicht en zich aankondigt.

Namens de redactie een gezegende advents- en kersttijd toegewenst.

Ds. Ernst VEEN



## Itabire

*De Protestantse Kerk van Rwanda telt 17 synodale regio's, Itabire is één van 4 regio's in de westelijke provincie Kibuye.*

*Itabire telt 5 gemeentes en 3 evangelisatiegebieden. In het kader van onze wederzijdse kennismaking willen wij de volgende gemeente aan u voorstellen:*

## Mugano

De gemeente Mugano is gesticht in 1972. Zij ligt in de westelijke provincie in het berg-

gebied; in het district Nyamagabe, sector Mugano

Zij grenst aan de volgende gemeentes:

- in het Oosten aan de gemeente Biguhu.
- in het Zuiden aan Mutuntu (regio Kilinda)
- in het Westen aan de gemeente Kugituntu
- in het Noorden aan het evangelisatiegebied Musebeya.

### *Samenstelling van de gemeente*

De gemeente Mugano telt 1.115 gelovigen als volgt verdeeld:

Kinderen	meisjes:	286	jongens:	191
Jongeren	"	198	"	152
Ouderen	vrouwen:	160	mannen :	128
Ouderlingen		28		
Diakenen		28		
Kinderkoren		3		
Jongerenkoren		2		

De gemeente bezit 3 centra en 12 schoolgebouwen.

### *De economische toestand van de regio*

Bijna de hele bevolking bestaat uit kleine boeren, veehouders. Zij zijn arm en de meeste mensen hebben zich verenigd in coöperaties om hun armoede te verminderen.

### *Onderwijs*

De gemeente bezit 2 scholen, in Mugano met 430 en in Mubuga met 566 leerlingen. De klassen zijn gebouwd in baksteen met dakpannen, maar de overheid heeft in Mugano geholpen met de constructie van één gebouw in snelbouwstenen en een plaatijzeren dak.

Met behulp van de ouders van de kinderen plant de gemeente in 2012 2 klaslokalen voor de kleuterschool en een bureau voor de directeur te bouwen.

### *Gezondheid*

De gemeente heeft een "anti Aidsclub" die de bevolking moet sensibiliseren voor de strijd tegen Aids en de noodzaak van behandeling doen inzien.

### *De grote problemen van de gemeente*

- De enorme armoede onder de gelovigen door de onvruchtbare grond.
- Het gebrek aan middelen voor de voltooiing van een kerk in hun gemeente.

### *De toekomstplannen voor de komende 2 jaar*

- De bouw van de kerk voltooien,
- Meer alfabetiseringsgroepen opstarten,
- De evangelisatie verdiepen zodat de leden groeien in hun geestelijk leven,
- De zondagschool versterken;
- De coöperatieve verenigingen versterken.

*Voor de gemeente Mugano: Evangelist Ntihakose Cyprien*



Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.

Lucas 2:16