

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55^{ste} jaargang nr. 6 - zomer 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: **IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Tevredenheid

1 Tim. 6: 3-19

Als wij, in onze kinderjaren, eens teveel beleg op onze boterhammen hadden gesmeerd, dan moesten we ons volgende sneetje 'met tevredenheid' eten. Ik geloof, dat er dan nog wel margarine op mocht, maar verder niets. Daarmee moesten wij leren om maat te houden. Dat is vandaag de dag wel wat veranderd. De reclame moedigt ons aan om alles te willen hebben. We willen alles zelf beleven en ervaren waar anderen over spreken. Ons motto is 'alles moet kunnen'.

De apostel Paulus waarschuwt voor zo'n levenshouding. 'De wortel van alle kwaad is geldzucht', maar 'voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst', zo schrijft hij aan zijn jonge vriend Timoteüs. Dat betekent niet dat je je in alles maar moet schikken, alsof Gods tegenstanders nu reeds al hun macht en invloed kwijt zijn. Oneerlijkheid en onrecht maken deel uit van het rijk van het kwade, waartegen we elke dag te strijden hebben. Binnen en buiten onszelf.

Paulus wil ons in de eerste plaats waarschuwen, dat we niet onze zinnen moeten zetten op aardse rijkdom en geldelijk gewin. Want dat is niet altijd een zegen, hoe aantrekkelijk het ook lijkt. Vaak leidt het tot afgunst en achterdocht en is zo de oorzaak van ruzie en onenigheid. De rijkdom die ons in het vooruitzicht is gesteld, is veel meer waard. Want door het geloof verzamelen wij ons een schat in de hemel, waar mot noch roest ze wegvreten, waar geen dieven inbreken om ze te stelen (Mt. 6: 22).

De sleutel tot zulk een levenshouding schuilt er volgens mij in, dat je niet moet kijken naar wat anderen hebben. Dat je niet let op wat je er nog graag bij zoudt willen hebben, en je zo laat leiden door je begeerte. Maar dat je let op wat je van God krijgt, en je daarover verheugt. "Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn." (1 Tim. 6:8) We mogen ons dankbaar verheugen in al Gods goede gaven en zo dagelijks ons brood eten met tevredenheid.

JHB

Kerkraad

Op de eerste maandag van juni vergaderde de kerkraad, Aysel Eke was verontschuldigd wegens cursussen op haar werk. Hugo Wilmaerts werd welkom geheten en bedankt dat hij zich toch nog beschikbaar had gesteld voor onze gemeente.

Na het bekrachtigen van de notulen van mei en het doornemen van de correspondentie, werden de erediensten van de voorbije maand besproken.

We waren als kerkraad blij dat de gemeente met grote meerderheid de voorgestelde leden verkozen heeft, om het werk van de diakenen te structuren voerden we een wijziging door in de taakverdeling: Rina Blokland zal tot het einde van haar mandaat samen met Hugo Wilmaerts zorgen voor de diaconie, Jaap van der Wulp zal zijn mandaat volmaken als ouderling.

De kerkraad wil er alles aan doen om onze gemeente een nieuw elan te geven. De nota van Hugo Wilmaerts werd uitvoerig besproken en de kerkraad wil proberen om samen met de predikant de viering op de eerste zondag van de maand een speciaal tintje te geven. We denken nog na over de gedane voorstellen maar gaan in september al starten met een gezamenlijke maaltijd na de dienst om de samenhang te versterken en het nieuwe seizoen goed in te zetten.

We willen ook meer contact en betrokkenheid van onze gemeenteleden, daarom zal de predikant elk gezin persoonlijk gaan uitnodigen voor het grootkerkbezoek dat we in het najaar organiseren. Per wijk willen we de mensen samenbrengen om te praten over het geloof en hun eigen ervaringen en wensen.

Zoals op elke vergadering werd er ruim aandacht geschonken aan de verschillende werkingen binnen onze gemeente.

Georgette Saliba werd op het einde nog hartelijk bedankt voor haar inzet en betrokkenheid in de voorbije 8 jaar en we wensen haar een fijne tijd toe, samen met haar familie.

De vergadering werd besloten met gebed door Jaap van der Wulp, volgende afspraak is gepland op maandag 5 september 2011.

Pastoraat

Tijdens de vakantie van onze predikant mogen we een beroep doen op ds Snauwaert voor dringende pastorale bijstand. Mogen we iedereen die nood heeft aan pastorale bijstand vragen om contact op te nemen met een kerkraadslid die dan het contact met ds Snauwaert zal verzorgen.

De telefoonnummers van de kerkraadsleden vindt u hieronder.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Diakenen:	Hugo Wilmaerts
	Rina Joosten	015-41 95 73

Zieken

In de afgelopen maand ondergingen Georgette Saliba e. Younan en Nellie Van Leeuwen e. Ter Haar een heelkundige ingreep. Ze zijn inmiddels thuis. We willen hen gedenken in onze gebeden en vertrouwen hen toe aan God onze Vader.

In memoriam Roland Versele (28 augustus 1934 - 13 juni 2011)



Op de vroege ochtend van de Tweede Pinksterdag overleed Roland Versele. Hoewel ik wist, dat hij met een zware ziekte te kampen had, trof dit nieuws me toch onverwacht.

Roland was één van de steunpilaren van onze protestantse gemeenschap. Hij dacht mee, op een positieve manier, en kwam dan niet zozeer met kritiek als wel met suggesties die iedereen verder hielpen.

Omdat hij regelmatig als lekenprediker voorging in kerkdiensten doorheen heel het Vlaamse land, ontbrak hij soms wekenlang op zondag in onze kerk. Maar dat kondigde

hij trouw vooraf aan: "Dominee, u gaat mij nu drie weken niet zien, want ik moet eerst preken in Anderlecht, dan op Linkeroever en daarna in Menen." Mijn bijdrage aan zijn diensten was het kopiëren van het tijdschrift "De eerste dag" met preekschetsen en liedsuggesties. Maar daartegenover staat als zijn bijdrage aan onze diensten de lijst met gekende liederen uit de bundel van Johannes de Heer - iedere week als ik die raadpleeg zal ik met dankbaarheid aan Roland terugdenken.

Op de Bijbelmiddagen ontbrak Roland vrijwel nooit. Zijn inspiratie haalde hij uit de Schrift, zonder daar op een krampachtige manier mee om te gaan. En in de vacaturetijd heeft hij die Bijbelmiddagen geleid, zodat de continuïteit verzekerd bleef.

Ook op de seniorenmiddagen waren Roland en Gusty trouwe bezoekers. Alleen als ze voor enkele weken in Cattolica verbleven, misten we hen. Maar daarna kwamen ze dan altijd weer terug om te vertellen, hoe hartelijk ze in Italië waren ontvangen - bijna als familieleden.

Overal werd Roland vergezeld door Gusty. Ze waren onafscheidelijk. Dat was voor Roland de grootste zorg: hij vreesde er niet voor om zelf de drempel van de dood over te gaan, maar om zijn vrouw te moeten achterlaten. Het is er toch van gekomen. We zullen zonder hem verder moeten. Maar we mogen geloven, dat ook nu -juist nu- de Here God ons niet zal loslaten, maar dat Hij ook ons nabij zal zijn tot in eeuwigheid. Moge die zekerheid allen steunen die Roland nu moeten laten gaan.

Ds Brouwer

In memoriam Roland Versele

September 1958 ik trad als bleu de kazerne "Baron Michel" op de Liersesteenweg in Mechelen binnen. We werden er ontvangen door een vriendelijk officier, hij noemde zichzelf "opvoedingsofficier". Ik vergat later zijn naam tot ik in 2000 opnieuw een vriendelijke man ontmoete in de kerk van Mechelen Noord, wat later verving hij mij in Anderlecht als gastpredikant op mijn vrije zondag. Ik luisterde mee naar zijn preek en voelde mij meteen aangetrokken, we deelden dezelfde gedachten, we stonden op dezelfde golflengte. We praten een hele tijd met elkaar bij de koffie en kwam tot de vaststelling dat de vriendelijke officier van toen dezelfde vriendelijk gastpredikant was van nu, wat is de wereld toch klein. Ondertussen waren we goede vrienden geworden, en het is zeer moeilijk om van een vriend afscheid te moeten nemen. Vooral vorige zondag 12 juni nam ik hem mee naar de kerk van Anderlecht waar hij mij ontelbare keren heeft vervangen, we vierden voor het eerst samen het avondmaal en bij de koffie praatte hij honderd uit. Maandagochtend, 7 uur telefoon, zijn dochter aan de lijn, dominee ik heb droevig nieuws, mijn vader is vannacht overleden. De grond zonk weg onder mijn voeten, Roland was gegaan, zomaar, stilte. Maar vriendelijkheid en goede herinneringen laat hij ons achter. Fysiek ben je weg Roland maar in onze gedachten zal je blijven leven. Aan Gusty, zijn kinderen en kleinkinderen, bieden wij onze zeer gemeend medeleven aan, en wij getuigen, hij was een integer man. Laten we hem ook zo blijven herinneren. Ik neem je op je woord Roland, afspraak bij de glazen zee.

Ds. Gilbert Snauwaert

Seniorenmiddag van 9 juni 2011

Op 9 juni kwamen we als senioren bij elkaar, samen met onze predikant. Er was een prettige sfeer. Nadat we een hele reeks goede dingen hadden opgenoemd van ons leven, zochten we ook naar manieren om het voor anderen in onze buurt goed te maken. We dachten daarbij terug aan Marcel Speltdoorn en zijn vrouw Reintje, die zoveel mensen hebben bezocht. En aan Agnes die na het heengaan van Reintje Marcel heeft opgevangen.

We luisterden naar het verhaal van Marcel en Annie, hoe zij meeleven met hun dochter.

We spraken over het idee om een doos met kruidenierswaren in onze kerk te zetten, voor het geval, dat er iemand onze kerk bezoekt, die hulp nodig heeft.

Met het lied uit JdH "welk een vriend is onze Jezus" sloten we de bijeenkomst.

Volgende bijeenkomst is gepland voor september.

Rina

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 03 juli ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: diaconie
zondag 10 juli drs. Ouwerkerk	organist: E. Poncin 2° collecte: kerkblad
zondag 17 juli dhr. Van Varenbergh	organist: J. van der Wulp 2° collecte: leprazending
zondag 24 juli ds. G. Snauwaert	organist: J. van der Wulp 2° collecte: synodale kas
zondag 31 juli ds. Vanhees	organist: J. van der Wulp 2° collecte: zending
zondag 07 augustus ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: knd/jeugd
zondag 14 augustus dhr. J. Creemers	organist: E. Poncin 2° collecte: orgel
zondag 21 augustus ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Ann Charlotte
zondag 28 augustus ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: kerkblad
zondag 04 september ds. J. Brouwer <i>Startzondag, H. Avondmaal</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: synodale kas



Koffiedrinken

Ook in juli en augustus willen we de mogelijkheid behouden om op de eerste en de derde zondag van de maand gezellig samen te zijn na de dienst.

Voor deze periode willen we vrijwilligers vragen de koffiedienst op zich te willen nemen, afspraken kunnen voor de dienst gemaakt worden met de kerkraadsleden.

We willen hier ook iedereen die meehelpt om dit moment van ontmoeting binnen onze gemeente mogelijk te maken van harte danken voor de belangeloze inzet.



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
03 juli	Perla	Eva
10 juli	Sali	Sandra
17 juli	Hermien	Eva
24 juli	Younan	Sandra
31 juli	Wilda	Eva
07 augustus	Hanne	Elske
14 augustus	Zarifa	Nynke
21 augustus	Perla	Elske
28 augustus	Sali	Nynke
04 september	Hermien	Eva

Avondbijbelstudie

Op dinsdagavond 7 juni lazen we het laatste hoofdstuk van de Eerste Brief aan de Korintiërs. Het lijkt een gedeelte met nogal wat losse opmerkingen, tijd- en plaatsgebonden bovendien. Maar de opmerkingen die Paulus maakt over de collecte voor Jeruzalem geven niet alleen aanleiding tot vragen over de aanleiding daarvoor toen (is het een diaconale collecte omdat Jeruzalem zo arm was - vgl. Rom. 15:25 - of is het uit respect voor de oergemeente die ervoor verantwoordelijk is, dat het geloof werd verspreid?) maar ook over onze huidige praktijk van collecteren: aan welke doelen geven wij? moeten we niet in elke dienst tenminste één diaconale collecte houden (zondag 38 HC)? hoe zorgen we ervoor dat het geld goed terecht komt?

De felheid van wat de apostel schrijft in vers 22 verraste ons. Zo heeft hij zich niet laten kennen in het voorgaande van de brief, en je zou eerder verwachten, dat hij buitenstaanders zou oproepen tot bekering dan ze te vervloeken. Niettemin staan zegen en vloek heel dicht bij elkaar (vgl. Deut. 30:19). Ook de derde van de oud-kerkelijke geloofsbelijdenis, de belijdenis van Athanasius, die het eeuwig verderf uitroept over iedereen die er over de Goddelijke Drie-eenheid en de naturen van Christus afwijkende meningen op na houdt, is zo fel; misschien dat ze mede daarom zo weinig meer gekend en gelezen wordt. Maar de nabijheid van Christus' wederkomst maakt, dat we de beslissende keuze niet langer kunnen uitstellen.

We maakten een nieuwe afspraak voor dinsdagavond 6 september. Dan beginnen we aan II Korintiërs.

Kerkenraadsverkiezingen

Tot onze vreugde konden alle vacatures in de kerkenraad weer worden opgevuld. De beslissing van Hugo Wilmaerts om toch te kandideren voor een tweede termijn kwam als een aangename verrassing, kort voordat de verkiezingen waren voorzien. We zijn blij, dat we op deze wijze met een voltallige kerkenraad verder kunnen gaan.

Uitstap catechesegroep

Op zaterdag 28 mei zijn we naar Amsterdam geweest met Miranda, Filip, Sara, Ninwa, Nienke, Elske, Matias, Aisel en de dominee.

We zaten allemaal in de dominee zijn auto.

Toen we aankwamen, zochten we de weg naar het Bijbels Museum. Oh daar was het, het was vrij klein en we hebben een filmpje over de ark gezien.



Een model van de tabernakel



Lunch aan de Amsterdamse grachten

Dan zijn we gaan eten en na het eten gingen we naar Anne Frank en we moesten heel lang aanschrijven.

We gingen door het huis en daarna kwamen we in het achterhuis.

Daar zagen we filmpjes van mensen die Anne Frank ontmoet hadden.

Toen we uit het huis kwamen, was er een plek waar je kunt stemmen.

We gingen terug naar huis.

Miranda Wilmaerts



Doorgang naar de schuilplaats

Verjaardagen

01 juli	Husniye Kocan wwe Dirlik
02 juli	Nezir Dirlik
11 juli	Jaap van der Wulp
11 juli	Arthur Van Duffel
13 juli	Anthony Kardux
14 juli	Kay Huibregtse
18 juli	Abla Koumané
23 juli	Armand Van Beirendonck
24 juli	Emilio Eke
24 juli	Elske Brouwer
27 juli	Rina Blokland e Joosten
29 juli	Cornelia Noordzij e van der Wulp
30 juli	Tanja Zakur
03 augustus	Irène Joelants
04 augustus	Samir Younan
08 augustus	Georges Vandensavel
13 augustus	Nynke Brouwer
21 augustus	Sabri Eke
23 augustus	Hanne Eke
24 augustus	Jacques Stiévenard
24 augustus	Paula Decoster
25 augustus	Aysel Eke
26 augustus	Jan Van Nes
27 augustus	Hushna Dirlik e Eke
27 augustus	Rudi Van Messem



Allen van harte gefeliciteerd !!

KAP-kamp in Rwanda 2012

Voor de zomer van 2012 staat het tweejaarlijkse KAP-kamp weer gepland en wel in Rwanda. In het KAP-kamp trekken jongeren uit Europa en Afrika (o.a. België, Duitsland, Rwanda en Zuid-Afrika) met elkaar op, maken vriendschappen, werken samen aan projecten om de plaatselijke bevolking te helpen, doen Bijbelstudies met elkaar, doen veel aan sport en spel, kijken films, doen toeristische trips, doen aan toneel, zingen, etc. etc. Een onvergetelijke ervaring voor veel jongeren, met vriendschappen over de grenzen, voor het leven!

Hoogstwaarschijnlijk zal het kamp in de maand juli in 2012 plaatsvinden en zal 3 weken duren. Een oproep aan de jongeren om zich hierbij al op te geven, want wij verwachten een grote belangstelling van jongeren voor dit kamp! Net als bij het KAP-kamp in Zuid-Afrika zoeken wij naar een evenredige vertegenwoordiging van jongeren (Franstalig /Nederlandstalig, met elk district vertegenwoordigd) en zullen daarop ook selecteren.

Aanmelden kan nu al bij: Marcel Pool, E-mail: marcel.pool@telenet.be

Protestantse Radio- en Televisie-uitzendingen (PRO)

Bij decreet van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 over de zendtijd voor gastprogramma's op de VRT is de zendtijd voor Protestantse Omroep vzw - voor wat betreft de radio - teruggebracht tot zowat de helft.

Omdat het decreet terugwerkende kracht heeft gaat het in vanaf 1 januari 2011. Concreet betekent dit dat voor het jaar 2011 de radiozendtijd reeds is opgebruikt op 12 juni. De pinksteruitzending is dus de laatste geweest voor dit jaar. De eerstvolgende radio-uitzending is voorzien voor woensdag 18 januari 2012.

Voor PRO-televisie is er een kleine vermindering in zendtijd maar de uitzending van 6 november 2011 vindt wel plaats.

Er verandert uiteraard niets aan de frequentie van de tv-erediensten die de VRT zelf verzorgt op de zondagmorgen of overneemt op feestdagen in Eurovisie.

Frank Marivoet,
bestuurder-voorzitter PRO vzw

Zomer 2011



"Think outside the box". Die uitdrukking, ontleend aan de wereld van het bedrijfsmanagement, hoort men tegenwoordig ook aan de vergadertafels in kerken of vindt men in missionaire brochures die aanzetten tot denken en doen dat uitstijgt boven het eigen vertrouwde kerkstraatje. De uitdrukking mag dan nieuw zijn, de gedachte is dat niet.

Reeds de eerste christenen werden (met een oudtestamentisch begrip) mensen van de *weg* genoemd. Mensen met de opdracht de weg in de wereld (*outside the box* dus) te gaan die ook Jezus ging. En in de studie godgeleerdheid wordt vanouds het vak *hermeneutiek* gedoceerd: vertolking van de oude tekst in en naar de eigen tijd (dus alweer: *outside the box*).

Niettemin blijkt het vandaag, aldus W. Dekker (auteur van: *Marginaal en Missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk*) moeilijk voor de kerk, die immers een marginaal verschijnsel is geworden, om buiten haar muren te treden. In deze Kerkmozaïek treft u een bespreking van dit boek aan.

Binnen dezelfde thematiek vraag D. Wursten zich af: "Wat is dat toch, zitten we in de nog bestaande kerken ons suf te piekeren over hoe we nog relevant kunnen zijn, staan ze buiten de kerk onze traditie te bejubelen!" Geheimzinnige woorden die in deze Kerkmozaïek nader worden verklaard.

Wist u dat er ooit een Paus is geweest die, net als Jezus, de zoon van een timmerman was? Wist u bovendien dat deze hoge Piet (Petrus) uit de lage landen kwam? Michiel Verweij schreef een boek over hem. Een bespreking vindt u in deze Kerkmozaïek en daarnaast nog veel meer: een bijdrage over liturgische waardigheid en... protestantisering (J. de Volder); over Groep T en het nieuwe vak protestantse godsdienst; uitnodigingen voor het Geuzenfeest en een zangmiddag met introductie op het nieuwe liedboek; de hele Tora uitgelegd op (één) staande voet (G. Willems)...

Ernst VEEN

ELIA EN ACHAB IN DE WIJNGAARD VAN NABOT

1 Koningen 21



* paars/donkerblauw

+ bruin

Δ rood

● groen

- huidskleur

○ geel

2