



P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55<sup>ste</sup> jaargang nr. 5 - juni 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouw en Secretariaat:*  
Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

*Predikant:*  
ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Pinksteren

*Ezechiël 36,26*

Zonder Pasen geen Pinksterfeest. Het klinkt als een open deur. Want zonder de opstanding van Christus zou er toch nooit een christelijke gemeente zijn ontstaan die wekelijks op de eerste dag het heil van Godswege viert. Zonder de verrijzenis zou het ons nooit ter ore zijn gekomen, hoe de God van liefde en trouw een nieuw begin gemaakt heeft met de aarde en met ons, en zouden we nog vrolijk onze heilige eiken vereren. Maar er is een sterkere band tussen Pasen en Pinksteren dan dát alleen. Je ziet dat alleen al aan de naam van dit feest. 'Pinksteren', 'Pentecôte', 'Sinxen': de *vijftigste* dag. Vijftig dagen na Pasen is eindelijk de maat vol. In het spoor van de synagoge heeft de kerk haar dagen geteld, om zo een wijs hart te verkrijgen.

Eindelijk dringt het door, wat het betekent dat er een einde is gekomen aan de heerschappij van zonde en dood. Eindelijk dringt het door, dat we bevrijd zijn uit hun slavendienst, net als het volk Israël uitgeleid werd uit de duisternis van het land Egypte. Maar evenals Israël niet aan zij lot werd overgelaten in de woestijn, maar iets van God zelf, Zijn Woord meekreeg als richtingwijzer en beschermer tegen de leegte van het bestaan, zo krijgen wij op onze tocht door het land zonder grenzen óók iets van God mee, Zijn Geest, om ons op het goede pad te houden en de volharding te schenken om de reis te volbrengen.

Met Pinksteren mogen we vieren, dat de afstand tussen God en ons opnieuw kleiner is geworden. Je houdt het niet voor mogelijk, dat onze Schepper niet op ene veilige afstand blijft toekijken, hoe wij proberen om van Zijn creatie iets te maken - ook al gaat dat wat wij nastreven vaak rechtstreeks tegen Zijn bedoelingen in. Het is al praktisch ondenkbaar, dat Hij ons tegemoet komt in een mensenkind, Jezus van Nazareth, om zo een nieuw begin mogelijk te maken, een nieuwe bevrijdingsactie op touw te zetten. Maar dat Hij nadien nóg verder zou gaan, zó ver, dat Hij niet alleen naast ons is gaan staan, maar is ingegaan in ons eigen leven, ons onder de huid is gekropen tot daar waar de

beslissingen vallen, in het hart als centrum van ons bestaan, dát is helemaal een wonder. Zó serieus neemt God ons, mensen, dat Hij Zijn leven met het onze vervlecht, Zijn Geest aan ons toevertrouwt. Zo is Hij de voltooiing van Zijn Schepping begonnen: van binnenuit. Vanuit Zijn mensen. De kiem van nieuw leven die in de opstanding van onze Heer aan het licht kwam, deelt Hij mee aan allen die Hem volgen, die Zijn naam belijden en Zijn weg gaan. Een nieuw hart geeft Hij ons, een hart dat gericht is op Zijn wil, een hart dat klopt met Zijn liefde, een hart dat òpleeft en òpademt van Zijn trouw.

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, met de volgelingen van Jezus, met ons, met deze hele wereldwerkelijkheid. De nieuwe Schepping is begonnen en daarom is er alle reden voor vreugde en feest.

JHB

## Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2011

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 14 of woensdag 15 juni 2011 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppendonateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

## Kerkraad

Maandag 2 mei vergaderde de kerkraad nog altijd zonder mevr Georgette Saliba die verstek moest geven wegens aanslepende gezondheidsproblemen.

De agenda werd afgewerkt waarbij o.a. de documentatie van het DSC Kuurne aandachtig werd doorgenomen. Voor de kerkraadsverkiezingen moeten we ons neerleggen bij de harde realiteit: het is uiterst moeilijk om mensen te motiveren een ambt op te nemen en de vijver wordt steeds kleiner. Toch zijn we blij dat Aysel Eke haar kandidatuur aanvaard heeft.

Bij de themata behandelden we volgende punten: missionair kerkzijn, Koraalhuis, oecumene, VRT TV dienst in 2012 en groot huisbezoek.

De verslagen van de verschillende kringen en catechesegroepen werden besproken en we stemden in met een structurele steun vanuit de diaconie aan het DSC Kuurne.

Afscheidnemend diaken Hugo Wilmaerts werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet in de voorbije jaren en voor de lekkere taart.

Volgende vergadering op maandag 6 juni 2011.

## Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messeem	0495-76 30 75
	Rina Joosten	015-41 95 73
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

## Zieken

In de afgelopen maand verbleven Georgette Saliba e. Younan, Nellie Van Leeuwen e. Ter Haar, Roland Versele en Gusty De Pauw e. Versele voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis.

We bidden voor een voorspoedig herstel en vertrouwen hen toe aan de zorg van de Goede Herder.

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.*

zondag 05 juni  
drs T. Ouwerkerk

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Ruanda

zondag 12 juni  
ds. J. Brouwer  
*Pinksteren, H. Avondmaal,  
Bevestiging ambtsdrager*

organist: E. Poncin  
2° collecte: zending

zondag 19 juni  
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: synodale kas

zondag 26 juni  
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: orgel

zondag 03 juli  
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: diaconie



## Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

05 juni  
19 juni

fam. Huibregtse  
fam. Van Cammeren



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
05 juni	Wilda	Eva
12 juni	Aysel	Sandra
19 juni	Hanne	Elske
26 juni	Zarifa	Nynke
03 juni	Perla	Eva

## Activiteitenkalender

06 juni	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
07 juni	Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
09 juni	Senioren - kerkzaal 14u30
14 en 15 juni	Omhaling
20 juni	Bestuursraad - kerkzaal 20.00 uur
23 juni	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

## Seniorenbijeenkomst 12 mei 2011

Op donderdag 12 mei heeft Ds Brouwer ons uitvoerig verteld over de AKV in Louvain-la-Neuve. We vierden ook, feestelijk, de verjaardag van Marcel Van der Mynsbrugge.

Volgende vergadering, de laatste voor de zomer op 9 juni. Normaal is er tegen de zomer een uitstap voorzien. Maar omdat momenteel enkele senioren met de gezondheid sukkelen wordt hiervan afgezien.

Rina Joosten

## Avondbijbelstudie

Er zijn dingen waar je niet met gewone woorden over kunt spreken. Je kunt alleen zeggen, dat het anders is dan alles wat wij kennen. Het opstandingslichaam bijvoorbeeld. En daarom heeft de vraag geen zin, of op de jongste dag de aarde wel groot genoeg gaat zijn om alle opgestane mensen te herbergen. Paulus houdt in I Korintiërs 15 duidelijk wèl vast aan een lichamelijke opstanding. Maar ons toekomstig lichaam zal van een andere orde van grootte zijn dan wat we nu hebben, zoals de plant die uit een onaanzienlijk zaadje wordt geboren. Over exacte details over het hoe en wat beschikken we niet. Maar duidelijk is, dat Paulus naar deze voltooiing uitzielt, en dat die nu al zijn leven bepaalt. En dat mag ook voor ons gelden.

Op dinsdagavond 7 juni lezen we het slot de Eerste Brief aan de Korintiërs. Daarna gaan we met II Korintiërs verder.

## Bijbelmiddag

We lazen samen I Samuël 25, het verhaal van de sterke vrouw Abigaïl. Zij is niet een verlangstuk van haar man, maar ze gaat haar eigen gang. En in tegenstelling tot zoveel andere sterke mensen, die dan alleen hun eigen belang zoeken en niet malen om de schade die dat bij anderen kan teweeg brengen, zoekt zij daarbij Gods weg van gerechtigheid. Ze behoedt David ervoor om onnodig bloed te vergieten en zo zijn roeping te missen om koning te zijn in naam des Heren. Want niet alleen de manier waarop David omgaat met Saul als Gods eerste gezalfde koning (zie I Sam. 24 en 26) zal bepalen, wie hij is in de ogen van God en het volk; hij is geroepen om als een herder voor alle mensen in te staan die aan hem zijn toevertrouwd.

Op donderdag 23 juni laten we ons voor het laatst bij de hand nemen door Paula van Cuilenburg bij het lezen van de Samuël-boeken.

## Diaconaal nieuws

Aandachtige lezers en lezeressen van dit blad zullen zich herinneren dat in de "Brug" van december 2010 een artikel stond over de diaconie en meer in het bijzonder over het steunfonds "Ik help een kind".

Voor wie het intussen alweer is vergeten, dit fonds heeft tot doel de middelbare school studies te betalen van jongeren uit armere gezinnen behorend tot de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda.

In het voornoemde artikel meldden we dat de diaconie jaarlijks het genoemde fonds zou steunen met 500 € en we voegden er (toch wel een beetje trots) aan toe dat dit een initiatief was, ontstaan binnen de VPKB.

We vonden echter dat het goed zou zijn, ook hier in ons eigen Vlaanderen een project structureel te steunen, want ondanks alle sociale voorzieningen zijn zelfs in het welvarende België lang niet alle problemen verholpen.

Op aanraden van ons gemeentelid Roland Versele (die regelmatig in West-Vlaanderen optreedt als gastpredikant), hebben we er dan in samenspraak met de voltallige kerkenraad voor gekozen, jaarlijks 600 € te schenken aan het Diaconaal Sociaal Centrum te Kuurne.

Dit Centrum, opgericht in 1974, werkt volledig met vrijwilligers en verleent vanuit een Christelijke inspiratie onder meer juridisch advies, begeleidt ex-gedetineerden of jeugddelinquenten, geeft voedselpakketten, financieel advies, helpt bij verslaving of relatiestoornissen en nog zoveel meer.

Wat ons aansprak in dit project, was dat het tegelijk een verkondigend karakter heeft, het is uitdrukkelijk Protestants-Christelijk. Zo bij voorbeeld werd met Kerstmis bij de voedselpakketten een Johannesevangelie gevoegd.

Wil je graag nog meer weten, dan is er het tweemaandelijks tijdschrift "Diaconaal Nieuws", of je tikt gewoon "Diaconaal Sociaal Centrum" in op Google.

Jaarlijks wordt in onze kerk toch zo'n 7 à 8 keer gecollecteerd voor de diaconie, dus 't is maar dat je weet wat er met jullie centen gebeurt !

Vanuit de diaconie,  
Jaap van der Wulp en Hugo Wilmaerts

## Verjaardagen

04 juni	Naomi Eke
05 juni	Sali Younan
12 juni	Nathalia Nafarin
16 juni	Maria Camps wwe. Van Rooyen
17 juni	Lutgarde Van Goethem wwe. Denivelle
17 juni	Marie-Louise Poedts e. Kockelkoren
19 juni	Pieterella van Leeuwen
20 juni	Louis Van Cammeren
23 juni	Lorenzo Eke
25 juni	André Vanderhaegen
28 juni	Paul Cornelis
28 juni	Elisabeth Van Nes
28 juni	Hugo Wilmaerts



## Geuzenfeest

*Maria-Horebeke, 13 en 14 augustus 2011*

### Kinderstemmen, vrouwenstemmen

In onze geglobaliseerde wereld worden steeds meer de harde wetten van economie en techniek als algemene norm aanvaard. Het Geuzenfeest heeft altijd een plaats van reflectie willen zijn over andere waarden. Na de openheid van vorig jaar, willen we dit jaar aandacht vragen voor het kind en de vrouw in onze wereld.

Kinderen hebben nog het vermogen de dingen te zien zoals ze zijn. Zij zien, zoals in het sprookje van Andersen, dat de keizer geen kleren draagt terwijl volwassenen zichzelf wijsmaken dat hij aangekleed is. Het is daarom goed om naar kinderen te luisteren. Het is ook nodig om kinderen te steunen die geen kans krijgen om een toekomst uit te bouwen.

Ook vrouwen hebben in vele delen van de wereld nauwelijks een stem. Zij zijn nog al te vaak "the niggers of the world" zoals John Lennon zong. Toch houden zij op vele plaatsen de gemeenschap overeind terwijl mannen destructief bezig zijn. In vele delen van de wereld worden meisjes ook tegen hun wil uitgehuwelijkt. Het volgende Geuzenfeest wil een stem geven aan vrouwen die verhalen van hoop en leven vertellen.

De stem van kinderen en vrouwen moet meer dan ooit gehoord worden. Zij vertegenwoordigen krachten die onze wereld rijker en menselijker kunnen maken.

Johan Gezels

## Protestantse Radio- en Televisie-uitzendingen

### RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.03 uur

Productie Frank Marivoet

8 juni Mens voor de mensen zijn  
Loon naar werk.

22 juni Bijbel actueel (Joh. 15: 9-17):  
Vrienden voor elkaar.

VRT/Radio 1 – op zondag om 11.03 uur

12 juni Het Pinksterverhaal voor vandaag  
Ds. Bert Beukenhorst



### TELEVISIE - E R E D I E N S T E N :

productie VRT 1 op zondag om 10.00 uur

12 juni: Eurovisie-Pinksterviering  
Verzorgd door de RTBF  
Vertaling: Frank Marivoet



---

*Juni 2011:*

**Kerkmozaïek**  
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

*En hij zei: gij hebt nog niet begrepen dat de kortste afstand tussen een mens en de waarheid een verhaal is...* Een goed verhaal verandert de dingen, het neemt je mee de vertelde wereld in en je komt er anders uit én je wereld ook. Over dit soort transformaties gaat het in dit nummer.

Edwin Delen betreft het lijden en het verhaal van de Bijbel op elkaar en dan veranderen woorden van betekenis, verschieten feiten van kleur. Ernst Veen (God of de natuur) en Huub Oosterhuis (De tweede taal) gaan op dit verschijnsel nog wat nader in terwijl Jurjen Wiersma verslag uitbrengt van zijn bezoek aan de *Hermitage* in Amsterdam (glans en glorie van de orthodoxe kerk). Naast de vaste rubrieken, mededelingen en een nieuw portret van twee vrijwilligers, wil ik nog uw aandacht vragen voor de aankondiging van twee kunstprojecten (Gent en Brussel). Als *het verhaal* de kortste verbinding is tussen de mens en de waarheid is, dan is *verbeelding* beslist één van de sterkste manieren om de verandering die de waarheid teweeg brengt uit te drukken.

---

Dick WURSTEN



# Pinksteren

## werkwijze:

- Kleur de lijnen met een heldere kleur.
- Knip de cirkel uit.
- Knip de aangegeven gedeelten weg. Let op: de dubbele lijn ertussen niet wegknippen.
- Plak aan de achterkant van de cirkel doorzichtig geel papier (bijvoorbeeld: vlieger- of zijdevloeipapier).
- Prik een gaatje boven de duif en rijg er een draadje door zodat je de verwerking op kunt hangen.

