



P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

54^{ste} jaargang nr. 3 - april 2010

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: **751-0026023-67** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: **979-2444411-16** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Emmaüsgangers.

Lukas 24: 13-35

In de veertigdagentijd hebben we ons voor ogen gehouden, dat we pelgrims zijn. Mensen onderweg. Betrokken in een proces van bezinning over wie wij zijn en wie de Heer voor ons wil zijn. Om tenslotte met Pasen - en daarna! - onze opgestane Heer Zelf te ontmoeten. Want met Pasen houdt onze pelgrimstocht niet op. Als we eenmaal de betekenis van de verrijzenis van Christus echt tot ons laten doordringen, zal daarna niets meer hetzelfde zijn. Het leven staat dan niet langer in het teken van de dood. Het menselijk bestaan wordt niet langer geregeerd door de angst. Want de Heer heeft de dood overwonnen, en de hele schepping mag zich daarover verheugen. Ook voor ons komt er nieuw uitzicht. De opstanding van Christus betekent immers ook voor ons een bewijs van de trouw van onze hemelse Vader. Hij zal ons niet loslaten, zo min als Hij Zijn eigen Zoon in de dood heeft laten blijven. Ook al kunnen we niet over die horizon heen kijken, die ook voor ons nog het leven lijkt te begrenzen.

Maar dat is niet alles. Pasen is niet alleen van betekenis voor later. Je ziet dat aan de Emmaüsgangers, op de eerste paasdag. Leerlingen van Jezus, gevangen in de verwarring van de afgelopen dagen. Mensen als wij, die aanvankelijk niet doorzien wat er is gebeurd. Ook al hebben ze het bericht van de opstanding gehoord, ze weten niet wat ze ermee moeten aanvangen. En dus keren ze maar terug naar huis. Terug naar hun oude bestaan, alsof er niets is veranderd. En op hun weg komt hen dan plotseling die onbekende vergezellen. Een mens die naast hen gaat en hun de schriften opent. Die hen leert om met nieuwe ogen naar de werkelijkheid te kijken. Ze zijn niet getuige geweest van de trieste terechtstelling van een idealist, enkele dagen tevoren

op de vrijdag. Er is geen reden voor wanhoop of ontgoocheling. Hun Heer is niet verslagen, integendeel. Hij heeft Zich Gods zoon betoond door Zijn zelfopoffering die zelfs de dood niet schuwde. Zo heeft Hij de Schriften vervuld. Zo heeft Hij de macht van de dood gebroken. En als *levende* Heer komt Hij hun nu tegemoet en loopt met hen mee.

Zo wil Hij ook ons vergezellen op onze tocht door het leven. Zo wil Hij ook ons de ogen openen voor de voetstappen van God in ons leven en in deze wereld. Zo wil Hij naast ons gaan op onze pelgrimstocht om ons te bemoedigen en ons weer op het spoor te zetten van Gods bedoelingen, telkens als wij ons uit het veld laten slaan door beproeving of tegenslag. Als verpersoonlijking van Gods liefde en trouw. Als overwinnaar van zonde en dood. Als levende Heer.

JHB

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Georges Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messeem	0495-76 30 75
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Kerkraad

Op maandag 1 maart vergaderde de kerkraad.

Na opening met lezing en gebed kreeg dhr D'Haen van PROVOR de kans ons iets te vertellen over de werking en de doelstellingen van deze vzw, die tot doel heeft lerende activiteiten binnen de VPKB te coördineren en te begeleiden. Daarna werden de notulen van de vorige vergadering bekrachtigd, de agenda vastgelegd, de erediensten van de voorbije periode geëvalueerd en de correspondentie doorgenomen.

De vergadering besteedde de nodige aandacht aan de voorbije gemeentevergadering van 4 februari en de voorbereiding van de jaarlijkse gemeentevergadering van 25 maart, ook de te behandelen punten voor de gezamenlijke vergadering van kerkraad en bestuursraad op 25 maart werden overlopen. Voor de komende kerkraadsverkiezing willen we 1 ouderling laten verkiezen, de predikant contacteert een aantal mogelijke kandidaten. De verslagen van de verschillende werkkringen werden overlopen, te vermelden zijn de vakantiebijbelschool op 15 april en de jeugddienst, waarschijnlijk op 16 mei.

Georges sloot de vergadering met gebed.

Bezoekgroep

Als gemeente zijn we met elkaar verbonden. Zoals de ledematen van een lichaam. Of zoals de kinderen van eenzelfde Vader, broers en zussen binnen eenzelfde familie. Dan is het des te schrijnender, als het onderlinge contact verloren gaat. Omdat iemand niet meer naar de diensten (en andere activiteiten) kan komen, omdat de ouderdom nu eenmaal met gebreken komt. Of omdat de gezondheid te wensen overlaat. De uitzendingen van Nederland zingt op Zondag kunnen dan veel steun bieden in het geloof. Maar ze kunnen nooit het onderling contact vervangen, dat je als gemeenteleden hebt. Daarom willen we proberen om weer een bezoekersgroep op te richten. Gewone mensen die een brug willen zijn tussen de gemeente en haar leden. Niet om zware theologische gesprekken te voeren. Maar gewoon om onze broeders en zusters te laten weten, dat wij ze niet vergeten zijn. Dat wij met hen willen meeleven, zoals zij ook met de rest van de gemeente willen meeleven. Om te vragen hoe het met hen gaat. En te vertellen, wat er in de gemeente speelt. Daarvoor hebben we u nodig! Zeg dus niet 'nee' als u wordt gevraagd. Of liever: geef uzelf op bij één van de kerkenraadsleden.

Seniorenmiddag

Donderdag 11 maart kwamen een tiental mensen van onze kerk samen. Verschillende zeiden, hoe plezierig ze dat vonden. Ook dat ze uitdrukkelijk, per brief, waren uitgenodigd.

Opvallend was ook, dat er gevraagd werd naar de afwezigen. Wat weten we over...? De ene was pas geopereerd; van anderen hadden we geen nieuws. Meegebrachte cake met koffie of thee smaakten. We hielden een voorstellingsronde, waarin iedereen iets vertelde over vroeger.

We bespraken ook samen, welke inhoud we zouden geven aan deze maandelijkse bijeenkomsten (telkens op de tweede donderdag van de maand). We wilden een redelijk open agenda aanhouden; maar de meesten kozen toch voor een onderwerp, waarover we kunnen nadenken en een deel van de middag samen kunnen spreken. Als voorbeeld werden genoemd: "Zien we als ouderen vooral achteruit; of mogen we ook, als gelovigen, vooruit zien, en uitzien naar de belofte?"

En ook: "Is ons leven een gave van God? Hoe beleven we dat"?

We zongen op het einde "wat de toekomst brengen moge".

We gingen tevreden naar huis.

Rina en Marius Joosten

Zieken

Mevrouw Van Messemer-Ter Haar, de heer Daenen en Natha Huibregtse zijn na diverse heelkundige ingrepen weer thuisgekomen. We wensen hun een voorspoedig herstel.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

vrijdag 2 april, 20 uur organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer geen collecte
Goede Vrijdag, H.Avonddmaal

zondag 4 april organist: J. Van der Wulp
ds J. Brouwer 2° collecte: Edukans
Pasen

zondag 11 april organist: E. Poncin
ds J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 18 april organist: P. Oerlemans
ds J. Brouwer 2° collecte: Orgel

zondag 25 april organist: J. Van der Wulp
ds D. Boelens (Turnhout) 2° collecte: Zending

zondag 2 mei organist: J. Van der Wulp
ds J. Brouwer 2° collecte: Diaconie



Activiteitenkalender

06 april Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
08 april Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
12 april Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
18 april Jeugdcatechese II (16-18 jr) - kerk 18 uur
19 april Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
29 april Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
30 april Jeugdcatechese I (12-15 jr) - kerk 20 uur

Verjaardagen

08 april De Pauw Augusta e. Versele
18 april Huibregtse Noa
23 april Dinler Mikayl
23 april Van den Bulck Annekatrien



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND 1	KND 2	Oppas
02 april (Goede Vrijdag)	-	Perla	-
04 april (Pasen)	Hanne	Zwannel	Nynke
11 april	Kristin	Zarifa	Sandra
18 april	Younan	Hermien	Eva
25 april	Wilda	Sali	Nynke
02 mei	Aysel	Perla	Sandra

Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

04 april

Familie Wilmaerts

18 april

Familie Joosten



Bijbelnamiddag

In de bijbelnamiddag op donderdag 28 januari 2010, ds. J. H. Brouwer na een openingsgebed voor die namiddag heeft uitleg gegeven over het slotdeel van onze handleiding: "Matteüs: tussen Oud en Nieuw" en ook een beetje over de visie van de schrijver: Dr. C.J. den Heijer.

Dit alles om de draad terug te pakken om verder te doen met de studie.

I.v.m. de discussie daaromtrent, en de bespreking over hoe de Farizeeërs probeerden Jezus op een woord kunnen vangen, kwam de lezing uit Romeinen 13 ter sprake. Deze lezing is om zelf bij gelegenheid thuis te lezen.

Rond 16.20 moest ik al huiswaarts vertrekken.

Op donderdag 25 februari 2010 zijn wij weer bijeengekomen voor de bijbelnamiddag.

Ds. J.H. Brouwer stelde voor dat iedereen zich zou voorstellen. Er is één nieuw gezicht voor deze namiddag (welkom). Onze dominee startte door zichzelf voor te stellen en zo gingen iedereen op zijn beurt verder. Daarna begonnen wij met de lezing over de afstamming van Jezus, zoon van David, zoon van Abraham. Deze lezing bracht ons tot een gedachte over 'geloven'. (Zonder te geloven kan je geen verhaal aannemen, nietwaar?). De bespreking verliep vrolijk en enthousiast. De koffie's en koekjes zorgden voor een aangename toevoeging aan de namiddag. Terwijl wij verder genoten van de koffiepauze gingen wij verder tot en met het verhaal over de geboorte van baby Jezus, die Christus genoemd wordt.

Wij stopten met de bespreking want het was al 16.46.

Volgende zitting: 25 maart 2010. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.04 uur

Productie Frank Marivoet

14 april Mens voor de mensen zijn
Huis op de rots

28 april Het nieuwe gebod
Johannes 13: 31 – 35
Ds. A.R. Beukenhorst



TELEVISIE

TV – Eredienst

Productie Lena Demeester

VRT op TV "één" op zondag om 10.00 uur

04 april Paasviering in Eurovisie
Verzorgd door RAI 2 (Italië)
Vertaling en begeleiding Frank Marivoet



Kerkmozaïek april 2010

Het aprilnummer is een Paasnummer. De redactie heeft dus geprobeerd om 'Pasen' erin aan de orde te stellen, al is dat wat summier uitgevallen. Het paasstukje is van de hand van ds Ernst Veen. Daarnaast zetten we ook onze serie over Het Onze Vader-gebed voort. Dit keer is daarin de regel "Uw Koninkrijk kome" aan de orde. Ook daarover schreef ds Veen een stukje, aangevuld door een bijdrage van een gemeentelid uit Leuven.

De Heer is waarlijk opgestaan !



UITNODIGING - UITNODIGING

VOOR ALLE KINDEREN VAN 6 - 12 JAAR

DONDERDAG 15 APRIL 2010 VAKANTIE BIJBEL SCHOOL
VAN 14.00 - 17.00 UUR

Het thema van dit jaar is ETEN!

We verzamelen ons om 14.00h bij de kerk. Daarna gaan we met z'n allen te voet naar het restaurant van Bart "Mechelse Mangerie" aan de Grote Markt te Mechelen, waar we een kijkje in de keuken mogen nemen.

Wie weet wacht daar ook nog een verrassing op ons ☺

Kom op tijd, want we vertrekken **stipt om 14h.**



Je mag dan om 17h weer worden opgehaald aan de kerk.

Vergeet niet je zo snel mogelijk op te geven bij
Wilda Huibregtse 015/34 88 68
Zarifa Eke 0485/ 12 73 48
Zwannet Oostinga 016/25 21 55

Place to be:
Protestantse kerk
Mechelen Noord
Keizerstraat 26 - 28
2800 Mechelen



ps. Vriendjes zijn natuurlijk altijd welkom, maar zeg het wel even van te voren ☺