

| |
|---------------------------|
| België-Belgique |
| P.B. - PP |
| 2800 MECHELEN MASSPOST |

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

56^{ste} jaargang nr. 7 - september 2012

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
 Mechelsveldstraat 46
 2800 Mechelen ☎015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,
 MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: **BE93 7510 0260 2367**, BIC: **AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
 Rekening: IBAN: **BE72 9792 4444 1116**, BIC: **ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Een onmogelijke opdracht?

Toen ik jaren geleden afscheid nam als jeugdouderling kreeg ik van de predikant een boekje mee dat heel lang ongelezen in mijn boekenkast gelegen heeft. "De beeldsnijder en de vreemdeling", een werk van Niek van der Heide. Het verhaal gaat over een timmerman, Johannes, houtsnijder in zijn vrije tijd, voorganger in een kleine gemeente en bewonderd om zijn vakmanschap. Op een zaterdagavond, na de voorbereidingen voor de zondagse dienst, komt er een vreemdeling in zijn zaak en geeft Johannes de opdracht om voor hem een beeld te maken: het gezicht van onze Heer. Johannes krijgt er een maand de tijd voor en zal er goed beloond worden: zijn loon zal meer zijn dan hij verdient.

Wanhopig zoekend naar het goede hout, de goede inspiratie, af en toe uitgedaagd en uitgelachen door zijn vreemde buurman, op reis naar de stad om in de kathedraal te moeten vaststellen dat alle glasramen, schilderijen en beelden wel het lijden maar geen ontroering tonen, probeert hij toch een paar gezichten te maken die hem niet tevreden stellen. Mooi, ja, maar hoe ziet het gezicht van onze Heer er uit?

De vreemdeling komt en ziet medelijden in de werken maar geen liefde, hij geeft Johannes een maand uitstel.

Johannes stelt zichzelf nu in vraag en dat heeft een negatieve invloed op de samenkomsten van de kleine gemeente en op zijn eigen werk. Maar het nieuwe beeld dat hij maakt is zuiverder, de ijdelheid is weg bij Johannes. Hij bidt om inzicht tot de Heer na verschillende confrontaties met zijn buurman Diabolus. En dan komt het besef dat de Heer niet te omvatten is en dat maakt hem tot een ander, beter, blijmoediger en openhartiger mens.

Wanneer de vreemdeling terugkeert heeft hij geen beeld klaar in hout, maar wel eentje in zijn hart en in zijn gedachten: een Heer die je niet kunt uitbeelden of uitdrukken, een Heer die er is voor alle mensen en die je leven kan leiden en richting geven, een Heer die je liefde geeft en je liefde vraagt: voor Hem en voor je medemens.

RVM

Kerkraad

De volgende vergadering van de kerkraad is gepland voor maandag 3 september 2012.

De volledige organisatie voor het najaar zal dan aan de orde zijn alsook de heropstart van de verschillende activiteiten. De tweede ronde van het groothuisbezoek zal als een absolute prioriteit gelden en uiteraard willen we in november uitpakken met een verzorgde en inspirerende TV-dienst.

Verder moet er dringend werk gemaakt worden van het jaarplan 2013 en de invulling van de speciale activiteiten op de eerste zondag van de maand.

Voldoende stof dus om een goede vergadering mee te vullen, uiteraard zijn uw suggesties en opmerkingen ook welkom, graag een mailtje of telefoontje naar de predikant of de voorzitter.

Samenstelling kerkraad

| | | |
|--------------|---------------------|-------------|
| Predikant: | ds J. Brouwer | 015/205154 |
| Ouderlingen: | Geert Van Cammeren | 015/319764 |
| | Aysel Eke | 0484/751848 |
| | Georges Vandensavel | 015/610203 |
| | Rudi Van Messem | 0495/763075 |
| Diakenen: | Rina Blokland | 015/419573 |
| | Hugo Wilmaerts | 015/290859 |

Even uw aandacht:

Zondag 11 november hopen we u te begroeten bij de TV-opname van onze eredienst, meer info volgt later.

"Startzondag"

Op zondag 9 september willen we na de eredienst en het gezamenlijk koffiedrinken de activiteiten voorstellen voor de volgende maanden.

We willen alle geïnteresseerden een overzicht geven van wat onze kleine kerkgemeenschap zoal te bieden heeft en ook uitgebreid ingaan op de vragen die u daarover hebt.

Van klein tot groot, van zeer jong tot al wat ouder, we hebben het voor u.

Alleen spijtig dat niet alle aangeboden activiteiten op evenveel belangstelling kunnen rekenen.

We voorzien in een lekkere kom soep en u mag uw brood, sandwich of broodje zelf meebrengen, we gaan samen middagmalen en met mekaar

"kerkgemeenschap" zijn: van harte welkom.

bij de kinderen

Heeft u ooit willen weten wat u kinderen boven doen, in dit artikel zult u het te weten komen. Als eerst is het altijd de kinderpreek, tweede luisteren we altijd naar het verhaal en daarna maken we iets over het verhaal. Behalve op een speciale dag bv kerstmis, Vaderdag, Moederdag of Pasen. Want dan helpen we allemaal om er een mooi maar ook leuk feest van te maken ik hoop dat het beneden ook leuk is. Alles wat ik te zeggen heb is Julie doen je best aan deze kerk en ik vind het een leuke kerk en we luisteren ook liedjes .
Dit artikel is geschreven door Luther .w.

Verjaardagen

| | |
|--------------|---------------------|
| 01 september | Ishan Dirlik |
| 01 september | Younan Younan |
| 03 september | Maarten Dirlik |
| 8 september | Matheus Younan |
| 8 september | Perla Van Es |
| 8 september | Zakarya Dinler |
| 9 september | Paul De Smet |
| 10 september | Ohran Dirlik |
| 14 september | Roeland Van Messem |
| 19 september | Gerrit Brouwer |
| 19 september | Rita Maghi |
| 21 september | Eddy Van der Borght |
| 25 september | Sara Van Cammeren |
| 25 september | Nele Van Cammeren |

Vrijwillige bijdrage

Woensdag 12 en donderdag 13 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage.

Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkkollekte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.

Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld. Daarom doen we een oproep naar elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of een bedrag overmaken op de rekening van Gemeenteleven.

Uitnodiging jeugdcatechese

Hallo Elske, Matheus, Sarah, Filip, Ben, Eva, Nynke, Ninoa, Nele, Sara, Miranda, Guyny, Wibe, Noa en Sara !

Straks begint de school weer.

En ook in de kerk gaat in september alles weer van start.

Ook de catechese.

Daarom word je uitgenodigd op onze kennismakingsmiddag, zondag 2 september.

We starten **direct na de dienst** in onze kerk.

Eerst brengen we jullie naar een geheime locatie.

Daar willen we samen wat eten.

En allerlei leuke dingen doen.

We eindigen rond half 4.

Dan word je thuis gebracht.

Het zou tof zijn, als jij ook kwam.

Laat je dat nog even aan ons weten ?

Het catecheseteam,

Sali Younan

Hanne Eke

Marius Joosten

dominee Brouwer.

Erediensten

Alle diensten gaan door in ons kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang om 10.00 u.

02 september

ds J. Brouwer

viering H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans

2^{de} kollekte: Luchthavenpastoraat

09 september

ds J. Brouwer

voorstelling activiteiten en broodmaaltijd na de dienst

organist: E. Poncin

2^{de} kollekte: synodale kas

16 september

ds G. Snauwaert

organist: P. Oerlemans

2^{de} kollekte: zending

23 september

ds J. Brouwer

organist: J. van der Wulp

2^{de} kollekte: kindernevendienst/jeugdwerking

30 september

ds J. Brouwer

organist: J. van der Wulp

2^{de} kollekte: kerkblad "De Brug"

Tiener, de jeugdkerk is er ook voor jou!

Elke tweede zondag van de maand houden we jeugdkerk (tijdens de gewone eredienst, die start om 10 uur verlaten we de grote kerkzaal).

We bespreken dan op onze eigen manier één of meerdere Bijbel passages en onderzoeken hoe die te maken hebben met ons eigen leven, hier en nu.

En geloof ons, Jezus roept ook jou, vandaag!

Sali Younan, Marius Joosten & Hugo Wilmaerts

Koffiedrinken

| | |
|--------------|-----------------|
| Op | dienst voor |
| 02 september | fam. Huibregtse |
| 16 september | fam. Dirlik |

Dienstlijst kindernevendienst en oppas

| | <i>KND</i> | <i>Oppas</i> |
|--------------|------------|--------------|
| 02 september | Hermien | Nynke |
| 09 september | Elske | Sarah |
| 16 september | Younan | Eva |
| 23 september | Hanne | Nynke |
| 30 september | Zarifa | Sarah |

Nieuws uit de gemeente

Op 4 juli bereikte ons volgende mail: GOD HEEFT ONS GEZEGEND MET EEN ZOON: EDWIN NTAMBA

GEBOREN OP 4 JULI 2012 OM 5.00 U

LUCAS 18:16

We wensen de nieuwgeborene en zijn familie het allerbeste toe, welkom Edwin.

Na een lange afwezigheid zijn we blij de heer Jozef Uytgeerts weer regelmatig te mogen verwelkomen in de zondagse eredienst.

In de afgelopen tijd onderging de heer André Vanderhaegen een operatieve ingreep, we zijn blij dat hij reeds terug thuis is en wensen hem een voorspoedige revalidatie toe.

Het doet ons ook plezier de oudere gemeenteleden te kunnen begroeten en we denken daarbij speciaal aan diegenen wiens gezondheid soms meer dan problematisch is, welkom.

Moeders Gebedsgroep

In onze tijd met zijn vele wereldse verlokkingen, waarin zoveel gezinnen opbreken, waarin zoveel mensen op de dool raken omdat ze denken het te kunnen redden zonder een stille, maar niet te onderschatten kracht in de kerk! Daarom bestaat in onze kerk sedert ongeveer een jaar een "moeders gebedsgroep", die elke eerste zondag van de maand na de eredienst samenkomt.

Alle vrouwen zijn welkom om zich bij ons aan te sluiten!

Sandra Ogiamen

Activiteitenkalender

| | |
|--------------------|---|
| 03 september | kerkraad – 20.00 u – kerkzaal |
| 04 september | Bijbelavond – 20.00 u – kerkzaal |
| 09 september | voorstelling activiteiten en broodmaaltijd na de dienst |
| 11 en 12 september | derde omhaling 2012 |
| 17 september | bestuursraad – 20.00 u – kerkzaal |
| 20 september | o.v. seniorenmiddag – 14.30 u - kerkzaal |
| 27 september | Bijbelmiddag – 14.30 u – kerkzaal |

Over Sint-Filip en volkomen verdorvenheid

Indertijd op de lagere school "Don Bosco" (Antwerpsesteenweg), was mijn oudste zoon Filip niet de braafste van de klas. Hij hield ervan kattenkwaad uit te halen, nooit echt erg of kwaadaardig, maar toch genoeg om regelmatig naar huis te komen met een dikke rode nota in zijn agenda. Toen hij mij op een dag zijn derde nota in twee weken tijd ter ondertekening voorlegde, sprak ik mijn zoon streng vermanend toe, dreigend met een week kamerarrest als dit zo zou doorgaan. Onze Filip echter, toonde oprecht berouw en beloofde kinderlijk naïef: "Papa, je zal zien, vanaf nu zal ik op school zo braaf zijn, dat meester Geert mij tegen het einde van het schooljaar "Sint"-Filip zal noemen".

Om eerlijk te zijn, beste lezers en lezeressen, er is tot vandaag nog altijd niemand die mijn zoon ooit "Sint"- Filip heeft genoemd...

En dat kan ook niet, zullen jullie opwerpen, het is immers niet mogelijk op eigen kracht heilig te worden, het is louter God die ons uitverkiest en begenadigt!

Wij hebben van onszelf niets te verwachten dat levensvatbaar is, wij redden het niet, schrijft ons gemeentelid Roland Versele (1934-2011) in een adventspreek van 5 december 1993. Dat is eigenlijk de calvinistische doctrine van de "volkomen verdorvenheid", de mens is op zichzelf niet in staat tot enigets goeds. Gelukkig maar lees ik wat verder dat heil en vrede wordt gebracht aan een verloren ik en aan een verloren, maar begenadigde Maria. Roland werkt in zijn preek een parallel uit tussen Maria (die zichzelf "Gods minste dienaress" noemt en in wiens buik Jezus groeide) en de kerk (wij allemaal) in wiens binnenste Christus eveneens moet groeien en die ook Gods "dienaress" behoort te zijn. Maar die ook begenadigd wordt!

Mijn jongste zoontje Luther (8 jaar) zit op de School met de Bijbel (Lakenmakersstraat). Aan het einde van dit leerjaar kreeg hij van meester Johan een boek, "De mysterieuze monnik", het verhaal van Simon Flach, een jongetje wiens moeder sterft aan pest zonder dat zij de laatste sacramenten krijgt toegediend. De priester is immers bang om zelf besmet te worden... Simon wordt dan gekweld door de gedachte dat zijn nochtans vrome en immer hulpvaardige moeder hierom naar de hel zou gaan. Hij besluit dan een aflat te kopen, een soort bon waarmee je zagezegd mensen in het hiernamaals kon bevrijden van allerlei kwellingen. Iemand raadt echter Simon aan om eerst naar ene Maarten Luther te gaan luisteren, alvorens zo'n waardeloos papiertje te kopen dat zijn moeder niet kan redden. Na heel wat avonturen, slaagt het bezorgde jongetje er dan toch in, die mysterieuze monnik Maarten Luther te spreken, die hem vertelt dat God ons rechtvaardigt door ons geloof. Zonde, zo vertelt Luther, maakt ons smerig, en hoe je ook schrobt, je krijgt jezelf niet

proper en je bent te vies om in de hemel te komen. Maar als je in Christus gelooft, geeft Hij je smetteloos witte kleren en daarmee kun je bij God komen, want als Hij naar je kijkt, ziet Hij niet meer jouw vlekken maar het smetteloze kleed van zijn Zoon. Simon is gerust gesteld, zijn moeder heeft geen aflat nodig want ze draagt de propere kleren die ze van Jezus heeft gekregen. En, zo denk ik bij mezelf, vermits we geloven, mogen we die smetteloos witte kleren uit mijn zoontje Luther's boek ook nu al dragen, in nieuwtestamentische zin zijn wij immers "de heiligen van Mechelen" (zoals bij voorbeeld Paulus schrijft aan "de heiligen van Kolosse").

Misschien had meester Geert dan toch ongelijk dat hij mijn oudste zoon nooit "Sint"-Filip heeft genoemd...

Hugo Wilmaerts

Noot:

"De mysterieuze monnik" (Judith Janssen, 2011, Mozaïek Junior, Zoetermeer)

Volkomen verdorvenheid (Engels: Total depravity): zie interessant artikel op Engelse Wikipedia

Belangrijk- te noteren in uw agenda

Op zondag 9 september willen we gezellig met mekaar de werking van onze kerk voor de komende maanden voorstellen en de doelgroepen inlichten over de inhoud van de samenkomsten.

Op zondag 11 november komt de Protestantse Omroep de dienst in onze kerk opnemen en live uitzenden op de VRT-televisie. Uw krijgt nog een persoonlijke uitnodiging met meer informatie over de timing en de inhoud van deze dienst.

De kerkraad probeert om iedere eerste zondag van de maand een speciaal thema in de dienst te brengen, ook uw ideeën zijn welkom om deze diensten te helpen voorbereiden.

Wat is vrijheid?

Herman de krab stormde over de bodem van de zee en over de familierots. “Ik wil vrij zijn” schreeuwde hij tegen zijn vader. “Ik snap niet dat je kunt verwachten dat ik deze stomme schelp 24 uur per dag moet dragen.” Het hindert mij! Het is niet mijn stijl!” Zijn vader, Fred, ademde diep en legde zijn zware schaar op Herman’s schouder. “Zoon, zei hij, laat mijn je een verhaal vertellen. Herman rolde met zijn ogen. “pap niet nog een...” Het gaat over Mark de mens die erop stond om op zijn blote voeten naar school te gaan. Hij klaagde dat zijn schoenen hem hinderden. Ze pasten niet bij zijn stijl, zei hij. Hij verlangde ernaar om vrij te zijn, om blootsvoets door de velden te rennen. Eindelijk liet zijn moeder het toe. Hij verliet het huis op blote voeten. Weet je wat er dan gebeurde? Herman opende zijn mond, maar zijn vader praatte verder voor hij kon antwoorden. “Mark de mens stapte met zijn voeten in gebroken glas. Hij moest naar het ziekenhuis en kon niet naar het schoolfeest. “Dat is een nogal stom verhaal” zei Herman. “Misschien, maar het punt is dit: Elke krab heeft zich op een of ander moment wel zo gevoeld, gedacht dat hij beter af zou zijn zonder schelp, maar dat is zoals een matroos die het schip beu is en naar vrijheid springt in de zee. Hij mag misschien denken dat het vrijheid is, maar als hij niet terug bij het schip of aan land geraakt, verdrinkt hij en eindigt hij als krabben eten. “Wat is dat voor vrijheid?” vroeg Herman. “Binnenkort zal je schelp vernieuwen. En tot die nieuwe schelp hard is zul je voorzichtiger moeten zijn dan normaal. Je zult minder vrij zijn, niet meer vrij. “Dat is vreemd? Zo heb ik er nooit over nagedacht zei Herman.” Bedoel je dat sommige dingen die vrijheid lijken te hinderen eigenlijk meer vrijheid geven? Fred lachte en gaf Herman een klopje op zijn rug. “Hoe kom je toch zo slim zoon?”

Johannes 8: 31-32

31 Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden: “Als u zich houdt aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. **32** Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.”

Wat moet er volgens Johannes 8:31 gebeuren voor je de waarheid kan weten?

Denk over Johannes 8:31-32 als een rekensom: Gehoorzamen aan Jezus zijn lessen + de waarheid weten = **VRIJHEID**.



Geschreven door Miranda Wilmaerts
Bron: Josh McDowell
Youth Devotions