

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**52<sup>ste</sup> jaargang nr. 8 – september 2008**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

**Kerkgebouw en Secretariaat: Predikant**

Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen tel. 015 – 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: 751-0026023-67 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: 979-2444411-16 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

---

## Beveel gerust uw wegen. (Gezang 427)

Paul Gerhardt is één van mijn lievelingsdichters. Er staan veel liederen van zijn hand in het Liedboek, en in allemaal klinkt een flinke dosis dankbaarheid door voor de liefde die God ons toedraagt. Dankbaarheid en vreugde vanwege Gods trouw die ons grond onder de voeten geeft. Je kunt het leven aan, omdat God ons opwacht aan het einde van onze tijd. Nu hebben we tegenwoordig meer dan in de 17<sup>e</sup> eeuw van Gerhardt oog voor de levensomstandigheden op aarde. We weten meer en zijn meer in staat om dingen ten goede te veranderen. Het lijden hoeft niet langer als noodlot te worden aanvaard. En toch betekent dat niet, dat deze liederen hun actualiteit hebben verloren.

Het enige lied waar ik moeite mee heb, is Gezang 427; meer in het bijzonder het tweede vers. Het begint zo mooi. Als een lied van Godsvertrouwen. Als een getuigenis, dat God dóór alles heen toekomst scheidt, ook voor ons. En het gaat ook mooi verder met een schildering van Gods trouw en genade, die ons niet laten vallen. Ook al kun je je afvragen, of Gerhardt hier niet tē automatisch alles wat er gebeurt aan Gods wil toeschrijft. We zeggen er tegenwoordig nu eenmaal niet meer zo gemakkelijk 'ja' op, dat ook alle kwaad en alle lijden ons uit Gods vaderlijke hand toekomt. De Bijbel spreekt ons tenslotte ook van tegenmachten, die er alles aan doen om Gods plannen in de war te sturen. En mensen helpen hen daar vaak maar al te graag in mee.

Nee, de scherpste angel zit hem nog ergens anders. Zodanig dat ik zelf dat tweede vers niet goed kan meezingen. De HEER wordt daar getekend als een soort wettische God, die alleen maar wil luisteren, als mensen hun noden en verlangens onder woorden brengen. En in de Bijbel lees ik dat toch anders. Hij is het, die Ismaël hoort kermen (Gen. 21:17). Hij is het die de moederschoot van Lea opent, als Hij ziet dat Jakob minder van haar houdt dan van Rachel (Gen. 29:31). Hij is het, die acht slaat op het gejammer van de Israëlieten in Egypte (Ex. 3:7, 6:5). God weet wat wij nodig hebben, nog voordat wij Hem daarom vragen (Mt. 6:8). Dat

is natuurlijk geen reden om maar niet te bidden, om het gesprek met de HEER maar uit de weg te gaan. Maar je kunt bezwaarlijk volhouden, dat God niet reageert, als er niet eerst een fatsoenlijk gebed geklonken heeft. En zo lijkt het in Gezang 427 wel.

Ik heb de indruk, dat ik niet de enige ben, die hier moeite mee heeft. Het is opvallend, dat er in het Liedboek nòg een gezang staat, met precies dezelfde melodie als Gezang 427. Dat is Gezang 465. Een lied van zo'n twee eeuwen later. En ook over Gods liefde en trouw, die ons leven dragen. Maar met een heel ander tweede vers. Daar is er geen sprake meer van, dat God ook achter alle ellende zit. Het zijn de zegeningen die we uit Zijn hand ontvangen. Het is het goede, dat Hij ons toedenkt. En -en dan komt het- Hij *voorkomt* ons gebed door ons alvast te geven, wat Hij weet dat we nodig hebben. Net alsof Jan de Liefde (de dichter van dit lied) niet gelukkig was met dat tweede vers van Paul Gerhardt. Net alsof hij alles nog eens op een andere manier onder woorden wilde brengen, met het accent op de goedheid van God. U begrijpt, dat ik dit gezang veel liever laat zingen dan gezang 427. Maar misschien moeten we ons ook weer niet te veel laten leiden door de verschillen tussen beide gezangen. Er is namelijk nog een opvallende overeenkomst. Beide gezangen eindigen met hetzelfde uitzicht. Alles loopt tenslotte uit op heerlijkheid. Niet om onze verantwoordelijkheid hier en nu te ontlopen, maar als blij vooruitzicht, dat ons denken en doen richting geeft. En misschien is dat nog wel het allerbelangrijkste van alles.

JHB

## Zieken

Einde juni is de heer Daniel Kockelkoren opgenomen in het St-Maartenziekenhuis te Duffel. Na een tijd van observatie mocht hij terug naar huis. Voorlopig schijnt er niet echt veel beterschap op te treden.

De heer Emiel Poncin werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Na een operatieve ingreep is nu een tijd aangebroken van recuperatie.

Wij wensen beide heren een goed en voorspoedig herstel toe.

## Kerkraad

De volgende vergadering van de kerkraad is voorzien voor maandag 1 september 2008.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	George Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

## Basiscursus Geloven 'Ontmoetingen met God'

Mechelen- Voor komend seizoen gaan de twee (erkende) protestantse gemeenten in Mechelen samen een multimediale 'cursus' over geloven aanbieden, interkerkelijk dus. De cursus is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de inhoud van het (protestants) christendom. Ook mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun geloof zijn van harte welkom.

In de cursus worden belangstellenden aan de hand van acht korte films geconfronteerd met onder meer verhalen over Jezus Christus. De acht films willen de kijker "op een verrassende, uitnodigende, speelse, eigentijdse en ook uitdagende manier" kennis laten maken met het christelijk geloof.

De cursusbijeenkomsten zijn opgezet volgens een oud veelbeproefd concept: een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en een groepsgesprek.

Het is de bedoeling dat de cursisten zeven avonden samenkomen. De cursus wordt afgesloten met een bijeenkomst op een zaterdag.

De avonden beginnen telkens met een gezamenlijke maaltijd. Aanvang: 18u30. (Het is voor velen niet zo gebruikelijk om op deze manier samen te komen, maar het blijkt in andere plaatsen dat deze ontmoetingsvorm verrassende gesprekken oplevert. Dus: laat u nodigen!)

Plaats: beurtelings in de Zandpoortvestkerk en de Keizerstraatkerk.

De data zijn als volgt: dinsdagen 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11 en 11/11; en zaterdag 22/11.

In verband met de organisatie is opgave vooraf noodzakelijk.

Nadere info kan u bekomen bij ds. Jelle Brouwer (tel. 015-205154, e-mail: [jhbrouwer@protestant.com](mailto:jhbrouwer@protestant.com)) en ds. Gerrit Buunk (tel. 015 434334, e-post: [gj.buunk@skynet.be](mailto:gj.buunk@skynet.be) ).

## BIJBELNAMIDDAG

Er valt niet zoveel te schrijven deze keer.

Ds. J. H. Brouwer opende de bijbelnamiddag op 26 juni 2008 met een gebed. Daarna lazen we beurtelings een versje uit Openbaring 20. Ondanks al de tegenstrijdige indrukken en interpretaties bij het begrijpen van dit bijbelgedeelte, zit er ook een heel bemoedigend stuk in.

Iemand als Jezus van Nazaret .....De man die de wereld veranderde !

In elk geval, het is een boek van de onthulling. Een Openbaring !

Lied uit Joh. De Heer nr. 106, alle verzen werden samen gezongen om deze bijbelnamiddag af te sluiten dit seizoen:

Voorwaarts, Christen strijders,

Drukt uws Konings spoor....

Het volgende seizoen van de bijbelnamiddag start op 25 september 2008, de vierde donderdag van het maand. Zelfde uur en zelfde plaats.

Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin

## BIJBELNAMIDDAG (2)

We spraken samen af, dat we een boekje gingen volgen. Wel, dat was nog niet uitgemaakt. Welnu: ik kwam juist een boekje tegen over de Bergrede, dat ik graag met jullie samen zou willen lezen en bespreken. Het is van Hans Greive en heet "De Bergrede: Voorbij de onmacht". De Bergrede is één van de meest centrale gedeelten uit het onderricht van de Messias. En het is een blijvende vraag, of het niet onrealistisch is om er niet naar te leven. We komen samen op de vierde donderdagnamiddag van elke maand. Dat zal dus zijn op donderdagmiddag 25 september om 14.30 uur in de kerkzaal.

## BIJBELAVOND

Op onze laatste bijeenkomst voor de vakantie hebben we afgesproken, dat we samen het boek Job gaan lezen. Geen gemakkelijke kost, vanwege de lange monologen en vanweg ede inhoud. Maar daarom misschien des te meer een boek om vooral \*samen\* te lezen. We komen weer bijeen op de derde donderdagavond van de maand. Onze eerste bijeenkomstzal dus zijn op 18 september om 20.00 uur in de kerkzaal.

## Fair Trade

Toen wij 12 jaar geleden in Mechelen kwamen en voor deze kerk kozen merkten we dat er een actief beleid gevoerd werd door de kerkeraad/diaconie voor "Fair Trade" (eerlijke handel betekent dat). Zeker de Max Havelaar producten (koffie en thee) werden aangeprezen en verkocht in de kerk.

Na verloop van tijd is die trend verdwenen. We kunnen nu ook in vele supermarkten Fair Trade producten kopen; zo ook bij de Oxfam-wereldwinkel in de Hoogstraat.

Daar vaart de eerlijke handel tussen lage loonlanden en België wel bij. Verschillende organisaties voeren een actief beleid om via coöperaties van landbouwers uit het zuidelijk halfrond een eerlijker bedrag te geven voor hun producten.

Hier in België mogen we kiezen om daaraan mee te werken. Willen wij ons steentje bijdragen en producten kopen, die "Fair Trade" aanprijst? Om op deze manier van handel drijven de wereld te tonen, hoe we positief staan tegenover dit initiatief?

Denk er eens over na.

Rina Joosten-Blokland

## Ontmoetingsmiddag

Zaterdag 27 september vanaf 14.00 u nodigt de leiding van de kindernevendienst weer groot en klein uit voor een heerlijke middag.

Samenkomst in het Tivoli-park, einde voorzien rond 17.00 u.

Meer info: zie De Brug van juli-augustus 2008

## Gebedsconferentie in Duitsland.

Als de zomer nadert beginnen de mensen vakantieplaatsen te zoeken. Ze vertrekken naar zonnige oorden om te ontspannen. Voor ons gezin hebben wij een gebedsconferentie gekozen, waarbij wij met gelovigen van verschillende landen samenkwamen in een Bijbelschool in Duitsland. Het lag op een prachtige plek tussen bergen en valleien.

Wij hebben over die conferentie gehoord via een vriendin die in Amerika woont. De conferentie duurde vijf dagen van 28/07 tot 02/08. Wij waren met ongeveer 70 personen uit Syrië, Egypte, Libanon, Polen, Amerika, Jordanië, Nederland, Duitsland en wij uit België. Men sprak er in het Arabisch en dit werd vervolgens vertaald naar het Engels. Het dagelijkse programma was verdeeld in drie delen: de voormiddag van 8u tot 13u, de namiddag van 17u tot 19u en 's avonds van 20u15 tot 1u of 2u30 en één keer duurde het zelfs tot 5u 's ochtends. De dag erna hebben wij gevast.



Het onderwerp van de conferentie was bidden. Wij hebben voor vele landen in de wereld een gebed gehouden, nadat wij luisterden naar de verschillende situaties in die landen. Men vermeldde het regime, het geloof, het aantal christenen en moslims enzovoort. Voor België heeft Sali een presentatie gehouden.

Naast bidden hebben we ook naar verschillende preken geluisterd en liederen gezongen. Er werd vaak over de verspreiding van de islam en het geloof op zich gesproken. Enkele andere onderwerpen waren: de intocht in Jeruzalem (Lucas 19:31-37), de roeping van Mozes (Exodus 3: 3-5), de eigenschappen van de duivel (Johannes 8: 44), bescherming tegen de duivel (Efeziërs 6:10-20), Christus als fundament (Efeziërs 4:3-6).

Wij hebben er geleerd hoe wij als koppel samen kunnen bidden voor ons en onze kinderen, ons geloof, kerk, land, gezin, familie... Wij hebben gelezen in Marcus

1:35, 6:45-46, 14:32-39 en Matteüs 26:39 hoe Jezus bad en dus hoe wij eigenlijk ook zouden moeten bidden. Op de laatste avond heeft elke persoon in het kort verteld wat hij/zij heeft geleerd tijdens deze conferentie en wat beter kan in de volgende.

Tenslotte hebben wij per twee samen gebeden voor elkaar. De ene persoon vertelde aan de andere zijn problemen en behoeftes en vroeg of hij voor hem wou bidden.

Wij hebben vooral genoten van het bidden met broeders en zusters en het uitwisselen van geloofservaringen. Het was een prachtige ervaring en we raden iedereen aan om ooit eens zo'n conferentie bij te wonen.

De organisatoren werken bij een tv-kanaal en vertellen er vooral over de islam. Enkele van hen waren zelf moslim vroeger, maar hebben zich bekeerd tot het christendom. Ze hebben ons aangeraden om naar de site [www.islameyat.com](http://www.islameyat.com) te gaan en daar naar de verschillende preken over de islam te luisteren. Het is een Arabische site, maar er zijn ook Engelse preken. Je kunt ze in de 2<sup>de</sup> kolom, onderaan de webpagina vinden. Enkele titels die er staan: Rashid is taking off the mask, Jihad Between Doctrine & Reality, Forbidden Peace.

Familie Younan.

## Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 07 september  
ds. J.H. Brouwer  
H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans  
2<sup>o</sup> kollekte: diaconie  
*koffiedrinken na de dienst*

zondag 14 september  
ds. J.H. Brouwer

organist: nog niet gekend  
2<sup>o</sup> kollekte: kindernevendienst

zondag 21 september  
dhr. M. Casier

organist: J. van der Wulp  
2<sup>o</sup> kollekte: synodale kas  
*koffiedrinken na de dienst*

zondag 28 september  
ds. J.H. Brouwer

organist: J. van der Wulp  
2<sup>o</sup> kollekte: kerkblad De Brug

zondag 05 oktober  
ds. J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2<sup>o</sup> kollekte: zending  
*koffiedrinken na de dienst*



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<b>KND 1</b>	<b>KND 2</b>	<b>Oppas</b>
07 september	Wilda	Zarifa	Hanne
14 september	Kristin	Hilde	Sandra
21 september	Younan	Zwannet	Basrye
28 september	Sali	Hermien	Patricia
05 oktober	Aysel	Perla	Behiye

## Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

07 september  
21 september  
05 oktober

fam. Van Messem  
mevr Dirlik Kocan en Dirlik Pore  
fam. Dirlik-Dikec



## Activiteitenkalender

01 september	kerkraadsvergadering – kerkzaal - 20.15 u
04 september	beperkte leiding KND – kerk – 10.00 u
05 september	JC groep 2 – kerk – 20.00 u
16 en 17 september	omhaling vrijwillige bijdrage
18 september	bijbelavond – kerkzaal – 20.00 u
23 september	“Ontmoetingen met God” – kerkzaal – 18.30 u
25 september	Oecumenisch lunchgesprek – 12.30 u
25 september	bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u
26 september	JC groep 1 – kerk – 20.00 u
30 september	“Ontmoetingen met God” – Zandpoortkerk – 18.30 u
03 oktober	JC groep 2 – kerk – 20.00 u

## Kerkmozaïek

September 2008  
“Euthanasie”

Maandelijks ligt er op de leetuurschappen in de kerkzaal de nieuwe editie van het blad van de VPKB.

Steeds weer kunt u hierin op de hoogte blijven van wat reilt en zeilt in ons landelijke kerkverband. Telkens is er ook een hoofdartikel over een actueel onderwerp of een gewetensvraag voor de christelijke medemens ( en ook voor de wereld rondom).

Het is ook mogelijk om zelf een abonnement te nemen zodat u dit blad nooit hoeft te missen. Door 15,00 € te storten op rekeningnr. 068-0715800-64 van de Verenigde Protestantse Kerk in België krijgt u een jaar lang het blad toegestuurd.

## Verjaardagen

01 september	Ihsan Dirlik
01 september	Yonan Younan
03 september	Maarten Dirlik
08 september	Perla Van Es
08 september	Zakarya Dinler
08 september	Matteus Younan
09 september	Paul De Smet
10 september	Ohran Dirlik
14 september	Roeland Van Messem
17 september	Joseph Vangansbeke
19 september	Margarita Eksen
19 september	Gerrit Brouwer
19 september	? Brouwer
21 september	Eddy Van der Borght
25 september	Nele Van Cammeren
25 september	Sara Van Cammeren

Allen van harte gefeliciteerd.

## Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

*Programma-informatie  
september 2008*

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 uur – productie Frank Marivoet

10 september      Mens voor de mensen zijn:  
                                 Vissers van mensen

24 september      Bijbel voor vandaag:  
                                 Het gegeven woord



### TELEVISIE

VRT op TV 1 en Canvas - op zondag – productie Antoinette Panhuis

14 september      "In de Haven"  
                                 Op stap met Marc en Jörg  
Om 9.00 u op TV 1 en om 23.30 u op Canvas



Verdere info via site: [www.vpkb.be/pro/](http://www.vpkb.be/pro/)



