

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

52^{ste} jaargang nr. 6 – juni 2008

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Predikant

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 – 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: 751-0026023-67 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: 979-2444411-16 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

“Eens komt de grote zomer”

Gezang 288

Het is ongelooflijk, hoe groot de invloed van het weer is op de stemming van mensen. In de herfst maakt het trieste, grauwe weer veel mensen neerslachtig. En als het zomer wordt, en het licht en de warmte de overhand nemen, wordt iedereen daar vrolijk van en reageert veel welwillender dan anders. Geen wonder, dat die zomer dan ook model komt te staan voor ons beeld van het Koninkrijk van God. In een ideale wereld schijnt immers altijd de zon en lijdt er niemand kou. Ondertussen is het wel een beetje de vraag, of ook in de wereld van de Bijbel iedereen verlangde naar de zomer. Want de zon kan ook tot een last worden. Niet voor niets vergelijkt Psalm 121 de Heer met een plekje schaduw, dat tegen de zon beschermt, die vaak zo onbarmhartig brandt. En wat is Jona blij met zijn wonderboom, die hem tegen de zonnebrand beschut (Jona 4:6). Het is dan ook de vraag, of de zomer in de Bijbel ook altijd zo'n positieve rol speelt. Of het bijvoorbeeld in Matteüs 24:32 het Godsrijk is, dat met de zomer wordt vergeleken, of veeleer de tijd van beproeving die daaraan voorafgaat. Hoe het ook zij, voor ons roepen de zomers zoals wij die kennen associaties op met de warme, lichte wereld van het paradijs. Ook de dichter van Gezang 288 herkent dat gevoel en neemt het op in zijn beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij neemt daarbij beelden op uit het bijbelboek Openbaring, waar wij dit winterseizoen studie van maakten. Ook al zegt hij erbij, dat iedere beschrijving tekort schiet. Het valt niet mee om voor zo'n nieuwe wereldwerkelijkheid woorden te vinden. In zekere zin kun je gemakkelijker zeggen, wat er niet meer zal zijn. Geen pijn en nood, geen duivel en geen dood. Geen aarzelen of klagen, verdriet of bitterheid. Dat zal plaatsmaken voor schoonheid en liefde. En muziek en zang. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe dat straks moet met mensen die niet van zingen houden. En of iedereen dan plotseling dezelfde muziek mooi vindt. Maar dat zijn vragen die op deze aarde thuishoren, en die in de volmaaktheid van de nieuwe schepping zeker en vast geen rol meer spelen.

Ik kan me wel indenken, dat ik straks, in de zomervakantie, eens een stil plekje ga opzoeken. En als ik dan mijn ogen sluit en geniet van de warmte van Gods zon, wil ik me proberen voor te stellen, hoe het straks gaat zijn, als die grote zomer aanbreekt. Als Hij tastbaar nabij komt en wij zullen 'ervaren, wat Hij met ons vermag.'

JHB

In memoriam Freddy CATINUS

Op woensdag 23 april kwam er een eind aan het leven van Freddy Catinus. Onverwacht, al wist iedereen, dat zijn gezondheid al een poos te wensen overliet. Maar daarover sprak hij niet. Zo was hij: een moedig mens die geen aandacht voor zichzelf vroeg; een gelovig mens ook die nooit ontbrak op zijn vaste plekje in de kerk. Hij herkende zich in de woorden van Psalm 23, die zingen van de leiding van de Heer, ook als je levenspad door duistere dalen leidt. Dát geloof stelde hem telkens in staat om zijn evenwicht te hervinden, zijn humor en zijn liefde voor het leven te behouden. Omdat hij zich een schaapje wist van de Goede herder, die ook hèm zou leiden naar het huis van de HEER, om daar te verblijven tot in lengte van dagen, verenigd met zijn vrouw van wie hij zoveel hield. Freddy Catinus bereikte een leeftijd van 87 jaar.

Zieken

Twee weken geleden werd Emely Dinler opgenomen in het ziekenhuis. Na een kleine week mocht zij terug naar huis, haar toestand was merkkelijk verbeterd. Wij wensen haar een volledig herstel toe.

Kerkraad

Op de vergadering van 5 mei had de kerkraad eerst een gesprek met een belijdeniskandidaat. Bij het afwerken van de agenda werd er, na de evaluatie van de voorbije erediensten en het overzicht van de correspondentie, aandacht besteed aan de verkiezing en bevestiging van onze nieuwe diaken. De jeugddienst en de zomerregeling kregen een definitieve vorm en we legden de gebedsthema's vast voor de komende weken. Ook de cursus die we in het najaar willen organiseren werd besproken. Verder werden alle activiteiten in onze gemeente opgevolgd en kijken we uit naar de volgende vergadering op 2 juni 2008.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	George Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
Diakenen:	van der Wulp Jaap	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Seniorenuistap

Op 11 juni willen de senioren van de VPKB Mechelen-Noord een uitstap maken naar Brugge.

Verzamelen aan het station om 9 uur. Verminderingskaarten meebrengen aub.

We willen met de trein van 9u23 vertrekken uit Mechelen-station; en stappen dan in Gent over op de trein naar Brugge; aankomst in Brugge om 10u40.

Plan:

Bezoek Begijnhoven en het Minnewater

Maaltijd

Bezoek binnenstad Brugge

Koffie of thee

Terugreis naar Mechelen. Aankomst in Mechelen rond 18 u.

Deze reis wordt U gratis aangeboden; natuurlijk staat het iedereen vrij om een kleine bijdrage te leveren aan onze kas "gemeentelieven"

U kunt zich nog opgeven bij Nelly Luteyn, tel 016/35 52 46, of bij Rina Joosten tel 015/41 95 73 of GSM 0477/484 416.

Rina en Nelly.

Bijbelavond

Op de bijbelavond van 15 mei spraken we samen over Psalm 137. Een psalm, die we niet dikwijls in de mond nemen. Dat komt natuurlijk omdat wij in een heel andere situatie verkeren dan de psalmdichter. Hij is ver van huis geweest, als krijgsgevangene naar Babel weggevoerd. En daarom kan hij ook die laatste regels over zijn lippen krijgen, die oproepen om de boosdoeners met wortel en tak uit te roeien. Ondertussen zijn wij het gevoel toch wel grotendeels kwijtgeraakt, hier op aarde maar vreemdelingen en bijwoners te zijn, die dagelijks verlangen naar hun Thuis. Misschien is het dan toch goed om deze psalm nog eens zó te lezen, als een lied van verlangen naar de plek waar de Heer woont en een schreeuw om gerechtigheid tegen al wie Zijn plannen dwarsboomt.

Onze laatste bijeenkomst dit seizoen zal zijn op donderdag 19 juni om 20.00 uur in de kerkzaal. Dan gaan we het hebben over Psalm 146.

Bijbelmiddag

Op 22 mei 2008 kwamen wij bijéén voor de bijbelmiddag. Er kwamen veel dingen aan bod. Wij spraken o.a. over:

-de sacramenten

-de belijdenis

-het celibaat (lees I Kor. 7; I Tim. 2 en 3)

-de besnijdenis (lees Gal. 5: 7 – 12)

-de fusie van de kerken en andere zaken.

Uiteindelijk beslisten we het voorziene hoofdstuk voor deze middag van het boek geschreven door W.R. van der Zee te verschuiven naar juni.

Ds. Brouwer sloot de middag af door de verzen uit Gez. 427: 2 te lezen:

*De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommelingen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.*

Voor iedereen huiswaarts trok zongen wij samen Gez. 465 de verzen 1 en 2 en heeft dominee gebeden voor ons allen.

Op donderdag 26 juni 2008 gaan we verder met onze lezingen, besprekingen, zingen en bidden. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 8 juni
dhr. G. van Rookhuizen

organist: E. Poncin
2° kollekte: kerkblad "De Brug"

zondag 15 juni
ds. J.H. Brouwer
koffiedrinken na de dienst

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: synodale kas

zondag 22 juni
ds. J.H. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: leprazending

zondag 29 juni
ds. J.H. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: orgelfonds

zondag 6 juli
dhr. M. Casier
koffiedrinken na de dienst

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: zending



Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

15 juni

fam. Eke

6 juli

vrijwilligers



OMHALING.



Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 10 juni of woensdag 11 juni a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.

Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk.

(zie blz 1 van dit kerkblad De Brug)

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND 1	KND 2	Oppas
8 juni	Nephtalie	Zwannet	Basrye
15 juni	Wilda	Hermien	Patricia
22 juni	Kristin	Perla	Behiye
29 juni	Younan	Zarife	Hanne
6 juli	Sali	Hilde	Sandra

Activiteitenkalender

02 juni	kerkraadsvergadering – kerkzaal - 20.15 u
06 juni	jeugdcatechese 2 - kerk – 20.00 u
10 en 11 juni	2 ^{de} omhaling vrijwillige bijdragen 2008
17 juni	vergadering leiding KND – kerkzaal – 20.00 u
19 juni	bijbelavond – kerkzaal – 20.00 u
23 juni	stadsgebed – kerkzaal M.N. – 19.45 u
26 juni	bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u

Verjaardagen

08 juni	Christien De Boer e. Van Nes
16 juni	Maria Camps wwe. Van Rooyen
16 juni	Conrad Booyse
17 juni	Lutgarde Van Goethem e. Denivelle
17 juni	Marie-Louise Poedts e. Kockelkoren
19 juni	Nelly van Leeuwen e. ter Haar
20 juni	Louis Van Cammeren
21 juni	Henri Denivelle
23 juni	Lorenzo Eke
25 juni	André Vanderhaegen
28 juni	Paul Cornelis
28 juni	Elisabeth Van Nes
28 juni	Hugo Wilmaerts

Allen van harte gefeliciteerd.

Gezamenlijke vergadering bestuursraad en kerkraad

Maandag 28 april kwamen de beide beslissingsorganen van onze gemeente samen. Naast een aantal zaken van praktische aard, voornamelijk onderhoud gebouw en inhoud, is het dan de bedoeling om te zorgen voor de continuïteit van onze gemeente op alle vlakken. We zijn blij dat alle leden hun taak ernstig nemen en zich volledig vrijblijvend blijven inzetten voor een goede organisatie van onze gemeente.

Elektronische verwittiginglijst

Het gebeurt helaas nu en dan dat een van onze medeleden overlijdt of dat er ander nieuws is dat best zo snel mogelijk wordt meegedeeld tussen twee zondagen in.

Een gemakkelijk middel daarvoor is een elektronische verwittiginglijst, waardoor wie daarop staat per mail kan worden op de hoogte gebracht van dringend nieuws.

Ook al beschikt het secretariaat over een aantal mailadressen, dan nog is het niet zeker dat ze nog juist of volledig zijn. Daarom deze oproep:

Indien je op de elektronische verwittiginglijst wenst ingeschreven te worden, stuur dan een mailtje naar de kerkelijk secretaris op het volgende adres: plj.cornelsi@skynet.be

Protestantse Radio- en Televiesieuitzendingen

*Programma-informatie
juni 2008*

VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.03 u – productie Frank Marivoet

11 juni Mens voor de mensen zijn: eens komt de grote zomer

25 juni Bijbel voor vandaag: meer waard dan een zwerm mussen
(Matt. 10: 16 – 33)



TV/Erediensten – VRT een op zondag om 10.00 u – productie Lena Demeester

15 juni kerkdienst vanuit de "Olijftak"-kapel te Brasschaat
voorganger: ds. Jan van den Berg



verdere info via site: www.vpkb.be/pro/

N.B. Om organisatorische redenen zal de elektronische bedeling van ons kerkblad pas vanaf volgende maand aanvangen voor wie dit gevraagd heeft.

Inschrijven kan nog steeds via een mail op kerkblad.mechelennoord@telenet.be

