

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

52^{ste} jaargang nr. 7 – juli-augustus 2008

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Predikant

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 – 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: 751-0026023-67 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: 979-2444411-16 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Overal, nergens thuis.

In de vakantieperiode profiteren we er graag van, dat de grenzen binnen Europa zijn weggevallen. Geen tijdrovende grenscontroles meer. Geen noodzaak om geld te wisselen in het buitenland. Als men niet overal verschillende talen sprak, zou je vergeten, dat je niet in eigen land gebleven was.

Nu is dat voor een christen toch altijd wat relatief. "Wonen overal nergens thuis", dichte ooit Huub Oosterhuis. Als je beseft, dat er overal christenen wonen, die in het geloof je broeders en zusters zijn, dan zijn al die grenzen erg relatief. Gods volk woont verspreid over de wereld. Gods kerk heeft overal zijn vestigingen. Het lichaam van Christus heeft overal zijn leden. En dus mogen we ons overal gekend en geaccepteerd voelen als leden van die ene wereldomvattende gemeenschap.

Dat is niet helemaal vanzelfsprekend. Ook in de Bijbel is het niet altijd zo ervaren. In het begin gold de HEER bij uitstek als de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Wie tot hun nageslacht behoorde, kon aanspraak maken op Zijn verbondstrouw en Zijn beloften. En toch is er altijd openheid geweest naar vreemdelingen toe. Die hadden rechten en plichten binnen de gemeenschap van Israël. Juist omdat die zich telkens herinnerde, dat zijn wortels lagen in de vreemdelingschap, in de gastvrijheid die hun in tijd van hongersnood was betoond in Egypte. En die later was verworpen tot slavernij. Maar op grond daarvan werd gastvrijheid tot een religieuze plicht, en genoten vreemdelingen in Gods naam bescherming tegen onrecht. Misschien is dat wel de reden, dat men kennelijk anders gaat denken over de reikwijdte van Gods bescherming. Uit het verhaal van de genezing van Naäman (2 Koningen 5) blijkt dat die meent aarde uit Israël te moeten meenemen om zich van de gunst van God te verzekeren. Alsof Zijn macht ophoudt bij de grenzen van Israël. Alsof Hij niets te maken heeft met wat er gebeurt in Syrië. Daartegenover stelt de geschiedenis van de profeet Jona zonneklaar, dat de HEER macht heeft tot in Ninevé, en dat zelfs de militaire grootmachten van die tijd Hem verantwoording verschuldigd zijn.

Het is die lijn, die in het Nieuwe Testament wordt doorgetrokken. In Jezus' naam worden de grenzen van de religieuze gemeenschap opengebroken. Ook niet-Joden kunnen toetreden tot de gemeente zonder zich te laten besnijden. Alle volken worden aangesproken door het goede nieuws van Gods genade. En zo opent zich een wereldwijd perspectief. De aarde is des HEREN en al wat daar leeft (Psalm 24). En daarom mag de aarde ons een thuis zijn, ongeacht de plek waar we ons bevinden. Omdat we bij die HEER horen, ons in Zijn verbond begrepen weten. En tegelijk zal ons voortdurend het besef doordringen, dat we er nog niet zijn. Dat de aarde nog niet is, waar God haar wil hebben. Dat nog Zijn wil niet geschiedt, op aarde zoals in de hemel. Dat we nog onderweg zijn naar een stad met fundamenteën, door God zelf ontworpen en gebouwd (Hebreeën 11:10vv). Overall thuis. En tegelijk nergens helemaal thuis. Omdat we als het erop aankomt burgers zijn van een rijk dat nog moet komen. Thuis in het Koninkrijk van God, dat ons tegemoet komt, iedere dag een stapje dichterbij.

JHB

Kerkraad

Maandag 2 juni was de laatste kerkraadsvergadering voor de zomervakantie.

Na het verslag van de vorige vergadering, de evaluatie van de voorbije erediensten en het overzicht van de correspondentie van de voorzitter, werden de themata besproken. De regelingen voor de vakantieperiode, mogelijkheden om het budget voor liturgische boeken goed te besteden, de cursus "ontmoetingen met God", het Mechelse project "Stadsvisioenen" en de gebedsthema's voor de volgende maand kwamen aan bod.

De werking van de verschillende kringen van onze gemeente werd bekeken en er werd ook vooruitgedacht voor het najaar.

Volgende vergadering is voorzien op maandag 1 september 2008.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	George Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messeem	0495-76 30 75
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Kindernevendienstleiding

De kindernevendienstleiding vergaderde op 17 juni jl. We evalueerden de afgelopen periode. Graag doen we een oproep aan de leiding om tijdig je werkpapieren van kind op zondag te pakken uit de boekenkast in de kerkzaal. Indien dit door omstandigheden niet kan vraag dan of de ds alles wil doormailen. We concludeerden dat de kinderen het niet altijd meer prettig vinden om te kleuren, terwijl er leuke verwerkingen zijn. Verder gaven we alvast een kleine invulling aan de ontmoetingsdag en de startzondag. Na de vakantie zult u hier meer over vernemen. Op 12 september a.s. zal de jeugd-, kindernevendienstleiding en baby

oppas uit eten gaan. Er is een kleine vergadering voorzien op donderdag 4 september om 10.00 uur in de kerkzaal. Het zal alleen gaan over de startzondag en de ontmoetingsdag. De grote vergadering gaat door op 20 oktober om 20.00 uur in de kerkzaal. We hopen op een grote opkomst. In de vakantieperiode zal er effectief 1 kindernevendienstleiding boven zijn. De tweede zal als reserve dienen mochten er veel kinderen zijn. Ook staat het de kindernevendienstleiding vrij om dan zelf een Bijbelverhaal te kiezen en daarna een verwerking te zoeken.

Bijbelavond

Op donderdag 19 juni hadden we de laatste bijbelavond van dit seizoen. We spraken over Psalm 146, een getuigenis omtrent Gods trouw die duurt tot in eeuwigheid en die beschermt wie op aarde tussen de wielen dreigen te komen. Soms krijg je de indruk, dat God van onderaf naar de wereld kijkt. Wie in het stof is gevallen, krijgt bij Hem de hoogste eer, en de machtigen stoot Hij van hun tronen (vgl. Lucas 1:52 en Lucas 5:24vv). Zo simpel ligt het in Psalm 146 niet helemaal. Het gaat om rechtvaardigheid. Wie zich laat richten door Gods geboden, die mag rekenen op de liefde van de HEER.

We spraken af, dat we na de vakantie een begin gaan maken met het lezen van het boek Job. Geen gemakkelijke kost, vanwege de lange dialogen en vanwege de inhoud. Maar daarom misschien des te meer een boek om vooral *samen* te lezen. We komen weer bijeen op de derde donderdagavond van de maand. Onze eerste bijeenkomst zal dus zijn op 18 september om 20.00 uur in de kerkzaal.

Bijbelmiddag

Onze laatste bijeenkomst is nog niet geweest, als ik deze regels schrijf. Dus moet ook het onderwerp voor het komende seizoen nog worden vastgesteld. U leest daarover meer in de volgende uitgave van de Brug. Wat al wel vaststaat is de datum. We komen samen op de vierde donderdagmiddag van elke maand. Dat zal dus zijn op donderdagmiddag 25 september om 14.30 uur in de kerkzaal.

Gebedsthema

Voor de zomerperiode willen we u twee gebedsonderwerpen mee geven:

In de maand juli willen we bidden dat de vakantieperiode voor iedereen een tijd mag zijn om tot rust te komen, nieuwe energie op te doen en een fijne tijd met het gezin door te maken.

In augustus vragen we u voorbeden voor het initiatief van ons district ABL (Antwerpen-Brabant-Limburg) om een jumelage aan te gaan met het EPR-district Itabire in Ruanda. Het is de bedoeling dat in september een werkgroep kan starten die deze jumelage moet uitwerken zodat de kontakten en samenwerking tussen beide districten succesvol kan worden.

Seniorenuitstap naar Brugge

Toen we iets na negenen met de trein uit Mechelen vertrokken was de lucht helemaal bewolkt, maar wanneer we met zijn veertien uit het station van Brugge kwamen, wachtte ons een blauwe hemel met slechts enkele witte wolkjes. En zo is het de gehele dag gebleven: een mooie lentedag in een regenweek.

Rond elf uur kwamen we via het bekoorlijke Minnewater en het sashuis aan het begijnhof, waar Nelly ons een boeiende uitleg gaf,. Daarna bezochten we er nog een typisch begijnhuisje. Na een groepsfoto aan de ingang van het begijnhof was de tijd aangebroken om een heerlijk maal te verorberen in een verzorgd restaurant.



Door de kleine, maar gezellige Brugse straatjes kwamen we langs enkele godshuizen en wandelden zo naar de Markt en de imposante Halletoren. Ook daar gaf Nelly een interessante toelichting, waarop we naar de Burcht trokken, met een bezoek aan de heilig bloedkapel: een mooi beschilderde kerk op het eerste verdiep. We zagen hoe talrijke bezoekers er de relikwie van het heilig bloed vereerden.

Via de fraaie gevels van de Burcht en de mooi gedecoreerde Blinde Ezelspoort kwamen we aan de vismarkt. Daar was het ogenblik aangebroken om van een typisch Brugse activiteit te genieten: een boottocht op de reien. Gedurende een half uur kregen we zo een prachtig zicht op Brugge langs de waterkant. Toen we uit het bootje stapten was het tijd om via het parkje van het Gruuthuize museum naar het station terug te keren. Rond halfzes waren we terug in Mechelen met een dankbare

herinnering aan een mooie dag. We danken Nelly en Rina voor de voorbereiding en de organisatie van deze bijzonder geslaagde uitstap.

'Ontmoetingen met God'

Onder deze titel heeft de Protestantse Kerk Nederland een multimediale cursus uitgebracht over het christelijk geloof. We willen deze cursus ook in Mechelen aanbieden als een gezamenlijk project van de beide VPKB-gemeenten in de stad. De cursus is bedoeld voor mensen, die nieuwsgierig zijn naar de inhoud van het (protestants) christendom. Maar ook mensen, die op zoek zijn naar verdieping van hun geloof, zijn van harte welkom. Het is de bedoeling om op zeven dinsdagavonden samen te komen, waarna we op een zaterdag de cursus afsluiten. De avonden beginnen telkens met een gezamenlijke maaltijd. De data zijn als volgt: de dinsdagen 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11 en 11/11; en dan tenslotte zaterdag 22/11. In verband met de organisatie is opgave noodzakelijk. U kunt daarvoor terecht bij ds Brouwer (tel. 015-205154, e-mail: jhbrouwer@protestant.com).

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 06 juli dhr. M. Casier <i>koffiedrinken na de dienst</i>	organist: P. Oerlemans 2° kollekte: zending
zondag 13 juli dhr. R. Versele	organist: E. Poncin 2° kollekte: diaconie
zondag 20 juli ds. J. Van Hees <i>koffiedrinken na de dienst</i>	organist: nog niet gekend 2° kollekte: synodale kas
zondag 27 juli ds. D. Vanescote	organist: P. Oerlemans 2° kollekte: kerkblad
zondag 03 augustus ds. F. Daane <i>koffiedrinken na de dienst</i>	organist: nog niet gekend 2° kollekte: zending
zondag 10 augustus ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° kollekte: diaconie
zondag 17 augustus ds. J. Brouwer <i>koffiedrinken na de dienst</i>	organist: J. van der Wulp 2° kollekte: synodale kas

zondag 24 augustus
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: orgelfonds

zondag 31 augustus
ds. J. Brouwer

organist: nog niet gekend
2° kollekte: synodale kas

zondag 07 september
ds. J. Brouwer
viering H. Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: diaconie



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND 1	KND 2	Oppas
06 juli	Sali	Perla	Sandra
13 juli	Aysel	Zwannet	Basrye
20 juli	Nephtalie	Hermien	Patricia
27 juli	Wilda	Perla	Behiye
03 augustus	Kristin	Zarifa	Hanne
10 augustus	Younan	Hilde	Sandra
17 augustus	Sali	Zarifa	Basrye
24 augustus	Aysel	Hermien	Patricia
31 augustus	Nephtalie	Perla	Behiye
07 september	Wilda	Zwannet	Hanne

Koffiedienst

In de zomermaanden rekenen we op vrijwilligers om de koffiedienst verzorgen op de eerste en de derde zondag van de maand.



te

Activiteitenkalender

01 september	kerkraadsvergadering – kerkzaal 20.15 u
04 september	KND-leiding – kerkzaal – 10.00 u
05 september	jeugdcatechese 2 – kerkzaal – 20.00 u



In de zomermaanden zijn er geen programma's van de Protestantse Radio-omroep noch TV-uitzendingen.



Verjaardagen

1 juli	Husniye Kocan
2 juli	Nezir Dirlik
4 juli	Agnes Valenberghs
11 juli	Jaap van der Wulp
13 juli	Antony Kardux
15 juli	Besim Eksen
16 juli	Lisa Van Caillie
18 juli	Abla Koumané
23 juli	Armand van Beirendonck
24 juli	Emelio Eke
25 juli	Veerle Schrijvers
25 juli	Lisa Schrijvers
27 juli	Rina Blokland e. Joosten
29 juli	Cornelia Noordzij e. Van der Wulp

3 augustus	Irène Joelants
3 augustus	Menno van der Deen
4 augustus	Samir Younan
6 augustus	Tomas Van Caillie
8 augustus	Georges Vandensavel
13 augustus	Meryem Dirlik
13 augustus	Nynke Brouwer
16 augustus	Louiza Venter e. Booyse
17 augustus	Esther van der Deen
21 augustus	Sabri Eke
23 augustus	Hanne Eke
24 augustus	Jacques Stiévenard
24 augustus	Carolina Stout
25 augustus	Aysel Eke
26 augustus	Jan Van Nes
27 augustus	Husna Dirlik e. Eke
27 augustus	Rudi Van Messen
28 augustus	Roland Versele

Allen van harte gefeliciteerd.

Verbetering: opgelet a.u.b.

In het artikeltje over de elektronische verwittigingslijst in ons vorige kerkblad is een fout geslopen in het mailadres van onze kerkelijke secretaris. Het goede mailadres is: **plj.cornelis@skynet.be**

Kerkblad elektronisch

Intekenen kan nog steeds via mail **kerkblad.mechelennoord@telenet.be**

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

ONTMOETINGS DAG 27 SEPTEMBER 2008



REUZENDAG WAAR KABOUTERS OOK WELKOM ZIJN

TIVOLI PARK MECHELEN

14.00 – 17.00 UUR

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

Kerkraad en bestuursraad wensen iedereen een fijne vakantieperiode!

