

P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

53<sup>ste</sup> jaargang nr. 9 - november 2009

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouw en Secretariaat:*  
Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

*Predikant:*  
ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: **751-0026023-67** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: **979-2444411-16** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

---

## Een wolk van getuigen (*Hebr. 12: 1*)

Op de laatste zondag van het jaar gaan onze gedachten uit naar degenen die ons zijn voorgedaan. Als gemeente van Christus zijn we immers geroepen om vóóruit te kijken. Om uit te zien naar het heil dat onderweg is, meer dan naar de goede tijden van weleer. En dan komen ze vanzelf in beeld: die stoet van getuigen die vanuit de hemel neerziet op de gelovigen van vandaag-de-dag om hen te bemoedigen en aan te sporen. Als protestanten hebben we wat een andere kijk op zaligheid en heiligheid dan de Rooms-Katholieken, maar we mogen er evengoed wel even aan worden herinnerd, dat we niet de eersten zijn die op een gelovige manier de weg door de wereld en door het leven proberen te vinden. We maken integendeel deel uit van een lange stoet pelgrims, die allemaal onderweg zijn naar de stad van God, het hemelse Jeruzalem. En die is er niet alleen voor bijzondere mensen met heel uitzonderlijke gaven. Ook als protestanten hebben we het wel eens zo gebracht, alsof slechts een handjevol uitverkorenen er komt. Maar dan doen we volgens mij de Bijbel geen recht en de God van genade en barmhartigheid die van daaruit tot ons spreekt, al helemaal niet. In de brief aan de Hebreeënen lezen we dan ook van een menigte geloofsgetuigen, die ons omringen. Het zijn degenen die de wedloop van het geloof hebben volbracht. De martelaren die niet voor offers teruggeschrokken zijn, toen het moeilijk werd. Die zich door Jezus Christus op het spoor hebben laten zetten van het Koninkrijk van God. Dat is pure genade, een geschenk als geen ander, een schat die je leven op zijn kop zet en een nieuwe richting geeft. Je ontvangt het wel om niet, maar in zekere zin kost het je alles. Vanaf dat moment ben je immers niet meer van jezelf, kun je niet langer zomaar alles doen wat je hart je ingeeft, maar ben je deel gemaakt van een geheel, ben je medeverantwoordelijk geworden voor de

toekomst van de wereld. Je hoort nu aan de Heer toe, in leven en in sterven Zijn eigendom. En je staat voor de taak om zó in het leven te staan, dat voor anderen duidelijk zal zijn, dat Hij het beste met de mensen voor heeft. Gelukkig hoeven we dat niet uit eigen kracht te doen. Gods Geest helpt ons om zo met Gods talenten aan het werk te gaan, zo de wedloop van het leven tot een goed einde te brengen, dat we in de strijd van het geloof de overwinning behalen op de machten van het donker. En daarbij vuurt ons die grote menigte geloofsgetuigen aan die het al heeft volbracht. Die schare van heiligen, zo genoemd niet omdat ze zo volmaakt waren, maar omdat God hen afgezonderd heeft en geroepen in Zijn dienst. Net als ons.

JHB

## Kerkraad

In de kerkraadsvergadering van 5 oktober 2009 werden, na de traditionele inleiding, de oogstdienst, de Hervormingsdiensten de verdere voorbereidingen voor Kerst besproken. De gemeentevergadering van donderdag 9 oktober werd voorbereid en we praten over mogelijkheden voor een gemeente-uitstap. Ook de kindernevendienst en de jeugdcatechese kwamen uitgebreid aan bod. De pastorale werking werd overlopen en we legden de agendapunten voor de volgende vergadering op 26 oktober vast. De vergadering werd gesloten met gebed.

## Gemeentevergadering

Op donderdag 8 oktober 2009 kwamen er een dertigtal gemeenteleden samen voor de gemeentevergadering. Het werd een geanimeerd gesprek, een aanbreng van punten en ideeën waar we als kerkraad moeten over nadenken om hierover goede conclusies te trekken.

Dit onderwerp is dan ook geprogrammeerd op de kerkraadsvergadering van 26 oktober 2009.

De kerkraad heeft er zich toe verbonden later op het jaar een nieuwe vergadering te beleggen om toelichting te geven omtrent de verschillende onderwerpen.

## **OPROEP VAN DE BESTUURSRAAD - VACATURE VOOR EEN VASTE KOSTER**

Vele kerkelijke taken worden op dit moment door hetzelfde kleine groepje mensen gedaan – met name de kerkenraadsleden – en dat wordt soms teveel. Een vaste koster zou dit voor een stuk kunnen ontlasten. Bovendien kan de organisatie en communicatie dan verbeterd worden omdat er dan 1 aanspreekpunt is in plaats van steeds wisselende personen. In overleg met de kerkenraad is er dan ook besloten om een vaste koster te zoeken. Een volledige takenomschrijving wordt op dit moment opgesteld maar het gaat met name om de volgende taken:

- a. Organisatie kerkschoonmaak
- b. Bloemen kopen, kerk gebouw openen, voorbereiden (liturgie, doeken wegnemen, avondmaal etc.) en sluiten van het kerkgebouw. Koffie zetten.
- c. Openen, toezicht houden en sluiten bij niet kerkelijke activiteiten of werken (ook het organiseren van eventuele werken).

- d. Voorraden bijhouden en aanschaffen
- e. Archief bijhouden
- f. Helpen bij de voorbereiding en opruiming met de kerstviering

Indien u zich kandidaat wilt stellen wilt u dan contact opnemen met de voorzitter van de Bestuursraad Zarifa Eke. Mocht u mogelijke kandidaten weten in uw familie, vrienden of kennissenkring wilt u deze oproep dan aan de betrokkenen doorgeven. Voor deze vacature is een interessante belastingvrije vrijwilligersbijdrage voorzien.

Leo Huibregtse

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 01 november  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: synodale kas

zondag 08 november  
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° collecte: diaconie

zondag 15 november  
dhr. R. Versele

organist: J. Van der Wulp  
2° collecte: kerkblad

zondag 22 november  
ds. J. Brouwer  
*Voleindingszondag,  
H. Avondmaal*

organist: J. Van der Wulp  
2° collecte: WIV

zondag 29 november  
ds. J. Brouwer  
*Eerste Advent*

organist: J. Van der Wulp  
2° collecte: zending



## Verjaardagen

04 november Inge van der Veen  
15 november Wibe Brouwer  
17 november Hans Van Nes  
17 november Daniël Van Cammeren  
22 november Cyril Van Doren  
23 november Leo Huibregtse  
26 november Jozef Eke  
26 november Filip Wilmaerts  
29 november Nelly Luteijn  
30 november Pieter Calottens



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND 1	KND 2	Oppas
01 november	Hanne	Perla	Eva
08 november	Kristin	Sali	Elske
15 november	Wilda	Hermien	Sandra
22 november	Younan	Perla	Nynke
29 november	Aysel	Zwannet	Eva
06 december	Hanne	Zarifa	Elske
13 december	Kristin	Sali	Sandra

## Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

01 november

Familie Dirlik-Dikec

15 november

Familie Oerlemans



## Activiteitenkalender

- 08 november Jeugdcatechese 16-18 jarigen - kerkzolder 20 uur
- 10 november Jeugdcafeeseteam, 20 uur bij fam. Joosten
- 12 november Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
- 19 november Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
- 19 november Kindernevendienstleiding - 20.00 uur bij fam. Huibregtse
- 23 november Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
- 27 november Jeugdcafechese 12-15 jarigen - kerkzolder 20 uur
- 30 november Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur

## Bijbelnamiddag

Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden (Mt. 7:13-14).

Deze verzen kwamen aanbod bij onze bijbelnamiddag op 25 september 2009 j.l.

Ds. J.H. Brouwer opende het samen zijn met een gebed. En daarna gaven wij onze mening over de toepassing van de bovengenoemde verzen in ons dagelijks leven.

Ds. J.H. Brouwer heeft de uitleg wat begrijpelijker en reëler gemaakt door het gebruik van illustratie uit een boek. De keuze voor het echte leven op weg naar het Koninkrijk der Hemelen is vergemakkelijkt door het begrip van de lezing van Galaten 5 : 19 – 23. Daarmee ronden wij de bespreking van het boek 'De Bergrede: Voorbij de Onmacht', geschreven door Hans Greive, af. Vóór dat wij huiswaarts vertrokken, sprak ds. nog een gebed uit.

Een thema is gekozen waarmee wij zullen beginnen bij de volgende bijeenkomst in oktober. Iedereen is van harte welkom op één van de volgende bijbelnamiddagen die zijn gepland op 19 november en op 17 december 2009.

N. Nafarin.

## Vlaamse Diaconale dag VPKB: Crisis en Kansen

Op zaterdag 17 oktober zijn wij met enkele kerkleden (Marius, Rina, Sali, Hanne en ik) richting Brussel vertrokken. Dit ter aanleiding van de Vlaamse Diaconale dag van de VPKB. Deze dag stond geheel ter aandacht van de jeugd. De jeugd en de problemen waarmee zij nu te bekampen krijgt, bijvoorbeeld op niveau van werk vinden, geloof,... Er waren een hele boel interessante organisaties die kwamen praten hoe zij de jeugd proberen te helpen. Bijvoorbeeld KAJ, PSC, NGO protestantse solidariteit.

De jeugd van onze kerk wist niet goed wat zij net mochten verwachten van deze dag. Maar we hebben met héél veel interesse geluisterd naar de verschillende sprekers. En we konden ons natuurlijk goed inleven met wat zij te verkondigen hadden. Zo was er het probleem van werk vinden. Veel jongeren (meer als verwacht!) hebben moeilijkheden hiermee. Normaal zouden interim's hierbij moeten helpen. Maar vaak laten deze te wensen over. Daarom dat KAJ ontstaan is. Zij willen horen en zien wat er net leeft bij de jeugd. En hen natuurlijk ook helpen in hun zoektocht.

PSC Antwerpen is een organisatie dat jongeren op een ander manier helpt. Zij houden zich nl bezig met vluchtelingen. Het was enorm fascinerend hoe de spreker (Marijke D'Herde) over haar 'job' sprak. Met zoveel passie en toewijding. Natuurlijk zijn er minder leuke momenten en stressvolle dagen, maar die voldoening aan het einde van de dag maakt alles goed. En dat hoor je wel van de vluchtelingen in kwestie. Soms zien zij het echt helemaal niet zitten. Maar na een babbeltje met iemand van de organisatie kan zoveel opheldering geven. En zo help je ook. Een babbeltje maken met iemand die het nodig heeft, kan wonderen doen.

We hebben ook een stellingenspel gespeeld. Dit was onze kans om ook eens wat te zeggen. Wat natuurlijk altijd leuk is. Eén vraag is mij bijgebleven en waar ik tot nu toe nog niet echt een antwoord op heb gekregen: Wat kunnen wij, als kerk, als protestantse gemeenten voor de jeugd betekenen in deze moeilijke tijd? Denk er maar eens over na. En hopelijk komen hier positieve reacties op en kunnen wij op één of andere manier toch iets betekenen voor jongeren in crisis en nood. Want wat ik op deze dag heb geleerd is dat er zoveel jongeren zijn die radeloos zijn, en niet meer weten hoe zij een kans kunnen krijgen op een normaal leven. Helpen loont!! En dat is de boodschap.

Aysel

### Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	George Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messeem	0495-76 30 75
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

# Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

## RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.04 uur

Productie Frank Marivoet

11 november Mens voor de mensen zijn:  
Geweldloze communicatie.



## TELEVISIE

VRT op TV "één" en "Canvas"

Productie Antoinette Panhuis

Op zondag 8 november 2009: op "Eén" om 9.30 u  
op "Canvas" om 24.00 u



## **Kerken tegen de muur**

**“Alles had de politie verwacht, alleen geen kaarsen en gebeden.”**

Het wonder van Leipzig 1989

In de Nicolai Kerk van Leipzig in Oost Duitsland , begonnen de maandagavond gebeden met mensen die het land wilden verlaten, met mensen die wilden blijven, met jongeren die een open en democratisch land wilden, tegen dictatuur, tegen milieuvervuiling...voor een nieuwe wind.

Dominee Christian Führer vertelt hoe het maandagavond gebed van de winter 1989 met een 20-tal mensen, uitgroeide tot massale betogingen vanaf eind augustus tot de val van de muur op 9 november , nu 20 jaar geleden..

Geweldloze weerbaarheid. Het kan muren doen vallen.

## TV-EREDIENSTEN:

VRT op "Eén" om 10.00 u

Productie Lena Demeester

15 november TV-eredienst vanuit Horebeke  
"Afsluiting van het Calvijnjaar"  
Voorganger ds. F.J. Daane

Door de dynamische drukte van het Calvijnjaar 2009 zou het een protestant bijna ontgaan dat er tevens het Damiaanjaar (van mei 2009 t/m mei 2010) is. Dat kan echter zeker niet het geval zijn ten aanzien van de wereldwijd gevolgde heiligverklaring door het Vaticaan, op 11 oktober jl., van deze bijzondere Belgische pater Damiaan. Naar aanleiding van deze heiligverklaring vindt u in deze Kerkmozaïek twee bijdragen waarin, vanuit protestantse invalshoek, nader wordt ingegaan op het begrip heiligheid.

Edwin Delen bespreekt het boek Gereformeerde heiligen van J. Exalto. Het feit dat daarin wordt gesteld dat de protestantse theologie de heiligheid niet heeft afgeschaft, maar gherdefinieerd, prikkelt tot verdere lezing. Voorop staat daarbij dat de protestant de notie van ‘de heilige mens’ wel erkent, maar niet de voorspraakfunctie van de heiligen. In de protestantse theologie kunnen heiligen wel geëerd worden, maar niet aanbeden.

Datzelfde leert ons ook het artikel van Ludo Van Malcot die schrijft, dat heiligen door reformatorische christenen wel geëerd worden als getuigen van Gods macht en genade, maar géén ‘geadresseerden van het gebed’ kunnen zijn.

In zijn bespreking van de inaugurele rede (7 oktober) van Eddy Van der Borgh (als professor aan de VU te Amsterdam) zet Dick Wursten ons weer met de benen op de (profane) grond met het begrip “zondagmorgen-apartheid”: ieder gaat op zondagmorgen naar z’n eigen kerk en viert z’n eigen liturgie op z’n eigen wijze. Naar aanleiding van die diversiteit wordt in de genoemde oratie gesteld (aldus DW) dat religies (niet in ’t minst het christendom) pretenderen bij te dragen aan integratie en verzoening in plurale samenlevingen, maar dat het intussen de vraag is of die claim niet ongelooftwaardig begint te worden.

Kortom: prikkelend en gepeperd leesvoer (en nog veel meer).  
namens de redactie, ds. Ernst VEEN.

## Samenvatting van de rede voor de Desmond Tutu leerstoel

*Zondagmorgen - Het uur van de grootste scheiding: Over verzoening tussen de rassen als een onafgemaakte taak in Zuid-Afrika en elders - Eddy Van der Borgh*

Meer dan 15 jaar geleden kwam er een einde aan de apartheid en nog steeds blijkt iemands ras een belangrijke rol te spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving. De Waarheids- en Verzoeningscommissie beschreef in haar verslag de grote invloed van de apartheid op de godsdiensten: niet alleen de passieve en actieve steun aan de apartheidspolitiek van de regering, maar ook de hoge mate waarin racisme deel werd van de religieuze praktijk. Het zeer moeilijke proces van vereniging tussen eertijds raciaal gescheiden denominaties bevestigt dat ook binnen de kerken de factor ‘ras’ nog lang niet verdwenen is. De zondagmorgen is nog steeds het uur van de week in Zuid-Afrika, waarop de rassenscheiding het duidelijkst is.

Vanuit het oogpunt van de christelijke theologie roept de invloed van iemands ras als maatstaf voor identiteit voortdurend verbazing op. Het strookt niet met de belijdenis van de eenheid van de kerk als uitdrukking van het geloof in één God. De invloed die de raciale Apartheid verkreeg in de meeste kerken in Zuid-Afrika kan worden geduid als een teken dat de christelijke theologie onvoldoende toegerust is om een antwoord te bieden aan het antropologische gegeven dat mensen onderling verschillend zijn wat betreft sociale identiteiten zoals ras, natie, volk en stam. Deze aanname wordt bevestigd door het onvermogen van de oecumenische beweging om deze sociale identiteiten te erkennen en tegelijk de eenheid van de kerk te versterken. De problemen met migrantenkerken in Europa, de rol die de orthodoxe kerken spelen als verdedigers van nationale identiteit en het bestaan van stammenkerken in Afrika tonen aan dat we te maken hebben met een wereldwijd probleem, dat de nationale grenzen van Zuid-Afrika ver overstijgt.

## Adventsbrief

We gaan weer naar de tijd van Advent en Kerst toe.

De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan bij de komst van onze Verlosser in de volgende erediensten:

Donderdagavond 24 december is er de Kerstavonddienst die aanvangt om 20.00 uur. Er is baby-oppas en kindernevendienst voorzien.

Vrijdag 25 december om 11.00 uur vieren we Kerst in een samenzijn met zang, inbreng van de kinderen en de jeugd, en wordt u de mogelijkheid geboden om zelf iets rond het thema Kerst naar voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand hierover inlichten). We besluiten met een gezamenlijke maaltijd met broodjes en koffiekoeken.

Uiteraard worden er voor de kinderen van oppas en nevendienst ook passende geschenken voorzien. Voor alle kinderen en voor onze jeugd zullen er ook snoepzakken zijn.

Om één en ander financieel mogelijk te maken, willen we een beroep doen op uw steun. Daarom is er een overschrijvingsformulier ingesloten. Indien u dat verkiest kunt u uiteraard ook een gift overmaken in een gesloten omslag aan één van de kerkraadsleden of storten op de rekening van Gemeenteleven (zie op de voorpagina)

We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen verwachten en vragen dan ook de onderstaande invulstrook zo snel mogelijk te bezorgen aan de kerkraad of te mailen naar ds Brouwer ([jhbrouwer@protestant.com](mailto:jhbrouwer@protestant.com)) of naar Rudi Van Messeem ([rudi.van.messeem@telenet.be](mailto:rudi.van.messeem@telenet.be))

De kerkraad.

-----  
Ondergetekende .....zal op 25 december  
aanwezig zijn in de Kerstdienst met .....kinderen.

Van alle kinderen tot 11 jaar vermeld ik de voornaam en de leeftijd:

(naam)..... , ....jaar

(naam)..... , .... jaar

(naam)..... , ....jaar

(naam)..... , .... jaar

(naam)..... , ....jaar

(naam)..... , .... jaar





# DRINGENDE ACTIE!

Stuur vandaag nog de petitiekaart terug aub.

Miljoenen mensen die leven met aids hebben een kans op leven. Alhoewel aids vandaag nog niet kan genezen worden, kan men in de meeste gevallen de ziekte lange tijd onderdrukken met antiretrovirale medicaties (ARV's). Helaas, door een gebrek aan toegang tot die ARV-medicatie in het Zuiden, zullen veel aids-patiënten nodeloos sterven.

**Het gebrek aan financiële middelen en medische infrastructuur, en het bestaan van de patenten op de geneesmiddelen zorgen ervoor dat miljoenen mensen weinig of geen toegang hebben tot die levensnoodzakelijke ARV-medicatie.**

**Betaalbare medicijnen.** De nieuwere en betere ARV-medicijnen worden ook steeds duurder en onbetaalbaar. Omdat geneesmiddelen bedrijven voor twintig jaar een patentrecht hebben op nieuwe medicatie die ze ontwikkelen worden geen goedkopere – generische – ARV's geproduceerd. Het patentrecht zorgt dat een geneesmiddelenbedrijf het alleenrecht heeft op een bepaald medicijn gedurende twintig jaar en dus ook zonder enige concurrentie zelf de prijs kan bepalen.

**Medicatie aangepast voor kinderen.** Daarnaast zijn er onvoldoende aangepaste medicaties ontwikkeld voor kinderen met hiv of aids. Kinderen hebben andere vormen van ARV's nodig, die gemakkelijk en veilig te doseren zijn. Naast de medicatie dienen ook de aidstesten aangepast te worden voor gebruik voor baby's en kinderen in ontwikkelingslanden. Aangepaste medicatie voor de ontwikkelingslanden brengt helaas minder winsten op! Vandaag leven er meer dan 2.000.000 kinderen met hiv of aids, waarvan slechts 10% toegang heeft tot nodige medicatie.

**ARV medicijnen zijn nodig als preventie bij babies.** De meeste kinderen hebben de hiv-besmetting overgekregen via de moeder. Als een vrouw hiv heeft dan kan het kind met hiv besmet raken tijdens de zwangerschap, de geboorte of later via de moedermelk, tenzij de moeder een ARV behandeling krijgt. Dan daalt de besmetting tot 2 op 100! Bij borelingen en kinderen is hiv vaak agressiever en ontwikkelt zich vlugger,

Een ARV-kuur tijdens en na de zwangerschap vermijdt in 98% van de gevallen dat de baby hiv krijgt!



waardoor kinderen vlugger sterven aan aids. Iedere dag sterven 900 kinderen door aids-gerelateerde aandoeningen.

**Teken onze petitiekaart voor toegang tot ARV medicatie!**

De ngo Protestantse Solidariteit voert deze petitieactie tot en met dinsdag 01/12/2009 Wereld Aids Dag, onder de slogan:

**'Wij eisen universele toegang tot ARV-medicatie!'**

Op 1 december wordt de petitie afgesloten met een straatactie in Brussel. Wil je meehelpen aan de petitie of onze actie?

Contacteer ons: 02 / 510 61 85 of [j.maertens@epub.be](mailto:j.maertens@epub.be)

**Daarom vragen wij aan de farmaceutische bedrijven:**

Abbott Laboratories,  
Boehringer Ingelheim,  
Bristol-Myers Squibb,  
Gilead Sciences,  
GlaxoSmithKline,  
Johnson & Johnson,  
Merck & Co, Pfizer Inc.,  
Sequoia Pharmaceuticals Inc.

- 1) Om aangepaste medicijnen te ontwikkelen en te produceren voor pasgeborenen en kinderen met hiv of aids.
- 2) Geneesmiddelen aan te bieden die betaalbaar zijn.
- 3) Door ondermeer hun medicatie in de patentpool te plaatsen, waar andere bedrijven tegen betaling gebruik kunnen van maken. (UNITAID). Dit leidt tot goedkopere ARV-medicatie.

**“Wij eisen universele toegang tot ARV-medicatie!”**

Naam + Voornaam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_





'Nu moeten ook wij de last van de zonde van ons afwerpen  
en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.' (Hebr. 2:1)