

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

60^{ste} jaargang nr. 1 - februari 2016

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

*Kerkgebouw en
Secretariaat:* Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: IBAN: BE97 7512 0773 6149, *BIC:* AXABBE22 t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Hebreeën

“Ieder nadeel heeft zijn voordeel”, moet het voetbal-orakel Johan Crujff ooit hebben gezegd. Hij heeft gelijk: aan vrijwel alles zitten twee kanten. Aan onze kerk - een van de eerste dingen die Guy Liagre tegen mij zei, toen ik naar België kwam was: “Onze VPKB heeft één groot voordeel: iedereen kent iedereen. Maar ze heeft ook één groot nadeel: iedereen kent iedereen.”

Maar er zijn veel meer dingen die tegelijk positief en negatief kunnen werken. Zo bijvoorbeeld de leesrooster. Ik ervaar het als een groot voordeel, dat je niet iedere zondag eerst uren bezig bent om een tekst uit te zoeken waarover je zult gaan preken - ik zou niet goed kunnen kiezen. Daar komt dan nog bij, dat de vertellingen en verwerkingen van de kindernevendienst op diezelfde (Nederlandse) oecumenische lezingencyclus zijn gebaseerd, zodat boven en beneden dezelfde thema's aan de orde komen. En dat de meeste gemeenten van de PKN en van de VPKB (in Vlaanderen tenminste) met elkaar verbonden zijn door de keuze van de schiftlezingen - die wat de evangelielezingen betreft bovendien nog grotendeels (niet altijd) parallel loopt met de lezingen uit de Rooms-Katholieke traditie, zodat vaak wereldwijd in de christenheid hetzelfde centraal staat.

Toch heeft het zeker ook nadelen om steeds die drie-jarige cyclus te blijven volgen. Je draait steeds rond in hetzelfde kringetje van Bijbelteksten, terwijl grote delen van de Schrift ongebruikt en onbegrepen blijven liggen. Dat zijn dan weliswaar niet altijd de meest interessante stukken. Soms zijn het verhalen die op het eerste zicht weinig meer te zeggen hebben aan ons, mensen van nu. En soms zijn het stukken, die moeilijk te begrijpen en dus ook moeilijk uit te leggen zijn. Maar het is niet goed, om steeds maar de helft van de Bijbel te lezen en net te doen alsof de andere helft er niet toe doet - ook deze teksten zijn immers niet toevallig in de Bijbel opgenomen.

Daarom kiest de leesrooster er hoe langer hoe meer voor om in bepaalde tijden buiten de platgetreden paden te gaan. Een 'alternatief spoor' aan te bieden. In de komende Veertigdagentijd zijn dat er zelfs twee: lezingen uit Hebreeën, en een keur uit het lijdensevangelie van Lucas. *Kind op Zondag*, onze methode voor de kindernevendienst, volgt alleen dat eerste alternatieve spoor, en laat de gebruikelijke evangelielezingen staan, waar dan ook de afbeeldingen van het paasproject op zijn gebaseerd. Ook dat heeft weer een voordeel: zo blijft het mogelijk om een projectlied te vinden dat deze zelfde lijn volgt. Maar, u voelt het al aankomen, een nadeel heeft het ook: zo is

het verband tussen de eerste en de tweede lezingen vaak niet erg groot. Enfin, je kunt niet alles hebben. We volgen dus *Kind op Zondag* maar in de keuzen die zij heeft gemaakt.

Intussen vind ik het wel een hele uitdaging om met Hebreeën aan de slag te moeten gaan. Een brief van Paulus waar echt niet veel uit gelezen wordt (hoewel: is het wel een brief? en is hij wel van Paulus? - het lijkt meer op een preek met een aanhangseltje), en waarover dan ook de nodige discussie is geweest of hij wel in de Bijbel thuishoort. Alleen hoofdstuk 11 en 12 zijn eigenlijk goed bekend, met de lijst van de geloofsgetuigen die ons aansporen om de tocht naar de Stad van God niet op te geven. En die slaan we dus maar over, ook in onze Bijbelse Dagkalender 2016...

Voor de rest blijft vooral de offertheologie mij vreemd - ik kan me niet goed voorstellen, dat God voor alles bloed moet zien vloeien voordat Hij genade kan bewijzen - en ook de tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waarbij het eerste niet méér is dan een voorafschaduw van het eigenlijke (Hebr. 10), verdraagt zich niet goed met de waardering waarmee in de evangeliën over Gods eeuwige trouw wordt gesproken. Als de weg die Hij aan Abraham en Mozes heeft geopenbaard geen begaanbare weg zou zijn, die werkelijk leidt naar Zijn hart, hoe kunnen *wij* er dan van op aan, dat Hij *ons* terecht zal brengen?

Kortom: het wordt nog een heel avontuur om samen door dit Bijbelboek heen te kruipen. Niet zonder risico's, misschien, maar wel met de belofte van Gods zegen. Want als we in het leven alles op veilig spelen, zullen we zeker niet uitkomen, waar de Heer ons wil hebben, Hij die om onzentwil alles op het spel heeft gezet. Als we ons alleen open stellen voor die Bijbelgedeelten die we al lang kennen en waarderen (in de kerk en in de dagelijkse lezing thuis), lopen we dan niet het risico om ons af te sluiten voor wat de Heer vandaag tegen ons te zeggen heeft en meer ons eigen gevoel te laten buikspreken dan ons door Gods Geest te laten meenemen naar waar Hij ons wil hebben?

Laten we dan vol goede moed op weg gaan naar Pasen, desnoods een tocht van 40 jaar door de woestijn, tot we aankomen in het land van Gods beloften.

JHB

Geboren

We wensen Hindrik Brouwer en Abby Bouqué van harte geluk met de geboorte van hun eerste kind, Tristan Jelle, op 8 december 2015 - en daarmee ook Jelle en Henriëtte met hun eerste kleinkind. Gods zegen!

Kerkraad van 11 januari 2016

Namens de kerkraad wensen we u allen een gezegend en gezond jaar 2016, een jaar waarin we mogen getuigen van ons geloof door onze aanwezigheid en betrokkenheid in onze kleine gemeenschap. Ere zij God en Ere aan onze Verlosser Jezus Christus onze steun en toeverlaat. Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar was er weer heel wat te bespreken. Na opening met het lezen uit Handelingen 19 verzen 8 t/m 12 en gebed, bespraken we het eerste punt de evaluatie van de voorbije zondagen van 6 december 2015 tot en met 10 januari 2016, waarin ook de Kerstvieringen.

De volgende punten waren het H. Avondmaal, de komende Gemeente vergadering in april, het proponentenschap van Eefje Van der Linden, die tot aan de zomer mee zal draaien in kerkverband. We hadden het over de vluchtelingen en de informatie avond door Steunpunt – Asiel en Migratie, op deze info avond zullen we aanwezig zijn.

We hadden het ook over de ouden van dagen in onze kerk, die een bezoek van de kerkraadsleden mochten ontvangen naar aanleiding van de Kerstdagen. Het opvragen van een attestatie. We hadden het ook over ons Kerkblad dat vanaf het eerste verschijnen in een nieuw kleedje wordt gestoken.

We hadden het over de koffielijst (waar altijd dezelfde personen hun naam invullen) en de lectorenljst (waar maar 4 personen hun naam hebben ingevuld) - we zijn toch met meerdere gezinnen in de kerk, zet je naam ook eens op één van deze lijsten! (de koffie wordt op voorhand gemaakt en alles wordt klaar gezet, alleen schenken en afwassen blijft over)!

We hadden het over de algemene werking, Bijbelnamiddag en avond, kindernevendienst en jeugd, jongerencatechese en jeugdkerk, Gemeenteleven en bestuurraad, het 40 dagen-project voor Pasen en de verdere invulling van het jaarplan 2016. We besluiten ook om de mededelingen die voor de dienst worden voorgelezen op het prikbord te hangen in de kerkzaal zo dat iedereen deze nog eens kan bekijken. De open kerkdagen van 4 en 5 juni over heel België en Groot Hertogdom Luxemburg. Het is de bedoeling dat iedereen op die zaterdag en zondag de aangesloten Kerken kan bezoeken van 10 tot 18 uur, we schrijven hiervoor in.

Er waren ook twee aanvragen om onze kerk te bezoeken, één door de Hoge School Thomas More te Mechelen en één door de katholieke school, het Sint Jozefinstituut te Tielt.

De agenda punten voor de volgende kerkraad worden gedeeltelijk vastgelegd. Indien u agendapunten heeft voor de volgende kerkraad gelieve deze door te geven.

De volgende kerkraadsvergadering is op maandag 1 februari 2016.

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01 februari	Hindrik Brouwer
02 februari	Ingrid Van Cammeren
02 februari	Ben Van Cammeren
02 februari	Isa Dinler
03 februari	Simon Dinler
09 februari	Peguy Ntamba
11 februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14 februari	Karl Vandenbroeck
15 februari	Bart Van Roy
17 februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
18 februari	Ninoah Dirlik
20 februari	Luther Wilmaerts
26 februari	Guy Ntamba
28 februari	Peter Oerlemans



We wensen al deze jarigen een gezegende en vreugdevolle verjaardag.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 07 februari ds. E. Van der Borght	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas
zondag 14 februari ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: Ik help een kind
zondag 21 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Zending
zondag 28 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Diaconie
zondag 06 maart prop. E. Van der Linden	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas

Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
07/02	Hermien	Rina
14/02	Guyny	Henriëtte
21/02	?	Aysel
28/02	Hanne	Godelieve
06/03	Hermien	Henriëtte

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Activiteitenkalender

01 februari	Kerkraad - kerkzaal 19u45
04 februari	Kindernevendienstleiding - Brusselsestw. 249 - 20 uur
08 februari	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
18 februari	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
26 februari	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

Proponent stelt zich voor

Toen ik twintig jaar geleden naar Vlaanderen verhuisde vanuit Amsterdam, had ik nooit gedacht dat ik mij zoveel jaren later zou voorstellen als kandidaat-predikant binnen de VPKB.

Sinds een aantal jaren lijkt het echter niet meer dan een logische stap. September jl. ben ik afgestudeerd aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. De studie heb ik altijd als inspiratie gezien bij mijn taak binnen de kerkenraad van de VPKB gemeente Gent-Noord en bij mijn werk: eerst als vormingswerkster binnen de VPKB (5 jaar), later als lerares protestantse godsdienst (ruim 7 jaar) en als aalmoezenier (ruim 4 jaar) in de gevangenis van Gent.



Ik kijk er dan ook naar uit om het komende half jaar in de beide Mechelse gemeenten ervaring op te doen. Mijn aalmoezenierschap in de gevangenis blijf ik voortzetten. Het tweede half jaar van mijn proponentenschap ligt namelijk in de lijn van dat aalmoezenierschap. Die tijd zal ik mogen besteden aan een voorlopig kleinschalig project voor ex-gedetineerden.

Eerst en vooral ben ik dankbaar dat de beide gemeenten mij de gelegenheid geven om het werk als gemeentepredikant nader te leren kennen. Ik dank u dan ook bij voorbaat en in het bijzonder ds. Stefan Gradl en ds. Jelle Brouwer om tijd voor mij vrij te maken en mij het vertrouwen te geven om in en van de gemeentes te leren.

De tijd zal snel voorbij gaan, maar ik hoop dat we elkaar voor en na de dienst, bij bezoeken of op activiteiten zullen ontmoeten.

Eefje van der Linden

Zieken

In de afgelopen maanden hebben Frits ter Haar, Chris Van Gorp en Ben Van Cammeren kortere of langere tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Gelukkig zijn ze alle drie weer thuis. We wensen ze een voorspoedig herstel.

Voorstelling van de gemeenten van de vroegere synodale regio Kirinda

I. De gemeente Kirinda

In deze beknopte voorstelling van de gemeente Kirinda, willen we de volgende punten in ogenschouw nemen: ligging van de gemeente, haar geschiedenis, haar bevolking, bestuur, evangelisatie, sociale activiteiten, de grote uitdagingen en hun beoogde oplossingen.



Kerk van de gemeente Kirinda uit 1926.

1. Ligging

De gemeente Kirinda is gelegen in de sector Murambi van het district Karongi in de Westelijke Provincie van de Republiek Rwanda.

Kirinda is één van de 12 gemeenten en 4 zendingsgemeentes ("gemeenten in opbouw") die tezamen de presbyterie Kirinda vormen. Kirinda heeft als naburige gemeenten Mubuga, Wagishimbiri, en Munanira en de zendingsgemeenten Kabuyenzi en Nyagisozi, alle behorend tot de presbyterie Kirinda. Kirinda heeft in 1963 het statuut gemeente verworven; voor deze datum was zij een zendingspost van de Belgische Gemeenschap van Protestantse Zending in Kongo (Société Belge des Missions Protestantes au Congo (SBMPC)).

2. Geschiedenis van de gemeente Kirinda

De gemeente Kirinda is historische erfgenaam van de Duitse

zendingspost van Bethel, gesticht op 28 augustus 1907. Negen jaren later, 23 juli 1916 om precies te zijn, heeft Johanssen, toenmalig zendingeling in Kirinda, de zendingspost, waarvan hij de verantwoordelijke was, verlaten als gevolg van de 1ste wereldoorlog. Op die wijze werden de zendingsactiviteiten van de Duitsers onderbroken. Toen hij de zendingspost verliet, vertrouwde Johanssen het bestuur van de gemeenschap toe aan de kerkenraad, bestaande uit twee ouderlingen, die verkozen waren door de gemeente.

Jammer genoeg kende de gemeente in 1919 een korte tijd van adventistische spiritualiteit. De gemeente werd toen geleid door twee adventisten: David Elie Delhove, van Belgische nationaliteit en Monnier, van Zwitserse nationaliteit. De gemeente Kirinda moet nog tot het jaar 1921 wachten om de protestantse geloofspraktijk terug te vinden, dankzij de inspanningen van dominee Henri Anet van de Belgische Christelijke Zendingkerk (Eglise Chrétienne Missionnaire Belge) en Algemeen Secretaris van de jonge Belgische Gemeenschap van Protestantse Missies in Kongo (Société Belge des Missions Protestantes au Congo (SBMPC)). In januari 1921 slaagt dominee Anet erin om met de Zending van Bethel een document voor de transfer van eigendom te tekenen van de Duitse zendingsposten in Rwanda ten voordele van de SBMPC. Op 24 juli 1921 neemt de SBMPC het werk over van de Zending van Bethel.

Evenals de beide zendingsposten van Remera-Rukoma en Rubengera, blijft Kirinda onder de verantwoordelijkheid vallen van de SBMPC tot aan de onafhankelijkheid van de Kerk in 1959. Op deze datum, gaan de drie zendingsposten één kerk vormen op basis van de presbyteriaanse traditie. In 1963 krijgt de oude zendingspost Kirinda het statuut van gemeente.

3. Bevolking

De gemeente Kirinda telt 2.187 gelovigen. Deze zijn verdeeld in 12 "schoolkapellen" (gemeenschappen). Elke schoolkapel is onderverdeeld in basisgemeenschappen. Een basisgemeenschap bestaat uit 10 tot 15 gezinnen uit dezelfde buurt.

4. Bestuur van de Gemeente

De gemeente Kirinda wordt geleid door een dominee, bijgestaan door ouderlingen en diakenen. De gemeente telt 68 ouderlingen en 68 diakenen. Zij vormen de kerkenraad. Er bestaan drie besluitvormende organen in de gemeente:

- de algemene vergadering is samengesteld uit alle gelovigen van de gemeente in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De algemene vergadering heeft als voornaamste taak de ouderlingen en diakenen te kiezen. De algemene vergadering komt één keer per kwartaal samen.

- de Raad van Ouderlingen is samengesteld uit 68 ouderlingen, verkozen voor een mandaat van 4 jaar. De ouderlingenraad wordt geleid door de Voorzitter van de Ouderlingenraad en heeft tot taak te waken over het leven van de gemeente op alle vlakken. De ouderlingenraad brengt verslag uit aan de algemene vergadering van de gemeente, die haar het mandaat verleende. Deze vergadert één maal per kwartaal.

- Het Uitvoerend Comité van de gemeente is samengesteld uit 10 leden, verkozen vanuit de ouderlingen van de Kerk door de Ouderlingenraad en komt één keer per maand samen.

Naast deze drie besluitvormende raden, bestaat er ook nog een diakenenraad, samengesteld uit 68 diakenen, een gelijk aantal als de ouderlingen. Dit verklaart dat een ouderling van de Kerk nauw samenwerkt met een diaken in het beheer van de gemeente. De diakenenraad werkt zoals de Ouderlingenraad, maar heeft als opdracht om diaconale zaken te behartigen, d.w.z. bijstand aan de armen. De diakenenraad brengt verslag uit aan de ouderlingenraad, telkens als deze vergadert..

Om hun opdrachten goed uit te voeren worden deze raden bijgestaan door commissies.

5. Evangelisatie

De gelovigen komen elke zondag en alle christelijke feestdagen, die erkend worden door EPR, samen om de eredienst te vieren. De eerste zondag van elke maand en op de feestdagen ontmoeten de gelovigen

elkaar in de grote kerk van de gemeente. De andere zondagen vieren zij de eredienst in hun respectievelijke kapellen. Door de week is er in elke kapel en basisgemeenschap een moment voorzien van gebed en Bijbelstudie. De catechisten volgen onderricht in de kapellen die het dichtst bij hen in de buurt zijn. De gemeente telt 10 koren van volwassenen en 6 van zondagschoolkinderen. De jongeren en de vrouwen tellen mee in de gemeente. De jongeren organiseren de kerkdienst de 3de zondag van elke maand en de vrouwen de 4de zondag.

6. Sociale activiteiten van de gemeente

De gemeente Kirinda beschikt over drie onderwijsinstellingen met drie niveaus van onderwijs: kleuter-, lagere en secundaire school.

Ze beschikt tevens over een project van « Compassion International » die ten dienste staat van 281 kinderen uit de economisch meest kwetsbare gezinnen. Compassion International (“Internationaal Mededogen”) is een Christelijke NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) die tussenkomt ten gunste van de kinderen uit arme families.

7. Grote uitdagingen voor de gemeente

- Armoede van de meeste van de families van onze gelovigen. Deze armoede is het gevolg van meerdere factoren, waaronder ook de onwetendheid en ongeletterdheid van bepaalde gelovigen;
- Beperkt inkomen van de gemeente, aangezien die gebaseerd is op de bijdragen van de gelovigen in de collectes;
- De gebedsruimtes van de kapellen bevinden zich in een kritieke toestand;
- Een heel aantal jongeren die werkloos zijn;
- De pastorie die toe is aan vernieuwing.

8. Beoogde oplossingen voor deze uitdagingen:

- Versterking van de capaciteit van de gelovigen door vormingen die

een mentaliteitsverandering beogen;

- voortzetten van het project voor verdeling van kleinvee onder de armste families;
- sensibilisering van de gelovigen voor participatie in spaar- en kredietgroepen; 4 zulke groepen zijn al opgezet;
- vorming van de gelovigen voor het opzetten van kleine inkomengenererende projecten;
- opzetten van een inkomengenerend project voor de gemeente. Er is al begonnen met de bouw van een te verhuren winkel/handelshuis annex woning;
- sensibilisering van de gelovigen voor hun eigen fysieke en materiële inzet voor de bouw van hun kapellen;
- beroepsvorming voor de jeugd.



Verdeling van kleinvee in het kader van verbetering van levensomstandigheden van arme gezinnen.



In het kader van versterking van het financieel vermogen van de gemeente Kirinda, is men bezig met de bouw van een winkel annex woning met één etage.

Ds. Augustin Kazamarande, Verantwoordelijke van de gemeente Kirinda.

Afro-evangelicalisme en de geest van het kapitalisme

Beste lezers en lezeressen, toen ik onlangs over de Zandpoortvest wandelde, viel het mij op dat daar in één van de huizen een nieuw kerkje was geopend ("New Testament Ministries"). Het is één van de vele meestal door Afrikanen gestichte immigrantenkerken, hoewel je er hier en daar ook ziet van Zuid-Amerikaanse of zelfs Aziatische oorsprong. Immigratie, vooral die vanuit subsaharaans Afrika, injecteert dus vers bloed in het brede Belgische protestantisme.

Zelf bezocht ik in de loop der jaren verscheidene Engelstalige immigrantenkerken, zo onder meer "True Vine Ministries" te Sint-Jans-Molenbeek, "Mountain of Fire and Miracles Ministries" te Anderlecht, alsook "Redeemed Christian Church of God" en "Kingdom Life Center", beiden te Berchem (Antwerpen). Al deze kerken hadden hoofdzakelijk maar niet uitsluitend West-Afrikaanse aanhangers. Eén werd geleid door een vrouwelijke predikante, iets wat elders omstreden blijft.

Een verschil met onze inheemse protestantse en katholieke kerken bestaat erin dat de prediking veel meer betrokken is op het dagelijks leven van de immigrant hier en nu in Europa. Er zijn tekens van loyaliteit: in één van de kerken hingen naast de Belgische driekleur grote portretten van onze inmiddels gepensioneerde koning Albert en zijn vrouw koningin Paola, evenals de vlaggen van al de herkomstlanden van de kerkgangers. In Anderlecht en Molenbeek werden grote delen van de eredienst naar het Frans getolkt en in Berchem naar het Nederlands. Hoewel christenen uit Afrika bijna allemaal conservatief zijn en bijvoorbeeld homoseksualiteit en abortus afwijzen, hoorde ik toch een predikant ertoe oproepen "de wetten van dit land te gehoorzamen, zoniet kunnen wij hier niet functioneren". Het heteroseksuele kerngezin wordt zonder uitzondering aangeprezen en de mannen worden aangemaand "bij de moeders van hun kinderen te blijven". Afrikanen hebben namelijk nogal eens de neiging er een "tweede bureau" op na te houden... Bijzonder was een studiedag voor koppels bij "Mountain of Fire", waar mannen en vrouwen raad kregen en met mekaar bespraken hoe een goed huwelijk werkt, zowel emotioneel als financieel. Opvallend was overal het ongebreidelde

optimisme: de kerkgangers geloven in Europa als het beloofde land, waar zij door God naartoe zijn gebracht met een dubbele opdracht: enerzijds het door de inheemse Europeanen verwaarloosde christendom nieuw leven inblazen en anderzijds de islamisering helpen stuiten. Materieel succes wordt gezien als een teken van Gods gunst en de gelovigen worden aangemoedigd hard te werken om het te maken. Ik herinner mij het getuigenis van een man die glimmend van trots vertelde hoe hij op zijn werk was bevorderd en zelfs een bedrijfswagen met trekhaak had gekregen, waarop heel de gemeente juichend "hallelujah" riep. Vervolgens kwam de echtgenote van diezelfde man getuigen hoe zij op het bedrijfsfeest naast de vrouw van de directeur had gezeten, wat eens te meer aantoonde hoe rijkelijk God hun had gezegend hier in Europa. Afrikanen in Europa zitten dikwijls gekneld tussen de noodzaak om een nieuw leven op te bouwen hier en de eisen gesteld door familiale solidariteit met hun in Afrika achtergebleven verwanten. Op dit punt was de boodschap dat je best voorrang geeft aan de vereisten van het leven in dit Europa waar de toekomst van je kinderen ligt en dat je nu eenmaal niet alle verre neven, nichten, nonkels en tantes in Afrika kunt onderhouden. Mannen die op kosten van hun vrouw leven en zelf niet werken, worden scherp veroordeeld als mensen die geen gehoor geven aan hun roeping.

De hierboven geschetste ethiek (= opvatting over goed en slecht gedrag) ademt de geest van het kapitalisme. We kunnen kapitalisme definiëren als een economisch stelsel gebaseerd op privé-eigendom van de productiemiddelen en de planmatige aanbidding van goederen en diensten uit winstbejag, met als belangrijkste kenmerken kapitaalaccumulatie, gedisciplineerde loonarbeid en competitieve markten. Het ideaal van de typische Afro-evangelische kerkganger is groei, zowel spiritueel als materieel. Een kerk in Berchem organiseerde hiertoe niet enkel Bijbel-studies, maar ook Nederlandse les en computerklassen, zodat de gelovigen competitiever zouden zijn op de arbeidsmarkt. Het streven naar groei is eigen aan het kapitalisme, in een prekapitalistische maatschappij (zoals in prekoloniaal subsaharaans Afrika) werkt men tot men juist genoeg heeft om te leven, zonder ambitie tot blijvende groei. Entrepreneurschap wordt in Afrika afgeremd omdat wie succesvol is steevast wordt overspoeld met vragen om hulp

vanwege een groot aantal dichte en verre verwanten. De inspanningen van de aspirant-entrepreneur lonen aldus dikwijls niet voor hemzelf, omdat hij op het einde even arm achterblijft als wanneer hij begon. In dit verband is de aanprijzing van het heteroseksuele kerngezin betekenisvol. Mannen worden er immers toe aangezet te investeren in één vrouw en haar kinderen, waardoor de geaccumuleerde rijkdom in een kleiner aantal handen zal blijven. In een situatie van polygamie, wat in Afrika koerant voorkomt, zal één man meerdere vrouwen hebben en een veel groter aantal kinderen, maar kan hij in ieder kind apart minder investeren. Bovendien ontstaan in polygame gezinnen frequent conflicten tussen de vrouwen, die elk opkomen voor de belangen van hun eigen kinderen. Een kind uit een stabiel kerngezin heeft dus meer kans om het te maken in het leven, omdat in hem of haar meer wordt geïnvesteerd door de ouders.

Het evangelicalisme (inclusief pentecostalisme) benadrukt de persoonlijke relatie met God en wedergeboorte na een individuele keuze. Dit is een raakvlak met het kapitalisme, dat wordt aangedreven door individuen die persoonlijk durven beslissen tot het nemen van risico's.

Samengevat kunnen we dus stellen dat het afro-evangelicalisme zijn aanhangers heel wat meer biedt dan enkel de zondagse kerkgang:

- het verschaft een denkkader waarbinnen de immigrant rechtvaardiging vindt voor zijn of haar keuzes
- het verleent de immigrant waardigheid, hij of zij is hier immers met een missie
- evangelicalisme vergemakkelijkt de inpassing van de geïmmigreerde Afrikanen in de Europese kapitalistische samenleving (rechtvaardigt individualisme maar levert tegelijk zelf een sociaal netwerk)
- evangelicalisme laat vrouwen aanzienlijke vrijheid, zelfs al blijft de man formeel gezinshoofd
- cultureel is het op de Verenigde Staten gericht, bij uitstek de baken van het kapitalisme

Hugo Wilmaerts

Noot: de titel van dit artikel is een toespeling op "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", een in 1905 door de Duitse geleerde Max Weber gepubliceerd boek (Engelse vertaling uit 1930 door Talcott Parsons: "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism"). Max Weber (1864-1920) wordt samen met Emile Durkheim en Karl Marx beschouwd als een grondlegger van de sociologie (= de wetenschap die sociaal gedrag en menselijke samenleving bestudeert). In zijn voornoemde boek stelt Max Weber dat er een verband bestaat tussen de protestantse werk-ethiek en het ontstaan van het moderne kapitalisme.

De liefde hoopt werkelijk alles en verdraagt alles

(gelezen in de Zuid-Afrikaanse krant "Die Burger" op 16 december 2015)



Twee weken geleden kwam mijn vader mij vragen waar ik de koffie zet. Hij en mijn moeder waren bij mij op bezoek in Jozi. Onderaan in de keukenkast, onder de magnetron, zei ik. Dank je, zei hij, want ik wil je moeder met een lekker kopje koffie wakker maken uit haar middagslaapje. Zo was het altijd al. Zij zijn de verzinnebeelding van ware liefde. Geduldig. Gediensig. Gedwee.

Als je de ene ziet, weet je dat de andere ook in de buurt is. Ze gaan nergens heen zonder mekaar – zij het

soms onder protest van de andere (die andere is uiteraard mijn vader, maar hij weet goed wie aan het roer staat).

Zelfs wanneer mijn vader (een predikant) huisbezoek moet doen, is er een goede kans dat mijn moeder meerijdt zodat hij toch niet alleen de weg op moet. Vier ogen zijn immers beter dan twee, weet je, hoewel zij ook met liefde in de auto zal wachten wanneer een gemeentelid het over een privé zaakje wil hebben.

Inkoopjestijd is het allerergste, want mijn vader houdt niet van

winkelcentrums. Maar hij weet intussen wel beter, en schakelt de auto aan zonder daar zelfs maar één keer over te klagen. Hijzelf zet geen voet in winkels en wacht dikwijls uren lang in de auto tot mijn moeder weer haar opwachting maakt met een winkelkarretje. Daarna laadt hij de zakken één voor één in de auto, de inhoud ervan symbolisch voor hun liefde.

Volgende week zijn ze 39 jaar getrouwd, een mensenleven als je het mij vraagt. Waar ze de kracht vandaan halen om mekaar bijna vier decennia lang in het gezicht te staren, zullen alleen zij weten. Maar zij laten het huwelijk makkelijk lijken.

Op huwelijken, wanneer gewoonlijk uit 1 Corinthiërs 13 voorgelezen wordt, denk ik dikwijls aan mijn ouders. Hun liefde is werkelijk lankmoedig en vriendelijk – en van jaloezie of opgeblazen praot is geen sprake. Liefde bedekt alles. Geloof alles. Hoopt alles. Verdraagt alles

Dikwijls rollen we met onze ogen wanneer ze onbewust mekaars zinnen voltooien, of erger, wanneer ze mekaars gedachten lezen. Menig gesprek werd reeds gevoerd met slechts een blik en menig argument verloren door slechts één frons. Goed begrip heeft immers maar een half woord nodig.

Zo zijn ze hier nu, 39 jaar later. Gemeten aan de huidige standaarden is dit zowat een wereldrecord, want zoveel mensen van mijn generatie blijven niet langer meer dan drie, vier jaar getrouwd. Velen beschouwen het huwelijk zelfs als tijdelijk, een lastigheid met samenwonen als meer realistische optie. Alles en iedereen is vervangbaar en als een huwelijk vandaag tien jaar duurt, kun je dezer dagen bijna je zilveren jubileum vieren.

Ivor Price, nieuwslezer bij de Zuid-Afrikaanse omroep SABC

(vertaling HW)

Huwelijksjubileum

Onze welgemeende gelukwensen voor Georges en Chris, die onlangs hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Dat jullie nog maar lange tijd van elkaar mogen genieten!

Op weg naar Pasen

Met de beelden van uitgemergelde mensen in de belegerde stad Madaya op ons netvlies gaan we de Veertigdagentijd in. Wetende dat dit slechts één van de steden in Syrië is waar mensen moedwillig worden uitgehongerd. Als hedendaags symbool voor al die plaatsen op deze aarde waar het lijden zo diep is en de wanhoop zo groot.

Zo gaan we op weg naar Pasen. Doordrongen van het besef dat de wereld waarin we leven elke dag opnieuw om verlossing smeekt.

Namens de redactie,
Annet Sinnema

Maartnummer

Aankondigen van plaatselijke activiteiten, die open staan voor het grotere (zowel kerkelijk als niet-kerkelijk) publiek, zoals concerten, tentoonstellingen, lezingen, boekpresentaties... ontvangt de redactie graag uiterlijk 1 februari 2016 op volgend adres : kerkmozaiek@vpkb.be

Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €
- Cadeau-abonnement: 15,00 € (eenmalig) **NIEUW**

Storten

kan op onderstaand rekeningnummer van de
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel
ING BE06 3100 0835 5022

In een wereld vol verwarring is Jezus de goede keus.

