



P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**64<sup>ste</sup> jaargang nr. 10 - dec. 2020 / jan. 2021**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)  
*Facebook:* [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](http://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)

*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310**, **BIC: BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

## Wachtend in stilte.



Waiting in silence, waiting in hope;  
we are your people, our hearts thirst for you.  
Flower of Jesse, bloom in our midst.  
Make us your garden, Lord, Maranatha!  
Make us your garden, Lord, Maranatha!

Er is een prachtig adventslied geschreven door de Amerikaanse tekstschrijver Carey Landry. Het lied gaat over wachten in stilte en hoop. Normaal verlangen we naar Kerst en zien we uit om familie te ontmoeten en samen te zijn. We doen grote inkopen en laten ons rijkelijk voeden met de lekkerste gerechten wat we het hele jaar niet hebben gegeten. Dit jaar zal

het waarschijnlijk anders zijn. Vanwege de restricties om het coronavirus in te perken zal deze Kerst een andere Kerst worden dan anders.

Het afgelopen jaar was een zwaar jaar. Mensen werden ziek vanwege het coronavirus. We zaten binnen opgesloten en hoefden niet meer naar het werk. Anderen zijn weer ontslagen omdat er geen werk meer was. Kinderen zaten gedwongen thuis en van vakantie naar verre oorden was geen spraken. De dagelijkse boodschappen doen we inmiddels met een mondkmasker. Alles werd anders het afgelopen jaar. In deze andere wereld verlangen we zo naar het 'normaal' van vroeger, het normaal van een jaar geleden. Een leven zonder dreiging, zonder beperkingen. We hopen dat God de tijd doet veranderen en we een andere toekomst tegemoet gaan.

Advent is juist de tijd van verlangen. Vanuit het Latijn vertaald betekend advent 'komst'. We verlangen naar de komst van het Kindje van Bethlehem; Jezus Christus. Ik denk dat deze advent een ander licht geeft op wachten in stilte en hoop. Naast de komst Christus wachten we, verlangen we, hopen we op de komst van een vaccin tegen het coronavirus. Eigenlijk zien uit naar het einde van de coronacrisis. We verlangen naar een licht aan het einde van de tunnel. Dat er geen dreiging meer is dat een klein virus, die we niet met het blote oog kunnen zien, ons of onze naaste zal kunnen schaden. Net zoals andere jaren, en toch anders, verlang we naar de verlossing van Christus, naar Hem die de wereld zal herstellen. Of zoals Carey Landry heeft gedicht: *we are your people, we long for new life* (wij zijn Uw volk, wij verlangen naar het nieuwe leven).  
*Gijs Bleijenberg*

# Kerkraad

## *Tijden van Corona.*

Door omstandigheden en het herfstverlof hebben we vergaderd op dinsdag 27 oktober. Normaal vergaderen we op de eerste dinsdag van de maand. We konden nog fysiek samenkomen, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen, mondkapen en afstand houden. Later die week werden er door de overheid strengere maatregelen afgekondigd. Dus geen fysieke kerkraadsvergaderingen meer en spijtig genoeg ook geen kerkdiensten. We moeten weer overschakelen op Online diensten.

De kerkraadsvergadering begonnen we met het lezen van Psalm 62 vers 9: "Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats." Mooi vers voor deze Coronatijd! Na het gebed overliepen we de notulen van de vorige vergadering (6/10/2020) legden de agenda vast en evalueerden we de voorbije kerkdiensten: 11/10 de Oogstdienst, door de Corona mochten er geen goederen en of etenswaren worden meegebracht, Georgette had wel gezorgd voor een mooie rijk versierde tafel met broden, vruchten en groenten allerlei! 18/10 hadden we een gastpredikant, 25/10 Hervormingsdienst - normaal zou deze in gezamenlijkheid doorgaan in de Zandpoort Kerk, maar ook weer door Corona zijn deze kerkdiensten in de eigen Kerken gehouden.

Na het doornemen van de correspondentie beginnen we aan de Themata. Eerste puntje zijn de komende kerkdiensten. 1/11 doop van het dochtertje Ada van Willem-Jan en Alisa. 8 - 15 - 22/11 Voleindingszondag met H. Avondmaal en 29 /11 eerste Advent. De doopdienst van 1 november was helaas de laatste fysieke kerkdienst. De coronamaatregelen zijn dusdanig verstrengd dat de overige diensten niet meer mogen en kunnen doorgaan en dit al zeker tot en met zondag 13 december. Het vooruitzicht van kerkdiensten, volop in Adventstijd hangt aan een zijden draadje. Alles zal afhangen van het aantal Coronabesmettingen in ons land op dat ogenblik.

We maken verdere afspraken voor kerk zijn in Corona tijd. Het jaarplan 2020 wordt bekeken, de gastpredikanten en de orgelisten moeten worden verwittigd dat er voorlopig geen kerkdiensten zijn. Het jaarplan 2021 is zo goed als klaar, de gastpredikanten zijn ingevuld en aan de orgelisten wordt gevraagd welke zondagen voor hen passen.

De verkiezingen voor de kerkraad stellen we voor onbepaalde tijd uit. Zo ook de gemeentevergadering, maar zoals u kon lezen in de vorige uitgave van ons kerkblad, liggen er een paar exemplaren jaarverslag 2019 ter inzage in de kerk. We hadden het ook over het Advent en Kerstproject, indien we mogen kerken in die tijd.

De gespreksgroep MN en MZ gaan voorlopig niet meer door. We spreken af om contacten te onderhouden met onze kerkgangers nu de kerk weer moet sluiten.

Als laatste punt komen we aan de verslagen in kerk en groot-kerkverband. Agenda punten voor de volgende vergadering werden aangeduid. De volgende vergadering gaat normaal door op dinsdag 1 december, maar dit zal afhangen van de opgelegde coronamaatregelen door de overheid. Maar dit neemt niet weg dat, indien u vragen heeft of iets wil melden of suggesties hebt, dat we dit graag van u vernemen, via mail of telefoon of brief!

Na de rondvraag lezen we nog een avondlied.

Georges

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Diaken:		

## Verjaardagen

21	december	Denize Samat
26	december	Bedre Dirlik
28	december	Chris Du Meunier e. Vandensavel
29	december	Sara Sakur
01	januari	Mecide Sakur
01	januari	Georgette Saliba e. Younan
15	januari	Godwin Ntamba
23	januari	Jan Sakur
26	januari	Sarah Dirlik



We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen!

## Agenda

01 dec            Kerkraad, 19u45 Kerkzaal  
10 dec            Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal\*  
14 dec            Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal\*  
17 dec            Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal

05 jan            Kerkraad, 19u45 Kerkzaal  
11 dec            Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal\*  
21 jan            Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal\*  
28 jan            Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal

\*Indien een fysieke bijeenkomst niet is toegestaan, vinden deze bijbelstudies plaats via Zoom; opgave via [jhbrouwer@protestant.com](mailto:jhbrouwer@protestant.com).

## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 547 staat het volgende:

*Onze Vader in de hemel,  
laat iedereen u eren.  
Laat Uw nieuwe wereld komen.  
Laat op aarde Uw wil gedaan worden,  
net zoals dat in de hemel gebeurt.  
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.  
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,  
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.  
Help ons om nooit tegen U te kiezen.  
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.  
Want U bent Koning,  
U regeert met grote macht,  
voor altijd,  
Amen.*

Matteüs 6: 9 - 13 vertaling: Bijbel in gewone taal.

*Uitgekozen door Georges*

## Gebed voor deze tijd

Heer God, wij komen tot U  
van aangezicht tot aangezicht,  
om U te loven en danken voor alle goede kansen  
en voor de zegeningen en geschenken van U voor ons,  
Uw volk dat altijd onder Uw leiding staat.

Wij vragen U, o Heer, zeker in deze tijd,  
om Uw verlichting voor een goede behandeling  
en toepassing van het nieuwe vaccin tegen corona.

Sta al degenen bij, die geroepen zijn  
om dat plan te mogen uitvoeren.

In de naam van Jezus Christus,  
onze Heiland, bidden wij U.  
Amen.

N. NAFARIN.

## Kerkdiensten

Over de mogelijkheid om na 13 december weer fysieke kerkdiensten te houden, bestaat nog geen zekerheid.

Als ze mogen doorgaan, gelden zo goed als zeker nog steeds de volgende beperkingen:

- wie ziekteverschijnselen heeft blijft thuis
- bij het binnen- en buitengaan worden de handen ontsmet
- gedurende heel de dienst wordt een afstand bewaard van 1½ meter en worden mondmaskers gedragen
- zingen is niet toegestaan.
- opgave uiterlijk op vrijdag telefonisch (015/20.51.54) of per mail ([jhbrouwer@protestant.com](mailto:jhbrouwer@protestant.com))

Voor het geval kerkdiensten niet worden toegestaan verzorgen we binnen het samenwerkingsverband Leuven, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Vilvoorde elke zondag een kerkdienst op internet. Wie zich heeft aangemeld voor de digitale distributie van ons kerkblad krijgt de link via e-mail doorgestuurd. U vindt hem ook via onze Facebook-pagina: [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](https://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 20 december  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Zending

vrijdag 25 december  
ds. J. Brouwer  
*Eerste Kerstdag*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: -

zondag 27 december  
ds. J. Brouwer

organist: Th. de Jongh  
2° collecte:

zondag 03 januari  
ds. J. Van Hees

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Orgelfonds

zondag 10 januari  
ds. J. Brouwer  
*H. Avondmaal*

organist: E. Poncin  
2° collecte: Diaconie

zondag 17 januari  
ds. J. Brouwer

organist: Th. de Jongh  
2° collecte: Kerkblad

zondag 24 januari  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Synodale kas

zondag 31 januari  
ds. J. Brouwer

organist: Th. de Jongh  
2° collecte: Leprazending

zondag 07 februari  
ds. T. Veldhuizen

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Vluchtelingenwerk



*Gezegende  
kerstdagen*

EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR



## Rome zien en sterven



Enige tijd geleden zag ik enkele afleveringen van de tv-serie 'The young pope'. Het verhaal gaat over een jonge kardinaal die onverwachts tot paus wordt verkozen. De jonge paus, zo blijkt al gauw, is echter niet de vernieuwende kracht waarop sommigen hadden gehoopt. Hij is ouderwets, reactionair zelfs. Het is een paus die de oude macht van de Rooms-Katholieke Kerk hersteld wil zien. Hij ziet zichzelf als de plaatsvervanger van Christus op aarde, en gedraagt zich als een potentaat.

De serie schetst, denk ik, een treffend beeld van de kerk van voor de reformatie. Het is een kerk die vooral een instituut is, en niet zozeer het levend lichaam van de Heere Jezus. En daar horen allerhande politieke

machinaties en machtspelletjes bij. De gelovigen zijn daarbij van onderschikt belang. Zij vormen hooguit één van de vele belangengroepen waarmee de kerk rekening moet houden. Maar finaal draait het hele kerkelijke bedrijf om het instituut, vertegenwoordigd door de clerus, en niet om God en Zijn kinderen.

Maar misschien interessanter is hoe de serie (wellicht onbewust) de genadeleer van de oude kerk blootlegt als kille moraliteit. In 'The young pope' zien we de jonge paus de zonden en hypocrisie van zijn naasten ontmaskeren. Hoge moraliteit, maar als kijker blijf je achter met een koud gevoel. De zonde ontmaskeren, dat kan helend zijn voor wie denkt rechtvaardig te zijn. Maar het is slechts helend als de ontmaskerde zondaar ook wordt gewezen op Hem, Die genade schenkt. Moraliteit zonder genade is slechts koel wetticisme die de zondaar in de kou laat staan met zijn zonden.

Als de serie het dan al heeft over de vergeving van zonden, is het toch vooral de kerk die haar genadekoffertje opent voor wie afdoende berouw toont en op gepaste wijze boete doet. De zondaar leert zo bedelen bij de kerk, en niet bij de Bron. In 'The young pope' is die Bron van leven de grote Afwezige. De Naam van God valt wel af en toe, maar God blijft ontoegankelijk, onbenaderbaar, een God als een verre keizer. De opvatting die de jonge paus en zijn entourage van God

hebben, is in de praktijk arixaans. Zij hebben er geen oog voor dat God in Zijn Zoon Jezus Christus tot ons kwam en komt.

'The young pope' is natuurlijk puur fantasie, en het is maar zeer de vraag in welke mate de serie de huidige Rooms-Katholieke Kerk reflecteert. De serie kan misschien best geïnterpreteerd worden als een beeld van de laatmiddeleeuwse kerk in een modern jasje. Ook dan biedt de serie uiteraard geen volledig panorama van het kerkelijke leven van toen. Het blijft een partiële schets, maar wel één die veel verheldert over de oorsprong van de protestantse kerk en de blijvende noodzaak van haar boodschap.

Willem-Jan Ingels

## Kerstdag, toen en nu

De wereld lag in nacht en zorgen  
toen in de stille nacht  
de boodschap werd gebracht  
dat 't Kindje was geboren en geborgen.  
Geboren en geborgen in een stal;  
zo doet ons God zijn liefde kond,  
die blijft tot onze laatste stond,  
ook in des levens donkere dal.  
De Christus is de wereld doorgedaan  
als Lijdensman en Vrededekoning.  
Hij zoekt in ieders hart een woning  
en geeft wie Hem gelooft, een nieuw bestaan.  
Nóg leven wij in nacht en zorgen;  
geweld en oorlog nemen de overhand,  
't is revolutie, moord in menig land.  
Wie brengt de vrede en een nieuwe morgen?  
Wat mensen doen lijkt hopeloos,  
maar wie het Kind van God heeft aangenomen,  
mag van een nieuwe toekomst dromen  
en hopen op een vrede voor altoos.

*Clement Bruggeman in de bundel "Herinneringen", 1983*

In deze rare tijd van Corona, kijken we hoopvol vooruit.  
We wensen u en uw naasten een zalig en vredevol Kerstfeest!  
Een Nieuwjaar uitkijkend naar een toekomst van hoop en liefde!

## Een bescheiden timmerman



Beste lezers en lezeressen, als jullie ooit te Mechelen de Hanswijkbasiliek bezoeken, moeten jullie eens letten op het bas-reliëf "Aanbidding door de herders in de stal van Betlehem", net onder de centrale koepel. Een bas-reliëf is een half verheven beeldhouwwerk waarbij alleen de voorkant zichtbaar is. "Aanbidding door de herders" is een prachtig kersttafereel, met herders en herderinnen die de kribbe bezoeken met op de achtergrond de muren en torens van een stad. Zelfs de os en de ezel lijken op het kindje gefocust

en op het dak van de stal kraait een haan het goede nieuws uit. Heel de schepping juicht! Overigens worden de os en de ezel in de evangeliën niet genoemd, zij komen eigenlijk uit Jesaja 1:3: "Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht". Helemaal links opzij staat Jozef die zijn mantel beschermend uitstrekt over Maria en haar zoon. Net als de andere personages richt hij zijn aandacht volledig op de boreling en zijn moeder, hij beseft dat het hier niet om hem gaat.

Wat een kerel, die Jozef! Wanneer hij uitvindt dat zijn verloofde zwanger is terwijl hij met haar nog geen seks heeft gehad, wil hij haar onopgemerkt verlaten om haar niet te schande te maken. Hij had haar kunnen beschuldigen van overspel, waardoor Maria stening zou hebben gerisquéerd (zie Deuteronomium 22:22-25 en Johannes 8:1-11). Voor Jozef moet het nieuws van Maria's zwangerschap een zware slag zijn geweest, wellicht was hij er helemaal kapot van. Ik kan mij voorstellen dat er klinkende ruzie ontstond met harde verwijten, een echte relatiecrisis. Dat Jozef zijn verloofde ondanks de verdenking van overspel wilde sparen, toont aan dat hij haar innig liefhad. Wanneer

een engel van God hem in een droom de ware toedracht openbaart, neemt Jozef ten volle verantwoordelijkheid, hij legt beschermend zijn mantel over moeder en kind. Als een echte man.

Jozef was het hoofd van een talrijk gezin. In de Bijbel (Markus 6:3) worden Jacobus, Joses, Simon en Judas genoemd als broers van Jezus en er waren zusters waarvan we de namen niet kennen. Volgens de oosters-orthodoxe kerken waren dit kinderen uit het huwelijk van Jozef met een zekere Salomé en zou Jozef een oudere weduwnaar zijn geweest toen hij de jonge Maria ontmoette. Anderen veronderstellen dat het gewoon kinderen van Jozef en Maria waren en nog anderen beweren dat het eigenlijk om neven en nichten ging (in die tijd toen families dikwijls in grotere verbanden samenleefden dan het kleine kerngezin, zouden die eveneens "broers en zusters" kunnen genoemd worden). Wat er ook van zij en hoezeer dit ook onze nieuwsgierigheid onbevredigd laat, de Bijbel vertelt het ons niet. Alle aandacht gaat immers naar dat ene bijzondere kind!



Wanneer Jozef in een droom gewaarschuwd wordt voor de moorddadige koning Herodes' snode plannen, aarzelt hij niet om eens te meer verantwoordelijkheid te nemen en vlucht hij met de kleine Jezus en diens moeder naar Egypte (Mattheüs 2:13). Om een kind te redden dat hij niet eens zelf heeft verwekt, onderneemt hij een gevaarlijke tocht naar een vreemd land, niet wetend wat hem te wachten staat. In gedachten zie ik Jozef door het mulle zand stappen in een landschap dat als twee druppels water op de

Kalmthoutse Heide lijkt, hij moet immers de grote wegen vermijden om uit het zicht van Herodes' trawanten te blijven. In zijn ene hand heeft hij een staf om zich te verdedigen tegen wilde dieren en met de andere hand houdt hij de teugel waarmee hij de ezel voortleidt op wiens rug Maria zit met het kindje in haar armen. Op de Kalmthoutse Heide, waar

ik onlangs was met mijn gezin, grazen schapen die er semivrij rondlopen zonder herder. Ze hebben slechts aandacht voor het groen dat ze eten en zijn onwetend over de reden van hun bestaan en onbewust van de toekomst, niet lettende op de Herder die intussen voorbij gaat. Hoeveel mensen in België zijn niet als Kalmthoutse schapen?

Wanneer het over grote Bijbelse helden gaat, denkt iedereen meteen aan Abraham, of aan Mozes, of koning David, of misschien aan Gideon. Weinigen zal meteen de naam van Jozef de timmerman te binnen schieten. Nochtans zou hij niet hebben misstaan in Hebrëen 11 met zijn stoet van geloofshelden. Meer dan al die anderen is Jozef in al zijn bescheidenheid misschien voor ons mannen van vandaag een haalbaar rolmodel. Soms hoor je wel eens over "toxische mannelijkheid". Het gaat dan om haantjesgedrag, hufterigheid tegenover vrouwen, ongepast opdringerige seksuele avances en ga zo maar door. Jozef is het omgekeerde: hij is één en al zorgzaamheid en cijfert zichzelf weg. Hij beschermt Maria en haar kind en neemt verantwoordelijkheid in moeilijke omstandigheden.

Vroeger zag je in kinderboeken wel eens plaatjes van Jozef samen met de kleine Jezus aan het werk in de schrijnwerkerij. Wie weet, misschien timmerde Jezus ook tijdens zijn latere leven wel eens voor iemand een kast in mekaar als hij wat geld nodig had? Rabbi's kenden in die tijd immers een ambacht, zoals Paulus die tentenmaker was. Jozef had een hart vol liefde en met zo'n vaderfiguur in huis, groeide de Here Jezus wellicht op in een warm nest.

Toen mijn kinderen klein waren, liepen ze school in de Mechelse Don Bosco-school aan de Antwerpsesteenweg. In de school bestond een moederwerking, waarbij vooral allochtone vrouwen in de dag bijeen kwamen om allerlei zaken te bespreken, te leren en ervaringen uit te wisselen. De vaders bleven wat buiten beeld. Zo is het dikwijls ook in de samenleving: moeders krijgen veel aandacht, vaders staan dikwijls wat aan de kant, zoals Jozef op het bas-reliëf in de Hanswijkkerk. Terecht zullen lezeressen nu opwerpen dat het uiteindelijk toch de moeders zijn die het harde werk van zwangerschap en bevalling moeten doorstaan en die bovendien de meeste zorgtaken op zich nemen. Dat is juist, maar het doet geen afbreuk van het belang van vaders voor zowel hun vrouwen als hun kinderen: zij kunnen een

voorbeeld zijn voor hun zonen en hun dochters leren hoe een goede echtgenoot eruit ziet. Ik ken genoeg alleenstaande moeders met kinderen om te beseffen hoe zwaar het ontbreken van een vader kan wegen...

Jozef komt voor het laatst ter sprake in Lukas 2:41 en volgende, wanneer de twaalfjarige Jezus achter blijft in de tempel en Jozef en Maria hem zoeken. Omdat Jezus in Johannes 19:27 zijn moeder aan Johannes toevertrouwt, wordt aangenomen dat Jozef toen reeds gestorven was. Deze passage verklaart waarom meestal wordt verondersteld dat Jozef een stuk ouder was dan Maria.

Jozef mag dan in de harten van veel gelovigen een minder prominente plek innemen dan zijn vrouw, in het bekende kerstlied Susa Nina van Armand Preudhomme (1904-1986) komt hij reeds vanaf de openingszin op het toneel:

*"Sint-Jozef bereidde die wondere nacht,  
van 't zuiverste strooisel een beddeke zacht  
Daarop heeft Maria met schamele vlijt,  
haar schreiende kindje te slapen geleit  
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal,  
en engelen wieken naar 't aardse dal  
en vullen de sferen met feestgeschal  
Susa Nina, voor de koning van 't heela!"*

Zalig kerstfeest, beste lezers en lieve lezeressen!

Hugo Wilmaerts

*Noot:* geleit (verouderd of dialectisch) = gelegd

#### *Geraadpleegde bronnen:*

- BibleInfo: Did Jesus have any brothers, sisters or siblings?
- Engelse en Nederlandse Wikipedia
- Even op stap: Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek
- de Bijbel (HSV)

#### *Trivia:*

Jozef heeft zijn naam gegeven aan zowel San José (336.792 inwoners), de hoofdstad van Costa Rica in Centraal Amerika, als aan het dorp Londerzeel Sint-Jozef (3.366 inwoners) in Vlaams-Brabant.

## *Adventsbrief*

*We gaan weer naar de tijd van Advent en Kerst toe.*

*De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en stil te staan bij de komst van onze Verlosser in onze Kerstdienst.*

*Door de uitzonderlijke omstandigheden moet spijtig genoeg de Kerstavonddienst dit jaar komen te vervallen.*



*Met des te meer nadruk nodigen we u allen uit om samen Kerst te vieren op vrijdag 25 december om 10.00 uur in een samenzijn met aandacht voor alle leeftijden; dan wordt u de mogelijkheid geboden om ook zelf iets rond het thema Kerst naar voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand hierover inlichten). Onze traditionele Kerstmaaltijd zal helaas dit jaar ook niet kunnen doorgaan.*

*Uiteraard worden er voor de kinderen passende geschenken voorzien.*

*Om één en ander financieel mogelijk te maken, willen we een beroep doen op uw steun. Uw gift kunt u overmaken in een gesloten omslag aan één van de kerkraadsleden of storten op de rekening van Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).*

*We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen verwachten en vragen dan ook om uw naam op de lijst te zetten die in de kerkzaal hangt of te mailen naar ds Brouwer ([jhbrouwer@protestant.com](mailto:jhbrouwer@protestant.com)) of naar Georges Vandensavel ([vandensavel.georges@busmail.net](mailto:vandensavel.georges@busmail.net)).*

*De kerkraad.*



Zalig Kerstfeest!