

P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N) - BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**64<sup>ste</sup> jaargang nr. 2 - maart 2020**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)  
*Facebook:* [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](http://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)

*Kerkgebouw en* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

SAMEN ROND  
*het Passiekruis*  
met vocaal ensemble  
A Choeur Joie  
en organist  
Tom Van Hole  
ZONDAG 22 MAART  
16.00U  
SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL

## Exodus.

Het leesrooster neemt ons deze weken mee op een reis door het bijbelboek Exodus. Het begin daarvan lijkt wel een familiechroniek. We volgen Mozes van jongs af aan. Hoe hij vanaf zijn geboorte zijn bestaan niet zeker is. Hoe hij opgroeit aan het hof van de Farao. En hoe hij tenslotte daarvandaan moet vluchten, als hij - op zoek naar zijn wortels - opkomt voor de rechten van zijn onderdrukte volksgenoten.

Maar wie meent, dat daar de hoofdaccenten liggen van deze geschiedenis, komt dan toch bedrogen uit. Het is allemaal in feite niet veel meer dan een inleiding tot het wezenlijke. Want tenslotte gaat het niet om alles wat er met deze Mozes persoonlijk gebeurt. Het gaat erom, hoe door hem de Heer Zijn volk tot bevrijding leidt. En zo ontstaat één van de Grote Verhalen van de Bijbel. Het verhaal van Gods trouw die mensen uitleidt uit dienstbaarheid en duisternis en brengt naar een land van belofte.

In de bevrijdingstheologie is dat tot een schema geworden, een bril waardoor zich de hele Bijbel laat lezen. Ik denk, dat dat niet altijd recht doet aan de veelkleurigheid van de bijbelse boodschap. Maar je zou je ook vergissen, als je meende dat deze geschiedenis in de Bijbel zijn parallellen niet kent. Tenslotte staat er midden in het Lucas-evangelie dat Griekse woordje 'exodus' (Lk. 9:30). 'Levensende' vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar in dat woordje kun je méér horen: een verband tussen de geschiedenis van Mozes en die van Jezus.

Want ook in het evangelie begint alles als een familie verhaal. De geboorte van een kind, dat vanaf het begin bedreigd is - we lezen daarover trouwens vooral bij Mattéüs. Een mens, die zich op latere leeftijd identificeert met alle kinderen van God. En dan zijn het niet de plagen die op de anderen neerkomen, die tot verlossing leiden, maar het lijden dat Hijzelf op zich neemt. In Hem worden wij bevrijd uit dienstbaarheid en dood en uitgeleid naar een land van belofte. Het is niet voor niets, dat het Laatste Avondmaal dat Jezus met Zijn leerlingen viert, een Paasmaal is. Viering van de bevrijding, nog voordat die goed en wel zichtbaar is geworden. Vertrouwen, dat Gods trouw het laatste woord zal hebben en de toekomst zal openleggen.

Van dat vertrouwen mogen ook wij leven. Zo mogen wij ons door deze beide exodusverhalen bij de hand laten nemen, deze veertigdagentijd. Totdat ook wij het Paasfeest mogen vieren als opstanding tot een nieuw bestaan.

JHB

# Kerkraad

De vergadering van 3 februari werd geopend met het lezen uit Matheus 5:13–26. Na het gebed en de verwelkoming begonnen we aan de agenda. We bekrachtigden de notulen van de vorige vergadering (13/01) en legden de agenda vast, er werd nog één puntje toegevoegd, een doopaanvraag. We evalueerden de erediensten van 19/01 t/m 2/02 een zondag met een gastpredikant. Alle diensten werden goed bevonden. We namen de correspondentie door, waaronder een doopaanvraag op zondag 22 maart voor het kindje Eva van Aysel en Tjeerd.

Na de correspondentie begonnen we aan de *Themata*, het eerste puntje, de komende zondagen van 9/02 t/m 1/03, we overliepen of er speciale aandachtspunten zijn. De vluchtelingenproblematiek, algemeen, was het volgende punt waar we elke vergadering even bij stil staan. We overliepen en evalueerden de bezoekerslijst 65+. We bekeken de lijsten van de stemgerechtigde leden en de verjaardagen, deze worden voor de volgende vergadering aangepast.

We bekeken ook het jaarplan 2020, het enige nog aan te vullen zijn de speelbeurten van de orgelisten vanaf Goede Vrijdag. Er zijn nog meerdere open zondagen, we doen eerstdaags hier het nodige voor om dit aan te vullen! We spraken ook nog over de Facebook pagina van de kerk. We keken ook al vooruit naar de verkiezingen in april voor de Bestuursraad en in mei voor de Kerkraad.

Tweemaal per jaar vergaderen de kerkraden van MN en MZ samen, éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar. We bespreken dan de gezamenlijke speciale diensten en de vakantiezondagen van juli als onze predikant met verlof is en augustus als de predikant van MZ met vakantie is. De vergaderdatum is vastgelegd op maandag 30 maart om 19.30 uur in de kerkzaal in de Keizerstraat.

De gemeentevergadering werd vastgelegd voor zondag 15 maart, dit kon u al lezen in het vorige kerkblad, uitgave van februari. Dit gaat door direct na de kerkdienst, we verwachten dan ook zoveel mogelijk uw aanwezigheid. We willen deze verplichte gemeentevergadering vrij kort houden, nadien is er dan, zoals elke zondag koffie.

We besloten ons kerkblad "De Brug" bij de volgende uitgave (maart) op 60 ex. te brengen. Om de kerkdiensten beter 'zichtbaar' te maken hebben we plaatjes laten maken die in de raamopening aan de straatkant passen, met daarop de tekst: "Zondags kerkdienst om 10 uur – Welkom". Als u dit leest, zijn deze bordjes reeds voor het raam gezet. We hadden het nog over de gezamenlijke gespreksgroep MN en MZ die elke maand doorgaat afwisselend bij ons en in de

Zandpoortkerk. We spraken ook af om de kerkgangers die we een poosje niet in de kerkdienst zien, op te zoeken. Als laatste puntje van de Themata hadden we het dan over de doop van het kindje van Aysel en Tjeerd, we bevestigen zondag 22 maart. Onze predikant en Xavier gaan nog op gesprek bij de doopouders.

Dan komen we aan de *verslagen*, we spraken over de kindernevendienst – ook of er aanvragen waren van belijdenis kandidaten – over de Senioren – Diaconaat – Zending – Pastoraat en als laatste puntje Groot-kerk-verband = is het district ABL waarin wij onze kerk vertegenwoordigen. De punten voor de volgende vergadering werden aangeduid. De volgende vergadering houden we op maandag 2 maart in de kerkzaal; heeft u iets te melden, een suggestie, of een vraag, we horen dit dan graag, u kan ons mailen, bellen of aanspreken na een kerkdienst !

Bij de rondvraag kwam nog aan bod: ds. Fuite wil nog eens voorgaan in een kerkdienst – een kanselruil met Boechout – bezoek aan onze kerk van meerdere schoolklassen op woensdag 20 mei in de voormiddag.

Georges

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Verjaardagen

11 maart	Geert Van Cammeren
17 maart	Guido Jans
24 maart	Muse Dirlik
26 maart	Chris Van Gorp
27 maart	Xavier Van Lierde

We wensen alle jarigen een fijne en gelukkige tijd, maar bovenal Gods rijke zegen toe!



# Agenda

02 maart	Kerkenraad, 19u45 Kerkzaal
12 maart	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
15 maart	Gemeentevergadering, 11u15 Kerk
16 maart	Bijbelavond, 20u Kerkzaal
22 maart	Bestuursraad, 11u15 Kerk
26 maart	Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 01 maart ds. J. Brouwer	organist: T. de Jong 2° collecte: Diaconie
zondag 08 maart ds. E. Van der Borght	organist: E. Poncin 2° collecte: Synodale Kas
zondag 15 maart ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Belgische Gideons
zondag 22 maart ds. J. Brouwer <i>Doop Eva</i>	organist: T. de Jong 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd
zondag 29 maart ds. J. Brouwer	organist: T. de Jong 2° collecte: Tear Fund
zondag 5 april ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Prot. Faculteit Brussel



## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
01/03	Matheus	Godelieve
08/03	Guyny	Henriëtte
15/03	Hermien	Xavier
22/03	Hanne	Jelle
29/03	Wibe	Godelieve
05/04	Matheus	Henriëtte



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Gemeentevergadering

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd voor onze jaarlijkse gemeentevergadering op 15 maart aansluitend aan de kerkdienst. Het jaarverslag 2019 zal worden gepresenteerd en er wordt tevens gelegenheid geboden om alle mogelijke vragen te stellen over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

## Verkiezing bestuursraad

Elke 3 jaar moet de Bestuursraad gedeeltelijk worden gekozen. Dit jaar zijn Leo Huibregtse, Guy Ntamba en Samir Younan aftredend. Leo en Guy zijn herkiesbaar, maar Samir niet, omdat hij niet meer in Mechelen woont. De bestuursraad stelt voor dat Daniël Van Cammeren zijn plaats inneemt.

U kunt tot zondag 15 maart tegenkandidaten voordragen, de verkiezingen zijn voorzien op zondag 26 april.

## Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2020

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen in de volle derde week van maart (15 t/m 20/3 a.s.) bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, ofwel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie bijgevoegd overschrijvingsformulier of het rekeningnummer op pag. 2).

# Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 529 staat het volgende van Sören Kierkegaard.

*Gij hebt mij 't eerst bemind,  
o God.*

*De hele dag,  
het hele leven door  
bemint Gij mij het eerst.*

*Als ik in de morgen ontwaak  
en mijn ziel tot U wend,  
zijt Gij de eerste:  
Gij hebt mij 't eerst bemind.*

*Als in de dageraad  
ik opsta van mijn bed  
en op datzelfde ogenblik  
mij biddend richt tot U,  
zijt Gij mij voor:  
Gij hebt mij 't eerst bemind.*

*Als in de dag ik mij onttrek  
aan de verstrooiing van het leven,  
mijn ziel tot inkeer breng  
en denk aan U,  
dan denkt Gij reeds aan mij:  
Gij hebt mij 't eerst bemind.*

*En ik, ondankbaar mens,  
die altijd dank en spreek  
alsof Gij maar één keer  
het eerst mij hebt bemind.*

Uitgekozen door Georges



## Door uw ziel zal een zwaard gaan

Beste lezers en lezeressen, we kennen allemaal wel de passage uit Lukas 2 over de opdracht van Jezus in de tempel. De oude Simeon en Anna spreken grootse profetieën uit over het opgedragen kindje. Zijn moeder zal geglunderd hebben, zij die zichzelf in haar lofzang van een hoofdstuk eerder nog de nederige dienaar had genoemd wie voortaan alle generaties zullen zalig spreken. Maar dan profeteert Simeon alsof hij plots een emmer ijskoud water over haar uitgiet: "door uw eigen ziel zal een zwaard gaan". Soms wordt Maria afgebeeld met zeven zwaarden (\*) door haar hart, als om te tonen dat zelfs Jezus' eigen moeder van smart niet gespaard bleef, net zomin als wij allemaal. En op één of andere manier hangt die eerdere zaligspreking samen met die zeven zwaarden...



Vroeg of laat worden wij allemaal geconfronteerd met smart, ziekte, lijden, verlies. De Bijbel leert ons dat dit komt door de zondeval, doordat de mensheid zich heeft afgekeerd van God. Toch is een smartelijk bestaan onherroepelijk eindigend in het graf niet de bestemming van de mens, daarvoor heeft God hem niet bedoeld. De mens is immers meer dan louter een ietwat te ver doorgeëvolueerde aap, product van een reeks toevalligheden. Heeft God ons niet geschapen naar zijn beeld en gelijkenis?

Nadat God aan Satan de ruimte had gegeven om hem te beproeven, wordt Job uit het Oude Testament verschrikkelijk geteisterd, hoe rechtvaardig hij ook had geleefd. Met zijn vrienden debatteert Job over de oorzaak van zijn lijden, maar ze raken het niet eens. De drie vrienden Elifaz, Bildad en Zofar wijten Jobs lijden aan zijn eigen zonden, maar Job houdt hardnekkig zijn onschuld staande. Hij vervloekt zelfs zijn geboortedag en vraagt zich af waarom God een ellendige het levenslicht geeft (3:3 en 3:20). Op het einde van het verhaal komt God zelf tussen om Job te doen inzien dat omdat hij de zin van zijn kwellingen niet begrijpt, dit niet betekent dat die zin er niet

is. Job gaat beseffen dat hij als nietig manneke veel te klein is om Gods raadsbesluiten te doorgronden, laat staan om zijn Schepper ter verantwoording te roepen. Hij verootmoedigt zich en wordt uiteindelijk hersteld in zijn vroegere staat. Job heeft voortaan God duidelijk lief om wie die is, namelijk de HEERE, en niet om de stromen van zegen die als plasregens op hem neerkomen.

David schreeuwt in Psalm 22 zijn wanhoop uit en voelt zich door God verlaten, roepende zonder dat er antwoord komt. Het is een gevoel dat velen zullen herkennen. En laat het net die Psalm zijn die nagalmt wanneer Jezus aan het kruis hangt...

Laat het God dan compleet onverschillig dat zelfs sommige van zijn trouwste dienaren zo vreselijk geteisterd worden? Gelukkig niet, hij gaat met ons mee door het lijden heen! Toen koning Nebukadnezar zijn dienaren Sadrach, Mesach en Abed-Nego in de oven liet gooien, zagen de Babyloniërs niet drie maar vier mannen door de vlammen wandelen...

Soms kunnen in een op het eerste zicht kale woestenijs van pijn en verdriet bloemen van liefde en hoop opbloeien.

Onlangs bezocht ik in een woonzorgcentrum een bejaard koppel. De vrouw lijdt aan Alzheimer, een toestand van voortschrijdende dementie die gaandeweg verergert. Op het eerste zicht zou je zeggen dat deze mensen toch wel te beklagen zijn onder de zon, maar de man ziet vooral zegen. Hoewel hij ook zijn ogenblikken van eenzaamheid en pijn kent, dankt hij God dat hij er nog mag zijn om voor zijn geliefde vrouw te zorgen.

En wat van de weduwe die dagelijks trouw het graf bezoekt van haar overleden man? Is zij niet een levend zinnebeeld van onverwoestbare liefde, ondanks het verdriet om het gemis?

Enkele jaren geleden woonde ik in Zeeland de gedachtenisdienst bij van een vrouw die na vele jaren strijd uiteindelijk gestorven was aan kanker. Ze was onderwijzeres geweest in een christelijke school, maar



De vurige oven - Daniël 3:25

toen ze bijna voortdurend in het ziekenhuis lag, had ze daarin een bijzondere roeping gezien. Dit ziekenhuis is mijn nieuwe klas en ik ben hier om de mensen over Jezus te vertellen, zo placht ze te zeggen.

Een aantal jaren geleden werd mijn eigen gezin getroffen door een zware financiële tegenslag. We werden opgelicht door mensen in wie we het volste vertrouwen hadden gehad. Maar juist in die dagen toen we krap bij kas zaten en ons veel moesten ontzeggen, apprecieerde ik des te meer de zegeningen die overbleven. Ik telde ze één voor één en vergat er geen.

In Johannes 19:25-26 staat Jezus' moeder samen met enkele anderen aan de voet van het kruis. Haar hart voelt alsof het met zeven zwaarden doorstoken wordt, wanneer ze ziet hoe haar geliefde zoon die ze negen maanden lang in haar buik heeft gedragen, een gruwelijke dood sterft. Wat haar moederhart te verduren krijgt, is nochtans niks vergeleken met het ultieme onverdiende lijden van de enigste persoon die ooit zonder zonde op aarde gewandeld heeft. Zijn voor onze verlossing onschuldig vergoten bloed druipt op de stoffige grond vanuit zijn met een speer doorboorde zij. In hem is het God zelf die ons eigen lijden deelt in de overtreffende trap. En de kankerpatiënte verminkt in haar vrouwelijkheid, de eenzame weduwe, de liefhebbende oude man, zij mogen samen met de drie Maria's aan dat ruw-houten kruis staan, elk met hun eigen moeite en smart, wetende dat het verhaal daar niet eindigt, dat hun verhaal daar niet eindigt. Want zij mogen staan op de plek van de geliefde leerling.



*Hugo Wilmaerts*

Noot:

(\* ) de afbeelding van Maria met zeven zwaarden door haar hart wordt "Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën" genoemd.

Geraadpleegde bronnen:

- De Bijbel (HSV)
- Tim Keller: Aan Gods hand door pijn en lijden (2014)
- Nederlandse Wikipedia (artikel "Onze-Lieve-Vrouw van Smarten")
- Bill T. Arnold & Bryan E. Beyer: In ontmoeting met het Oude Testament (2008)

# Mozes

© Crafting The Word Of God



Trek een lijn van Mozes ('Start') door de doolhof naar de piramides ('Finish').