

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

63^{ste} jaargang nr. 8 - oktober 2019

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

Kerkebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen
☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Leven in dankbaarheid

“Als g'in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet!” (JdH 7). In het Nederlands kennen we het spreekwoord “nood leert bidden”. En inderdaad: mensen die je er niet vaak op zou betrappen dat ze een kerk binnengaan, zullen in moeilijke situaties toch stiekem een kaarsje opsteken of een schietgebedje bidden. “Baat het niet, dan schaadt het niet,” denken ze dan - en of je dat dan geloof moet noemen of bijgeloof, dat maakt voor hen eigenlijk niet eens heel veel verschil. God als helper en toevlucht in nood, het is iets dat blijikbaar in onze genen zit ingebakken.

En wie de Bijbel leest, zal steeds opnieuw merken, dat de Heer, de God van Israël, inderdaad luistert naar wat Zijn kinderen beweegt. Als ze zuchten en kermen onder de slavernij, dan stijgen hun klachten tot Hem omhoog en dan doet Hij er alles aan om ze uit te leiden uit de ellende naar een land van melk en honing. Want Hij gunt het goede aan ieder die bij Hem wil horen. “Het leven in al zijn volheid,” noemt Jezus dat (Joh. 10:10). Leven in overvloed. Dat is altijd al Gods plan geweest, en omdat Hij trouw blijft, zal dat ook altijd Zijn bedoeling blijven.

Ik kan dan ook moeilijk geloven, dat God ons het kwade stuurt. Als straf, om ons te testen, of om ons geloof sterker te maken. Het lijkt eerder, alsof er in de goede Schepping iets is binnengeslopen dat Gods plannen wil doorkruisen en verijdelen. Iets waar we ons in Gods naam tegen mogen verzetten, in een strijd waar we Gods hulp bij mogen vragen. Des te meer reden om te bidden, dus.

Maar als we God om hulp vragen, dan moeten we niet vergeten Hem te danken, als alles achter de rug is. En dat wil er nog wel eens bij inschieten. We vinden het maar gewoon, dat alles goed met ons gaat, dat er brood op tafel staat en dat met onze gezondheid alles in orde is. Maar als we God alleen weten te vinden als we Hem nodig hebben, dan is er toch iets mis met ons geloofsleven. Alsof we een goede vriend alleen maar bezoeken als we geld nodig hebben of een stuk gereedschap willen lenen. Een gezonde relatie met de Heer gaat verder. Dan leggen we heel ons hart voor Hem open, en vragen Hem bij alles om raad. Omdat Hij ons door en door kent en het beste met ons vóór heeft. Maar laten we vooral niet vergeten, Hem te *danken* voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft en nog steeds doet. Dat kan door de handen te vouwen en simpelweg ‘dankjewel’ te zeggen. Maar dat kan ook door in onze manier van leven rekening te houden met Hem die ons heeft verlost uit het leven-in-isolement en ons met Hem en elkaar heeft verbonden om samen te leven als dank voor Zijn liefde.

Kerkraad

We begonnen de vergadering van 2 september met het lezen van Lucas 14 de verzen 12 – 24. Na het gebed overliepen we de notulen van de vorige vergadering, dat was 3 juni. We bekrachtigden deze en legden de agenda vast, er werden geen punten toegevoegd. We evalueerden de gezamenlijke erediensten van de zomermaanden, 7 – 14 en 21 juli in de Zandpoortkerk en 28 juli 4 en 11 augustus bij ons in de kerk, al deze diensten werden goed bevonden.

We overlopen de correspondentie. We begonnen de Themata met de komende zondagen, 8/09 Startzondag en vanaf 15 uur Open Monumenten dag, 15/09 met een gastpredikant. 22/09 en 29/09 met onze eigen predikant J.H. Brouwer. We spraken ook al over 6/10 de jaarlijkse uitstap met beide Gemeenten MZ en MN. We spraken ook even over de vluchtelingen, een altijd weerkerend onderwerp. De ouderen in onze kerk, en ook dat we meer alert moeten zijn op de gemeenteleden die soms een paar zondagen niet aanwezig zijn in de kerkdienst, we spraken af om dezen dan beter op te volgen en te contacteren.

We keken ook naar het jaarplan 2019, de laatste maanden, er zijn nog enkele open zondagen wat de orgelbegeleiding betreft, maar dit wordt opgevolgd. De nodige afspraken werden gemaakt voor de startzondag van 8/09, de aan te kopen broodjes en beleg. De tafels worden op voorhand achteraan in de kerk klaar gezet. Na de kerkdienst is het Open Monumenten dag en zal er op het orgel worden gespeeld door 2 leraren van het Conservatorium Mechelen van 15 uur tot 16 uur ongeveer.

We hadden het ook over de uitstap op 6 /10 van beide Mechelse Gemeenten naar de Wintertuin in O.L.V. Waver, waar we eerst samen een kerkdienst houden om 10 u., daarna een gezamenlijke maaltijd hebben, in de namiddag dan met een gids de wintertuin en het gebouw bekijken. Op zondag 13/10 houden we onze Oogstdienst, daar leest u meer over in dit Kerkblad. De facebookpagina van onze Kerk loopt goed, deze wordt up to date gehouden door Matheus Younan.

We hadden het nog even over de komende feestelijkheden op zondag 1 december (175 jaar Kerk te Mechelen), de uitnodigingen worden de maand oktober verzonden. We hadden het nog over de gebedsdienst Online en de gespreksgroep MN samen met MZ. We spraken ook nog over het H. Avondmaal, deelname en evaluatie. We hadden het ook over de vochtproblemen in de kerkzaal en keuken, hiervoor zijn de nodige werken gedaan en resulteren in het opdrogen van de vochtplekken in de muren en de vloer. Voor de schilderwerken

(kerkzaal – hal – buiten raam en deuren) worden de nodige prijsopgaven gevraagd. De brandverzekering voor de inboedel, hiervoor worden de nodige stappen ondernomen. We overliepen nog de verslagen en hadden het over de Kindernevendienst – Belijdenis (kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden, zie verder in dit kerkblad) – Senioren – Diaconaat – Zending – Pastoraat (onze predikant werd gevraagd om voor te gaan in een gedachtenisdienst) en Groot-kerk-verband (= ABL). Punten voor de volgende vergadering werden genoteerd. De volgende kerkraadvergadering is op maandag 7 oktober, om 19.30 uur. We vergaderen eerst een uurtje met MZ in de Zandpoortkerk om de gezamenlijke kerkdiensten te bespreken, deze zijn: de Hervormingsdienst en de laatste zondag van het jaar 2019. Daarna gaan we verder met onze vergadering bij ons in de kerkzaal. We herhalen dit steeds: heeft u een suggestie of iets te melden, geef dit dan door aan een kerkraadslid of aan de predikant, dit kan ook per mail of gewoon een briefje. Na de rondvraag sloten we de vergadering met een avondlied.

Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Agenda

06 okt	Gemeente-uitstap, 10u St. Ursula Instituut, O-L-V-Waver
07 okt	Gez. Kerkraad, 19u30 Kerkzaal
07 okt	Oec. Bijbelstudie, 19u45, ViaVia, Zandpoortvest 50
13 okt	Oogstdienst, 10 u Kerk
14 okt	Oec. Bijbelstudie, 19u45, ViaVia, Zandpoortvest 50
15 okt	Gezamenlijke gespreksgroep, 19u30 Zandpoortkerk
21 okt	Oec. Bijbelstudie, 19u45, ViaVia, Zandpoortvest 50
24 okt	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
27 okt	Gez. Hervormingsdienst, 10u Keizerstraat
28 okt	Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
31 okt	Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal

Verjaardagen

01	oktober	Zarifa Eke e. Van Roy
02	oktober	Mani Kanza e. Ntamba
05	oktober	Jelle Brouwer
23	oktober	Henriëtte Liefiting e. Brouwer
25	oktober	Lilyan Maghi.



We wensen alle jarigen een fijne en gelukkige verjaardag, bovenal wensen we jullie Gods rijke zegen toe !

Oogstdienst

Op zondag 13 oktober willen we de Heer weer danken voor de goede gaven van de oogst. In een dankdienst voor gewas en arbeid willen we de medemensen die in deze maatschappij uit de boot vallen, laten delen in onze overvloed. Op die zondag verzamelen we, liefst niet bederfbare, etenswaren en nog draagbare kleding voor Sint-Vincentius. Ook de tweede collecte wordt die zondag aan deze organisatie overgemaakt. Zij zetten zich volledig belangeloos in om de minderbedeelden in deze stad te helpen waar het kan. Uw gaven zijn dan ook meer dan welkom.



Belijdeniscatechese

Als jij/u (er staat geen maximumleeftijd op!) erover denkt om belijdenis te doen en zo in het openbaar te kiezen voor de Heer en Zijn kerk, dan ben je van harte welkom bij de groep die zich daarop gaat voorbereiden. Geef je op bij de dominee (015/205154), dan spreken we in overleg enkele data af.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 06 oktober

Gemeente-uitstap, dienst om 10u, Oratorium St. Ursula Instituut O-L-V-Waver

zondag 13 oktober
ds. J. Brouwer
Oogstdienst

organist: E. Poncin
2° collecte: St. Vincentius

zondag 20 oktober
ds. J. Brouwer

organist:
2° collecte: Kirinda

zondag 27 oktober
ds S. Gradl, ds J. Brouwer
Hervormingszondag

organist: P. Oerlemans
2° collecte: WIV



zondag 03 november
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

Rooster

Kindernevendienst Lector

13/10	Aysel	Henriëtte
20/10	Wibe	Godelieve
27/10	Hanne	Chris
03/11	Guyny	Jelle



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Jubileum

Op zondag 1 december a.s., om 15 uur in de namiddag, hopen we te gedenken dat we als protestantse gemeente 175 jaar lang in Mechelen aanwezig mochten zijn. Na afloop biedt het Stadsbestuur ons een receptie aan in het Stadhuis. We hopen op een flinke opkomst.

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Nog op bladzijde 350 staat het volgende van Anton Ent , bij Psalm 121.

Val

*Een pad langs afgronden, zal ik het redden?
Van gedragen worden wil ik niet weten .*

*De zon steekt, in uw schaduw kan ik niet
rusten.*

*Voortdurend mist mijn voet een steunpunt,
een draagvlak, zodat ik voortdurender val
en maar val. Totdat ik sta, totdat ik zing.*

Uitgekozen door Georges

Bezoek aan de Theologische Faculteit te Heverlee



Beste lezers en lezeressen, op vrijdag 3 mei van dit jaar bezochten mijn vrouw Sandra en ik de open dag van de Evangelische Theologische Faculteit (*) te Heverlee. Zoals de naam het al zegt, kan je aan deze instelling "theologie" studeren, volgens mijn Van Dale Nieuw Nederlands Handwoordenboek is dat "godgeleerdheid, wetenschap van God en het goddelijke die steunt op de openbaring". De geschiedenis van de voorlopers van de Faculteit begint in 1919 en sedert 1975 is ze gevestigd in een v o o r m a l i g jezuitenklooster en studiecetrum aan de

Sint-Jansberg te Heverlee. Het gaat om een enorm gebouw, dat indertijd werd aangekocht "op de groei", maar dat thans eigenlijk te groot blijkt voor de 215 ingeschreven studenten en moeilijk te verwarmen (de temperatuur tijdens ons bezoek was fris). Een deel van het gebouw wordt dus verhuurd als studentenkoten. De visie van de Faculteit is om mensen toe te rusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in de wereld.

Een theologisch diploma behalen, vergt een aanzienlijke inspanning: de bacheloropleiding duurt drie jaar, wil je master worden, komt daar nog eens twee jaar bij. Een voltijdse studie duurt dus vijf jaar, maar je kan het ook halftijds doen op tien jaar. We spraken met een Nederlander die aan zijn negende jaar bezig was en die op deeltijdwerk was overgeschakeld om via afstandsonderwijs deze theologische opleiding

te kunnen volgen. Als halftijdse student hoef je maar enkele keren per jaar naar Heverlee te komen.

De open dag begon met een Engelstalige eredienst, waarna een koffiepauze volgde. Vervolgens kregen we een uitgebreide verduidelijking over alle studiemogelijkheden die de Faculteit biedt en konden we de bibliotheek bezoeken.

Hoewel de meeste studenten en docenten die we ontmoetten Nederlanders waren, is de hoofdtal op de Faculteit toch Engels. In de bacheloropleiding zijn de lessen in het Nederlands, behalve wanneer de docent deze taal niet of onvoldoende kent. De master (dit wil zeggen de twee hoogste jaren) verloopt volledig in het Engels. Hiermee toont de Faculteit duidelijk internationale en / of multiculturele ambitie. Ik kon het niet helpen, maar ik moest toch denken aan de taalstrijd die in Leuven plaatsvond in de jaren 1960 en die resulteerde in het vertrek van de Franstalige vleugel van de Katholieke Universiteit uit Leuven. Aanvankelijk doceerde men aan de Vlaamse universiteiten in het Latijn (in de middeleeuwen taal van wetenschap en kerk), in de 19e eeuw werd dat Frans (internationale taal) en vanaf 1930 werden geleidelijk de universiteiten vernederlandst. Vandaag slaat de slinger minstens gedeeltelijk weer naar een internationale taal, maar dan Engels in plaats van Frans of Latijn.

Van talen gesproken, theologiestudenten worden geacht Bijbels Hebreeuws en Grieks te leren, en dat is volgens alle studenten die we spraken het moeilijkste aan deze studie. Beide antieke talen staan ver van wat wij als Vlamingen of Nederlanders gewend zijn, vermits ze niet tot de Germaanse (zoals Nederlands, Engels en Duits) of Romaanse (zoals Frans) taalfamilie behoren.

Tijdens zo'n open dag kan je mee lessen volgen en jezelf weer heel even student wanen. We volgden een les Grieks, maar zoals te verwachten was, viel dat tegen, omdat we de basiskennis van deze taal misten.

Een andere les, over de vergelijking van oudtestamentische voorschriften met andere antieke wetten zoals de Codex Hammoerabi, konden we wel begrijpen, zij het dat de studenten hierover een boek hadden moeten lezen en schriftelijk becommentariëren. De docent was een Duitser (die goed Engels sprak), alle studenten waren Nederlanders. Het besluit was dat er sommige overeenkomsten bestonden tussen Israël en de omliggende volken, maar ook aanzienlijke verschillen.

Leuk was de les "kerkgeschiedenis van de Nederlanden". Deze ging namelijk onder meer over het ontstaan van de "Verenigde Protestantse Kerk in België", de denominatie waartoe de gemeente Mechelen-Noord behoort. Op het bord werd een foto geprojecteerd van synodevoorzitter



dominee Steven H. Fuite en vervolgens begon de docent (een Vlaming!) geduldig te vertellen hoe de geschiedenis van het reformatorische en evangelische protestantisme in België is verlopen. Wisten jullie dat de huidige "Verenigde Protestantse Kerk in België" (VPKB) in 1979 is voortgekomen uit de samensmelting van drie voorheen aparte kerkverbanden, namelijk de "Protestantse Kerk van België", de "Hervormde Kerk van België" en de "Kring van Belgische Gereformeerde Kerken"? De docent vertelde zijn hoofdzakelijk Nederlandse gehoor verder dat de VPKB in evangelische kringen dikwijls als "vrijzinnig" wordt beschouwd, maar dat dit een foute opvatting is, vermits het een kerkverband is waarin juist verschillende protestantse stromingen naast mekaar bestaan.

Op het einde van de dag hadden we toch een tikje hartzeer dat we niet net als de ingeschreven studenten de volgende maandag konden terugkomen...

Maar ach, zo bedachten we, we hebben ervan geproefd en wellicht wil God van ons dat we tot zegen zijn op een andere manier, op de plek waar Hij ons heeft gesteld.

Hugo Wilmaerts

(*) De faculteit waarover dit artikel gaat, is niet te verwarren met de "Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies", die gevestigd is in de Bollandistenstraat te Etterbeek (Brussel). Een diploma van de ETF geeft niet zonder meer toegang tot het predikantschap in de VPKB.

Noten:

Codex Hammoerabi: wetboek uit het oude Mesopotamië (= ongeveer het huidige Irak), daterend van ongeveer 1780 voor Christus

Hammoerabi: Babylonische koning die het naar hem vernoemde wetboek heeft laten opstellen

Een boom over leven

Mijn wortels zijn omgeven door een kanaal, met water van het zuiverste soort. Hoewel ik lig geveld voor dood is er één hoop: mijn wortels leven.

De gedachte hierachter is een boom op te zetten over leven vanuit het perspectief van een boom. De wortels zijn omgeven door een kanaal. Hoewel hij ligt geveld, van zijn wortels afgehouden, te wachten op de spontane dood of verbranding - wie weet door een crematorium - heeft hij één hoop: zijn wortels leven. Omdat hij wordt gevoed door water, kan er een nieuwe boom ontspruiten.

Spiritueel zou de boom een mens kunnen zijn, gevoed door zijn Schepper, de adem van zijn leven, die zijn dood nadert, maar over de dood heen gedragen mag worden naar het eeuwig leven. Je zou ook kunnen denken aan het rijtje dat voortkomt uit de afgehouden tronk van Isai.

Hoor, de boom spreekt: 'Mijn wortels zijn stevig verankerd in de grond. De omvang van mijn wortels is te vergelijken met de omvang van mijn kruin, zo heb ik mij laten vertellen door iemand die verstand van mij heeft. Ik sta hier al zo'n vijftig jaar langs een fietspad en heb in mijn leven heel wat scholieren en hondenbezitters voorbij zien gaan. Hun gebabbel klinkt nog na in mijn takken en de wind laat zo nu en dan horen wat mijn oren hebben opgevangen. Veel liefdesverdriet werd hier geuit en veel problemen werden onder mij besproken. Ik voel de tranen door de woorden heen tot in mijn wortels.

Af en toe worden er fietsen tegen mijn stam gelegd en vinden jonge mensen elkaars liefde. Dan zingt het in mij.

Ik zie ook weleens hoe mensen op het gras in de berm gaan zitten en hun handen vouwen. Wat ze zeggen, kan ik niet verstaan, maar als ze hun ogen weer opslaan, meen ik iets in hun gezichten te bespeuren waar mijn wortels van krommen - niet zoals tenen bij mensen, maar zoals het bij bomen gaat als ze iets moois zien of horen. Ik vind het jam- mer als ze weer verdergaan. De stilte die ze achterlaten, maakt me weemoedig. Lang duurt dat meestal niet, want dan vaart er een schip voorbij in het kanaal, waardoor ik weer met heel mijn wortelstelsel in de grond sta.

Het mooiste in het leven van mijn wortels zijn de stormen. Dan zetten ze zich schrap om mij voor vallen te beschermen. Na elke storm voel ik hoe ze juichen: "We hebben het weer gered!"

Coby Poelman-Duisterwinkel

Felicitatiekaartje



"Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden." (Kol 1:12-14).

Een gemeente vanaf 175!
Proficiat... en dank aan God.

Er zat onlangs een kaartje in de bus in verband met onze beide jubilea:

"Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden."
Kolossenzen 1:12-14

Een gemeente vanaf 175! Proficiat... En dank aan God!

2018: jubileum van de 'dode stenen', van het gebouw waar jullie gemeente samenkomt, een belangrijk jubileum... voor de stad Mechelen en de kunsthistorici.

2019 tenslotte, jubileum van de 'levende stenen', van de gemeente die ik via haar dominee mijn hartelijke gelukwensen en mijn beste wensen aanbied voor een nieuw traject van 175 jaar... onder de blik van onze God en verlicht door de Heilige Geest, om de weg te volgen die Jezus Christus voor ons heeft geopend.

Beste wensen allemaal!

DOMEN Françoise, Uccle.



Vaanderen
verbeelding werkt

TROUW | VERRAAD

Bijbel in Mechelen

Oecumenisch bijbelinitiatief van Mechelse kerken

VIA VIA JOKER REISSCAFE

Maandagen 7, 14 en 21 oktober 2019 van 19.45 u. tot 22.15 u.

David. Koning van Juda en Israël Bijbelgesprekken

God blijft altijd trouw aan zijn verbond.
De mens? Hij laveert tussen trouw en verraad.
Zo ook de grote koning David.
Wat kunnen wij opsteken uit deze koningsverhalen?

Toegang: € 30,00 – standaardprijs | € 24,00 – reductie
via www.vlbm.be of via greet.denholf@ccv.be



VIA VIA JOKER REISSCAFE, Zandpoortvest 50, 2800 Mechelen



Inleiders: Jelle Brouwer
Luc Devisscher
Stefan Gradi
Willem Kolpa
Steven Wierlandts

ProJOP Jongerendag

13 oktober 2019
10u-18u

DE MOL

Locatie:
Bijbelhuis Antwerpen
Lange Dijkstraat 50
2060 Antwerpen

Kosten: 20 euro
Inschrijven:
projopvpkb@gmail.com

Sp Adobe Spark



Op vrijdag 1 november 2019 is het weer zover! Ons jaarlijks zaalvoetbaltoernooi!

Een sportieve dag gevuld met plezier, samenhangigheid en gezonde competitie.

Het toernooi vindt zoals gewoonlijk plaats in de Sporthal te Edegem.

Verdere informatie volgt maar schrijf de datum alvast in je agenda.

Tot snel!

Save the date!

Een God van overvloed.



God schenkt ons veel goeds om ons te leren om Hem dankbaar te zijn en met elkaar te delen.