

P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**61<sup>ste</sup> jaargang nr. 7 - september 2017**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE93 7510 0260 2367**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.  
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

## Scheppingszondag\*

In de Bijbel wordt de natuur volledig serieus genomen. Niet als een productiefactor, waarmee de men kan doen wat hij wil. Maar in het kader van de Schepping, de voortdurende activiteit van God, de Heer, die erop is gericht om mens en wereld naar hun doel te leiden. Hoe vreemd ook die openingszin van de Naardense Bijbel in eerste instantie op ons overkomt "Sinds het begin is God Schepper - van de hemelen en de aarde" (Gen. 1:1)\*\* - ze wijst ons er terecht op, dat de Bijbel niet geschreven is als een geschiedenisboek dat ons enkel de oorsprong van alles uit de doeken wil doen, maar dat God ons daarin aanspreekt om ons de wereld om ons heen - en onze eigen plaats in dat geheel - te verklaren en ons te wijzen op Zijn plannen met ons. En in die plannen zijn ook de andere schepselen mee opgenomen. De aarde mag dan geschapen zijn om wille van de mens, dat wil niet zeggen dat de mens er heer en meester van is. Wij zijn geroepen om namens God een verantwoord beheer te voeren over al wat Hij heeft tot stand gebracht. Omdat Hij de Schepper is, en dus de hele aarde Hem toebehoort (Ps. 24:1). En omdat Zijn liefde naar àl Zijn schepselen uitgaat.

Dat betekent dat wij een dubbelrol te spelen hebben in de geschiedenis van God met de wereld. We zijn 'zonen der belofte' (Gez. 94:4 LvK) in afwachting van de grote dingen die de Heer nog voor ons in petto heeft. Maar we zijn ook Zijn vertegenwoordigers tegenover elkaar en tegenover "de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij alle leven dat rondkruipt over de aarde" (Gen. 1:28), geroepen om Zijn toekomst over allen uit te roepen en aan Zijn bedoelingen dienstbaar te zijn. En dat betekent, dat we even zorgzaam en liefdevol met de aarde omgaan als de Heer met ons omgaat, opdat ook het loflied van de vogels voor hun Schepper nooit ophoudt en zelfs de onbezielde Schepping Hem de eer bewijst - "Laat rivieren klappen in de hand, laat eensgezind bergen jubelen met hen mee! - voor het aanschijn van de Ene, want hij zal komen om te richten de aarde, hij zal de wereld in gerechtigheid richten, gemeenschappen naar ongekend recht!" (Ps. 98:8v.).

Dát perspectief mag ons handelen en denken richten, niet alleen deze dagen. We mogen verheugd uitzien naar de komst van de Heer om de Schepping te herstellen en vrede en recht op aarde te vestigen en ons in dat licht door Hem laten gebruiken als instrumenten in Zijn hand.

JHB

\* De VPKB heeft de eerste zondag van september aangeduid als 'scheppingszondag'.

\*\* Voor deze keer alle Schriftcitaten uit de Naardense Bijbel, Vught 2005.

# Kerkraad

Het verslag van onze vergadering van 6 juni, de laatste voor de vakantie, heeft u kunnen lezen in ons kerkblad Zomer uitgave, juli en augustus. De volgende vergadering is op 4 september in de kerkzaal. Als u suggesties heeft of iets wil melden of bespreken, meld dit dan aan onze predikant of aan één van de kerkraadsleden. Dit kan via mail, telefoon, mondeling of een briefje. Vol goede moed beginnen we aan een nieuw seizoen naar Kerst toe. Laten we mekaar bemoedigen en steunen in liefde voor onze Heer en Heiland Jezus Christus.

## Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2017

Dinsdag 12 en woensdag 13 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage. Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkcollecte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.



Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld.

Daarom doen we een oproep aan elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of met behulp van bijgevoegde bankoverschrijving een bedrag overmaken op de rekening van onze kerk.

# Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
03/09	Hanne	Chris
10/09	Henriëtte	Godelieve
17/09	Hermien	Aysel
24/09	Guyny	Henriëtte
01/10	Hermien	Jelle



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Verjaardagen

01	september	Younan Younan
08	september	Matheus Younan
09	september	Paul De Smet
13	september	Stefani Maghi
19	september	Gerrit Brouwer
19	september	Rita Maghi
21	september	Eddy Van der Borght
25	september	Sara Van Cammeren
25	september	Nele Van Cammeren



We wensen alle jarigen een prettige verjaardag en een gezegende tijd !

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 03 september ds. J. Brouwer <i>H. Avondmaal</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending
zondag 10 september ds. J. Brouwer <i>Startzondag met broodmaaltijd - allen welkom!</i>	organist: E. Poncin 2° collecte: Diaconie
zondag 17 september ds. M. Schippers	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kerkblad
zondag 24 september ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale Kas
zondag 01 oktober ds. J. Brouwer <i>Jumelagezondag</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Itabire

## Agenda

04 september	Kerkraad - kerkzaal 19u45
12-13 sept	Omhaling
<b>10 september</b>	<b>Startzondag met broodmaaltijd na de dienst</b>
10 september	Orgelconcert - Prot. Kerk Keizerstraat 15u
11 september	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
18 september	Bestuursraad - kerkzaal 20u
16 september	Open Deur-dag VPKB - Brogniezstraat 44, Brussel
21 september	Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
28 september	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30

## Vakantie

We waren in Frankrijk in een heel oud dorpje, een 30-tal huizen en een kerkje. Chris en ik hebben de gewoonte, waar we ook komen bezoeken we alle kerken en kerkjes. Maar dit kerkje 12de eeuw was uitzonderlijk, aan de buitenkant vrij gaaf met hier en daar een barst in de muren. Bij het binnengaan van het kerkje, je moest op zo een elektrische knop drukken (zoem) en dan ging de deur open. Aan de portaal deur hing een bordje 'betreden op eigen risico'; wat we zagen was onvoorstelbaar, heel het kerkje was binnenin ondersteund met houten balken, van op de grond tot aan het plafond, tegen de muren, om de 3 meter balken, enkelen ervan waren ook kruiselings met elkaar verbonden, waar je dan moest over stappen, er was ook een klein gedeelte afgesloten met houten platen waar op stond 'tot hier en niet verder!' Onvoorstelbaar toch? Toch worden er nog erediensten in gegeven aan een handje vol ouderen van het dorp!



Onze laatste etappe was Reims, wat een verschil van pracht en praal in de Kathedraal van Reims. Daar liepen tijdens de misviering de massa's bezoekers/toeristen gewoon langs de zijgangen in de kerk verder om de tentoongestelde beelden en de mooie glasramen en informatie borden over de restauratie van de kerk te bewonderen. Kan het eigenlijk onverschilliger? Even buiten de stadskern van Reims heb je ook de Basiliek Saint Remy, eveneens een pracht van een kerk, groots, rustig en stil. Deze basiliek trekt ten onrechte minder bezoekers, maar is een echte oase in deze drukke stad.

*Georges*

## Tekenen aan de hemel

Tijdens onze vakantie neem ik de tijd om allerhande lectuur te lezen. In het zoeklicht jaargang 93 n° 10 – las ik het volgende.

De vraag: in september (de 23ste) verschijnt er een sterrenbeeld aan de hemel dat lijkt op het teken dat in Openbaring 12 vers 1 beschreven wordt. Kunt u ons iets meer vertellen over deze gebeurtenis?



Antwoord, door ds. Theo Niemeijer: "Het gaat hier om een zeer bijzonder natuurverschijnsel dat de gemoederen de laatste tijd behoorlijk bezig houdt. In Openbaring 12: 1 en 2 lezen we over een groot teken in de hemel: 'Een vrouw, met de zon bekleed en de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.' We lezen verderop 'dat ze zwanger was en een zoon baarde, Die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf'. Dit teken, in openbaring beschreven, zou precies op 23 september 2017, de eerste dag na het Joodse Nieuwjaar ('de dag van de bazuin'), aan de hemel verschijnen. Astronomen hebben uitgerekend dat op deze datum het sterrenbeeld van Virgo (de Maagd) aan de hemel te zien is met aan haar voeten de positie van de maan en aan haar rechterzijde geflankeerd door de zon. Rond haar hoofd zijn de negen sterren van het andere sterrenbeeld Leo (De Leeuw) te zien, maar dit keer aangevuld door de drie planeten: Venus, Mars en Mercurius. Het gaat hier om een uniek sterrenbeeld dat op 23 september aan de hemel te zien is. Precies op deze datum bevindt zich de planeet Jupiter op de plaats waar de schoot van de maagd zich bevindt. De planeet Jupiter wordt door het Joodse volk gezien als de ster van de Messias. Onmiskenbaar zullen we dus op 23 september het teken van Openbaring 12: 1 in de sterrenhemel te zien krijgen. De vraag blijft, wat moeten we met deze gegevens? Betekent dit dat we op deze datum de opname van de gemeente dienen te verwachten? Of spreekt dit teken ons van het feit dat we op dat moment midden in de Grote Verdrukking beland zijn? U begrijpt wel



dat de gebeurtenis die op 23 september plaats zal vinden de tongen los heeft gemaakt! Laat het duidelijk zijn, dat het hier niet om een verzinsel gaat! Astronomen hebben dit allemaal uiterst nauwkeurig berekend en het zal werkelijk plaats vinden. We hebben nog vers in ons geheugen staan dat we in 2014 (15/4 en 8/10) en in 2015 (4/4 en 28/9) vier keer met een bloedmaan te maken gehad hebben. Volgens de NASA een uniek verschijnsel dat zich nooit meer zal herhalen, temeer omdat deze bloedmanen telkens te zien waren tijdens het Pascha en het Loofhuttenfeest. "Toevallig" kunnen we dan opmerken, maar dit soort verschijnselen kunnen ons ook bepalen bij de spoedige komst van de Here Jezus. Lezen we niet in Genesis 1: 14 dat de lichtdragers geschapen werden 'tot aanwijzing van de vaste tijden, dagen en jaren.' De Bijbel vertelt ons dat bij de geboorte van de Here Jezus ook een ster verscheen. Dit natuurverschijnsel werd door de wijzen uit het Oosten opgemerkt, waarop ze op zoek gingen naar de 'Koning van Israël'. De wederkomst van de Here Jezus wordt ook beschreven als het verschijnen van de blinkende Morgenster. Voor de eindtijd worden we er op gewezen dat er tekenen in de hemel te zien zijn. Zijn dit de tekenen waar we moeten op letten? In ieder geval gaat het hier om verschijnselen die ons wakker moeten houden en opnieuw bepalen bij de spoedige komst van de Here Jezus. Het lijkt mij te ver gaan om op grond van dit unieke verschijnsel te beweren dat op 23 september de Here Jezus zal komen. De opname van de gemeente verwacht ik niet op 23 september, maar vandaag. Paulus verwachtte deze opname al in zijn leven. Ik hoop dat de 'overspannen verwachting' bij velen niet in een deceptie uit zal monden! De Bijbel roept ons op om nuchter te blijven! In al mijn nuchterheid denk ik dan aan het feit dat het hier nog maar om één van de twee tekenen uit Openbaring 12 gaat. Bij het andere teken gaat het om een draak met zeven koppen en tien horens, die in ditzelfde gedeelte van Openbaring 12 beschreven wordt. Over dit teken wordt niets gezegd en het zal op 23 september ook niet aan de hemel verschijnen! Laten we dus voorzichtig zijn en niet al te snel conclusies trekken! De Bijbel leert ons dat zijn komst niet te berekenen valt. Laten we dus elk moment waakzaam zijn en Hem verwachten. We worden opgeroepen om Hem te blijven verwachten, niet alleen op 23 september, maar ook vandaag en zo de Here vertoeft te komen, ook na de genoemde datum!"

*Georges*

## Israël, de droom van Theodor Herzl

Beste lezers en lezeressen, deze zomer bezochten mijn vrouw Sandra en ikzelf samen met onze kinderen Miranda en Luther een land waar iedere christen wel een zekere affiniteit mee heeft, namelijk Israël.

Israël is uniek in de wereld in die zin dat het als enigste land een joodse meerderheid heeft (74,8 % in 2016). Zo'n 20 % van de bevolking is Arabisch (hoofdzakelijk moslims, met minderheden van christenen en droezen). De joden hadden eeuwenlang verstrooid geleefd tussen andere volken, maar altijd was het verlangen blijven bestaan van een terugkeer naar het land van hun voorvaders, Eretz Israël. Doorheen de geschiedenis hadden er ook altijd kleine groepjes joden gewoond.



In de 19e en vroege 20e eeuw vonden in het Russische Rijk meerdere "pogroms" plaats, rellen waarbij joodse eigendommen werden vernield en joden afgeslacht. Vanaf 1881 begonnen meer en meer joden daarom naar Palestina te emigreren, dat toen deel was van het Ottomaanse Rijk. In 1896 publiceerde de seculier joodse Oostenrijks-Hongaarse journalist Theodor Herzl (1860-1904) een pamflet getiteld "Der Judenstaat", waarin hij stelde dat de joden een volk waren zonder land en dat een eigen joodse staat nodig was, liefst in Palestina, om te voorkomen dat de joden nog ooit afgeslacht zouden kunnen worden. Daarmee was het politieke zionisme geboren, dat dus niet meer ijverde voor louter een terugkeer van de joden naar hun historische thuisland, maar eveneens voor een eigen soevereine joodse staat. In 1902 verscheen van Theodor Herzl nog een roman getiteld "Altneuland" (oud nieuw land), waarin hij beschrijft hoe de toekomstige joodse staat er zou moeten uitzien: een soort utopische liberaal-egalitaire ideaalstaat, lijkend op een moderne verzorgingsstaat. Opmerkelijk, in Altneuland zouden de Arabieren volledige burgerrechten hebben en mee profiteren

van de verwezenlijkingen van de joden. Nahum Sokolow (1859-1936) vertaalde Herzls roman naar het Hebreeuws, maar gaf het boek de nieuwe titel "Tel Aviv", wat je als "oude lenteheuvel" kan vertalen. Meteen weten jullie waar de gelijknamige stad (officieel gesticht in 1909) haar naam vandaan haalt.

In een veldtocht die van 1915 tot 1918 duurde, veroverden de Britten Palestina, waar de joden toen ongeveer 11 % van de bevolking vormden en Arabische christenen 9,5 %, de rest waren moslims. In een brief gedateerd 2 november 1917 beloofde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour een "joods nationaal tehuis" in Palestina. In de jaren 1920 immigreerden 100.000 joden en in de jaren 1930, vooral na de opkomst van de nazi's, nog eens 250.000, zodat in 1945 het percentage joden in Palestina 33 % bedroeg. Vooral kibboetsen (collectieve boerderijen) speelden in de vroege jaren een grote rol. Dorpen en steden ontstonden, moerassen werden drooggelegd en woestijnen bevoeid. Het land droeg vrucht en zo werd Theodor Herzls mooie droom geleidelijk waar. Maar niet helemaal, want Palestina was geen land zonder volk geweest dat ijdel lag te wachten op de komst van een volk zonder land. Reeds op het einde van de 19e eeuw waren er protesten tegen de verkoop van grond aan joden en nadat er onder het Britse mandaat meermaals strubbelingen waren geweest, woedde van 1936 tot 1939 een Arabische opstand tegen de Britten en de joden. Israël werd uiteindelijk geboren in een orgie van geweld, waarbij de Britten de controle over de gebeurtenissen totaal kwijt raakten. In 1947 brak een burgeroorlog uit die als gevolg had dat de Arabisch Palestijnse economie ineenstortte. Nadat op 14 mei 1948 David Ben-Goerion als hoofd van de Wereld Zionistische Organisatie de onafhankelijkheid had uitgeroepen van de joodse en democratische staat Israël, werd die meteen aangevallen door troepen uit de Arabische buurlanden, die deze ontwikkeling in de kiem wilden smoren. De burgeroorlog en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog dreven 700.000 Arabische inwoners van het huidige Israël op de vlucht, al of niet opzettelijk bedoeld en bevorderd door zionistische milities. Na de onafhankelijkheid was er een massale toestroom van holocaust-overlevenden en joden uit moslimlanden, in de jaren 1980 immigreerden Ethiopische joden en vervolgens tussen 1990 en 1994

joden uit de voormalige Sovjet-Unie. Israël voerde nog verscheidene oorlogen met zijn burens, waarvan de zesdaagse oorlog misschien de belangrijkste was omdat toen, in 1967, de Israëlische strijdkrachten heel Palestina veroverden tot aan de Jordaan. Zo ontstond het probleem van wat nu in de rest van de wereld bekend staat als "de bezette Palestijnse gebieden". Dit probleem zal moeilijk op te lossen zijn, want intussen hebben Israëlische kolonisten overal in die gebieden joodse nederzettingen gesticht, zodat vandaag het gebied tussen de Jordaan en de grens van voor 1967 een lappendeken is van Arabische steden en nieuwe joodse dorpjes, met om veiligheidsredenen wegen om Arabische bevolkingsconcentraties heen en controleposten van het Israëlische leger. De Arabische steden in de "bezette gebieden" worden bestuurd door een half onafhankelijke "Palestijnse Autoriteit" en Israëlische staatsburgers mogen er niet komen, opnieuw om veiligheidsredenen. Overigens bestaan ook binnen het eigenlijke Israël steden en dorpen met Arabische meerderheden zoals Nazareth (100 % Arabisch) of minderheden (zoals Jaffa of Haifa). Binnen de "Arabische sector" moeten de droezen (zo'n 135.000 personen) apart worden genoemd. Het droezengelooft is een middeleeuwse afsplitsing van de islam en de aanhangers ervan worden niet als moslims beschouwd. De Israëlische droezengemeenschap heeft zich vierkant achter de staat Israël geschaard en droezenjongeren doen bijgevolg legerdienst (\*). Voor joodse mannen en vrouwen is minimaal twee jaar legerdienst verplicht, voor Arabieren is dit facultatief. Buiten de droezen gaan slechts weinig Arabieren bij het leger.

Wie Israël bezoekt, kan niet anders dan besluiten dat de joodse staat een succes is geworden, zij het overschaduwd door het onopgeloste "Palestijnse" probleem. Israël is een hypermodern land met in 2007 meer dan 7 miljoen inwoners, waar alles even goed functioneert als eender



waar in Europa: stromend water, elektriciteit, goed onderhouden wegen, een landbouw die floreert, noem maar op. Bovendien is Israël een rechtsstaat, in tegenstelling tot de meeste Arabische of islamitische landen. Zo bijvoorbeeld werd ex-president Moshe Katsav in de gevangenis opgesloten wegens verkrachting van een medewerkster. Ook ex-premier Ehud Olmert spendeerde tijd in de nor, hij zou zich hebben laten omkopen. Iedereen gelijk voor de wet! Israël waarborgt zijn inwoners vrijheid van religie en het land is bezaaid met niet alleen synagogen, maar ook moskeeën en kerken. Orthodoxe joden zijn zo'n 15 % van de totale joodse bevolking, maar niemand wordt verplicht tot hun levenswijze. Terwijl in joods Jeruzalem op vrijdagavond alles dicht gaat, begint dan in Jaffa en Tel Aviv het bruisende nachtleven. Israël is dus een vrij land dat in alles kan wedijveren met Europa of Noord-Amerika. Toegegeven, het is niet de utopische ideaalstaat geworden waarvan de visionair Theodor Herzl droomde. Zoals altijd in de menselijke geschiedenis is de idealistische droom op de weerbarstige werkelijkheid gebotst. Maar misschien kan Israël met zijn democratie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, religieuze vrijheid en rechtsstaat toch nog uitgroeien tot een licht voor de omliggende volken. Theodor Herzl stierf in 1904 en zag zelf dus nooit zijn "jodenstaat" ontstaan. Maar hij was ervan overtuigd geweest dat de verwezenlijkingen van "een nieuwe generatie joden" heel de mensheid zouden ten goede komen. Laat ons bidden dat ook dat deel van zijn droom waar mag worden.

(\* ) de legerdienst is 2 jaar voor vrouwen, voor mannen 2 jaar en 8 maanden; orthodox-joodse Thora-studenten zijn vrijgesteld

Hugo Wilmaerts

## PSALMEN EN WIJSHEID

DRIE OECUMENISCHE BIJBELSE LEESAVONDEN ingeleid door sprekers vanuit verschillende Mechelse christelijke kerken: **Jelle Brouwer, Stefaan Callebaut, Luc Devisscher, Stefan Gradl, Gilbert Snuwaert en Ann Van Steenweghen**. Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

maandagen 9, 16 en 23 oktober 2017 (19:45-22:15)

De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen

per avond € 8.00 via [www.vlbn.be](http://www.vlbn.be) / € 10.00 ter plaatse

## Open Deuren

### ***Huis van het Protestantisme open voor iedereen*** **zaterdag 16 september 2017**

Waarde Zusters en Broeders,

Dit jaar willen het personeel van het Huis van het Protestantisme en ikzelf graag open-deur-dagen voor de Kerk organiseren. De Franstalige districten kwamen op bezoek op zaterdag 11 maart jl. Nederlandstalige protestanten en andere geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 16 september 2017.

We beginnen de dag met een kopje koffie of thee, waarna u in groepjes de verschillende diensten van het gebouw bezoekt en het personeel uw vragen graag zal beantwoorden. Na deze rondleiding bestaat de mogelijkheid, aan één à twee workshops in de voormiddag en één activiteit in de namiddag deel te nemen. We verzoeken op voorhand uw keuze te maken, zodat we ongeveer weten hoeveel personen zich ingeschreven hebben (zie programma hieronder).

Over de middag wordt u een bescheiden lunch aangeboden.

#### *Programma*

09:15 - 10:15	Onthaal (1 <sup>ste</sup> verdieping, zaal 111)
10:30 - 12:55	Rondleiding en workshops (waaruit u er twee kunt kiezen) : <i>Financieel beleid van de VPKB</i> <i>Communicatiedienst van de VPKB</i> <i>Beheer en Beleid van de VPKB</i>
13:00 - 14:00	Lunch
14:00 - 15:30	Twee activiteiten (waaruit u er één kunt kiezen) : <i>Wandeling door Anderlecht (met gediplomeerde gids)</i> <i>De parels van de archieven van de VPKB (o.l.v. 2 historici-archivarissen)</i>
15:30 - 16:00	Sluiting met koffie of thee (1 <sup>ste</sup> verdieping, zaal 111)

We kijken uit naar uw bezoek. Schrijf graag **uiterlijk 4 september a.s.** in via bijgaand inschrijvingsformulier.

Namens de Synodale Raad,  
Met hartelijke groet,



Ds. Steven H. Fuite,  
Voorzitter.

## Inschrijvingsformulier

Naam .....

Voornaam .....

Plaatselijke gemeente .....



Mijn keuze (2 !) uit de 3 workshops in de voormiddag :

- Financieel beleid van de VPKB door F. Dehousse, centraal penningmeester  
X. Moser, dienst Boekhouding  
M. Tshilemb, dienst Boekhouding
- Communicatiedienst van de VPKB door M. Knetemann, verantwoordelijke Communicatie
- Beheer en Beleid van de VPKB door ds. S. Fuite, voorzitter Synodale Raad

Mijn keuze (1 !) uit de 2 activiteiten in de namiddag :

- Wandeling door Anderlecht met een gediplomeerde gids
- De parels van de archieven van de VPKB door A. Hendrick, historicus-archivaris  
J.-L. Moreau, historicus-archivaris

-----  
Schrijf graag **uiterlijk 4 september a.s.** in op volgend adres :

**comm@protestant.link**

of

**VPKB Open Deuren  
Huis van het Protestantisme  
Brogniezstraat 44  
1070 Brussel**

---

## Startzondag

Op zondag 10 september staan we er samen bij stil dat alle kerkelijke activiteiten na de zomer weer beginnen. Traditiegetrouw doen we dat door middel van een gezamenlijke maaltijd, na afloop van de kerkdienst.

## Orgelconcert

Eveneens op zondag 10 september vindt een orgelconcert plaats in het kader van de Open Monumentendag. In verband met het Reformatie-jubileum is ervoor gekozen om speciaal aandacht te geven aan de muziek van Luther. Een echte aanrader!

# Het Paradijs.



God gaf de aarde aan de mens om erop te passen en ervoor te zorgen.