

P 902041



PB-PP | B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**61<sup>ste</sup> jaargang nr. 5 - juni 2017**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

**Website:** [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

**Kerkgebouw en  
Secretariaat:** Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

**Predikant:** ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen      ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat



## Van God op het Pinksterfeest

Die licht geeft aan het oog,  
het oor gehoorzaamheid,  
neerdalend van omhoog  
de voeten voorwaarts leidt,

die adem aan de borst,  
taal aan de lippen leent,  
die water uit de rots  
en vuur slaat uit de steen,

die vliegt gelijk de wind,  
wie weet waarheen hij gaat,  
en door een wiegekind  
de vijand wederstaat,

die als een stormvlaag woedt  
en als een vlam verzengt,  
die als een vogel broedt,  
de kiem tot leven brengt,

die God het spoor bereidt,  
der mensen laatste hoop:  
de Tegenwoordigheid  
in avondmaal en doop,

die Christus heeft gekroond  
en dreef in de woestijn  
om waar de ongeest woont  
een en al Geest te zijn,

die aan het offer kracht,  
de liefde leven geeft,  
die Jezus in de nacht  
overgegeven heeft,

die Adam in de hof  
heeft Eva toevertrouwd,  
die geeft aan het geloof  
dat het de Heer aanschouwt,

het is en altijd weer  
zal zijn dezelfde Geest  
die leeft en die regeert:  
God op het Pinksterfeest

*Willem Barnard*

# Kerkraad

We openden de vergadering van 3 mei met het lezen uit de brief van 1 Petrus 2: 4 – 25. Na het gebed begonnen we eraan. We keurden de notulen van de vorige vergadering 3 mei goed. We legden de agendapunten vast na toevoeging van 2 extra punten.

We evalueerden de erediensten van 14 april Goede Vrijdag, 16 april Pasen, 23 april en zondag 30 april, een bijzondere dienst waarin we het kindje van Bart en Zarife mochten dopen, diensten die allemaal werden voortgegaan door onze predikant.

We overliepen de correspondentie, in- en uitgaande. De themata begonnen we met de evaluatie van de verkiezingen van de beheerraad, we zijn dankbaar dat we op de leden van deze raad kunnen rekenen. We spraken ook even over de komende kerkraadsverkiezingen van 21 mei. De lijst van de stemgerechtigde leden werd opgehangen in de kerkzaal. Wat de organisten betreft zijn er kleine wijzigingen in de speelbeurten, maar dat komt wel goed.

Vluchtelingen, dat is een onderwerp dat op elke kerkraadsvergadering aan bod komt, er is altijd wel iets dat onze aandacht trekt. Telkens zijn er toch kleine groepen christenen die de oversteek met behulp van de overheid mogen maken. Er circuleren lijsten met namen van christenen die dan voorrang zouden krijgen. We vragen ons af hoe dit gebeurt. Via politiek of katholieke druk? Er wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan hoe bepaalde mensen dan weer tot hier zijn geraakt.

We vernemen van enkele ouderen dat ze meer bezoek willen krijgen van een kerkraadslid, predikant of iemand uit de gemeente. We overlopen de diverse lijsten, Rina vraagt om geschrapt te worden van de Lector lijst, dit om gezondheidsredenen. We hadden het over de Hervorming 500 jaar Luther, we hopen samen met de Zandpoortkerk - we hebben hier al samen over vergaderd - iets moois van te maken. We hopen ook een Orgelconcert te organiseren met Luther Liederen. Op 29 oktober hebben we ook de gezamenlijke Hervormingsdienst bij ons in de Kerk. Over al deze dingen hoort en leest u later nog hoe we dit zullen doen.

We overliepen het Jaarplan 2017, voor juli zijn er nog altijd 2 zondagen die we niet krijgen ingevuld, we doen nog een ultieme poging om dit toch nog rond te krijgen, zoniet moeten we alternatieven zoeken. We hadden het over de startzondag die we willen houden op 10 september. Ook de monumenten zondag valt op 10 september, hier brengen we naar jaarlijkse gewoonte een orgelconcert. Bij de verslagen werd onze aandacht nog gevestigd op de Algemene Kerkvergadering op 25 mei. Ook op de komende Synode vergadering 6 mei. De open kerkdagen die

doorgaan op zaterdag 3 en zondag 4 juni, ook dit jaar doen we weer mee.

We eindigden de vergadering met een bede uit het liedboek. De volgende vergadering voorzien we, uitzonderlijk omdat het op 5 juni Pinkstermaandag is, op dinsdag 6 juni om 19.45 uur in de kerkzaal. Heeft u iets te melden of een suggestie, geef ons dan een seintje !

## Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Kerkenraadsverkiezingen

Op zondag 21 mei is Georgette Saliba e. Younan met algemene stemmen herkozen als ouderling. Haar herbevestiging is voorzien op Pinksterzondag 4 juni.

## Verjaardagen

05 juni	Sali Younan
12 juni	Fahmi Maghi
12 juni	Nathalia Nafarin
15 juni	Jozef Uytgeerts
16 juni	Maria Camps wwe. Van Rooyen
17 juni	Lutgarde Van Goethem wwe. Denivelle.
17 juni	Marie Louise Poedts wwe. Kockelkoren.
19 juni	Pieterrella van Leeuwen e. ter Haar
20 juni	Louis Van Cammeren
28 juni	Paul Cornelis.
28 juni	Hugo Wilmaerts.



Al deze jarigen wensen we een gelukkige maar bovenal een Gezegende verjaardag !

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 04 juni                      organist: E. Poncin  
ds. J. Brouwer                      2° collecte: Synodale kas  
*Pinksterzondag, H. Avondmaal, herbevestiging ambtsdrager*

zondag 11 juni                      organist: E. Poncin  
ds. G. Snauwaert                      2° collecte: Kerkblad

vrijdag 18 juni                      organist: P. Oerlemans  
ds. E. van der Linden                      2° collecte: Gemeenteleven

zondag 25 juni                      organist: P. Oerlemans  
ds. J. Brouwer                      2° collecte: Orgelfonds

zondag 02 juli                      organist:  
ds. J. Brouwer                      2° collecte: Zending

## Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
04/06	Guyny	Chris
11/06	Hermien	Aysel
18/06	Hanne	Godelieve
25/06	Wibe	Henriëtte
02/07	Guyny	Jelle



*Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.*

## Agenda

29 mei	Bijbelavond - kerkzaal 20u
03 en 04 juni	Open Kerkendagen
06 juni	Kerkraad - kerkzaal 19u45
22 juni	Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
29 juni	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30

# De hogepriester

Na de uittocht uit Egypte trekt Mozes en het volk Israël door de woestijn naar Kanaän, het beloofde land.

Op de berg Sinaï krijgt Mozes niet alleen de tien geboden, maar krijgt hij ook de opdracht de tabernakel te bouwen.

God wilde te midden van zijn volk wonen. Dit huis van goud en gordijnen laat de glorie van de hemel zien.

Alle rijkdom en heerlijkheid wordt zichtbaar in de Zoon van God, de Here Jezus.

Alles wat in de tabernakel staat vertelt dan ook over de Here.

Om de dienst in de tabernakel te vervullen werden er priesters en één hogepriester aangesteld. De hogepriester is het beeld van DE HOGEPRIESTER: de Here Jezus

In de tabernakel en kledij van de hogepriester worden er vier kleuren gebruikt en ook deze hebben een betekenis.

- rood: was zeer kostbaar en komt alleen voor in verband met Israël. Als Koning van Israël zal Jezus koninklijke heerlijkheid bezitten. Zijn koningschap is het onderwerp van het evangelie van Mattheüs.

-wit: is het kleur van reinheid en gerechtigheid. In het evangelie van Marcus wordt Jezus beschreven als de volmaakte mens, vol van gerechtigheid.

-purper: is de kleur van koningen en rijken. Deze kleur komt in de bijbel vrijwel alleen voor buiten Israël. Het wordt verbonden met Jezus als Zoon des Mensen.

-blauw: het hemelsblauw. Jezus komt uit de hemel, zo wordt hij ook genoemd, "De Here uit de hemel." Zo leren we Jezus kennen in het Johannesevangelie.

Zijn kledij bestond uit:

-een witte linnen broek en een wit linnen onderkleed

-een blauw bovenkleed

-de efod: prachtig geborduurd in de vier kleuren en bezet met allerlei edelstenen. Het borstschild bevat twaalf edelstenen en op de schouder zijn er twee stenen.

-de hoed of tulband met een gouden plaat, daarin gegraveerd "Heiligen Here."



Wat betekent dit nu?

Op de schouderstenen wordt op elke steen de namen van zes stammen van Israël gegraveerd.

Zo draagt de hogepriester het volk op zijn schouders.

Zoals de goede Herder het lam op zijn schouders droeg, zo draagt de Here Jezus zijn gemeente, allen die Hem toebehoren op zijn schouders.

Het borstschild: Aan de voorkant zien we twaalf verschillende edelstenen en telkens is er één naam in gegraveerd: de twaalf stammen van Israël. Zo is naam van elke gelovige in de hemel bekend. Hij draagt ze op zijn liefhebbend hart.

Deze kledij draagt de hogepriester als een sieraad.

Maar beseffen we dat dit sieraad bestaat uit edelstenen waarin onze namen zijn gegraveerd? Schitteren wij voor Hem?

Op de achterzijde van dit borstschild zijn twee stenen verborgen: de Urim en de Tummim, deze namen betekenen Lichte en Volmaaktheden.

Wanneer iemand een belangrijke beslissing moest nemen en niet duidelijk Gods wil wist, ging hij naar de hogepriester.

Deze raadpleegde deze stenen, ( we zouden ook kunnen zeggen orakelstenen ) zo kon hij zeggen wat Gods wil was.

De taak van de hogepriester:

Op grote verzoendag of Jom Kippoer bracht hij verzoening voor zichzelf, zijn familie en voor het volk.

Het bloed van de offers sprenkelde hij het op verzoendeksel en voor de



ark van het verbond in het Heilige der Heilige.

Daarna zegende hij het volk.

In Hebreëën 8 tot 10 lezen we dat de Here Jezus onze Hogepriester is. Hij moest voor zichzelf geen offer brengen omdat Hij zonder zonde was. Hij heeft zichzelf geofferd en is met zijn bloed het hemels heiligdom binnengegaan.

Daar zit Hij aan de rechterhand van God waar Hij voor ons bidt en pleit.

De Here Jezus heeft met één offer – Zichzelf – voor altijd verzoening gebracht.

Zo kon Hij aan het kruis op Golgotha roepen: "Het is volbracht."

N.L.

## Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2017

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppenstelsel financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 13 of woensdag 14 juni 2017 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppenstelsel of (bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 2 van dit kerkblad De Brug).

## Wat Amerika zo groots maakt

Beste lezers en lezeressen, vandaag is New York het decor voor ons verhaal.

Vermoeid rustte Donald in de lobby van het Verenigde Naties-gebouw op een zitbank. Hij had sedert enkele maanden een nieuwe baan met veel verantwoordelijkheid, die van hem heel wat meer energie vergde dan hij had verwacht. En daar bovenop waren er dan nog mensen die niet liever deden dan hem te dwarsbomen. Zo oneerlijk!

Een besnorde man die zich voorstelde als Redjep Tayyip, of Redjie voor de vrienden, kwam bij Donald zitten. Al gauw raakte Donald met hem in gesprek. Een derde man voegde zich wat later bij hen. Hij was

gehuld in een lang gewaad en had een donkere bril op, eerst dacht Donald dat het iemand van de Ku Klux Klan was, maar hij droeg geen punthoed. Het was een zekere koning Saoed, een vriend van Redjie. Koning Saoed haalde regelmatig een fles vanonder zijn kleren, waar hij dan een teug van dronk om ze daarna weer snel weg te moffelen. "Hoestmedicijn", zo zei hij.



Redjie bleek president te zijn van een belangrijk land in het Midden-Oosten. "Nou, dat treft", zei Donald, "zelf ben ik de nieuwe president van de Verenigde Staten, we zijn dus collega's".

Donald vertelde hoe hij reeds als kleine jongen graag presidentje had gespeeld, en hoe zijn verkiezingsoverwinning op 8 november 2016 als een waar geworden droom aanvoelde. Toch had hij ook ergernissen, zoals bijvoorbeeld de journalisten van de New York Times en de Washington Post, de meest oneerlijke mensen op aarde. Niks dan nepnieuws stond er in die snertkranten! Donald kon geen presidentieel decreet ondertekenen, of in hun artikels braken de journalisten het af nog voor de inkt ervan tijd had om op te drogen. Dit begreep Redjie niet zo goed. "Maar Donald", zo vroeg hij, "waarom nationaliseer je die kranten dan niet? Je kunt dan die snertschrijvelaars ontslaan en vervangen door volgzame lakeien die exact schrijven wat jij graag leest. Of je beschuldigt ze van smaad aan de president en laat ze opsluiten. Waarom heb je trouwens Hillary niet laten opsluiten?" Donald antwoordde dat dit volgens de Amerikaanse wetten niet kon, maar dat overtuigde zijn nieuwe vriend niet. "Dan schrijf je toch gewoon nieuwe wetten", zo gromde hij onbegrijpend. "Je bent toch de president, waarom kan je niet gewoon je zin doen?" Koning Saoed volgde het gesprek maar half en nam nog een slok van zijn hoestmedicijn. Donald had vaag de indruk dat hij dit soort fles van ergens kende, maar vergat ernaar te vragen. In de plaats daarvan ging hij door met het uiten van zijn frustraties, blij dat hij bij Redjie een luisterend oor had gevonden.

"Zelfs de rechters saboteren mij", zo klaagde hij. "Wist je dat ik een bevel had uitgevaardigd om de inwoners van een aantal landen de toegang tot de Verenigde Staten te onttrekken, en dat een prutsrechtje dat bevel zomaar heeft vernietigd? Zo oneerlijk!" Nu

begreep Redjie er helemaal niks meer van. "Maar Donald!," zo riep hij uit, "benoem dan toch andere rechters! Wat ben jij voor een sissie!" Geduldig verduidelijkte Donald dat in Amerika scheiding van machten bestond, dat de president, het congres en de rechters onafhankelijk van mekaar opereerden en dat zo een systeem bestond van gewicht en tegenwicht, dat belette dat de machtsbalans teveel naar de ene of andere kant zou doorslaan. Over die scheiding was Redjie enthousiast: "Ben ik helemaal voor", zo zei hij, "ik laat nooit rechters en parlementsleden opsluiten in dezelfde cel. Daar komen alleen maar samenzweringen van". Koning Saoed nipte onopvallend van zijn hoestmedicijn.

Donald vertelde verder dat zelfs in zijn eigen Republikeinse Partij niet iedereen hem blindelings wilde volgen. "Kijk", zo zei hij, "ik had mijn kiezers beloofd de betaalbare zorgwet van mijn voorganger Barack Obama te herroepen en ik had zelfs een prachtige nieuwe wet klaar op papier, ze moest alleen nog gestemd worden. Maar die lafaards in het Congres hebben de betaalbare zorgwet niet durven herroepen uit schrik voor hun kiezers. Zo oneerlijk!" Opnieuw schudde Redjie onbegrijpend het hoofd. "Hoe kunnen mensen uit je eigen partij hun president tegenspreken? Dat is toch respectloos? Waarom klaag je dit soort janhagel niet aan?" Donald gaf zijn pogingen op om aan Redjie de Amerikaanse scheiding van machten uit te leggen en rolde vermoeid met zijn ogen. Koning Saoed nipte onopvallend van zijn hoestmedicijn.

"Tijd voor een verzetje", zei Redjie, die Donalds gezeur een beetje beu was. "Zien jullie die man daar verderop bij die zuil? Kijk nu goed." Redjie trok zijn rechterschoen uit en gooide die van meters ver in het gezicht van de Nederlandse minister-president Mark Rutte, die achterover op een laag glazen tafelblad viel dat in duizend stukken vloog. "Vooruit Mehmet", beval Redjie zijn lijfwacht, "ga die vent aanklagen wegens vernieling van VN-eigendom. Zijn DNA zit overal op dat tafeltje, er is dus meer dan genoeg belastend bewijsmateriaal". "Waauw Redjie", riep Donald vol bewondering, "wat een gooi. Om iemand van op zo'n afstand neer te leggen, gebruiken wij Amerikanen een pistool!" Glimmend van trots maakte Redjie aanstalten om zijn kunstje nog eens te herhalen, terwijl de medische ploeg Mark Rutte afvoerde naar het ziekenhuis. Hij trok ook zijn linkerschoen uit, wachtend op de volgende persoon die in zijn gezichtsveld zou verschijnen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel snelde haastig voorbij. "Pech, 't is een vrouw", zei Redjie en hij trok zijn schoen weer aan. "Hoewel", zo voegde hij eraan toe, "die speklap zou een prachtig doelwit zijn geweest. Wat doet dat mens hier trouwens? Zou ze niet beter thuis in de keuken bij haar potten en pannen blijven? Hier stelt ze alleen maar vervelende vragen, zoals alle Europeanen, over

mensenrechten en zo. Of over godsdienstvrijheid en dat soort onnozelheden". Donald zei trots dat in de Verenigde Staten absolute godsdienstvrijheid heerste, dank zij de scheiding tussen kerk en staat. "Bij ons is de scheiding tussen kerk en staat ook absoluut", zei koning Saoed terwijl hij aan zijn hoestmedicijn nipte, "wij hebben namelijk al veertien eeuwen geleden de kerk buiten de wet gesteld. En we waarborgen aan elkeen die ons grondgebied betreedt het recht zich te bekeren tot mijn geloof. We maken daarbij geen onderscheid tussen joden, christenen, boeddhisten, atheïsten of wie dan ook. Iedereen gelijk voor de wet!" Voor Europeanen koesterde de koning slechts diepe minachting: "Zo geldzuchtig. Ze zouden ons als dat opbrengt zelfs het touw verkopen waarmee we hun achteraf gaan ophangen".

's Avonds trok Donald naar zijn plek in de Trump Toren. Hij nam de lift naar boven en trof zijn vrouw Melania in de keuken. Ze had net hun zoon Barron naar bed gestuurd na het avondgebed en was bezig koekjes aan het bakken voor het weeshuis om de hoek. "Mijn lieve engel", zei Donald nadat hij zijn vrouw teder in de nek had gekust, "moet je horen wat een fantastische kerels ik vandaag heb ontmoet bij de Verenigde Naties". Hij opende de kast en dronk een slok Jack Daniels. Het gevoel be kroop hem dat hij die fles eerder op de dag al ergens had gezien, heel eigenaardig. En hij vertelde over al de mogelijkheden die Redjie had om als president krachtadig te regeren, terwijl hij, Donald, zichzelf voelde als een gewicht afgeremd door teveel tegenwichten. Hoe frustrerend! Zo oneerlijk!

"Wel lieve Donald", antwoordde Melania, "ik heb in mijn kindertijd in Slovenië het communisme nog meegemaakt. Weet je, als ik daaruit één ding heb geleerd is het dit: die gewichten en tegenwichten waar jij over klaagt, net dat is wat Amerika zo groots maakt".

*Hugo Wilmaerts*

## Uit Synodaal Nieuws

### **Protestant.link**

Onze nieuwe website krijgt meer en meer vorm. Wilt u nog eens duidelijk aangeven in uw kerkbladen dat voor de interne informatie men per landstaal bovenin de site op de kleuren van de Belgische vlag dient te "klikken"?

Er kan ook direct in de browser de afkorting van de landstaal worden ingetikt.

nl.protestant.link - voor de nederlandstalige inhoud inclusief de digitale Kerkmozaïek

fr.protestant.link - voor de franstalige inhoud inclusief de digitale Mosaïque

de.protestant.link - voor de duitstalige inhoud

Als eerste van drie avonden  
over Luther en de Reformatie  
bent u/ben jij uitgenodigd  
voor een gespreksavond over

**Luther over vrouwen en  
de vrouwen in de Reformatie**

op  
**woensdag, 14 juni, 20 uur**  
in de Zandpoortkerk Mechelen

door ds. Eefje van der Linden

Luther was onmiskenbaar een man van zijn tijd, zeker als het gaat om zijn kijk op vrouwen. Toch neemt Luther een belangrijke theologische beslissing die voor vrouwen en mannen van belang is: het huwelijk. Het huwelijk en het gezinsleven waardeerde hij op andere manier. Het celibataire leven was niet langer de maatstaf voor de hoogste moraal.

Dat bij Luther zijn theologie niet losgekoppeld kan worden van zijn privé-leven geeft ons dan weer de gelegenheid om te kunnen spreken over positie en de rol van de vrouw en de man. Luthers geschriften inspireerden ook vrouwen in de zestiende eeuw. Niet alleen verlieten velen het klooster (al dan niet gedwongen), een aantal van hen namen de pen op, discussieerden met mannelijke theologen of schreven liederen zoals bijvoorbeeld lied 517 in het Nieuwe Liedboek, Christus uit God geboren. Die veranderingen en die strijd zijn ook vandaag nog van belang.

De avond wordt door beeld ondersteund en biedt veel gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

De lezing is gratis. Inschrijven is niet nodig.

De wegens ziekte afgelaste lezing

**Tussen God en duivel**

*Een inleiding in het leven en het werk van Maarten Luther*

zal waarschijnlijk op woensdag 28 juni om 20u in de Zandpoortkerk plaatsvinden. Raadpleeg echter ook de website [www.zandpoortkerk.be](http://www.zandpoortkerk.be). Daar vindt u binnenkort de definitieve datum.

## Het lichaam van Christus

De concrete missionaire strategie van Paulus bestond erin om levende gemeenschappen te bouwen die een zichtbare en geloofwaardige boodschap konden voortbrengen. Toch hebben we deze boodschap eeuwen lang geïnterpreteerd alsof hij spreekt van individuen die afzonderlijk moeten worden 'verlost'. Dit heeft Paulus meer laten lijken op een simpele moralist dan op de mysticus die hij is. Mystici zien de dingen nu eenmaal graag in hun geheel in plaats van te worden in beslag genomen door de deeltjes.

Paulus gelooft dat de belichamingen van het kwaad alleen kunnen worden overwonnen of bestreden door een belichaming van het goede. Hij gebruikt primitieve maar krachtige woorden voor de negatieve kant van

bedrijven, instituties en naties: hij noemt ze 'vorsten en heersers, machten en krachten' (Kol 1:16). Dit zijn niet 'boosaardige engelen' maar meer de collectieve standpunten waar we bijna niet mee kunnen breken. Omdat ze zo wijd verspreid zijn als massa-bewustzijn - de manier waarop we hebben leren denken - lijken ze niet langer op kwaad en kun je er moeilijk weerstand aan bieden. Moord is slecht, maar oorlog is goed; inhelige mensen zijn slecht, maar het kapitalisme zal de wereld redden; ambitie en trots zijn zogenaamd hoofdzonden, maar niet in ons deel van de wereld. Ziet u het probleem?

Ik heb nog nooit in mijn leven een preek gehoord over het tiende gebod 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander... of wat hem ook maar toebehoort.' (Ex. 20:17) - want verlangen naar dingen is tegenwoordig helemaal in. Het heet kapitalisme en consumentisme. In het denken van Paulus kunnen die grote culturele blinde vlekken alleen worden overwonnen door een groep mensen die een andere manier van leven voorleven, waarin ze elkaar bevestigen en ondersteunen. Kleinere groepen zoals de Quakers, Amish, Mennonieten en sommige katholieke religieuze gemeenschappen zijn in staat geweest om echte alternatieve culturen te scheppen.



Voor Paulus is een gemeenschap een levend organisme dat de boodschap van het evangelie verkondigt. Net als Jezus wil Paulus de cultuur hier veranderen, en niet alleen mensen wegsturen naar een verre hemel later! Als de universele boodschap van Christus geen vorm krijgt in een concrete groep mensen dan is dat, wat Paulus betreft, een ongelooftwaardige boodschap. Een losse christen kan net zo weinig bestaan als een losse arm of been. Armen en benen bestaan alleen als onderdelen. Niemand van ons is de hele Christus en "het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig.' " (I Kor. 12:21) Gelovigen bestaan als deel van het geheel, het Lichaam van Christus. Hun bestaan is per definitie een objectieve, gedeelde bestaanswijze die door Paulus 'liefde' wordt genoemd of zijn 'in Christus'. Als Paulus zegt "had ik de liefde niet, ik zou niets zijn." (I Kor. 13:2), dan wil hij daarmee zeggen dat hij deel uitmaakt van een ander bestaan, dat liefde is. Paulus ziet dat wat wij tenslotte de 'gemeenschap der heiligen' gaan noemen (rond de vijfde en zesde eeuw) als een organisme dat echt leeft en handelt in deze wereld. Ik noem dat wel een 'energieveld' dat wordt gevormd door iedereen die deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Zo is "Verlossing" iets waaraan we hier en nu kunnen deel krijgen. Als Paulus zijn brieven richt aan 'de heiligen' gaat hij duidelijk niet uit van ons latere idee van door de kerk erkende heiligen, maar doelt hij op hen die samen zijn levende gemeenschappen vormen en die meedoen met het gedeelde leven van liefde in de wereld. Paulus maakt geen helden van enkelingen, maar het is precies als leden van het Lichaam dat zij "schitteren als sterren aan de hemel" (Fil. 2:15). Paulus ziet zijn kleine gemeenschappen als een werkzaam 'zuurdesem' waardoor God tenslotte heel het verrotte Romeinse Rijk zal veranderen (Paulus ontleende het woord 'gist' of 'zuurdesem' aan Jezus, zie Mt 13:33). Over geduld en vertrouwen gesproken!

*Ontleend aan Richard Rohr, Great Themes of Paul: Life as Participation, disc 9 (Franciscan Media: 2012), CD; and St. Paul: The Misunderstood Mystic (CAC: 2014), CD, MP3 download.*

## Open Kerken-dagen

In het Pinksterweekend, op zaterdag 3 en zondag 4 juni, worden overal in ons land kerken opengesteld voor bezoekers. Ook onze kerk doet daaraan mee. We zoeken dan ook enkele enthousiaste vrijwilligers die gedurende enkele uren de kerk willen openstellen, wat uitleg geven en aanspreekpunt zijn voor eventuele vragen. Opgave bij ds Brouwer.

