



P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

60^{ste} jaargang nr. 7 - september 2016

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Jakob en Jozef.

(Gen. 25-50)

In september kiest de lesrooster ervoor om enkele weken lang uit het boek Genesis te lezen. We komen dan de verhalencycli rond Jakob en Jozef tegen. Vooral Jakob is wel een intrigerende persoon. In een bepaald opzicht is hij de spilfiguur in de aartsvaderverhalen. Hij vormt de climax in het drietal namen 'de God van Abraham, Izaäk en Jakob'; zijn geboorte wordt ons verteld precies in het midden van het boek Genesis; en hij is degene die tenslotte aan het volk zijn naam zal geven, 'Israël'.

Nu zou je dus verwachten, dat die Jakob een bijzonder godvruchtig persoon zou zijn. Maar een heilig boontje is hij allesbehalve. Vanaf het begin van zijn leven probeert hij het geluk een handje te helpen en dat niet altijd op een eerlijke en sympathieke manier. Waarom dan toch Jakob als centrale persoon in dit boek, dat volgens de Joodse traditie ook nog eens tot het hart van de Bijbel, de thora, behoort?

Maar als we die vraag stellen, dan moeten we bedenken, wat de rode draad in deze boeken van Mozes eigenlijk is. Alles draait immers om het Verbond van God met mensen. En als je dat zegt - vooral ook als je bedenkt dat 'thora' meestal wordt vertaald met 'wet' of 'aanwijzing ten leven' - dan gaan je gedachten al gauw naar de Tien Woorden van Exodus 20. Niet voor niets staan die precies in het centrum van de eerste vijf boeken van de Schrift. Maar, zeggen de Rabbijnen (en die hebben erover nagedacht), als de Bijbel zou beginnen met "Ik ben de HEER, je God", gevolgd door de geboden, dan zou dat een verkeerde indruk wekken. Het is wel mooi, dat hij dan zou beginnen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet ("Ik"), maar de toon is te negatief - en niet voor niets begint ook het woordje voor 'vervloekt' in het Hebreeuws met diezelfde *alef*. Dus begint de Bijbel met de *beth* van 'gezegend', en wordt er eerst uitgebreid gesproken van de trouw van God, voordat de verplichtingen van de mensen aan bod komen.

Dat verklaart ook de al te menselijke trekjes van al die figuren die in het boek Genesis de revue passeren. Ze zijn niet zo verschillend van de mensen van alle tijden, van u en van mij. Met al hun sterke en zwakke kanten. Maar het is met zulke mensen dat de HEER op weg is gegaan. Met Abraham, Izaäk en Jakob. Het is aan zulke mensen dat Hij Zijn beloften heeft gedaan. Het is aan zulke mensen dat Hij Zijn trouw wil bewijzen. De Bijbel is in niet de eerste plaats het verhaal van meer of minder volmaakte mensen. De Bijbel is de geschiedenis van de God van liefde en trouw, die toekomst schept, ook voor ons. En daarvan mogen Jakob en Jozef en al die anderen getuige zijn.

JHB

Kerkraad

Op maandag 20 juni, de laatste vergadering voor de zomervakantie, begonnen we met het lezen van Lucas 8 verzen 40 – 56 en gebed. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd en de agenda werd nog met enkele punten aangevuld. Er was dus weer heel wat te bespreken. De kerkdiensten van 5 juni t/m 19 juni werden geëvalueerd. De binnengekomen correspondentie werd besproken en dan begonnen we aan de agenda punten. De open kerkdagen van 4 en 5 juni werden geëvalueerd en goed bevonden, we mochten heel wat bezoekers ontvangen. We danken de vrijwilligers die zich voor die dagen hadden opgegeven om de mensen te ontvangen. We hadden het over de vluchtelingen en de voorkeur die sommige groepen schijnen te krijgen om tot hier te geraken. We hadden het over de startzondag van 11 september, die we op de volgende vergadering van maandag 5 september verder bespreken. We hadden het over de eerste zondagen en of bijzondere zondagen van de komende maanden, met het Avondmaal – Kirinda – Hervorming – Jeugddienst en Advent in zicht. We hadden het over de Catechese, de bezoekerslijst voor de ouderen en de lijst lectoren en koffieschenken. We hadden het over het zomerpastoraat bij dringende gevallen. We hadden het ook over de gezamenlijke vergadering met Mechelen Zuid die op 27 juni doorging, later brengen we hierover verslag uit. We bespreken ook de orgelbegeleiding van de zondagse erediensten vanaf 2017. Het jaarplan 2016 wordt aangevuld met wie van dienst is en wie op verlof is. We hebben ook Joop van der Horst en zijn team bedankt voor hun vrijwillige medewerking tijdens de TV dienst van 29 mei. Het gevangenispastoraat waargenomen door Eefje van der Linden werd besproken. Ook werd er nog verslag uitgebracht over de Kindernevendienst – de Jeugdkerk – Senioren – Diaconaat – Zending – Pastoraat en District ABL. We eindigen de vergadering met de rondvraag, daarna lezen we het avondgebed 202 uit het Nieuwe Liedboek.

De volgende vergadering is op maandag 5 september, heeft u iets te melden of te zeggen laat het aan één van de kerkraadsleden of predikant weten, telefoon en email adressen vindt u in ons Kerkblad.

Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01 September	Younan Younan
08 September	Matheus Younan
09 September	Paul De Smet
13 September	Stefani Maghi
19 September	Gerrit Brouwer
19 September	Rita Maghi
21 September	Eddy Van der Borght
25 September	Sara Van Cammeren
25 September	Nele Van Cammeren



We wensen alle jarigen een bijzonder mooie verjaardag, maar vooral Gods zegen.

Startzondag

Op zondag 11 september staan we er samen bij stil dat alle kerkelijke activiteiten na de zomer weer beginnen. Traditiegetrouw doen we dat door middel van een gezamenlijke maaltijd, na afloop van de kerkdienst. Noteert u dit vast in uw agenda en houdt u deze datum vrij.

Orgelwandeling

Eveneens op zondag 11 september vindt een orgelwandeling plaats in het kader van de Open Monumentendag. Onze kerk is om 15 uur aan de beurt. Het volledige programma vindt u op <http://goo.gl/paZOEy>

Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2016

Dinsdag 6 en woensdag 7 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage.

Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkcollecte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.

Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld.

Daarom doen we een oproep aan elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of met behulp van bijgevoegde bankoverschrijving een bedrag overmaken op de rekening van onze kerk.



Zieken

De afgelopen weken werd Jeanneke Van Ussel in het Sint-Maarten-ziekenhuis in de Leopoldstraat verpleegd. We wensen haar Gods ontferming toe.

Huisavondmaal

Misschien ten overvloede: als u aan huis gebonden bent door ouderdom, ziekte of gebrek, kunt u op zondagen dat in de kerk het Avondmaal wordt gevierd via een van de kerkenraadsleden aanvragen dat u de Maaltijd des Heren thuis ontvangt.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 04 september
ds. J. Brouwer
H. Avondmaal

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Zending

zondag 11 september
ds. J. Brouwer
Startzondag

organist: E. Poncin
2° collecte: Diaconie

zondag 18 september
ds. E. Van der Borght

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad



zondag 25 september
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Synodale kas

zondag 02 oktober
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kirinda

Rooster

Kindernevendienst *Lector*

04/09	Wibe	Chris
11/09	Hermien	Aysel
18/09	Hanne	Rina
25/09	Guyny	Henriëtte
02/10	Hermien	Godelieve



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Geen afscheid maar alvast een dank u!

Het proponenterschap loopt bijna af, tenminste het deel van het gemeentewerk in Mechelen Noord en de Zandpoortkerk. Het is nu een tijd van achteruit kijken en evalueren en zien dat het goed was. Het combineren van een proponenterschap in de twee Mechelse gemeenten en het starten van een mogelijk diaconaal project is minder evident dan het lijkt. Vooral omdat mijn werk in de gevangenis ook nog eens mijn aanwezigheid opeiste.



In de korte tijd heb ik toch iets mogen proeven van de gemeente en het gemeentewerk in een kleine gemeente. En uiteraard baart dat zorgen voor de toekomst. Toch denk ik ook dat er veel is dat lof verdient en de gemeente haar zegeningen mag tellen en deze mag koesteren en voor bidden in de hoop dat dit mag groeien.

Zo kijk ik met plezier terug op de voorbereiding van de jeugdviering. De samenkomst met de groep van de jeugdcatechisatie, de samenkomst met de jeugd en het gesprek over wie Jezus is aan de hand van beelden. Ik denk ook aan het enthousiasme van de kinderen bij het kinderpraatje.

Ik mocht een kijkje nemen bij de voorbereidingen van de T.V. dienst en kennismaken met de groep uit Turnhout die door hun aanwezigheid de dienst deed slagen. De verschillende schoolbezoeken aan de kerk waren aangenaam en bieden een kans om jongeren meer te vertellen over het protestantisme. De erfgoeddag waar een vijftig mensen een bezoek brachten en we zelfs de krant haalden.

Ik dank een ieder die naar de diensten kwam, voor de organisten en hun medewerking, voor de mensen die wekelijks voor de koffie instaan. Speciaal wil ik ds. Jelle Brouwer heel hartelijk danken, voor zijn tijd en zijn bedenkingen en zijn steun.

Helemaal afscheid neem ik nog niet. Het project rond ex-gedetineerden loopt nog. U leest daarover meer in de aankondiging over 'de actie aan de poort'. Een actie die ik van harte aanbeveel, omdat ook dit weer een kans biedt om present te zijn in de stad.

Hopelijk dus tot ziens.

Eefje

Actie aan de poort

In mei mocht ik op een gezamenlijke avond met de Zandpoortkerk het een en ander vertellen over mijn werk in de gevangenis. We spraken toen ook over de mogelijkheden die er zijn om als gemeentes hierbij betrokken te worden. In de vorige kerkbrief



las u hier al meer over. Een van de mogelijkheden die het meest haalbaar lijkt is de zogenaamde Actie aan de Poort.

De actie aan de poort is letterlijk met een aantal mensen aan de poort staan. Een onthaaltent staat aan de ingang van de gevangenis. Bezoekende familieleden en vrienden wordt een drankje en een hapje aangeboden maar vooral een hart onder de riem gestoken door te luisteren naar hen en er letterlijk te zijn voor hen.

Dit initiatief bestaat nog niet zo lang in Mechelen. Het is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband tussen gevangenisbezoekers en mensen buiten de gevangensmuren. Zij willen familieleden van gedetineerden steunen in de moeilijke periode die ze doormaken. Zo kunnen mensen uit hun isolement treden om een antwoord te vinden op hun zorgen en vragen. Dit initiatief staat open voor alle personen ongeacht hun overtuiging. Om niet met teveel mensen tegelijkertijd aan de poort te staan is er een beurtrol van telkens twee uur.

Er is ook al een datum bekend namelijk woensdag 21 december 2016 overdag. Mocht u interesse hebben om mee te doen en tijd willen vrijmaken, aarzel dan niet om mij te contacteren en de datum in uw agenda te noteren.



Eefje van der Linden
0485/74.34.11 of
eef.van.der.linden@telenet.be

Koningskinderen

Wat maakt ons als mensen waardevol en uniek, ook al zijn we zwak, geschonden, oud?

Voorop staat de relatie, die de HEER, ons aanbiedt als gave: Onze grote God, schepper van hemel en aarde, bemint ons. We zijn allen beminde mensen.

Via Israel kennen wij zijn Naam. Het is een belofte: "Ik zal er bij zijn" (ik zal je niet verlaten), zo heet Hij. In het Nederlands geven we die Naam weer met: HEER.

En via Israel weten we ook van Zijn eerste daad. Hij laat zich kennen met zijn Naam en zegt: "Ik ben de HEER, Uw God". En dan: "die U uit het diensthuis heeft geleid". (Exodus 20:2)

Dat is Zijn eerste daad, een daad van liefde. De HEER heeft ons gekend, ons uit de slavernij gevoerd en in de vrijheid gesteld. We zijn vrije mensen, en we hebben een God, die garant staat voor onze vrijheid als mens. Hij omringt ons, we horen bij Hem, maar Hij bindt ons niet. We zijn vrije, bevrijde mensen. Dat is essentieel. We mogen vrij kiezen om de relatie met Hem te zoeken. Hij verlangt naar ons, Hij houdt van ons. Maar het is onze vrije keuze. Een liefdeskeuze. Het gaat om ons levensgeluk.

Dat is de kern van de waarde van ons menszijn. Niet wat we doen, of presteren, niet de kwaliteit van ons beminnen of ons zorgen. Maar dat Hij, de HEER, ons kent, ons bij onze naam noemt en ons bemint. Hij heeft ons lief met onze zwakheden en kwaliteiten, met onze angsten en zorgen, met onze kleine, gebroken, onterechte kanten.

Als Zijn liefde ons raakt, als we ons laten raken; en ons hart gaat open, dan groeit dat besef: we zijn bemind. Dat haalt ons uit onze cocon, en we merken hoe antwoord zijn de wortel en roeping zijn van ons menszijn.

Als we door Hem aangeraakt zijn, zien we in dit goede aardse leven, overall om ons heen, de tekenen van Zijn liefde. Zijn liefde wordt roeping. Juist wat zwak is, hulpbehoevend, roept dan om Zijn liefde. En wij mogen antwoord zijn op die roep om hulp, want wij zijn uniek, Zijn beminden. Zo leren we gaandeweg liefhebben. We leren dat van Hem, onze leermeester, "Met ontferming bewogen". Van Jezus, die het ons heeft voorgeleefd.

Dat is onze adel. Dat we zo mens mogen zijn, zelf ook zwak, hulpbehoevend, kwetsbaar

En dat is de wortel van ons geluk. Zo, in liefde leren leven maakt ons tot vrije mensen. Genietende, open, vreugdevolle mensen.

In onze tijd staat deze goede boodschap, dit evangelie, haaks op de dominante overtuiging. Daar is God de grote afwezige. Hoogstens mag Hij nog deel uitmaken van ons privé leven, diep weggestopt. In het huidige betoog, in het maatschappelijk, politiek of cultureel handelen en spreken speelt God geen rol. En men beweert: we zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen, we zijn autonome mensen. En omdat we het zelf moeten opknappen, krijgen angst en woede en wantrouwen de eerste plaats in het publieke leven. We zijn zelf ook kinderen van deze tijd, en lopen gevaar te leven vanuit dit gesloten wereldbeeld. Grondig ziek zijn we.

Maar is het niet onze roeping om met vrome moed tegen deze waanvoorstelling in de goede boodschap te laten klinken van de HEER, die ons bemint? Misschien eerder op het marktplein dan binnen de kerkmuren? Zodat we samen, als mensen en burgers worden geheeld van onze angst?

Marius

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft:
blâren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord* zoo zoet...
als de ziele luistert!

Guido Gezelle

* *Joh. 1:14 Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond.*

God, Vaderland en Oranje

Beste lezers en lezeressen, voor het derde jaar op rij zijn we in augustus met ons gezin een week naar de "Reveilweek" getrokken, een conferentie die "Near East Ministry" of kortweg NEM, jaarlijks organiseert in Ambt Delden (Overijssel) op de Kroeze Danne ("kruisden" in de streektaal), een christelijk



vakantiecentrum in een beboste omgeving. NEM is een interkerkelijke organisatie die zowel in Nederland als in het Nabije Oosten werkt en die onder de vlag van Christus tracht bij te dragen tot verzoening tussen Israël en de Arabische volken.

Het thema van de conferentie was dit jaar "de Psalmen" en het programma omvatte onder meer de verwerking in kleinere groepen (zo'n 10 à 15 personen) van Bijbelteksten en de gehoorde preken. Er is telkens ook een rond-de-klok-gebedswacht met mensen die per twee in ploegen van twee uur bidden. Mede-organisator dominee Pieter Both noemt die gebedswacht "de motor van de conferentie".

Omdat er over deze week zoveel te vertellen valt dat ik er een half boek mee zou kunnen vullen, zal ik mij beperken tot enkele observaties omtrent de Nederlandse mensen die we hebben ontmoet, misschien behandel ik volgend jaar wel een ander aspect.

Interessant aan het groepswork is immers dat je een week met een aantal mensen "op pad" gaat, wat je een inkijk gunt in hun gedachtewereld.

Op deze protestantse conferentie ontmoette ik deelnemers uit alle provincies van Nederland, met uitzondering van Noord-Brabant en Limburg.

Wat mij als Vlaming onmiddellijk opvalt is de taal: iedereen praat vlot en correct Standaardnederlands, en niet één of ander krom tussentaaltje. De medeklinker V wordt dikwijls als F uitgesproken en de

W als V, zoals in het Afrikaans of het Duits. De "ij" wordt door velen verdiept, zodat het woord "ijs" ongeveer gaat klinken als het Duitse "Eis" of het Engelse "ice". Tal van alledaagse voorwerpen hebben in Vlaanderen en Nederland een verschillende naam: toen mijn vrouw Sandra aan haar Rijswijkse nichtje Sophia vroeg om even de "schotelvod" te geven, antwoordde die met "Tante, ik weet echt niet wat U bedoelt" (een "vaatdoek" natuurlijk!). Andere woorden bestaan in beide landen, maar betekenen iets anders ("sandwich" is zo'n voorbeeld). In Franse woorden spreken Nederlanders ook de stomme letters uit (in "chalet" hoor je de T en in "parcours" de S).

Cultureel is dit stuk protestants Nederland hoofdzakelijk op de Verenigde Staten gericht. Er was een boekenstand, waar naar mijn schatting de helft van de boeken oorspronkelijk Nederlands waren en de andere helft vertaald uit het Engels. Ik zag slechts één boek dat uit het Duits was vertaald, en één uit het Afrikaans. Af en toe zongen we bij de volwassenen een lied in het Engels, bij de tieners gebeurde dit frequent. Overigens werden tijdens de samenkomsten vooral uit het Engels vertaalde opwekkingsliederen gezongen, met tussendoor iets uit het "Liedboek der Kerken". Alles onder begeleiding van een "band", een kerkorgel was er niet.

Tijdens de groepsgesprekken waren de deelnemers hoogst openhartig over hun persoonlijk leven, ook als het ging over moeilijkheden in hun huwelijk, seksuele problemen, incest of alcoholisme. Het schijnt mij toe dat Belgen op dit vlak heel wat gereserveerder zouden zijn, maar onze groepsleidster vond die openheid "kenmerkend voor de kinderen van God".

De conferentiegangers bleken bijzonder Bijbelvast: zelfs vrachtwagenchauffeurs, postbodes of huisvrouwen kenden een heleboel verzen met nummers en al uit het hoofd en hadden meteen een toepasselijk citaat wanneer bijvoorbeeld iemand troost behoefde.

Protestantse Nederlanders zijn best wel trots en tevreden over hun land. Niet voor niets was "God, Vaderland en Oranje" traditioneel het devies van protestants Nederland! Niemand stelt vragen bij het bestaan van Nederland als staat of zelfs als koninkrijk, iedereen aanvaardt dat er één Nederlands volk is. Belgen en Fransen mopperen steevast over hun overheden, in Nederland hoor je dat veel minder. Als de conferentiegangers hun overheden dan al bekritiseerden, ging dit

meestal over ethische kwesties, zoals lakse abortuswetten of teveel permissiviteit.

Vanzelfsprekend besef ik dat de conferentiegangers geen doorsnee zijn van de algemene Nederlandse bevolking: de zogenaamde "Bijbelgordel" is oververtegenwoordigd, de zuidelijke provincies behalve Zeeland ondervertegenwoordigd. Niettemin moet ik zeggen dat het zonder uitzondering ontwikkelde en aangename mensen waren die ons, met ons voor hen eigenaardige taaltje, aanvaardden als broeders en zusters, ongeacht huidskleur of etnische achtergrond.

Joden nemen dikwijls van mekaar afscheid met de woorden "tot volgend jaar in Jeruzalem". Ons afscheid luidde "tot volgend jaar in Delden!"

Hugo Wilmaerts

Bijbelgordel: tamelijk brede strook die in Nederland geografisch van Zeeland naar Overijssel loopt en waar veel rechtgelovig protestantse christenen wonen

Agenda

05 september	Kerkraad - kerkzaal 19u45
06-07 sept	Omhaling
08 september	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
11 september	Startzondag
11 september	Orgelconcert - Prot. Kerk Keizerstraat 15u
12 september	Bestuursraad - kerkzaal 20u
15 september	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
19 september	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
30 september	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

Maarten Luther en bijbelvertalingen

Oecumenisch bijbellezen in Mechelen

Drie bijbelse leesavonden

3, 10 en 17 oktober 2016

19.45 tot 22.15 uur



Afspraak in: DE POSTHOORN, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen

Maarten Luther (1483-1546) was de eerste die een bijbelvertaling maakte in zijn eigen taal. Het werk van Luther is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van andere bijbelvertalingen.

In **drie leesavonden** laten we je proeven van diverse (hedendaagse) bijbelvertalingen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willibrordvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Naardense Bijbel en de (Herziene) Statenvertaling.

De avonden worden ingeleid door **sprekers vanuit verschillende christelijke achtergronden**. Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

INLEIDERS

Jelle Brouwer
Stefaan Callebaut
Luc Devisscher
Stefan Gradl
Gilbert Snauwaert
Ann Van Steenweghen

In samenwerking met de christelijke kerken van Mechelen

DEELNAMEPRIJS (vooraf inschrijven via ccv.be/vlaams-brabant = korting)

€ 10.00 / € 8.00 per avond

€ 27.00 / € 21.00 voor de hele reeks

Nodig via deze kaart gerust ook anderen uit.



Ezau en Jacob



Voor vader Izaäk is Ezau het belangrijkste, omdat hij de oudste is. Maar God denkt daar anders over. Niemand is te klein voor Zijn liefde.