



P 902041

# DE BRUG

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

**59<sup>ste</sup> jaargang nr. 7 - september 2015**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen  
Predikant: ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

**Gaat uit in straten en in velden** (Gez. 454:4 LvdK, Lucas 14:23)

In de maand juni ben ik namens de VPKB naar Duitsland geweest, om samen met vertegenwoordigers van kerken uit Europa, Azië, Afrika en Noord-Amerika een kijkje te nemen in de protestantse kerk van het Rijnland en mee te denken over de vraag, wat ons te doen staat in een tijd van secularisatie en kerkverlating. Wie Duits verstaat, vind over dit bezoek een aardig filmpje op [https://youtu.be/0Y7\\_jZBu7U](https://youtu.be/0Y7_jZBu7U).

Het valt op, dat de christelijke kerken wereldwijd zich met een zelfde problematiek bezig houden, namelijk hoe wij hebben te reageren op het verdwijnen van God uit onze samenleving. En het antwoord is niet gemakkelijk. Als de kerken leeglopen en steeds minder mensen bereiken, als straks ook de kerkelijke radio- en televisieprogramma's in België stoppen, als de politieke invloed van christenen steeds geringer wordt, hoe zal dan het evangelie de harten nog kunnen raken?

Er wordt wel degelijk veel van ons verwacht. Jezus roept ons op om niet te rusten, totdat de feestzaal vol zal zijn. Maar tegelijk moeten we daarbij niet de vergissing begaan, te denken, dat onze kerkgebouwen met die feestzaal samenvallen, of dat onze kerkelijke registers gelijkgesteld kunnen worden met het boek des levens van het Lam (Opb. 21:27). In de Bijbel gaat het erom, dat het goede nieuws van Gods komende Rijk van gerechtigheid en vrede aan de mensen wordt aangezegd. En iedereen die zijn of haar leven daardoor laat richten, die wordt uitgenodigd om mee feest te vieren op de nieuwe aarde. De kerken zijn daarbij niet het doel, maar het middel. En misschien heeft de pretentie, de macht en de rijkdom van de kerken de verkondiging van de boodschap van Hem die alles prijs gaf om onzentwil wel meer geschaad dan gediend. Is dat de les die wij te leren hebben, om simpelweg recht te doen en trouw te betrachten en zo in alle nederigheid voor te gaan en voort te gaan op de weg van onze God (Micha 6:8)?

JHB

## Kerkraad

De maanden juli en augustus heeft de kerkraad niet vergaderd, de volgende kerkraadsvergadering is op maandag 31 augustus in de kerkzaal.

De kerkraad staat altijd open voor eventuele vragen of grieven, geef deze dan ook door aan onze predikant of kerkraadslid, dit wordt dan op een van de volgende vergaderingen besproken.

Tijdens de vakantie periode van onze dominee zijn er gastsprekers geweest, misschien heeft u positieve of negatieve reacties, wil u daar iets over kwijt, laat het ons weten. Wel willen we u ook meegeven dat het in vele gevallen moeilijk is om gastsprekers bereid te vinden de open zondagen in de verlofperiode in te vullen.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Verjaardagen

01	september	Ihsan Dirlik
01	september	Younan Younan
03	september	Maarten Dirlik
08	september	Matheus Younan
08	september	Zakarya Dinler
09	september	Paul De Smet
13	september	Stefani Maghi
19	september	Gerrit Brouwer
21	september	Eddy Van der Borght
25	september	Sara Van Cammeren
25	september	Nele Van Cammeren



Al deze jarigen wensen we een prettige en bovenal een gezegende verjaardag!

## Ziekenhuis

In de maand juli heeft de heer Cyriel Van Doren na een val een paar weken in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Gelukkig is hij inmiddels zodanig weer hersteld, dat hij terug naar huis kon. Laten we hopen en bidden, dat hij spoedig weer zodanig op krachten is gekomen, dat hij onze kerk opnieuw kan bezoeken.

## Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2015

Dinsdag 16 en woensdag 17 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage.

Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkcollecte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.

Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld.

Daarom doen we een oproep aan elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of met behulp van bijgevoegde bankoverschrijving een bedrag overmaken op de rekening van onze kerk.



## Belijdeniscatechese

Denkt u erover om geloofsbelijdenis te doen, of wilt u zich gewoon graag wat meer verdiepen in onze geloofstraditie? Neem dan contact op met de dominee (tel. 015 / 20 51 54).



Lucas schreef 'Het evangelie volgens Lucas' en 'De handelingen van de apostelen'. In zijn werk zijn de sporen van de Joodse Schrift (ons Oude Testament) duidelijk aanwezig.

Tijdens drie leesavonden ontdekken we hoe Lucas beïnvloed wordt door de Joodse Schrift en die tegelijk ook vernieuwt.

De avonden worden ingeleid door sprekers vanuit verschillende christelijke achtergronden. Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

Sprekers: Jelle Brouwer  
Christian Bulbinck  
Stefaan Callebaut  
Luc Devisscher  
Stefan Gradl  
Ann Van Steenweghen

Prijs: € 8,00 per avond  
€ 20,00 voor de volledige reeks  
cursus + drankje inclusief  
ter plaatse te betalen

Inschrijven voor de volledige reeks  
via [www.ccv.be/vlaams-brabant](http://www.ccv.be/vlaams-brabant)

Afspraak in: DE POSTHOORN, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 06 september ds. J. Brouwer <i>Startzondag; H. Avondmaal</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending
zondag 13 september ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: Diaconie
zondag 20 september dhr. H. Sinnaghel	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Kerkblad
zondag 27 september ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Synodale Kas
zondag 04 oktober ds. J. Brouwer <i>Jumelage-zondag</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kirinda



## In memoriam André Vanderhaegen

Op 3 juli kwam er, na een ziekbed van enkele maanden, een einde aan het leven van André Vanderhaegen. Hij is maar 68 jaar oud geworden. Ook toen hij hoorde, dat hij aan een ongeneeslijke ziekte leed, bleef hij optimistisch. Hij bleef zich inzetten voor de bestuursraad, waarvan hij al sinds vele jaren het penningmeesterschap verzorgd heeft; hij bleef reizen en petanque spelen zolang het ging, hij bleef genieten van zijn sigaretten en van sport op tv. André was niet bang voor de dood. Hij vroeg er speciaal om, zijn lievelingslied op de begrafenisdienst te zingen: "Geest van hierboven" (Gez. 675). Mèt de tweede strofe van dat lied hebben we het uitgezongen: "Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad." In dat vertrouwen hebben we André uit handen gegeven, in het vertrouwen, dat de Heer zich over hem heeft ontfermd.

## In memoriam Annie Olberding

Slechts enkele maanden na het overlijden van haar man, Marcel Van der Mynsbrugge, is op 17 augustus ook Annie overleden. Haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest - niet alleen de lange periode van evenwichtsproblemen rond 1999, en het herseninfarct van dochter Marianne hebben haar gestempeld, ook de achteruitgang van gezichtsvermogen en geheugen van de laatste jaren maakte het haar niet eenvoudig. Toch kon ze nog steeds genieten van eenvoudige dingen, zolang ze maar samen kon zijn met haar steunpilaar Marcel, met wie ze meer dan 65 jaar getrouwd is geweest. Maar sinds die haar, na al haar Amsterdamse familieleden, ook door de dood ontnomen werd, viel het leven haar hoe langer hoe moeilijker. We mogen geloven, dat ze nu weer samen zijn, voorgoed verenigd in het huis van de Heer.

## Vakantielectuur

Deze vakantie, deels met de kinderen en de kleinkinderen heb ik weinig tijd gekregen om te lezen. Maar onderweg, bij het naar huis komen, overnachtten we in verschillende B&B met avondeten in Frankrijk en daar wil ik u wel iets over vertellen. Bij het avondeten zit je met mede B&B genoten aan tafel en wordt er over van alles gebabbeld. Hoe is het in jullie land, politiek, milieu, godsdienst ?

De eerste avond zaten we aan de tafel met de gastheer en gastvrouw en nog een koppel, de gastvrouw zegt tegen deze, dat wij protestanten zijn, (dit mag iedereen weten). Nu bleek dit koppel te behoren tot een Evangelische Kerk in Bretagne, hij was enthousiast om met gelijken aan tafel te kunnen zitten en begon te getuigen dat hij gelooft dat het gebed wonderen kan doen, dat door het gebed genezing kan worden verkregen van zelfs dodelijke ziekten als kanker. Hij gelooft in handoplegging met gebed en genezing. In zijn getuigenis was geen speld tussen te krijgen. Hij stond van de tafel op en begon zelfs met zijn armen te zwaaien en ging maar door.

Later op de avond was er ook nog een jonge man binnengekomen die mee aanschoof aan de tafel, maar zichzelf eerst een spuitje gaf, hij is suikerziek sinds zijn twaalfde. Hij vertelde dat zijn vrouw in verwachting was van hun eerste kindje en dat zij naar de geboorte ervan uitkeken. Plots zegt die "evangelist" dat hij voor hen zal bidden voor het slapen gaan. Ook zegt hij tegen die jonge man dat hij tot Jezus moet bidden om geloof te vragen en om zijn suikerziekte te genezen, hij zegt: "Je moet werkelijk daarvoor bidden en je zal zien : Hij geneest je."

's Anderendaags vernemen we van de gastvrouw dat dit koppel met drie kinderen waar er één van op jonge leeftijd is gestorven radeloos waren toen dit gebeurde en zij een houvast hebben gevonden in een Evangelische Kerk waar zij zich voelden opgenomen in de kring van gebed en zij de aanwezigheid voelden - en nu nog - van hun overleden kind en zij ernaar uitkijken dit kind later terug te zien.

In een volgende B&B zaten we aan tafel met een gediplomeerd Osteopaat - Magnetiseur; hij gaf een hele uitleg hoe je het menselijk lichaam moet bekijken en hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe we "geweven" zijn tot mens. Ook hij zei door handoplegging de ziekte te kunnen verlichten of genezen, als je er maar in gelooft. We hebben deze man twee avonden mee aan tafel gehad; wat mij opviel was dat hij tijdens zijn betoog iedereen aankeek, maar oogcontact met ons vermeid ! Voelde hij misschien dat er in ons iemand anders Heer is ?

*Georges*

## Verhuisbericht Marius en Rina Joosten

Gelieve te noteren, dat wij op 21 augustus zijn verhuisd naar een assistentiewoning in Duffel. Telefoonnummer en E-mail adres blijven onveranderd.

Nieuw adres:

Marius en Rina Joosten  
Appartement 0.01. De Peerle  
Stationsstraat 17-19  
2570 Duffel

## Immigranten

*Mattheus 25 in praktijk. Galaten 6:10*

We leven in een wereld, waarin België en de ons omringende Europese landen genieten van veiligheid, recht, vrijheid en ook welvaart. Maar we zijn omringd door landen, waar heel veel van de mensen deze waarden moeten ontberen. Onrecht, corruptie, onvrijheid, doodsbedreiging zijn daar eerder de regel.

Die spanning tussen ons welbevinden en de ellende in bvb. Afrika bestaat al zo lang, dat we riskeren er immuun voor te worden. De Irak oorlog vanaf 2003 en de mislukte Arabische lente in het Midden Oosten en Noord-Afrika is nieuw, maar heeft dat hele gebied ook rampgebied gemaakt.

Dat leidt tot een enorme toevloed van immigranten, die deze beide gebieden ontvluchten en bij ons willen komen wonen. Dat is sinds kort een acuut politiek vraagstuk geworden van primordiale orde. Hoe zijn wij antwoord op die toevloed. Kunnen we iets doen aan de ellende?

Maar het is ook een primordiaal vraagstuk voor onze kerken. In hoeverre worstelen we ermee als discipelen van Jezus, onze Heer? Stellen wij ons leven open voor de vraag en de miserie van die mensen? Of beperkt zich dit tot een min of meer grote financiële bijdrage, als er om gevraagd wordt?

Met de nieuwe vormen van Jihadisme leeft een beduidend deel van onze geloofsgenoten in het Midden Oosten en in Noord-Afrika in acuut levensgevaar. Kunnen we als kerken er onderuit om naast deze mensen te gaan staan en hen actief te steunen?

Bestaat er geen gevaar dat we rechtsstaat, vrijheid, medische verzorging en educatieve structuur beschouwen als een bezit, iets dat we moeten afschermen. Is dit niet veeleer een talent, dat vraagt om gebruikt te worden?

Ik ga nu 30-40 jaar terug in mijn herinnering. We waren lid van Guido de Bres (Brussel, ex-gereformeerd). Het PSC in Brussel verzorgde de coördinatie van de immigrantenopvang. En op hun vraag hebben we toen als kerk de familie Kauw opgevangen uit Cambodja, Ook iemand uit Afghanistan (door Fernand Vrijdag, meen ik).

Dit was een diaconaal project, structureel gesteund door de landelijke VPKB, technisch geleid door het PSC.

Ik denk dat deze structuur nog altijd de beste vorm is om nu immigranten hulp te verlenen.

Ik stel voor om dit in de gemeente en in het district te bespreken.

Als kerk in de Keizerstraat is er een hele groep immigranten (de meeste ondertussen genaturaliseerd) die regelmatige kerkgangers zijn in onze kerk. Drie van hen zitten in de kerkenraad. En daar zijn we blij mee.

Zou het niet logisch zijn, dat we als kerk gastgemeenschap worden voor een gezin dat verlangt om te worden opgevangen en geholpen als immigranten? Hoe beginnen we daar aan?

*Marius Joosten*

## Als de duivel in een wijwatervat

Het is mij opgevallen dat in de "Verenigde Protestantse Kerk in België" beter Standaardnederlands wordt gesproken dan bij de Rooms-katholieken. Dit verschil is natuurlijk te verklaren door de veel grotere "Hollandse" invloed in de VPKB met in onze eigen gemeente Mechelen-Noord de twee laatste dominees (Steven Fuite en Jelle Brouwer) die van Nederlandse oorsprong zijn. Ook bij de kerkgangers vinden we meerdere gezinnen die een band hebben met Nederland.

Waarom kijkt ons "Vlaamse" Nederlands zoveel af van de "Hollandse" norm? Zowel in Turnhout als in Tilburg werden Brabantse dialecten gesproken, maar vandaag hoor je aan welke kant van de grens iemand is opgegroeid zodra die persoon zijn mond opent. Nochtans heeft nooit een "algemeen Vlaams" bestaan, wel een verzameling onderling verschillende streekdialecten overkoepeld door een ietwat houderige boekentaal. Op de hogeschool hadden wij een oude professor, meneer Leflot, die een Brusselaar was. Hij vertelde ons dat hij tijdens zijn legerdienst, net voor de tweede wereldoorlog, dikwijls had moeten tolken. Wij vroegen of zijn regiment dan uit Walen en Vlamingen bestond, maar nee, zo zei hij, dit was niet het geval. Wanneer hij moest tolken, was dat tussen West-Vlamingen en Limburgers, wiens dialecten onderling niet verstaanbaar waren.

Maar waarom spraken die mensen dan geen Algemeen Nederlands met mekaar? De reden daarvoor is eenvoudig, omdat ze zich in die taal niet thuis voelden. Na de onafhankelijkheid mochten Belgische steden en gemeentes zelf hun officiële taal kiezen. In Mechelen was vanaf november 1830 Frans de officiële taal en dit bleef zo tot 1894. Aan de universiteiten werd in het Frans gedoceerd en dit was ook de taal van de gegoede burgers in onze steden. Vanaf het einde van de 19e eeuw won het Nederlands geleidelijk het verloren terrein terug. Omdat onze Vlaamse intellectuelen een taal wilden die zou kunnen wedijveren met het Frans, kozen ze ervoor de Hollandse norm over te nemen, iets waarmee ze in feite meteen onze taalkundige soevereiniteit afstonden.

Het gewone volk identificeerde zich hoofdzakelijk met zijn dialect. Mijn eigen grootouders (allemaal geboren voor 1910) woonden in de dorpjes Kerkom en Butsel. Nooit heb ik hen ook maar één woord "Algemeen Nederlands" horen spreken. Zelfs aan mijn uit Nigeria afkomstige vrouw vroeg mijn oma langs vaderszijde bij de eerste ontmoeting "sprekte gij Vloms?". Frans kende mijn oma wel en ik heb het haar meermaals horen gebruiken, want ze had net als later mijn eigen moeder in Tienen naar school geweest bij "les Soeurs de Notre Dame", een goed aangeschreven meisjesschool. Mijn grootvader langs moederszijde werkte als vrachtwagenbestuurder voor Tiense Suiker en hoewel ik het hem nooit heb horen spreken, verstond hij zeker Frans, overigens de taal van de fabriekseigenaars.

In Kortenberg huurde ik vanaf 1985 gedurende enkele jaren de bovenverdieping bij een oude weduwe genaamd Christina Deyns. Op zekere dag vertelde mijn huisbazin mij dat zij goed Nederlands kon spreken (wat ze overigens nooit deed, ze sprak altijd dialect) omdat zij in haar jonge jaren bij een Hollandse "madam" (voornamen burgersvrouw) had gewerkt als "maasse" (meid). Eigenlijk zei ze daarmee dat het Nederlands voor haar min of meer

een vreemde taal was...

En dat was het ook, het was zoals eerder gezegd op het einde van de 19e eeuw min of meer kunstmatig ingevoerd uit Nederland. Deze taal moest in Vlaanderen het Frans vervangen, wat geen eenvoudige zaak bleek. Onze dialecten waren doorspekt met verbasterde Franse woorden en voor veel nieuwigheden, zoals de onderdelen van fietsen en auto's, kende niemand de Nederlandse benamingen. Maar daarnaast werden alle officiële documenten eerst in het Frans opgesteld en vervolgens naar het Nederlands vertaald door mensen die minstens een deel van hun studies in het Frans hadden gedaan.

Het gevolg was dat honderden letterlijk vertaalde Franse uitdrukkingen, wendingen en spreekwoorden bijna onmerkbaar ons Belgisch Nederlands binnendrongen. Generaties van leraars Nederlands hebben met wisselend succes gestreden tegen deze "gallicismes", die zij taalbederf noemden, strijdig met ons "taaleigen". Ons "taaleigen" was immers de uit Nederland kant en klaar ingevoerde standaardtaal, niet de zelf gemaakte leenvertalingen (ziet iemand de innerlijke tegenstrijdigheid?) .

Hiermee zijn we aangekomen bij de echte oorzaak van het taalverschil tussen Vlaanderen en Nederland. Na 1830 versperde het Frans tientallen jaren de weg voor het Standaardnederlands in België. Gegoede burgers zoals dokters, rechters of advocaten die in Nederland dragers waren van het Algemeen Nederlands, spraken in heel België Frans. De schrijftaal (bij voorbeeld alle wetten) was een uit het Frans vertaalde taal. Sommigen zal dit misschien klinken als vloeken in de kerk, maar "gallicismes" zijn het Vlaamse taalkenmerk bij uitstek, meer dan dialectismes (die meestal streekgebonden zijn). Gallicismes maken deel uit van onze geschiedenis en omdat ze ons dikwijls makkelijk in de oren klinken zijn ze moeilijk uit te roeien. Sommige van die gallicismes zijn bovendien mooi of nuttig en het zou jammer zijn ze te missen:

- te keer gaan als de duivel in een wijwatervat (se démener comme le diable dans un bénitier)
- op zijn honger blijven (onbevredigd blijven) (rester sur sa faim)
- heenmatch / terugmatch (match aller / match retour)
- zich in de handen wrijven (van tevredenheid) (se frotter les mains)
- proper (heeft in tegenstelling tot "schoon" maar één betekenis)

Vanaf de late jaren 1950 voerden taalzuiveraars met steun van de overheid campagnes om de Vlamingen te overhalen om Algemeen Beschaafd Nederlands te praten in plaats van dialect, dat als boers en onbeschaafd werd voorgesteld. Het bereikte resultaat was dat de mensen ophielden hun kinderen nog in het dialect op te voeden, maar in plaats van keurig Algemeen Beschaafd zoals de taalzuiveraars hadden gehoopt, bleven de meeste Vlamingen steken in een "tussentaal" ergens halfweg tussen standaardtaal en dialect. Uit onkunde of uit onwil, of een combinatie van beide.

Beste lezers en lezeressen, nu zullen jullie vragen of ikzelf in de toekomst harder wil proberen om in mijn artikels een Nederlands te schrijven vrij van gallicismes en belgicismes. Ik beloof erover te zullen nadenken. Misschien...

*Hugo Wilmaerts*

Noot: - maasse: Brabants dialect voor "meid" (het verkleinwoord is "maske", meisje)



## Wat lezen wij ?

Hoeveel Bijbelboeken zijn er? Het antwoord verradt bij welke Kerk je hoort. Ben je protestant dan zeg je: 66. Ben je roomskatholiek: 72. En zo heb ik net op het internet geleerd: een koptische christen zal nog weer een ander getal noemen. Toch niet geheel betekenisloos, dit verschil. Er zijn dus boeken die volgens sommigen Gods Woord bevatten en volgens anderen niet. Dat roept vragen op: Welk criterium heb je daar eigenlijk voor? En kan een mens dat wel? En breder: betrek een moslim bij het gesprek en een hindoeïst, en je bent vertrokken. Het antwoord zult u hier niet lezen. We doen wat verkennende en omtrekkende bewegingen rond de deuterocanonieke of apocriefe boeken (soms vallen die termen samen, soms niet). We horen stemmen uit de joodse en christelijke traditie.

Namens de redactie,  
Dick WURSTEN

---



## Radio 1, 20.03 u.

Woensdag 16 september  
**De Bijbel is een bibliotheek**  
Frank Marivoet



## Activiteitenkalender

31 augustus	Kerkraad - kerkzaal 19u45
06 september	Startzondag
10 september	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
14 september	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
16-17 sept	Omhaling
21 september	Bestuursraad - kerkzaal 20u
24 september	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
25 september	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

# Jezus wil voor iedereen zorgen



Jezus wil graag dat iedereen het goede nieuws van Gods liefde hoort en naar Zijn woorden luistert. Hij is de goede Herder die om alle mensen geeft.