

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

59^{ste} jaargang nr. 3 - april 2015

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Het beklag Gods

Eén van de oudste elementen van de traditionele liturgie voor de Goede Vrijdag is het zogenaamde 'beklag Gods'. Het is een reeks verwijten van God aan het adres van Zijn volk, waarin telkens de weldaden van de Heer worden geplaatst tegenover de wandaden van Zijn kinderen. Een bewerking van bijbelverzen uit Micha 6:3-5.

Enkele jaren geleden werden deze woorden opnieuw opgenomen in de kerkboeken van de Protestantse Kerk in Nederland. Een storm van kritiek was het gevolg. Hadden niet deze woorden in de loop van de geschiedenis telkens opnieuw ertoe gediend om pogroms en Jodenvervolgingen te legitimeren, juist in de dagen voor Pasen? En is het niet inmiddels tijd om onze relatie met Gods oude volk grondig te herzien, al was het alleen maar vanwege de schuld die wij als West-Europese christenen op ons hebben geladen door in Christus' naam zovele van Zijn broeders en zusters de dood aan te doen?

Het is inderdaad iets anders om deze woorden te horen uit de mond van de profeet als een verwijt aan zijn tijd- en volksgenoten dan om ze nu te hanteren als een beschuldiging aan het adres van een heel volk, een hele geloofsgemeenschap, dat zij - en zij alleen - verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Christus. Ook de woorden die ons Matteüs overlevert ("Laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen", Mt. 27:25) ontslaan alle andere actoren in het passieverhaal niet van hun schuld. Integendeel. Als de klacht opklinkt "Mijn volk, wat heb ik u gedaan of waarmee heb ik u bedroefd, antwoord Mij", dan zijn dat woorden die *ons* om een reactie vragen.

Hoe tonen *wij* onze dankbaarheid jegens die God, die alles voor ons heeft over gehad? Hoe gaan *wij* om met de vrijheid die Hij ons schenkt, met het leven dat

Hij ons aanbiedt? Zetten *wij* Hem op de eerste plaats in ons leven, of zijn kerk en geloof voor ons maar een bijkomstigheid? Hebben *wij* Hem waarlijk lief (Joh. 21:16)? Of verloochenen en verraden wij Christus evenzeer als Zijn eerste discipelen?

Nochtans is het niet veel, wat de profeet Micha van zijn tijdgenoten vraagt, als antwoord op die oproep van Godswege: 'Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God' (Micha 6:8). I\`s dat nu écht teveel gevraagd?

JHB

Voor de tekst van het 'Beklag Gods' zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Beklag_Gods

Kerkraad

We hadden onze maandelijkse vergadering op 3 maart in de kerkzaal. Het eerste gedeelte, ongeveer een uurtje, was deze gezamenlijk met de bestuursraad, waar we de financiële en praktische zaken van onze kerk bespraken en wat te doen met kleine werkzaamheden die we zelf zullen trachten op te lossen.

Na het vertrek van de bestuursraad begonnen we aan onze eigenlijke vergadering waar we de voorbije kerkdiensten evalueerden, de zondagen van februari, een zondag met de proponent Peter Smits, tot en met de jeugddienst van zondag 1 maart, waar de jeugd ons een hartelijke eredienst meegaf.

Verder stond er op het agenda onze zorg voor de ouderen die door ziekte of moeilijk ter been niet meer naar de kerkdiensten willen of kunnen komen. We besluiten, voor deze weer een lijst in te voeren voor huisbezoeken.

Onze aandacht ging verder uit naar de gemeentevergadering van zondag 22 maart en de kerkraadsverkiezingen van zondag 3 mei.

De TV dienst van zondag 19 april te Boechout, waarvoor we een intekenlijst in de kerkzaal hangen.

We maken ook een nieuwe lijst voor de stemgerechtigde leden in de kerk.

Verder hadden we het nog over de Kindernevendienst, gemeenteleven en de werkingen in kerkverband.

Tot slot bespraken we ook nog een doopaanvraag die de zondag ervoor was aangevraagd, naar gewoonte spreken we af een bezoek te brengen aan de ouders om hierover met hen van gedachten te wisselen.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diaken:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59

Verjaardagen in april

18 april Noa Huibregtse

23 april Mikayl Dinler

Al deze jarigen wensen we een prettige maar vooral een gezegende verjaardag!



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

vrijdag 03 april organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Faculteit Protestantse Godgeleerdheid
20 uur - Goede Vrijdag, H. Avondmaal

zondag 05 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending
Paaszondag

zondag 12 april organist: J. van der Wulp
dhr. H. Fresen 2° collecte: Orgelfonds

zondag 19 april
Gemeente-uitstap naar Boechout

zondag 26 april organist: J. van der Wulp
ds. G. Snauwaert 2° collecte: Synodale kas

zondag 03 mei organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/jeugd



TV-dienst

Op zondag 19 april wordt de kerkdienst vanuit Boechout op tv uitgezonden. Voor die gelegenheid zijn de VPKB-gemeenten van Turnhout en Mechelen-Noord van harte uitgenodigd. De kerkraad heeft besloten, dat er daarom bij ons geen dienst zal zijn. Via een intekenlijst kunt u aangeven of u meegaat naar Boechout. Na afloop van de dienst wordt ons een maaltijd aangeboden en wordt er een programma georganiseerd.

Activiteitenkalender

31 maart	Kerkraad - kerkzaal 20u15
09 april	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
23 april	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
24-26 april	Jeugdweekend Westouter
30 april	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
03 mei	Kerkenraadsverkiezingen - kerkruimte 11u15
14 mei	Algemene Kerkvergadering Bergen 9u - 17u

Terugblik proponentenschap in Mechelen-Noord

Twee maanden proponentenschap zijn voorbijgevlogen. Naast het gemeentewerk in Dendermonde, waar ik al halftijds mee begonnen ben, vulden de weken zich vlug met de verschillende afspraken in Mechelen. Welgeteld veertien keer ben ik in Mechelen geweest om nader kennis te maken met het predikantswerk in de praktijk (en mijn kennis van de Nederlandse geschiedenis wat bij te spijkeren, moet ik eerlijk bekennen). Nuttig waren de vergaderingen die ik heb bijgewoond van de kerkenraad en de bestuursraad. Ze leerden mij over de gemeentestructuren van leiding en verantwoordelijkheid voor beheer en financiën, alsook de plaats van de predikant hierbinnen. Leerzaam waren ook de gesprekken met ds. Brouwer. Ze gaven mij een beter zicht op het ambt van predikant binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België, de Constitutie en Kerkorde en het functioneren van de kerk op districts- en nationaal niveau. Deelname aan de Conferentie Missionair Kerkzijn en de Pastorale Dag (voor predikanten), beide in Brussel, droeg ook bij aan het gevoel tot een 'groter' kerkverband te behoren.

Ik voel me bevoorrecht om in het landelijke verband van de VPKB een plaatselijke gemeente als predikant te mogen dienen en in een collegiale kring verwelkomd te worden. Ook ben ik dankbaar voor de kans die mij geboden is om in Mechelen-Noord mee te lopen, en zodoende een wat breder referentiekader te kunnen ontwikkelen voor mijn werk in Dendermonde. Die lijn hoop ik voort te kunnen zetten in de tweede fase van mijn proponentenschap, in de Denderstreek (Aalst en Denderleeuw).

Drie hoogtepunten van mijn proponentenschap in Mechelen wil ik graag noemen in deze terugblik. In de eerste plaats is dat de zondagse eredienst. Ik denk dan niet alleen terug aan de dienst waarin ik zelf mocht voorgaan (na deze dienst leerde ik van een gemeentelid dat voor 'overall' ook het Vlaamse woord 'kloon' gebruikt kan worden); ook de eerste dienst die ik meemaakte (waarin ds. Brouwer preekte n.a.v. Kolossenzen 1 en de bruiloft te Kana over Christus die onze tekorten aanvult) en de laatste (waarin prof. Van Der Borght n.a.v. de tempelreiniging preekte over kerkzijn in een post-christelijke tijd dankzij het feit dat Jezus Heer van de Kerk is) vond ik waardevol om mee te maken.

In de tweede plaats denk ik aan de jeugdcatechese. Wat vind ik het mooi en bemoedigend om te zien dat een groepje gemeenteleden met heel uiteenlopende leeftijden zich toegewijd bezighoudt met de geloofsoverdracht aan de jongeren in de gemeente. Ik word er blij van als ik zie hoe op de laatste vrijdagavond van de maand een groepje jongeren zich verzamelt in de gezellige ruimte bovenin de kerk voor onderlinge ontmoeting en zoeken naar (geloof in) God. Ik hoop dat zij in deze geseclariseerde wereld het geloof mogen vinden en vasthouden - en gaandeweg hun eigen bijdrage mogen gaan leveren aan kerkzijn voor vandaag en morgen.

In de derde plaats denk ik terug aan de woensdag in januari die in het teken stond van de oecumene (of moet ik liever spreken van 'interkerkelijke contacten' of 'samen kerkzijn in Mechelen?'). 's Middags woonde ik een

bijeenkomst bij van de werkgroep die een nieuwe reeks 'oecumenisch bijbellezen' voor oktober 2015 voorbereidt. Hoewel de motieven en de insteek van de verschillende deelnemers konden uiteenlopen, proefde ik eenzelfde verlangen om de waardevolle Schriftwoorden voor een groter publiek in Mechelen toegankelijk te maken. (Dat gevoel resoneert ook bij me wanneer ik 's zondags na de eredienst - in Mechelen of in Dendermonde - de kerk verlaat en bedenk hoeveel mensen aan de kerk voorbijgaan.) En 's avonds mocht ik de oecumenische gebedsdienst meemaken in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Ongeveer 120 mensen uit tien à twaalf geloofsgemeenschappen kwamen in de crypte van de Hanswijkbasiliek samen om tot God te bidden. Op een indrukwekkend mooie manier werd voor mij iets tastbaar van de woorden van Paulus: 'Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid' (Efeziërs 3,18-19).

In Dendermonde heb ik inmiddels echt broederlijk kennis mogen maken met de pastoor-deken en met de abt en de broeders van de Abdij. Het ziet er naar uit dat we hier in 2016 ook (weer) een gezamenlijke gebedsdienst gaan krijgen. Maar eerlijk gezegd ben ik wel een beetje jaloers (in de goede zin van het woord, als dat kan) op de veelkleurigheid van de kerk in Mechelen. Tegelijk merk ik bij mezelf dat het een uitdaging is om dat besef niet kwijt te raken tijdens het 'gewone' gemeentewerk. Tijdens een eerdere praktijkstage in Hilversum maakte ik een gemeenteverslag vanuit het perspectief van de (plaatselijke) 'zending en oecumene'. Een woord van Jezus (uit het hogepriesterlijk gebed) inspireerde me daartoe: 'Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.' Moge dat woord van onze Heer ons steeds voor de geest staan.

Verbonden door zijn liefde,
Peter Smits

14 mei - Algemene Kerkvergadering in Mons

De volgende AKV vindt plaats op 14 mei 2015, Hemelvaartsdag. Ze wordt gehouden in UCL-Mons, Chaussée de Binche.

We hebben het thema van de bijbeltentoonstelling overgenomen die in hetzelfde gebouw zal worden ingericht gedurende de eerste drie weken van mei 2015, namelijk: "De Bijbel, werelderfgoed."

Er is een gevarieerd programma van 9 uur tot 17 uur, met als hoogtepunt een concert in de namiddag met de groep Alléluia North Africa, bestaande uit vier kabyllische (Berber) musici en een zanger, die ons wonderbaarlijke muziek met mediterrane kleuren zal brengen.

Triomf van de geneeskunde: elke gezonde is een onbewuste zieke

“Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel”, zegt Jezus in Matteüs 9:12 (NBV 2004).

Beste lezers en lezeressen, wellicht vinden jullie het bovenstaande vanzelfsprekend, doch dat is het niet.



Zo lasen wij indertijd op de middelbare school een toneelstuk getiteld “Knock, of Triomf van de geneeskunde”, waarin het hoofdpersonage zijn versie van de geneeskunde baseert op exact het tegendeel, of sterker nog, op de hypothese dat gezonde mensen niet bestaan. Knock neemt in het stuk een praktijk over van dokter Parpalaid, die de geneeskunde beoefent in Saint-Maurice, een Zwitsers dorp bewoond door allemaal

gierigaards die nooit een arts raadplegen omdat zo iets volgens hun teveel kost. Dokter Parpalaid acht zijn potentiële cliënteel voor zichzelf financieel waardeloos, maar zijn opvolger pakt het revolutionair anders aan. Knock begint met op maandagen de dorpingen een eerste gratis raadpleging aan te bieden, iets waar de hele streek gretig op af komt. Hij maakt dan van die gelegenheid gebruik om bij iedereen allerlei kwalen te diagnosticeren die een langdurige behandeling vereisen. Immers, zo luidt Knocks devies, “elke gezonde is een onbewuste zieke”. De nieuwe dokter kwijt zich met zulk enthousiasme van zijn taak dat naar eigen zeggen een diagnose in zijn brein opborrelt zodra hij ook maar iemand ziet, zelfs al is die persoon kerngezond. Ach, zullen jullie opwerpen, dat is maar een toneelstuk, zo’n dingen kunnen alleen maar gebeuren in de op hol geslagen verbeelding van een schrijver.

Nogmaals doch, niks is minder zeker!

Onlangs verscheen namelijk in de krant L’Echo een onderhoud met de Franse psychiater Patrick Landman, waarin deze het heeft over ADHD, jullie weten wel, die diagnose die dikwijls gesteld wordt bij hyperactieve kinderen. Volgens psychiater Landman echter, is er niet het minste wetenschappelijke bewijs dat ADHD bestaat en gaat het gewoon om een commercieel



foefje van de farmaceutische industrie. De farma-bedrijven hadden eerst een medicijn, rilatine, waarvoor ze dan vervolgens een erbij passende kwaal hebben verzonnen, aldus Patrick Landman. Als men weet dat in de Verenigde Staten 11 % van de kinderen behandeld worden tegen ADHD, dan beseft men meteen dat het hier gaat om de kip met gouden eieren voor een miljoenenindustrie.

Zelf hebben we in ons gezin iets soortgelijks meegemaakt. Onze Filip was een erg drukke jongen, die bovendien regelmatig zenuwtikken kreeg, zoals

onbeheersbare schouder- of hoofdbewegingen, of voortdurend gekuch. Omdat mama Sandra hieromtrent toch wat ongerust was, werden we doorverwezen naar het Imelda Ziekenhuis te Bonheiden. Filip onderging een uitgebreid onderzoek waarbij op zijn hoofd een soort helm werd gezet die via een boel draden met één of andere complexe machine was verbonden waaruit een afgedrukte grafiek gleed. Uiteindelijk stelde de dokter een medicijn voor om de tikken te onderdrukken. Het enigste nadeel, zo voegde hij eraan toe, was dat ons zoontje er in de toekomst een beetje suf zou bijlopen. Sandra en ik hebben de man vriendelijk bedankt en het daar verder maar bij gelaten. Onze zoon is na verloop van tijd vanzelf uit zijn zenuwtikken gegroeid, zonder pillen of wat dan ook. Overigens werd hij daar op school door de andere kinderen nooit om uitgelachen of gepest, vreemd genoeg waren het juist de leerkrachten die het er moeilijk mee hadden. Elk nieuw schooljaar moest ik telkens opnieuw aan de nieuwe juf of meester gaan verduidelijken dat Filip met die tikken heus niet expres de les wilde storen...

Natuurlijk beoog ik met dit artikel niet, de edele geneeskunst zwart te maken die zoveel levens redt of draaglijk maakt.

Maar ik denk wel dat we moeten opletten en ons gezonde verstand gebruiken. Niet ieder pijntje behoeft een pilletje!

Hugo Wilmaerts

Noten:

"Knock ou le Triomphe de la médecine": toneelstuk geschreven door Jules Romains, voor het eerst opgevoerd in 1923 te Parijs.

Geraadpleegde bronnen:

- "La rilatine permet de ratisser large", artikel verschenen in L'Echo van 20 februari 2015
- Franse Wikipedia
- Citaat: "tout homme bien portant est un malade qui s'ignore" (Knock)

Noot van de redactie: Artikelen worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de schrijver. Enkel wanneer ze duidelijk in strijd zijn met de wet of de goede zeden is dat reden om ze te weigeren.

Het is hier geenszins de bedoeling om de goede intenties van de medische stand in twijfel te trekken.

Een algemene waarschuwing tegen wat er op internet te lezen staat, is wellicht ook gepast; met name op het terrein van de psychiatrie en de diagnose van ADHD zijn er veel kritische artikelen gepubliceerd namens de Scientology Church, waar vanuit een christelijke geloofsovertuiging vraagtekens bij moeten worden gezet. In ons eigen gezin hebben we uitgesproken positieve ervaringen met Rilatine.

JHB

PSALMEN

Psalmen zijn, zoals het woord in het Hebreeuws aangeeft, lofliederen. Honderd vijftig zijn er, liederen met een grote poëtische kracht. Zij zijn ontstaan tussen 1000 en 500 voor Christus en staan verzameld in het Oude Testament.

Liederens waarin een 'ik' of een 'wij' zich richt tot God. En waarbij de bidder van alle tijden wordt uitgenodigd om zich te identificeren met dit 'ik' of zich te solidariseren met dit 'wij'. Liederens waarin het hele spectrum van gevoelens verwoord wordt, de meest nobele maar ook de meest lage: jubel, vreugde, vertrouwen, rust en ook pijn, wanhoop, opstandigheid, woede en wraakzucht. Gevoelens die uitgeschreeuwd worden en in stilte gepreveld.

Die gevoelens uitspreken maakt het hart vrij. Om God te loven. En om te bidden om vrede, vrede met God, vrede met de ander en vrede met zichzelf.

Al drieduizend jaar worden deze liederens gebeden, door joden en door christenen. De monniken bidden ze telkens opnieuw, alle honderd vijftig, gespreid over twee weken.

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van schenders niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de richtlijnen van de HEER
en zich verdiept in zijn richtlijnen, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
z'n wortels aan stromend water.
Op zijn tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot voltooiing.

Zo begint psalm 1. Hij geeft meteen de aanzet tot de juiste houding. En houdt een belofte in. Het eerste woord drukt in de grondtaal, het Hebreeuws, niet zozeer een toestand uit dan wel een dynamiek, niet 'gelukkig' maar veeleer 'komaan, vooruit'. Met dit duwtje in de rug wordt men op weg gezet.

Het laatste vers van de laatste psalm verwoordt waar alle bidden moet in uitmonden:

Al wat adem heeft, loof de HEER!

(Met toestemming overgenomen uit: Monniken in de stad. De benedictijnen van de Sint-Pieters- en Paulusabdij in Dendermonde, 2012)

P. Smits

Uit de redactie

Bevrijding wordt pas ten volle beleefd als je aan den lijve hebt ervaren wat het betekent gevangen te zijn, hetzij daadwerkelijk als gevolg van een gepleegd strafbaar feit hetzij door ziekte of een andere vorm van lijden.

In dit nummer van Kerkmozaïek aandacht voor de betekenis die het Paasevangelie kan hebben voor mensen in de gevangenis, de scheepvaart en voor ernstig zieken. Mensen die ieder op hun eigen manier gebonden zijn en die vanuit de moeiten van iedere dag daadwerkelijk moed putten uit het verhaal van opstanding en bevrijding.

Namens de redactie,
Annet Sinnema



Protestantse
Omroep



Woensdag 15 april 2015

VRT Radio 1 om 20:03

Bijbel: Ontmoeting (Joh. 21:15-24)

Ds. Bert Beukenhorst



Zondag 5 april 2015

VRT-televisie één om 10:00

Paasviering in Eurovisie

Vertaling: Frank Marivoet



PRO (Protestantse Omroep)

Zondag 12 april 2015

Eén 9u 40 / Canvas laat

“ ‘t Is tof ” - Groene gedachten bij het scheppingsverhaal

Johan, Dorothea en Gilbert zijn levensgenieters en ecologisch bewust.

Voor alle drie is het Bijbels scheppingsverhaal een inspiratie.

De oude tekst komt tot leven met prachtige beelden.

De schepping is tof ! Daarover zijn zij het met God eens.

Zondag 19 april 2015

VRT-televisie één om 10:00

TV-eredienst vanuit Boechout

Voorganger: ds. P. Schipper

Paasfeest.



Kleur alles. Knip alles uit.
Plak de losse bloemen op
de juiste plaats, met
een dubbel gevouw-
en plakbandje,
zodat de bloemen
wathoger staan.



1



2



3



4