

P 902041

# DE BRUG



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

58<sup>ste</sup> jaargang nr. 7 - september 2014

**Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen**  
**V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen**

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen  
Predikant: ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

## Leerlingen.

Op 1 september beginnen de scholen weer. Dan moeten de kinderen weer terug naar school. In onze samenleving is kennis nu eenmaal belangrijk, en je moet door een diploma kunnen bewijzen, dat je verstand van zaken hebt.

In het Koninkrijk van God ligt dat anders. Daar gaat het om wijsheid. Om levenservaring, of nog specifiek: om vertrouwdheid met God. En daarin ben je nooit uitgeleerd. Je kunt er geen diploma in halen. Ook een belijdenisattestatie is wat dat betreft niet van tel. Volwassenen zijn met het oog op de dingen van God ook nog altijd leerlingen, discipelen. Zolang de Heer Zijn weg met je gaat, leer je Hem immers beter kennen en wordt je vertrouwen in Hem gesterkt.

Voor God is het dus geen voordeel, als je je zelfstandig gedraagt, onafhankelijk, volwassen. In een aantal opzichten hebben kinderen zelfs een voorsprong. In ontvankelijkheid, bijvoorbeeld, een open houding die niet alles meteen wegwuift dat niet in onze ervaringswereld past. In een spontaniteit, die oprecht reageert zonder zich af te vragen hoe alles overkomt. In een afhankelijkheid, die zich niet groter wil voordoen dan je werkelijk bent, maar alle goeds durft verwachten. Daarom heeft Jezus ons de kinderen ten voorbeeld gesteld (Mt. 19:14).

En daarom heeft Jezus ons als hoogste opdracht meegegeven om Zijn leerlingen te zijn (Jh. 15:8). Mensen die zich laten vormen in de leerschool van het leven, niet tot kritische en cynische gelijkhebbers, maar die zich door Gods genade laten aansporen om genadevolle en barmhartige medemensen te zijn. Mensen die zich laten raken door wat de Meester hun zegt en die in Zijn voetsporen verder gaan om zodoende het Goede Nieuws van Gods komende Rijk verder te dragen, de wereld over, en alle volken te maken tot Zijn leerlingen (Mt. 28:19).

JHB

## Kerkraad

Na de vakantie is de eerstvolgende vergadering van de kerkraad op dinsdag 2 september in de kerkzaal om 20.15 uur. Heeft u vragen, suggesties, zeg het aan één van de kerkraadsleden of aan onze predikant.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59

## Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2014

Dinsdag 9 en woensdag 10 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage.

Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkcollecte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.

Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld. Daarom doen we een oproep aan elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of met behulp van bijgevoegde bankoverschrijving een bedrag overmaken op de rekening van onze kerk.



## Koffiedrinken

07 september  
21 september



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
07 september	Younan	Eva
14 september	Hanne	Sarah
21 september	Sali	Noa
28 september	Zarifa	Guyny
05 oktober	Hermien	Nynke

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 07 september  
ds. J. Brouwer  
*H. Avondmaal, startzondag*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Zending

zondag 14 september  
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° collecte: Diaconie

zondag 21 september  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Kerkblad

zondag 28 september  
ds. J. Vanhees

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Synodale Kas

zondag 05 oktober  
ds. J. Brouwer  
*Jumelage-zondag*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Itabire



## Kerkschoonmaak

Hoewel de kerk regelmatig wordt schoongehouden, blijft het noodzakelijk om een paar keer per jaar alles nog eens grondig te poetsen. Daarvoor doet de bestuursraad bij deze een oproep aan u allen om een handje te helpen. Vele handen maken immers licht werk?! We verwachten u graag op zaterdag 6 september van 10 tot 12 uur in de kerk. Dan kunnen we het nieuwe seizoen met een propere lei beginnen.

## Startzondag

Op zondag 7 september beginnen we het nieuwe werkjaar. Na de avondmaalsdienst worden de verschillende activiteiten van onze gemeente aan u gepresenteerd. En vervolgens bent u allemaal uitgenodigd om samen onder het genot van een kopje koffie een broodje te blijven eten. We hopen echt dat iedereen daarvoor tijd vrijmaakt. We zijn tenslotte aan elkaar toevertrouwd door die ene Heer die ons allen tot een gemeenschap geroepen heeft.

## Verjaardagen

01 september	Ihsan Dirlik
01 september	Younan Younan
03 september	Maarten Dirlik
08 september	Matheus Younan
08 september	Zakarya Dinler
09 september	Paul De Smet
13 september	Stefani Maghi
19 september	Gerrit Brouwer
19 september	Rita Maghi
21 september	Eddy Van der Borght
25 september	Sara Van Cammeren
25 september	Nele Van Cammeren



## Vanuit de diaconie: Studiefonds "Ik help een kind"

Zoals eerder in deze kolommen geschreven, steunt onze diaconie sedert enkele jaren het studiefonds "Ik help een kind".

Dit steunfonds ondersteunt vanaf 1997 jongeren van onze partner de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) tijdens hun secundaire studies. De donateurs zijn vooral individuele VPKB-gemeenteleden die een extra gift willen geven voor dit doel. Ook enkele kerkgemeenten steunen dit project.

In 2013 waren er 140 donateurs, waaronder 22 gemeenten. Allen samen storten zij 40.732,99 € op rekening van "Ik help een kind". Na aftrek van de administratieve kosten (Protestantse Solidariteit) was er 36.659,69 € beschikbaar voor steun. In 2013 werd er 35.000 € naar de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda overgemaakt. Hiermee konden 272 jongeren worden gesteund. In hetzelfde jaar slaagden 78 jongeren voor hun eindexamen. Het streefbedrag voor 2014 is vastgesteld op 39.000 €. In de loop der jaren is er een bescheiden reserve gevormd gelijk aan de werkingskosten van één schooljaar. Eind 2013 was de reserve 37.956,84 €.

Onze eigen gemeente Mechelen-Noord heeft haar steentje bijgedragen aan dit resultaat. Via de diaconie wordt namelijk maandelijks 65 € gestort via een bestendige opdracht.

Wie zelf individueel wil steunen kan dit uiteraard eveneens, via rekeningnummer 125-9302045-30 (Protestantse Solidariteit) met vermelding van "Ik help een kind" (fiscaal attest vanaf 40 € per jaar).

(bewerking van een artikel gepubliceerd door Jean Lenders in het Brasschaatse kerkblad Kapelbode van juni 2014)

*Hugo Wilmaerts, diaken*

## Zieken

Marcel en Annie Van der Mijnsbrugge verblijven tijdelijk in huize Atlantis, Bisschopshoflaan 365, kamer 108, 2100 Deurne. We hopen ze spoedig weer in ons midden te mogen terugzien. Een kaartje, telefoontje of bezoekje zal hun goed doen.

## Activiteitenkalender

02 september	Kerkraad - kerkzaal 20u15
04 september	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
05 september	Jeugdcatecheseteam - fam. Joosten 20 uur
06 september	Kerkschoonmaak - Kerkruimte 10 uur
07 september	Startzondag
09-10 sept	Omhaling
11 september	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
14 september	Introductiemiddag catechesegroep
15 september	Bestuursraad - kerkzaal 20u
18 september	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
21 september	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
21 september	Start to Believe - fietstocht langs levensovertuigingen
26 september	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

### Start to believe – levensbeschouwingen van op de fiets



Onze stad kent een grote diversiteit aan levensbeschouwingen: katholieken, vrijzinnigen, moslims, boeddhisten, protestanten, adventisten, Assyriërs, chaldeërs, Bahá'í, en ga zo maar door...

Samen hebben ze een ontspannende en informatieve fietstocht op touw gezet waarin ze zichzelf en hun Mechelse geschiedenis voorstellen. Je duikt onder in de geschiedenis van de Marokkaanse islamitische gastarbeiders, je ontdekt hoe het katholieke koraalhuis aan de wieg stond van de 'Wiener Sängerknaben' en waarom de Boeddhistische tempel vooral Thaise vrouwen telt. En dát is nog maar een tipje van de sluier...

Aan een vernieuwde, bijhorende podcast met meer informatie per levensbeschouwing wordt momenteel gewerkt. Vanaf 1 september 2014 kan je deze downloaden. Eenmaal gedownload kan je dus op de fiets springen wanneer je maar wil.

Op 21 september 2014 voorzien we een extraatje in het kader van de autoluwe zondag "Uit zonder Uitlaat". Naast tal van andere activiteiten, kan je die dag effectief een kijkje nemen achter de schermen van 9 levensbeschouwingen. Medewerkers van verschillende tempels, kerken, moskeeën en ontmoetingsplaatsen zetten hun deuren wagenwijd open en slaan graag een praatje met geïnteresseerde fietsers.

Ook onze kerk is in het parcours opgenomen.

## VAKANTIELECTUUR.

Aan tijd om te lezen ontbreekt het me wel eens in de loop van het jaar, ik vertrek dan ook altijd in vakantie met een boekentas vol lectuur. Zo las ik een verhaal over Blaise Pascal, een gastpredikant heeft deze naam al eens aangehaald in zijn preek. Blaise Pascal was een Franse wetenschapper (1623-1662) na zijn dood vond men een grote hoeveelheid notities van allerlei aard. Hij werd een verdediger van het christelijk geloof. Als rooms-katholiek kreeg hij grote invloed op het protestantisme, tot op vandaag. Soms maakt een gelovige dingen mee in de binnenkamer die zich moeilijk in woorden laten vangen. Zo had Pascal een diepe ervaring die hij in woorden en kreten tracht weer te geven. Zo ook op de avond van 23 november 1654.



"Vuur. God van Abraham, God van Isaäk, God van Jacob.....niet van filosofen en geleerden. Zekerheid, zekerheid, besef, vreugde, vrede. God van Christus. Uw God zal mijn God zijn. Men vindt Hem alleen via de wegen die in het Evangelie worden geleerd. Vreugde, vreugde, tranen van vreugde. Ik heb me van Hem afgescheiden. Mijn God, zult U mij verlaten? Moge ik niet voor eeuwig van Hem gescheiden worden. Dit is het eeuwige leven: dat ze U de enige ware God kennen en Christus die Gij gezonden hebt. Jezus Christus.....Jezus Christus."

Hij wilde deze ervaring vasthouden, deze Godservaring en daarom naaide hij de volledige tekst in de voering van zijn jas. Pas na zijn dood werd ook dit geschrift gevonden. Zijn overdenkingen, gebundeld in *Pensées* (Gedachten) zijn al heel lang bronnen van inspiratie voor christenen en niet christenen over de hele wereld. Hij was een verdediger van het christelijke geloof.

Nog een paar citaten uit de denkwereld van Pascals *Pensées*, die genummerd te boek zijn gesteld na zijn dood.

"Als de barmhartigheid van God zo groot is dat Hij ons, zelfs als Hij zich verbergt, nog heilzaam onderricht, wat een inzicht moeten wij dan niet verwachten wanneer Hij zich openbaart."(438)

"Zo leert de hele kosmos de mens dat hij oftewel verdorven dan wel verlost is. Alles leert hem over zijn grootheid of over zijn ellende. Aan de heidenen ziet men hoe men van God verlaten is en aan de Joden hoe men door God beschermd wordt."(442)

"het is duidelijk dat een volk (de Joden) speciaal geschapen is om getuige voor de Messias te dienen. Het bewaart boeken die het liefheeft en niet begrijpt. En dat alles is voorspeld; dat Gods raadsbesluiten hun zijn toevertrouwd, maar als een verzegeld boek."(495)

"er zijn maar twee soorten mensen: de rechtvaardigen die denken dat ze zondaars zijn en de zondaars die denken dat ze rechtvaardig zijn."(562)

"Het is onmogelijk met goede redenen aan te nemen dat er geen wonderen zijn."(568)

*Tekst uit het Zkl.*

*Georges*

## Afscheid van een Kortenbergse buurman

Op 13 juli 2014 stierf te Leuven een zekere Franciscus Le Brigand, na een verblijf van meer dan twee maanden in het ziekenhuis Gasthuisberg, waar zijn leven als een kaars langzaam was uitgedoofd.

Deze Franciscus was 57 jaar lang de buurman geweest van mijn ouders, die door dit overlijden dan ook erg waren aangegrepen. Hij was als levenslange vrijgezel en enigste kind altijd thuis blijven wonen. Voor hij naar het ziekenhuis vertrok, had Franciscus aan mijn moeder de sleutel van zijn huis overhandigd, met de vraag die een weekje te willen bewaren. Net als een paar andere burens bezochten mijn ouders hem meermaals per week en geleidelijk drong het besef door dat het zilverkoord zou weggenomen worden, dat de waterkruik in stukken zou vallen.

Franciscus was nooit getrouwd geweest en er waren geen bekende verwanten. Omdat mijn ouders zich afvroegen wie hem zou begraven, belde ik wat rond en na enkele telefoontjes vernam ik dat het OCMW van Kortenberg hiermee was gelast. Een buurvrouw had in het ziekenhuis verteld dat Franciscus graag in zijn eigen dorp wilde begraven worden. Nadat ik een OCMW-bediende aan de telefoon had verteld dat de aflijvige zijn hele leven een trouwe kerkganger was geweest, zegde deze meteen toe een gedachtenisdienst te zullen laten houden. Doodsbrieven werden pas gedrukt na aandringen van mijn zus, en dan nog in beperkt aantal (26). Mijn zus en andere burens kopieerden de brieven dan maar zelf verder en gingen ze ook zelf bussen in de buurt.

Toen de parochie-assistente die in de gedachtenisdienst zou voorgaan, vroeg of iemand in de kerk iets zou willen komen getuigen over Franciscus, zei mijn zus onmiddellijk dat haar broer (ik dus) dit wel zou doen.

Zo werd ik dus gedwongen dieper na te denken over deze mens, die 25 jaar mijn buurman is geweest. Spoedig bleek dat ik over Franciscus zo goed als niks wist, hoewel de man aanwezig was geweest op mijn eigen bruiloft en op het gouden jubileum van mijn ouders. Jazeker, van kinds af aan had ik hem op zonnige dagen talloze malen in zijn tuintje zien schoffelen en met hem over koetjes en kalfjes gekletst. Maar het trof mij dat onze buurman nooit met iemand over zichzelf, over zijn persoonlijk leven of over zijn gevoelens had gepraat.

Wat het meest opviel in zijn leven was zijn onopvallendheid en discretie. Een leven in de achtergrond, als kantoorbediende bij de Post in Brussel. En toch, een man die, hoe onopvallend ook, niettemin voor veel Kortenbergers deel uitmaakte van het decor van hun eigen leven, zodat op de gedachtenisdienst meer dan 150 mensen kwamen opdagen. De zeldzame keren dat Franciscus wel op de voorgrond trad, deed hij dat verkleed: hij was lid van een Aalsterse carnavalistenvereniging en in de buurtschool speelde hij jaarlijks Sinterklaas of Paashaas. In zijn latere jaren was hij het die steevast de jaarlijkse rommelmarkt opende,...verkleed als Hertog Jan.

Het kwetste mijn ouders dat Franciscus tegenover hun bijna angstvallig gereserveerd bleef, hoewel zij altijd voor hem klaarstonden. Een tiental jaren geleden was buurman nog eens een tijdje opgenomen geweest in het ziekenhuis, en toen had mijn moeder eveneens de sleutel in bewaring. Omdat de opname langer duurde dan aanvankelijk verwacht, waren mijn moeder en een andere buurvrouw Franciscus' huis gaan poetsen en daarbij hadden ze naast een hoop bedorven voedsel een heleboel sigarettenpeuken gevonden, hoewel buurman niet rookte en ogenschijnlijk nooit bezoek ontving. Wie was die geheimzinnige roker?

In zijn hoogdagen kon Franciscus nachten na mekaar uitgaan, om tegen de ochtend aan van het station komende, als een schicht in zijn huis te verdwijnen, in de ijdele waan onopgemerkt te blijven. "Buurman gaat hard", zegde mijn moeder dan.

Vermoedens hadden mijn ouders wel. Toen ik op een dag thuiskwam van school en vertelde dat sommige kinderen "vuil Jeannette" riepen naar buurman, gebod mijn vader mij streng, hier nooit aan mee te doen, wat ik bijgevolg nooit heb gedaan. Overigens had ik niet het minste benul wat dat scheldwoord mocht betekenen, maar de toon van mijn vaders stem ontraadde mij ten stelligste om verdere verduidelijking te vragen. Mijn ouders voegden eraan toe dat het te wijten was aan Franciscus' tirannieke en bezitterige moeder dat het met hem verkeerd was gegaan, maar daar werd ik niet wijzer van.

Tijdens de gedachtenisdienst getuig ik over Franciscus' tuintje, over hoe hij trouw zijn aardse vader dagelijks in het rusthuis bezocht op het einde van diens leven, hoe hij wekelijks zijn hemelse Vader bezocht in de Kortenbergse Onze-Lieve-Vrouw-kerk, hoezeer hij blij was telkens we hem uitnodigden op een familiefeest. Achteraf hoor ik dat de aanwezigen het een goed getuigenis vonden, maar eigenlijk bedenk ik dat het een half getuigenis was over iemand die toch zo'n beetje een dubbel leven had.

Of Franciscus met dat dubbele leven vrede had? Dat weet alleen de almachtige, eeuwige God wiens gelovige kind hij was.

En zelf, beste lezers en lezeressen, kan ik allen maar trots zijn op de bewoners van mijn oude buurt in Kortenberg. Zij hebben zich om Franciscus bekommerd tijdens zijn ziekte en vervolgens een mooi afscheid geschonken aan iemand die ze toch niet anders dan als een zonderling konden beschouwen, iemand die zijn hele leven in hun midden had doorbracht zonder hun nabij te willen of kunnen zijn.

Hugo Wilmaerts

Noten:

Franciscus Le Brigand (1935-2014): bestaande persoon, gewijzigde naam

Hertog Jan II (1275-1312): ondertekende op 27 september 1312 in de abdij van Kortenberg een Charter dat de Brabantse burgers vrijheden toestond

Parochie-assistenten: Rooms-katholieke leken gelovigen die helpen bij de pastorale zorg

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn): in België de overheidsinstantie belast met armenzorg

Jeannette: Vlaams scheldwoord overeenkomend met het Hollandse "flikker"



## In de achteruitkijkspiegel

God sprak, aldus Jesaja: "Zie, Ik baan een weg door de woestijn." (Jes.43:19). "Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd", staat er veelbetekenend bij (Jes.43:18). Nu, om een weg door de woestijn te banen moet je die woestijn eerst kennen. Hetzelfde geldt voor onze geschiedenis. Als we vanuit het verleden een weg naar de toekomst willen vinden, zullen we die geschiedenis eerst moeten doorgronden. Niet om er vervolgens bij stil te blijven staan maar om, integendeel, een begaanbare weg naar de toekomst te kunnen gaan. Dat ook is wat geïllustreerd wordt in de metafoor van de achteruitkijkspiegel: achterom kijken om zo *veilig* vooruit te kunnen komen. In dit gedenkjahr 2014 een veelbetekenend beeld.

Namens de redactie,  
Ernst VEEN.

---

## Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

VRT Radio 1 om 20:03

17 september: 'Loon naar werken of naar behoefte?'  
Bert Beukenhorst



---

## De afstamming van de mens

Op een dag vraagt het vijfjarige Wiske aan haar moeder waar de mensen vandaan komen. Moeder vertelt haar dochter hoe God Adam en Eva schiep, hoe die kinderen kregen die op hun beurt weer kinderen kregen en zo voort to de huidige dag. Wiske stelt dezelfde vraag ook aan haar vader. Deze vertelt hoe er eerst harige apen waren, die dan minder behaarde kleine aapjes kregen, wiens kleintjes dan vervolgens rechtop gingen lopen, tot hun afstammelingen geleidelijk ontwikkelden tot echte mensen.

Verward gaat Wiske dan opnieuw naar haar moeder, om te vragen waarom Papa op haar vraag heel anders antwoord dan zij.

"Ach Wiske", zegt moeder, "ik had het over mijn kant van de familie, Papa over de zijne".



(naar een mop van Joel Osteen, predikant van Lakewood Kerk in Houston, Texas, VSA)

Noot: "De afstamming van de mens" ("The Descent of Man") ophefmakend boek door Charles Darwin gepubliceerd in 1871.



Heel veel mensen kwamen naar Jezus toe. Hij ging een berg op, zodat iedereen Hem kon zien. Toen begon Hij alles uit te leggen.