



P 902041

DE BRUG



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

58^{ste} jaargang nr. 5 - juni 2014

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Wekenfeest.

De manier waarop de grote Joodse feesten een nieuwe betekenis krijgen in het Nieuwe Testament is geen toeval. Het is er een voorbeeld van, hoe het evangelie de vervulling wil zijn van wet en belofte. God is niet met een lege bladzijde opnieuw begonnen. Het verbond dat Hij destijds gesloten had met Abraham en Mozes heeft niet plotseling afgedaan. De Schepping wordt niet tot de grond toe afgebroken om iets heel nieuws op te bouwen. Nee: de gebeurtenissen rondom Jezus en zijn volgelingen zijn allereerst te verstaan als een bevestiging van het voorafgaande.

Omdat God nog steeds de trouwe, de liefdevolle is, die zijn verbond met de mensen niet opzegt, ook al zijn zij telkens weer niet in staat om hun verplichtingen na te komen, daarom doet Hij met Pasen zijn Zoon opstaan uit de dood. Het aloude feest van de bevrijding uit de slavernij, van het overspringen van de dood wordt daardoor bevestigd en krijgt er een dimensie bij: wij mogen leven, bevrijd van alle angst en vrees, omdat Hij ook voor ons de dood heeft overwonnen.

En dat gebeurt opnieuw met Pinksteren. Uitgerekend op het aloude Wekenfeest, waarop de eerste vruchten van de tarweoogst aan God worden gewijd, waarop de wetgeving op de Sinai wordt herdacht, de verschijning van de HEER in storm en vuur, onverdraaglijk voor gewone mensen, deelt Gods Geest zich mee aan vissers en tollenaars, Galileese mannen zonder eer of aanzien. Gods wil wordt geopenbaard, niet als een harde wet, in steen gebeiteld, maar als een gebod van liefde, in harten geschreven. Zo daalt Hij af naar ons toe. Hij wil ons leven delen, wij mogen Hem ervaren. En in die ontmoeting schenkt Hij ons nieuw leven, als Zijn eigen kinderen. JHB

Kerkraad

De vergadering ging door in de kerkzaal. We evalueerden de voorbije kerkdiensten van 6 april t/m 4 mei. De verkiezingen van de bestuursraad. De lijst met de stemgerechtigde leden. We hadden het ook over de kerkdienst van vrijdag 18 april waarin het H. Avondmaal werd gevierd, we hebben velen van u gemist in deze dienst. Over de paaszondag. We hadden ook nog een nabespreking over de doopdienst van zondag 27 april van de kleine Nathan Van der Deen. De verkiezingen van 18 mei voor de kerkraad. De nieuwe liedboeken zijn in bestelling, we hopen op zondag 1 juni deze voor de eerste maal te gebruiken. De folders worden door Hugo stelselmatig in de hotels en de toeristische dienst in Mechelen gelegd. Op vraag van Boechout is er ook nog een kanselruil afgesproken. Uw stem, woord, opmerking is altijd verrijkend voor de raden van onze gemeente, u kan dit altijd doorgeven aan onze predikant of een van de kerkraadsleden.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Kerkraadsverkiezingen

Rina Blokland verlaat de kerkraad na zondag 6 juni, zij stelt zich niet herkiesbaar. Bij onze zoektocht naar een nieuw kandidaat kerkraadslid voor de verkiezingen van zondag 18 mei hebben we geen respons mogen ontvangen, jammer ! Hierover zijn we echt teleurgesteld ! Maar met goeie moed kijken we vooruit naar de verkiezingen van 2015, waar weliswaar Hugo Wilmaerts einde termijn is (8 jaar) en dus niet herkiesbaar. We hopen dat we tegen die tijd geschikte kandidaten (het moeten er dan wel 2 zijn) mogen krijgen die mee vorm willen geven aan onze gemeente, uw gemeente, gemeente van onze Heiland Jezus Christus waar wij allen ten dienste mogen van staan.

Koffiedrinken

01 juni
15 juni



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
01 juni	Hermien	Nynke
08 juni	Hanne	Noa
15 juni	Sali	Guyny
22 juni	Zarifa	Nynke
29 juni	Hermien	Eva
06 juli	Younan	Noa

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 01 juni ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Ann Charlotte
zondag 08 juni ds. J. Brouwer <i>Pinksteren; H. Avondmaal</i>	organist: E. Poncin 2° collecte: Synodale kas
zondag 15 juni ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte:
zondag 22 juni ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Kerkblad
zondag 29 juni ds. E. Delen	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Orgelfonds
zondag 06 juli ds. J. Vanhees	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending



Activiteitenkalender

01 juni	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
03 juni	Kerkraad - kerkzaal 20u15
10-11 juni	Omhaling
12 juni	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
15 juni	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
16 juni	Bestuursraad - kerkzaal 20u

Verjaardagen

04	juni	Naomi Eke
05	juni	Sali Younan
12	juni	Fahmi Maghi
15	juni	Jozef Uytgeerts
16	juni	Maria Camps wwe Van Rooyen
17	juni	Lutgarde Van Goethem wwe Denivelle
17	juni	Marie Louise Poedts wwe Kockelkoren
19	juni	Pieterella van Leeuwen e. Ter Haar
20	juni	Louis Van Cammeren
23	juni	Lorenzo Eke
25	juni	André Vanderhaegen
28	juni	Paul Cornelis
28	juni	Hugo Wilmaerts



Bijbelnamiddag

Op 24 april 2014 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H. Brouwer opende de namiddag met een openingsgebed. Deze namiddag bestudeerden wij verder het boek Handelingen 4. In het verhaal lezen wij dat door het feit dat zo'n menigte/gelovigen (minstens 5.000, zie vers 4) kwamen luisteren naar de apostelen (Petrus en Johannes),

1. de leider van de tempel,
2. de hogepriesters, en
3. de Sadduceeërs,

naar hen (Petrus en Johannes) toekwamen. Ze wilden proberen om die twee apostelen te doen zwijgen. 8 Petrus, die gevuld was met de Heilige Geest, antwoordde: 9 "..... 10 Nu, wat ik u en het hele volkweer levend gemaakt. 11 Nu blijkt hoe de steen....., een echte hoeksteen is geworden. 12 Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden."

Door het verhaal verder te lezen begrepen wij dat ze uiteindelijk Petrus en Johannes lieten gaan. En de twee apostelen gingen verder God gehoorzamen. Ze verkondigden wat ze hadden gezien en gehoord. Ze baden voor vrijmoedigheid om te zeggen wat God hen opdroeg, vers 29. Ze baden om mensen te genezen, vers 30.

De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, vers 33a. De liefde en eenheid waren zichtbaar onder hen, vers 33b.

Letterlijk gezegd : er was grote genade over hen allen.

Toen was het tijd om terug te gaan naar ons dagelijkse leven op deze aarde.

De volgende bijbelnamiddag is op donderdag, 29 mei 2014 in de kerk.

Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin

Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2014

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 10 of woensdag 11 juni 2014 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of (bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

In Memoriam Jeanne Vanermen

Op zaterdag 11 mei, een dag na haar 98^{ste} verjaardag, kwam er een einde aan het aardse leven van Jeannette (Jeanne) Vanermen, sinds 1991 weduwe van Isidoor Walravens. Ze heeft in haar leven, dat bijna een eeuw omspande, veel moeten meemaken: haar beide kinderen moest ze aan de dood afstaan, haar echtgenoot moest ze al meer dan 20 jaar geleden missen. Maar het maakte haar niet verbitterd, niet in zichzelf gekeerd. Dat komt natuurlijk door de familie Denivelle, die haar als een soort oma in hun midden opnam: zij zorgden voor haar, namen haar mee als ze ergens heen gingen, en 's zondags kwam ze eten. Ze was content, dat ze hen had, gelukkig bij ieder kind dat geboren werd. Daar moet je kracht voor ontvangen. Ik denk dat het met haar geloof te maken heeft, dat ze zo vriendelijk is gebleven en jong van hart, dat ze haar gevoel voor humor niet verloor en graag lachte, dat ze zaken kon relativeren en zich er altijd voor interesseerde hoe anderen hun dag doorbrachten. Omdat ze tenslotte wist dat een kind van God er nooit alleen voor staat. En datzelfde geloof mag ook hen die achterblijven troosten en sterken, nu zij door de Goede Herder is geroepen om binnen te gaan in het leven in al zijn volheid (Joh. 10:9v.)

Zieken

De heer Louis Van Cammeren moest de afgelopen tijd een periode in het ziekenhuis doorbrengen. Na terugkeer van de kliniek heeft hij enkele weken bij zijn dochter doorgebracht, in afwachting van plaatsing in een home in Reet. Maar inmiddels is zijn toestand opnieuw verslechterd, en verblijft hij weer in het hospitaal. We leven met hem en zijn familie mee, en gedenken hem in onze gebeden.

De gebedsgroep

In de dankzegging na de schuldbelijdenis zijn we dankbaar voor de genade van vergeving. Wij danken God voor wat Hij voor ons heeft gedaan.

Toen de Israëlieten de Jordaan waren overgestoken en het beloofde land binnentrokken, gaf God de opdracht om een gedenkteken op te richten. "Gedenken" blijkt voor God belangrijk te zijn. Het is een steeds terugkerende opdracht voor het volk: "Gedenk dat..."

Jezus wees in de geschiedenis van de tien melaatsen op dankbaarheid. Hij merkte op: "Zijn niet alle tien genezen? Waar zijn de negen anderen?"

Denk aan het lied: "Dank U voor deze nieuwe morgen....., dank U dat ik U danken kan."

Om het concreet te maken zouden we eens een dag kunnen opschrijven waarvoor je zou kunnen danken of waarvoor je God hebt bedankt.

Zou de lijst lang zijn?

Het is belangrijk om te beseffen dat dankzegging niet hoeft overeen te stemmen met je eigen gevoelens. Het vraagt oefening om, als we ons niet dankbaar "voelen", toch in het gebed God te danken.

Bij het leven uit dankbaarheid aan God schenkt Hij zijn vrede en rust.

Lieve, soevereine Heer, help ons alstublieft onze dankbaarheid uit te drukken in ons gebed.

Wij bidden dat we nooit zullen nalaten dankbaar te zijn voor uw geweldige voorziening.

Help ons met een dankbaar hart bij U te komen, zelfs wanneer we strijd en lijden meemaken.

Wij bidden U dat we zullen vertrouwen op wie U bent. Dat we zullen geloven dat al deze dingen zullen meewerken ten goede en dat U precies weet hoe U ons moet vormen naar het beeld van uw Zoon.

Heer, leer ons onder alle omstandigheden te danken.

In Jezus' naam. Amen.

Feest

Afgelopen week keken we naar een tv programma waar een Congolese priester uit Mechelen telkens 3 minuten beroemd was. Hij zei dat wij blanken vroeger in Congo kwamen evangeliseren en dat was, vond hij, nu andersom, hij kwam nu hier in Vlaanderen evangeliseren. Hij zei : bij ons (in Congo) als de mensen naar de kerk kwamen was dat voor hen een feest ! Is dit voor ons ook zo ? Is naar de kerk komen voor ons ook een feest ? Een feest met onze broeders en zusters, een feest ter Ere van God en Zijn Zoon, voor onze zonden gestorven en ten derde dage opgestaan uit de doden, opdat wij uit genade mogen leven voor Hem en met Hem ! Moet elke kerkdienst dan geen FEEST zijn !!!

Georges

Zo oud als Methusalem !

Beste lezers en lezeressen, in Genesis (5:27) lezen we dat Methusalem 969 jaar leefde. Ook voor andere aartsvaders worden verbazende ouderdommen vermeld, denk maar aan Adam (960 jaar) en zijn zoon Seth (912 jaar) of Methusalem's kleinzoon Noach (950 jaar). Geleerden hebben er tal van verklaringen voor bedacht, die naargelang hun ideologische strekking gaan van een volledig letterlijke lezing tot getallensymboliek met ingewikkelde berekeningen. Hoedanook is duidelijk dat de Bijbel hoge ouderdom ziet als een zegen van God of een beloning: "de grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden" (Spreuken 16:31, NBG). Overigens associeert de Bijbel ouderdom met wijsheid: "(...) laat de ouderdom spreken en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen" (Job 32:7, NBG).



Aan de andere kant van het levensspectrum, beschouwt de Bijbel kinderen evenzo als zegeningen: "Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God" (Psalm 127:3, NBV).

Aan deze passages uit de Heilige Schrift moest ik spontaan denken naar aanleiding van enkele voorvallen uit mijn eigen leven.

Zo'n week geleden was ik met mijn zoontje Luther in de straat achter ons huis met een bal aan het spelen. Het duurde niet lang of een oude man begon van op zijn balkon woedend naar ons te roepen dat we moesten ophoepelen want dat we anders riskeerden zijn auto te beschadigen die wat verder geparkeerd stond. De dag erna was ik in het Tivoli Park, waar ik een groot grasperk zag met een bord ernaast "verboden te voetballen". Waar kunnen jongeren nog ongedwongen tegen een balletje trappen?

Op kantoor ontdekte ik onlangs dat mijn twintig jaar jongere collega, die identiek hetzelfde werk doet als ik en die ik zelf heb opgeleid, in een hogere loonklasse zit. Dit voelt onrechtvaardig aan, maar de gegeven verklaring is eenvoudig: de bank wil jong talent aan zich binden en is bereid daarin te investeren, terwijl men van de iets ouderen (ik ben 53) veronderstelt dat ze toch elders geen kans meer maken...

Dit zijn twee voorbeelden van een verschijnsel in onze samenleving dat totaal haaks staat op de Bijbelse waarden: leeftijdsdiscriminatie of "agisme". Agisme kan zich zowel uiten in onverdraagzaamheid tegenover kinderen (klachten tegen scholen wegens "hinderlijk kindergejoel") als in betuttelend gedrag tegenover ouderen (die zo monddood worden gemaakt). In feite zijn agisten even erg als racisten of seksisten en is hun gedrag evenzeer gebaseerd op stereotiepe vooroordelen: rondhangende tieners zijn gevaarlijk, ouderen zijn per definitie tegen elke verandering of vernieuwing... Wetenschappelijke

onderzoeken hebben zelfs uitgewezen dat agisme meer voorkomt dan racisme of seksisme.

Laat dus dit artikelletje een pleidooi zijn voor een terugkeer naar de eenvoudige waarden die de Bijbel ons leert: respect voor ouderen en dankbaarheid om kinderen. Zo moeilijk is dat toch niet ?

Hugo Wilmaerts

Noten:

- Agisme: term in 1969 bedacht door gerontoloog Robert N. Butler (VSA), naar analogie met racisme (rassendiscriminatie) en seksisme (discriminatie wegens geslacht)(bron: Engelse Wikipedia)
- Methusalem: in de NBG en NBV "Metuselach" genoemd

Verlag: weekend vibes

In het weekend van vrijdag 9 tot zondag 11 mei is de jeugd van onze kerk, op kamp geweest naar de hoge Rielen in Kasterlee. We waren er niet alleen, er kwam jeugd van verschillende protestantse kampen bijeen. Het thema van dit jaar was vibes. Vibes ontstaan als er iets in je gaat bewegen. Muziek doet dat, maar ook een goede sfeer of toffe mensen en liefde. Op het kamp moesten we op zoek naar de goede vibes in ons leven, niet de snelle kicks en de oppervlakkige emoties, maar beweging die echt is en je ook kan helpen in je gewone



dagdagelijkse leven. We gingen ernaar op zoek door naar muziek te luisteren en erover te spreken en te denken, maar ook door samen van alles te doen en te beleven. En we zochten ook naar de vibes van het geloof. Zaterdagochtend werden we in groepen ingedeeld met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. Iedere groep las psalm 23. In de groep waar ik in zat startten we met muziek te luisteren, we moesten achterhalen wat de liedjes gemeenschappelijk hadden. Het waren allemaal gezongen versies van Psalm 23. Waarom kon deze psalm op zoveel verschillende manieren gezongen worden? Deze psalm zat vol vibes en emoties. Er komt vreugde, geluk, rust, ... in aan bod, maar ook

minder positieve emoties zoals angst en agressie kwamen aan bod. We schreven elk gevoel op een apart blad in een kleur dat bij dit gevoel hoorde.

"Al gaat mijn
weg door een
donker dal, ik
vrees geen
gevaar, want u
bent bij mij, uw
stok en uw staf,
zij geven mij
moed. "

Psalmen 23:4 (NBV)



Maar hoeveel positieve en negatieve emoties er ook inzaten, de psalm straalde vooral positieve vibes uit doordat de Heer er telkens was om het positief te draaien. Daarna moest iedereen zelf twee liedjes uitkiezen, eentje die voor jou positieve vibes uitstraalt en eentje die negatieve vibes uitstraalt. We merkten op dat niet iedereen hetzelfde gevoel kreeg bij een liedje. Wat de ene persoon fijn vond, vond een ander maar niks. We konden hier dus ook uit besluiten dat niet iedereen hetzelfde is en dat we dat ook moeten accepteren. Natuurlijk hebben we ook door plezier en beweging positieve vibes uitgestraald op kamp. Toen we vrijdagavond aankwamen deden we eerst een ontmoetingsspel en daarna een nachtspel. Elke ochtend deden we ochtendgymnastiek of ook wel vibatics genoemd. Zaterdag speelden we Highland Games, maar na nog geen halfuur viel alles letterlijk in het water, het regende pijpenstelen. Iedereen was kletsnat. Dus gingen we maar snel terug naar binnen. Zaterdagavond deden we de vibes-challenge, verschillende teams moesten tegen elkaar opdrachten uitvoeren. Hierbij moest je dan zoveel mogelijk punten verzamelen. Met deze punten kon je dan weer materiaal kopen om een ei te beschermen, dit ei moest een val van een bepaalde hoogte overleven. Daarna was er een kampvuur. Het kampvuur was binnen omdat het buiten echt te nat was. We kregen op kamp ook vrije tijd waarin iedereen zich op zijn eigen manier kon amuseren. Lezen, buiten voetballen, ... het was vrije keus. Ook op creatief vlak hebben we vibes uitgestraald. Zaterdag moesten we ons inschrijven in een workshop. Je kon kiezen tussen muziek, rap, interview of knutselen. De muziekgroep stak een lied in elkaar en de knutselgroep maakte het mooie bord waar u bovenaan de foto van ziet staan. De rapgroep maakte een nog andere versie van psalm 23. De interviewgroep interviewde elkaar met vragen over positieve vibes. Al deze groepen moesten dan wat ze hadden gemaakt voorstellen in de dienst. Van onze kerk waren Noa, Sarah, Nynke, Elske, Filip, Sali, de dominee en ikzelf (Miranda) mee. En ondanks het slechte weer denk ik toch dat we ons hebben geamuseerd.

Miranda Wilmaerts

Feest van de Geest

De geboorte van de kerk, zoals beschreven in Handelingen 2, ging gepaard met stormwind en vuur. Mensen die uit alle delen van de wereld naar Jeruzalem gekomen waren, hoorden op die vroege morgen de gloedvolle woorden van de apostelen in hun eigen taal en werden erdoor gegrepen. Die eerste Pinksterdag werd daarmee het feest van eenheid, warmte en Geestdrift. Wie zou zich níét tot zo'n kerk aangetrokken voelen ...

Bijna tweeduizend jaar later ligt het kerkelijk landschap er hier en daar wat schraal en versnipperd bij. Het heilige vuur op de waakvlam. Juist Pinksteren kan ons inspireren om voluit onze veelkleurigheid te vieren; ondanks de verscheidenheid één van Geest. Vieren dat we het Woord van God mogen verstaan, een ieder in zijn eigen taal, zijn eigen leven.

Namens de redactie,

Annet SINNEMA-BUURMAN

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

VRT – Protestantse Erediensten op TV één om 10 u

Zondag 8 juni

Pinksterdienst in Eurovisie

vanuit de Protestantse Kerk in Brusio, kanton Grisons, Italiaans Zwitserland.

Voorganger Ds Antonio Di Passa. Medewerking van koor en muziekschool van Brusio.

Nederlands commentaar: Frank Marivoet.



VRT Radio 1 om 20:03

Woensdag 18 juni 2014

'Het huis op de rots'

Frank Marivoet

