

P 902041

DE BRUG



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

58^{ste} jaargang nr. 4 - mei 2014

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Hemelvaart.

Een poosje geleden vroeg iemand mij, of we in onze protestantse gemeenten in Vlaanderen ook iets speciaals doen met Hemelvaartsdag. Ik moest het antwoord schuldig blijven. Ik zou zelfs niet weten, waar er op deze dag nog een kerkdienst wordt gehouden, terwijl het toch een algemeen erkende christelijke feestdag is. Maar is er eigenlijk wel reden om feest te vieren? Is het misschien omdat we op die vraag geen goed antwoord meer kunnen geven, dat we er in de kerk geen speciale aandacht meer aan geven?

Het klinkt in eerste instantie niet erg feestelijk, als de Paasvreugde van de discipelen, de blijdschap om de verrijzenis en de vernieuwde tegenwoordigheid van de Heer, opnieuw moet plaatsmaken voor verlatenheid en verweesd zijn. Ook in de tijd na die eerste Pinksterdag, nu de Heilige Geest ons God meer nabij brengt dan ooit, herkennen we nog dat gevoel van de eerste christenen.

Ik heb het eens aan een collega gevraagd, en die wees meteen naar Hebreeën 8: 1v., waar we lezen dat Christus aan de rechterhand van God plaatsnam èn in het hemels heiligdom als priester dienst doet. Eerlijk gezegd overtuigt mij dat ook niet zo. Want als er nog een voortdurende priesterdienst nodig is om onze zonden te verzoenen, wat hebben we dan met Goede Vrijdag gevierd?

Maar als ik dan eenvoudigweg het evangelie weer opsla en de geschiedenis van de hemelvaart lees in Lukas 24 en Handelingen 1, dan valt op, dat daar de blikrichting wordt omgedraaid. De nadruk valt niet op de hemelvaart zelf. Jezus vertrekt om het koningschap op zich te nemen (vgl. Lk. 19: 12) en zal daarna terugkeren zoals Hij is gegaan. En ondertussen worden de leerlingen terugverwezen naar de aardse werkelijkheid, waar hun roeping ligt.

De hemelvaartsdag mag ons voortdurend herinneren aan wat ons te wachten staat - liever: *wie* ons te wachten staat - terwijl wij eenvoudigweg doen wat God ons te doen geeft. En is dat geen reden voor vreugde?! JHB

Kerkraad

Op de vergadering van 1 april, evalueerden we de voorbije kerkdiensten en de gezamenlijke vergadering met de Bestuursraad. We hadden het ook over de gemeentevergadering, de opkomst voor deze belangrijke vergadering, waar ieder zijn mening kan uiten en inbreng doen, was teleurstellend. De folders zijn aangepast met het adres van de Kerk erop en worden stelselmatig verdeelt over de stad in de hotels en de toeristische dienst. Verder maakten we afspraken over het archief van de Kerk, wat moeten we bijhouden. We hadden het over de komende diensten, Jeugddienst, Goede Vrijdag, Pasen. Over de verkiezingen van 18 mei 2014 voor de kerkraad en de zoektocht naar kandidaten hiervoor, niet makkelijk. Verder hadden we het ook over de aanschaf van het nieuwe liedboek, wat doen we ermee. Over de lijst van de stemgerechtigde leden. De doop van Nathan Van der Deen, op zondag 27 april, we wisselden hierover van gedachten en namen een besluit. Uw stem, woord, opmerking is altijd verrijkend voor de raden van onze gemeente.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Koffiedrinken

04 mei
18 mei



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
04 mei	Sali	Noa
11 mei	Hanne	Guyny
18 mei	Zarifa	Sarah
25 mei	Younan	Eva
01 juni	Hermien	Nynke

Verjaardagen

06 mei	Maria (Riet) Vermaas e. Kardux
06 mei	Bunyamin Dinler
06 mei	Ymkje ter Haar e. Van Messem
07 mei	Godelieve Van Reeth
10 mei	Marcel Van Der Mijnsbrugge
10 mei	Marten Brouwer
10 mei	Johannes Brouwer
10 mei	Jeanette Van Ermen
19 mei	Hermien Heres e. Oerlemans
21 mei	Eva Huibregtse
22 mei	Johan Daenen
24 mei	Marius Joosten
28 mei	Frits ter Haar



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 04 mei ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Kindernevendienst/jeugd
zondag 11 mei ds. M. Schippers	organist: E. Poncin 2° collecte: Rwanda
zondag 18 mei ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Zending
zondag 25 mei ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Diaconie
zondag 01 juni ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Anne Charlotte

Activiteitenkalender

04 mei	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
06 mei	Kerkraad - kerkzaal 20u15
09-11 mei	Jeugdkamp 'Vibes' in De Hoge Rielen - Kasterlee
15 mei	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
18 mei	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
22 mei	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
23 mei	Proeven van Marcus
29 mei	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

Gemeentevergadering Mechelen-Noord, 20 maart 2014.

Aanwezig: Rina Blokland, Jelle Brouwer, Chris Du Meunier, Marius Joosten, Henriëtte Liefing, Nelly Luteijn, Georgette Saliba, Georges Vandensavel, Jaap van der Wulp, Tuur Van Duffel, Rudi Van Messem, André Vanderhaegen, Hugo Wilmaerts, Sali Younan, Samir Younan.

Als voorzitter heet dhr. G. Vandensavel alle aanwezigen van harte welkom. Hierop opent ds Brouwer de vergadering met een lezing uit Kollossenzen 3:12-17, gevolgd door een gebed.

De voorzitter leest het jaarverslag 2013 voor. Er worden enkele algemene opmerkingen over gemaakt: het studieverlof van de predikant vond in 2012 plaats; hij was - wegens ziekte - eenmaal slechts zeer kort op de seniorenmiddag; het aantal stemgerechtigde lidmaten moet nog eens worden gecontroleerd met het oog op de families Maghi en Ntamba.

Dhr. H. Wilmaerts vraagt naar Religiosoft - dat is het bedrijf dat het speciale programma voor de boekhouding levert dat door de stad verplicht wordt gesteld.

Dhr. M. Joosten vraagt naar de samenstelling van het kindernevendienstteam: Hanne Eke, Zarifa Eke, Hermien Heres, Sali Younan en Younan Younan. Omdat we gebruik maken van een Nederlandse publicatie (Kind op Zondag) dat voor iedere zondag verhalen en verwerkingen aanbiedt, is er geen geregelde vergadering nodig. Wel is het jaar afgesloten met een gezamenlijk etentje in restaurant Merad.

Het saldo van het fonds Gemeenteleven gaat ieder jaar met € 1500 tot € 2000 achteruit, omdat de vroegere gewoonte om spontaan giften te doen - bijvoorbeeld na een uitstap - niet meer wordt gehonoreerd. De collecteopbrengsten zijn onvoorspelbaar. Ook de kerstgiften zijn achteruit gegaan; door een vermindering aan de uitgavenkant wordt voor de Kerst wel ongeveer een evenwicht bereikt.

Dhr. H. Wilmaerts vraagt naar de achteruitgang in kerkgang. Is dit mede te wijten aan een overstap van gemeenteleden naar de nieuwe Assyrische gemeente in Ter Hert? De kerkenraad zal dat verder opvolgen.

Vanaf 21 uur verzorgt ds H. Neels (Antwerpen-Noord) een presentatie van het nieuwe Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Hij onderstreept, dat hij er geen provisie voor krijgt. Het is een mooi liedboek geworden, met wat mindere kanten, tot stand gekomen in 2013 (30 jaar na het vorige liedboek) ter vervanging van allerlei alternatieve bundels. Je vindt er praktisch de hele rode bundel in terug, aangevuld met cantorijmuziek, eigentijdse liederen (Opwekking), meditatieve liederen uit Taizé en Iona en gezangen uit de landen rondom (Duitsland, Zweden, Engeland). Alle psalmen zijn overgenomen, de corresponderende gezang-bewerkingen staan daartussen. Elke gemeente zingt zijn eigen selectie. Bij wijze van introductie zingen we samen een keuze van vertrouwde en nieuwe liederen.

In het budget voor 2014 is geld gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe liedbundels. We moeten dus niet te lang wachten met te beslissen. We moeten ervoor waken, de gemeente en haar organisten niet te overvragen. De kerkenraad neemt binnenkort een beslissing.

Ds Brouwer bedankt ds Neels voor zijn bijdrage. We sluiten met het zingen van één van de nieuwe liederen.

Notulist: ds Brouwer

Waar is dat feestje? 50 jaar Marokkanen in Mechelen

Beste lezers en lezeressen, vandaag kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar in mijn geboortjaar 1960 woonde in Mechelen slechts één Marokkaan, een zekere Mohammed Alghassayi. Deze brave man was een eenvoudige arbeider, die kwam werken in de toenmalige munitiefabriek PRB-Metallurgia aan de Leuvense Vaart. Mohammed, die later zijn vrouw en kinderen liet overkomen, beseftte toen niet dat hij de voorbode was van een migratiestroom die het gezicht van onze stad grondig zou veranderen.

Veranderd is Mechelen inderdaad. Vandaag is 17 % van de 83.000 inwoners van Marokkaanse afkomst en bij de jongeren is dit nog veel meer. De twee grootste zaalvoetbalclubs heten Atlas (genoemd naar een gebergte in Marokko) en Salaam (Arabisch voor "vrede") en ik heb mij laten vertellen dat tussen hun dezelfde rivaliteit heerst als tussen Racing en KV in het veldvoetbal. We eten allemaal wel eens koeskoes of kopen een watermeloen in één van de Marokkaanse winkeltjes aan de Lierse Steenweg. Jongens begroeten mekaar met een handdruk of maken als groet met de vuist op de borst het "respect" teken. De stad wordt mee bestuurd door mensen die Ali Salmi of Hamid Riffi heten.

Er zijn jammer genoeg ook minder leuke dingen te vertellen. Marokkaanse jongens doen het dikwijls slecht op school en sommigen eindigen in de gevangenis. Ik herinner mij dat toen onze oudste kinderen nog op de basisschool Don Bosco zaten, ze soms wel eens vertelden over één of ander voorval, een leerling die de juf had geslagen of gestampt of zo. De dader was dan bijna altijd een Omar, Mohammed, Nasser of Rachid... De oorzaak hiervan, zo dunkt me, is dat men in de islamitische opvoeding jongens heel vrij laat terwijl men meisjes net heel kort houdt.

Door de toestroom van grote getallen Marokkaanse immigranten, wiens talrijke nakomelingen meestal trouwen met iemand uit hun voormalige thuisland, is de situatie in Mechelen op religieus gebied totaal niet meer te vergelijken met die in 1961. Was de islam voor 1961 niet aanwezig in onze stad, dan zijn er nu twee grote moskeeën met massale aanhang, namelijk Al Buraq en de Mechelse Moskee. Zoals iedereen weet, gelden in de islam over een heleboel onderwerpen totaal andere opvattingen dan die welke thans gemeengoed zijn in onze westerse maatschappij, wat het samenleven niet vergemakkelijkt.

Als christenen mogen we echter nooit vergeten dat ook deze Mechelaars onze naasten zijn en dat de Heer Jezus ons dus opdraagt hun lief te hebben als onszelf. Dit betekent niet dat we naïef moeten zijn zoals sommige kerkleiders, die bijvoorbeeld gezamenlijk met een imam op studiereis gaan naar Marokko en in wiens kerkblad (Kerk & Leven) dan achteraf verschijnt dat de (Rooms-katholieke) kerk in dat land vrij is, "hoewel ze goed beseft dat ze geen Marokkanen mag dopen" (als men niet mag dopen wie daarom vraagt is men uiteraard en per definitie niet vrij).

Een groot verschil tussen België en Marokko is dat in ons land een scheiding bestaat tussen religie en staat. Dit principe betekent dat de overheid neutraal is en niet één levensbeschouwing bevoordeelt. Op die manier bestaat geen discriminatie, of zou geen discriminatie mogen bestaan op basis van religie. In landen met een moslimse meerderheid is de islam steevast staatsgodsdienst en worden andersgelovigen bijna altijd zwaar gediscrimineerd. Als christenen

hebben we er alle belang bij dat de scheiding tussen religie en staat strikt gehandhaafd blijft in eigen land en dat onze vertegenwoordigers in internationale forums zoals de Verenigde Naties dit principe zoveel mogelijk verdedigen (om het lot van onze broeders en zusters in moslimlanden te verlichten). Zelf kunnen we dit ook in eigen omgeving in onze contacten met bijvoorbeeld moslimse burens of collega's. Een in Vlaanderen geboren Marokkaanse bewakingsagent zegde mij niet lang geleden, het normaal te vinden dat in Marokko moslims die zich tot het christendom willen bekeren, door de overheid worden lastiggevallen. Ik antwoordde hem dat dit neerkomt op pleiten voor een politiestaat.

In België hebben staat en religie elk hun eigen domein. Zo kan de overheid kledingvoorschriften opleggen aan haar loketbediendes, maar niet aan iemand die voorgaat in een eredienst.

Intussen is er meer dan vijftig jaar Marokkaanse immigratie in Mechelen. Marokkanen leven in onze stad en ze sterven er ook. Gemeenteraadslid Hamid Riffi ijvert sedert jaren voor een islamitische begraafplaats. Nu worden overleden moslims naar hun land van herkomst overgevlogen om daar in islamitische grond te worden begraven. Begravenisrituelen zijn in de islam strikt geregeld, zo onder meer moet de overleden moslim begraven worden met zijn hoofd in de richting van Mekka. In Mechelen is dit tot heden niet mogelijk, het standpunt van de Stad was tot nu toe dat iedereen (moslims en niet-moslims) gelijk is en dat integratie nu eenmaal ook betekent dat men na zij aan zij geleefd te hebben, ook zij aan zij begraven wordt.

Persoonlijk ben ik het met deze stelling niet eens. Het is waar dat moslims soms onredelijke eisen stellen, maar begravenissen behoren nu eenmaal ontegensprekelijk tot de religieuze sfeer. Hoewel moslims misschien strikt genomen geen recht hebben op een eigen begraafplaats (of perceel van een bestaande begraafplaats), zou het vanwege ons stadsbestuur toch getuigen van barmhartigheid, mocht hun dit kunnen toegestaan worden. Ideologische zuiverheid moet soms kunnen wijken voor menselijkheid in tijden van verdriet of bij een afscheid, wanneer het leven niet echt een "feestje" is...

Hugo Wilmaerts

Noten:

- Mohammed Alghassayi; de eerste Marokkaanse Mechelaar, arriveerde reeds in 1958, is vader van de bekende rapper Pita, alias Saïd Alghassayi ("Waar is da feestje")
- 50 jaar: 1960 is toch langer dan 50 jaar geleden? Juist, maar op 14 februari 1964 tekenden België en Marokko een overeenkomst die inhield dat Marokkaanse "gastarbeiders" hier in de industrie zouden komen werken
- Barmhartigheid: tonen van erbarmen, medelijden met mensen die het moeilijk hebben



Bijbelnamiddag

Op 27 Maart 2014 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag.

Omwille van het gebrek aan aanwezigen, besloten wij die namiddag om het gesprek te voeren vanuit verschillende aspecten van het geloof.

Ds. J. Brouwer rondde het gesprek af met een slotgebed, waarmee hij bad voor iedereen, o.a. voor :

- * hen die belet waren om te komen
- * de zieken
- * de kinderen en de jongeren,
- * de biddende moeders,
- * de ouderen,
- * de kerk in zijn geheel, en
- * om zegens in te roepen voor ons allen.

De volgende bijeenkomst voor de bijbelnamiddag vindt u in 'De Brug', de kerkbrief. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin

De gebedsgroep

Vorige maand schreven we over de lofprijzing. Nu is de "Schuldbelijdenis" aan de beurt.

In Genesis lezen we dat Henoeh wandelde met God. Wij zingen: "Ik wandel in het licht met Jezus". Jezus is het Licht. Maar vaak wordt dit wandelen vertroebeld door duisternis of zonde. Zonde verbreekt en verhindert de gemeenschap met God. Ze blokkeert de omgang, het wandelen met Jezus. En dat is nu precies wat Satan (duisternis) het allerliefste wil. Het is dan ook zo belangrijk dat we onze zonden belijden en er berouw over hebben.

"Belijden" betekent dat je het met God eens bent dat je gezondigd hebt.

"Berouw" betekent dat je je van deze zonde afkeert, dat je je gedachten en je houding (met je hart) met betrekking tot deze zonde verandert.

In 1 Joh. 1:9 lezen we: "Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad."

Dat is Gods belofte!

Lieve, vergevende Vader, zorg er alstublieft voor dat we gevoelig blijven voor de Heilige Geest, wanneer U ons overtuigt van zonde. Wij bidden dat we niet zullen proberen ze te verbergen of te rechtvaardigen.

Laten we snel onze zonden belijden en er berouw over hebben, in het vertrouwen dat Jezus' bloed ons van alle zonden reinigt.

Help ons anderen te vergeven, zoals U ons vergeven hebt.

Maak ons tot reine werktuigen, opdat we de gebedslast die U in onze harten legt zullen verstaan. Laten we kinderen zijn, op wie U kunt rekenen.

Dat we mogen bidden wat in uw hart is. Geef ons nederige harten die uitroepen: "Doorgrond ons, o God, en ken onze harten."

O Vader, wij bidden dat we alle rommel op zullen ruimen, zodat we U kennen en verheerlijken.

In Jezus' naam. Amen.

Noach door een Hollywood-bril

(“Noé”, l’occasion de rouvrir la Bible - recensie verschenen in het Waalse kerkblad “Dimanche” op 13 april 2014)

Sedert zijn dertiende was Darren Aronofsky gefascineerd door de mythe van Noach, waarvan hij in 2011 een tekenverhaal maakte en nu een verfilmde versie.

Nog voor hij ook maar één keer was geprojecteerd, was deze langspeelfilm reeds controversieel in sommige religieuze kringen: de film zou veel te somber zijn, hij toont beelden van een profeet, hij gaat te vrij om met het Bijbelverhaal. De rolprent is dus een gelegenheid om de Bijbel open te slaan. In het boek Genesis (hoofdstukken VI tot IX, een verhaal zonder dialogen) is Noach een honderden jaren oude patriarch, gekend van de zondvloed-episode. Na lezing blijkt dat in de film het verhaal grote aanpassingen heeft ondergaan, iets wat de regisseur overigens graag erkent.

Om de avonturen van Noach weer te geven, wijkt Aronofsky af van de letterlijke Bijbelse tekst en put hij uit zijn eigen joodse geschriften, in de Bijbel, maar ook in de apocriefen: het boek Jubileeën, het boek Enoch en andere. Hoewel de apocriefe vertellingen niet erkend worden in de officiële canons, zijn ze toch aanwezig in onze christelijke traditie, bijzonder in de voorstellingen over de kindsheid van de Heer. Mochten we een regel toepassen van gelijkvormigheid aan de bronteksten, dan zouden we elke verwijzing naar de ouders van Maria moeten verwijderen, evenals de os en de ezel uit onze kerststallen!

Al die versterkende toevoegingen getuigen van een constante dynamiek in het christendom: het uitbeelden van de teksten in beelden en verhalen. Glasramen van onze kathedralen, geïllustreerde catecheseboeken, passiespelen, het zijn even zoveel voorbeelden hiervan. Waarom zou dan de filmkunst verhalen die erom vragen voortverteld te worden, niet mogen uitbeelden?

Hier hebben we te maken met een joodse regisseur. Gravend naar zijn wortels herleest hij teksten die zelf zich nog oudere mythes hebben toegeëigend. Moeilijk dus, een eigendomsrecht op te eisen op een “cultureel goed” dat aan elk eigenaarschap ontsnapt.

Dit is Aronofsky's zesde film en misschien niet zijn beste, maar dat verhindert hem niet momenteel over de grote plas de grootste kaskraker te zijn. De regisseur lijkt zijn geloof te hebben willen overbrengen via een verhaal dat, los van letterlijke of symbolische interpretaties, ons inzicht kan geven in vandaag nog altijd actuele kwesties: kwaad en geweld, onze verhouding tot de natuur, de wil tot overleven...

Of we er nu van houden of niet, laat deze film voor ons in de Paasperiode een aanzet zijn om ons te verdiepen in onze grondteksten, om het verhaal van Noach te herlezen en erover te discussiëren, bij voorbeeld in een Bijbel-groep!

Noten:

- Canon: verzameling geschriften die tot de Bijbel gerekend worden
- Apocriefen: boeken die niet erkend worden als deel uitmakend van de Bijbel, vb. Maccabeeën I en II, Judith
- Joachim en Anna: ouders van Maria in het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus (vereerd als Rooms-katholieke heiligen)

Uit de redactie

'Ik zat gevangen en U kwam mij bezoeken'

Vorig jaar boden wij u rond deze tijd enkele diepgravende artikelen over het gevangenispastoraat. Zaken als herstelrecht en verzoening kwamen aan de orde (www.kerkmozaïek.be/1304.pdf).

Deze keer komen we erop terug, maar nu van de andere kant, van binnenuit als het ware. Twee gevangenisalmoezeniers, moeders in Israël, gaan met pensioen en vertellen hun verhaal. Daarin komt – ook letterlijk – de gevangene zelf aan het woord. Ik zat in de gevangenis, zegt Jezus, en jij hebt mij een bezoek gebracht.

Ook de verkiezingen kunnen niet ontbreken in dit nummer. U krijgt achtergrond bij Europa en ook extra uitleg de beroemde zin van de apostel Paulus over de overheid die door God is ingesteld (Romeinen 13). Lees maar, ook daar staat weer meer dan u dacht.

Namens de redactie,
Dick WURSTEN

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

VRT, zondag 11 mei 2014

Eén 9 u 10

Canvas laat

+ ooit gemist



“Natuurlijk !”

Over verwondering, bewondering en respect

Verwondering over oude eetgewoontes,
Bewondering voor de grote natuur in het Himalaya gebergte
Respect voor mens en dier

Dorothea duikt in de spijswetten
Gilbert is gefascineerd door zijn bijenvolk
En Johan komt niet meer los van zijn liefde voor Nepal

Dit alles culmineert in de **Psalmen:**
“De hemelen zingen de grootsheid des Heren !”

Woensdag 21 mei 2014

VRT Radio 1 om 20:03

Mens voor de mensen zijn: Geloven, toch nog ?
Frank Marivoet



Oecumenisch bijbellezen in Mechelen

Het evangelie volgens Marcus

- Voorjaar: Proeven van Marcus. Een vertelling aan tafel!

Vrijdag 23 mei 2014 (19:00) | Deelnameprijs: € 10,00 | Inschrijven voor 19 mei:
greet.denolf@ccv.be | 015 29 84 15

Verteller: Luc Devisscher | Kookploeg: Gemeenschap Sint-Jan Berchmans

- Najaar: Luisteren naar Marcus. Drie leesmomenten!

Maandagen 6, 13 en 20 oktober 2014 (20 u. tot 22.15 u.) | Deelnameprijs: € 5,00 per avond

Begeleiders: Jelle Brouwer, Stefaan Callebaut, Johan Delameillieure , Luc Devisscher, Gilbert Snauwaert en Ann Vansteenweghen

Alle activiteiten gaan door in Zaal de Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen.

