

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

57^{ste} jaargang nr. 10 - dec 2013/jan 2014

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: IBAN: **BE93 7510 0260 2367**, BIC: **AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: IBAN: **BE72 9792 4444 1116**, BIC: **ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Stammoeders

Als we deze Adventstijd lezen uit de eerste verzen van het evangelie van Matteüs, dan is dat in veel opzichten ongebruikelijk.

De evangelist begint zijn blijde boodschap met een geslachtsregister van Jezus. Alsof hij al die mensen gelijk geeft die menen dat je aan afkomst en afstamming kunt aflezen, wat voor vlees je in de kuip hebt. Aan een slechte boom groeien nu eenmaal geen goede vruchten of zo. Normaal zijn wij, moderne mensen, niet zo in die geslachtsregisters geïnteresseerd. We slaan ze liever over. Maar nu staan we er eens uitvoerig bij stil. Vier weken lang. En gaandeweg zullen we ontdekken dat er iets bijzonders aan de hand is met deze lijst. Niet alleen, omdat er op prominente plaatsen vrouwen in staan. Terwijl de Bijbel toch bij uitstek een mannenboek heet te zijn. Vrouwen staan er niet op de voorgrond. Ze mogen figurantenrollen spelen als ze hun plaats maar kennen.

Welnu, de vrouwen uit dit geslachtsregister zijn zo niet. Die leggen zich niet bij hun rol en hun situatie neer. Ze forceren een doorbraak naar toekomst. En daar gebruiken ze hun vrouw-zijn voor. Soms op een manier die de nodige vragen oproept.

Maar waarom noemt Matteüs ze dan zo expliciet? Om aan te geven dat ook Maria in dit rijtje thuishoort, alle roddels ten spijt rondom haar ongehuwd-moeder-zijn? Dat zou voor de hand liggend zijn, als de geslachtslijst tenslotte op háár zou uitlopen. Maar dat gebeurt niet: hij komt uit bij haar man, Jozef. En al gauw maakt ons Matteüs duidelijk dat *hij* niet de natuurlijke vader van Jezus is. De lijn van de geslachten loopt als het ware op hem dood. De mannen maken niet de dienst uit. De vrouwen ook niet, trouwens. Alle menselijke adel en alle menselijke falen leiden er niet toe dat de Christus op aarde komt, Hij in

wie Gods Koninkrijk een aanvang neemt. Daar is méér voor nodig. Daartoe moet God zelf het initiatief nemen. Waar mensen er - ondanks al hun listen, al hun inspanningen en al hun goede bedoelingen - niet in slagen om tot de hemel op te klimmen, daar zien we hoe God ons tegemoet komt. Hij daalt af tot op ons niveau, uit bekommernis om ons geluk, ons heil. En zo wijst Hij ons de weg om bij Hem thuis te komen. Door Hem het middelpunt te laten zijn van ons bestaan. Door als Zijn kinderen te leven, uit liefde voor Hem en voor elkaar.

JHB

Kerkraad

We vergaderden op 5 november en hadden het over de volgende punten. We evalueerden de voorbije kerkdiensten, de Hervormingsdienst en de groot huis bezoeken.

We hadden het over de voorbereiding van Advent en Kerst, het project voor de kindernevendienst, de lijst voor de kerstpakketten.

Verder hadden we het nog over het jaarplan en de eerste zondagen van 2014. U heeft misschien ook al opgemerkt dat bij de mededelingen over de zieken weinig of niets wordt gezegd. Dit komt omdat we hierover geen meldingen krijgen. Bij ziekte of opname in een ziekenhuis laat dit aan de kerkraad weten, dan kunnen we dit melden bij de mededelingen bij de aanvang van de kerkdienst, dan kunnen we dit ook opnemen in gebed in de kerk en kunnen we als gemeente aan onze Hemelse Vader vragen om beterschap en genezing. De volgende vergadering gaat door op dinsdag 3 december.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Koffiedrinken

01 december
15 december

05 januari
19 januari



Wie op één van deze data gastgezin wil zijn, kan zich daarvoor opgeven bij Georges Vandensavel of bij ds Brouwer.

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
01 december	Sali	Noa
08 december	Zarifa	Guyny
15 december	Hermien	Nynke
22 december	Younan	Eva
24 december	Hanne	Sarah
29 december	Sali	Noa
05 januari	Zarifa	Guyny
12 januari	Hermien	Nynke
19 januari	Younan	Eva
26 januari	Hanne	Sarah

Verjaardagen

01 december	Renate Huhn e. De Smet
01 december	Yunus Dirlik
23 december	Kristin Dinler
26 december	Bedre Dirlik
28 december	Chris Du Meunier e. Vandensavel
29 december	Sara Sakur
01 januari	Pore Dirlik
01 januari	Mecide Sakur
01 januari	Georgette Saliba e. Younan
04 januari	Elyas Maghi
11 januari	Annie Olberding e. Vander mijnsbrugge
13 januari	Wilda Dijkers e. Huibregtse
13 januari	Guler Dikec e. Dirlik
15 januari	Godwin Ntamba
23 januari	Jan Sakur
25 januari	Sandra Ogiamen e. Wilmaerts
26 januari	Sarah Dirlik



Bijbelnamiddag

Op 31 oktober 2013 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J.H. Brouwer opende met een openingsgebed. Wij luisterden naar de uitleg van dominee over het boek Handelingen, het thema van dit seizoen.

Wij ronden de namiddag af met een bespreking over de liederen uit Zangbundel 'Johannes de Heer' en 'liedboek voor de Kerken'.

Op donderdag 28 november 2013 zullen wij opnieuw bijeenkomen voor de bijbelnamiddag. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.



zondag 01 december
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Orgelfonds

zondag 08 december
ds. E. Van der Borght

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kerkblad

zondag 15 december
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Orgelfonds

zondag 22 december
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

dinsdag 24 december
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: Rwanda

20.00 uur Kerstavonddienst

dinsdag 25 december
ds. J. Brouwer
Gezins-kerstfeest

organist: P. Oerlemans



zondag 29 december
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Horst
2° collecte: Synodale Kas

zondag 05 januari
dhr. P. Van Vaerenbergh

organist: P. Oerlemans
2° collecte:

zondag 12 januari
ds. J. Brouwer
H. Avondmaal

organist: E. Poncin
2° collecte: Diaconie

zondag 19 januari
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Synodale kas

zondag 26 januari
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 02 februari
ds. G. Snauwaert

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad

Activiteitenkalender

03 december	Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
05 december	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
12 december	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
07 januari	Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
17 januari	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
22 januari	Gebed voor de eenheid - 19u30 Prot. Kerk Keizerstraat
23 januari	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
30 januari	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

'GEMEENSCHAPPELIJK VOCABULARIUM ALS WIJ OVER KERK SPREKEN'

VPKB-voorzitter Steven Fuite formuleert enkele beschouwingen bij Busan

BUSAN (KerkNet) – Steven Fuite, de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), woont voor het eerst een algemene vergadering bij van de Wereldraad van Kerken. Hij kwam goed voorbereid naar het Zuid-Koreaanse Busan, waar nog tot 8 november de 10de Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken plaats vindt, en heeft vooraf ook predikanten van de VPKB geïnformeerd op hun bijeenkomsten. Steven Fuite: "Het is een unieke ervaring. Met name de oecumenische gesprekken zijn heel interessant, de momenten van dialoog tussen de deelnemers met betrekking tot cruciale thema's van eenheid, missie en het getuigenis van de Kerk, die een geconcentreerd antwoord van de lidkerken behoeven. De bijeenkomst biedt bovendien volop kansen voor informele ontmoetingen. Deze kleine en grote verhalen van mensen zijn erg bijzonder. Het plenum waarin gedelegeerden in hun hoedanigheid van algemene vergadering worden aangesproken is erg traag en formeel. Logisch is dat, met meer dan 700 vertegenwoordigers, democratisch tegelijkertijd. Wij zijn radertjes." De Wereldraad van Kerken is geëvolueerd van een meerderheids- naar een minderheidsvertegenwoordiging. Het is nu al zo dat ethische vraagstukken moeilijk liggen. De toespraak van de Russisch-orthodoxe metropoliet Hilarion over het 'homohuwelijk' bracht dit andermaal aan het licht. Ik weet niet of het een goed idee is het debat af te wimpelen met: 'De wereldraad kan geen standpunt bepalen, want er is geen consensus'. Een goede politiek met betrekking tot heikele thema's lijkt me eerder te getuigen van een groot respect van de lidkerken voor de mening van andere leden. Geen van de lidkerken van de wereldraad hoeft te claimen de waarheid te bezitten. Er bestaan ook alternatieve vormen van samenwerking, zoals bijvoorbeeld het 'Global Christian Forum' en de bilaterale werkgroep van het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken. Hoe dan ook, wereldleiders liggen niet wakker van wat hier wordt gezegd.

"Toen ik vanuit het vliegtuig neerkeek op Busan, viel me de planmatigheid op, gedeeltelijk te wijten aan de geografie en de expansie", zegt Steven Fuite. "Na het trauma van de oorlog heeft Korea zich opgewerkt. Er is duidelijk een 'drive', de samenleving zit in de lift. De protestantse Kerk in Korea is op korte tijd buitensporig gegroeid. De gebouwen volgden. De kerk waar ik de zondagsdienst meemaakte, heeft 5 pastores, een eigen ondergrondse parkeergarage en meerdere conferentiezalen. Wekelijks wonen 3.000 gelovigen de eredienst bij. Ik blijf zitten met de vraag of de drijfveren van de maatschappelijke vooruitgang niet consumptie zijn en zakelijk succes en of dit zich niet zal wreken. De Koreaanse Kerken tellen vandaag tien miljoen gelovigen, maar ze krimpen in. Er is jaarlijks een terugloop van 1,5%. Gaat hier hetzelfde gebeuren als in het Westen? Zullen mensen God niet meer nodig hebben?" Steven Fuite: "Aanvankelijk was de achterban niet zo overtuigd dat het nodig was iemand naar Busan te sturen. Toch zal ik terugkeren met inspirerende verhalen en de ervaring kunnen overbrengen dat de realiteit in België deel is van een veel groter geheel, van een Kerk die de neergang in onze contreien overstijgt en elders groeit. Het evangelie is veel groter dan onszelf én onze kerk én de Wereldraad van Kerken. Ik hoop ten stelligste dat het nieuwe document over de Kerk (The Church. Towards a common vision, Faith and Order Paper N° 214, WCC Publications, 2013) een basisdocument wordt. Over twee generaties zullen wij misschien een gemeenschappelijk vocabularium hanteren als we over de Kerk spreken. En ik zal voor het thuisfront enthousiast getuigen dat de wereldraad politieke verantwoordelijkheid au sérieux neemt en de strijd tegen structureel onrecht aandurft."

Rozemarijn Vanwijnsberghe

Uit de redactie

Wat krijgen we nu! Een Kerkmozaïek over Sinterklaas: dat past toch niet. Wij dachten van wel en kregen uit onverwachte hoek bijval: één van de ijverigste coördinaties van de VPKB, Kerk en Wereld, stuurde ons een persbericht door van Kerkwerk Multicultureel Samenleven, waarin de goedheiligman de wereld laat weten, dat hij zijn personeelsbeleid (Human Resources Management heet dat tegenwoordig) drastisch zal bijsturen. Reeds voordien had de redactie besloten om het decemбернаummer aan Sinterklaas te wijden. Enerzijds omdat we wel eens wat anders wilden dan het zoveelste veel te vroege Kerstnummer, anderzijds omdat wij ervan overtuigd zijn dat er in dit feest elementen zitten die – los van geloofsovertuiging, religie of huidskleur – de moeite waard zijn om eens voor het voetlicht gehaald te worden. Maar liefst drie dominees klappen uit de biecht en belijden dat zij – zij het kritisch en misschien wat onorthodox – geloven in Sinterklaas. Neem, lees en besef: het is zaliger te geven dan te ontvangen!

Namens de redactie,
Dick WURSTEN.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O

VRT op Radio 1 op woensdag om 20u03

18 december

Mens voor de mensen zijn: Wààr of écht gebeurd? door Frank Marivoet



VRT Protestantse erediensten

Woensdag 25 december op Eén:

Kerstviering in Eurovisie vanuit Italiaans Zwitserland

Nederlands commentaar: Frank Marivoet



Adventsbrief

Het einde van 2013 komt stilletjes aan weer in zicht.

We zijn als kerkraad dus ook aan de voorbereidingen begonnen voor de Advent- en Kersttijd.

Graag willen we u uitnodigen om deze periode met ons te vieren in de zondagse erediensten in de Adventstijd en de speciale diensten op Kerstavond en op Kerstdag.

Zoals iedere zondag zal er ook in de maand december een eredienst zijn die aanvangt om 10.00 u, in deze diensten willen we toegroeien naar het feest van Kerst: de geboorte van onze Heiland.

Een feestelijke dienst op Kerstavond 24 december om 20.00 nodigt u uit om met het ganse gezin de blijde boodschap van de Geboorte te horen en mee te beleven.

Op woensdag 25 december willen we dan samenkomen op het gezins-kerstfeest in de kerk om 10.00 u. Iedereen wordt uitgenodigd hierin zijn of haar literaire of muzikale steentje bij te dragen. Uiteraard hopen we dat ook de kindernevendienst en de jeugdkerk meewerken aan dit familiefeest.

Traditiegetrouw krijgen de kinderen een geschenkje en besluiten we de samenkomst met een maaltijd waarbij u broodjes en koffiekoeken aangeboden krijgt.

Om een goede ontvangst van onze gasten mogelijk te maken wil de kerkraad graag weten wie aanwezig zal zijn op Kerstdag 25 december en kunt u zich dus inschrijven op de lijst in de kerkzaal, eventueel kunt u ook de dominee per mail uw inschrijving overmaken (jhbrouwer@protestant.com).

Uw eventuele financiële bijdrage voor de Kerstactiviteiten zijn welkom op de rekening van Gemeenteleven Keizerstraat waarvan u het nummer op de frontpagina van dit blad vindt, alvast hartelijk dank.

De kerkraad

Jezus is het Licht der Wereld

