

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt níet in januari en augustus)

57^{ste} jaargang nr. 7 - september 2013

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat**
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Een nieuw begin?

Gezang 1

In september beginnen we altijd opnieuw met het kerkenwerk. Of tenminste: we doen alsof. Want wel beschouwd kun je nooit vakantie nemen van je geloof. Even leven, alsof er geen God is die je heeft geroepen. Alsof het er even allemaal niet toe doet, wat je zegt en wat je doet. Voor een echte christen is dat ondenkbaar. Net zo ondenkbaar als dat het kerkenwerk in de zomer helemaal stil zou vallen. De kerkdeur dicht, het gebed verstomd, de lofzang onderbroken. Onmogelijk is dat. Net zo onmogelijk ook als het zou zijn, dat God even vakantie nam van Zijn liefde en aandacht voor ons. Want al *onze* activiteiten zijn wel beschouwd niet méér dan een antwoord. Een reactie op Zijn Woord, dat aan het onze voorafging. Een zich voegen in de beweging die Hij vanaf het begin van de geschiedenis op gang heeft gebracht. Om tenslotte uit te komen bij het doel dat Hij aan ons leven gaf. God staat aan het begin. Van onze wereld. Van ons leven. En Hij is het doel. Wij leven op Hem toe. Gaandeweg leren we Hem beter kennen. Leren we, wie Hij wil zijn voor ons: een Vader die alles voor Zijn kinderen over heeft. Die ons uitnodigt. Die op ons wacht in eindeloos geduld. Al vanaf de grondlegging van de wereld.

Ik vind het veelzeggend dat dát Gezang de toon zet van ons Gezangboek. Dat Gods Woord, dat het fundament is van ons bestaan, zo ook tot grondtoon wordt van ons loflied, van onze respons op Zijn roepstem.

Wel spijtig, dat we juist dit lied in het nieuwe Liedboek straks moeten missen...

JHB

Startzondag

Op zondag 8 september willen we graag weer samen een startzondag vieren. Daarbij presenteren we alle activiteiten die het jaar door in onze gemeente plaatsvinden. Maar we willen ook graag onze verbondenheid vieren door na de dienst samen te eten. Als het mooi weer is gaat dat buiten door, bij slecht weer in de kerk. Als kerkenraad hopen we dat verschillende mensen bereid zijn om hieraan een bijdrage te leveren door een gerecht(je) mee te nemen. Om de organisatie soepel te laten verlopen, worden er lijsten opgehangen in de kerk, waarop u kunt aangeven met hoeveel personen u denkt te komen, en of u ook iets kookt of meeneemt.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2013

Dinsdag 10 en woensdag 11 september gaan de leden van de bestuursraad en de kerkraad weer op pad bij die gemeenteleden die zich in het verleden opgegeven hebben voor de vrijwillige bijdrage.

Deze bijdragen, waar ieder kan geven wat voor hem/haar mogelijk is, dient samen met de wekelijkse kerkcollecte om de financiële uitgaven van onze kerkgemeente te kunnen betalen.

Verlichting, verwarming, onderhoud, liturgische naslagwerken, een bloemetje op de tafel in de erediensten, alles wat als zo normaal ervaren wordt kost geld. Daarom doen we een oproep naar elke familie van onze kerkgemeenschap om hun steentje bij te dragen teneinde een aangename sfeer te kunnen blijven aanbieden aan onze kerkgangers.

Indien u nog niet deelneemt aan de omhalingen kunt u zich steeds aanmelden bij de predikant of de leden van de bestuurs- en kerkraad, of een bedrag overmaken op de rekening van Gemeenteleven (zie pag. 1).



Koffiedrinken

01 september
15 september



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 01 september

ds. J. Brouwer

H. Avondmaal

N.B.: Parkeerverbod Keizerstraat en Zandpoortvest i.v.m. Cavalcade

organist: P. Oerlemans

2° collecte:

zondag 08 september

ds. J. Brouwer

Startzondag

organist: E. Poncin

2° collecte: Synodale kas

zondag 15 september

ds. M. Casier

organist: J. van der Wulp

2° collecte: Zending

zondag 22 september

ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp

2° collecte: Diaconie

zondag 29 september

ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp

2° collecte: Kerkblad

zondag 06 oktober

ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans

2° collecte: Synodale kas



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
01 september	Elske	Nynke
08 september	Hanne	Eva
15 september	Zarifa	Sarah
22 september	Hermien	Noa
29 september	Sali	Guyny
06 oktober	Younan	Nynke

Verjaardagen

01 september	Ihsan Dirlik
01 september	Younan Younan
03 september	Maarten Dirlik
08 september	Matheus Younan
08 september	Perla Van Es
08 september	Zakarya Dinler
09 september	Paul De Smet
19 september	Gerrit Brouwer
19 september	Rita Maghi
21 september	Eddy Van der Borght
25 september	Sara Van Cammeren
25 september	Nele Van Cammeren



Bijbelnamiddag

Op 27 Juni 2013 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H. Brouwer opende met een openingsgebed. Daarna herhaalde dominee even wat wij de laatste bijeenkomst gedaan hebben, d.i. vanuit hoofdstuk VIII. Daarna gingen wij verder met het volgende, d.i. hoofdstuk IX. Wij begonnen met de lezing vanuit Marcus 14 de verzen 1 t/m 11; het begin verhaal van de lijdensgeschiedenis van de laatste dagen van Jezus' leven. In dit gedeelte wil de schrijver, dr. G. D. J. Dingemans de lezers het onbegrip laten zien van de mensen tegenover Jezus. Zelfs de schriftgeleerden, de massa en tenslotte zijn eigen leerlingen keerden zich van hem af. En dan kwam de oliezalving met een dure nardusolie die werd gedaan door een vreemde vrouw die Jezus uitlegde als een symbool van de voorbereiding op Zijn afwezigheid (Marc. 14: 6,7,8 en 9).

In het tweede gedeelte van de lezing, Marcus 14: 12 t/m 31, lazen wij over het verraad, de verloochening en de vlucht van de leerlingen van Jezus en dat Jezus zijn weg helemaal alleen verder moet gaan. Toch heeft de Bijbel iets goed voor de lezers; door aan te tonen dat het kwaad niet alleen in de anderen zit, maar vooral in iedere mens zelf (Marc. 14: 19 "Ik toch niet?"). Het verhaal gaat zo verder. Er wordt verteld *hoe de Messias Zijn weg alleen gaat*. Jezus sluit het nieuwe verbond tussen God en de mensen in Zichzelf, Hij moet de Messiaanse opdracht alleen vervullen. Voor de mensen. Voor ons.

En in Marc. 14: 61 en 62 lazen wij de bevestiging van Jezus' messiasschap.

Hier, voor de rechter mocht daarover geen misverstand meer bestaan. De hogepriester scheurde zijn kleren, als teken van ontzetting.

Zich de Messias noemen is de ergste godslastering die denkbaar is. Tenzij... het de waarheid is!... zo schreef de auteur van het boek 'Bij Markus in de Leer'.

Met de bovenvertelde gedachten sloten we de bijeenkomst en spraken wij af om mekaar terug te zien in september. De koffiepauze en het mooie weer vervrolijkten de ontmoeting en we wensden mekaar 'een goede vakantie' toe.

N. Nafarin.

Activiteitenkalender

01 september	Biddende moeders - kerkruimte 11u15
03 september	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
05 september	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
10 en 11 september	Omhaling
12 september	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
16 september	Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
19 september	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
28 september	Bezinningsdag regionale samenwerking - Genk

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O

VRT op Radio 1 op woensdag om 20u03

18 september

Bijbel actueel: De onrechtvaardige boekhouder, door ds. Bert Beukenhorst



VRT - Protestantse Erediensten

TV één om 10 u

Zondag 6 oktober

Eredienst vanuit Brasschaat



Stappen zetten en dialoog bevorderen?

Hallo iedereen,

Vanochtend na de kerk was er wat opschudding over het artikel omtrent de ramadan dat verschenen is in de Brug van deze zomer.

In dit artikel staat letterlijk dat moslims herdenken "dat Mohammed de Koran geopenbaard kreeg". Dus niet "zou geopenbaard hebben gekregen", maar wel "geopenbaard kreeg", dus voorgesteld als

een vaststaand feit en niet als een moslims geloofspunt. Als de auteur van dit artikel gelooft wat zij schrijft, is zij een moslim en geen christen! Overigens meende één van de kerkgangers te weten dat de schrijfster, mevrouw Judith Van Vooren, getrouwd is met een moslim, wat het wantrouwen nog voedde. Eén persoon dreigde zelfs de kerk te verlaten als op dit pad wordt doorgegaan.

Uiteraard is de Brug een christelijk kerkblad en geen moskeeblad.

Bovendien komen veel van onze kerkgangers uit landen waar ze de discriminatie tegen christenen aan de lijve hebben ondervonden. Als moslims iets willen doen tegen discriminatie (daar gaat het toch over in de wenskaart), weten ze alvast waar ze moeten beginnen...

Beste vrienden, laten we toch voorzichtig zijn met wat we publiceren en vasthouden aan ons geloof, zonder religieus relativisme of zonder er een hutsekluts van te maken met andere religies.

Zeker, wij moeten eenieders opinie en geloof respecteren, maar laat ons niet vergeten wederkerigheid te vragen.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat dit soort toenaderingspogingen (in Mechelen ook gezamenlijke Maria-avonden van rooms-katholieken en moslims) van christelijke kant met de beste bedoelingen worden georganiseerd? Vrede en vriendschap tussen mensen van verschillend geloof, daar kan toch niemand tegen zijn.



*Nee, natuurlijk niet, maar dan wel zonder naïviteit en met wederkerigheid.
Overal waar moslims de meerderheid zijn, worden de minderheden onderdrukt.
Waar ze de minderheid zijn, willen ze interreligieuze dialoog.
Je kan niet van twee walletjes eten!
Groeten, Hugo*

De opzet van de oproep van onze VPKB was alleen maar om de Ramadan te gebruiken om met moslims in gesprek te komen over geloven. In alle wederkerigheid. Zolang de vooroordelen over en weer overheersen lopen we het risico om als vijanden tegenover elkaar te komen staan, en daar is niemand mee gediend. Als wij moeten wachten totdat de Arabische wereld onze waarden overneemt, zou het wel eens (te) lang kunnen duren. Juist als christenen moeten we niet anderen met gelijke munt terug willen betalen, maar het goede voorbeeld geven. Alleen wanneer we met respect voor andere overtuigingen voor ons eigen geloof uitkomen, kunnen we misschien mensen aan het denken zetten. Wij worden van Godswege geroepen om Zijn liefde met elkaar te delen. Laten we dat dan ook hier ernstig nemen.

Ds Brouwer

Bidden voor Egypte

Overgenomen van de website van de Protestantse Kerk Nederland (www.pkn.nl)

16 augustus 2013

De Protestantse Kerk roept op om in gebed naast onze broeders en zusters in Egypte te staan, door met hen mee te bidden voor hun samenleving en hun gemeenschap, zowel in kerkdiensten als in persoonlijk gebed.

Daarnaast heeft Arjan Plaisier een brief geschreven aan Bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland. "Het zal u diep raken dat leden van de Koptische kerk, waar u een deel van uitmaakt, bitter lijden en dat kerkgebouwen worden beschadigd of zelfs vernietigd. Wij willen door dit schrijven ons medeleven met u tonen. Wij beseffen dat u op deze wijze het kruis van Christus te dragen krijgt en bidden u daarin toe dat de Heer u mag vasthouden, troosten en beschermen."

Situatie in Egypte

Na enorme demonstraties tegen zijn beleid werd de President van Egypte, lid van de Moslimbroederschap, begin juli 2013 afgezet door het Egyptische leger. Op diverse plaatsen in het land hebben leden van de Moslim Broederschap zich heftig verzet tegen deze maatregel. Ahmed El-Tayeb, het hoofd van de prestigieuze Al Azhar universiteit (een wereldwijde autoriteit op het terrein van Islamitisch recht) en de Koptisch Orthodoxe Paus Tawadros, waren zichtbaar aanwezig, toen het gedwongen aftreden van President Morsi werd bekend gemaakt. Moslim Broeders waren hier heel boos over.

De situatie in Egypte is deze week (midden augustus 2013) sterk verslechterd. De Egyptische politie en het leger hebben met geweld een einde gemaakt aan grootschalige protestacties door de Broederschap (sit-ins en bezettingen). Daarbij zijn vele doden gevallen. Daarnaast zijn er ook clashes tussen aanhangers van de broederschap en anderen. Zorgwekkend is dat in sommige plaatsen de frustratie van de broederschap wordt vertaald in agressie tegen kerken en christelijke organisaties. Voorlopig betreft het vooral gebouwen, maar dat kan veranderen. Diverse lijsten met gebouwen die zijn aangevallen, circuleren op het internet.

Moslim-Christen relaties

Dhr. Kees Hulsman houdt zich via het onderzoek- en documentatie Centrum voor Arab-West Understanding (CAWU) in Cairo al jaren bezig met Moslim-Christen relaties in Egypte. Kerk in Actie steunt dat centrum. Kees Hulsman roept ons op om voorzichtig te zijn met deze lijsten. Vaak is niet duidelijk om welke intensiteit het gaat. Sommige kerken lijken volledig in de as gelegd, andere gebouwen hebben slechts geringe schade opgelopen. Bovendien is niet altijd duidelijk of de achtergrond van het geweld ligt in de politieke tegenstellingen of in lokale vetes en belangenconflicten. Ook is lang niet altijd duidelijk wie er achter zit.

Feije Duim, medewerker Midden-Oosten Kerk in Actie: "De ruimte en waardering voor christenen en kerken in Egypte is heel anders dan de situatie van christenen en kerken in Syrië. De twee situaties zijn niet zo maar te vergelijken. Laten we ons hoeden voor al te simpele conclusies, oplossingen en oordelen, en vooral ons oor te luister leggen naar wat onze Egyptische partners er over zeggen.

We houden over de situatie contact met de Koptisch Orthodoxe Kerk, de Evangelisch Presbyteriaanse Kerk (Synode van de Nijl, de EPC) en met het Egyptische Bijbelgenootschap. Leest u de brieven mee, die we aan hen schreven. We beloven hen in onze kerken te bidden voor Egypte en in het bijzonder voor de kerken en Christenen daar.

Laten we onze ogen open houden en ons niet laten verleiden tot ongenueanceerde reacties, maar reageren in de geest van Christus: wel overwogen, met een open geest naar allen en met open armen naar ieder die streeft naar een samenleving waarin plaats is voor allen. De verleiding is groot om - teleurgesteld in de Arabische lente - een andere kant op te kijken, of om ons alleen te willen bekommeren om geloofsgenoten. Maar de Egyptische kerken willen er juist zijn voor heel hun samenleving. 'Wij wonen hier, wij horen bij dit land', zeggen kerken uit het Midden Oosten: 'wij zijn van belang voor de toekomst van deze regio'. Maar ook: 'Wij waren onderdanen, en we werden burgers. Dat gaat niet zonder moeite'."

God staat aan het begin

Kleur alle plaatjes heel mooi in en knip hem dan uit.

De stippellijnen moet je vouwen en daarna kun je hem in elkaar vouwen en vastplakken.



Even voor iedereen de betekenis van de plaatjes op de kubus, de schepping van de aarde door God.

- 1 Het verschil tussen licht en donker
- 2 De wolken boven de zee
- 3 De scheiding tussen land en water met de planten op het land.
- 4 De sterren en dag en nacht.
- 5 Vissen in de zee en vogels in de lucht
- 6 De dieren op het land en de mens.
- 7 was de rustdag en die staat niet op deze kubus.