



P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

57^{ste} jaargang nr. 4 - mei 2013

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat**
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Uit het isolement verlost.

Joh. 20:22

Mensen zijn ingesteld op communicatie. Als er niemand is om je gedachten en je gevoelens mee te delen, is het leven maar een eenzaam avontuur. Daarom wordt er in het begin van de Bijbel, in het scheppingsverhaal, ook zo nadrukkelijk gezegd, dat het niet goed is, dat de mens alleen is. Want ècht mens word je pas in de dialoog met de ander, in het gesprek ook met de Ander. Als je antwoord geeft op de vraag om aandacht, om steun. Als je antwoord krijgt op dat wat je bezig houdt, als je merkt dat je niet alleen staat met je geloof en je overtuigingen, maar ook met je vragen en je twijfels. Dat komt pas echt aan de dag in het gesprek met andere mensen. En volgens het getuigenis van de Bijbel komt een mens pas ècht tot zijn bestemming, tot zijn bedoeling, als er ook communicatie met God is, een relatie met de Heer. Dat is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid.

Maar een vanzelfsprekendheid is het eigenlijk nooit geweest ook. Vanaf het begin van de geschiedenis van God en mensen horen we, hoe de mens zich probeert af te sluiten voor wat de Heer hem te zeggen heeft. Adam en Eva doen éven alsof ze zijn vergeten wat God ze heeft gezegd, als ze eten van de verboden vrucht, Kain is éven het contact met de Heer kwijt, als hij zijn broer doodslaat. En in het verhaal van de toren van Babel als monument van het menselijk kunnen, dat God niet nodig heeft. Maar we weten, waar dat op is uitgelopen. Op chaos en verwarring. Op wanbegrip en misverstand. De communicatie verbroken. Mensen als individuen in isolement.

Goddank wordt dat met Pinksteren doorbroken. Door een initiatief van God Zelf, die de band met Zijn kinderen herstelt. Alsof Gods adem ons opnieuw in de neus wordt geblazen. Alsof wij opnieuw tot leven komen, en 'Abba, Vader' tegen God leren zeggen, in elkaar broers en zusters herkennen. Moge zo Gods Geest ons ook nu nieuw bezielen en als nieuwe mensen leren leven. JHB

Kerkraad

Op de kerkraadsvergadering van 8 april ging onze aandacht naar volgende punten.

De kandidaten en de samenstelling van de kerkraad, de datum van de verkiezing werd vastgesteld op 5 mei.

De evaluatie van de voorbije kerkdiensten en van de gemeentevergadering van 14 maart.

Voor de gemeente vergadering stelden we vast dat er maar 17 aanwezigen waren, wat toch aan de magere kant is.

De eerste zondagen van de maand werden verder besproken en georganiseerd.

De folder om in de hotels en de openbare ruimten te leggen is in de maak en is kortelings klaar.

Ook de groot huis bezoeken kwamen aan bod, in de maand oktober hopen we hiermee weer te starten.

Ook alle activiteiten die in de loop van de week worden gehouden kwamen aan bod.

de volgende vergadering is op maandag 6 mei.

Indien u vragen heeft over het een of ander aarzel niet een kerkraadslid aan te spreken.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03
	Diakenen:	Hugo Wilmaerts
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Koffiedrinken

05 mei	fam. Vandensavel
19 mei	fam. Dirlik



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
05 mei	Hermien	Sarah
12 mei	Zarifa	Guyny
19 mei	Hermien	Nynke
26 mei	Sali	Eva

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 05 mei organist: P.Oerlemans
Zangdienst, verkiezingen 2° collecte: Synodale Kas

zondag 12 mei organist: E. Poncin
ds. J. Vanhees 2° collecte: KND/Jeugd

zondag 19 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Rwanda
Pinksteren: bevestiging, belijdenis, H. Avondmaal

zondag 26 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: zending

zondag 2 juni organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie



Activiteitenkalender

01 mei Bijbeldag - Expo Antwerpen
03-05 mei Jeugdkamp 'Zout' - Meeuwen-Gruitrode
05 mei Verkiezingen - kerkruimte 11u
05 mei Biddende moeders - kerkruimte 11u15
06 mei Kerkraad - kerkzaal 20 uur
09 mei Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
16 mei Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
30 mei Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

Verjaardagen

06 mei Maria (Riet) Vermaas e. Kardux
06 mei Bunyan Dinler
06 mei Immi ter Haar e. Van Messem
07 mei Godelieve Van Reeth
10 mei Marcel Van Der Mynsbrugge
10 mei Johannes Brouwer
10 mei Marten Brouwer
10 mei Jeanette Van Ermen
19 mei Hermien Heres e. Oerlemans
21 mei Eva Huibregtse
22 mei Johan Daenen
24 mei Marius Joosten
28 mei Frits ter Haar



“Eerste zondag”

Sinds enige tijd probeert de kerkraad op de eerste zondag van de maand een speciaal accent te leggen in de erediensten.

In juni verschuiven we de “eerste zondag” naar 9 juni, de tweede zondag dus. Daarvoor hebben we een goede reden: die zondag zal dr. Eddy Van der Borgh t voorgaan in de eredienst.

De Zuid-Afrikaanse predikant ds Desmond Tutu is een begrip in het verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika.

Sinds enkele jaren is ons gemeentelid, tevens docent aan de VU Amsterdam, als hoogleraar verbonden aan de Desmond Tutu leerstoel voor Jeugd, Sport en Verzoening.

Daarom hebben we aan hem gevraagd om ons iets te vertellen over het werk, de contacten en doelstellingen die daarmee samengaan.

We wensen allen een gezegende en leerrijke dienst toe.

Verslag gemeentevergadering

- 1) De vergadering werd geopend met een lezing (2 Sam. 7:1-16) en gebed door Dhr. Van Messe m. 17 aanwezigen. (2012:18)
- 2) Het jaarverslag 2012, aan alle aanwezigen uitgedeeld, werd volledig voorgelezen en daarna aan de hand van eventuele opmerkingen besproken. Enkele aanpassingen en correcties zijn ter plaatse genoteerd.
- 3) In het jaarverslag werden cijfergegevens (o.a. kerkgang, lidmatenbestand), algemeenheden en de activiteiten opgenomen. Er is een diaconaal verslag toegevoegd, informatie over de vormende activiteiten en de beleidsorganen.
- 4) Bespreking jaarverslag + algemeenheden. Bij het jaarverslag werden volgende opmerkingen, voorstellen, commentaren geformuleerd.

-De aanwezigheid/afwezigheid van het aantal kinderen in de eredienst viel op, alhoewel er een gemiddelde wordt weergegeven is geweten dat er soms amper een of twee kinderen aanwezig zijn.

-De stand van zaken Tearfund werd toegelicht. Ann Charlotte moet nog ongeveer een jaar studeren, daarna loopt dit project af. Een groepsfoto van de gemeente zal opgestuurd worden.

-Er wordt bekeken of we het gemeentereglement op onze website kunnen weergeven.

-Ter info is medegedeeld dat er van de televisiedienst (11/11/12) bij de dominee een DVD versie beschikbaar is.

-We moeten Paul Cornelis aanspreken over zijn hoedanigheid als bestuurder bij de UFGP. Hierover bestaat verwarring, gezien deze functie opgenomen is in het jaarverslag.

-De bezoekerslijst en de bevindingen over 2013 worden in het volgend jaarverslag opgenomen.

-Daarbij mag de vermelding komen dat ook andere gemeenteleden, buiten een functie, meerdere huisbezoeken afleggen.

-De vraag is gesteld wat we kunnen doen aan het lage aantal kinderen; niet direct in te vullen.

-Er was een opmerking over de inhoudelijkheid van de erediensten. Een jeugddienst zou de jeugd

meer moeten aanspreken door bvb. Liedereren te moderniseren. Het blijft een moeilijk punt als het grootste gedeelte van de jeugd weinig of geen interesse op dat gebied laat blijken. (m.n. samenstelling van...zoeken naar liederen...uitvoering liturgie...)

-Rudi zal een Facebook account / profiel opstellen voor onze gemeente.

5) Pauze / koffiedrinken

6) Groot Huisbezoek.

In het najaar 2012 werd terug het Groot Huisbezoek georganiseerd. Ds. Brouwer was met zijn echtgenote op deze bijeenkomsten aanwezig en gaf een korte impressie van de verschillende groepen. Sommige deelnemers van vorig jaar waren er niet bij, anderen nieuwe deelnemers dan weer wel

-Het verslag van deze avonden is terug te vinden in de notulen van KR november 2012.

-Omdat het samenstellen van de groepen afhankelijk is van wie waar woont en wanneer kon deelnemen waren de groepen soms gedeeltelijk dezelfde als vorig jaar.

-De vraag is gesteld of de Assyrische gemeenschap zich op één of andere manier zou kunnen voorstellen / profileren. We moeten dit later bekijken.

-Het is jammer dat deze groep jaarlijks op de GV ontbreekt, nochtans is er voldoende communicatie, jongeren spreken de Nederlandse taal, uitnodigingen per brief, in het kerkblad, mededelingen. Waar ligt de oorzaak?

-Er is voorgesteld om alle gekende activiteiten wekelijks in de mededelingen weer te geven, waaronder ook de samenkomst van de 'biddende moeders'

-Er zouden in de nabije toekomst – al dan niet onder leiding van de dominee – activiteiten moeten georganiseerd worden die onze gemeente meer bekendheid geven. Hoe dit in te vullen, moeten we eens grondig bestuderen.

* folders bedelen ? vroeger reeds gedaan, zonder resultaat.

* onze gemeente bestaat in 2014 170 jaar, hier kunnen we mee aan de slag. Hugo en Marius gaan dit bekijken

* andere...

-Ter informatie werd de structuur KR/BR even toegelicht.

-Een woordje uitleg over het nieuwe liedboek dat in het voorjaar uitkomt. De KR zal eerst de inhoud en samenstelling bekijken alvorens tot aankoop over te gaan.

De vergadering werd door ds. Brouwer met gebed gesloten.

Verkiezingen

In mei treden Rudi en Geert af als kerkenraadsleden. Tot dusver heeft de kerkenraad slechts één kandidaat kunnen vinden om hen op te volgen: Georgette Saliba. De verkiezing is voorzien op zondag 5 mei, direct na de dienst.

Mechelse djihadisten?

Op de jeugdkerk van 14 april, hadden we het onder meer even over de Mechelse djihadisten. Ieder van jullie zal wel in zijn krant gelezen hebben dat vanuit verscheidene Vlaamse steden enkele tientallen jonge moslims zijn vertrokken naar Syrië om er mee de djihad (= inspanning, en vandaar ook islamitische heilige oorlog) te gaan vechten tegen het regime van dat land. De Syrische president Bashar el-Assad is weliswaar zelf ook moslim, maar behoort tot de alawieten, een sekte die door de soennieten (de hoofdstroom in de islam) als ketters wordt beschouwd. Burgemeester Bart Somers is ernstig bezorgd en volgt samen met zijn collega's uit Antwerpen en Vilvoorde de situatie van nabij op. Djihadisten wensen immers de vestiging van een kalifaat, een islamitische staat waarin voor niet-moslims slechts een plek is als tweederangs-burgers (dhimmi's), die bijvoorbeeld hogere belastingen moeten betalen.

Om meerdere redenen zou het nieuws dat sommige van onze mede-Mechelaars naar de moorddadige oorlog in Syrië trekken als djihadist ons diep moeten raken. Uiteraard kunnen we niet anders dan toegeven dat het moed vergt van deze bij ons opgegroeide jongens om hun westerse luxelevens op te geven voor de strijd in een ver en vreemd land. Maar tegelijk is het bijzonder pijnlijk vast te stellen, dat jongens die wellicht samen met onze eigen kinderen op de schoolbanken hebben gezeten of bij dezelfde clubs hebben gevoetbald, hun leven vergooiden om te gaan strijden tegen alles waar Vlaanderen, België en de Europese Unie voor staan: democratie, vrijheid van godsdienst en geweten, noem maar op. Erger nog, sommige van deze jongeren zijn vertrokken buiten het medeweten van hun ouders of zelfs hun moskee-verantwoordelijken. Hoeveel Mechelse, Vilvoordse of Antwerpse moeders zullen het hart doorboord worden wanneer het nieuws komt dat hun zonen nooit meer naar huis zullen weerkeren?

Ook als christelijke kerk moeten we ons vragen stellen bij deze tragedie. Verscheidene djihadisten dragen inheemse Belgische namen en zijn dus bekeerlingen tot de islam. Zowel de jongens uit Marokkaanse ouders als de anderen zijn misleid door agitatoren die andermans kinderen offeren aan de moloch. Heeft iemand ooit deze jongeren verteld dat er een andere Weg bestaat en dat het niet nodig is dat we op deze manier ons leven offeren voor God? Ach konden deze mensen toch maar de uniekheid inzien van Jezus Christus en zijn offer aan het kruis, hoeveel verdriet zou er niet vermeden zijn!

Hugo Wilmaerts

Mechelen-Noord op verplaatsing (gemeente-uitstap)



Op zondag 7 april namen we met zo'n 25 gemeenteleden plaats in een voor de gelegenheid afgehuurde bus, om op gemeente-uitstap te gaan naar Antwerpen.

Om 10.30 uur woonden we de eredienst bij in de mooie Christuskerk, in de Bexstraat nabij het Stadspark. We kregen een interessante preek te horen van dominee Janssens uit Arendonk, waarna we samen met onze Antwerpse broeders en zusters een kop koffie met een koekje of paaseitje konden genieten, en ons meegebrachte lunchpakket verorberen.

Vervolgens bracht de bus ons naar het MAS (= Museum aan de Stroom), waar we van op de 10e etage een panorama over de stad Antwerpen konden aanschouwen, of wat in de zon liggen luieren. Het was de eerste zonnige en warme dag in meer dan een maand tijd! Het was de bedoeling om daarna de Onze-Lieve-Vrouw kathedraal te bezoeken, maar omdat daar een eredienst gaande was, konden we alleen het achterste deel bezichtigen. En de toren bewonderen natuurlijk, "kantwerk in steen" zoals wel eens gezegd wordt. Eeuwenlang staat hij daar al, de Lieve-Vrouwe-toren, die indertijd door La Esterella zo mooi bezongen werd "als een wachter in weer en wind". Eindigen deden we bij het Steen met een wandelingetje in de lentezon.

Een bijzonder dankwoordje toch voor Rudi Van Messem die deze mooie dag puik had georganiseerd!

Hugo Wilmaerts

Noot: "Oh Lieve Vrouwe Toren" (1953), werd gezongen door de Antwerpse zangeres La Esterella, alias Esther Lambrechts (1919-2011) en bevat de woorden "als een wachter aan de Schelde staat gij in weer en wind, heersend over de stad en velden die de stroom tot één verbindt"

't Is een bijzonder kind, dat is-ie!

Ons jongste zoontje Luther (9 jaar), vindt het fijn, wanneer één van zijn ouders hem naar bed brengt. Hij is een hele flinke jongen die het gerust allemaal alleen kan, maar het is gewoon prettig wat kwaliteitstijd te spenderen met papa of mama.

Alles verloopt volgens een vast ritueel. Eerst trekt Luther zijn pyjama aan, poetst hij zijn tanden (heel belangrijk voor elk kind!) en gaat hij even naar het toilet. We bidden om God te danken voor het goede van de voorbije dag en om Zijn zegen te vragen voor de nacht. Vervolgens lezen we een hoofdstuk uit één of ander boek, of spelen we een spelletje (ofwel "ik zie, ik zie wat jij niet ziet", ofwel kwisvraagjes) om daarna te besluiten met een avondlijk praatje.

Momenteel lezen we "Uit het leven van Dik Trom", een prachtig kinderboek dat voor het eerst verscheen in 1891, maar dat nu, meer dan honderd jaar later, in al zijn eenvoud nog altijd adembenemend boeiend is. Dik Trom is een dikke, maar dappere jongen, die in een niet nader genoemd Hollands dorp (vermoedelijk Hoofddorp) allerlei guitenstreken uithaalt. Hoewel Dik een hart van goud heeft, zijn er toch enkele dorpsbewoners die aan hem een grondige hekel hebben, vooral zijn gemene klasgenoot Bruin Boon en de immer norske veldwachter Flipsen. Maar tegelijk is Dik de trots van zijn ouders. Overigens becommentarieert zijn vader steevast alle kattenkwaad met een goedmoedig "'t is een bijzonder kind, dat is-ie!"

In één van de hoofdstukken gaan een aantal schooljongens, waaronder Dik, stiekem in het donker op de Achterweg kijken wat een oud vrouwtje in haar hutje uitspookt. Bijgelovige dorpelingen zijn er namelijk vast van overtuigd, dat dit kromme vrouwtje een heks is en de jongens willen voor eens en voor altijd weten wat er van aan is. De omgeving is in de duisternis best wel eng en geregeld laat een uil een geheimzinnig "oehoe" horen, wat de jongens rillingen over de rug jaagt. Finaal gluurt Dik naar binnen en hij ziet een uiterst armoedig kamertje, waarin een zieke grijsaard op een hoop vodden ligt en er niet in slaagt de laatste homp brood uit het huis te eten. De kleine jongen kan duidelijk horen hoe vervolgens het oude paar God smeekt, hun alstublieft te komen halen, zij zien geen andere uitweg meer dan te sterven. Wanneer Dik zich omdraait, stelt hij vast dat al zijn vrienden van angst zijn gevlucht.

Zodra Dik thuiskomt, vertelt hij zijn moeder alles wat hij heeft gezien en gehoord bij de zogezegde heks van de Achterweg. Moeder Trom vult dadelijk een mand met voedsel en stuurt haar zoontje terug naar de Achterweg om het te brengen. Bovendien wordt de "armenvoogd" (een soort 19e eeuwse OCMW-beambte) op de hoogte gebracht van de diepe armoede waarin de twee bejaarden op de Achterweg leven. Het hoofdstuk eindigt met het oude vrouwtje en haar zieke man die dromen dat God een engel heeft gestuurd om hun te verlossen uit hun kommer en ellende.

Beste lezers en lezeressen, wij regelmatige kerkgangers weten natuurlijk dat het woord "engel" eigenlijk "boodschapper" betekent. En hoewel het er niet staat, kun je als gelovige in ons verhaaltje de kleine jongen Dik Trom wel degelijk een "engel" noemen en zou je zelfs de hand van God in het gebeuren kunnen ontwaren. Helemaal mooi wordt het, als je er dan bij denkt, dat wij dus allemaal in sommige omstandigheden de rol van "engel" kunnen spelen.

Of wat je allemaal kunt leren door je zoontje naar bed te brengen...

't Is een bijzonder kind, dat is-ie!

Hugo Wilmaerts

Noot: onderwijzer Cornelis Johannes Kieviet (1858-1931) schreef vijf Dik Troms. Zo succesvol werden deze boeken, dat er geen Nederlander was, die Dik Trom niet kende (alleen koningin Wilhelmina was nog bekender dan hij).

Het is beter voor u dat Ik heenga...

God is geest, vuur, wezen en licht, maar tegelijk ook meer

dr. Johan TEMMERMAN



Goddelijke pedagogie

dr. Dick WURSTEN



Een Kerk met binnen én buiten

ds. Johan VISSER



VRT, zondag 12 mei 2013

Eén: 9:40

Canvas : laat avond (23:45)

Een blij mens

Portret van de nieuwe Synodevoorzitter van de Protestantse Kerk.

Sinds 1 januari van dit jaar is ds. Steven Fuite de nieuwe synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België .

Afkomstig uit Nederland, ontmoet hij als tiener zijn geliefde in Ronse en wordt hij ook verliefd op de Protestantse Kerk in ons land.

Na zijn theologiestudie is Steven Fuite 15 jaar predkant in Mechelen en 8 jaar in Brussel. Als prille 50-ger is hij dan nu verkozen tot dit hoogste ambt in de Kerk.

Een warm en gedreven mens, verankerd in de kerk, zijn gezin en de muziek.

*Realisatie: David De Decker,
david@dddproductions.be
tel. 0495 412 473*

*Productie: Antoinette Panhuis,
antoinette.panhuis@swing.be
tel. 02 230 52 22*

VRT Radio 1
Woensdag 15 mei om 20:03
Bijbel actueel
Pinksteren: wind en vuur!
Ds. Bert BEUKENHORST

VRT TV Eén
Zondag 19 mei om 10:00
Pinksterviering in Eurovisie
Vertaling: Frank MARIVOET

Pinksteren

