

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

56^{ste} jaargang nr. 6 - juli/augustus 2012

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

| |
|---------------------------|
| België-Belgique |
| P.B. - PP |
| 2800 MECHELEN MASSPOST |
| BC 31126 |

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: **IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Kinderen van één Vader

Wij hebben vaak de neiging om te denken dat het met de kerk een aflopende zaak is. Ook in de Protestantse kerken loopt het kerkbezoek terug, en de mensen zijn niet meer zo betrokken als vroeger. Soms menen we, dat de welvaart daar schuldig aan is. Die heeft ons immers in West-Europa laten geloven, dat we er zonder God ook wel komen. We hebben Hem niet meer nodig om de antwoorden te vinden op de grote levensvragen. De zin van het bestaan? Dat is toch gewoon genieten van het moment en niet te diep nadenken? 'Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.' (I Kor 15: 32). De oorsprong van al wat bestaat? Dat is toch gewoon allemaal door toevallige botsingen van moleculen zo geworden, en verder geëvolueerd door de wet van het overleven van de sterkste?

Onlangs is er een student in Amsterdam gepromoveerd op een proefschrift over het bestaan van God. Via een filosofische redenering toont hij aan, dat het niet denkbaar is dat God niet bestaat - en als dat niet denkbaar is, moet God dus wel bestaan. Alleen zal zo'n argument maar bitter weinig mensen overtuigen. Je moet er een speciale kronkel voor hebben. En dat is niet per definitie dezelfde kronkel die maakt, dat je in God gelooft. Want de uitkomst van deze oefening in logica is, dat de wereld niet vanzelf ontstaan is. Er moet dus wel 'iets' zijn. Maar dat hoeft niet noodzakelijk de God van de Bijbel te zijn, die ons aanspreekt om ons mens te maken en die ons Zijn liefde en trouw aanbiedt.

Voor mij is het niet voldoende, te constateren dat er vragen zijn die we niet kunnen beantwoorden zonder aan God te denken. God is niet de lege ruimte die er overschiet als we aan het einde van ons denken zijn gekomen. Die de gaten vult van het menselijke kennen. God is veeleer degene die ons roept tot liefde en trouw en die ons bij de hand neemt om ons onszelf te laten overstijgen. Omdat Hij met de wereld bezig is om die te herscheppen in een nieuwe aarde waar vrede en recht geen theorie meer zijn, maar in praktijk worden gebracht. En omdat Hij òns daarbij wil gebruiken. Omdat Hij daarbij àlle mensen roept om niet langer te geloven dat we zelf het middelpunt van de wereld zijn en de maatstaf van alle dingen, maar ons aan elkaar toe te vertrouwen, als een grote familie, wereldwijd. JHB

Kerkraad

De kerkraadsvergadering van 4 juni was iedereen aanwezig, we verwelkomden dhr. Vandensavel als nieuwe ouderling.

Na de bekrachtiging van de notulen van 7 mei werd de agenda vastgelegd en de voorbije erediensten geëvalueerd.

We overliepen nog eens de vakantieregelingen, de periode van studieverlof van onze predikant en bespraken het voorstel van ProVor om vormingen te organiseren binnen onze gemeente voor bv kerkraadsleden en geïnteresseerden. De 2^{de} zondag van september willen we na de dienst weer een gezellig samenzijn organiseren waar dan ook de activiteiten kort worden voorgesteld voor het nieuwe werkjaar. Ook voor de TV-dienst van november werden reeds een paar afspraken vastgelegd en onze grote bekommernis, naast het inhoudelijke, is te zorgen dat we zoveel mogelijk gemeenteleden die zondag mogen verwelkomen.

De kerkraad besliste om de oudere gezinsleden van de familie Maghe uit Syrië te aanvaarden als belijdende lidmaten op basis van een document uit hun vroegere gemeente.

De werking van de verschillende kringen kreeg ook de nodige aandacht en we willen ingaan op de vraag van het district om een foto in te zenden van onze gemeente i.v.m. onze jumelage met het Rwandese district Itabire.

Volgende vergadering is voorzien op maandag 3 september 2012.

Samenstelling kerkraad

| | | |
|--------------|---------------------|----------------|
| Predikant: | ds J. Brouwer | 015 - 20 51 54 |
| Ouderlingen: | Geert Van Cammeren | 015 - 31 97 64 |
| | Rudi Van Messem | 0495-76 30 75 |
| | Aysel Eke | 0484-75 18 48 |
| | Georges Vandensavel | 015 - 61 02 03 |
| Diakenen: | Hugo Wilmaerts | 015 - 29 08 59 |
| | Rina Joosten | 015 - 41 95 73 |

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

| | <i>KND</i> | <i>Oppas</i> |
|--------------|------------|--------------|
| 01 juli | Younan | Nynke |
| 08 juli | Hermien | Sarah |
| 15 juli | Hanne | Eva |
| 22 juli | Elske | Nynke |
| 29 juli | Zarifa | Sarah |
| 05 augustus | Younan | Eva |
| 12 augustus | Elske | Nynke |
| 19 augustus | Hanne | Sarah |
| 26 augustus | Zarifa | Eva |
| 02 september | Hermien | Nynke |

Verjaardagen

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 01 juli | Husniye Kocan wwe. Dirlik |
| 02 juli | Nezir Dirlik |
| 11 juli | Jaap van der Wulp |
| 11 juli | Arthur Van Duffel |
| 13 juli | Anthony Kardux |
| 14 juli | Kay Huibregtse |
| 16 juli | Guyny Ntamba |
| 23 juli | Armand Van Beirendonck |
| 24 juli | Elske Brouwer |
| 27 juli | Rina Blokland e. Joosten |
| 29 juli | Cornelia Noordzij e. van der Wulp |
| 30 juli | Tanja Zakur |
| | |
| 03 augustus | Irène Joelants |
| 04 augustus | Samir Younan |
| 08 augustus | Georges Vandensavel |
| 13 augustus | Nynke Brouwer |
| 21 augustus | Sabri Eke |
| 23 augustus | Hanne Eke |
| 24 augustus | Jacques Stiévenart |
| 25 augustus | Aysel Eke |
| 27 augustus | Hushna Dirlik e. Eke |
| 27 augustus | Rudi Van Messem |



Koffiedrinken

| | |
|-------------|---------------|
| 01 juli | vrijwilligers |
| 15 juli | vrijwilligers |
| 05 augustus | vrijwilligers |
| 19 augustus | vrijwilligers |

Steven FUIITE, nieuwe synodevoorzitter Protestantse Kerk (VPKB)



De synodevergadering van de VPKB verkoos zaterdag 12 mei jl. met duidelijke meerderheid ds. Steven Helmich Fuite (50) tot synodevoorzitter met ingang van 1 januari 2013. Een man die niet wegsteekt dat hij in het Nederlandse Zwolle geboren is, maar er prat op gaat vanaf zijn twintigste in Vlaanderen te wonen. Die nationaliteitsverschillen zouden in ons Europa van vandaag niet zo belangrijk meer mogen zijn. Wie je bent en waar je voor staat, daar gaat het om. Verlies dus nooit de mensen uit het oog.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 01 juli
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 08 juli
ds. G. Snauwaert

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

zondag 15 juli
drs. T. Ouwerkerk

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Diaconie

zondag 22 juli
ds. J. Vanhees

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kerkblad

zondag 29 juli
Te bevestigen

organist:
2° collecte: Ann Charlotte

zondag 05 augustus
ds. G. Snauwaert

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 12 augustus
drs. T. Ouwerkerk

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

zondag 19 augustus
dhr. P. Van Vaerenbergh

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kerkblad

zondag 26 augustus
ds. M. Schippers

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 02 september
ds. J. Brouwer
H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Luchthavenpastoraat



Verslag jeugdkerk

In deze jeugdkerk waren we met 5 + Sali en Hugo.

We hebben het deze keer gehad over gemengde huwelijken. We zijn overeengekomen dat met iemand van een ander ras trouwen die wel hetzelfde geloofd, gemakkelijker is dan trouwen met iemand van hetzelfde ras maar met een ander of geen geloof. Moslims en joden zijn veel strikter en zullen zich dus ook minder snel bekeren en een niet-gelover denkt er zeker van te zijn dat er helemaal geen God is ... Het is dus gemakkelijker om te trouwen met iemand van hetzelfde geloof. We hebben ook gezien in Ruth dat God iedereen aanvaard als hij of zij onder zijn vleugels komt schuilen. We hebben zoals altijd ook afgesloten met een gebed.

Filip Wilmaerts

Bijbelnamiddagen

Op 26 april zijn wij bijéengekomen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H. Brouwer opende met een openingsgebed. Daarna lazen wij verder in Marcus 4. Wij wisselden van gedachten over wat Jezus ons wilde zeggen via Zijn gelijkenissen. De dominee gaf meer uitleg over de verschillende soorten van mensen in deze schepping, o.a. : de gehoorzamen, de ongehoorzamen, de eenvoudigen, degenen 'nog niet in staat om een vraag te stellen', enz. enz. Daarna sprak dominee over de intocht in het Beloofde Land. Over het *Loofhuttenfeest* of *Soekot*. Hierover kunnen men meer lezen op internet:

nl.wikipedia.org/wiki/soekot

De namiddag werd afgesloten met een lied uit Gez. 252 : 1, 2, 3 en 4.

".....dan rijpt hij in de lente tot hij vrucht dragen zal"

Op 24 mei kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H. Brouwer opende de namiddag met een openingsgebed. Dan lazen wij verder in Markus 4 : 35 – 41, gaf de dominee ons uitleg over *de confrontatie tussen het geloof en het ongeloof* van de leerlingen tegenover het bestaan van Jezus (Jezus lag rustig achterin de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen; Marc. 4 : 38). De leerlingen raakten in paniek door de opgezweepte golven.....

(Marc. 4 : 37b en 38b). Maar toch wisten ze dat ze op Jezus kunnen rekenen. Ze maakten Hem wakker (Marc. 4 : 38c). Toen heeft dominee verder verteld over de bovengenoemde confrontatie. In de verhalen in de Bijbel lezen wij dat Jezus naar Zijn eigen inzicht heeft gehandeld (Jona 1 : 14) en dat wij mogen vertrouwen (geloven) op Hem (Marc. 4: 40b).

Om de namiddag te sluiten, zongen wij Gez. 250 alle verzen.

Een gepaste lied voor die dag was eigenlijk voorgesteld "All Things Bright and Beautiful"

All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
The Lord God made them all

Each little flower that opens
Each little bird that sings
God made their glowing colors
and made their tiny wings

All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
The Lord God made them all

The purple-headed mountains
The river running by



The sunset and the morning
That brightens up the sky

All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
The Lord God made them all

The cold wind in the winter
The pleasant summer sun
The ripe fruits in the garden
God made them every one

All things bright and beautiful
All creatures great and small
All things wise and wonderful
The Lord God made them all

God gave us eyes to see them
and lips that we might tell
How great is God Almighty
who has made all things well



Samenvatting van het tekstlied : *God heeft naar eigen Zijn inzicht gehandeld*

Volgende bijeenkomst is op donderdag namiddag 14 juni.

Iedereen is van harte welkom.

Op 14 juni 2012 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H. Brouwer opende met een openingsgebed. Wij luisterden verder naar de lezing uit Marcus 5: 21 en zo verder.

Het accent werd gelegd op de volgende punten:

- * hoe vrouwen hoorde als het zwakke geslacht bestempeld werden; en daarom lazen we in deze lezing geen namen van de vrouwen.
- * dat Jezus Zijn tijd nam om Gods Heerlijkheid (Gods Grootheid) in het Licht te stellen.
- * dat Jezus Zijn discipelen toeliet van Zijn werk te getuigen. Dat wil ook zeggen dat God de mensen actief laat mee werken om Zijn Koninkrijk te bouwen in deze wereld.

Wij ronden de namiddag af met een lied uit Gez. 51 alle verzen.

Op donderdag september 27 2012 beginnen wij terug met onze nieuwe sessie. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin

Welkom

Een hartelijk welkom aan de familie Maghi, die zich bij onze gemeente aanmeldde. Dat u zich maar spoedig echt thuis mag voelen.

Benin City 115 jaar later

(vervolg op het artikel van vorige maand: de dag dat alles voor altijd veranderde)

Om aan scholen te raken deed de koloniale administratie in het begin van de 20^e eeuw een beroep op christelijke zendelingen, die in grote getallen naar Benin kwamen. De Edo's haatten aanvankelijk die bemoeizieke blanke vreemdelingen, maar geleidelijk begonnen de volgende generaties te beseffen dat scholen de deur openden naar nieuwe opportuniteiten. Vanaf dan werden de zendelingen gedoogd omwille van hun scholen, en via deze scholen kwam toenemend de kerstening op gang van een deel van de bevolking. Het koloniale opvoedingsproject beoogde van de inheemsen loyale onderdanen te maken die genoeg Engels verstonden om bevelen op te volgen, maar om hen toch ook weer niet te slim te maken, want dan zouden ze zich aan de Britten gelijk wanen en mogelijk in opstand komen.

Tot de huidige dag, 62 jaar na de onafhankelijkheid van Nigeria, is het onderwijs bijna volledig in het Engels; de moedertaal Edo wordt enkel als vak wekelijks een tweetal uren onderwezen. De ouders zouden dit niet anders willen, want geen volk op aarde is zo verknocht aan de Engelse taal als de Edo's.

Ons gezin bezocht Sandra's geboortestad Benin City rond Nieuwjaar 2004-2005. De stad, vandaag met 1.147.000 inwoners, oogde verwaarloosd, met veel putten in de rood-stoffige straten. Op sommige dagen is de hitte voor Europeanen en zelfs voor Nigerianen bijna ondraaglijk. Dank zij een weelderige plantengroei is er een overvloedig aantal vruchten. De bewoners zijn meestal arm, maar lijden geen honger. Er is een aanzienlijke emigratie naar Lagos, Europa en Noord-Amerika.

Benin City is letterlijk bezaaid met kerken, misschien wel honderden, en op zondagen zijn die gepakt met mensen. Alle christenen hebben een Bijbel, die ze 's nachts dikwijls onder hun hoofdkussen leggen om demonen te verjagen. De moraal is conservatief, zoals in Europa honderd jaar geleden. De kerkgebouwen zijn voorzien van naar buiten gerichte luidsprekers, zodat op straat soms verschillende preken vanuit verschillende kerken door mekaar zijn te horen. Op oudejaarsnacht zingen, dansen en eten veel mensen tot de volgende ochtend in de kerk. Mannelijke en vrouwelijke predikanten preken in het Engels en voor wie dit niet verstaat is er een tolk die naar Edo vertaalt. Iedereen is piekfijn uitgedost om naar de kerk te gaan, meestal in traditionele kledij. Ondanks de stoffige omgeving en de hitte, zijn vooral de vrouwen altijd verzorgd en dikwijls mooi als prinsessen. Vrouwen dragen in de kerk kleurrijke hoeden of hoofddoeken.

Alle denkbare denominaties zijn vertegenwoordigd: Nigeria heeft de talrijkste anglicaanse kerk ter wereld, maar er zijn ook de rooms-katholieken, baptisten, methodisten, presbyterianen, evenals mormonen en Jehova-Getuigen.

Naast de Europese en Noord-Amerikaanse denominaties, bestaan tientallen kerkgenootschappen van inheemse oorsprong, zoals de Christus Apostolische Kerk, de Vrijgekochte Christelijke Kerk van God (RCCG), Berg van Vuur en Wonderen Bedieningen (MFMM), de Celestiaanse Kerk, Cherubim & Serafim Kerk, en dozijnen anderen, elk met miljoenen aanhangers.

Pinksterkerken vormen de grootste christelijke stroming in Nigeria. Er zijn tweemaal zoveel pentecostaalse christenen dan alle andere protestanten en katholieken samengeteld. Een voorbeeld van pentecostaalse bekeringsijver is aartsbisschop Benson Idahosa (1938-1998), geboren in een arme heidense familie te Benin City, opgegroeid in een modderhuis en tot zijn 14^e jaar ongeletterd, maar later stichter van een heuse universiteit (de Benson Idahosa Universiteit te Benin City). Nadat hij in een visioen door God was geroepen begon hij van dorp tot dorp rond te trekken om te preken en die prediking werd, aldus zijn volgelingen, door wonderen bevestigd. Ettelijke duizenden heidenen bekeerden zich en vandaag is het hoofdkwartier van Benson Idahosa's bediening een kathedraal met 10.000 zitplaatsen. Tijdens één van zijn kruistochten in Benin kwamen meer dan een half miljoen mensen opdagen. Zo'n kruistocht is een meerdaagse bijeenkomst met gebed, zang en prediking.

Nigeriaanse en Noord-Amerikaanse pinksterpredikanten hebben grote invloed en vullen moeiteloos hele voetbalstadions.

In Benin kijkt men er niet van op, wanneer iemand vertelt visioenen te zien of in dromen boodschappen van God te krijgen, in Nigeria maakt immers het bovennatuurlijke deel uit van het dagelijks bestaan. Demonen scheppen er een satanisch genoegen in mensen te kwellen, en hiertegen zetten de kerken "gebedskrijgers" in, of ze zalven mensen met gewijde olie. Er gaan geruchten rond over wonderbaarlijke genezingen en zelfs opwekkingen uit de dood, maar ook over duistere voedoe-cultussen van duivelaanbidders die menselijke organen verwerken in toverdranken.

Nigeria kent geen ontkerkelijking en religie doordringt heel het leven in een mate die wij Europeanen bijna niet mogelijk achten. Auto's worden beschilderd met Bijbel-verzen en bedelaars zingen een psalm in ruil voor een aalmoes. Nog één voorbeeld om te eindigen: ik bezit een boekje om Edo te leren ("The Key to Edo Language", geschreven door Professor Thomas N. Igbinvbo Odia). Welnu, één van de oefeningen bestaat erin, het Onze Vader te leren bidden in de Edo-taal, bij ons zou zo iets ondenkbaar zijn in een schoolboek!

Beste lezers en lezeressen, vergeef mij dat dit artikel veel langer is geworden dan gepland, maar er is over Benin City en Nigeria zoveel te vertellen! Mocht het allemaal opgeschreven worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Hugo Wilmaerts

Protestantse Radiuitzendingen

VRT Radio 1 op woensdag om 20.03 uur



18 juli

Bijbel actueel: Breken en delen : niet minder, maar meer! (Marcus 6:30-44)

Ds. Bert Beukenhorst

15 augustus

Mens voor de mensen zijn: Durf uit je rol te stappen!

Frank Marivoet

Bezoek aan Itabire

Sinds enige jaren heeft ons district Antwerpen-Brabant-Limburg een vriendschapsband met het district Itabire van de EPR in Rwanda. Tot dusver zijn alle contacten verlopen via de e-mail. We hebben van hier impressies van onze gemeenten opgestuurd en vandaar beschrijvingen van het kerkelijk leven terug ontvangen. Op de eerste zondag van de maand is er over en weer voor elkaars wel en wee gebeden. En in de Adventstijd hebben we op een speciale jumelage-zondag geprobeerd om als district de onderlinge band extra voor het voetlicht te brengen.

Intussen wordt het echter tijd om een volgende stap te zetten. Als district zijn we dan ook verheugd, dat ds Brouwer in de reis naar Rwanda die hij in het kader van zijn studieverlof gaat maken, een bezoek aan de gemeenten van Itabire opneemt. Het is de bedoeling dat als teken van verbondenheid een fotocollage van alle gemeenten van ABL aan onze Rwandese zusters en broeders zal worden aangeboden.



Protestantse Gemeente Mechelen-Noord

Een fijne vakantie gewenst!



En vergeet niet om de Heer te danken voor alle dingen die je blij maken.