

P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

**56<sup>ste</sup> jaargang nr. 5 - juni 2012**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkegebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen  
*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: IBAN: **BE93 7510 0260 2367**, BIC: **AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: IBAN: **BE72 9792 4444 1116**, BIC: **ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

## Nabijheid

Om objectief de dingen waar te nemen is vaak een zekere afstand nodig. Pas vanuit de verte overzie je het geheel, en doorzie je welke rol alle onderdelen erin spelen. Misschien is dat wel de reden, waarom wij steeds moeilijker over God kunnen spreken, naarmate hij ons dichterbij nadert. Over de God van het Oude Testament spreken we nog relatief gemakkelijk: Almachtig, Alomtegenwoordig, Alwetend - het zijn hoge woorden, die we alleen voor Hem gebruiken. Bij gebrek aan beter wellicht, want de woorden gaan evenzeer ons begrip te boven als de Heer zelf dat doet.

Als we gaan spreken over Jezus Christus, de mens in wie ons God nabij gekomen is, in wie Hij ons leven en sterven heeft gedeeld, zou je verwachten dat ons dat beter afgaat. Over mensen spreek je nu eenmaal makkelijker dan over goden, de woorden van onze menselijke taal zijn beter daarop afgestemd. En toch blijkt ons spreken ook dan telkens weer tekort te schieten: een mens, maar anders, méér; waarachtig mens, beeld en gelijkenis van God, zoals de Schepper dat bedoelde. Maar toch ook God, waarachtig God, geen bloeddorstige en monsterlijke afgod, maar Hij die bevrijdt en die Zijn liefde aan ons mensen aanbiedt. Liefde, barmhartigheid, geduld en genade - zonder die goddelijke woorden redden we het niet. En onze menselijke woorden worden nieuw gevuld door wat Hij zegt, door wat Hij doet.

En als dan God nòg dichterbij wil komen, niet meer alleen huid-na, maar deel van ons bestaan, wonend in ons eigen hart, dan schiet ons echt de taal tekort. Dan staat ons verstand erbij stil. Hoe spreek je over de heilige Geest? Je krijgt Hem immers nooit in je vingers, Hij ontglipt telkens weer aan ons begrip. Misschien is dat wel het diepste geheim van God. Dat Hij ons zó nabij gekomen is, dat we tenslotte niet meer onderscheiden, waar wij ophouden en Hij begint. Ons hele leven wordt nieuw door wat Hij ons in de mond geeft, ons hele bestaan wordt anders door wat Hij in ons doet. En dan kan het zijn, dat van ons spreken niet veel méér overblijft dan een verward gestamel - maar dat juist dat gestamel herkend wordt en verstaan door mensen van elke natie, tong en taal. JHB

## Kerkraad

Op maandag 7 mei vergaderde de kerkraad, de heer Van Messem was verontschuldigd. Na de gebruikelijke opening, het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering en het vastleggen van de agenda, werden de voorbije erediensten positief geëvalueerd.

Verder besteedde men de nodige aandacht aan de kerkraadsverkiezing, de zomerregeling, de invulling van de 2<sup>de</sup> zondag van september en de gemeentefolder.

Ook het studieverlof van onze predikant in de maand augustus werd uitvoerig besproken, er werd nagedacht over de invulling van de eerste zondagen van het najaar en de werking van de verschillende activiteiten van onze gemeente werd doorgenomen.

In de maand november is er een televisiedienst gepland vanuit onze gemeente, we willen daarvoor graag iedereen motiveren om dan aanwezig te zijn.

De volgende vergadering is voorzien op maandag 4 juni 2012.

## Kerkraadsverkiezing

Op de gemeentevergadering van 13 mei jongstleden is de heer Georges Vandensavel nagenoeg unaniem verkozen als ouderling. In onderling overleg hebben we besloten om de bevestigingsdienst te laten plaatsvinden op zondag 3 juni.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016 - 53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

## Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2012

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 12 of woensdag 13 juni 2012 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.

Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppendonateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
03 juni	Younan	Nynke
10 juni	Hermien	Sarah
17 juni	Hanne	Eva
24 juni	Elske	Nynke

## Verjaardagen

04 juni	Naomi Eke
05 juni	Sali Younan
12 juni	Nathalia Nafarin
16 juni	Maria Camps wwe. Van Rooyen
17 juni	Lutgarde Van Goethem wwe. Denivelle
17 juni	Marie Louise Poedts wwe. Kockelkoren
19 juni	Pieterella van Leeuwen e. ter Haar
20 juni	Louis Van Cammeren
23 juni	Lorenzo Eke
25 juni	André Vanderhaegen
28 juni	Paul Cornelis
28 juni	Hugo Wilmaerts



## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 03 juni  
ds. J. Brouwer  
*Bevestigingsdienst*  
organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Synodale Kas

zondag 10 juni  
ds. D. Wursten  
organist: E. Poncin  
2° collecte: Zending

zondag 17 juni  
ds. J. Brouwer  
organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Leprazending

zondag 24 juni  
ds. J. Brouwer  
organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Orgelfonds

zondag 01 juli  
ds. J. Brouwer  
organist:  
2° collecte: Synodale Kas



## Jeugdkerk 13 mei (*Johannes 15:9-17*)

We waren met Guiny, Nele, Ben, Wiebe, Mathias, Eva, Noa, Neherin en Miranda op de jeugdkerk.

We leerden dat Jezus onze vriend is, en dat hij ons gekozen heeft. Jezus is voor ons gestorven.

We kregen de vraag of je voor je vrienden zou sterven. Niemand gaf echt antwoord, omdat we ons dat niet kunnen inbeelden.

Toen kwamen de kinderen naar beneden en kregen alle mama's een washandje voor moederdag.

Volgende jeugdkerk: 10 juni

*Miranda Wilmaerts*

## Jeugd uitstap van 12 mei

Op 12/05 zijn we met de jeugd van de kerk naar Antwerpen geweest samen met de jeugd van twee andere kerken.

We gingen op zoek naar de goden. In de Bijbel staat dat we alleen God mogen vereren. Wat vereren sommige mensen dan nog? We gingen foto's trekken in de stad. Sommige mensen vereren bv. sigaretten of hun gsm.

Toen we terug in de kerk kwamen kregen we wafeltjes en drinken. Dan gingen we met de tram naar Hoboken om daar te muurklimmen. Op het eerste zicht zag het er makkelijk uit. Het waren allemaal kleine klimmuren. Maar toen we begonnen klimmen was het vele moeilijker. De muren stonden een beetje schuin zodat we ons echt moesten optrekken, sommige waren bolvormig. Iedereen sprong van de bollen af. Dan gingen we weer terug naar de kerk en werd er pizza gehaald. Aan tafel ! Iedereen smulde van de pizza tot hun buikje vol was. Het was lekker.

Toen was het tijd om terug naar Mechelen te gaan, het was een leuke dag.

EINDE



*Miranda Wilmaerts*

---

## Protestantse Radiouitzendingen

VRT Radio 1 op woensdag **20 juni** om 20.03 uur

Bijbel actueel: Het mosterdzaadje: van klein naar groot (Mc 4:26-34)

Ds. Bert Beukenhorst



## Koffiedrinken

03 juni  
17 juni

fam. Brouwer



## Activiteitenkalender

04 juni	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
07 juni	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
14 juni	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
18 juni	Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
22 juni	Afscheid ds G. Buunk - Zandpoortkerk 19u30

## Bijbelavond

Op 15 mei hebben we de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs uitgelezen. Hoofdthema in de laatste hoofdstukken is de kracht van de zwakheid. Het gaat om Gods wijsheid, die door onze dwaasheid heen aan het licht komt. Betekent dat dat wij, christenen, vooral niet moeten studeren en ons niet moeten ontwikkelen, om met onze menselijke wijsheid God niet voor de voeten te lopen? En als Paulus zich moet verdedigen tegenover de valse apostelen die in Korinte actief zijn, 'bewijst' hij zijn betrouwbaarheid als Christus-getuige door zijn veelvuldig lijden omwille van het geloof. Wat zouden wij in zo'n geval voor antwoord geven?

In september nemen we de draad van de Bijbelavonden weer op. Er is nog geen nieuw thema vastgesteld. Als u wensen of suggesties hebt, kunt u daarmee altijd bij de dominee terecht.

## Reacties op het artikel "de gebroken drie-eenheid" (*De Brug van mei 2012*)

Meerdere lezers en lezeressen reageerden op het artikel van vorige maand "de gebroken drie-eenheid".

Een markante reactie kwam van twee personen die vonden dat dit artikel, dat grotendeels over situaties in het katholiek onderwijs ging, niet in een protestants kerkblad behoorde, ongeacht het waarheidsgehalte ervan. Dit artikel was beter naar het katholieke parochieblad gestuurd!

Cyriel Van Dooren daarentegen was wel blij met het artikel en vertelde dat toen hij op Scheppers naar school ging, de leerlingen verplicht werden op de speelplaats Frans te spreken. Wie betrapt werd op "Vloms" praten, kreeg een teken (signe), dat hij slechts kon kwijt raken door iemand anders te betrappen. Lezer Cyriel was dan ook opgelucht toen hij na enkele maanden van school mocht veranderen.

Cyriel, Paul, Nelly, Eddy en Geert, jullie zijn allemaal bedankt voor jullie reacties, ga vooral door met jullie opinie te uiten!

*Hugo Wilmaerts*

Paasgroeten

*Ann Charlotte Anyango – Nairobi, Kenia*

*Reeds verschillende jaren heeft onze kerk, via Tear Fund, een Keniaans meisje geadopteerd. Concreet storten we elke maand een bedrag van €28,00 aan Tear Fund. Met dit voor ons vrij luttele bedrag kan Tear Fund in Kenia de zorg op zich nemen om een kind te laten studeren en de familie ook enigszins te ondersteunen.*

*Omstreeks Pasen kregen we twee brieven van haar:*

Beste sponsor,

hallo! Ik hoop dat het goed met jullie gaat, en ook met jullie familieleden en de gemeenteleden. Met mij en mijn familie gaat het goed, hier in Nairobi, Kenia.

Hartelijk bedankt voor jullie milde bijdrage en ondersteuning van mijn welzijn, moge de almachtige God jullie allemaal overvloedig zegenen. Ik ben ook erg blij met de tekeningen van de kindernevendienst die ze mij hebben gestuurd, hartelijk dank voor al jullie zorg en liefde.

Het gaat erg goed met mijn studies; ik hoop tegen het eind van het komende jaar af te studeren en een extra cursus in bezigheidstherapie te volgen.

Hier in Kenia hebben we momenteel zonnig weer, maar we hopen de rest van de maand op goed weer.

Groet al jullie familieleden van mij en de gemeenteleden. Wees ervan verzekerd, dat we voor hen liefhebben en voor hen bidden. God zegene u allen.

Jullie sponsor-kind, Ann Charlotte Anyango

*Paasbrief*

Beste sponsor,

ik groet jullie allen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het gaat heel goed met mij in de Heer, samen met mijn familie.

Ik maak van deze door God gegeven gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor al jullie hulp en steun voor mijn welzijn. Moge God jullie allemaal overvloedig zegenen.

Ik ben heel blij, dat ik nog steeds met mijn studie bezig ben en dat het daarmee goed gaat en dat ik het met zoveel plezier doe.

Ik ben het jaar zo goed begonnen met de Heer en ik zie uit naar zijn overvloedige zegeningen en geopende deuren gedurende het hele jaar. Het weer hier in Nairobi is zonnig, maar we danken God in alles.

Ik schrijf om jullie allemaal een heel gelukkige Paasvakantie te wensen, samen met jullie gezin, de kinderen en de hele gemeente. Wees gezegend op deze dag.

Doe de groeten van mij aan alle kinderen van de kindernevendienst en de gemeenteleden. Verzekeren hen ervan, dat ik van hen houd met de liefde van onze Heer Jezus Christus.

Ann Charlotte Anyango

*Sinds enkele jaren heeft ons district Antwerpen-Brabant-Limburg een jumelage met het district Itabire in Rwanda. Ook van hen ontvingen we een Paasgroet:*

E.P.R.

Itabire, 07.04.12

Broeders en zusters,

Wij groeten u in naam van onze Heiland Jezus Christus. Wij zijn blij met deze gelegenheid om u te groeten en u een Gezegend Paasfeest te kunnen toewensen. Wij zijn nu in de stille week, waarin gelovigen de tijd nemen om na te denken over Gods woord. Laten wij daarom voor elkaar bidden opdat de opstanding van Jezus een overwinning voor ons allen mag betekenen.

Broeders en zusters, wij vragen u vooral te bidden voor de volgende onderwerpen:

Op 1 maart 2012 zijn, tijdens het bevestigen van de balken, 2 muren van de kerk van het gebied van Nyabikeli (wat een kerkelijke gemeente hoopt te worden) ingestort. Er waren 2 doden en 10 gewonden onder de gelovigen. Wij vragen u voor hen te bidden.

Tevens was dit de week van de herdenking van de genocide van 1994. Wij, Rwandezen, hebben uw geestelijke ondersteuning nodig om in vrede te kunnen verder leven.

Jezus leeft, Hij is opgestaan en in ons midden!

Groet alle gemeenten van ABL. God zegene u.

*Ds Vincent Musabyimana*

## De dag dat alles voor altijd veranderde

Het geschiedde op 18 februari 1897, de dag dat alles voor altijd veranderde. Om twee uur 's namiddags trok een superieur bewapende expeditiemacht van 1.500 Britse en Nigeriaanse koloniale troepen Benin City binnen, na een week van heldhaftige weerstand door met leeuwenmoed vechtende Edo-krijgers. Eigenlijk bleef slechts een verlaten spookstad over, want nadat de eeuwen oude koningsstad een dag eerder was bestookt met zwaar geschut, was er ontredde, verwoesting en verwarring alom, en de volledige bevolking was in een apocalyptische paniek weggevlucht. Her en der lagen lijken en de doordringende stank van de dood was overal. In de lege huizen klonk het gehuil van hyena's en jakhalzen jankten in het weelderige paleis van weleer. Duizenden onschatbare artefacten, waaronder bronzen beelden, maskers en zelfs de poorten van het koninklijk paleis, werden afgevoerd naar Europa, waar ze nu te bewonderen zijn onder meer in het Britse Museum van Londen. Vervolgens brandde de stad dagenlang. Nochtans had koning Ovonranmwun in de laatste weken voor de val het noodlot nog wanhopig trachten af te wenden door tientallen mensen te offeren aan de heidense Bini-goden, meestal door kruisiging van de slachtoffers. Benin, stad van bloed...

In die dagen regeerde de Britse koningin Victoria over het machtigste imperium ooit door stervelingen gesticht, dat één vijfde van het land-oppervlak op aarde bedekte, en met een vloot die de zeven zeeën beheerste. Het

bestaan in West-Afrika van een onafhankelijk koninkrijk Benin met eigenzinnige koningen die hun handel belemmerden was de Britten lang een doorn in het oog geweest.

De val van Benin City was meer dan het einde van de onafhankelijkheid van een koninkrijk of zelfs een imperium. Het was het einde van een gesofistikeerde, authentiek West-Afrikaanse beschaving met een duizendjarige geschiedenis.

Benin's oorsprong ligt verhuuld in een nevel van mythische verhalen. De Bini's kenden geen schrift, maar professionele herinneraars vertelden van generatie op generatie aan het koninklijk hof de geschiedenis door van de befaamde helden uit het verre verleden.

De huidige koningsdynastie (oba's), begint in 1180 met de troonsbestijging van Emeka I, maar daarvoor zouden er al 36 "hemelheersers" (ogiso's) zijn geweest. Aanvankelijk, tot ongeveer 1400, was Benin een stadstaat, maar na 1440 breidden de koningen Ewuare de Grote, Ozolua de Veroveraar en Esigie hun heerschappij uit tot een imperium dat zich uitstreekte van de Niger Rivier tot voorbij Lagos, en noordwaarts tot aan het land van de moslims. De macht van Benin was gebaseerd op een strak georganiseerd, gedisciplineerd leger, dat in zijn hoogdagen tot 100.000 manschappen telde. Alle omringende volken waren onderworpen en moesten schatting afdragen.

De roem van Benin was tot de koning van Portugal doorgedrongen en vanaf 1486 kwamen zeelieden om handel te drijven. Benin leverde brons, koper, ivoor en slaven in ruil voor Portugese geweren, wat de militaire slagkracht nog aanzienlijk verhoogde, want de omliggende volken hadden geen vuurwapens. Er was een Bini ambassadeur in Lissabon en de Portugezen stuurden missionarissen, maar de koning van Benin weigerde zich te bekeren.

Buiten zichzelf van bewondering beschreven Portugese, Hollandse en Britse reizigers in de 16e en 17e eeuw het "Grote Benin", een fabelachtige stad met lange, brede, rechte straten en een koninklijk paleis uitpuilend van de kunstschaten en kostbaarheden, dat alleen al zo groot was als heel de stad Haarlem in Holland. Talrijke hovelingen en bedienden vergezelden de koning telkens hij zich naar buiten begaf in een plechtige stoet. Benin City was omringd door 17 meter hoge aarden wallen, 16 kilometer in omtrek en metersdiepe grachten.

18 februari 1897 was dus voor het Edo- volk de dag dat alles voor altijd veranderde. De koning werd afgezet en later voor een Britse rechtbank berecht wegens de mensenoffers. Pas in 1914 mocht een nieuwe koning de troon bestijgen met louter ceremoniële functies. De Britten benoemden een raad van "buigzame" hoofdmannen, maar bittereinders bleven hen bevechten in een meedogenloos onderdrukte guerilla-oorlog: enig dorp verdacht van hulp aan "rebellens", werd afgebrand. Edo-dorpelingen namen dan maar zelf de guerillero's gevangen en leverden ze uit aan de Britten, om van geweld en vernielingen verlost te raken.

In prekoloniaal Benin bestonden geen scholen. Als je een ambacht wilde leren, deed je dat gewoon bij een oudere ambachtsman. Dit soort opleiding was echter totaal onvoldoende in de nieuwe wereld van na 1897. De Britse koloniale administratie had op de Europese manier geschoold personeel nodig, dat van elders moest aangevoerd worden, wat geld kostte. Om zo goedkoop mogelijk aan scholen te raken, deed de koloniale overheid in het begin van de



20e eeuw een beroep op christelijke zendelingen van het meest verscheiden pluimage. De Edo's hadden aanvankelijk een grondige hekel aan die vreemdelingen, die een nieuw geloof met nieuwe waarden en normen brachten, en die voorouderlijke praktijken zoals veelwijverij en fetisjisme actief ontmoedigden bij hun volgelingen. Gaandeweg echter, begonnen de volgende generaties te beseffen dat de wereld voor altijd was veranderd, en dat de scholen deuren openden naar nieuwe opportuniteiten. Vanaf dan werden de zendelingen gedoogd omwille van hun scholen, en via deze scholen begon het christelijk geloof in vele harten en hoofden binnen te sijpelen.

Beste lezers en lezeressen, in de geschiedenis van Benin is nog veel meer gebeurd, dat niet in dit artikel staat, maar dit is opgeschreven opdat jullie zouden beseffen dat ook voor de Europese kolonisatie, Afrika geen onbeschreven blad was, geen primitief continent verstoken van elke beschaving.

*Hugo Wilmaerts* (volgende maand: Benin City vandaag, 115 jaar na de val)

Noot 1: "Benin, City of Blood" (Sir Reginald Bacon, 1897) Brits verslag over de val van Benin

Noot 2: de bewoording van deze tekst is beïnvloed door de NBV (2004)

Noot 3: bittereinders = zij die nadat de oorlog eigenlijk al verloren is, toch doorvechten tot het bittere einde (Afrikaans, oorspronkelijk in de Anglo-Boerenoorlog, na de Britse inname van Pretoria en Bloemfontein)

---

# Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

**Juni 2012**

## **Grenzen stellen**

### ***"Bezint eer gij bemint" - Seksueel misbruik in pastorale relaties Reflecties vanuit de praktijk (mevr. van Drimmelen-Krabbe)***

Een gemeenschap van gelovigen wordt gedragen door gebed, zo herinnert Dick Lammers ons aan een uitspraak van Bonhoeffer. Blijkbaar draagt het gebed de mensen eerder, dan de mensen het gebed.

Zo besloot de synodevergadering vooraf aan de verkiezing van de nieuwe voorzitter zich te laten dragen door gebed. 'Verlies dus nooit mensen uit het oog' zo kunt u lezen in het interview met de kersverse voorzitter ds. Steven Fuite. Verder hoopt hij volgend jaar zijn ervaring als gemeentepredikant in Mechelen en Brussel in het kwadraat ten dienste van de kerk te stellen. Namens de redactie een hartelijke felicitatie voor de nieuwe voorzitter van de synodale raad.

Het gebed verbindt mensen met elkaar en geen opvattingen, lijkt me. Opvattingen, hoe zinvol en oprecht ook, kunnen de dragende kracht van het gebed zelfs in de weg zitten. U leest in deze editie een recensie namens de werkgroep Christendom/Islam van een boek dat een overzicht geeft van de verschillende opvattingen over Israël vanuit de verscheidene geloofstradities. Goed dat het boek Land van mensen heet eerder dan Land van opvattingen. Verder vindt u in deze editie een gebed van kerkleiders in Jeruzalem geschreven voor de Internationale week voor vrede in Palestina-Israël.

Het gebed verbindt mensen met elkaar maar misbruik van elkaar drijft mensen uit elkaar. De redactie biedt een helder artikel aan van psychiater Jenny van Drimmelen-Krabbe over seksueel misbruik.

Ook met de terugkerende rubrieken schriftwerk en Jezus en de rabbijnen hoopt de redactie u een boeiende leeservaring aan te bieden.

Namens de redactie, *Edwin Delen*.

# Pinksteren



Met Pinksteren vieren we, dat Gods Geest alle mensen nieuw bezielt.