

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

56^{ste} jaargang nr. 2 - maart 2012

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: **BE93 7510 0260 2367**, BIC: **AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: IBAN: **BE72 9792 4444 1116**, BIC: **ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Levend met de psalmen

Psalm 22 en 31

In de Joodse traditie zijn er eigenlijk geen psalmen die Messiaans worden geïnterpreteerd. Maar als je de evangeliën leest, kom je telkens weer verwijzingen tegen naar psalmen die het leven en het sterven stempelen van die Joodse man, Jezus van Nazareth. Vooral in de lijdensgeschiedenis duiken telkens psalmteksten op. In de bekende klacht uit Psalm 22, als God zo ver weg lijkt. Maar ook in de handelingen van de soldaten, die dobbelen om zijn kleren en hem azijn te drinken geven, en in de woorden van de Joodse leiders die Jezus uitdagen om zichzelf te redden als hij de uitverkorene van God is resoneren verzen uit diezelfde psalm na. En naast die verwijzingen naar Psalm 22 staan dan volgens Lukas 23:46 de laatste woorden van Jezus: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." Ook dat is een psalmcitaat. Een vers uit Psalm 31, waar het luidt: "In uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, U verlost mij." Als je dat zo hoort, met het tweede deel van het psalmvers erbij, dan verschuift plotseling de betekenis. Dan is het niet meer vóór alles een beeld van lijdzame overgave door die gemartelde man aan het kruis, maar dan klinkt daarin hoop door, vertrouwen dat het nooit zo donker kan worden, dat Gods licht totaal afwezig is. Dat er zelfs uitzicht is als je oog in oog staat met het einde, de dood. Maar ook als je Psalm 22 verder leest, blijkt daarin plotseling een omslag voor te komen, van duisternis naar licht, van klacht naar lofzang - lees maar eens verder vanaf vers 23. Zoals het leven van Jezus een getuigenis is van de macht en nabijheid van de Vader, zo is ook zijn sterven een blijk van vertrouwen, dat Gods macht niet ophoudt als zijn Zoon de laatste adem uitblaast, ondanks alle duisternis - in alle evangeliën wordt dat heel concreet als de zon zich drie uur lang verbergt - mogen zijn kinderen erop vertrouwen, dat Hij nooit loslaat wat zijn hand begon. Jezus getuigt daarvan, als hij deze psalmwoorden in de mond neemt. Uit die psalmen put Jezus de kracht om zijn eenzame weg door lijden en dood te gaan. Door uit liefde voor zijn Vader en voor zijn broeders en zusters zijn leven af te leggen in de overtuiging dat juist

daardoor Gods Koninkrijk in zicht zou komen. Door zichzelf te geven, in het geloof dat juist daardoor de macht van zonde en dood kon gebroken worden. Het zijn juist deze psalmverzen, die straaltjes licht laten schijnen in het duister van de Godverlatenheid. Omdat die niet zal blijven duren. Omdat er toch licht zal dagen. Omdat het Pasen zal worden. Niet vanwege de groeikracht van de natuur die de winter verslagen heeft. Niet vanwege de invloed van de zon die de dagen weer langer doet worden. Maar vanwege de trouw van die God, die Vader van Jezus is en die ook onze Vader wil zijn. Die God die om mensen geeft en hen behouden wil, in leven en in sterven. Die God, wiens liefde ons tegemoet komt in zijn Zoon, en wiens trouw niet halt houdt bij de grens van de dood, maar ons eeuwig leven belooft. JHB

Kerkraad

De vergadering van 6 februari besteedde, na de gebruikelijke inleidende punten, de nodige tijd aan het voorbereiden van de gemeentevergadering, de verdere invulling van het jaarplan, het overlopen van de mogelijkheden voor de invulling van de eerste zondagen van elke maand en de afspraak voor een gezamenlijke vergadering met de bestuursraad op 19 maart.

We proberen een goed beeld van onze gemeente te schetsen voor een folder die door het Koraalhuis zal aangemaakt worden over de verschillende kerken van Mechelen.

We zijn blij dat verschillende senioren willen meewerken aan de dienst van 4 maart.

De kerkraad betreurt dat we weinig informatie krijgen van gemeenteleden over belangrijke gebeurtenissen zoals bv geboorten en zieken, daardoor is het moeilijk om de gemeente hierover in te lichten bij de zondagse mededelingen of in het kerkblad.

We hopen op een goede en talrijke opkomst voor onze jaarlijkse gemeentevergadering op donderdag 8 maart 2012, aanvang 20.00 uur.

De volgende vergadering is voorzien voor maandag 5 maart 2012.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Diakenen:	Hugo Wilmaerts
	Rina Joosten	015-41 95 73

Verjaardagen

11 maart	Geert Van Cammeren
23 maart	Myriam Okmen e. Dinler
26 maart	Chris Van Gorp



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 04 maart
ds. J. Brouwer
seniorendienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: synodale kas



zondag 11 maart
ds. S. Fuite

organist: E. Poncin
2° collecte: diaconie

zondag 18 maart
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 25 maart
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: orgelfonds

zondag 01 april
dhr. H. Fresen

organist: P. Oerlemans
2° collecte: synodale kas

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
04 maart	Elske	Sandra
11 maart	Sali	Eva
18 maart	Younan	Nynke
25 maart	Hanne	Sarah

Jeugdkerk van 12 februari: de genezing van Naäman de Syriër

In de voorbije jeugdkerk bespraken we onder leiding van Sali het bekende verhaal uit 2 Koningen 5:1-15, namelijk de genezing van Naäman de Syriër.

Het is eigenlijk een merkwaardig verhaal, waarin God herhaaldelijk alle bestaande machtsverhoudingen omdraait.

Ten eerste krijgt de machtige krijgshoofd Naäman pas perspectief op genezing wanneer hij luistert naar zijn Israëlitische slavinnetje.

Vervolgens blijkt dat hij zijn heil helemaal niet moet gaan zoeken bij de koning van Israël, tot wie hij zich in eerste instantie wendt.

Dat de profeet Elisa hem, de bevelhebber van het Syrische leger, niet belangrijk genoeg vindt om voor naar buiten te komen, ervaart Naäman als een klap in het gezicht.

En dan zijn het nog zijn dienaren die hem overhalen te doen wat Elisa beveelt.

Een les in nederigheid, die Naäman uiteindelijk oppikt en waardoor hij een ander en beter mens wordt...

Misschien ook een les voor ons ?

Volgende jeugdkerk: op 11 maart aanstaande.

Hugo Wilmaerts

Valentijnmijmering

In zijn boek "De Paardenfluisteraar" (1995) beschrijft Nicholas Evans een temmer die op een bijzondere manier omgaat met paarden, namelijk door de dieren hun lichaamstaal na te bootsen, door te vertrekken vanuit de leefwereld van het paard, in wiens oor hij soms zelfs zachte woordjes fluistert om het op zijn gemak te stellen.

Zo doende overbrugt de fluisteraar de kloof tussen paard en mens.

Mannen en vrouwen zijn allebei mensen geschapen naar Gods evenbeeld (Genesis 1:27) en verschillen gelukkig niet zoveel van mekaar als mensen en paarden.

Maar toch...

Mannen zijn rationeel en vrouwen emotioneel, zo luidt de volkswijsheid.

Of wij mannen altijd zo rationeel zijn als we zelf graag geloven? Het valt te betwijfelen, maar dat vrouwen een veel rijkere gevoelswereld ervaren, dat is wel degelijk een absolute zekerheid.

Ieder van ons, beste lezers, heeft wel eens zijn vrouw onbewust onbehouden gekwetst, zonder te weten waarom zijn lieve schat plots geïrriteerd raakt, of heeft onverwacht te maken gekregen met die beruchte en voor ons onbegrijpelijke vrouwelijke stemmingswisselingen.

Biologen zullen het in dit verband waarschijnlijk hebben over hormonen en menstruatiecyclussen, maar dat is een verklaring gespeend van elk greintje romantiek, en dus onbevredigend.

Wij mannen zijn onbetwistbaar eenvoudiger en primitiever dan vrouwen. Als een man een volle maag heeft en een dak boven zijn hoofd, en zijn seksuele behoeftes worden op zijn minst semi-regelmatig voldaan, dan heeft hij mogelijk genoeg om zich gelukkig te voelen.

Vrouwen hebben toch wel wat meer nodig (vooral onze aandacht!), gewoon omdat God hun veel gesofistikeerder geprogrammeerd heeft.

Dus beste lezeressen, als jullie nog eens thuis komen met een nieuw kapsel en wij merken het niet eens, vergeef ons dan, het ligt enkel aan onze primitiviteit. En als we niet meteen begrijpen waarom jullie niet in stemming zijn, neem het ons niet kwalijk, we zijn daarvoor onvoldoende geprogrammeerd. Meteen zullen jullie nu ook beseffen waarom wij ertoe neigen huwelijksverjaardagen en zelfs Valentijn te vergeten. Dat we liever naar dat stomme voetbal gaan in plaats van met jullie naar een stroperige romantische komedie te kijken? Zelfde reden!

Omgaan met vrouwen, het is voor ons niet altijd vanzelfsprekend en hoe belangrijk het ook is, het wordt ons op school niet onderwezen.

Zelf groei ik er nog elke dag in, met vallen en opstaan, maar ik ondervind toch dat mijn vrouw en ik minder ruziën dan bij het begin van ons huwelijk, ik zal dus wel aan handigheid en tact hebben bijgewonnen. Misschien hou ik gewoon meer rekening met haar, vrouwelijke, leefwereld en gevoelens?

En maar goed ook, want hoezeer we als man en vrouw ook verschillen, mijn Sandra is mij meer waard dan edelstenen, en ik ben God dankbaar dat ik eindeloos mag verzinken in haar liefde (zie Spreuken 5:19 en 31:10).

Soms kom ik wel eens bij de Van Der Mijsbrugges.

Marcel is met zijn Annie getrouwd sedert 1949, maar telkens treft het mij, hoe na zovele decennia tussen deze mensen een blijvende gloed bestaat van liefde en loyaliteit. Hoe speelt die Marcel dat toch klaar?

Ik denk dat ik het weet: waarschijnlijk is hij een vrouwenfluisteraar!

Hugo Wilmaerts, 14 februari 2012

Activiteitenkalender

05 maart	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
06 maart	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
08 maart	Gemeentevergadering - kerkzaal 20 uur
13 en 14 maart	Omhaling
19 maart	Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
22 maart	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
26 maart	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
29 maart	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
30 maart	Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur

Vanuit de diaconie: Rwanda

Eén van mijn zoontje Luther's klasgenootjes is een Rwandees meisje met de engelachtige naam Angélique.

Onlangs raakte ik aan de schoolpoort met Angélique's ouders Jean-Baptiste en Joséphine in gesprek over "Vision 2020", het ambitieuze plan van de huidige Rwandese regering om Rwanda's economie tegen 2020 om te vormen tot een kennis- en diensteneconomie. Vandaag is Rwanda nog altijd een overbevolkt landbouwland.

Jean-Baptiste en Joséphine hebben moeite om erin te geloven, naar de geschiedenis van hun land kijken ze met een zekere bitterheid en de toekomst is een groot vraagteken.

President Paul Kagame bevoordeelt volgens hen de na 1994 uit Oeganda teruggekeerden, die meestal de beste postjes krijgen en die soms gronden claimen die hun verwanten meer dan 50 jaar geleden achtergelaten hadden.

Bovendien wijst Joséphine erop dat het huidige regime sinistere trekjes vertoont; opposenten belanden in de gevangenis of neigen ertoe plots in onverklaarbare omstandigheden te overlijden.

Kortom, Rwanda is een politiestaat waar Grote Broer President altijd en overal toekijkt.

Toch ziet Jean-Baptiste ook positieve punten, in de eerste plaats dat er relatief weinig corruptie is en veel economische groei.

Ook juicht hij de regeringsbeslissing toe om in het onderwijs Frans te vervangen door Engels, uiteraard naast de landstaal Kinyarwanda. Frans is immers een compleet nutteloze taal die in Afrika gesproken wordt in de armste en achterlijkste landen (Jean-Baptiste vertelt dit alles in het Frans, wat meteen zijn stelling omtrent de nutteloosheid van deze taal ondermijnt).

Toch waren Jean-Baptiste en Joséphine het er ondanks hun pessimisme uiteindelijk mee eens, dat we als Christenen de hoop moeilijk kunnen opgeven. Zelfs Jeremia ziet in zijn Klaagliederen (3:21 en volgende) nog redenen tot hoop !

Ook in de VPKB en in de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda blijft men hopen op een betere toekomst voor dit kleine en arme landje, waarmee wij als Belgen toch een bijzondere band behouden.

Dat is waarom onze diaconie het Rwandese Kinderfonds ondersteunt, U herinnert zich wel, dat fonds bestemd om arme kinderen te helpen uit de EPR (Presbyteriaanse Kerk van Rwanda).

Want hoedanook zal de jeugd cruciaal zijn, als Rwanda echt een betere toekomst wil uitbouwen...

Hugo Wilmaerts

(de in dit artikel vernoemde personen bestaan echt, maar hun namen zijn veranderd)

Gemeentevergadering

Ieder lid van onze gemeente wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse gemeentevergadering die plaats vindt op donderdag 8 maart 2012 om 20.00 u in de kerkzaal.

De kerkraad en de bestuursraad zullen dan het jaarverslag 2011 presenteren en samen met u bespreken.

Daarnaast willen we er ook verder over spreken hoe wij in onze stad gemeente van Christus kunnen zijn. Vorig jaar spraken we erover, welke beslissingen in het verleden zijn genomen en hoe we geraakt zijn waar we nu staan. Nu gaat het over de volgende vraag: Wat is onze opdracht als kerk in de samenleving en hoe kunnen we die best vervullen?

Bovendien komen we nog terug op de groot-huisbezoeken van vorig najaar.

Koffiedrinken

04 maart
18 maart

fam. Van Gorp – Van Cammeren
fam. Vandensavel- Dumeunier



Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2012

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 13 of woensdag 14 maart 2012 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.

Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).



Bijbelavond

Bij de bespreking van I Korintiërs 7 bleef onze aandacht haken bij twee punten: allereerst waarschuwt Paulus om niet in eenzelfde span te lopen met ongelovigen - wat betekent dat voor ons, vandaag de dag, in een multiculturele samenleving? Dat we ons niet van het rechte spoor moeten laten brengen in alle contacten die we met andersdenkenden hebben? En in de tweede plaats onderscheidt Paulus verdriet dat God wil van verdriet dat tot de dood leidt. Want als God ons toont, waar ons leven niet in overeenstemming is met zijn wil, dan leidt dat tot berouw en tot inkeer, waar andersoortig verdriet gemakkelijk leidt tot opstandigheid en wanhoop. Toch zal het meestal pas achteraf zijn, dat je (soms) met verwondering kunt constateren, dat ook in het verdriet Gods hand terug te vinden was en dat Hij ons zelfs in onze beproeving niet aan onszelf heeft overgelaten.

Op dinsdagavond 6 maart lezen we door in het volgende hoofdstuk over de collecten.

EU-ropa waarheen?

- **Economie: een schip op drift zonder anker? (prof. Dr. Chris Lefebvre)**
- **Dit Europa... neem het niet! (ds. Ina Koeman)**

Op de dag dat ik dit schreef, las ik 's ochtends in de krant dat Griekenland een failliet als zwaard van Damocles nog steeds boven het hoofd hangt én dat de Belgische financiën door Europa met achterdocht worden gevolgd. Begin 2012 kregen we te horen dat een recordaantal inwoners in ons land hulp ontvangt van de voedselbank en vandaag las ik dat Europa de voedselhulp wil beperken of zelfs afschaffen. EU-ropa waarheen?

Eu-ropa, volgens de Griekse (!) taalkunst goede oever en volgens haar mythologie een bevallige vrouw uit het bijbelse Sidon verleid door de oppergod Zeus die haar als witte stier op zijn rug naar de goede oevers van... Europa zwom. Ina Koeman zoekt in haar artikel naar profeten die de Bijbel en Europa weer kunnen verbinden.

Deze maand leven we kerkelijk gezien in de vastentijd. Jezus wordt in de woestijn uitgedaagd van stenen broden te maken. Is dat wat we nodig hebben? Het Koninkrijk van God is nabij: komt tot inkeer, zegt Hij nadien. Voor we tot inkeer kunnen komen, is het blijkbaar allereerst nodig de woestijn in te gaan om te weten waarom we tot inkeer moeten komen. Chris Lefebvre bekijkt Europa en haar economie met een scherpe woestijnblik.

EU-ropa waarheen? Guy Liagre gaat naar Europa als secretaris-generaal van de KEK en ziet een constante kritiek op onrecht en onderdrukking als rol weggelegd voor de kerken in Europa.

Naast deze uitgebreide bezinning op de weg van Europa vervolgt Kerkmozaïek haar weg door de 10 geboden en biedt ze naast nog zo veel meer een kennismaking met de nieuwe predikante Anne Kooi.

De redactie wenst u veel leesplezier in dit extra dikke nummer.

Ds. Edwin DELEN.

Breekbaar Licht

Een televisie-uitzending over kunstenaars die met glas werken. Een programma met verwondering voor het ongrijpbare, gevat in glaskunst.



Breekbaar Licht. Tot die conclusie kwamen we bij het zien van zoveel beelden en expressies met glas, tentoongesteld in de Protestantse kerk van Gent, in de Begijnhofkerk van St. Amandsberg en bij de kunstenaars thuis.

Licht verwijst in onze christelijke traditie naar God en glas staat in de bijbel in het rijtje van edelstenen. Een programma met verwondering voor het ongrijpbare, gevat in glaskunst.

Jan Leenknecht, Ingrid Meyvaert, Katrien Mestdagh, Aletta Rambaut en Veerle Verschooren vertellen over hun fascinatie voor glas.

Dat wordt een half uur genieten!

Canvas laat - Eén - 10.00 u., VRT, Zondag 4 Maart 2012

De overwinning door het kruis.



Een Paaskleurplaat met een kruis op een heuvel met daarachter de opgaande zon.

De zijkanten van het kruis mogen verschillend worden gekleurd. Ook elke zonnestraal mag verschillend worden gekleurd. Met kleurpotloden kun je de lucht een zacht lichtgevend effect geven.