

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55^{ste} jaargang nr. 9 - november 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Elke dag 'Grote verzoendag'.

Eigenlijk zou je als gelovig mens geen fouten meer mogen maken. Je weet immers, wat God van mensen verwacht, je kunt je niet verschuilen achter onwetendheid. We hebben allemaal een Bijbel in huis, mag ik aannemen, en daarin staat te lezen, hoe de Heer de wereld heeft bedoeld. En daarnaast mogen we ook geloven dat we deel hebben aan de Geest van God die richting wijst en ons geweten stuurt. Woord en Geest, twee belangrijk richtingwijzers in het leven van een christen. Hoe kan het dan toch nog misgaan? Want in de praktijk merk je, dat ook een gelovig mens niet onfeilbaar is, tot welke kerk hij of zij ook behoort. Maar al te vaak vergissen we ons bij de keuzen die we maken, laten we ons leiden door verkeerde motieven, steekt ons eigenbelang en ons egoïsme weer de kop op, schieten we te kort in de liefde die we verschuldigd zijn jegens God en onze medemensen. Nu kun je proberen om je te troosten met de gedachte, dat dat alles van nature hoort bij het mens-zijn. Als God dat anders had gewild, dan had Hij de mensen maar niet zó moeten scheppen. En je kunt proberen je te troosten met de gedachte, dat het toch allemaal wel goed bedoeld was. En dat je buurman of buurvrouw het ècht niet zoveel beter doet. Maar het is de vraag of dat uiteindelijk jezelf wel overtuigt, laat staan dat het voor God alles in orde zou maken. Hoe zal Hij reageren als een mens verantwoording komt afleggen over wat hij van zijn leven heeft terechtgebracht, en zich dan verdedigt door te wijzen op al die anderen die toch wel veel grotere misdaden hebben gepleegd dan hij? En toch hoor je het vaak van mensen zeggen, als ze overleden zijn: 'Hij zal wel goed terechtkomen, want hij gaf ieder het zijne en had met niemand ruzie'. Alsof dàt je tot een kind van God stempelt. Maar laten we eerlijk zijn: het is niet wat wij doen, dat ons tot kinderen van God maakt. Dat vindt zijn grond in Gods genade, die ons allemaal toegeroepen wordt. Zijn liefde schrijft ons nooit af, zijn trouw is sterker dan onze ontrouw. Hij rechtvaardigt ons, onze schuld ten spijt. Hij geeft ons nieuwe kansen, keer op keer. Maar daarmee zullen we dan ook zelf aan de slag moeten, moeten werken om orde op zaken te stellen in ons leven. Door rekening te houden met Hem bij alles wat wij doen. En door zo naar elkaar te kijken als Hij ons aanziet en met elkaar om te gaan als Hij met ons omgaat. Opdat Zijn liefde de aarde vervult.

Kerkraad

De voltallige kerkraad vergaderde op maandag 3 oktober.

Na de traditionele lezing en gebed, de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, het correspondentieoverzicht van de voorbije maand en de evaluatie van de erediensten, werd er begonnen met de bespreking van een aantal onderwerpen van de synodevergadering in voorbereiding van de districtsvergadering van 12 oktober.

We maakten de nodige afspraken voor de oogstdienst en bespraken de mogelijkheden om elke eerste zondag van de maand iets speciaals te brengen in de erediensten.

De verdere voorbereiding voor de groothuisbezoeken werd doorgenomen en we werkten verder aan de invulling van advent en kerstprogramma's.

Bij de verslagen van de werking van de verschillende groepen merken we op dat de bezetting van het baby-oppasteam volledig ondermaats geworden is en er dus dringend mensen moeten bijkomen. De senioren hadden op hun laatste bijeenkomst af te rekenen met een aantal zieken zodat het een kleine groep was die samenkwam.

De volgende vergadering is gepland op maandag 7 november 2011.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59
	Rina Joosten	015-41 95 73

Verjaardagen

11 november	Naomie Ntamba
15 november	Wibe Brouwer
22 november	Cyriel Van Doren
23 november	Leo Huibregtse
26 november	Filip Wilmaerts
26 november	Jozef Eke
29 november	Nelly Luteijn
30 november	Pieter Calottens

Allen van harte gefeliciteerd !!



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 06 november
ds. J. Brouwer
Jeugddienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: diaconie

zondag 13 november
ds. E. Van der Borght

organist: E. Poncin
2° collecte: zending

zondag 20 november
ds. J. Brouwer
*Voleindingszondag;
H. Avondmaal*

organist: J. van der Wulp
2° collecte: synodale kas



zondag 27 november
ds. J. Brouwer
1° Advent

organist: J. van der Wulp
2° collecte: luchthavenpastoraat

zondag 04 december
ds. G. Snauwaert
2° Advent

organist: P. Oerlemans
2° collecte: synodale kas

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
06 november	Hermien	Sandra
13 november	Wilda	Sandra
20 november	Elske	Nynke
27 november	Hanne	Nynke
04 december	Hermien	Sandra

Beste gemeente, voor de vrouwen van onze gemeente wil ik Wilda en Sandra een bid groep opstarten. 1 keer per maand op de eerste zondag van de maand!

Wij vinden dit erg belangrijk en vinden het ook goed om dit op te starten in onze gemeente, want wij doen dit al op onze school van onze kinderen.

Waarom - omdat bidden van groot belang is plus een stuk intimiteit groeit. Dat heeft deze gemeente ook nodig. Wij zien vele dingen die God voor ons doet binnen onze school en onze gezinnen.

Onze kerk wordt er alleen maar beter van dat wij voor elkaar bidden en de wereld!

Wij nodigen alle vrouwen uit om mee te bidden!

Dus na of tijdens het koffie drinken gaan de vrouwen naar de kerk terug en sluiten de deur om in gebed te gaan!

Wilda

Op groot-huisbezoek.

Het was een gezellige avond op 5 oktober 2011, daar bij de familie Dirlik in Katelijne-Waver.

Hoewel alle tien de deelnemers elkaar minstens van zien kenden, probeerden we toch die kennismaking iets uitgebreider over te doen, wat wonderwel lukte en deugddoend was.

Uit de verhalen van de deelnemers bleek onmiddellijk de verscheidenheid van ieders situatie maar ook de erg verschillende achtergrond van waaruit we ons geloof beleven. Dat er met die verscheidenheid terdege rekening dient gehouden is ongetwijfeld een eerste belangrijke vaststelling.

We hadden een boeiend gesprek waarin o.m. het belang van een goede opvoeding en een aangepaste opvang van de jongeren in de gemeente aan bod kwamen. De noodzaak van zo'n aangepaste kinder- en jeugdwerking in de gemeente en naar de stad toe, is een tweede belangrijke vaststelling indien we de jeugd blijvend willen bereiken.

Een thema zoals persoonlijk geloven met of zonder kerkgemeenschap en de rol van het instituut kerk werden wel aangeraakt, maar de tijd ontbrak om daar uitgebreid op in te gaan. Bovendien zou het uitdiepen van zo een thema gemakkelijker zijn wanneer het gesprek daarover meer gestructureerd zou zijn. Dat is dus een derde belangrijke vaststelling.

Kortom het was een geslaagde avond die ons zowel dichter bij elkaar bracht als dichter bij de Heer die toch Degene is die ons samenbrengt. Een avond dus waarop zeker een vervolg mag komen zodat belangrijke thema's kunnen worden aangesneden.

Hartelijk dank ook aan ons gastgezin voor het warme onthaal!

Paul

Bestuursraad – 19 September 2011

De financiële situatie van de kerk is gezond. Wel merken we het gehele jaar al dalende inkomsten van collecte en omhaling. Gelukkig hebben we ook de uitgaven kunnen verlagen in vergelijking met vorig jaar.

Naast de financiële verslaggeving verdienen 2 onderwerpen meer aandacht

1. De schoonmaak van de kerk, trappenhal en kinder nevendienst ruimte .

Het lukt ons maar niet om vrijwilligers te vinden die de kerk regelmatig willen schoonmaken ondanks oproepen in de Brug, persoonlijk aanspreken van mensen etc. Daarom hebben we besloten om een vergoeding ter beschikking te stellen van € 100 per maand. Die vergoeding is belastingvrij omdat het hier vrijwilligerswerk betreft. Inmiddels hebben enkele kandidaten zich beschikbaar gesteld. Mocht u ook interesse hebben wilt u zich dan even melden bij 1 van de leden van de Bestuursraad Zarifa, André, Samir, Rina, Leo of de Dominee. Wij zullen dan een 1^e keuze maken op de volgende bestuursraadvergadering in November.

2. We hebben besloten om nieuwe kasten te bestellen voor de kindernevendienst ruimte omdat de huidige kasten hard aan vervanging toe zijn. Deze zullen voor het einde van het jaar ge-installeerd worden. Daarnaast gaan we ook een trap bestellen voor de bovenverdieping zodat we gemakkelijker op de zolder kunnen.

Leo

Vanuit de diaconie: bezoek aan SOS Hulpbetoon

Zoals sedert jaren de traditie is in onze kerk, zamelden we ook nu weer ter gelegenheid van de oogstdienst (tweede zondag van oktober) voedselpakketten in ten bate van de VZW SOS Hulpbetoon.

Bovendien heeft de diaconie hier bovenop nog 250 € in geld geschonken.

Nieuwsgierig als ik ben, bracht ik op woensdag 12 oktober een bezoekje aan SOS Hulpbetoon, zowel aan het verdeelcentrum (Jan Bolstraat 79) als aan hun tweedehands klerenwinkel in de Sint-Katelijnestraat.

In het verdeelcentrum sprak ik met voorzitter Patrick Molof, die ons nogmaals dankte voor onze giften.

SOS Hulpbetoon is een hele organisatie, die draait op 24 vrijwillige medewerkers en 3 PWA-ers (werklozen via het dienstencheque systeem komen meehelpen).

Een kopzorg voor de voorzitter zijn de zware kosten (twee gebouwen) en de bestelwagen, die oud begint te worden.

In de Jan Bolstraat wordt voedsel bedeed aan 120 gezinnen, en nog 20 andere staan op een wachtlijst. Het gros van de "klanten" wordt gestuurd door het OCMW, met wie een goede samenwerking bestaat.

Dikwijls gaat het om vrouwen die in de problemen raken na een echtscheiding, of personen in schuldbemiddeling, soms ook vluchtelingen.

Van iedereen wordt een dossier aangelegd, met onder meer de inkomstenbewijzen, alsmede documenten betreffende huur, gas en electriciteit, dit om profiteurs te weren en uitsluitend te helpen wie echt hulp behoeft. Er zijn zowel autochtone als allochtone hulpbehoevenden.

In Sint-Katelijnestraat is Fernande Bex, een kranige oude dame, verantwoordelijk voor de klerenwinkel.

Wisten jullie dat je in deze winkel al broeken kunt kopen voor nauwelijks 2 € ?

En toch zijn er dan soms nog mensen die kleren trachten te stelen ! Mevrouw Bex vertelt verder dat ze dikwijls mensen over de vloer krijgt, die gewoon komen om te praten, vereenzaamde weduwen bijvoorbeeld die sociaal contact zoeken, en die zij dan naar de praatgroep in de Jan Bolstraat verwijst. Het geeft voldoening, op die manier te kunnen helpen.

Haar negatiefste ervaring is dat de winkel reeds driemaal overvallen werd, en dit terwijl er soms maar 20 € in kas is !

Mijn besluit uit dit alles, is dat het zeker de moeite loont, om als gemeente Mechelen-Noord ook in de toekomst ter gelegenheid van de oogstdienst met SOS Hulpbetoon samen te werken en aldus ook een aantal minderbedeelden te laten mee genieten van de vruchten van deze aarde, vruchten die God ons allen overvloedig schenkt, maar die soms in onze menselijke samenleving zo ongelijk verdeeld zitten...

Hugo Wilmaerts, diaken

Jeugdkerk van 9 oktober

Op 9 oktober mochten begeleiders Sali en Hugo elf jongeren verwelkomen: Sarah, Nele, Ben, Johannes, Marten, Wibe, Elske, Nynke, Miranda, Mattias en Guiny.

Bij toerbeurt lazen we Matteüs 22:1-14, de parabel over de koning die gasten uitnodigt op de bruiloft van zijn zoon.

De aanvankelijke genodigden weigerden te komen en de koning liet nadien op de toegangswegen zomaar iedereen uitnodigen.

We ontdekten dat de bruiloft of het feestmaal als symbolisch beeld van Gods koninkrijk meermaals voorkomt in de Bijbel (onder meer Jesaja 25:6 en Openbaring 19:7-9).

Op een bruiloft wordt de liefdeband gevierd tussen een man (de bruidegom) en zijn bruid (de vrouw).

Zoals de liefde tussen bruid en bruidegom, zo behoort ook de liefde, toewijding en trouw te zijn tussen God en zijn volk (= wij, de kerk).

En het goeie nieuws is, dat wij allemaal zijn uitgenodigd om daaraan deel te hebben !

Of zoals we zegden in ons begingebied:

"Heer Jezus op uw bruiloftsmaal
nodigt gij ons allen uit

De Vader roept ons welkom toe

Maar gaan of niet, wat is ons besluit ?"

Hugo Wilmaerts

Activiteitenkalender

03 november	Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
04 november	Catecheseteam - fam Joosten 20.00 uur
05 november	Vorbereiding jeugddienst - kerk 13.00 uur
07 november	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
13 november	TPC Antwerpen - Afscheid ds en da Zoske 15.00 uur
17 november	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
24 november	Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur
25 november	Jeugdcatechese - kerkzaal 20.00 uur

Koffiedrinken

Koffiedrinken op:

dienst voor:

06 november

fam. Joosten

20 november

mw. Luteijn/dhr. van der Wulp



VRT, Zondag 6 november 2011

Eén : 9.35 u

Canvas: laat avond



In de Haven

Op stap met Marc en Jörg

In de Zeemansmissie van Antwerpen werken de havenpastors Marc Schippers en Jörg Pfautsch .

Met de camera in hun kielzog krijgt de kijker een unieke gelegenheid om kennis te maken met het hectische leven in de haven, met kapiteins en bemanning maar ook met eenzame matrozen op boten in herstelling.

Aan boord wordt hen een zeemanskrantje gebracht met nieuws uit het thuisland en worden ze uitgenodigd voor een gezellige avond in de **Seaman's Club**.

Daar vinden ze altijd een luisterend oor van een aalmoezenier en hulp voor hun kleine en grotere problemen. Internet en telefoon staan ter beschikking. Busjes van de Seafarers' Centre rijden elke avond heen en terug naar de dokken

Op zondagmiddag is er voetbal en basket op het **sportveld** bij de haven. Daarvoor ronselt Jörg Pfautsch enthousiast de manschappen.

Zeehavens en zeeschepen: het is 's werelds meest geglobaliseerde industrie. Daar wil de Zeemansmissie aanwezig zijn voor de zeelieden. Een teken van Gods liefde.

Realisatie: David De Decker, david@dddproductions.be tel 0495 412 473

Productie: Antoinette Panhuis, antoinette.panhuis@swing.be tel 02 230 52 22

Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

November 2011

Eind oktober en begin november staat elk jaar bijna automatisch in het teken van *gedenken*. We kijken terug. Of dat nu komt door het vallen van de bladeren of door de traditionele herdenkingsdata, is moeilijk te zeggen, de gedachten gaan zo hun eigen gang.

In dit nummer hebben wij het goed geacht om eens één van die gedachtenisdata eruit te lichten, die vaak in de kerk wat tussen wal (*Hervormingsdag*) en schip (*Allerheiligen*) valt: 11/11/11, wapenstilstandsdag. De dag waarop het einde van de *Groote Oorlog* wordt herdacht, maar die uitgroeit tot veel meer dan dat. De invalshoek die wij gekozen hebben is die van de poëzie, want als het gaat om het gevoel dat hoort bij oorlog en vrede, leven en dood, dan is er eigenlijk niets krachtigers dan gedichten. Edwin Delen belicht in het hoofdartikel enkele *War Poets*. Verspreid over het nummer kunt u dan nog enkele andere gedichten lezen die met dit thema te maken hebben. Voor het voetlicht komen met name Charles Péguy en Rudyard Kipling, beiden overtuigd van het nut en de noodzaak van de oorlog toen hij begon, maar vanaf de eerste echte kogel was alles anders. Enfin, u leest het verderop.

Namens de redactie

Dick Wursten

Itabire

De Protestantse Kerk van Rwanda telt 17 synodale regio's, Itabire is één van 4 regio's in de westelijke provincie Kibuye.

Itabire telt 5 gemeentes en 3 evangelisatiegebieden. In het kader van onze wederzijdse kennismaking willen wij de volgende gemeente aan u voorstellen:

Gakuta

Locatie

De gemeente Gakuta ligt in de westelijke provincie, in het district Kalonga, sector Twumba. Zij behoort tot het synodale district van Itabire. De gemeente grenst aan Musango, Kugituntu en het evangelisatiegebied van Nyamugali.

Zij is gesticht in 1975. Voorheen was het een evangelisatiegebied van Murehe.

Evangelisatie

De gemeente is onderverdeeld in 5 deelgemeentes (bij de scholen), zij heeft 5 catecheten en een verantwoordelijke voor de gemeente. Er zijn 320 leden (62 mannen, 110 vrouwen en 148 jongeren). Er zijn 15 ouderlingen en 15 diakenen. De gemeente heeft 4 koren en een zondagschool met 120 kinderen.

Het bestuur van de gemeente

- De kerkeraad komt eenmaal per 3 maanden samen onder leiding van de voorzitter.

Het is het belangrijkste bestuursorgaan binnen de gemeente.

- De raad van diakenen heeft dezelfde werkwijze als de raad van ouderlingen, maar houdt zich voornamelijk bezig met de diaconie.

Er zijn verschillende commissies o.a.

- . voor evangelisatie,
- . voor beheer en financiën,
- . voor onderwijs,
- . voor vrouwen en gezinnen,
- . voor jongeren en de zondagschool.



Financiën

De gemeente heeft een vereniging van 30 leden met een fonds van 300.000 frw = 420\$ voor wederzijdse steun. Voor de bouw van een nieuwe kerk hebben de leden tot nu toe 400.000frw bijeen gebracht. (De kosten zullen 3.000.000frw = 4.285\$ bedragen).



Onderwijs

De gemeente bezit ook een lagere school in Ryamuhire met 350 leerlingen, 6 leerkrachten en een schoolhoofd.

Grote problemen

- De onvruchtbare omgeving
- Het analfabetisme onder de gelovigen, vooral bij de ouderen.

Toekomstplannen

- De evangelisatie verder uitbouwen voor verschillende groepen (volwassenen, jongeren, kinderen, gehuwden, jonggehuwden, geschoold, ongeschoold...)
- De coöperatieve verenigingen uitbouwen.
- De fondsenwervende activiteiten in onze regio bevorderen.

Voor de presentatie van de gemeente Gakuta : Bikorimana François.

Adventsbrief

We gaan weer naar Advent en Kerst toe.

De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan bij de komst van onze Verlosser in de volgende erediensten:

Zaterdagavond 24 december is er de Kerstavonddienst die aanvangt om 20.00 uur. Er is baby-oppas en kindernevendienst voorzien.

Zondag 25 december om 10.00 uur vieren we Kerst in een samenzijn met zang, inbreng van de kinderen en de jeugd, en wordt u de mogelijkheid geboden om zelf iets rond het thema Kerst naar voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand hierover inlichten). We besluiten met een gezamenlijke maaltijd met broodjes en koffiekoeken.

Uiteraard worden er voor de kinderen van oppas, nevendienst en jeugdkerk ook passende geschenken voorzien. Voor alle kinderen en voor onze jeugd zullen er ook snoepzakken zijn.

Om één en ander financieel mogelijk te maken, willen we een beroep doen op uw steun. Daarom is er een overschrijvingsformulier ingesloten. Indien u dat verkiest kunt u uiteraard ook een gift overmaken in een gesloten omslag aan één van de kerkraadsleden of storten op de rekening van Gemeenteleven (zie op de voorpagina)

We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen verwachten en vragen dan ook de onderstaande invulstrook zo snel mogelijk te bezorgen aan de kerkraad of te mailen naar ds Brouwer (jhbrouwer@protestant.net) of naar Rudi Van Messeem (rudi.van.messem@telenet.be)

De kerkraad.

Ondergetekendezal op 25 december aanwezig zijn in de Kerstdienst metkinderen.

Van alle kinderen tot 11 jaar vermeld ik de voornaam en de leeftijd:

(naam)..... ,jaar

(naam)..... , jaar

(naam)..... ,jaar

(naam)..... , jaar

(naam)..... ,jaar

(naam)..... , jaar

Nee zeggen en ja doen?

Matteüs 21 : 28-32



Vragenlijst

Ik denk veel over dingen na.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik hou van sport.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik kijk veel TV.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik weet goed hoe ik ben.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik lieg tegen mijn ouders.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik denk na over problemen in de wereld.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik heb veel zelfvertrouwen.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik spreek altijd de waarheid.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik ben stoer.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik ben erg stil.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik kan mijzelf goed bezighouden.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms
Ik heb vrienden.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> soms

Vandaag houden we ons bezig met de vraag: *Wie ben ik?* Hoe gedraag ik me als er anderen bij betrokken zijn? En als ik alleen ben?? *Wie of wat ben ik in Gods ogen?*

Om te beginnen kun je deze vragenlijst invullen. Je hoeft hem niet in te leveren en alleen als je zelf wilt zeggen wat je hebt ingevuld, doe je dat!

Vul de lijst in, zoals jij jezelf ziet. Bekijk daarna de lijst met de ogen van anderen: je familie, vrienden, klasgenoten. Hoe zouden die de lijst over jou invullen? Precies gelijk? En God, hoe kijkt Hij mee? Kun je je voorstellen dat Hij van je houdt, zonder dat je je mooier voordoet dan je bent?

Ken je dat beeldje van die hand met dat kleine baby'tje erin?

Symbool van de onvoorwaardelijke liefde van God voor jou, zonder dat je in een kramp moet werken om aan Zijn verwachtingen te voldoen. Hij is gek op je, zoals je bent! Als je dat beseft, zul je steeds meer op hem gaan lijken.

Geheimtaal: (de eerste letter is een L)

jyyr hc hy hy xwl cl hc lcc lcc