

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55^{ste} jaargang nr. 8 - oktober 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Geloof !

Wij beroepen ons terecht op de rechtvaardiging door het geloof, geloof is ons fundament waarop we staan. We kennen de definitie van geloof die de schrijver van de brief aan de Hebreeën in zijn elfde hoofdstuk ons nalaat. Staan we wel echt stil bij wat daar staat ? Een zekerheid en een bewijs van ongeziene, ongekende dingen !

Voor mij is geloven meer dan alleen belijden dat de Heer is opgestaan en ons is voor gegaan. Het belangrijkste onderdeel van geloven is vertrouwen. Nu weer de vraag wat is eigenlijk vertrouwen en hoe werkt het? Is vertrouwen een onderdeel van het dagelijks leven of heeft het alleen met godsdienst te maken? Kun je het in de praktijk brengen? Is het tot zegen?

We hebben antwoorden nodig op die vragen om te kunnen overleven in het geloof.

Van onszelf kunnen wij niet leren te vertrouwen denk ik. Want echt vertrouwen is gebaseerd op het kennen van degene die wij vertrouwen. Omdat wij van Gods liefde en trouw horen en deze ervaren en aanvaarden, vertrouwen wij Hem. En dan is de cirkel rond, want de bereidheid om God te vertrouwen doet ons ook mensen vertrouwen van wie wij hebben ontdekt dat zij betrouwbaar zijn. Wanneer wij onze zwakheid erkennen en ons overgeven aan zijn macht ontwikkelt zich vertrouwen in God en in zijn gave. God schenkt ons echter geen vertrouwen als wij verkiezen te twijfelen. Vertrouwen omvat de bereidheid om zich over te geven aan de zorg van diegene die men vertrouwt. Het is gemakkelijk gezegd dat een koorddanser iemand in een kruiwagen over een waterval kan rijden. Maar het is iets anders om in die kruiwagen te gaan zitten! Het woordenboek zegt over vertrouwen: zich op iets of iemand verlaten. Vertrouwen is zich aan iemands zorg toevertrouwen en bouwen op iemands integriteit. Daarom is de Heer de enige die wij volledig kunnen vertrouwen. Hij is als een glanzende ster aan een heldere hemel. Elke gelovige reiziger kan Hem vragen om leiding en troost.

LEREN VERTROUWEN

God heeft meer dan genoeg bewijzen gegeven om in Hem te geloven. Toch zal Hij nooit alle verontschuldigheden om niet te geloven wegnemen. Wie uitvluchten zoekt om zijn ongelof te motiveren, zal die echt wel vinden. Wie God niet vertrouwen wil en pas bereid is te geloven wanneer elk bezwaar is weggenomen en er geen twijfel meer mogelijk is, zal nooit echt vertrouwen. Wantrouwen tegenover God is het natuurlijke gevolg van een onzeker hart, dat Hem vijandig gezind is. Geloof wordt echter door de heilige Geest ingegeven en zal alleen bloeien als het wordt onderhouden. Niemand kan zonder inspanning sterk staan in het geloof. Het ongelof wordt sterker naarmate het wordt aangemoedigd. Als de mensen zich niet willen houden aan de geloofsbewijzen die God heeft gegeven en zich overgeven aan twijfel en kritiek, zullen ze merken dat ze hoe langer hoe meer gaan twijfelen.

Maar we moeten ook weten dat vertrouwen geen enkele waarde heeft als het niet verankerd ligt in datgene wat betrouwbaar is. Zelfverzekerdheid met betrekking tot de eeuwige verlossing en het vermogen om zonde te overwinnen is een dooplopende weg.

De Bijbel zegt ons: "Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigt hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief" (1Petrus 1:22).

Het is duidelijk dat die liefde vertrouwen vereist. Wij vertrouwen diegene die op de Heer vertrouwt – tenminste in bepaalde zaken. Wij vertrouwen ook ongelovigen met betrekking tot bepaalde zaken. Het zou echter verkeerd zijn om erop te vertrouwen dat medegelovigen ons van zonde kunnen weerhouden. Zij kunnen helpen, maar de ultieme bevrijding komt alleen van Christus.

Ds. G. Snauwaert

Kerkraad

Op de vergadering van 5 september 2011 was de voltallige kerkraad aanwezig. Na opening met lezing en gebed, de notulen van vorige vergadering en de evaluatie van de diensten van de laatste maanden, werd de correspondentie overlopen.

We evalueerden de zomerperiode en de gezamenlijke maaltijd van 4 september.

We herbevestigden ons engagement om te proberen elke 1^{ste} zondag van de maand een beetje een speciale dienst te houden met een eigen cachet. Hiervoor werden een aantal zaken opgenoemd zoals bv een inbreng van onze Assyrische gemeenteleden. De bezoeken voor het groothuisbezoek zijn bijna allemaal afgewerkt en daarna dienen concrete afspraken vastgelegd te worden voor de samenkomsten: wanneer, waar, wie uitnodigen en wie modereert de samenkomst. Pas na de laatste samenkomst willen we een gemeentevergadering houden die alles kan samenvatten en punten moet aanbrengen voor ons kerk-zijn.

De planning voor het najaar werd overlopen en de oogstdienst werd vastgelegd op 9 oktober.

Er komt nog een jeugddienst, waarschijnlijk 6 november, en de werking van de verschillende kringen kreeg de nodige aandacht.

Volgende vergadering is gepland op maandag 3 oktober, de vergadering werd door Rina besloten met een gebed.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59
	Rina Joosten	015-41 95 73

Zieken

In de afgelopen tijd werd Marcel Van der Mijnsbrugge opnieuw geopereerd. Ook Paula De Coster e. Daenen moest voor een ingreep in de kliniek worden opgenomen; zij kreeg gelukkig een goede uitslag. We wensen al onze zieken een voorspoedig herstel toe.

BIJBELS DAGBOEK of SCHEURKALENDER

Met kerst ontvangt elk gezin een Bijbels dagboek. U kan ook kiezen voor een scheurkalender maar daar moet u zich dan specifiek voor opgeven. U kan uw naam op de lijst zetten die in de kerkzaal hangt of een seintje geven aan één van de kerkraadsleden. De kalenders worden op persoonlijk verzoek besteld. Gelieve tijdig in te schrijven ! Met dank. De lijst wordt in oktober afgesloten.



Verjaardagen

01 oktober	Zarifa Eke e. Van Roy
01 oktober	Kristin Eke e. Eke
05 oktober	Jelle H. Brouwer
14 oktober	Rebecca Dirlik
19 oktober	Arnout Van Messem
20 oktober	Luc Denivelle
23 oktober	Henriëtte Liefjting e. Brouwer
25 oktober	Simon Eke
28 oktober	Miranda Wilmaerts

Allen van harte gefeliciteerd !!



Vanuit de diaconie

Het artikeltje in De Brug van afgelopen maand heeft de nodige reacties opgeroepen. De brief van Paul Cornelis nemen we (met zijn toestemming) graag in deze editie op.

Beste Rina en Hugo,

Met veel interesse heb ik jullie artikeltje in de De Brug van september 2011 gelezen, waar onder de hoofding "vanuit de diaconie" wordt ingegaan op de hongersnood in Oost-Afrika.

Hoewel ik me volledig kan vinden in de tweede conclusie - namelijk dat de gewone mensen weinig kunnen verhelpen aan de eindeloze oorlogen tussen de onderscheiden Somalische facties en dat de gewone man eerst een vooral slachtoffer is van de oorlog - en hoewel ik het dus ook volledig eens ben met de diaconale gift aan het Tear Fund., heb ik problemen met de eerste conclusie, die ik hieronder citeer:

"Critici onder jullie zullen wellicht opmerken dat er in Somalië wel geld is voor wapens (er is al jaren burgeroorlog) maar niet voor voedsel, en dat het in datzelfde Somalië kroelt van korangekke moslimfundamentalisten, piraten en ander gespuis. Dat is allemaal heel juist, maar ons geld gaat naar Kenia, via een organisatie waar we reeds meermaals mee hebben samengewerkt."

Ik besef erg goed dat Somalië in vakjargon een "failed state" wordt genoemd, dat het allesbehalve een rechtstaat is en dat er daar rebelligroepen zijn die proberen de islamwetgeving en -rechtbanken door te drukken. Vanuit democratisch oogpunt en vanuit mijn waardenschaal lijkt de invoering van die Sharia me trouwens absoluut niet wenselijk.

De omschrijving "korangekke moslimfundamentalisten, piraten en ander gespuis" lijkt me echter een brug te ver. Mochten jullie het hebben gehad over "benden die de islam misbruiken als excuus", dan zou ik niet hebben gereageerd.

Nu er echter drie omschrijvingen op gelijke lijn worden gezet en ook vanwege het begin van de volgende zin "Dat is allemaal heel juist." waardoor het lijkt het dat de inhoud van een mogelijke tegenwerping als juist wordt aangemerkt, voel ik verplicht om te reageren.

Die mogelijke tegenwerping bevestigt immers m.i. een clichébeeld over moslims waar ik mij niet achter kan stellen. Ik ben niet zeker of je kan wel kan spreken over "korangekken" noch welke lading de term "moslimfundamentalisten" juist dekt. Ik zou me trouwens evenmin goed kunnen voorstellen wat ik zou moeten verstaan onder "bijbelgekken" of "christenfundamentalisten" als algemene omschrijving.

Het is m.i. erg jammer dat een ongetwijfeld goed bedoelde en belangrijke oproep tot solidariteit wordt ontsierd door een omschrijving die weinig respectvol is voor een andere godsdienst en redelijk ongenueanceerd is. Die omschrijving is des te ongelukkiger omdat ons kerkblad ook op internet staat en ze een verkeerde indruk kan doen ontstaan over onze gemeente die naar ik hoop nog steeds open en verdraagzaam is.

Met broederlijke groet,

Paul

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 02 oktober
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: orgel

zondag 09 oktober
ds. J. Brouwer
Oogstdienst

organist: E. Poncin
2° collecte: SOS Hulpbetoon

zondag 16 oktober
dhr. M. Casier

organist: J. van der Wulp
2° collecte: kerkblad

zondag 23 oktober
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: knd/jeugd



zondag 30 oktober

Hervormingsdag - dienst 10.00 uur in Mechelen-Zuid (Zandpoortvest 27)

zondag 06 november
ds. J. Brouwer
Jeugddienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: diaconie

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
02 oktober	Zarifa	Nynke
09 oktober	Perla	Sandra
16 oktober	Sali	Eva
23 oktober	Hermien	Elske
30 oktober	<i>Hervormingsdienst</i>	

Beste gemeente, voor de vrouwen van onze gemeente wil ik Wilda en Sandra een bid groep opstarten. 1 keer per maand op de eerste zondag van de maand!

Wij vinden dit erg belangrijk en vinden het ook goed om dit op te starten in onze gemeente, want wij doen dit al op onze school van onze kinderen.

Waarom - omdat bidden van groot belang is plus een stuk intimiteit groeit. Dat heeft deze gemeente ook nodig. Wij zien vele dingen die God voor ons doet binnen onze school en onze gezinnen.

Onze kerk wordt er alleen maar beter van dat wij voor elkaar bidden en de wereld!

Wij nodigen alle vrouwen uit om mee te bidden!

Dus na of tijdens het koffie drinken gaan de vrouwen naar de kerk terug en sluiten de deur om in gebed te gaan!

Wilda

Groothuisbezoeken

In de eerste weken van oktober starten we met onze serie groothuisbezoeken. We komen samen in groepjes van ongeveer 10 personen om over ons geloof te praten. Als het goed is, hebt u hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Zo niet, neem dan gerust contact op met de dominee (tel. 015/20.51.54). Dat geldt ook als u niet kunt op de avond of middag die op uw uitnodiging staat vermeld.

Belijdeniscatechese

Voor al wie er aan denkt om op Pinksterzondag 2012 openbare belijdenis van het geloof te willen doen, vragen we dringend om contact op te nemen met ds Brouwer. De belijdeniscatechese als voorbereiding op deze belangrijke stap in het geloofsleven van een protestants christen willen we graag nog in de maand oktober laten starten.

Winteruur

In het weekend van 29 op 30 oktober 2011 wordt de klok 1 uur teruggezet: 3 uur wordt dan 2 uur. Wie vergeet zijn klok aan te passen komt waarschijnlijk een uurtje te vroeg in de kerk op die zondag.

Rede(n)eren met Matteüs

Oecumenisch bijbellezen in Mechelen

Het evangelie van Matteüs telt vijf redevoeringen. Vijf 'redenaars' vanuit een verschillende christelijke achtergrond nemen elk één redevoering voor zich. Na lectuur en inleiding volgt gesprek met de deelnemers.

Overzicht:

1. Bergrede (Mt 5: 1-8,1) | inleider: Karel Denteneer, predikant
2. Gelijkenisrede (Mt 13: 1-52) | inleider: Guy De Keersmaecker, deken
3. Rede over de gemeente (18: 1-35) | inleider: Jelle Brouwer, predikant
4. Rede tegen schriftgeleerden en farizeeën (23: 1-35) | inleider: Gerrit Buunk, predikant
5. De eschatologische rede (24: 1-25,46) | inleider: Luc Devisscher, KBS/VBS - CCV

Data: maandagen 10,17 en 24 oktober 2011 van 20u00 tot 22u15
Plaats: De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen
Organisatie: vzw Motief i.s.m. CCV Vlaams-Brabant
Deelnameprijs: € 15 (syllabus inbegrepen)
Inschrijven: ter plaatse
Informatie: greet.denolf@ccv.be | www.ccv.be/vlaams-brabant –
www.motief.org | 015 29 84 53

Tip: Breng indien mogelijk een Bijbel mee!

Een gezamenlijk initiatief van christelijke kerken uit Mechelen

Jeugdkerk van 11 september

Op de jeugdkerk van 11 september mochten we (Miranda, Sarah Van Cammeren, Nele, Ben, Sarah Dirlik, Matheus, Marten, Elske en Nynke, samen met begeleiders Sali en Hugo) een nieuweling verwelkomen, namelijk Wibe Brouwer.

Na het openingsgebed lazen en bespraken we Matteüs 18:21-35.

De tekst gaat over schulden, en daar horen we de laatste tijd toch heel wat over op het TV-nieuws, denk maar aan de Griekse schuldencrisis.

Natuurlijk moeten we die schulden hier figuurlijk begrijpen, in de zin van "zonde", en kwijtschelden in de zin van "vergeven", maar toch...

"Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft", staat er in vers 35.

Wij mensen zijn geschapen als Gods evenbeeld (Genesis 1:27), we moeten dus leren rekenen op Gods manier (70 x 7 is niet louter 490 !), alleen valt ons dat dikwijls zo moeilijk.

De volgende jeugdkerk is op zondag 9 oktober.

Zorg dan dat je erbij bent !

Hugo Wilmaerts

Jeugdnamiddag van 11 september 2011

Op zondag 11 september zijn we na de jeugdkerk samengekomen, Elske, Nienke, Wiebe, Sarah, Nele, Sarah, Ben, Filip, Luther, Mathias, Eva, Miranda, Hugo, Sali, Hanne en de dominee.

We reden allemaal naar de Landbouwstraat.

Daar moesten we wachten tot iedereen er was.

Toen gingen we het zaaltje binnen.

We speelden een uitbeeldspelletje tot de frieten er waren, daar moesten we wel een tijdje op wachten.

Terwijl leerden we mekaar ook kennen.

Nadat we de frieten gegeten hadden, moesten we een geblinddoekt parcours doen.

Iedereen is niet geweest, want een deel begon te voetballen. Wie niet wou voetballen, kon nog altijd ninja spelen, en daarna naar binnen om nog meer leuke spelletjes te spelen.

En toch bleven er mensen voetballen, op het einde kwam iedereen binnen en gaven we de lepel door.

Miranda Wilmaerts

Protestanten in de media

De radio-uitzendingen van PRO zijn tot volgend jaar stopgezet wegens een herschikking van de zendtijd. Een televisie-uitzending is voorlopig niet voorzien. En van de oktober-uitgave van Kerkmozaïek heeft ons nog geen informatie bereikt. U vindt te zijner tijd deze editie op de vertrouwde plaats in het tijdschriftenrek.

Activiteitenkalender

30 september	Jeugdcatechese - kerkzaal 20.00 uur
03 oktober	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
04 oktober	Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
05 oktober	Groothuisbezoek 19u30
06 oktober	Groothuisbezoek 14u
07 oktober	Catecheseteam - fam Joosten 20.00 uur
10 oktober	Groothuisbezoek 14u
10 oktober	Oec. Bijbelavond - 20u Brusselsestwg 49
11 oktober	Groothuisbezoek 19u30
12 oktober	Groothuisbezoek 19u30
13 oktober	Groothuisbezoek 19u30
17 oktober	Oec. Bijbelavond - 20u Brusselsestwg 49
20 oktober	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
24 oktober	Oec. Bijbelavond - 20u Brusselsestwg 49
27 oktober	Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur
28 oktober	Jeugdcatechese - kerkzaal 20.00 uur

Koffiedrinken

Koffiedrinken op:

dienst voor:

02 oktober

fam. Brouwer

16 oktober

fam. Van Messem



Itabire

De Protestantse Kerk van Rwanda telt 17 synodale regio's, Itabire is één van 4 regio's in de westelijke provincie Kibuye.

Itabire telt 5 gemeentes en 3 evangelisatiegebieden. In het kader van onze wederzijdse kennismaking willen wij de volgende gemeente aan u voorstellen:

Biguhu

In deze korte kennismaking met de gemeente van Biguhu, gesticht in 1963, willen wij u de verschillende kanten van het gemeentelven tonen t.w.: evangelisatie, onderwijs, gezondheid en financiën. Wij willen u vertellen over onze grote problemen, onze pogingen tot oplossing als ook ons 5-jarenplan.

Locatie

De gemeente ligt in de westelijke provincie, in het district Karongi, sector Ruganda, in het Zuidoosten van het district Itabire. Ten Zuiden en ten Oosten bevindt zich het district Kilinda.

De gemeente van Biguhu telt 30 ouderlingen en 30 diakenen. Zij heeft 3 centra (intara) en 9 protestantse scholen (amashuri). Bij de telling van 2009 bedroeg het aantal gelovigen 1736.

Evangelisatie

Het woord van God is de kern van onze activiteiten. Het wordt verkondigd in de zondagse eredienst, op feestdagen en tijdens de week in verschillende gebedsgroepen.

De ouderlingen, diakenen en de predikant in opleiding werken samen om het leven van de hele gemeenschap te verbeteren. Wij willen hier ook wijzen op de belangrijke rol die de koren vervullen door hun gezang en hun andere activiteiten.

Onderwijs

De gemeente van Biguhu telt 4 lagere scholen, 1 school met een 9 jarenplan, (huidige basisopleiding) en een middelbare school. Deze scholen tellen 4.500 leerlingen.

Gezondheid

De gemeente beschikt over een polikliniek van waar uit het leven van de regionale bevolking van dag tot dag gevolgd wordt. Zij bieden de volgende 4 diensten aan:

- Algemene gezondheidszorg
- Sociale zorg (voedings-voorlichting, gezinsplanning)
- Strijd tegen Aids/Hiv.
- Strijd tegen malaria.

De kliniek heeft een goede

samenwerking met de staat, de niet-gouvernementele en andere organisaties.



Financiën

98% Van de gemeenteleden zijn kleine boeren met wat vee en/of kleinvee en hun bijdragen zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. Sommige gemeenteleden hebben onderling groepen gevormd om extra inkomsten te verkrijgen. De gemeente bezit ook uitgestrekte landbouwgronden en bossen.

De grootste problemen

- De kerk in het centrum van de gemeente is te oud en moet totaal vernieuwd worden.
- De gemeente heeft een groot aantal leden, die intensief onderwijs moeten krijgen om hun productie te kunnen vergroten.
- De schoolgebouwen zijn oud en beschadigd en vragen enorm veel geld voor renovatie.

Het 5 jarenplan voor de gemeente

De komende 5 jaar willen wij :

- Het aantal gelovigen in kwaliteit en kwantiteit verhogen en het aantal van 6.000 gemeenteleden bereiken.
- Een nieuwe kerk bouwen in het centrum en 8 schoolgebouwen vernieuwen.
- De evangelisatie van familie tot familie bevorderen.
- De zondagsschool, waar nu 1.600 kinderen onderricht krijgen, uitbreiden.
- In alle 8 schoolgebouwen een centrum voor alfabetisering hebben.
- De groepen voor het verkrijgen van inkomsten bevorderen en nieuwe stichten.

Voor de gemeente van Biguhu : Predikant in opleiding Ntakirutimana Félicien

DE GELIJKENIS VAN DE ONRECHTVAARDIGE PACHTERS

Matteüs 21:33-46

Motto: Leven naar messiaanse maat

We gaan een wijngaard maken. Kleur eerst alles. Knip dan de kaart uit langs de lijn, plak de plakstroken van de muur tegen de onderkant en 'plant' de wijnranken in de 'wijngaard'. Maar nu er een muur omheen staat, kun je er niet meer in. Wat kun je daaraan doen?
Kun je ook bedenken waarom België de wijngaard is?
Staat om ons land ook een muur?
Zijn de poorten open of dicht?

