

P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55<sup>ste</sup> jaargang nr. 3 - april 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouw en Secretariaat:*  
Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

*Predikant:*  
ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

## Verzoeking

*Matteüs 4: 1-11*

Leven is: keuzen maken. Soms onbeduidend, soms heel ingrijpend. Uit datgene dat we kiezen, blijkt, wat we belangrijk vinden. Wie wij zijn. Wat ons drijft. Aan wat we voor elkaar over hebben kun je zien hoe diep de liefde gaat. Aan wat we voor God over hebben kun je zien, hoe ver het geloof gaat. In dat verband spreekt de Bijbel regelmatig over beproevingen. Juist in de moeilijkheden zal blijken, waar mensen hun houvast zoeken. Of ook dan nog God hun toevlucht en sterkte is, of dat ze van iets of iemand anders hun heil verwachten. Het verhaal van Job weet daarvan mee te spreken.

Maar ook van Jezus lezen we, dat hij door Satan verzocht is. Op de proef gesteld. Om te zien, of hij niet voor de verleiding zou bezwijken. Of Hij echt bereid zou zijn de moeilijke weg van het lijden te gaan. Of Hij niet liever zichzelf centraal zou stellen en zijn eigen behoeften zou bevredigen, alvorens aan anderen te denken. Of Hij niet liever zijn eigen eer en glorie zou najagen, door spectaculaire stunts en sensationele mirakels. Of Hij niet liever de duivel te voet zou vallen om zo op gemakkelijke wijze de heerschappij over heel de wereld in handen te krijgen. En denk nu niet te gemakkelijk, dat voor Jezus die keuze niet een aanvechting kan zijn geweest, omdat Hij nu eenmaal Gods Zoon was. We lezen immers tenslotte in het lijdensverhaal, dat Hij in de Hof van Olijven in doodsangst verkeerde en bloed zweette (Lk. 22:44).

Dit zijn de verleidingen, waar zich telkens opnieuw ieder kind van God voor geplaatst ziet, juist *omdat* hij of zij kind van God wil zijn. Steeds weer komt het erop aan, de juiste weg te onderscheiden, de weg waarlangs de wil van God zal geschieden. Te kiezen tussen zegen en vloek, tussen leven en dood (Dt. 30:19). En in dat alles vast te houden aan die Heer die ons door de verzoeking heen leidt. Die ons door de dood heen vasthoudt. Totdat ook wij opstaan tot nieuw leven.

JHB

## Verkiezing Bestuursraad

In 2005 is de bestuursraad van onze kerk verkozen volgens het decreet van de Vlaamse Regering. Dit decreet schrijft voor dat na 6 jaar de kleine helft van de leden aftredend is. Het gaat om: Zarife Eke en André Vanderhaegen.

Tot onze vreugde hebben ze zich opnieuw kandidaat gesteld. Op zondag 3 april 2011 zal de verkiezing doorgaan na de kerkdienst. Stemgerechtigd zijn alle leden van onze gemeente die minstens 18 jaar oud zijn en op het grondgebied van Groot-Mechelen wonen. Als het goed is, hebben zij inmiddels ook persoonlijk een uitnodiging voor deze verkiezing toegestuurd gekregen.

## Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messeem	0495-76 30 75
	Rina Joosten	015-41 95 73
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.*

zondag 03 april <i>gastpredikant</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: kerkblad
zondag 10 april ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: Prot. Faculteit
zondag 17 april ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: synodale kas
vrijdag 22 april, 20 uur ds. J. Brouwer <i>Goede Vrijdag, H. Avondmaal</i>	organist: J. van der Wulp <i>geen collecte</i>
zondag 24 april ds. J. Brouwer <i>Pasen</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Cliniclowns
zondag 1 mei ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: knj/jeugd



## Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:  
03 april fam. Eke  
17 april fam. Van Gorp



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
03 april	Kristin	Eva
10 april	Younan	Nynke
17 april	Hermien	Sandra
22 april	Aysel	
24 april	Hanne	Elske
01 mei	Zarifa	Eva

## Activiteitenkalender

01 april	Huwelijksinzegening Hans en Iesel van Nes-Van der Plancken, 16u30 St-Lambertuskapel, kasteelpark Arenberg, Heverlee
04 april	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
05 april	Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
10 april	Plantactie 'Bos van hoop' - 14 uur Wijkcentrum Houtem
12 april	Jeugdcatechese II - bij fam Brouwer 20 uur
14 april	Senioren - kerkzaal 14u30
21 april	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
29 april	Jeugdcatechese I - kerkzaal 20 uur
07 mei	AKV - Louvaine-la-Neuve

## Bijeenkomst Senioren 10 maart

Het was goed om elkaar weer te zien een kleine week na de herdenkingsdienst voor Rik Denivelle.

Met een warm hart dachten we aan hem en zijn familie en de vele aanwezigen. Ook andere namen werden genoemd, o.a. Mevr Schelfhout.

Daarna spraken we over verschillende vragen, die opkomen nu we weer de lijdens tijd ingaan. Ds Brouwer probeerde ons antwoorden te geven op deze moeilijke vragen.

Met enkele liederen uit de bundel van Joh. De Heer verwoordden we onze verbondenheid met de Christenen die ons voorgingen. En natuurlijk was er koffie, thee en wat lekkers. Volgende bijeenkomst is op 14 april.

Rina

## Avondbijbelstudie

Op dinsdag 8 maart spraken we verder over de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Na het 'hooglied van de liefde' wordt in hoofdstuk 14 de hoofdmoot gevormd door het tegenover elkaar stellen van tongentaal en profetie; kennelijk was er daarover in Korinthe onenigheid ontstaan. Paulus erkent de waarde van tongentaal, maar acht profetie belangrijker, omdat die beter in staat is buitenstaanders te overtuigen. Het verstand mag tenslotte niet buitenspel worden gezet, wanneer het om geloofszaken gaat. Mede daarom moet er in de kerkdiensten een zekere orde bestaan, waarbij niet iedereen door elkaar spreekt. Het is in dat verband, dat Paulus de vrouwen aanspoort om hun vragen niet direct te bespreken, maar thuis eerst aan haar man voor te leggen. En dat houdt dus niet in, dat vrouwen geen kerkelijk ambt (zoals dat van profetes, vgl. I Kor. 11:5) zouden kunnen bekleden. Het volgende hoofdstuk, over de opstanding van de doden, komt aan de orde op dinsdagavond 5 april.

## Verjaardagen

08 april	Augusta De Pauw e. Versele
18 april	Noa Huibregtse
23 april	Mikayl Dinler
23 april	Annekatrien Van den Bulck



## Zieken

Op het ogenblik verblijft Daniël Kockelkoren in het ziekenhuis. We wensen hem en zijn familie van harte Gods nabijheid toe.

## Overleden

Op 26 februari kwam er een einde aan het aardse leven van Henri Pierre Jean (Rik) Denivelle. Hij werd 76 jaar. We namen afscheid van hem in een dienst in onze kerk, die hem zo dierbaar was. Dat Rik in het leven van velen een rol van betekenis heeft gespeeld, blijkt alleen al uit het grote aantal mensen dat hem de laatste eer kwam bewijzen. Voor hemzelf was zijn protestants geloof het fundament van zijn bestaan. Hij getuigde daarvan tijdens zijn leven, en ook nu nog, in de tekst van de rouwbrief. Daarom mogen wij houvast en troost putten uit de overtuiging, dat ook Rik 's Heren eigendom is, zowel in leven als in sterven. "Gij hebt mijn rechterhand gevat, Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen." (Psalm 73:23)

## Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

### RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.04 uur  
Productie Frank Marivoet

13 april Mens voor de mensen zijn  
De ander uitnemender achten dan zichzelf

24 april (zondag om 11u03)  
Paasviering  
ds. A.R. Beukenhorst

27 april Bijbel actueel (Joh. 20:19-31):  
Spilfiguur Tomas.



### TELEVISIE

VRT op TV "één" om 10u00  
Productie Nora Nys

24 april Paasviering in Eurovisie  
verzorgd door TSR  
Vertaling en toelichting: Frank Marivoet



MEER INFORMATIE? [WWW.WITTEKINDERWANDELBOSS.BE](http://WWW.WITTEKINDERWANDELBOSS.BE)  
BRÉNG JE EIGEN SPADE MEE!  
WE HEBBEN BEPERKT AANTAL SPADES TER PLAATSE.

# 10 APRIL 2011

## BOOMPLANTACTIE

### WITTE KINDERWANDELBOS



13U00 SAMENKOMST PARKING KAZERNE PEUTIE  
14U00 VERTREK WANDELING WIJKCENTRUM  
HOUTEM, VILVOORDE

AANVANG PLANTACTIE  
16U30 PLECHTIG MOMENT:  
- PLANTEN ANNE FRANK BOOM  
- SAMEN KUNSTWERK RECHTTREKKEN  
17U30 EINDE PLANTACTIE



Reserveer de datum!

# ALGEMENE KERKVERGADERING

DE GROTE FEESTELIJKE SAMENKOMST VAN DE PROTESTANTEN IN BELGIË

## ZATERDAG 7 MEI 2011 IN LOUVAIN-LA-NEUVE

- CONFERENTIES
- STANDEN
- ATELIERS
- ANIMATIE KLEINTJES EN JONGEREN

Inschrijving / inlichtingen, weldra :  
www.parole-woord.be  
Joëlle MAYSTADT 02/726.54.57 - 0478/26.98.34  
info@parole-woord.be  
Verantw. uitgever : Luc FLÉMAL 067/34.29.17.



April 2011:

## Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Wat heeft dit Paasnummer van Kerkmozaïek te bieden? Allereerst natuurlijk teksten waarin gezocht wordt? te beschrijven waar het met Pasen om gaat. Zo bijvoorbeeld van de dichter: "Er-zijn, dat zal God voor Zijn kinderen toch wel bedoelen. Kind-van-God-zijn en er-niet-zijn, die twee verdragen elkaar niet." Of van de ziekenhuispastor: "Voor mij is de wezenlijke betekenis van opstanding nu, de opstand.

Opstand van de God van het Leven tegen teloorgang van mensen." Of van een verlamde jonge vrouw: "Als Jezus terugkomt, krijg ik een nieuw lichaam en kunnen jij en ik samen dansen." Of van de theoloog: "Kies dan het leven! Die oproep uit de Tora zou als Paasthema niet misstaan."

Daarnaast vindt u een prikkelende bespreking van prikkelende doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis: *Belgisch Protestantisme in Perspectief*. Het jongste boek van dr. G. Liagre, naar aanleiding waarvan dr. E. Van der Borgh schrijft: "...hij (G.Liagre, EV) is allicht de beste kenner van het Belgisch protestantisme in de 19<sup>e</sup> eeuw. Maar met dit boek laat hij zien dat hij veel meer in zijn mars heeft. Waarom dat zo is mag blijken uit de drie redenen om dit boek te lezen."

Voorts biedt Mark Goris ons een inspirerend inblikje in het vrijwilligerswerk binnen het PSC van Antwerpen en ook in wat dat met hem doet: "Als ik terug naar huis fiets, voel ik me gepakt door zoveel engagement, zoveel warmte en zoveel hart."

Verder treft u, naast de aankondigingen van de AKV en de actie 'Ik help een kind', ook nog bijdragen aan over de interne keuken van de samenstelling van het komende nieuwe Liedboek, de overlevering van de schriftelijke en mondelinge Tora in de "tussentijd" tussen Hebreeuwse Bijbel en het begin van onze jaartelling en over wat er tijdens Peruaans carnaval op de drempel van het Paasfeest gebeurt als een ritueel de werkelijkheid kan veranderen...

Ernst VEEN.



### **Requiem van Twijfel en Troost**

zondag 3 april 2011, 15.00 u. Abdijkerk Grimbergen

#### **De compositie**

Het Requiem is een uniek samenwerkingsproject tussen psychologe Linda Opheide, predikant Steven Fuite en componiste Nadia Loenders. De liederencyclus voor koor, solist en orkest spreekt in het bijzonder tot mensen die persoonlijk of professioneel te maken hebben (gehad) met verlies, verdriet en verwerking.

#### **De uitvoerders**

Synoidos, Koor dat je raakt (Nederland)  
Harmonieorkest Cercle Musical Kelmis (Duitstalig België)  
Bariton Joris Derder (België)

#### **De locatie**

De Abdijkerk van Grimbergen wordt beschouwd als een van de mooiste barokkerken van de Lage Landen. De basiliek van een bijzondere bouwkundige schoonheid is ook bekend om zijn prachtige akoestiek. Deze imposante en wereldvermaarde locatie staat garant voor een unieke muzikale en cultuurhistorische beleving.

#### **Het goede doel**

De volledige opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede van Topaz, het palliatieve zorgcentrum van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Topaz vangt mensen op met een levensbedreigende aandoening en biedt hen naast professionele zorg een aangenaam verblijf met een gevarieerd dagprogramma.

We willen dit benefietconcert van harte bij u aanbevelen.  
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid en danken u bij voorbaat voor uw hulp!

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten, zie de website:

[www.twijfelentroost.be](http://www.twijfelentroost.be)

