

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55^{ste} jaargang nr. 1 - februari 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: **BE93 7510 0260 2367**, BIC: **AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: **BE72 9792 4444 1116**, BIC: **ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

"Het leven van de eerste gemeente"

Hand. 2: 42-47

In januari werd de gebedsweek voor de eenheid van de christenen gehouden rondom deze bijbeltekst. Mij werd gevraagd om een protestantse visie daarop op papier te zetten.

De manier waarop ons Lucas in het boek Handelingen de eerste christelijke gemeente van Jeruzalem tekent, spreekt ontegenzeggelijk tot de verbeelding. Alles is zo puur en onbedorven: een gemeenschap rond de apostelen, dagelijks samenzijn met gebed, alles gemeenschappelijk.

Geen wonder, dat het ook de eerste Protestanten aansprak, toen die in de zestiende eeuw met het leergezag van de Rooms-Katholieke kerk in aanvaring waren gekomen. Voor hen had de kerkelijke hiërarchie afgedaan en ook voor de buitensporige levensstijl van de hoge geestelijkheid hadden ze maar weinig begrip. Dus zochten ze naar een andere gezagsinstantie, een andere maatstaf voor hun kerkelijk leven. Ze besloten om opnieuw te beginnen. Om de hele traditie even te vergeten en terug te keren naar de bron: het Woord van God, zoals ons dat uit de Bijbel tegemoet klinkt. Terug naar het onderricht van de apostelen, ontdaan van de latere toevoegingen.

Nu klinkt dat gemakkelijker dan het is. Want veel van wat er in het christelijk geloof wordt beleden, is weliswaar gebaseerd op de Bijbel, maar het staat daar niet letterlijk in. Zo horen bijvoorbeeld de drie oecumenische belijdenissen (Apostolicum, Nicenum, Athanasius) ook voor de Protestanten wel degelijk tot de grondslag van het geloof, ook al zijn ze in na-Bijbelse tijd door de vroege concilies vastgesteld. Toch geldt als het erop aankomt alleen hetgeen in de Bijbel zelf staat als gezaghebbend; de *apostolische successie* wordt voor protestanten bepaald door een inhoudelijk criterium: niet de ononderbroken keten van priesterwijdingen is doorslaggevend, maar het spreken en leven vanuit het onderricht van de apostelen.

Het 'breken van het brood' in Handelingen 2 verstaan we niet-sacramenteel. Het gaat in deze eerste kerkelijke gemeente om de dagelijkse maaltijd, die samen gevierd wordt en daardoor tot een teken van gemeenschap wordt. In het protestantisme heeft dat ertoe geleid, dat de dagelijkse maaltijd in het huisgezin een liturgisch karakter kreeg. Voor en na het eten wordt gebeden, terwijl ook dagelijks een schriftgedeelte wordt gelezen. Zo wordt het gezin tot *huisgemeente*, het dagelijks leven tot eredienst. Helaas wordt het in ons huidige druk bestaan hoe langer hoe moeilijker om gezamenlijk de maaltijd te blijven gebruiken, zodat ook deze traditie onder druk is komen staan.

Tot een gemeenschappelijk bezit is men in protestantse kring nooit gekomen, met uitzondering van de doperse beweging die in 1534-35 in het Duitse stadje Munster aan de macht kwam en die weldra bloedig eindigde. Heeft dat ermee te maken, dat bij de Protestanten zozeer de nadruk wordt gelegd op het priesterschap aller gelovigen, waarbij van iedereen een voorbeeldige christelijke levenswandel wordt verwacht, dat er nooit ruimte is geweest voor kloosters en vormen van monastiek leven? Wel is altijd iedereen gewaarschuwd om zich niet door zijn bezit te laten beheersen, maar te leven alsof men arm was; en in een aantal Protestantse groeperingen, met als bekendste voorbeeld de Amish in de VS, is het nog altijd plicht om vooral nederig en eenvoudig te zijn en wordt alle uiterlijk vertoon als hoogmoedig veroordeeld.

Ondertussen kun je opmerken, dat ook in de eerste gemeente in Jeruzalem in de praktijk niet alles zo ideaal verliep als ons Lucas wil laten geloven. De eenheid was niet altijd even voelbaar aanwezig, bijvoorbeeld als de Griekstaligen klagen, dat hun weduwen worden achtergesteld bij de dagelijkse ondersteuning (Hand. 6:1). En men deelde niet altijd van harte alles met elkaar (Hand. 5). Bovendien blijkt het later noodzakelijk om in alle christelijke gemeenten een collecte te houden omdat de kerk van Jeruzalem het alleen financieel niet redt. Maar dat alles neemt niet weg, dat er een sterk appèl uitgaat van de eenheid en gemeenschapszin die Lucas ons schildert. Zo zou een christelijke gemeenschap er moeten uitzien, als een proeftuin van de Geest, een voorloper van het Koninkrijk. Als we tegenwoordig zoeken naar manieren om onze geloofwaardigheid te herwinnen en om weer aantrekkelijk te worden voor mensen van onze tijd, dan hoeven we niet verder te kijken dan deze verzen uit de Handelingen; als wij aan onze roeping beantwoorden om een waarachtige christelijke gemeenschap te zijn, zal de Heer die ook nu nog zeker willen zegenen en uitbreiden.

JHB

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
	Rina Joosten	015-41 95 73
	Diakenen:	Jaap van der Wulp
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Kerkraad

De kerkraad vergaderde voltallig op 29 november 2010.

Uiteraard waren de verdere voorbereidingen voor de Kerstperiode een belangrijk thema, verder werd de evolutie in verband met het Koraalhuis besproken en werden de doelen voor derdenkollekten voor 2011 ingevuld. We prikten reeds de datum voor de jaarlijkse gemeentevergadering op donderdag 17 maart 2011, naast het jaarverslag 2010 zal de kerkraad een aantal punten op de dagorder plaatsen die na de pauze kunnen besproken worden.

De verschillende activiteiten werden overlopen en waar nodig toegelicht.

Op de vergadering van 10 januari 2011 moest dhr. Van Cammeren afwezig blijven wegens ziekte.

Na de evaluatie van de voorbije erediensten en het overlopen van de correspondentie, werd het voorbije Kerstfamiliefeest van 26 december besproken. Algemeen waren er positieve commentaren gehoord, de inbreng van de jeugd, het zangkoortje en het verhaal van dhr. Versele werden gewaardeerd. Voor volgend jaar willen we echter terug uitkijken naar een zaal waar we meer plaats hebben om alles wat gemakkelijker te kunnen organiseren.

We willen in de komende tijd ons ledenbestand actualiseren en dan bekijken hoe we een bezoeksysteem kunnen (her)opstarten. Voor de gemeentevergadering werd beslist om na de pauze te spreken en voorstellen te formuleren over de accenten die wij als gemeente willen leggen met betrekking tot ons kerk-zijn en de daarmee samenhangende activiteiten.

Voor de kindernevendienst werd uitleg gegeven over het project in de 40-dagentijd en in verband met de jeugdwerking werd vooral aandacht geschonken aan de noodzakelijke uitbreiding van het jeugdcatecheseteam. De kerkraad was blij te vernemen dat het senioren-kerstfeest erg geslaagd genoemd werd.

We werden ook ingelicht dat onze predikant sinds kort voorzitter geworden is van het districtsbestuur ABL.

Volgende vergadering is voorzien op maandag 7 februari 2011.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 06 februari
dhr M. Joosten

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: synodale kas

zondag 13 februari
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: zending

zondag 20 februari
ds. J. Brouwer

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: kerkblad

zondag 27 februari
ds. J. Brouwer

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: PSC Kuurne

zondag 6 maart
ds. J. Brouwer
Jeugddienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: zending



Koffiedienst

Koffiedrinken op:	dienst voor:
06 februari	fam. Vandensavel
20 februari	fam. Kardux



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
06 februari	Younan	Eva
13 februari	Kristin	Nynke
20 februari	Aysel	Sandra
27 februari	Hanne	Elske
06 maart	Zarifa	Nynke

Activiteitenkalender

01 februari	Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
07 februari	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
08 februari	Jeugdcatechese II - bij fam Brouwer 20 uur
12 februari	Jeugdcatechese I - vertrek 14.00 bij de kerk
17 februari	Senioren - kerkzaal 13u30
24 februari	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
25 februari	Jeugdcatechese II - kerkzaal 20.00 uur
28 februari	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
17 maart	Gemeenteavond - kerkzaal 20.00 uur

Seniorenmiddag 13 januari 2011

Alhoewel drie echtparen hadden afgezegd (een gaf belet, bij twee was de man ziek) waren we toch nog met zijn zevenen op deze middag. Het was een prettige sfeer.

We spraken over de aanval op de Koptische kerk in Cairo, over de spanning tussen Islam en Christendom (en hoe de meesten onder ons, Islamiëten en Christenen dat niet wensen).

We spraken dan over de vreemdelingen in onze stad en ons land. Hoe deze mensen Belg worden, met de voordelen en de plichten die daarbij horen. Over hun vaak moeizame aanpassing aan onze cultuur, en hoe moeilijk het is om over de culturen heen elkaar te ontmoeten (wij, Marius en Rina kunnen daarvan meespreken vanuit persoonlijke ervaring). Over moeilijkheden en kansen die we allemaal halen uit die culturele diversiteit.

We spraken over ons perspectief voor het komende jaar. Hoe we dagelijks, al van bij het ontwaken, dankbaar zijn om van het leven te mogen genieten.

We eindigden met een dankgebed van Ds Brouwer.

Volgende bijeenkomst op 17 februari.

Marius en Rina

Avondbijbelstudie

Op dinsdag 4 januari bogen we ons opnieuw over de eerste brief aan de Korintiërs. Ditmaal was hoofdstuk 12 aan de beurt. Een bekend gedeelte, over de verschillende gaven van de Geest die allemaal samenwerken om Christus in de wereld present te stellen. Het stelt ons wel voor de vraag, of we daarvoor in de praktijk van ons kerk-zijn wel voldoende ruimte laten. Moeten we gewoon naar nieuwe kerkenraadsleden blijven zoeken om de komende vacatures te vervullen? Of moeten we op een heel andere manier gaan werken, en alle gemeenteleden inschakelen met de speciale gaven die God hun heeft gegeven? Misschien sluit het ene het andere niet uit, en mogen we gewoon blij zijn met elkaar. Omdat iedereen op zijn of haar eigen manier iets van Gods goedheid in de wereld laat zien. Omdat we ons mogen verheugen over een God die ons allemaal ziet zitten en ons allemaal een nieuw jaar met onvermoede mogelijkheden schenkt. En daar mogen we gerust een keer op klinken! De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 4 februari om 20.00 uur.

Bijbelmiddag

We hadden een welhaast onmogelijke opgave vóór ons: het hele hoofdstuk over David en Goliath te lezen uit I Samuël 17. Wat een humor waarmee de Bijbel de grootspraak van de reus beschrijft tegenover het Godsvertrouwen van de 'kleine David'. Als Goliath zich als 'vrije Filistijn' stelt tegenover al die 'slaven van Saul' en David daartegenover stelt, dat Israël Gods eigen legermacht vertegenwoordigt tegenover de onbesneden Filistijnen. Het gaat er uiteindelijk om, hoe je naar de wereld kijkt. Als gelovige of als heiden. Dat maakt verschil, ook vandaag-de-dag. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag, of we allemaal maar moeten meerennen met de economie, allemaal een betaalde baan moeten hebben - om mee te tellen, om er een redelijke levensstandaard op na te kunnen houden - of dat het ook waardevol is als één van de ouders thuis kan blijven om voor de kinderen te zorgen. Al met al hebben we daarover zo lang gepraat, dat we op donderdagmiddag 24 februari (14u30) het verhaal nog verder moeten uitlezen.

Verjaardagen

01 februari	Hindrik Brouwer
02 februari	Isa Dinler
02 februari	Ben Van Cammeren
02 februari	Ingrid Van Cammeren
03 februari	Simon Dinler
10 februari	Sabrye Kuçun e. Eke
11 februari	Hilde De Keyser e. Van Cammeren
14 februari	Karl Vandenbroeck
17 februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
18 februari	Ninoah Dirlik
20 februari	Luther Wilmaerts
24 februari	Diedrik Van Messem
25 februari	Anna van der Deen
28 februari	Peter Oerlemans
28 februari	Daniël Kockelkoren



Reserveer de datum!

ALGEMENE KERKVERGADERING

DE GROTE FEESTELIJKE SAMENKOMST VAN DE PROTESTANTEN IN BELGIË

ZATERDAG 7 MEI 2011 IN LOUVAIN-LA-NEUVE

- CONFERENTIES
- STANDEN
- ATELIERS
- ANIMATIE KLEINTJES EN JONGEREN

Inschrijving / inlichtingen, weldra :
www.parole-woord.be
Joëlle MAYSTADT 02/726.54.57 - 0478/26.98.34
info@parole-woord.be
Verantw. uitgever : Luc FLÉMAL 067/34.29.17.



Februari 2010:

Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Een Kerkmozaïek zonder titel, u heeft het ongetwijfeld gemerkt. Want, zo bedacht de redactie, haar naam zal deze maand de titel zijn.: "Kerkmozaïek". Dit blad biedt u deze keer immers een mozaïek van artikelen aan met de kerk als leidraad.

Geloof in de kerk vindt u in het midden van deze Mozaïek, met een artikel in de vervolgreeks over de Geloofsbelijdenis. Op het moment dat de media haar de geloofwaardigheid volledig ontzeggen, schrijft ds.Martin J. Beukenhorst 'ik houd van de kerk'.

Verder biedt Mozaïek een perspectief op de samenleving vanuit KidS, de werkgroep Kerk in de Samenleving, met een 'grimmig sprookje' over de onzichtbare voet van Adam Smith.

In die samenleving, de Belgische nota bene, wordt straks de protestantse stem zichtbaar gemaakt. "Is er nog belangstelling voor het protestantisme?", vraagt dr.Guy Liagre in het woord van de voorzitter. De uitgeverij Houtekiet meent deze vraag positief te kunnen beantwoorden met de publicatie van een boek volledig daaraan gewijd: *Belgisch protestantisme in perspectief*, een mozaïek van *doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis*.

In deze Mozaïek vinden we verder het Mozaïsche perspectief vanuit de werkgroep Jodendom en Christendom en *Open je ogen*, want zo titelt de prachtige aankondiging voor de zondag werelddiaconaat. Aan u, de lezer, om in deze Mozaïek uw weg te zoeken en je ogen te openen voor kerk en samenleving.

Eén van de kerken die u terugvindt op de voorpagina is de *Evangelische Verzoeningskerk* in het voormalige concentratiekamp Dachau, naast de afbeelding van de torenspits die ten Hemel reikt. Deze kerk is als een weg de diepte in gebouwd, een symbool voor lijden en sterven, maar ook voor schaamte, alsof men in de grond wilde zakken. "Uit de diepte roep ik tot U, o Heer...", zo heet het in de Hebreeuwse Bijbel. Deze beginwoorden van Psalm 130 zijn in de wand van de kerk gebeiteld.

ds. Edwin DELEN.

ZUID-WEEKEND 2011

Zuid-Weekend
van vrijdag avond 25/02 tot en met
zondagmiddag 27/02
in het groene Genval

Voor jong volwassenen
vanaf 16 Jaar.

Film, video, spel, info, creatieve
workshops, vegetarisch koken...

Een meertalig (NL/FR) weekend over de
impact van de globalisering op
gemeenschappen. Wanneer de globale
economie de lokale mensen raakt. Een
weekend voor iedereen met interesse in
ontwikkelingssamenwerking, globalisering en
het zoeken naar antwoorden op de
vragen en problemen die dit te weeg
brengt.

Bidragte in de kosten 30 euro.
organisatie:
Protestantse Solidariteit vzw & SPJ

FIRST CLASS

**Thema: 'COMMUNITY,
When global meets local...'**

een meer
rechtvaardige
wereld

globalisering
ontwikkeling
economie

Info & inschrijving via: j.maertens@epub.be of 0474 77 61 13

Zuid-Weekend
van vrijdagavond 25 februari
tot en met zondag namiddag 27 februari in het groene Genval

Voor jong volwassenen vanaf 16 jaar.

Film, video, spel, info, creatieve
workshops, vegetarisch koken,...

Een meertalig (NL/FR) weekend over de
impact van de globalisering op
gemeenschappen. Wanneer de globale
economie de lokale mensen raakt. Een
weekend voor iedereen met interesse in
ontwikkelingssamenwerking, globalisering en
het zoeken naar antwoorden op de
vragen en problemen die dit te weeg
brengt.

Info of inschrijven via: j.maertens@epub.be of 0474 77 61 13

Je vindt het ook op FACEBOOK:

http://www.facebook.com/event.php?eid=177382282299894&num_event_invites=0

De vruchten van Gods Geest



Paulus schreef aan de christenen van Galatië, wat God geeft aan Zijn kinderen. Het zijn allemaal cadeaus, die je met elkaar kunt delen. Dan word je er niet alleen zelf beter van. Dan wordt iedereen er blij van. Blij om de goedheid van God.