

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

54^{ste} jaargang nr. 9-november 2010

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: **751-0026023-67** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: **979-2444411-16** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Armen hebt gij altijd bij u (*Mt. 26:11*)

Deze weken staan voortdurend in het teken van de diaconale opdracht van de kerk. Zaterdag 16 oktober vond de Vlaamse diaconale dag van onze VPKB plaats, zondag 17 oktober werd de dag tegen armoede en sociale uitsluiting gehouden, zaterdag 23 oktober was het de nationale netwerkdag van AMOS, het platform voor asielzoekers en migranten dat zijn wortels heeft in de kerken, op 13 november vindt de ontmoetingsdag van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen plaats en ons wordt ook al gevraagd om op 28 november aandacht te geven aan de wereld-AIDS-dag. Alsof het in de kerk alleen om mensen gaat!

En toch moeten we, als we eerlijk de Bijbel lezen, toegeven, dat het telkens ook om gerechtigheid gaat. Vanaf de profeten van het Oude Testament tot aan de blijde boodschap van het Nieuwe: "blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie." (Lk 7:22). Als kerk van Christus zijn we er blijkbaar toe geroepen om zó in de wereld te staan, dat aan de gebrokenheid van het bestaan een einde wordt gemaakt en dat mensen de liefde van God kunnen proeven. Onze taak is het om het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen - en als we dat op een geloofwaardige manier doen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken over ons eigen voortbestaan; dat mogen we aan God overlaten (Mt 6:33).

En toch: zegt Jezus zelf ons niet, dat er belangrijker zaken op de wereld zijn dan de armenzorg? Dat het er allereerst om gaat om Hem te zoeken (Mt 26:11)? We moeten wel oppassen dat we de Bijbel niet lezen zoals het ons uitkomt. Want die evangelietekst is wèl een citaat uit het Oude Testament (Dt 15:11), waar de conclusie luidt: "Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is." En ook in het evangelie van Matteüs (ook al heeft die minder aandacht voor de armen dan Lukas) blijkt het enige criterium dat bij het laatste oordeel wordt gehanteerd te zijn: "in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." (Mt 25:40). Laten we dan, als we "tot de gemeente Gods ... komen, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen" niet vergeten om ook "den armen Christelijke handreiking te doen" (Vraag 103 Heidelbergse Catechismus).

JHB

Kerkraad

De kerkraad vergaderde op 11 oktober, de heer Wilmaerts was verontschuldigd. Na de verwelkoming werden de notulen bekrachtigd en de agenda vastgelegd. De evaluatie van de erediensten was positief en de correspondentie werd doorgenomen. De laatste afspraken voor de oogst- en hervormingsdienst werden gemaakt, de verjaardagslijsten moeten dringend worden bijgewerkt, het project "ik help een kind" werd toegevoegd aan onze diaconale betrokkenheid, we hopen tegen einde van het jaar een nieuwe folder van onze kerk te kunnen verdelen en we merkten dat we op schema zaten met de voorbereidingen voor de Kerstperiode.

Ds Brouwer overliep met ons de belangrijkste voorstellen en punten voor de komende synodevergadering en een document over missionair kerkzijn zal tegen volgende vergadering aan ieder lid bezorgd worden.

We willen ons in de volgende vergaderingen bezinnen over het imago van onze kerk na de gebeurtenissen waarmee we in de laatste maanden werden geconfronteerd. Een aanbod van een onbekende Nederlandse prediker werd verworpen.

De verslagen van de verschillende kringen en werkingen werden overlopen en waar nodig besproken.

De volgende vergadering werd ingepland op maandag 8 november 2010 wegens de schoolvakantie, de vergadering werd besloten met gebed.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Rina Joosten	015-41 95 73
	Diakenen:	Jaap van der Wulp
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Verjaardagen

15 november	Wibe Brouwer
17 november	Daniël Van Cammeren
17 november	Hans Van Nes
22 november	Cyriel Van Doren
23 november	Leo Huibregtse
26 november	Filip Wilmaerts
26 november	Jozef Eke
29 november	Nelly Luteijn
30 november	Pieter Calottens



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
07 november	Sali	Eva
14 november	Wilda	Sandra
21 november	Perla	Nynke
28 november	Hermien	Elske
05 december	Younan	Eva

Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

07 november
21 november

fam. Huibregtse
fam. Van Cammeren



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 07 november
ds. S. Fuite

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: synodale kas

zondag 14 november
M. Casier

organist: E. Poncin
2° kollekte: zending

zondag 21 november
ds. J. Brouwer
Voleinding/Avondmaal

organist: J. Van der Wulp
2° kollekte: Ruanda

zondag 28 november
ds. J. Brouwer
Eerste Adventszondag

organist: J. Van der Wulp
2° kollekte: kerkblad

zondag 05 december
dhr. J. Creemers

organist: J. Van der Wulp
2° kollekte: synodale kas



Overleden

Wij ontvingen een bericht van overlijden van mevrouw Jeanette Wieringa, echtgenote van Thom Van Rijswijk, op 24 augustus 2010 te Bonheiden in de leeftijd van 78 jaar. Ze is in alle stilte begraven. Moge de Heer haar echtgenoot en alle anderen die haar moeten missen, troosten met Zijn nabijheid.

Bijbelmiddag

Op de bijbelmiddag van november herhaalden we hoofdstuk 1 uit boekje 'Wil de ware koning opstaan?' van Paula van Cuilenburg, over de boeken I en II Samuël.

In de Bijbel klinken twee geluiden over het koningschap in Israël: eigenlijk kan geen mens koning zijn, omdat de Heer al Koning is. Maar *als* er dan koning moet komen, dan zal hij een speciale opdracht te vervullen hebben: stadhouder te zijn van die hemelse Koning en Zijn heerschappij zichtbaar te maken. Daarom zullen de koningen steeds profetisch-kritisch worden gevolgd en beoordeeld in hoeverre ze die messiaanse opdracht waarmaken.

De volgende bijeenkomst is vastgesteld op donderdag 18 november om 14.30 uur in de kerkzaal. Iedereen van harte welkom!

Activiteitenkalender

02 november	Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
08 november	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
09 november	Jeugdcatechese 16-18 jarigen - t.h.v. fam. Brouwer 20 uur
11 november	Seniorenmiddag - kerkzaal 20.15 uur
13 en 14 nov	Synodezitting VPKB
18 november	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
26 november	Jeugdcatechese 12-15 jarigen - kerkzolder 20 uur

Seniorenmiddag

Op de Seniorenmiddag van 14 oktober 2010 spraken we over de vraag: "Hoe heeft mijn geloof mijn hele leven beïnvloed?" Daarover konden we allemaal wel iets vertellen; het gesprek hield zelfs niet op tijdens het koffiedrinken. Een deugddoend gesprek.

We hadden elkaar veel te vertellen over "vroeger", genietend van ons leven toen en nu.

Volgende bijeenkomst 11 november 2.30u in de kerkzaal.

Rina Joosten

Kindernevendienst

Op zondag 17 oktober heeft de kindernevendienst leiding vergaderd in de kerk, na de dienst. Aanwezig waren: Dominee, Hermien, Hanne, Kristin, Younan en Sali.

Opening met gebed door dominee.

Eerste punt was of er iets te vermelden was over hoe de KND wordt georganiseerd. Hierbij werd gezegd dat we met minder kinderen zitten en dat de leeftijden vrij laag en dicht bij elkaar zijn.

Tweede punt was het aanduiden van een 'vervanger' voor Wilda als jeugdouderling. Dit in de zin dat deze persoon verantwoordelijk zal zijn voor het bij elkaar roepen van de leiding voor een vergadering, voor het verzorgen van cadeaus voor vb doop en andere gelegenheden. Dominee zal de communicatie tussen jeugdleiding en KND leiding en kerkraad verzorgen. Er werd voorgesteld om Perla te vragen.

Derde punt was de Advents- en Kerstperiode. Er werd besloten om het adventsproject 'ik zie, ik zie' te volgen. Voor Kerst, dat wordt gevierd op zondag 26 december, zullen de kinderen een toneeltje doen van Michael (?) en de houtsnijder. Normaal gezien is het gewoon een verhaal dat wordt voorgelezen, waarbij afbeeldingen worden geprojecteerd. Er werd voorgesteld om de kinderen de verschillende scènes te laten uitbeelden, terwijl het verhaal wordt voorgelezen en de afbeeldingen worden geprojecteerd. Hierbij zijn er ook enkele liedjes die de kinderen zullen zingen. Dit doen ze samen met de gezongen versie die door dominee op CD zal worden gezet. We zullen aan de kinderen en de ouders vragen wie er juist zal zijn met Kerst en of ze dan wat regelmatig naar de kerk kunnen komen om te oefenen. Het inoefenen van liedjes en uitbeelden gebeurt telkens met 2 mensen van de leiding. Indien er niet genoeg kinderen zijn om aan het volledige aantal van 6 rollen te komen, kan er eventueel assistentie gevraagd worden aan de jeugd. Dominee stuurt het verhaal door via mail.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O

VRT over Radio 1 op woensdag om 20u04
productie Frank Marivoet

13 oktober Mens voor de mensen zijn:
 Stilstaan bij ...



24 november Advent:
 Hebben wij nog iets te verwachten?

T E L E V I S I E

VRT op TV "één" en "Canvas"
Productie Antoinette Panhuis

Op zondag 7 november 2009: op "Eén" om 9.30 u
 op "Canvas" om 24.40 u



"Een stille held in de Westhoek" over verzetsman Georges Van Calster, 94 jaar. Hoe fit kun je zijn, als de tijd verstrijkt, als je vrouw en ook de vele vrienden uit het verzet je zijn ontvallen? Hoe fit kun je nog zijn, als je in een zone 30 op het zebrapad wordt weggemaaid en na maanden ziekenhuis je hoofd nog vol glassplinters zit en je botten gekneusd zijn? Georges Van Calster trotseert, - stil en monkelend -, nog alles: de zomerse hitte en onze urenlange interviews. En Georges zegt: "Als 't were te doen zou zijn, 'k zou 't were doen."

De kerk prijkt in onze dagen hoog op de agenda van de media. Maar, zoals bekend, niet bijzonder florissant: uitgebreid kwam en komt het seksueel misbruik boven water. Natuurlijk is er waarlijk niet alleen seksueel misbruik binnen de kerk, dat zouden we gezien de focus van de media bijna vergeten.

Onderzoek door het vermaarde John Jay College of Criminal Justice in New York heeft uitgewezen dat het seksueel misbruik buiten de kerk procentueel nog altijd heel wat groter is dan binnen de kerk.

Dat mag in deze mediacratische tijden ook weleens gezegd worden. Het neemt echter niet weg dat elk seksueel misbruik verschrikkelijk is en ook dat bij uitstek in een instituut als de kerk iedereen veilig zou moeten zijn. In de kerk wordt immers de onbaatzuchtige liefde van God gepredikt en ook Gods mededogen en ontferming voor slachtoffers van onrecht en (machts)wellust.

Niet voor niets vraagt onze synodevoorzitter aandacht voor het feit dat seksueel misbruik niet alleen bij “de anderen” voorkomt, maar ook in onze eigen Verenigde Protestantse Kerk in België. Voorts schets hij een parcours hoe dat werkt en hoe wij daar adequaat op zouden kunnen reageren. Laten we er met z'n allen bedacht op en beducht voor zijn.

Gelukkig is er niet alleen de platvloersheid naar aanleiding waarvan de kerken nu hoog in de media-aandacht staan. Er is bv. ook de kunst in de kerk, waar in dit nummer meervoudig sprake van is. Er is de ontmoetingsdag van het PSC in Antwerpen op 13/11, een dag waarin ingegaan wordt op de plaats van de kerken in het diaconaat en welzijnswerk. En er is de komende Wereldaidsdag naar aanleiding waarvan de coördinatie Kerk en Wereld en Protestantse Solidariteit stellen dat aids een virus is en geen moreel probleem (en voor alle duidelijkheid: dus ook géén vorm van gerechtigheid is).

Ernst Veen.

Vlaamse Diaconale Dag op 16 oktober in Antwerpen.

De Vlaamse diaconale dag gaat jaarlijks door in een andere stad; al sinds meer dan 30 jaar, menen we. Vorig jaar was dat Brussel (thema was toen: de Jeugd; wat zijn hun moeilijkheden en kansen). Dit jaar werd deze dag gehouden in het “Antwerp SeaFarers’ Centre”. Een mooie zaal, centraal gelegen, met goede basisvoorzieningen. Het thema was “Globalisering”.

Over dit onderwerp gaf Rob Van Drimmelen een lezing. Hoe globalisering samenhangt met allerlei grote uitdagingen van deze tijd: economische (armoede, honger, spanningen tussen rijk en arm), klimaat, gezondheid.

Daarna spraken Marc Schippers en Jörg Pfaultsch over hun werk onder de zeelui (hoe fundamenteel de technologische én economische ontwikkelingen in het vervoer over zee hun leven beïnvloedt). En hoe zij in het centrum hierop probeerden antwoord te zijn.

Na de pauze kregen we een relaas van jongeren over het KAP-kamp in Namibië en Z-Afrika; daarop aansluitend kregen we een update over de AIDS/HIV problematiek.

Afsluitend voor de morgenvergadering kregen we van Ds Buunk een doordenking over geloof en globalisering. Welke religie hangen we aan in deze tijd?

Na de middag hadden we de keuze om e.e.a. te verwerken in een workshop of een spel.

De dag werd vroeger afgesloten dan normaal, omdat in een oecumenische gebedsviering werd herdacht, dat Oikokrediet 25 jaar bestond in België.

Marius en Rina

Adventsbrief

We gaan weer naar Advent en Kerst toe.

De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan bij de komst van onze Verlosser in de volgende erediensten:

Vrijdagavond 24 december is er de Kerstavonddienst die aanvangt om 20.00 uur. Er is baby-oppas en kindernevendienst voorzien.

Zondag 26 december om 10.00 uur vieren we Kerst in een samenzijn met zang, inbreng van de kinderen en de jeugd, en wordt u de mogelijkheid geboden om zelf iets rond het thema Kerst naar voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand hierover inlichten). We besluiten met een gezamenlijke maaltijd met broodjes en koffiekoeken.

Uiteraard worden er voor de kinderen van oppas en nevendienst ook passende geschenken voorzien. Voor alle kinderen en voor onze jeugd zullen er ook snoepzakken zijn.

Om één en ander financieel mogelijk te maken, willen we een beroep doen op uw steun. Daarom is er een overschrijvingsformulier ingesloten. Indien u dat verkiest kunt u uiteraard ook een gift overmaken in een gesloten omslag aan één van de kerkraadsleden of storten op de rekening van Gemeenteleven (zie op de voorpagina)

We willen zeer graag weten wie we op 26 december mogen verwachten en vragen dan ook de onderstaande invulstrook zo snel mogelijk te bezorgen aan de kerkraad of te mailen naar ds Brouwer (jhbrouwer@protestant.net) of naar Rudi Van Messem (rudi.van.messem@telenet.be)

De kerkraad.

=====

Ondergetekendezal op 26 december aanwezig zijn in de Kerstdienst metkinderen.

Van alle kinderen tot 11 jaar vermeld ik de voornaam en de leeftijd:

(naam)..... ,jaar	(naam)..... , jaar
(naam)..... ,jaar	(naam)..... , jaar
(naam)..... ,jaar	(naam)..... , jaar



Een wereld
zonder
AIDS.

Wereld Aids Day 2010



www.stopaids.be



Protestantse Solidariteit

Mobilisatie van de
PROTESTANTSE
GEMEENSCHAPPEN **.be**

Van A. Theunissen, ingezonden 16-11-10 17:00 uur